

T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

AHMET RIFAT'IN DEVHATÜ'L-MEŞÂYİH MAA ZEYL'İ
(METİN-İNCELEME)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hazırlayan
Serap MENTEŞ

Danışman
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Kasım-2019

KIRIKKALE

KABUL-ONAY

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK danışmanlığında Serap MENTEŞ tarafından hazırlanan Ahmet Rıfat 'ın Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl'i (Metin-İnceleme) adlı bu çalışma jürimiz tarafından Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

05./11/2019

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

..../..../2019

Doç. Dr. Abdussamed YEŞİLDAĞ
Enstitü Müdürü

KİŞİSEL KABUL SAYFASI

Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum *Ahmet Rifat'in Devhatü'l-Meşâyih Maa Zeyl'i* (*Metin-İnceleme*) adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlâk ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve faydalandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu, bunlara atıf yapılarak faydalanılmış olduğunu beyan ederim.

...../...../2019

Serap MENTEŞ

İmza



ÖN SÖZ

Tanınmış kişilerin hayat hikâyelerinden bahseden bir tür olan biyografi, insanlık ile yaşıt bir bilim dalıdır. Başlangıçta tarih içinde yer alan bu tür, zamanla bağımsız bir bilim dalı hâline gelmiştir. Tarih, günümüzden önce yaşayanların yüz yüze geldikleri olayları ve onların kahramanlıklarını anlatır. Olaylar kadar, o olaylarda etkili olmuş kişi ya da kişilerin hayat hikâyeleri, bizzat hadisenin kendisi kadar önemlidir. Olayları meydana getirenler insanlar olduğu için, onların hayat hikâyelerini tespit etmek de biyografinin konusunu oluşturur.

Edebiyat tarihimizin nicelik ve nitelik itibarıyla sağlam bir şekilde kaleme alınmasında, manzum ve mensur metinlerimizin sağlıklı bir şekilde okunmasının araştırmacılara zengin bir malzeme sunacağına şüphe yoktur.

Bu bağlamda, özellikle Klasik edebiyatımızın önemli kaynaklarından olduğunu söyleyebileceğimiz biyografi eserlerinin kütüphanelerin raflarından çıkartılarak günümüz araştırmacılarının dikkatlerine sunulması adına Latin harflerine aktarılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle incelediğimiz eser, "Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl"in düzgün bir şekilde Latin harflerine aktarılmasına özen gösterilmiştir.

Giriş bölümünde ilk olarak biyografi ve biyografik eserlerin içeriğinden bahsedilmiştir. Daha sonra, çalışmamıza kaynaklık eden Devhatü'l-Meşâiyih ve zeyilleri hakkında genel bilgiler verilmiştir

Çalışmamızın birinci bölümünde Tanzimat devri biyografi yazarlarından olan Ahmet Rıfat Efendi'nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde, eserini asıl olarak Devhatü'l-Meşâiyih ve zeyillerinden yararlanarak hazırlayan Ahmet Rıfat'ın *Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl*'inin konusu ve yazılış sebebi açıklanmış ve söz konusu eserin nüsha tavşifi verilmiştir.

İncelediğimiz eserin üçüncü bölümünde, şeyhülislâmlık unvanının tarihçesi ve Osmanlı Devleti'ndeki gelişimi incelenmiş, şeyhülislâmlar hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Dördüncü bölümde, metin incelemesine yer verilmiştir.

Beşinci bölümde, Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl'de biyografileri verilen şeyhülislâmların doğum, ölüm, atama ve şairlik yönleri incelenmiştir.

Son bölümde ise eserin transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir.

Bilgi ve ilgisini her zaman hissettiren, ilim ve tecrübesiyle de üzerimde çok emeği olan ve daima çalışma titizliğini kendime örnek almaya çalıştığım, kıymetli Hocam, Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Çalıştığım süre boyunca, bilgi ve desteğiyle yardımcılarını esirgemeyen ve çalışmam üzerinde büyük emeği olan kardeşim Seda Menteş'e teşekkür ederim.

Kırıkkale-2019

Serap MENTES



ÖZET

Osmanlılar döneminde Taşköprizâde'nin eş-Şekâ'ik'un-Nu'mâniyyesi'nden sonra, biyografik eserler yazmak bir gelenek hâlini almıştır. Bunlar için tabakat, vefâyât, terâcim vb. yanında "ulu ağaç" anlamına gelen devha kelimesi de kullanılmıştır. Daha önce Osmanlı şeyhüislâmlarının hâl tercümelerine tezkirelerle eş-Şekâ'iku'n-Nu'mâniyye ve zeyillerinde dağınık bir şekilde yer verilmişse de bu konuda yazılan ilk müstakil Türkçe eser, asıl adı Devha-i Meşâiyih-i Kibâr olan Devhatü'l-Meşâiyih'tir.

Bu çalışmada, eserini asıl olarak Devhatü'l-Meşâiyih ve zeyillerinden yararlanarak hazırlayan Ahmet Rîfat'ın "Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl"inin incelemesi yapılmıştır. Çalışmamızda, söz konusu eserin transkripsiyonlu metni verilmiş; eserde biyograflerine yer verilen şeyhüislâmların "doğum", "ölüm", "atama" ve "şâirlilik yönleri" gibi çeşitli ifadelerin edebî bakımdan nasıl ifade edildiği incelenerek şeyhüislâmlık ve şeyhüislâmlar hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Rîfat, Biyografi, Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl, Şeyhüislâm.

ABSTRACT

In Ottamans term, after eş-Şekâ'ik'un-Nu'mâniyye of Taşköprizâde, writing biographical works became a tradition. For these, beside biography, it was used a word that meant high tree even if Ottoman shaykh al-Islams' biographies were discursively included with booklet in eş-Şekâ'ik'un-Nu'mâniyye and the likes of it, the first private Turkhish works was written on this topic was Devhatü'l-Meşâyih whose principal name was Devha-i Meşâyih-i Kibar.

In this study, Devhatü'l-Meşâyih Maa Zeyl of Ahmet Rıfat who prepared his work by benefitting from Devhatü'l-Meşâyih and the likes of it. In our study, Devhatü'l-Meşâyih Maa Zeyl was translated, general information was given about the situation of being shaykh al-Islam ve shaykh al-Islams by examining shaykh al-Islams that were included in work how birth, death, assignment, being a poet was stated in a literary sense.

Key Words: Ahmet Rıfat, Biography, Devhatü'l-Meşâyih Maa Zeyl, Shaykh al-Islam.

KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.¹

Kısaltmalar

bk.

cm.

çev.

DİA

hz.

İBB

k.

S

s.

T.C.

TBMM

TDK

TTK

vb.

Açıklamalar

Bakınız

Santim

Çeviren

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Hazırlayan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kopya

Sayı

Sayfa

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Ve benzeri

¹Kısaltmalarda TDK kısaltmalar dizini esas alınmıştır.

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

Küçük Harf	Büyük Harf	Simge
ş	Ş	ෂ
ā	Ā	ං
ſ	S	්
ḥ	H	ෂ
ḥ	H	ශ
z	Z	්ද
ş	Ş	ෂ
đ , ž	D , Z	්ڏ
ť	T	්
z̤	Z	්
č	Č	්
ǵ	Ğ	ෂ
k̤	K	්
ñ	-	්
ū, ū	V, U	්
y , ī	Y, İ	්

İÇİNDEKİLER

KABUL-ONAY SAYFASI.....	
KİŞİSEL KABUL SAYFASI.....	
ÖN SÖZ.....	i
TÜRKÇE ÖZET SAYFASI.....	iii
İNGİLİZCE ÖZET (ABSTRACT) SAYFASI.....	iv
KISALTMALAR.....	v
TRANSKRİPSİYON ALFABESİ.....	vi
İÇİNDEKİLER.....	vii
 GİRİŞ.....	1

1. BÖLÜM

AHMET RIFAT

A. Yazar.....	3
A.1.Hayatı.....	3
A.2. Edebi Kişiliği.....	4
A.3. Eserleri.....	5
A.3.1. Devhatü'n-Nukabâ.....	6
A.3.2. Verdü'l-Hadâik.....	6
A.3.3. Ravzatü'l-Aziziye.....	6
A.3.4. Mir'atü'l-Mekâsid fî Def'i'l-Mefâsid.....	6

2. BÖLÜM

ESERİN TANITILMASI

B. Eser.....	8
B1. Eserin Konusu.....	9
B2. Eserin Yazılış Sebebi.....	9
B3. Nüsha Tavsifi.....	10

3. BÖLÜM

ŞEHÜLİSLÂMLIK

C. Şeyhüislâmlık ve Tarihçesi.....	12
C1. Osmanlı Devleti’nde Şeyhüislâmlık.....	14
C2. Şeyhüislâmların Protokoldeki Yeri.....	18
C3. Şeyhüislâmların Tayini.....	19
C4. Şeyhüislâmların Görevleri.....	20

C5. Şeyhüislâmların İlmî ve Edebî Yönleri.....	24
C6. Maktul Şeyhüislâmlar.....	27

4. BÖLÜM

METİN İNCELEMESİ

D. Şekil ve Muhteva Yönünden İnceleme.....	29
D1. Şekil Yönünden İnceleme.....	29
D2. Muhteva Yönünden İnceleme.....	30
D2.1.Eserin Konusu.....	30
D.2.2.Eserin Dil ve Üslup Özellikleri.....	31

5. BÖLÜM

METİNDE YER ALAN EDEBÎ İFADELER

E. Metinde Geçen Edebî İfadelerin İncelenmesi.....	32
D1. Doğumla İlgili Edebî İfadeler.....	32
D2. Ölümle İlgili Edebî İfadeler.....	37
D3. Atamayla İlgili Edebî İfadeler.....	44
D4. Özel İfadeler.....	54
D5. Şeyhüislâmlar İle İlgili Tanımlamalar.....	67
D6. Şeyhüislâmların Şâirlik Yönleriyle İlgili Edebî İfadeler.....	70

6. BÖLÜM

DEVHATÜ'L-MEŞÂYİH MAA ZEYL'İN TRANSKRİPSİYONLU METNİ

El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Muhammed Şemsü'd-dīn Bin Hamza Bin Muhammed El Fenārī 'Aliyye Rahmeti'l-Bārī.....	74
El-Mevlā El-Fāzıl Mevlānā Faḥrū'd-dīn El-'Ācemī Efendi.....	76
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Ḥusrev Muhammed Efendi İbn Ferāmerz.....	79
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Monlā Gürānī Ahmed Şemsü'd-dīn İbn İsmā'īl Gürānī.....	81
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil 'Abdü'l-Kerīm Efendi.....	83
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Halebi 'Alā'u'd-dīn El 'Arabī Efendi.....	84
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Ḥāmidü'd-dīn Efḍalü'd-dīn Hüseynī Efendi...	85
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil 'Alā'u'd-dīn 'Alī Bin Ahmed Bin Muhammed El-Cemālī Efendi.....	86

El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Şemsü'd-dīn Aḥmed Bin Süleymān Kemāl Paşazāde.....	87
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Sa‘ du'llāh Sa‘ dī Efendi İbn ‘Isā Emir Hān.....	89
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Muhyi'd-dīn Şeyh Muhammed Efendi İbn İlyās Çivizāde.....	91
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā ‘Abdu'l-Kādir Çelebi El Hamīdī Efendi.....	92
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Fenārīzāde Muhyi'd-dīn Efendi.....	93
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil El-‘Āmil El-‘Ālim Muhammed Ebu's-Su‘ūd Efendi....	95
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Hāmid Efendi ibn Muhammed İbn Eş-Şeyh Dürüz Efendi.....	97
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Kādīzāde Aḥmed Şemsü'd-dīn Efendi.....	99
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Ma‘ lülzāde Es-Seyyid Muhammed Efendi.....	101
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Çivizāde Muhammed Efendi.....	102
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil ‘Abdü'l-Kādir Şeyhī Efendi.....	103
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Bostānzāde Muhammed Efendi.....	104
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Zekeriyā Efendi.....	106
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Cāmi‘ u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa‘ade'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi.....	108
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Şun‘ u'llāh Efendi ibn Ca‘fer El-‘Imādī.....	110
El-Mevlā El-Kāmil El-Fāzıl H̄āce Sa‘ de'd-dīn Efendizāde Muhammed Efendi....	114
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Ebu'l-Meyāmin Muṣṭafā Efendi.....	115
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil H̄āce Sa‘ de'd-dīn Efendizāde Muhammed Es‘ad Efendi.....	116
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Zekeriyāzāde Yahyā Efendi.....	118
El-Mevlā El-Fāzıl Ahīzāde Şehīd Hüseyin Efendi.....	120
El-Mevlā El-Fāzıl Es‘ad Efendizāde Ebū-Sa‘īd Efendi.....	122
El-Mevlā El-Fāzıl Mu‘īd Aḥmed Efendi.....	125
El-Mevlā El-Fāzıl ‘Abdu'r-Rahīm Efendi.....	126
El-Mevlā El-Fāzıl Muhammed Bahā’ī Efendi.....	127

El-Mevlā El-Fāzıl Kara Çelebzāde ‘Abdü'l-‘Azīz Efendi.....	130
El-Mevlā El-Fāzıl ‘Abdu'r-Rahman Efendi.....	136
El-Mevlā El-Fāzıl Memikzāde Muştafā Efendi.....	137
El-Mevlā El-Fāzıl H̄ācezāde Şehīd Mes‘ūd Efendi.....	138
Müverrihzāde ‘Azīz Efendi.....	140
El-Mevlā El-Fāzıl Hanefī Muhammed Efendi.....	141
El-Mevlā El-Fāzıl Bālīzāde Muştafā Efendi.....	142
El-Mevlā El-Fāzıl Bolevī Muştafā Efendi.....	143
El-Mevlā El-Fāzıl Burusevī Esīrī Muhammed Efendi.....	144
El-Mevlā El-Fāzıl Şun‘izāde Es-Seyyid Muhammed Emin Efendi.....	145
El-Mevlā El-Fāzıl Minkārizāde Yahyā Efendi.....	146
El-Mevlā El-Fāzıl Çatalcalı ‘Alī Efendi.....	146
El-Mevlā El-Fāzıl Ankaravī Muhammed Emin Efendi.....	148
El-Mevlā El-Fāzıl Debbāğzāde Muhammed Efendi.....	148
Cāmi‘ u'r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu'llāh Efendi.....	150
El-Mevlā El-Fāzıl Ebū-Sa‘īdzāde Feyżu'llāh Efendi.....	153
El-Mevlā El-Fāzıl Şadık Muhammed Efendi.....	155
El-Mevlā El-Fāzıl İmām Sultānī Muhammed Efendi.....	156
El-Mevlā El-Fāzıl Paşmakçızāde Es-Seyyid ‘Alī Efendi.....	157
El-Mevlā El-Fāzıl Ebezāde ‘Abdu'llāh Efendi.....	159
El-Mevlā El-Fāzıl Muhammed ‘Aṭā'u'llāh Efendi.....	160
El-Mevlā El-Fāzıl İmām Şehriyārī Maḥmūd Efendi.....	162
El-Mevlā El-Fāzıl Mirzā Muştafā Efendi.....	163
El-Mevlā El-Fāzıl Menteşzāde ‘Abdu'r-Rahīm Efendi.....	164
El-Mevlā El-Fāzıl Ebū İshak İsmā‘il Efendi.....	165
El-Mevlā El-Fāzıl Yeñişehirī ‘Abdu'llāh Efendi.....	166
El-Mevlā El-Fāzıl Mīrzāzāde Es-Şeyh Muhammed Efendi.....	179
El-Mevlā El-Fāzıl Paşmakçızāde Es-Seyyid ‘Abdu'llāh Efendi.....	170
El-Mevlā El-Fāzıl Dāmādzāde Ebu'l-Ḥayr Ahmed Efendi.....	172

El-Mevlā El-Fāzıl Ebū İshak İsmā'īl Efendizāde İshak Efendi.....	173
El-Mevlā El-Fāzıl Dürri Muhammed Efendi.....	174
El-Mevlā El-Fāzıl Seyyid Şehid Feyżu'llāh Efendizāde Es-Seyyid Es-Şeyh Muştafā Efendi.....	175
El-Mevlā El-Fāzıl Pırızāde Muhammed Şāhib Efendi.....	176
El-Mevlā El-Fāzıl Hayatızāde Muhammed Emin Efendi.....	178
El-Mevlā El-Fāzıl Ak Maḥmūd Efendizāde Es-Seyyid Muhammed Zeyne'l-Ābidin El Hüsnī Efendi.....	179
El-Mevlā El-Fāzıl Ebū İshak İsmā'īl Efendizāde Muhammed Es'ad Efendi.....	181
El-Mevlā El-Fāzıl Ḥalīl Efendizāde Muhammed Sa'īd Efendi.....	183
El-Mevlā El-Fāzıl Es-Seyyid Murtażā Efendi.....	183
El-Mevlā El-Fāzıl Vaşṣāf 'Abdu'llāh Efendi.....	184
El-Mevlā El-Fāzıl Dāmādzāde Feyżu'llāh Efendi.....	186
El-Mevlā El-Fāzıl Dürriżāde Muştafā Efendi.....	187
El-Mevlā El-Fāzıl Muhammed Şālih Efendi.....	188
El-Mevlā El-Fāzıl İsmā'īl Efendi.....	189
El-Mevlā El-Fāzıl Veliyyü'd-dīn Efendi.....	190
El-Mevlā El-Fāzıl Ebū Bekr Efendizāde Aḥmed Efendi.....	191
El-Mevlā El-Fāzıl Pırızāde 'Oṣmān Efendi.....	192
El-Mevlā El-Fāzıl Muhammed Sa'īd Efendi.....	193
El-Mevlā El-Fāzıl Şerifzāde Es-Seyyid Muhammed Efendi.....	194
El-Mevlā El-Fāzıl 'İvaż Muhammed Paşazāde İbrāhīm Beg Efendi.....	195
El-Mevlā El-Fāzıl Şālih Efendizāde Muhammed Emin Efendi.....	197
El-Mevlā El-Fāzıl Vaşṣāf Efendizāde Muhammed Sa'īd Efendi.....	197
El-Mevlā El-Fāzıl Es'ad Efendizāde Muhammed Şerif Efendi.....	198
El-Mevlā El-Fāzıl Kara Hişāri Es-Seyyid İbrāhīm Efendi.....	200
El-Mevlā El-Fāzıl Dürriżāde Es-Seyyid Muhammed 'Atā'u'llāh Efendi.....	201
El-Mevlā El-Fāzıl 'Arabzāde 'Atā'u'llāh Efendi.....	201

El-Mevlā El-Fāzıl Dürrīzāde Es-Seyyid Muhammed Ārif Efendi.....	202
El-Mevlā-El Fāzıl Müftizāde Ahmet Efendi.....	204
El-Mevlā El-Fāzıl Mekki Muhammed Efendi.....	206
El-Mevlā El-Fāzıl Es-Seyyid Muhammed Kamil Efendi.....	209
El-Mevlā El-Fāzıl Hamidizade Mustafa Efendi.....	210
El- Mevlā El-Fāzıl Es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi.....	213
El-Mevlā El-Fāzıl Muştafa Āşır Efendi.....	215
El-Mevlā El-Fāzıl Şamānizāde Ömer El-Hulusi Efendi.....	217
El-Mevlā El-Fāzıl Şalihzāde Ahmed Esad Efendi.....	220
El-Mevlā El-Fāzıl Şerifzāde Es-Seyyid Muhammed Ataullah Efendi.....	222
El-Mevlā El-Fāzıl Arabzāde Muhammed Ārif Efendi.....	223
El-Mevlā El-Fāzıl Dürrīzāde Es-Seyyid Abdu'llah Efendi.....	225
El-Mevlā El-Fāzıl Es-Seyyid Muhammed Zeyne'l-Abidin Efendi.....	227
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kamil Mekkizāde Mustafa Āsim Efendi.....	228
El-Mevlā El-Fāzıl El-Hacc Halil Efendi.....	230
El-Mevlā El-Fāzıl Yäsincizāde Es-Seyyid Abdu'l-Vehhab Efendi.....	232
El-Mevlā El-Fāzıl Şıdkızāde Ahmed Reşid Efendi.....	234
El-Mevlā El-Fāzıl Kādızāde Muhammed Tahir Efendi.....	236
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kamil İsmet Begzāde Es-Seyyid El-Hacc Ahmed Ārif Hikmet Beg Efendi.....	238
El-Mevlā El-Fāzıl Meşrebzāde Hafidi Muhammed Ārif Efendi.....	240
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kamil Muhammed Sadreddin Efendi.....	244
El-Mevlā El-Fāzıl El-Kamil Ömer Hüsame'ddin Efendi.....	246
SONUÇ.....	250
KAYNAKÇA.....	252
EKLER.....	255

GİRİŞ

Biyografi, “bios” (canlılık, hayat), ile “graphe” (yazı, şekil) kelimelerinin bileşiminden meydana gelmiştir. Biyografinin Osmanlı edebiyatında karşılığı “tercüme-yi hâl”dir (Çetin, 2012: 14). Osmanlı döneminde bir kişiyi anlatan biyografi eserlerine “terceme-yi hâl”, birden fazla kişinin biyografisini içeren eserlere “terâcim-i ahvâl” denilmiştir (Özcan, 2010: 299). Biyografinin karşılığı olarak terceme-yi hâl, biyografinin tam olarak başkasını anlamaya yönelik bir başka çaba olduğunu gösterir (Taşdelen, 2006: 172).

Bir başka deyişle terceme-yi hâl, bir kimsenin hayatının tarihçesidir ve anlatılan kişi hangi sahada yer edinmişse, hakkındaki hâl tercümesi de o alanın bir kısmını teşkil eder. Biyografik metinlerde bir kimsenin doğum tarihi, memleketi, yetişme tarzı, iş hayatı, kişiliği, hizmetleri, eserleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Biyografiler yalnız bir türün adı değil, aynı zamanda edebiyata kaynaklık eden üretken bir konu alanıdır ve bu yönyle bir hayat hikâyesi anlatısı olacak edebî bir tür hüviyetine sahiptir (Çetin, 2012: 14).

Müstakimzâde eserinde, ilk Osmanlı şeyhüislâmı kabul edilen Molla Fenârî’den (ö. 1431) Şeyhüislâm Feyzullah Efendizâde Mustafa Efendi’ye (ö. 1745) kadar ilk altmış üç şeyhüislâmın biyografilerini vermiştir. Müellif, daha sonra eserine iki defa zeyil yazmıştır. Birinci zeyil, altmış dördüncü şeyhüislâm Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendi’ye kadar on üç, ikincisi yetmiş ikinci şeyhüislâm Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi’den seksen sekizinci şeyhüislâm Müftîzâde Ahmet Efendi’ye kadar on iki şeyhüislâmın biyografilerini içermektedir. Müstakimzâde, önceki şeyhüislâmların biyografileri için eş-Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye ve zeyillerinden faydalananmış, çok daha geniş yer ayırdığı çağdaşı şeyhüislâmlar için kendi müşahede ve çalışmalarına dayanmıştır. Zeyilleri çok beğenildiği anlaşılan esere, geleneğe uygun olarak peş peşe zeyiller yazılmıştır. Ayıntıbî Mehmed Münîb Efendi’nin (ö. 1823) bu esere iki zeyli vardır. Birinci zeyil seksen dokuzuncu şeyhüislâm Mekkî Mehmed Efendi’den doksan üçüncü şeyhüislâm Mustafa Âşır Efendi’ye kadar gelmektedir. Mustafa Âşır Efendi’nin birinci zeyilde verilen biyografisinin son kısmı, ikinci zeylin başında tamamlanmış ve ikinci zeyl, doksan beşinci şeyhüislâm Salihzâde Ahmed Esad Efendi ile son bulmuştur. Ahmet Rîfat Efendi (ö. 1876) Müstakimzâde’nin eserinden ve zeyillerinden faydalananarak sonuna da kendisi birkaç biyografi ekleyip baştan yüz sekizinci şeyhüislâm Âtifzâde Hüsameddin Efendi’ye

(ö. 1871) kadar olan şeyhüislâmların hayatını yeniden kaleme almış ve eserini “Devhatü'l-Meşâyih Maa Zeyl” adıyla yayımlamıştır. Rıfat Efendi asıl olarak Müstakimzâde'den istifade etmekle birlikte üslubunu oldukça hafifletmiş ve biyografileri kısaltmıştır. Onun eserinin kenarında yer alan tarih mîsralarına ve şecere'lere kendi eserinde yer vermemiştir. Bu eserin, şeyhüislâmlık müessesesi hakkında kısa bir önsöz ve içindenkiler kısmı eklenmek suretiyle neşri yapılmıştır (İpşirli, 1994: 229-230).



1. BÖLÜM

AHMET RIFAT

A. YAZAR

Ahmet Rıfat Efendi'nin hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Onun hakkında bilgi veren birkaç kaynağı göre yazar İstanbulludur. İsmail adlı birisinin oğludur. Tarih ve "hâl tercümesi"ne düşkün olan Ahmet Rıfat Efendi, biraz aksadığı için Topal Rıfat Efendi lakabıyla tanınmıştır. Gümruk memuru olan Ahmet Rıfat Efendi 1280 (1863)'de rüsumat muhasebecisi olmuş, sonra 1293 (1876) senesinde vefat etmiştir. Kabri, Edirnekapısı haricinde bulunmaktadır (Yüksel-Köksal, 1998: 34).

A.1. HAYATI

Ahmet Rıfat Efendi'nin İstanbul'da dünyaya geldiği bilinmektedir. Ancak doğum tarihi tam olarak belli değildir. Kaynaklarda, İsmail Efendi adında ilim ehli bir kişinin oğlu olduğu rivayet edilmektedir. Bir ayağının aksak olması nedeniyle daha çok "Topal" namiyla meşhur olmuştur.² Bununla birlikte Ahmet Rıfat, mesleğinden hareketle rüsumat muhasebecisi olarak da tanınmıştır. Tahsilinin ardından bir süre maliye nezâretinde çalışmıştır. Ahmet Rıfat Efendi 1280 (1863)'de rüsumat muhasebecisi olmuş, daha sonra da Hüdâvendigar vilayeti defterdarlığı görevinde bulunmuştur. Kendisi bu görevi sırasında azledilmiş ve bunun sonucunda birkaç yıl açıkta kalmıştır. Onun hangi nedenden dolayı görevden uzaklaştırıldığı ve daha sonra vazifesine geri dönüp dönmediği bilinmemektedir. Mehmet Süreyya *Sicill-i Osmâni*'de onun 1292/1875 yılında vefat ettiğini bildirmektedir. Bununla birlikte Ahmet Rıfat'ın *Mir'atü'l-mekâsid* adlı eserini Sultan V. Murat'a sunduğu, söz konusu kitabın onun zamanında basıldığı ve yine V. Murat'ın da 1293/1876 yılında tahta geçtiği ve çok kısa bir süre burada kaldığı yönündeki bilgiler dikkate alındığında burada verilen tarihin yanlışlığını dikkat çekmektedir. Ahmet Rıfat Efendi'nin vefat tarihi hakkında bu bilgilerden başka farklı bir tarih veren Ahmet Rıfkı, onun 1309/1891 yılında Hakk'a yürüdüğü ifade etmiştir. Kendi deyimine göre "Seyyid" olan Ahmet Rıfat Efendi, ne bu konuda ne de hayat hikâyesi hakkında eserlerinde detaylı bilgi vermemiştir. Bu bilgilerin dışında ayrıca kendisinin vefatından kısa bir süre sonra

² Ahmet Rıfat Efendi'nin bu sıfatla anılmاسının bir başka nedeni de yine kendisiyle aynı dönemde yaşamış olan ansiklopedi yazarı, tarihçi, ve ahlâkçı müellif, Yağlıçızâde Ahmet Rıfat Efendi (ö. 1895) ile karıştırılması ihtimalinden kaynaklı olabilir. Yağlıçızâde için bk. "Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi" (Özcan, 1989: 130-131).

kaleme alınan Bektaşılık'le ilgili eserlerin birinde ve daha sonraları da telif edilen bazı kitaplarda da onun bu tarikata bağlı olduğu söylenmektedir. Ancak Bektaşî tarikatına intisap ederken Ahmet Rıfat Efendi'nin kimden ya da kimlerden el aldığı, tarikattaki konumunun ne olduğu hususlarına yönelik ayrıntılı bilgi yoktur. Konu ile bağlantılı olarak o eserinde şu ifadelere yer vermiştir:³

"İmdi bu risâlenin te'lif ü tertîbine sebeb ü bâis oldur ki bu çâker-i âl-i abâ a'nî es-Seyyid Ahmed Rifad nâm âciz-i pür-hatâ dahî nice seneler dervîşlik daiyesiyle bu misilli hayâl-i muhâl ile evkât-güzâr idim. Lâkin Hakk'ın inâyeti ve pirlerin lütfu keremiyle nâ-gâh gûş u hûşûme bir sadâ irişdi ki: "Yâ Ahmed!" ve "yâ Rifad!" nevâfile hizmet eyle ve ihvâni nevâfile da'vet eyle. Zîrâ râh-i kurb-i ferâis gâyet sarp bir tarîkdür. Ve bu yola gidenlerin başlarından belâ ve musîbet eksik olmaz. Nevâfiller ise rahmet-i Îlahî ve merhamet-i Sîuhânî hemîse meftûh u câridir..." (Çift, 2006: 189-190).

Yukarıda yer alan ifadelerden anlaşılacağı üzere, Ahmet Rıfat'ın bu sözleri, onun bağlı bulunduğu tarikat ya da şeyh hakkında net bir bilgi içermemekle birlikte, onun tarikat ehli bir insan olduğunu bildirmekte ve neredeyse bütün dervişler gibi Allah katında nafile ibadetlerin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Aynı zamanda, eserini Îlahî bir işarette mazhar olarak kaleme aldığına söyleyebiliriz.

A.2. EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Tanzimat devri biyografi yazarlarından olan Ahmet Rıfat Efendi'nin kaynaklarda ailesi, tahsil hayatı ve yetişmesi hakkında çok fazla bilgi bulunmadığı gibi eserlerinde de kendisiyle ilgili olarak pek fazla bilgiye rastlanılmamaktadır.

Ahmet Rıfat Efendi'nin mensur eserleri dışında nazmen kaleme aldığı herhangi bir kitaptan ya da değişik yerlerde yayımlanmış şiirlerinin varlığından kaynaklar söz etmemektedir. Bununla birlikte onun bazı manzumeler de kaleme aldığı anlaşılmaktadır. Buna göre *Mir'atü'l-mekâsid* adlı eserinde zaman zaman şairlerinin adını belirtmeden verdiği şiirlerin bir kısmının ona ait olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte bunların genel anlamda şiir kalitesi yüksek

³ *Mir'atü'l-mekâsid* adlı eserde geçen bu ifadelerin günümüz Türkçesine aktarımı şu şekildedir: Şimdi bu kitabı yazılmasına ve düzenlenmesine sebep odur ki bu ehl-i abanın (Hz. Muhammed ve ailesinden dört kişi) kölesi, yani Seyyid Ahmed Rıfat adlı hatası çok olan zayıf; çok seneler dervişlik arzusuyla böyle imkânsız bir hayal ile vakit geçirirdim. Ancak Allah'ın lüffu ve pirlerin merhameti ile ansızın akıl kulağıma bir ses ulaştı ki: "Ey Ahmed!" ve "ey Rıfat!" nafile hizmet et ve dostlarını nafile ibadetlere davet et. Çünkü Allah'a yaklaştıracak farzlar, çok zorlu bir yoldur. Ve bu yola gidenlerin başlarından belâ ve sıkıntı eksik olmaz. Nafile ibadetler ise Allah'ın rahmeti ve merhametiyle her zaman sıkıntıları gidermiştir.

ürünler olmadıkları belirtilmektedir. Bunlar onun daha ziyade belli bir konudaki görüşünü destekleme bahsinde söylediği kısa şiirler ya da müstakil kayıtlardır. Bu bağlamda kendisine ait olduğu düşünülen şiirlerden biri şöyledir:

Mahabbet eyle evlâda mahabbet

Müyesser ola tâ kim sana cennet

Ri'âyet ede-gör âl-i Rasûl'e

Geçe tâ ettiğin tevbe kabûle

Sevenler Mustafâ neslini bunda

Sa'âdetler bulur yarın onda

Sa'âdetdir sâdetdir sa'âdet

Muhammed nesline etmek mahabbet

Nedâmetdir nedâmetdir nedâmet

Sakin seyyidlere etme ihânet

Diger taraftan Ahmet Rıfat Efendi'nin *Mir'atü'l-mekâsid*'da zikrettiği çok sayıda ki manzumeden hangilerinin ona ait olduğunu belirlemek özel bir çabayı gerekli kılmaktadır. Çünkü müellif eserine aldığı bazı şiirlerin sahiplerini anarken çoğu zaman bunların kimlere ait oldukları hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir (Çift, 2006: 192-193).

Ahmet Rıfat Efendi'nin eserlerinin büyük çoğunluğu kendisinden önce yapılan bazı çalışmaların kısmen tekrarı ve devamı niteliğinde olmuş olsalar da alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Buna yönelik, Osmanlı tarihi üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanınan Franz Babinger (1891-1967) Ahmet Rıfat'ın biyografik eserlerinin nitelikleri ile ilgili olarak şu cümleleri ifade etmiştir: *Ahmet Rıfat bugün bile faydalı müracaat kitabı olarak değerlerini koruyan birçok biyografiye mecmularını, tarif edilmez güçlüklerle katlanarak ve çok çalışarak yazmak suretiyle Osmanlı tarihine büyük hizmetlerde bulunmuştur* (Babinger, 1927: 394).

A.3. ESERLERİ

Ahmet Rıfat'ın çalışmamıza konu olan *Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl*'inden başka şu eserleri vardır:

A.3.1. Devhatü'n-Nukabâ

Yalnızca "nakibüleşrâf"ların biyografilerini içeren ilk müstakil eser, Sahaflar Şeyhîzâde Esat Efendi'nin yeğeni Ahmet Nazif Efendi'nin (ö. 1275/1858) *Riyâzü'n-nukabâ* adlı kitabıdır. *Devhatü'n-nukabâ*'nın kaynağı bu eserdir. Ahmet Rıfat Efendi, *Riyâzü'n-nukabâ*'yı bazı küçük değişikliklerle aynen alıp burada mevcut elli altı nakibüleşrafa kendi zamanına kadar gelen altı nakibüleşrafi daha ekleyerek Seyyid Mahmud Efendi'den Seyyid İlmi Efendi'ye kadar altmış iki şahsın biyografisini ihtiva eden eserini meydana getirmiştir. Taş baskısı olarak İstanbul'da basılan (1283) bu eserin başında nakibüleşrafların adları, ay ve gün olarak tayin, azil, vefat tarihleri ve kabirlerinin bulunduğu yerler bir liste hâlinde verilmiştir. Eserin uzun dibacesinde özellikle seyyidlere faziletleri, Osmanlı sultanlarının seyyidlere verdiği değer sebebiyle komşu devletlerden birçok "seyyid" ve "şerifin" Osmanlı diyarına akın ettiği bildirildikten sonra nakibüleşraflık kurumunun Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezit devrinde müessesesinin yerleşmesine ve kısa tarihçesine degenilmiştir. Eserde hepsi de "İlmiye"den olan nakibüleşrafların memuriyetleri zikredilmekte nakibüleşraflık kurumunun işleyişine, aksayan yönlerine, protokoldeki yerlerine dair bilgiler verilmiştir (İpşirli, 1994: 230).

A.3.2. Verdü'l-Hadâik

Hadîkatü'l-vüzerâ zeyillerinden *Verd-i mutarra*'ya zeyil olarak kaleme alınan bu çalışma yirmi dört sadrazamın hâl tercümelerini ihtiva etmektedir. 1808'de Yusuf Ziya Paşa'nın ikinci sadaretinden 1863'te Yusuf Kamil Paşa'nın sadrazamlığına kadar bu mevkide bulunan yirmi dört sadrazamın biyografisini içeren bu eser ilk olarak İstanbul'da yayımlanmıştır. *Verdü'l-hadâik*'in daha sonra Almanya'da tıpkıbasımı yapılmıştır (Çift, 2006: 192).

A.3.3. Ravzatü'l-Aziziye

Hz. Muhammed'in ailesinden başlayarak en önemli Müslüman hükümdar sülalelerinden H. XIII. yüzyılın 80'li yıllarına kadar gelmiş olan Osmanlı sultanları, sadrazamları, şeyhülislâmları, kaptanpaşaları ve Mısır hidivlerinin muhtasar biyografilerinden oluşan bir eserdir. Bir yangın sırasında basıldığı matbaada yandığı için bu eser tamamiyle neşredilememiştir (Çift, 2006: 192).

A.3.4. Mir'atü'l-Mekâsid fî Def'i'l-Mefâsid

Bektaşılık tarihi ve âdâb-ı erkânı hakkında bilgi veren ilk kapsamlı çalışmadır. Kendisi de Bektaşî olan müellif, mukaddimede bütün tarikatların aynı asıldan

çıktığını, aralarında tek farkın zikirlerinin hafî ve cehrî oluşunda bulunduğu, tarikatlar arasında bir üstünlük kıyaslaması yapmak istemediğini belirtir. Nûr-ı Muhammediye konusu ile esere başlayan müellif, ilk dört halife hakkında bilgi vererek Ferîdüddin Attâr'ın onlarla ilgili methiyelerini iktibas etmiş, on iki imamın isimlerini zikrettikten sonra silsileleri Hz. Ali'ye ulaşan Kâdiriyye, Rifaiyye, Desûkiyye, Bedeviyye, Şâzeliyye, Nakşibendiyye ve Bektaşîyye gibi tarikatların silsilelerini vermiştir. Kitapta Nakşibendiye ve Bektaşîyye'nin Hz. Ebûbekir'e de ulaşan bir silsilesi de olduğu belirtilmiştir. Eserin yarından fazlasını oluşturan bu bölümde müellifin tamamen Sünnî bir çerçeve içinde kaldığı dikkat çekmektedir (Çift, 2005: 147-148).



2. BÖLÜM

ESERİN TANITILMASI

B. ESER

Osmanlı şeyhüislâmlarının hâl tercümelerini içeren Devhatü'l Meşâiyih Maa Zeyl, aslen Müstakimzâde Süleyman Sadreddin Efendi'ye (ö.1787) aittir. Şeyhüislâmların hayat hikâyelerine tezkirelerle birlikte Şeka'iku'n-nu'mâniyye ve zeyillerinde de yer verilmiştir. Ancak alanında yazılan ilk müstakil Türkçe eser, asıl adı *Devha-i Meşâiyih-i Kibar* olan Devhatü'l-Meşâiyih'tir. Sadreddin Efendi bu eserinde, ilk Osmanlı şeyhüislâmi olarak kabul edilen *Mollâ Fenâri*'den (ö.1431) başlayarak Şeyhüislâm Feyzullah Efendizâde Mustafa Efendi'ye (ö.1745) kadar olan ilk altmış üç şeyhüislâmin biyografisini kaleme almıştır. Yazar, eserine daha sonra iki zeyil daha yazmıştır. Birinci zeyil, 64. Şeyhüislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi'den (ö. 1748) 76. Şeyhüislâm Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendi'ye kadar on üç, ikincisi 77. Şeyhüislâm Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi'den 88. Şeyhüislâm Müftîzâde Ahmed Efendi'ye kadar on iki şeyhüislâmin biyografilerini ihtiva etmektedir. Müstakimzâde, önceki şeyhüislâmların biyografileri için eş-Şekâ'iku'n-nu'mâniyye ve zeyillerinden faydalananmış, çok daha geniş yer ayırdığı çağdaşı şeyhüislâmlar için kendi gözlem ve çalışmalarına dayanmıştır (İpşirli, 1994: 229).

Esere yazılan zeyiller bununla sınırlı kalmamış, zamanla geleneğe uygun biçimde farklı isimler tarafından zeyiller yazılmıştır. Ayıntıbî Mehmed Münîb Efendi'nin (ö. 1823) bu esere iki zeyli vardır. Süleyman Faik Efendi (ö. 1838), Ayıntıbî'nin zeylini devam ettirmiştir. Esere başka bir zeyil yazan Mektûbîzâde Abdülaziz Efendi (ö. 1862) ise Süleyman Faik Efendi'nin zeylini yetersiz ve yanlış bulduğu için yeniden zeyil yazmıştır. Bu isimlerden başka bahsi geçen esere yazılan zeyil aynı zamanda çalışmamızın konusunu oluşturan Ahmet Rıfat Efendi'nin (ö. 1876) *Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl*'idir. Rıfat Efendi, Müstakimzâde'nin eserinden ve esere yazılan diğer zeyillerden faydalananarak baştan 108. şeyhüislâm olan Ömer Hüsamettin Efendi'ye (ö. 1871) kadar olan şeyhüislâmların hayatını yeniden kaleme almış ve eserini *Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl* adıyla yayımlamıştır.

B.1. ESERİN KONUSU

Çalışmamıza konu olan *Devhatü'l-Meşâyih Maa Zeyl* biyografik kaynaklı bir eserdir. Eserde ilk Osmanlı şeyhülislâmi olarak kabul edilen Mollâ Fenârî'den başlayarak Ömer Hüsamettin Efendi'ye kadar olan şeyhülislâmların hayat hikâyeleri anlatılmıştır. Biyograflerine yer verilen şeyhülislâmların "doğum", "ölüm", "tahsil", "atama", "azil" ve "karşılaştıkları çeşitli olaylar" söz konusu eserin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Şeyhülislâmların çögünün müderrislik, kadılık, kazaskerlik, şeyhülislâmlık makamlarına gelmesiyle ilgili olarak bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda "terâcim-i ahvâl"ı verilen şeyhülislâmların hem tarihî hem de ilmî ve edebî yönleri ele alınmıştır. Metinde bazı şeyhülislâmların eserleri hakkında bilgi verilmekle birlikte şâirlik yönlerine de degeinilmiştir.

Ahmet Rıfat, eserinde bazı şeyhülislâmların biyograflerini kısa tutarken, bazı şeyhülislâmların hayat hikâyelerini ise uzun tutmuştur. Özellikle "hâce-i sultan" unvanıyla padişah hocalığı yapmış, devletin önemli idarî ve siyâsi işlerinde bulunmuş olan Hoca Sadettin Efendi'nin yanı sıra Ebussuud Efendi, Seyyid Feyzullah Efendi, Bahaî Efendi ve Yenişehirî Abdullah Efendi gibi şeyhülislâmların biyograflerine daha uzun yer vermiştir. Yazar, ayrıca Dürriżâde, Damadzâde, Çivizâde, Hocazâdeler gibi ulemâ ailesine mensup şeyhülislâmların hayat hikâyelerine dair bazen ayrıntılı bazen de kısa bilgiler vermiştir.

B.2. ESERİN YAZILIŞ SEBEBİ

Ahmet Rıfat Efendi, eserinin dibacesinde Müstakimzâde Süleyman Sadettin Efendi'nin hayatı kısaca degeindikten sonra *Devhatü'l-Meşâyih* ile ilgili kısa açıklamalarda bulunmuştur. Müstakimzâde'nin, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren "meşihat makamı"nda bulunmuş olan şeyhülislâmları *Devha-i Meşâyih-i Kibâr* adlı bir eserde bildirdiğini açıklamıştır. Daha sonra aynı yazarın, söz konusu esere iki zeyil yazdığını ifade etmiştir. Rıfat Efendi, dibacesinde *Devhatü'l-Meşâyih*'e zeyil yazan isimlerden sadece Münib Efendi'yi zikretmiş, diğer zeyil sahiplerinden bahsetmemiştir. Bu bilgilerden sonra, meşihat makamında önemli görevlerde bulunmuş ulemâların, hayat hikâyelerinin akrabaları ve yakınları tarafından yazılıp yazdırıldığını fakat bunların *Devhatü'l-Meşâyih* ve Münib Efendi'nin esere yazdığı zeyil gibi sırasıyla henüz bir yerde

toplanyı düzenlenmediğini ifade etmiştir. Aynı zamanda söz konusu eser ve zeylinin nüshalarının da eksikliğine dikkat çekmiştir.

Ahmet Rıfat, *Devhatü'l-Meşâiyih*'e kendi yazdığı zeyil ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Müstakimzâde ve vefat eden diğer ulemâların hayatı hatırlanması ve hayatta olanların ise uzun bir ömre sahip olmalarını dileyerek Muhammed Fenârî Hazretleri'nden başlayarak Ömer Hüsamettin Efendi'ye kadar olan şeyhülislâmların hâl tercümelerini anlattığını dile getirmiştir. Ardından⁴ "*Terceme-i Şekâ'iku'n-nu'mâniyye ve tevârîh-i sâ'ire-i ma'lûme-i mergûbe olduğu hâlde min-gayr-i liyâkatin noksânının ilâve ve telfîkle yeniden kaleme alınarak ve bu sırada bazı sebep ve illet-i nasb u azilleri dahi tenmîk ü tensîk kilinarak ibârât-i dil-pezîr ile tezyîn ü tehzîp kilinmişdur*" ifadeleriyle eserini yazma nedenini açıklamıştır.

B.3. NÜSHA TAVSİFİ⁵

Kütüphane: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı

Koleksiyon: Kitap

Yer Numarası: 922 MÜS 922 MÜS [t.y.] 1

Mürettib: Ahmed Rıfat b. İsmail

Eser Adı: Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl

Dili: Türkçe

Cilt Sayısı: 1 k.1

Telif ve İstinsah Tarihi:-

Sayfa Sayısı: 136

Ölçüsü: 27x19cm.

Satır: 24

Sütun: Tek

Hattın Cinsi: Talik

Tezhip: 1b sayfası tezhipli.

Cilt: Koyu yeşil, mukavva ciltli.

Kâğıt: Nohidî renkli.

⁴ Eserin yazılış sebebinin günümüz Türkçesine aktarımı şu şekildedir: Şakayık-ı numaniye ve bilinen başka tarihler olduğu hâlde, uygun olmayarak/olmadan eksikliğinin ilavesi ve birleştirilmesiyle yeniden kaleme alınarak ve bu sırada bazı tayin ve uzaklaştırma sebepleri de yazılmış makbul ve güzel ibarelerle düzenlenmiştir.

⁵ Nüsha tavşifinde eserin kayıtlı bulunduğu MC_Osm_0.00217 İBB Atatürk Kitaplığı'nda verilen bilgilerden istifade edilmiştir.

Eserin Kütüphaneye Geldiği Yer ve Geliş Tarihi:

Baş: Biñ yüz otuz bir senesi şehr-i Recebinde ķadem-nihāde-i sâha-i vücûd olup taħsil-i ‘ulūm-i ‘aliyyeye sa‘y ü himmetle tekmil-i nesh-i ‘ilmîyye eyledükden şoñra tarîkat-ı ‘aliyye-i Naķibendîyye meşâyiħ ‘izâmından Toķadî Şeyh Muhammed Emîn Efendi merhûmdan aħż u dest-i inayet eyleyüp bi'l-āħire nā'il-i rütbe-i hilafet olmuş...

Son: Efendimüz Hażretlerini taħt-ı ‘āli-baħt-ı şâhânelerde ber-murâd ve sâye-i şevket-vâye-i hümâyûnlarında müşārun-ileyh hażretleriyle bi'l-cümle bendegāndân u dā‘ iyān şadākât-nişânların nev-be-nev mazħar-1 luṭf u ‘ātifet-i ħusrevāneleriyle ħurrem ü şād-kām buyurmak da‘ vet-i icābet-āyāti nātika-piřā-yı zebān-1 ‘ubūdiyyet kılınmaktadır. Dāme merci‘ üli'l-enām medde'd-duhûrî ve'l-a‘ vām.

Açıklamalar: Rutubetten kaynaklanan hafif lekelerin bulunduğu nohidî renkli kâğıtlardan oluşan eserde, siyah mürekkep kullanılmıştır. 1b sayfasında bulunan mihrabiye tezhiplidir. Sayfalarda cetvel bulunmaktadır.

Eserin zahriyye kısmında "Sâye-i me‘ârif-vâye-i hażret-i şâhânedede rüsûmât muhâsebecisi Rif‘at Efendinüñ zeylinüñ ikmâliyle berâber yeñiden cem‘ ü tertîb eyledigi Devħa-i Meşâyiħ-i Kibār nâm mecelle-i nefise ve merġûbe vü makbûledür." yazmaktadır. Metin ise 1b sayfasından itibaren başlamaktadır.

3. BÖLÜM

ŞEHÜLİSLÂMLIK

C. ŞEHÜLİSLÂMLIK VE TARİHÇESİ

Şeyhüislâm tabiri, "şeyh" ve "İslâm" kelimelerinden oluşmuş Arapça bir terkip olup bu tabirde geçen şeyh kelimesi "ihtiyar, yaşlı, başkan" anlamlarını içermekte ve dinî bir rütbeyi, tarikat önderleri için kullanılan bir unvanı ve Arap dünyasında dinî yüksekokul yöneticileri için bir sıfatı da ifade etmekte ve tamlamada "İslâm'ın şeyhi, büyüğü, kıdemlisi ve yaşlısı" anlamlarına gelmektedir (Eliaçık, 2011: 110).

Şeyhüislâm terimi, ilimde ilerlemiş, ilimde söz sahibi olan kişiler için kullanılan bir deyim ile birlikte İslâm kelimesinin başına getirilen eklemelerle başka deyimler de kullanılmıştır. "İmâdü'l-İslâm" (İslâm'ın dayanağı), "Fahrü'l-İslâm" (İslâm'ın gururu), "Rüknü'l-İslâm" (İslâm'ın direği), "Zeynü'l-İslâm" (İslâm'ın süsü), "Şemsü'l-İslâm" (İslâm'ın güneşi), "Cemâlü'l-İslâm" (İslâm'ın güzelliği), "Ziyâü'l-İslâm" (İslâm'ın ışığı), "Behâü'l-İslâm" (İslâm'ın güzelliği), "Hüccetü'l-İslâm" (İslâm'ın kanıtı), "Burhanü'l-İslâm" (İslâm'ın delili), "Nizâmü'l-İslâm" (İslâm'ın düzeni) gibi unvanlar kullanılan deyimlere örnektir. XI. yüzyılda Horosan'da Şafîiler'in başkanı olan İsmail b. Abdurrahman, Hanbeliler'in başkanı olan Abdullah el-Ensârî, XII. yüzyılda Fahreddin Râzî, ayrıca kölemenler döneminde fetvâlarıyla şöhrete ulaşan fakihler için ve ibn Teymiye gibi bilginler için de bu unvanlar kullanılmıştır (Boyacıoğlu, 1996: 161).

İlk zamanlarda şeyhüislâm unvanı verilen kişilerde kişinin fıkıh ilmindeki bilgisine dayanarak insanlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarını çözebilmesi ve bulunduğu yerdeki fetvâ verme hizmetini bütün meseleleri cevaplayabilecek şekilde üstlenmesi şartı aranmıştır. Bu şartları sağlayabilmeleri üzerine şeyhüislâm unvanının verildiği kişiler: Belh şehrinde Ebu'l-Kâsim Yunus b. Tahir veya Nişabur'da Ebû Osman es-Sâbûnî gibi içinde yaşadıkları şehir halkı tarafından kendilerine bu unvanın verildiği âlimler, Hanefî mezhebi mensuplarının şeyhüislâm unvanı verdikleri Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed el-İsbîcânî ve Ali es-Soğdî el-Hanefî gibi sadece belli bir şehirde değil de çeşitli bölgelerde yaşayan Müslümanlar arasında şeyhüislâm unvanı ile tanınan âlimler ve bir de Ebu'l-Muzaffer Raziyüddîn

Muhammed b. İbrahim el-Burhanî icâzet-nâme alarak fetvâ verme işini üstlenen zevat olarak üçe ayrılmıştır (Bilgin, 2015: 2). Buradan anlaşılacağı üzere ilk zamanlarda şeyhüislâm ifadesinin ulemâ arasında özellikle "fetvâ verme" konusundaki üstünlüğü kabul edilen şahsiyetlere verilen bir şeref unvanı olduğu anlaşılmaktadır.

XI. yüzyılda Horosan'da Şafîiler'in başındaki âlim, şeyhüislâm unvanı ile anılmıştır. Zamanla kelimenin kullanımı yaygınlaşmış, Memlükler'de fetvâlarıyla tanınan fıkıh âlimlerinin şeref unvanı olmuş, bir nevi "dînî reis" şeklinde anlaşılmıştır. 1300 yıllarına doğru ise tanımış müftüleri nitelemiştir. Bu şekliyle İslâm dünyasında yaygın biçimde yer almış, Evliya Çelebi de şehirleri tasvir ederken buralardaki fetvâ verme yetkisine sahip müftüleri şeyhüislâm adıyla anmıştır. Özellikle Orta Asya'da ve Çin'de önemli şehir merkezlerinde şeyhüislâm olarak nitelendirilen âlimlerin fetvâ yanında medreseleri teftiş etme, okutulacak dersleri belirleme, icâzet verme ve kayıda yardım etme gibi hizmetleri olmuştur. İran'da ise şeyhüislâmlık Osmanlılar'a benzer şekilde resmî bir mahiyet kazanmış, Safevîler döneminde dinî mahkemenin reisine bu unvan verilmiş ve "sadru's-sudûr" tarafından tayin yapılan bir makam olmuştur (İpşirli, 2010: 91-92).

Hz. Muhammed peygamberliği sırasında siyasi liderlik, hâkimlik ve müftülük görevlerini yürüten ilk kişi olmuştur. Vefatından sonra siyasi önderlik meselesi "halife" seçimiyle çözülmeye çalışılmıştır. Yasama ise "Kitap" ve "Sünnet" e dayanmakla birlikte yeni yorumlar ve uygulamalar getirmiştir. Adalet işlerinde ilk görev paylaşımı, devlet teşkilatının da gelişmesine bağlı olarak Hz. Ömer zamanında yapılmıştır. Artan bürokratik işlemlere paralel olarak birçok kez adaleti dağıtmakla görevli hâkimler atanmıştır. Emevi Devleti, merkeziyetçi bürokratik niteliği ağır basan bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu dönemde, saf "dînî devlet idealı"nden uzaklaşmıştır. Adeleti dağıtmakla yükümlü kadıların atanması valilere bırakılmış; bulunduğu eyaletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde tutan vali, yargı yetkisini kendisinin hukukî kâtibi konumunda olan kadıya devretmiştir. Abbasi yönetiminin himayesinde hukukçu ve teologlardan oluşan "ulemâ sınıfı", bir taraftan İslâm toplumunun ilâhî kökenini ve amacını koruma hedefini güderken, diğer taraftan halifelerin yönetimini ve taleplerini meşru kılmaya çalışmıştır. Zamanla, Abbasiler dönemindeki merkeziyetçi eğilimin de bir gereği olarak, kadılık kurumu valinin hukukî katipliği konumundan çıkarılıp halifeye bağlı hâle getirilmiştir.

Başkentte de "kâdi'l-kudât" denilen bir baş kadılık makamı oluşturulmuştur (Yüksel, 2016: 3490).

Büyük Selçuklu Devleti'nde (1040-1194) yargı, şer'i ve örfî olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Şer'i davalara kadılar bakmıştır. Kadılar merkezdeki kâdi'l-kudât'a bağlı olmuşlardır. Asayış ve siyasi davalara bakan örfî mahkemelerin başında "emîr-i dâd" adıyla anılan bir görevli bulunmuştur. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1055'te Bağdat'a giderek Abbasi Halifeliği'ni hâkimiyeti altına almış, ancak halifenin dinî yetkilerini sürdürmesine karışmamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nde de (1074-1277) şer'i ve örfî hukukî işlere kadılar bakmıştır. İlmiye sınıfının başı kâdi'l-kudât unvanını taşıyan Konya kadısıdır. Şehirlerde ders veren müderrislerden ilimce en üst seviyede bulunanı, diğer müderrislerin başı olarak gösterilmiş ve kendisine şeyhüislâm unvanı verilmiştir. Şeyhüislâm yanında diğer müderrislerin de "fetvâ verme" yetkisi olmuştur. Şeyhüislâmın ayrıca, bütün İlmiye mensupları arasındaki dinî ve ilmî tartışmaları çözme ve fetvâ konusundaki içtihat farklılıklarını gidermek gibi görevleri de olmuştur (Yakut, 2005:24-25).

Osmancı Devleti'nin kurulduğu yüzyılda, İslâm dünyasının farklı bölgelerinde "şeyhüislâmlık" ve "kadılık" makamları mevcut olmuştur. Kadı daha ziyade şer'i ve örfî mahiyetteki hukukî meselelerle ilgilenirken, şeyhüislâm bunların dışında kalan şer'i ve idarî işlerle ilgilenmiştir (Yüksel, 2016: 3490).

Şeyhüislâm tabiri, Osmanlı'da özel bir anlam kazanmış; baş kadı, baş müftü unvanlarının yerine kullanılarak en üstün din bilgini, İslâmî konularda görüş ve fetvâ vermeye dinî meselelerde kendisine danışılmasında en yetkili ve bilgili kabul edilen, devletin din işlerinden sorumlu ve otorite durumunda olan kimsenin unvanı olmuştur (Boyacıoğlu, 1996:161).

C.1. OSMANLI DEVLETİ'NDE ŞEHÜLİSLÂMLIK

Şeyhüislâmlığın dinî bir müessesese hâline gelişî Osmanlılar döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlılar'da şeyhüislâmlığın kuruluş tarihi ve bu makama ilk defa kimin tayin edildiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Uzun yıllar Bursa kadılığı yapan Mollâ Fenâri'nin 828'de (1425) Bursa müftülüğüne tayin edilmesi genel görüş olarak Osmanlılar'da şeyhüislâmlığın başlangıcı kabul edilmiştir. Ancak bunu, XVI. yüzyılda bütün İlmiye teşkilatını temsil ve kontrol eden Şeyhüislâmlık

kurumu bağdaştırmak doğru unvandır ve devletin XVI. başlarında geçirdiği siyâsî ve bürokratik değişimin rolüyle de önemi artmıştır. değildir. Asıl olarak şeyhüislâamlam deyimi, İstanbul müftüsü için kullanılmış bir ile "Müftî'l-enâm"da denilen şeyhüislâamların makamı zamanla "meşihat" ve "meşihat-ı İslâmiyye" şeklinde de anılmıştır. XVII. yüzyılda şeyhüislâmlık veya meşihat siyâsî nüfuzu daha artan bir kurum hüviyetine bürünüp sürekli gelişerek hizmetli sayısını artırmıştır. XIX. yüzyıldaki idarî düzenlemeler sırasında şeyhüislâamlar kabine üyesi olmuştur (İpşirli, 2010: 92).

Fetvâ vermekle görevli müftülerden "başkent müftüsü"ne şeyhüislââm unvanının Osmanlı Devleti'nde ilk kime verildiği bilinmemesine rağmen resmî olarak fetvâ müessesesi ve şeyhüislâmlık unvanı ilk defa, Fatih Sultan Mehmet'in Kanunnamesi'nde "ulemânın reisi" olarak görülmektedir (Bilgin, 2015: 6).

Şeyhüislââm ulemânın reisidir ve muallim-i sultânî dahı ke-zâlik serdar-ı ulemâdur. Vezîr-i a'zam onları ri'âyeten üstüne almak münâsibdir. Amma müftî ve hâce sâ'ir vüzerâdan bir nice tabaka yukarıdır ve tasaddur dahı iderler.

Buna göre "şeyhüislââm" ve "müftü" tabirlerinin eş anlamda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunlardan "müftü" deyimi 16. yüzyılın sonlarına kadar genel olarak kullanılırken daha sonraki dönemlerde ise yerini "şeyhüislââm" tabirine bırakmıştır (Kaydu, 1997: 205).

XVI. yüzyılın başlarında Zenbilli Ali Efendî'inin II. Bayezit ve Yavuz Sultan Selim devrindeki üç yıllık (1503-1526) dönemi şeyhüislââm yetkisi ve sorumlulukları açısından bir dönüm noktası olmuştur. Önemli açılımların gerçekleştiği bu dönemde şeyhüislâamlar bazı yeni sorumluluklar yüklenmişlerdir. Örneğin, II. Bayezit'in İstanbul'da inşa ettirdiği medresede şeyhüislâamların ders vermesi şart koşulmuş, ayrıca Bayezit Külliyesi'nin nezâreti de onlara verilmiştir. Şeyhüislâmlık makamının etkili bir önem kazanmasıyla ilgili rivayetlerde Zenbilli Ali Efendi öne çıkarılmıştır. Onun, Yavuz Sultan Selim'in bazı idarî ve siyâsî kararlarını onaylamayıp sert tepki gösterdiği, Selim'in bunların dünyevî işler sayıldığı müftünün sadece dînî meselelerde yardımada bulunması gereği şeklindeki sözlerine karşı çıkış padişahın hem dinlerini hem dünyalarını gözetmenin şeyhüislââmın başlıca görevi olduğunu belirttiği kaydedilmiştir. Kaynaklarda bu olay, şeyhüislâmlık

açısından yeni bir anlayışın ve değişimin habercisi şeklinde değerlendirilmiştir (İpşirli, 2010: 92).

İslâm hukunu yorumlamadaki yetkisi dolayısıyla şeyhüislâm, devletin tüm önemli kararlarında görüş sahibi olan bir devlet adamı olmuştur. Bu nedenle şeyhüislâm sadrazamla beraber resmi ve özel günlerde yapılan merasimlerde eşit tutulmuş; ülkenin başka hiçbir idarecisine tanınmayan sıklıkta huzura kabul ayrıcalığına ulaşmıştır. İlmiye sınıfının âmiri olan şeyhüislâmin başında bulunduğu müessese; ilk Osmanlı şeyhüislâmî kabul edilen Mollâ Şemseddin Fenârî'den sonra şeyhüislâm Medenî Mehmed Nuri Efendi'ye kadar 500 yıllık bir geleneği temsil etmiştir (Aydın, 2014: 380).

XVI. yüzyılın ikinci yarısında önemleri artan şeyhüislâmların sadrazamla ilişkileri tesis edilmiş ve ilk defa 922 (M. 1584) tarihinde Veziriazam Özdemiroğlu Osman Paşa, padişahın emriyle Şeyhüislâm Çivizâde Mehmed Efendi'nin ziyaretine gitmiş ve bundan sonra veziriazamların şeyhüislâmları ziyaret etmeleri kanun olmuştur. Bu şekilde şeyhüislâmlık makamı manevî yönden sadrazamlıktan daha yüksek bir kanun olarak algılanmıştır. Şeyhüislâmlık kurumunun Osmanlı siyâsî ve idârî sisteminde gücünü artırmrasında etken olan, esas itibariyle fetvâ olmuştur. Şeyhüislâmlar "özel" ve "genel" diye ikiye ayrılabilen fetvâlar vermişlerdir. Herhangi bir şahsın bir sorun hakkında dinin hükmünün ne olduğunu sorması üzerine verdikleri fetvâlara "özel fetvâ", padişahların savaş, barış ve benzeri sorunlar hakkında istedikleri fetvâlara da "genel fetvâ" adı verilmiştir. Şeyhüislâmlık makamı, şeklî olarak fetvâ veren bir mercii anlamında kabul edilmiş olsa da, kısa bir süre sonra "fetvâ eminliği" kurulunca bu makama getirilen kişi, fetvâyı hazırlamak göreviyle sorumlu tutulmuştur. Ancak siyâsî ve önemli devlet işlerinde şeyhüislâm fetvâ vermek zorunda kalmıştır (Arı, 1994: 174-175).

Ottoman Devleti'nde, şeyhüislâm unvanının İstanbul müftülerine XV. yüzyılın ortalarından itibaren verilmesine ve Fatih Kanunnamesi'nde şeyhüislâmin "ulemânın reisi" olduğu belirtilmesine rağmen, XVI. yüzyılın ortalarına kadar, siyâsî ve idârî sistem İlmiye Teşkilatı'nın hiyerarşik yapısı içinde, Dîvân-ı Hümâyûn'un üyesi olarak kadıaskerlerin yeri şeyhüislâmlardan daha üstün olmuştur. Şeyhüislâmlığın öneminin artması ve ve kadıaskerlik makamının üzerinde yer alması, Kemalpaşazâde ve Ebussuud Efendi'nin şeyhüislâm olarak görev

almasından sonra olmuştur. XVI. yüzyıldan itibaren şeyhüislâmlîk makamının İlmiye Teşkilatı'nın içinde en yüksek derece olduğunu gösteren işaretlere rastlamak mümkündür. XVI. yüzyıla kadar şeyhüislâmlar kadiaskerlikten gelmedikleri hâlde, bu yüzyıldan başlayarak şeyhüislâmlar kadiaskerlik yapmış olan kişiler arasından atanmıştır. Diğer taraftan ise Ebussuud Efendi zamanına kadar şeyhüislâmların almış oldukları yevmiye kadiaskerlerden düşükken, Ebussuud Efendi'nin şeyhüislâmlığı zamanında, İlmiye Teşkilatı içinde en yüksek yevmiye şeyhüislâmlîk makamına verilmeye başlanmıştır. Böylece şeyhüislâmlîk, XVI. yüzyıldan itibaren İlmiye Teşkilatı içinde kadiaskerlik makamının önüne geçmiş ve zirvede yer almıştır (Taş, 2005: 83-84).

Ebussuud ve Zenbilli Ali Efendiler uzun süre görev yapmıştır. Onları padişah ve sadrazamla uyum sağlayan Çatalcalı Ali, Yenişehirli Abdullah ve Hâlid Efendizâde Cemâleddin Efendiler takip etmiştir. Ancak XVII. ve XVIII. yüzyıllarda meşihat süresinin uzaması bu görevde getirilmeyi bekleyen ulemâ arasında huzursuzluklara neden olmuştur. Bazı istisnalar olmakla birlikte bu yüzyıllarda görev süresi genellikle bir iki yıl arasında değişmiştir. Aynı dönemlerde bir gün ve bir günden daha az bir süre makamlarda kalanlar olmuştur. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bazı âlimler ikinci, üçüncü, dördüncü defa şeyhüislâm olmuştur. Bunun açık bir örneği 1599-1608 yılları arasında dört defa bu makama gelen Sunullah Efendi'dir. Dürrizâde Mustafa Efendi'de tecrübe, kıdemî ve itibarı dolayısıyla 1756-1774 yılları arasında üç defa şeyhüislâmlığa getirilmiştir. Şeyhüislâmlar XIX. yüzyılda kabineye girdikten sonra sık sık görev yenilenmesi ve değişikliği olmuştur. Askerî zümrelerin iktidarda söz sahibi olduğu, padişahların hal' edildiği bu dönemlerde şeyhüislâmların durumu giderek farklılaşmıştır. XVIII. yüzyılın başlarında 1703 ve 1730 isyanlarında şeyhüislâmların siyasete karışması kurumun önemli itibar kaybına uğramasına yol açmıştır. XIX. yüzyılda Vak'a-i Hayriyye'den (1826) sonra şeyhüislâm ve ilmiyyenin gücü azalmaya başlamış ve Tanzimat dönemi ve II. Meşrutiyet'in ardından bu durum daha açık hâle gelmiştir (İpşirli, 2010: 92).

Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla İstanbul'daki şeyhüislâmlîk yok olmaya başlamıştır. TBMM, İstanbul hükümetini ve onun bir kurumu olan şeyhüislâmlığı etkilemiş ve 1922 yılında sultanatın hilafetten ayrılması ile şeyhüislâmlîk kapanmıştır. Şeyhüislâmlığın yaptığı görevler TBMM'nin oluşturduğu Şer'iyye ve

Evkaf Vekâleti'ne devredilmiştir. Akabinde bu vekâlet de kaldırılmış, 3 Mart 1924'te çıkan bir kanunla din işlerinden sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı hâline gelmiştir (Boyacıoğlu, 1996: 168-170).

C.2. ŞEHÜLİSLÂMLARIN PROTOKOLDEKİ YERİ

Şeyhüislâmin protokol ve hiyerarşideki üstün konumunu göstermesi bakımından "Fatih Kanunnamesi" ilk resmî belge niteliğini taşımaktadır. Bu belgede şeyhüislâmin ulemânın reisi olduğu, veziriazamın şeyhüislâma ve padişah hocasına teşrifatta kendisinin önünde yer vermesi gerektiği ifade edilmiştir. XVI. yüzyılda Lütfî Paşa'nın "Âsafnâme" adlı eserinde sadrazamın her iki bayramda veya bir hastalık durumunda şeyhüislâm ziyaret etmesi, bunun dışında birbirlerini ziyaretin kanun olmadığı belirtilerek padişah hocasının protokolde şeyhüislâmdan önce geleceği ifade edilmiştir. Sadrazamların şeyhüislâmları ziyareti, ilk defa 1584'te Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın padişah emriyle Çivizâde Mehmed Efendi'yi ziyaret etmesiyle başlamış, sonraları âdet hâline gelmiştir. Osmanlı bürokrasisi içinde çeşitli yüksek makamlarda paye uygulaması olduğu hâlde sadrazamlık ve şeyhüislâmlık bunun dışında tutulmuştur. Yalnız Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi 1059'da (1649) Rumeli kazaskeri iken "Ravzatü'l-ebrâr" adlı tarihini padişaha sununca Rumeli kazaskerliği rütbesiyle, nakibüleşraf olan Fethullah Efendi'ye babasından sonra şeyhüislâm olmak üzere meşihat payesi verilmiştir (İpşirli, 2010: 93).

Şeyhüislâmin teşrifattaki yeri ve önemi hakkında bir diğer bilgi XVII. yüzyılda yaşamış tarihçi Hezarfen Hüseyin Efendi'ye ait "Telhîsü'l-beyân" adlı eserde meşihat makamının "rütbe-i vekâlet-i kübrâ" adı verilen veziriazamlık ile aynı seviyede olduğu, hatta devletin temellerinin dayandığı, din sahasından sorumlu bulunduğuundan kaynaklı şeyhüislâmin bazı hususlarda öne geçebileceği ifade edilmiştir. Bunun dışında din işerinden sorumlu olan şeyhüislâm ile devlet işlerini yürüten sadrazamın padişahlığın iki yönünü temsil ettiği ve bu iki makamın başkanının padişah olduğu zikredilmektedir (Bilgin, 2015: 23).

Ottoman yönetim sisteminde şeyhüislâmin devlet protokolündeki yeri veziriazamdan sonra gelmiştir. Bu açıdan mevkii olarak sadrazamlar, şeyhüislâmların üstünde yer almıştır. Şeyhüislâmları bazen, doğrudan padişah atamıştır ancak asıl olarak şeyhüislâmları atama yetkisi sadrazamların elinde

bulunmuştur. Şeyhüislâmları atama görevinin sadrazamların elinde bulunması, veziriazamların büyük bir dinî otorite olan şeyhüislâmlar karşısında daha güçlü olmasını sağlamıştır. Diğer taraftan sadrazamların azledilmelerinde veya katledilmelerinde şeyhüislâmların verdikleri fetvâların büyük oranda etkisinin olması da şeyhüislâmların öne çıkmasını sağlayarak bu durumun iki makam arasındaki dengeleri sağlanmasına zemin hazırlamıştır. Şeyhüislâmlar Dîvân-ı Hümâyûn üyesi olmamalarına rağmen, önemli konularda kendilerine danışmak amacıyla zaman zaman Dîvân-ı Hümâyûn'a davet edilmişlerdir. XVII. yüzyıldan itibaren ise şeyhüislâmlara danışmak bir gelenek hâlini almıştır. Özellikle yönetimin zaafiyet içinde bulunduğu dönemlerde şeyhüislâmlar siyasi ve idarî konularda ağırlıklarını daha çok hissettirmeye başlamışlar ve yönetim ile ilgili birçok konuda şeyhüislâmların verdiği fetvâlar esas alınmıştır. İlerleyen zamanlarda şeyhüislâmlar, devlet erkanının katıldığı büyük merasimlerde yer almış ve giderek genişleyen teşrifatın vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir (İpşirli, 2010: 93).

C.3. ŞEHÜLİSLÂMLARIN TAYİNİ

Osmanlı tarihi boyunca şeyhüislâmlık makamına tayin konusu padişahla veziriazamı doğrudan ilgilendiren bir konu olmuştur. İlmiye mesleğinin belirgin bir duruma geldiği XVI. yüzyılda şeyhüislâmların tayini, belli bir tahsil ve kariyere sahip olan ilim erbâbı sahiplerinden sadrazamın isteği ve padişahın onayıyla gerçekleşmiştir. Bu dönemde Rumeli kazaskerliğinden şeyhüislâmlığa geçiş âdet hâlini almıştır. Daha önceki dönemlerde ise tanınmış bir âlimin kazaskerlikten, kadılıktan, hatta müderrislikten müftülüğe getirildiği de olmuştur. Nitekim Mollâ Fenârî müderris ve Bursa kadısı iken müftü olmuş, Fahreddîn Acemî de aynı şekilde Edirne'de müderrislikten müftülüğe getirilmiştir. Zenbilli Ali Efendi müderrislikten azledildiği sırada 1503'te müftü ve yeni yapılan İstanbul Bayezid Medresesi'ne müderris tayin edilmiş, daha önce kazaskerlik yapmış olan Kemalpaşazâde 1526'da müderrislikten müftülüğe nakledilmiştir. Doğrudan Rumeli kazaskerliğinden bu makama tayin edilen ilk âlim Ebussuud Efendi olmuştur. Böylelikle Rumeli kazaskerliğinden meşihata geçme uygulaması başlamıştır (İpşirli, 2010: 92-93).

XVI. yüzyıldan önce kendilerine fetvâ görevi verilen şeyhüislâmların kazaskerlikten gelmediği görülmektedir. XVI. yüzyılda ise şeyhüislâmlar İlmiye Teşkilatı'nın en yüksek mevkiinde yer almış ve kazaskerlikten şeyhüislâmlığa

geçmişlerdir (Bilgin, 2015: 8). Esas itibariyle Osmanlı Devleti’nde ilk olarak Osman Gazi tarafından kadı tayin edilmiş, Sultan I. Murat zamanında da önceki İslâm devletlerindeki kâdiyü'l-kudâtlığın benzeri kazaskerlik kurumu ihdas edilmiş ve kadıları artık fiilen bu makam tayin etmeye başlamıştır. Daha sonra bu makam Rumeli ve Anadolu kazaskerliği olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunlar Osmanlı Devleti’nde "İlmiye Sınıfı" adı verilen "kaza", "fetvâ" ve öğretim işleriyle uğraşan sınıfın başı olmuştur. Osmanlı ülkesi "kaza" adını taşıyan yargı çevrelerine taksim edilmiştir. Bunların her birine medreselerin yüksek sınıflarından mezun olmuş üstün ahlâk ve ehliyet sahibi kimselerden kadılar iki yıllıkna tayin edilmiştir. Mekke ve Medine gibi yerlerde bu süre bir yıl olmuştur. -Günümüzde noterlikte olduğu gibi sırada bekleyen herkesin göreve tayin edilebilmesi ve kadıların gittikleri yerlerde halkla içli-dışlı olmalarına yol açmamak gibi amaçlarla tespit edilen bir veya iki yıllık sürenin bitiminde, kadılar merkeze gelerek yeni bir görevde atanmak için beklemişlerdir. Bubekleme süresinde de medreselerde müderrislik yaparak nazarî bilgilerini geliştirmiştir. Kadıları önceleri bulundukları bölgelere göre kazaskerler tayin ederken, XVI. yüzyıldan sonra giderek kazaskerliğin önüne geçerek İlmiye sınıfının başı durumuna gelen şeyhüislâmlık makamı bir takım üst rütbeli kadıları tayin etme yetkisini kazanmıştır (Ekinci, 2005: 418).

Şeyhüislâmların belirlenmesinde özellikle XVI. yüzyıl sonlarından itibaren ilmî ve hukukî ölçüler yanında siyâsi ve idâri uyum arayışı ön plana çıkmış, padişahlar ve sadrazamlar kendisiyle rahat çalışabilecekleri, icraatlarına destekçi olabilecek nitelikteki kimseleri bu makama getirmeyi tercih etmişlerdir. Daha önceleri "kayıdı hayat" şartıyla tayin edilirken XVII. yüzyıldan itibaren sıkça şeyhüislâm değişikliğine gidilmesi bu anlayışın bir sonucu niteliğindedir. Şeyhüislâmların azlı ise isyana dolaylı karmaşa ve taraf tutma, sadrazamla olan anlaşmazlık ve uyumsuzluk, diğer vüzeranın tayin ve azillerine müdahelede bulunma, siyâsi çekişme, ekonomik ve malî konularda muhalefet, yaşlılık, görevde ihmalkârlık gibi nedenlere dayandırılmıştır (İşsirli, 2010: 93). Bunlardan ayrı olarak padişahın tahttan indirilmesi ile ilgili komplolara karışan şeyhüislâmlar azledilip sürgüne gönderildikleri gibi idam cezası da almışlardır (Ari, 1994: 176).

C.4. ŞEHÜLİSLÂMLARIN GÖREVLERİ

Şeyhüislâmlîk müessesesi bugünkü Adâlet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyânet İşleri Bakanlığı'nın faaliyetlerini bünyesinde toplayan büyük bir teşkilat niteliğindedir. Bu teşkilatın başında bulunan şeyhüislâm sadrazamdan sonra devletin en büyük şahsiyeti olmuştur. Ayrıca barış ve savaş gibi önemli olaylarda görüşlerine müracaat edilmiştir (Kaydu, 1977: 201).

Şeyhüislâmlığın görev ve yetkilerini; fetvâ vermek ve başında bulundukları İlmiye örgütünü (kadı, müderris ve müftüler) yönetmek (tayin ve terfi işlemlerini yürütmek) şeklinde, iki kategoride değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla, şeyhüislâmların Osmanlı yönetiminde, "fetvâ verme" yetkisine sahip olmaları açısından "dinî ve siyâsî" bir fonksiyonu, İlmiye teşkilatını yönetimi altında bulundurmak açısından ise "idârî" bir fonksiyonu yerine getirmiştir (Taş, 2005: 84).

Osmanlı Devleti'nde şeyhüislâmın en önemli görevi fetvâ vermek olmuştur. Osmanlı'da şeyhüislâmların verdikleri fetvâlar iki grupta toplanmış ve birinci grupta şahısların daha ziyade özel hukuk veya aile hukuku çerçevesinde sordukları icrâî ve bağlayıcılığı bulunmayan soru cevaplar, ikinci grupta ise yerel kadılar ve devletin yetkili mercilerince müftülere ve şeyhüislâmlık kurumuna havale edilen meselelere dinî-hukukî delilleriyle birlikte verilen cevaplar yer almıştır (Eliaçık, 2011: 113).

Fetvâların giriş kısmında "Bu mesele beyânında eimme-i Hanefiyye'den cevap ne vechiledir ki" cümlesi bir formül halinde yer almıştır. Normal mahkemelerde veya meşihatta görülmekte olan bir davada tarafların getirdiği şeyhüislâm fetvâları etkili olmuştur (İşpirli, 2010: 94).

Şeyhüislâmlığın en önemli fonksiyonu, siyâsî otorite ve iktidarı, Padişahlık makamını ve yaptıklarını, devlet yönetiminin izlediği siyaseti ve aldığı kararları dinî açıdan meşrulaştırmasıdır. Bunun için padişahlar, savaş ve barış kararlarını almak, önemli kanunnameleri çıkarmak, gerek görülen şahısların siyaseten katli gibi birçok siyâsî ve idârî konularda şeyhüislâmların fetvâlarına başvurmuşlardır (Taş, 2005: 85).

İlmiye teşkilatının başında bulunan şeyhüislâm, aynı şekilde iftâ müessesesinin de başı olmuştur. Şer'î hukuk sistemi içinde ve onun bir parçası

olmakla birlikte ondan bağımsız bir de "iftâ" (fetvâ) kurumu bulunmuştur (Bilgin, 2015: 26).

İslâm medeniyetinde bireylerin ve kurumların dinî konularda karşılaştığı meselelerde ilgili makamların *Kur’ân*, *Sünnet*, *Îcmâ* ve *Kiyâs* ölçülerini gözeterek verdiği huküm olan fetvâ, sözlükte bir fikih terimi olarak "fakih bir kişinin sorulan fikhî bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu huküm" demektir. Örfte ise sorulan dinî sorulara müftüler tarafından yazılan yazı ile verilen cevaptır. Fikhî bir meselenin hükmünü fetvâya yetkili kişilerden sormaya "istiftâ" (sual), fetvâyı isteyene "müsteftî" (sâil), böyle bir meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya "iftâ", verdiği fetvâ ile hükmü açıklayana da "müftî" (mûcib) denir. Kendisine dayanılarak fetvâ verilen şerî hukme veya bir hadise hakkında ortaya konulan çeşitli görüşlerden fetvâ için tercih edilene "müftâbih, müftünün fetvâ verirken ve müsteftînin fetvâ isterken bilmeleri ve riâyet etmeleri gereken usul ve kâidelere "âdâbü'l-müftî" (âdâbü'l-fetvâ, resmü'l-müftî) adı verilir. Bir mesele hakkındaki muhtelif fikhî görüşlerden hangisinin fetvâya daha elverişli olduğunu gösteren tâbirlere "alâmâtü'l-iftâ, alâmâtü'l-fetvâ" denir (Atar, 1995: 486-487).

Bir meselenin hükmünü ana kaynaklardan çıkarmada güçlük çekildiğinde şeyhüislâmların fetvâ kitaplarına başvurulmuş, bu durum da kadıların verdikleri hükmü bir şeyhüislâm fetvâsına dayandırma arzusunu ortaya çıkarıp fetvâ kitaplarının yaygınlaşmasını sağlamıştır (Eliaçık, 2011: 110).

Şeyhüislâmlîk makamının fetvâ verme görevinin yanı sıra diğer bir görev alanı da başında bulunduğu İlmiye Teşkilatı'nı bir idarî görevli olarak yönetmektir. Osmanlı yönetim sisteminde Şeyhüislâmlîk; adlî ve idarî hizmetleri veren "Kadılık", dinî ve hukukî danışmanlık hizmetleri sunan "Müftülük" ve eğitim hizmetleri veren "Medrese" örgütlerini bünyesinde toplamıştır (Taş, 2005: 87).

Dinî ve hukukî görevlerin yanında şeyhüislâmların idarî görevleri de olmuştur. Din Bürokrasisi'ni idarî bir görevli olarak yönetmişlerdir. Örgütün bünyesi içinde toplanmış bulunan kadı, müderris ve müftülerin atamaları ve terfileri, şeyhüislâmca yerine getirilmiştir. XVI. yüzyılın sonlarına kadar kadı, müftü ve müderrislerin atamaları sadrazam tarafından yürütülyordu, 1574 yılından itibaren müderris, mevâlî ve müftülerin tayinleri de şeyhüislâmlara bırakılmıştır. Bu tarihten

itibaren 40 akçeden yukarı Hâriç ve Dâhil müderrisleriyle ordu kadıları, vilâyet, sancak ve kaza müftüleri, imam, hatip, müezzin ve mevalî adı verilen büyük kadıların ve kadiaskerlerin tayinleri onlar tarafından yapılmıştır (Ari, 1994: 73).

XVI. asırdan itibaren padişah ve sadrazamlar, Dîvân-ı Hümâyûn üyesi olmamakla birlikte giderek artan bir şekilde şeyhüislâmın görüşüne müracaat etmiş, XVII. yüzyıldan itibaren şeyhüislâmlar idarenin fiilen içinde bulunmuştur. I. Ahmet'in vefatı üzerine "ehlü'l-hal' ve'l akd" olarak Sadâret Kaymakamı Sofu Mehmet Paşa, Şeyhüislâm Hocazâde Esat Efendi ve diğer devlet erkanı sabah namazından önce şeyhüislâmın evinde toplanarak Şehzâde Mustafa'nın evinde cülüsına karar verip biat etmişlerdir. Yine Kemankeş Ali Paşa, Şeyhüislâm Zekeriyazâde Yahyâ Efendi, ulemâ ve devlet erkanı Sultan Mustafa'nın hal'ine ve IV. Murat'ın cülüsına karar vermişlerdir. Daha sonraki dönemlerde şeyhüislâm ulemânın sözcüsü gibi hareket etmeye başlamıştır (İpşirli, 2010:94).

Bunlara ilaveten, Sultan III. Mustafa tarafından başlatılan saraydaki Huzur Dersleri'ne katılacak mukarrir (Kur'ân'dan âyet okuyan) ve muhatap (soru soran)ları seçme yetkisi de şeyhüislâmlık makamına verilmiştir. Ramazan ayında sarayda yapılan Huzur Dersleri'ne dönemin önde gelen ilim adamları katılmış ve padişahın huzurunda ilmî ve dinî tartışmalar gerçekleştirılmıştır (Taş, 2005:88).

Bunların dışında şeyhüislâmların büyük vakıflara nezâret ettikleri de bilinmektedir. Ayrıca özellikle XVII. yüzyıldan itibaren "cülûs" sonrası kılıç alayına katılarak padişaha törenle kılıç kuşandırmışlardır. Teşkil edildiği tarihten itibaren şeyhüislâmlıkiftâ teşkilatından sorumlu olmuş, bütün eyalet, sancak ve kaza müftülerinin tayinleri, yer değiştirmeleri, azilleri, fetvâ teşkilatıyla ilgili diğer problemlerin çözümü onlara havale edilmiştir. Osmanlılar'dan ayrılp bağımsız hâle gelen Balkan devletlerindeki müftülerin, diyânet görevlilerinin her türlü özlük işlemeleri de Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki Müslümanlar'ın hâmisi olması sebebiyle şeyhüislâmlık tarafından gerçekleştirılmıştır. Osmanlı teşkilatında başlangıçtan itibaren ulemâ sınıfı kurucu, uygulayıcı ve ıslah edici olarak önemli rol oynamıştır. Ulemânın reisi sıfatıyla şeyhüislâmlar bu konuda en önde gelmişlerdir. Şeyhüislâm adayı aranırken XVII. yüzyıldan itibaren değişim ve yeniliklere ne ölçüde yardımcı, hatta öncü olacağı hususu dikkate alınmıştır. Bu hassasiyet ıslahatın yoğunlaştiği XVIII. ve XIX. yüzyıllarda daha da armtır (İpşirli, 2010:94).

C.5. ŞEHÜLİSLÂMLARIN İLMÎ VE EDEBÎ YÖNLERİ

Osmanlı Devleti, imparatorluğunun temellerini kurarken diğer İslâm ülkeleri son şöhretli bilginlerini yetiştirmiştir. Fahreddin Râzî (ö. 1209), Sadreddin Taftazânî (ö. 1390), Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 1413) gibi isimler Türk bilginleri üzerinde etkili olmuşlardır. Bu bilginlerin şöhreti, birçok Türk bilgininin de dikkatini çekmiştir. Arapçanın, aynı zamanda din ve ilim dili olarak mütalaa edildiği dönemde, Türk bilginleri bilgilerini iletetmek için komşu Arap ülkelerine gitmişlerdir (Yazıcıoğlu, 1980: 281).

Osmanlı ve Selçuklular'ın ilk dönemlerindeki âlimler, öğrenimlerini iletetmek amacıyla Suriye, Mısır ve İran gibi komşu ülkelere gitmişlerdir. Bu ülkelerde tefsir, hadis, fıkıh gibi dinî ve hukukî ilimler büyük gelişme göstermiş; ilim müesseseleri de Anadolu'daki medreselerden üstün olmuştur. O devrin ileri gelen Osmanlı âlimlerinden Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebâli Şam'da, Dâvûd-ı Kayserî Kahire'de, Kara Hoca Alaaddin İran'da, Alaaddin-i Rûmî Semerkant'ta öğrenim görmüştür. Bu durumu değiştiren kişi ise bazı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Osmanlı'nın ilk şeyhüislâmi kabul edilen Mollâ Fenârî'dir (Bilgin, 2015: 31).

Karamanlı Monlâ Fenârî önemli bir ilim adamı olarak Mısır'da ve Suriye'de de büyük bir üne kavuşmuştur. Aynı zamanda Türkiye'de ilmî bir mektep tesis etmesi açısından da Fenârî'nin Türk ilim tarihinde müstesna bir yeri vardır. Mollâ Fenârî sayesinde Türkiye'de okumak suretiyle diğer İslâm ülkelerinde de takdir görmüş birçok ilim adamı yetişmiştir. Hepsi Türk asıllı olan bu âlimlerin en tanınmışları: Hızır Bey (ö. 1459), Hocazâde (ö. 1488), Mollâ Husrev (ö. 1480), Hızır Bey'in oğlu Sinan Paşa (ö. 1486), Zenbilli Ali Efendi (ö. 1525) ve Kemal Paşazâde'dir (ö. 1536) (Sümer, 1962: 236).

Bu isimlerden Kemalpaşazâde hadis, tefsir, fıkıh gibi dinî ilimler başta olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, dil ve tıp alanlarında eser vermiş çok yönlü bir şeyhüislâmdir. Kemalpaşazâde, İlmiye mesleğine intisap ettikten sonra müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhüislâmlık makamlarını elde etmiş, kısa süren mazuliyet dönemi dışında devlet kademelerinde sürekli olarak yükseliş göstermiştir. Osmanlı uleması arasında ilmî kudretinden dolayı "el-muallimü'l-evvel" unvanıyla anılmıştır. Her padişah dönemi için ayrı bir cilt kaleme alan Kemalpaşazâde, 916 (1510) yılı

olaylarına kadar getirdiği *Tevârih-i Âl Osmân’ı* II. Bayazit’e sunmuştur (Turan, 2002: 238-239).

Tefsir ve çeşitli alanlarda ilmî çalışmalarını olan bir diğer âlim şahsiyet ise Ebussuud Efendi’dir. İlmiye ve devlet teşkilatında altmış yıl kadar görev yapan Ebussuud Efendi’nin en önemli hizmetleri hukuk alanında yapmış olduğu çalışmalarıdır. Ebussuud, hem şer’î hukukun gölgesinde örfî hukukun ve kanunlaştırmmanın gelişmesine imkân hazırlamış hem de İslâm hukukunun klasik devrine ait görüşleri yorumlayarak dönemindeki problemlere çözüm getirmesi özelliği ile İslâm ve Osmanlı hukuku alanında önemli hizmetler yapmıştır. Gerek devletin örfî hukuk olarak anılan alandaki tasarruflarının şer’î hukukla ilgisinin kurulmasında, kanunnamelerin hazırlanmasında gerekse şer’î mahkemelerin çalışma ve yazışma esaslarının düzene konulmasında da önemli hizmetleri olmuştur. Arapça olarak kaleme aldığı ve Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu *Îrşâdiü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm* adlı eseri onun tefsir ilmindeki bilgisini göstermesi bakımından önemlidir (Akgündüz, 1994: 367-369).

Padişahlığı ve şeyhülislâmlığı aynı anda yürüttüğü için "câmiu'r-riyâseteyn" unvanıyla anılan Hoca Sadreddin Efendi’de devrinin önemli bilgin şeyhülislâmlarındanandır. Sadreddin Efendi, çeyrek yüzyıla yakın İlmiye mesleği yanında idarî ve siyâsi işlerde söz sahibi olmuş önemli bir şahsiyettir. Zamanının birçok edip ve şâiri eserlerini ona ithaf etmiştir. Tarihçi, müderris ve şeyhülislâm olan Sadreddin Efendi'nin asıl ünü "Hoca Tarihi" ismiyle bilinen *Tacü't-Tevârih* ile olmuştur. İki cilt hâlinde basılan bu eserin ikinci cildinin sonunda, Yavuz Sultan Selim'e ait menkîbe türünde hikâyelerden oluşan ve Sadreddin Efendi'nin babası Hasan Can'dan iştikkleriyle yazdığı *Selimnâme* vardır (Turan, 1998: 197-198).

Şeyhülislâmlar devletin ileri gelen yönetici ve İlmiye sınıfının en itibarlı kişileri olarak iyi bir eğitimden geçmişlerdir. Malulzâde Seyyid Ahmed, Abdülkadir Şeyhî Efendi, Abdülkerim Efendi, Boztanzâde Mehmed Efendi, Bahaî Efendi, Yenişehirî Abdullah Efendi, Ebu Said Feyzullah Efendi gibi ismini zikretmediğimiz pek çok şeyhülislâm önemli ilmî mevkilerde bulunan isimlerdir (Bilkan, 2006: 30).

Ottoman Devleti’nde İlmiye teşkilatının başı durumundaki şeyhülislâmlar, ilmî çalışmalarının yanı sıra edebî ürünler de kaleme almışlardır. Meşihat makamında bulunan şeyhülislâmlardan kırk dördü şiirle istigal etmiştir. Fakat

bunlardan dîvân sahibi olan on beş şeyhüislâm mevcuttur. Bu şeyhüislâmlar: Kemalpaşazâde Ahmed Şemseddin Efendi "İbni Kemal" (1468-1533), Fenârîzâde Muhyiddin Efendi "Muhyî" (1447-1548), Zekeriyazâde Yahya Efendi "Yahya" (1553-1644), Mehmed Bahâî Efendi "Bahâî" (1595-1654), Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi "Azîzî" (1591-1658), Ebû Saidzâde Feyzullah Efendi "Feyzî" (1630-1398), Ebû İshak İsmail Efendizâde İshak Efendi "İshak" (1679-1734), Pîrîzâde Mehmed Sahib Efendi "Sahib" (1674-1748), Ebû İshak İsmail Efendizâde Mehmed Esad Efendi "Esad" (1684-1752), Çelebzâde İsmail Asım Efendi "Asım" (?-1760), İshak Efendizâde Mehmed Şerif Efendi "Şerif" (1717-1789), Mekkî Mehmed Efendi "Mekkî" (1714-1797), Es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi "Tevfik" (1715-1791), Ebû İshakzâde (Şerifzâde) "Arif" (1786-1859). Şeyhüislâmlar, devletin ileri gelen yöneticileri ve İlmiye teşkilatının da en itibarlı kişileri olmalarından kaynaklı iyi bir eğitimden geçmişlerdir. Bu eğitim sürecinde dil ve edebiyat önemli bir yere sahip olmuştur. Şeyhüislâm şâirlerin diğer meslek alanlarındaki Osmanlı şâirlerinden gerek üslup gerekse tarz bakımından farkları olmadığı anlaşılmaktadır. Aşk, tabiat, tasavvuf gibi konularda geleneksel ifade biçimleri içerisinde şiir yazan şeyhüislâmlar, kadın, şarap, meyhane vb. kavramlarla mecaz ve mazmunlar oluşturmaktan çekinmemişlerdir. İlmiye sınıfı mensubu olan şeyhüislâmların dillerinde dikkati çeken özelliklerden birisi de meslekî tabir ve deyimlerin kullanılmış olmasıdır. "Cezm u med, mîm-i müşedded, i'râb, tefsîr, meşk, sehv-i kalem, âyât-ı şîfâ, secde-i sehv, mihrâb, idgâm, müstehâb, mûcîb-i tekfir, nas, tura, ferman, müekked, hâl, berât, cevâz" gibi kelime ve kavramlar, şeyhüislâm şâirlerin şiirlerinde yer alan öncelikli terimlerdendir. Bu terimlerin çeşitli mecazlar ve teşbihler ile kullanılması, şâirin kültürel birikiminin şîire yansığını gösteren örneklerdir (Bilkan: 2006: 30-38).

Şeyhüislâm şâirlerin edebî yönlerine bakıldığından dikkati çeken bir başka husus da manzum olarak vermiş oldukları fetvalardır. Osmanlı Devleti’nde özellikle XVI. ve XVIII. yüzyıllarda bazı şeyhüislâmların kendilerine sorulan soruları manzum hâlde cevapladıkları görülmektedir. Fakat burada dikkati çeken husus manzum soruyu şâirliği bulunan birisinin sorduğu ve yine şeyhüislâmın da bu soruya manzum hâlde cevap vermiş olmasıdır. Manzum hâlde fetvâ vermiş şeyhüislâmların kimliğine bakıldığından şâir olmasının yanında, kendisinin veya baba, oğul, kardeş, amca vs. yakınlarından birisinin ünlü bir dîvân şâiri olduğu göze

çarpmaktadır. Hoca Sadreddin Efendi, Bahaî Efendi, Ebû Said Efendi, Bostanzâde Mehmed Efendi ve Yenişehirli Abdullâh Efendi gibi isimler hem şâir hem de yakınlarından birçok ünlü dîvân sahibi olan şeyhüislâmlara örnektir. Manzum fetvâlar nazmen kaleme alınmış diğer dînî eserlerde de görüldüğü üzere sanat yönü itibariyle, fazla bir iddiaları olmamakla birlikte ezberleme ve hatırlı tutma gibi gayeleri de pek görülmemektedir. Bu fetvâların edebî değerleri fakir gibi gözükse de her biri usta bir dîvân şâiri tarafından yazılp söylenmiştir. Söz konusu fetvâlarda, nazmen sorulan bir meseleye yine aynı şekilde nazmen cevap verilmiş olduğundan sanat gösterisi pek yapılmamıştır. Fakat bu fetvâların sadece vezin ve kafiyeden ibaret birer manzume olduğu da söylememez. Bu fetvâlarda en çok kullanılan edebî sanat, meselenin sorulduğu müftü, şeyhüislâm için kullanılan teşbih sanatıdır (Eliaçık, 2011: 116-122).

C.6. MAKİTUL ŞEYHÜ'LİSLÂMLAR

İslâm hukuku, devlet ve toplum yaşamının düzeninin sürdürülebilmesi için devlet başkanına ölüm cezası verme yetkisini tanımlamıştır. Osmanlı padişahları devlet maslahatı ve halkın huzur ve güvenini sağlamakla sorumlu olduklarının bilincinde olmuş ve örfî tasarruflarına dayanarak kendilerine tanınan bu yetkinin kapsamını fazlasıyla genişletmişler ve genel olarak şeriata uygun olmayan cezalara ve ölüm cezasına karar vermişlerdir (Mumcu, 2007: 16).

Ulemâ mensuplarının ve ulemâ sınıfının başı konumunda olan şeyhüislâmların katledilmesi, klasik dönem boyunca görülmemiştir. Bu durum özellikle XVII. yüzyıla kadar padişahların, bir başka ifade ile merkezi otoritenin yönetimindeki güç ve meşruiyetini koruduğu şeklinde açıklanmıştır. Nitekim klasik dönemin siyâsî, idârî ve sosyo-ekonomik yapısı sebebiyle merkezi otorite padişahın kontrolünde olmuştur. Aynı zamanda bu süreçte ulemâ sınıfının ya da şeyhüislâmların görev ve yetkilerinin sınırları belirlenmiş ve bu sınırın ilgili şahıslarca ihlal edilmemesine de gayret gösterilmiştir. Ancak XVI. yüzyıl sonlarında başlayan ve XVII. yüzyıl içinde kronik bir hâle gelen siyâsî, idârî, dînî ve içâmaî alanlardaki bozılmalar, İlmiye teşkilatı ve ulemâ sınıfındaki yozlaşmayı da beraberinde getirmistir (Katgî, 2013: 397).

Şeyhülislâmların katledilmesinin ardında pek çok sebep yatmakla birlikte bunların sivasî faalivetleri başka bir ifade ile sivasî çekismelerde taraf tutmaları ana

etken olmuştur. Kuruluş aşamasında devlet idaresine doğrudan katılmaktan çok sembolik bir mevkiye sahip olmuşlardır. Ancak XVI. yüzyıl sonlarından itibaren devlet işlerine müdahale etmeye başlayan şeyhüislâmlar, politik kişiliklerini ön plana çıkarmaya başlamışlardır. Özellikle Ali Cemalî Efendi, Kemalpaşazâde ve Ebussuud Efendi'den sonra gelen şeyhüislâmlar günlük politik gelişmelerin içinde yer almışlardır. Saray içindeki nüfuz kazanma mücadeleleri ve kapıkulu ayaklanması nedeniyle şeyhüislâmlar siyâsi bir figür hâline gelmiştir (Yakut, 2005: 174).

Osmanlı Devleti’nde padişahın emriyle katledilmiş üç şeyhüislâm vardır. Bunlardan ilki Ahîzâde Hüseyin Efendi (ö. 1634) IV. Murat, Hocazâde Mesut Efendi (ö. 1656) IV. Mehmet ve Seyyid Feyzullah Efendi (:ö. 1703) ise III. Ahmed döneminde, padişahın emriyle katledilen şeyhüislâmlardır. Bu şeyhüislâmların katledilmesinin temel nedeni kendi şahsiyet ve faaliyetleri yanında, dönemin konjonktürel yapısı ile de ilgilidir. Her üç şeyhüislâm da devletin duraklama sürecine girdiği bir dönemde katledilmiştir. Buna göre bu olaylar şeyhüislâmların kendi şahsî kişilikleri yanında, dönemin siyâsi, iktisadî ve içtimaî şartlarını da yansımaktadır (Katgı, 2013: 94).

4. BÖLÜM

METİN İNCELEMESİ

D. ŞEKİL VE MUHTEVA YÖNÜNDEN İNCELEME

D.1. ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELEME

Ahmet Rıfat'ın Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl'i (Metin-İnceleme) adlı te çalışmamız şekil yönünden şu başlıklar altında incelenmiştir.

Eser Adı: Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl

Mürettib: Ahmed Rıfat b. İsmail

Dili: Türkçe

Cilt Sayısı: 1 k.1

Kütüphane: İBB Atatürk Kitaplığı

Sayfa Sayısı: 136

Ölçüsü: 27x19cm.

Satır: 24

Sütun: Tek

Hattın Cinsi: Talik

Cilt ve Kağıt Özellikleri: Rutubetten kaynaklanan hafif lekelerin bulunduğu, nohidî renkli kağıtlardan oluşan eser, koyu yeşil mukavva ciltlidir. Eserde siyah mürekkep kullanılmıştır. 1b sayfasında bulunan mihrabiye tezhiplidir. Eserin sayfalarında cetvel bulunmaktadır.

Baş: Biñ yüz otuz bir senesi şehr-i Recebinde ķadem-nihāde-i sâha-i vücûd olup taħsil-i 'ulūm-i 'aliyyeye sa' y ü himmetle tekmil-i nesh-i 'ilmîyye eyledükden şoñra ḥarîkat-i 'aliyye-i Nakşibendîyye meşâiyih 'izâmından Toḳādī Şeyh Muhammed Emin Efendi merħūmdan aħż u dest-i inayet eyleyüp bi'l-āħire nā 'il-i rütbe-i ħilafet olmuş...

Son: Efendimüz Hażretlerini taħt-i 'alī-baħt-i şāhānelerinde ber-murād ve sāye-i şevket-vāye-i hümāyünlarında müşārun-ileyh hażretleriyle bi'l-cümle bendegāndān u dā'iyan şadākat-nişānların nev-be-nev mazhar-i luṭf u 'ātifet-i ħusrevāneleriyle ħurrem ü şād-kām buyurmač da' vet-i icābet-āyātī nātika-piřā-yi zebān-i 'ubūdiyyet kılınmaktadır. Dāme merci' üli'l-enām medde'd-duhūrī ve'l-a'vām.

Açıklamalar: Eserin zahriyye kısmında "Sâye-i me'ârif-vâye-i haâzret-i şâhânedede rûsûmât muhâsebecisi Rîfî at Efendinüñ ȝeylinüñ ikmâliyle berâber yeñiden cem' ü tertîb eyledigi Devha-i Meşâiyih-i Kibâr nâm meccelle-i nefîse ve mergûbe vü makbûledür." yazmaktadır. Metin ise 1b sayfasından itibaren başlamaktadır.

Eserin dibacesi besmele ile başlamaktadır. Arapça ibare ve sözlerin yanında eserde Kur'an'dan ayetlere yer verilmiştir. Aynı zamanda Türkçe ve Farsça kısa şiirler de bulunmaktadır. Metinde, 26 şeyhüislâma dair "der-kenar" kayıtları bulunmaktadır. Eserde yer alan başlıklar Türkçedir ve başlıklarda çiçek desenleri kullanılmıştır. Biyografilerine yer verilen şeyhüislâmların vefatlarına yönelik "tarihler" vardır. Sayfalarda herhangi bir karalama, aşınma ve yıpranma yoktur. Temiz ve okunaklı bir metindir.

D.2. MUHTEVA YÖNÜNDEN İNCELEME

D.2.1. Eserin Konusu

Çalışmamıza konu olan *Devhatü'l-Meşâiyih Maa Zeyl* biyografik kaynaklı bir eserdir. Eserde ilk Osmanlı şeyhüislâmi olarak kabul edilen Mollâ Fenârî'den başlayarak Ömer Hüsamettin Efendi'ye kadar olan şeyhüislâmların hayat hikâyeleri anlatılmıştır. Biyografilerine yer verilen şeyhüislâmların "doğum", "ölüm", "tahsil", "atama", "azil" ve "karşılaştıkları çeşitli olaylar" söz konusu eserin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Şeyhüislâmların çoğunun müderrislik, kadılık, kazaskerlik, şeyhüislâmlık makamlarına gelmesiyle ilgili olarak bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda "terâcim-i ahvâl"ı verilen şeyhüislâmların hem tarihî hem de ilmî ve edebî yönleri ele alınmıştır. Metinde bazı şeyhüislâmların eserleri hakkında bilgi verilmekle birlikte şâirlik yönlerine de değinilmiştir.

Şeyhüislâmların tarihî yönlerinin yanı sıra ilmî ve edebî yönleri de dikkat çeken bir diğer husustur. Metinde bazı şeyhüislâmların eserleri hakkında bilgi verilmekle birlikte şâirlik yönlerine de vurgu yapılmıştır. Özellikle birkaç yönyle öne çıkan padişah hocalığı yapmış Hoca Sadettin Efendi'nin yanında, Ebussuud Efendi, Bahaî Efendi, Yenişehirî Abdullah Efendi, Bostanzâde Muhammed Efendi, Esad Efendi, Kemalpaşazâde gibi şeyhüislâmların edebî yönlerine dikkat çekilerek şâirlik yönleri vurgulanmıştır. Aynı zamanda isimleri verilen bu

şeyhüislâmlar ve diğer pek çok şeyhüislâmın şahıslarına yönelik sanatlı ifadeler de kullanılmıştır.

D.2.2. Eserin Dil ve Üslup Özellikleri

Devhatü'l Meşâyîh Maa Zeyl'de dil için söylenebilecek özelliklerden ilki, devrin geleneğine uygun olarak Arapça ve Farsça kelime hazinesinin yoğun bir biçimde kullanılmasıdır. Bu iki dilin Türkçeye nisbetle, ağırlığı hissedilmekle birlikte yazar, üslubunu çok ağırlaştırmamıştır.

Şeyhüislâm biyograflerinin anlatıldığı eserde özenli bir dil kullanılmıştır. Ahmet Rıfat, şeyhüislâmların biyograflerini kuru bir dille vermemiştir. Yazarının da ifade ettiği gibi eser, "ibârât-ı dil-pezir" ile oluşturulmuştur. Bu nedenle teşbih, mecaz-ı mürsel, hüsn-i talil ve kinaye gibi edebi sanatlar eserde yoğun bir biçimde kullanılmıştır.

5. BÖLÜM

METİNDE YER ALAN EDEBÎ İFADELER

D. METİNDE GEÇEN EDEBÎ İFADELERİN İNCELENMESİ

D.1. DOĞUMLA İLGİLİ EDEBÎ İFADELER

1. Kadem-nihâde-i ‘âlem-i şühûd olmuşdur (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Mevlânâ Muhammed Şemsü’d-dîn bin Hamza bin Muhammed El-Fenârî ‘Aliyye Rahmeti’l-Bârî/s. 74)*

Bu ifade ile kişinin varlık âlemine gelişî, doğuşu ve maddi bir varlık olarak vücut bulması anlatılmıştır. Diğer tarafatan, gerçek anlamı ile insanın bir ortama gelişî ve orada bulunduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla burada, hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan "kinayeli" bir söyleyiş söz konusudur.

2. Pertev-endâz-ı ‘âlem-i vücûd ve şem‘-i nûr-efşân-ı meclîs-i şühûd olmuşlar idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil El-‘Âmil Muhammed Ebu’s-Su‘ûd Efendi/s. 95)*

Bu ifadede, insanın doğuşu, etrafındaki cisimleri aydınlatan bir mumu benzetilmiştir. Mum, ısı ve ışık kaynağıdır. İnsanın doğuşu da, mumun etrafındaki varlıklarını aydınlatması gibi dünyayı aydınlatmıştır.

3. Encümen-ârâ-yı vücûd ve pertev-endâz-ı ‘âlem-i sühûd olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Hâmid Efendi ibn Muhammed ibn eş-Şeyh Dürûz Efendi/s. 97)*

Burada insanın doğumuya birlikte, varlıklar ve görünenler âlemi olan dünyaya ışık saçıldığı ve güzellik verildiği dile getirilmiştir.

4. Perde-i serâ-yı ‘ademden meclîs-i şühûda vaż‘ı kadem kılup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Kâdîzâde Ahmed Şemsü’d-dîn Efendi/s. 99)*

İnsanın, saray perdesinin yokluğundan, görünen âleme, topluluğa ayak bastığı, bilinmeyen âlemden, görünen âleme geldiği ifade edilmiştir. Burada "perde" kelimesi, mecazî anlamda bir şeyin doğrudan görülmesini, duyulmasını önleyen şey, engel anlamında kullanılmıştır.

5. Z̄iver-i şah̄ife-i vücûd-ı āb-yārī-yi feyz̄-i Ḥudādād ile sāye-eğen-i çemen-şuffe-i şühûd olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ma'lūlzāde es-Seyyid Muḥammed Efendi/s. 101*)

Burada insanın varlık âlemine gelişî, Allah'ın yardımî ile kişinin varlık bahçesine gölge saldığı şeklinde ifade edilmiştir.

6. Āftāb-ı ȝāt-ı mes̄üdi burc-ı şühûda vâşıl ve ȝurre-i ḡarrā-yı vucûdî maṭla'-ı sa'ādetden ȝil̄at-i nûr-ı hest̄ ile mütemessil olmuş idi (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Çivizâde Muḥammed Efendi/s. 102*)

Bu ifade ile insanın doğumumu, güneşin dünyaya verdiği parlaklıklâ ilişkilendirilmiş ve varlık nurunun elbisesi ile kişinin, cisim bulduğu anlatılmıştır.

7. Deryā-yı ȝulumāt-ı 'ademden şâhrâ-yı şühûda važ̄ı ȝadem ve ȝill-i şâhsâr-ı vücûdda başt̄-ı bisât̄-ı 'ayş ü dem kılup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Kâdir Şeyhî Efendi/s. 103*)

Burada, insanın dünyaya gelmeden önceki yeri karanlıklar denizi olarak nitelendirilmiş, insanın doğumuya varlık çölüne, maddeler dünyasına ayak bastığı dile getirilmiştir.

8. Fürûzân-ı meclîs-i şühûd (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Bostânzâde Muḥammed Efendi/s. 104*)

İnsanın yeryüzüne gelmesiyle, varlıklar âlemi olan dünyanın parladığı anlatılmıştır.

9. Saḥā-i mehd ü vücûd olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Zekeriyyâ Efendi/s. 106*)

Mehd kelimesi, bir şeyin ortaya çıktığı, zuhur ettiği, gelişip büyüdügü yerdir. Bu kelime aynı zamanda "beşik" anlamına da gelmektedir. İnsan da doğumuya, beşikte olgunlaşarak varlık sahasına, dünyaya ayak basmış olur. Dolayısıyla beşik ve dünya kelimeleri arasında bir ilişki kurulmuştur.

10. Meclîs-i efrûz-ı şühûd ve tîrâzende-i encümen-i vücûd olmuş idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Câmi‘u'r-Riyâseteyn Mevlânâ Muhammed Sa‘de'd-dîn Efendi*/s. 108)

Bu ifade ile kişinin varlıklar topluluğunu süslediği ve dünyaya parlaklık verdiği anlatılmıştır.

11. Pîrâye-bahş-ı mecmû‘ a-i rüzgâr eyledi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Şun'u'l-lâh Efendi ibn Ca‘fer El 'Imâdi*/s. 110)

Burada insanın doğumunun dünyaya süs vermesi ile kitap sayfalarının süslenmesi arasında bir ilişki kurulmuştur.

12. Қabl-i țulū‘ u’ş-șems-i ‘âlem-i lâhûtdan misâfir ve nûr-bahş-ı mülk-i ‘anâşır olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Hâce Sa‘de'd-dîn Efendizâde Muhammed Efendi*/s. 114)

Bu ifade ile insanın, uluhiyet âleminden, dünyaya misafir olarak geldiği anlatılmıştır. İnsan bilinmeyen âlemden, bilinen ve görünen âlem olan dünyaya kısa bir süreliğine gelir ve bu maddî âlemde, bir topluluğu oluşturan zümreler hâline gelir.

13. Misâl-i âftâb-ı ‘âlem-tâb-ı nûr-bahş-ı hilâl-i mihr-i ‘izzet olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Ebu'l-Meyâmin Muştâfâ Efendi*/s. 115)

Kişinin varlık âlemine gelişî, dünyayı aydınlatan ve ışık veren güneş ile ilişkilendirilmiştir. Güneşin doğuşyla dünyadaki varlıklar ısınır ve parlaklık kazanır. İnsan da doğumu da, tipki güneşin dünyaya verdiği aydınlichkeit gibi yeryüzüne parlaklık ve güzellik verir.

14. Pertev-endâz-ı ‘âlem-i şühûd ve müteşaddî-yi şu‘ûd-ı ķâşr-ı çâr-erkân-ı vücûd olmuş idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Hâce Sa‘de'd-dîn Efendizâde Muhammed Es‘ad Efendi*/s. 116)

Burada insanın doğumuyla birlikte yeryüzüne gelişî ve yüksek bir sarayın güzellik ve yücelik görüntüsü arasında bir ilgi kurulmuştur.

15. Perverde-i şadefçe-i vücûd ve dest-i sâr-ı sâhil-i şühûd olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Ahîzâde Şehîd Hüseyin Efendi*/s. 120)

Bu ifade ile insanın doğumundan sonra zamanla gelişip olgunlaşarak varlık sahiline yerleştiği dile getirilmiştir.

16. Hıramende-i şahrā-yı şühûd olup (*El-Mevlā El-Fāzīl Çatalcalı ‘Alī Efendi/s. 147*)

İnsanın doğumıyla varlık çölüne gelişti dile getirilmiştir. "Hıraman" kelimesi sevgilinin nazlı ve edalı yürüyüşünü ifade eder. Burada da, sevgilinin yürüyüşü ve insanın varlık âlemine "hıraman" oluşu arasında bir bağ kurulmuştur.

17. Zīver-i mehd-i şühûd olmuşdur (*El-Mevlā El-Fāzīl Paşmakçızâde es-Seyyid ‘Alī Efendi/s. 157*)

İnsanın varlık âlemine gelişti gelişip büyüdügü besiğe süs vermesiyle ilişkilendirilmiştir.

18. Tayy-i menāzil-i ‘adem ve şahn-ı vücûda važ‘-ı կadem կılup (*El-Mevlā El-Fāzīl Mirzā Muṣṭafā Efendi/s. 163*)

Burada insanın yokluk menzillerini aşıp varlık sahasına ayak bastığı dile getirilmiştir.

19. Zīver-i efzā-yı ‘ālem-i şühûd olup (*El-Mevlā El-Fāzīl Paşmakçızâde es-Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi/s. 171*)

İnsanın doğumıyla, varlık âlemine süs ve güzellik verildiği dile getirilmiştir.

20. Dehlīz-i ‘ademden ārāyiş-i mihr-i vücûd (*El-Mevlā El-Fāzīl Ak Maḥmūd Efendizâde es-Seyyid Muhammed Zeyne'l-Ābidîn El Hüsnî Efendi/s. 180*)

Burada insanın yokluk geçidinden geçip varlık güneşinin süsüyle bezenmesi dile getirilmiştir. Varlık, güneşe benzetilmiştir. İnsan, dünyaya gelişiyile bir öz, bir ruh kazanır. Bu öz, güneş gibi etrafındaki her şeye canlılık ve hayat verir. İşte burada, güneşin özelliklerinden yola çıkılarak insanın doğumu güneşin dünyaya verdiği güzelliklerle ilişkilendirilmiştir.

21. Zīb-ārā-yı şühûd ve pīrāye-bahş-ı gehvāre-i vücûd olup (*El-Mevlā El-Fāzīl Ebū İshāk İsmā‘īl Efendizâde Muhammed Es‘ad Efendi/s. 181*)

İnsanın doğuşu, varlık âlemine süs veren bir beşik olarak düşünülmüştür.

22. Dest-ārā-yı mīnā-yı serā-yı vücūd olup (*El-Mevlā El-Fāzıl Ebū Bekr Efendizāde Ahmed Efendi/s. 191*)

Kişinin varlık âlemine gelişî parlak bir sarayın güzelliğiyle ilişkilendirilmiştir.

23. Bād-āver-i ḥadīka-i şühūd olmuşdur (*El-Mevlā El-Fāzıl ‘Ivāz Muhammed Paşazāde İbrāhīm Beg Efendi/s. 195*)

Burada, dünya bir bahçeye benzetilmiştir. İnsanın doğuşu, bahçede esen bir rüzgar olarak düşünülmüştür.

24. Feyż-cūd-ı āferinende-i her mevcūd ile ḥırāmān-ı mihr-i vücūd olmuşdur (*El-Mevlā El-Fāzıl es-Seyyid Muhammed Kāmil Efendi/s. 209*)

Her topluluğu yaratan Allah'ın keremi ile varlık güneşi olmuştur. Burada insanın doğumu ve güneşin doğuşu arasında ilgi kurulmuştur.

25. Pertev-bahşā-yı ṭulū‘-ı vücūd ve ṭāli‘-i mes‘ūd ile revnāk-efzā-yı meṭāli‘-i şu‘ūd olmuşlardır (*El-Mevlā El-Fāzıl Muṣṭafā ‘Aşır Efendi/s. 215*)

İnsanın doğumunun dünyaya aydınlichkeit vermesi ile etrafın güzelliğinin arttığı dile getirilmiştir.

26. Revnāk-ṭırāz-ı gülşen-i vücūd ve mişāl-i mihr-i enver-i pertev-endāz-ı ‘avālim-i şühūd olup (*El-Mevlā El-Fāzıl Samānīzāde ‘Ömer Hulūsi Efendi/s. 218*)

Bu ifade ile insanın varlık bahçesini süsleyerek parlak güneş gibi âlemlere ışık saçtığı dile getirilmiştir.

27. ‘Ālem-i ‘ademden şahrā-yı vücūda pā-nihāde-i vürūd (*El-Mevlā El-Fāzıl Dürrīzāde es-Seyyid ‘Abdu'l-lāh Efendi/s. 225*)

İnsanın yokluk âleminden varlık çölüne, dünyaya gelişî ifade edilmiştir.

28. Kūše-i şehr-i sitān-ı vücūda vāṣil ve ḥiyābān-ı ‘ālem-i şühūda dāhil olarak (*El-Mevlā El-Fāzıl Kādīzāde Muhammed Tāhir Efendi/s. 236*)

İnsanın doğumuyla birlikte varlık şehrinin köşesine ulaşıp varlık âleminin bahçesine yerleştiği anlatılmıştır.

29. Gehvāre-i zīb-i ‘ālem-i ekvān ve a‘dād-ı sinīn-i sinn-i temyīz ü kemālleri hem-şūmār tilke işreten kāmile olduğda (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil ‘İsmet Begzāde es-Seyyid el-Hacc Ahmed ‘Ārif Hikmet Beg Efendi*/s. 238)

İnsanın doğumu dünyaya süs veren bir beşik olarak düşünülmüştür.

30. Eşī‘ a-pāş-ı sāhire-i ‘ālem-i şūhūd olarak (*El-Mevlā El-Fāzıl Meşrebzāde Hafīdī Muḥammed ‘Ārif Efendi*/s. 241)

Varlıklar âlemi olan dünya, ıssız ve boş bir araziye benzetilmiştir. İnsanın doğumuya, boş ve ıssız arazi olan dünyanın parlaklık ve canlılık kazanarak nurlu bir hâle geleceği anlatılmıştır.

31. Zīver-şafha-i şahīfe-i şūhūd ve miṣāl-i keyān-ı vāṣıldār-ı dā’ire-i vücūd olup (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Muḥammed Sa‘de’d-dīn Efendi*/s. 244)

Dünya, bir sayfaya benzetilmiştir. İnsanın dünyaya gelmesi de bu sayfanın süsü olarak düşünülmüştür.

32. Perde-i serā-yı ‘ademden meclīs-i şūhūda vaż‘-ı ḥadem idüp (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil ‘Ömer Hüsāmed’d-dīn Efendi*/s. 246)

Burada insanın yokluk sarayının perdesinden varlık meclisine ayak bastığı anlatılmıştır.

D.2. ÖLÜMLE İLGİLİ EDEBÎ İFADELER

1. Tengnā-yı kevn ü fesāddan nūzhet-ābād-ı ķazā-yı Kudüsde ḫarār u istikrār eyledi (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Hamza bin Muḥammed El Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī*/s. 75)

Burada insanın dar ve sıkıntılı bir yer olan dünyadan rahatlık ve huzur yeri olan ahiret âleminde huzur bulduğu dile getirilmiştir.

2. Mütevārī-yi maķābir-i ḥaşş u ‘āmm oldı (*El-Mevlā El-Fāzıl Mevlānā Fahru’d-dīn El-‘Acemī Efendi*/s. 79)

Bu ifade ile ölümün herkesi toprağın altında gizlediği dile getirilmiştir.

3. Raşad-nişin-i raḥmet-i Rabb-i Mu‘īn oldılar (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Monlā Gürānī Ahmed Şemsü’d-dīn ibn İsmā‘īl Gürānī*/s. 82)

İnsanın ölümü ile Allah'tan rahmet bekleyen, umanların arasına katıldığı ifade edilmiştir.

4. Evrâk-ı etbâk-ı hayatı tamâm ve suhûf-ı i“mâr-ı hîtâm oluncaya degin (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Mevlânâ Monlâ Gürânî Ahmed Şemsü’d-dîn ibn İsmâ’îl Gürânî/s. 83*)

Burada insan hayatı bir kitabın sayfasına benetilmiştir. İnsan ömrünün bitmesiyle de hayat kitabının kapanacağı anlatılmıştır.

5. Tengnâ-yı zevâyâ-yı fenâdan fûşhat-ı fezâ-yı nûzhet-serâ-yı bekâya ric‘at eyledi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil ‘Abdü'l-Kerîm Efendi/s. 83*)

İnsanın dar ve sıkıntılı bir yer olan dünyadan, geniş ve ferah olan beka sarayına dönüşü anlatılmaktadır.

6. Tengnâ-yı kevn ü fâsidden ircâ-yı fesîhü'l-enhâ-yı ‘âlem-i bâlâya ‘urûc eyleyüp (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Mevlânâ Hâmidü’d-dîn Hüseyînî Efendi/s. 85*)

Kötülük yeri olan dünyadan ayrılışın, ölümle son bulduğu ve yüce olan âleme dönüldüğü dile getirilmiştir.

7. Mağrib-i ufûle râci‘ oldığında (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Mevlânâ Şemsü’d-dîn Ahmed bin Süleymân Kemâl Paşazâde/s. 88*)

Buradakişinin ölümü ile asıl dönüş yerine vardiği anlatılmıştır.

8. Mihmân-ı ecel-i ‘âcil olup dâ‘î-yi mihmân-hâne-i cinâna lebbeyk-zenân-ı riyâż-ı keşîrü'l-hiyâż-ı rîdvâna hîrâmân olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil El-‘Âmil El-‘Âlim Muhammed Ebu's-Su‘ûd Efendi/s. 96*)

İnsanın ölümyle misafirhane olan dünyadan ayrılışı ve dönüş yeri olan ahirete gidişi anlatılmıştır.

9. Hîrâmân-ı nûzhet-serâ-yı rîdvân ve ‘âzim-i riyâż-ı keşîrü'l-hiyâż-ı emân oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Ma'lûlzâde es-Seyyid Muhammed Efendi/s. 101*)

Kişinin ölüm sonrası ferahlık ve neşe veren cennet sarayına yürüyeceği anlatılmıştır.

10. Gülmīh-i binā-yı vücūdları inhilāl ve eyvān-ı cāh u celālli zelzele-i şarşar-ı fenā ile zevāl bulup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Çivizāde Muhammed Efendi/s. 103*)

Ölümün yüksek ve ulu mevkileri, şiddetli ve sert bir sarsıntıyla yok ettiği ifade edilmiştir.

11. ‘İd-gāh-ı ervāḥda hülle-pīrā-yı mey ile mütefāhir oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil ‘Abdu'l-Ķādir Şeyhi Efendi/s. 104*)

Ölen bir insanın, ruhların bayram yerinde süslü cennet elbisesiyle övüldüğü dile getirilmiştir.

12. Kilk ü devāt-ı fetvāsı gibi dehān u zebān-ı ‘uķde-i küşası dem-bestə-i ceffe’l-ķalem ve temme’l-ķalem olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Bostānzāde Muhammed Efendi/s. 105*)

Burada ölüm, kalem ve divitle ilişkilendirilmiştir. Buna göre ölmüş bir insanın ağzının ve dilinin hareket edemeyeceği gibi kaleminin ve divitinin artık yazamayacağı ifade edilmiştir.

13. Mütevārī-yi ḥāk-i pāk-i ‘ıtırsa ve medfen-i mu‘atṭarları tūde-i ḥirmen-i du‘ā oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Cāmi‘u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa‘de 'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi/s. 110*)

Kişinin ölümyle birlikte temiz kokulu toprağıyla güzel kokulu mezarinin harman yiğini olup gizlendiği anlatılmıştır.

14. Mu‘tekif-i künc-i ḫarār-ı raḥmet-medār oldılar (*El-Mevlā El-Fāżıl Sun‘u'l-lāh Efendi ibn Ca‘fer El 'Imādi/s. 112*)

İnsanın ölümyle birlikte Allah'ın rahmetinden ümit beklediği ifade edilmiştir.

15. Perde-i ḡamām-ı ḥamāmda ufūl (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ḥāce Sa‘de 'd-dīn Efendizāde Muhammed Es‘ad Efendi/s. 117*)

Bu ifade mecazî anlamda, batmayı, gözden kaybolmayı ifade etmektedir.

Ölümle birlikte insan gözden kaybolarak toprağın altına yerleşir.

16. Āsūde-i merķad-i cennet-i revnaķ ve niśīn-i raḥmet-i ṭāk oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Muhammed Bahā'ī Efendi/s. 128*)

Huzurlu mezarı parlak cennet ve rahmet yeri oldu.

17. Maḥzūn-ı nihān-ḥāne-i künc-i melā’ik-i muḥāl ḳılındı (*El-Mevlā El-Fāżıl Kara Çelebīzāde ‘Abdü'l-‘Azīz Efendi/s. 131*)

İnsanın ölümüyle gözden kaybolduğu, toprağın altına gizlendiği anlatılmıştır.

18. Gevher-i vücūd-ı nā-yābı maḥzūn şadefçe-i turāb ḳılındı (*El-Mevlā El-Fāżıl Nemikzāde Muṣṭafā Efendi/s. 138*)

Cevher ve insan vücutu arasında benzerlik kurulmuştur. Ölmüş bir insanın cevher vücudunun toprağın altında kaldığı dile getirilmiştir.

19. Ṣadr-nişin-i evkāt-ı mülākāt oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Ḥanefī Muḥammed Efendi/s. 142*)

İnsanın, kararlaştırılmış bir vakitte ölümle karşılaşacağı ifade edilmiştir.

20. Vedi‘ a-yı hızāne-i ḥāk oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Minkārīzāde Yaḥyā Efendi/s. 146*)

Burada insan vücutu ve hazine arasında bir bağ kurulmuştur. Hazineler, toprağın altında gizlidir. İnsan vücutu da bir hazine gibi düşünülerek toprağın altına emanet edildiği anlatılmıştır.

21. Murğ-ı rūḥ-ı revānī ‘ālem-i ḫudūse pervaze (*El-Mevlā El-Fāżıl Ḫatalcalı ‘Alī Efendi/s. 147*)

Bu ifade ile insanın ruhu bir kuşa benzetilirken bedeni ise kafese benzetilmiştir. İnsanın ölümüyle kafesinden uçarak başka bir âleme gittiği anlatılmıştır.

22. Şarşar-ı hevil-nāk-ı hādimü'l-lezzāt-ı ṭayy-i bisāt-ı ḥayāt eyleyüp (*El-Mevlā El-Fāżıl Ankaravī Muḥammed Emīn Efendi/s. 148*)

Burada ölüm şiddetli bir rüzgara benzetilmiştir. Buna göre bu rüzgar, insanın canını alan Azrail olarak düşünülmüştür.

23. Veṣīka-yı ḥayāt-ı mahtūm-ı ḥatm-i ḥitām olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Debbāğzāde Muḥammed Efendi/s. 149*)

Bu ifade ile insan hayatı, bir belge olarak düşünülmüştür. Ölümle birlikte insan ömrünün belgesi de mühürlenmiştir.

24. Çär-tekbîr zen-i ālāyiş-i ‘ālem-i ‘anāşır ve eşbâh u şem‘-i mihrâb gibi kenâre-gîr-i encümen-i ervâh oldu (*El-Mevlâ El-Fâzîl İmâm Sultânî Muhammed Efendi/s. 157*)

Burada ölmüş bir insanın cenaze töreni tasvir edilmekte ve bu insanın ruhlar topluluğunda kendsine bir yer edindiği anlatılmıştır.

25. Mihmân-serâ-yı cihân-ı fâniden irtihâl ve zîbâ-yı fethâne-i cinân-ı cavidâniye intikâl eyleyüp (*El-Mevlâ El-Fâzîl Mirzâ Muştâfa Efendi/s. 164*)

Fani dünya sarayından göç edip ebedî cennet yurduna taşındı.

26. Dâr-ı fenâdan şedd-i riħâl ve ‘âlem-i bekâya irtihâl idüp (*El-Mevlâ El-Fâzîl Menteşzâde ‘Abdu’r-Râhman Efendi/s. 165*)

Fani âlemdeki yol azağını tamamlayıp sonsuz âleme gitti. Buradaki "yol azağı" insanı dünyada iken yapıp ettikleri işleridir.

27. Şeh-bâz-ı lâhûti pervâz ve rûh-ı revânını şayyâd-ı cân-şikâr kabzu'l-ervâha teslim eyledi (*El-Mevlâ El-Fâzîl Ebû İshâk İsmâ‘îl Efendi/s. 166*)

Canları avlayan Azrail'e ruhunu teslim edip İlâhî âleme uçtu. Burada ölüm meleği bir avciya benzetilirken insan ruhu da ölüm meleğinin avladığı kuş olarak düşünülmüştür.

28. Mihmân-vâdî-yi hâmûşân oldu (*El-Mevlâ El-Fâzîl Yeñîşehiri ‘Abdu'l-lâh Efendi/s. 169*)

Susmuş olanların vadisinde misafir oldu. Burada "vadi" mezarlık olarak düşünülmüştür. Susmuş olanlardan kasıt, kişinin söyleyecek sözünün kalmaması, nefesinin kesilmesidir.

29. Muķîm-i mesned-mezâr oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl Mîrzâzâde eş-Şeyh Muhammed Efendi/s. 170*)

Kişinin ölümü dolayısıyla kaldığı yerin mezar olduğu dile getirilmiştir.

30. Pûfkerde-i tünd-band-ı memât olınca (*El-Mevlâ El-Fâzîl Mîrzâzâde eş-Şeyh Muhammed Efendi/s. 170*)

Burada rüzgar ve ölüm arasında bir bağ kurulmuştur. Rüzgar şiddetli estiği zaman, önüne aldığı şeyleri savurur ve zarar verir. Ölüm de insan hayatını sonlandırarak kişinin dünya ile bağını koparır.

31. Kevkeb-i iğbâl-i hayatı mütevâri-yi perde-i ufûl oldu (*El-Mevlâ El-Fâzîl Ebû İshâk İsmâ'îl Efendizâde İshâk Efendi/s. 174*)

İnsan hayatının yüksek ve parlak yıldızının ölümle birlikte yol olduğu dile getirilmiştir. Nasıl ki perde ile örtülen bir şeyin güzelliği ortadan kalkarsa, ölümle de insanın canlılığı ve parlaklığı yok olur, gizlenir.

32. Ma' den-i iksîr-i fazîlet-libâs gül-reng-i şehâdet ile hîrâmân-ı ravzâ-yı cinân oldukçadan şoñra (*El-Mevlâ El-Fâzîl Seyyid Şehîd Feyzû'l-lâh Efendizâde Es-Seyyid Es-Seyh Muştafa Efendi/s. 175*)

İnsanın ölümü gül renkli şehadet olarak nitelendirilmiştir. İçilen bu şerbetle kişinin cennet bahçesine yürüdüğü anlatılmıştır.

33. Dest-şûy-ı kâr-bâr-ı fenâ ve râhile-bend-i raht-ı cû-yı sû-yı dâr-ı bekâ oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl Hayâtîzâde Muhammed Emîn Efendi/s. 179*)

İnsanın ölüm için yaptığı hazırlıklardan sonra fani dünyadan bağını koparıp sonsuzluk âlemine gittiği ifade edilmiştir.

34. Alâ'ik-i fenâdan dest-i efşân olup murğ-ı rûhi gülzâr-ı cinâna tâyrân eyledi (*El-Mevlâ El-Fâzîl Ak Mahmûd Efendizâde Es-Seyyid Muhammed Zeyne'l-Ābidîn El Hüsnî Efendi/s. 180*)

Burada insanın ruhu bir kuşa benzetilmiştir. İnsanın ölümyle, ruhunun bedeninden ayrılarak cennete uçtuğu ifade edilmiştir.

35. Gurbetgâh-ı mezâra vaz'-ı ķadem idüp (*El-Mevlâ El-Fâzîl Dâmâdzâde Fayzû'l-lâh Efendi/s. 186*)

Burada mezarlık, hasret çekilen gurbet yeri olarak nitelendirilmiştir. Gurbette olan kişi, sevdığı insanlara uzaktır. Mezarlık da, insanın dünya ve sevdikleri ile ilişkisini sonlandıran bir yerdir.

36. Ref'-i raht u vücûd ve 'azm-i semt-i bekâya hulûd eylediler (*El-Mevlâ El-Fâzîl İsmâ'îl Efendi/s. 189*)

Bu ifade ile, insanın ölümüyle sonsuzluk yurduna adım attığı dile getirilmiştir.

37. Hıraman-ı nüzhet-gâh-ı rîdvân ve ‘azim-i riyâz-ı keşirü'l-hiyâz-ı emân olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Ebû Bekr Efendîzâde Ahmed Efendi/s. 192*)

Burada insanın ölümüyle, ferahlık ve genişlik yeri olan ahirete yürüdüğü anlatılmıştır.

38. ‘Azim-dâr-ı bekâ oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl Şerîfzâde Es-Seyyid Muhammed Efendi/s. 195*)

Burada ölüm sonrası yaşam, beka kapısı olarak nitelendirilmiştir. İnsan da ölümle birlikte bu kapıdan içeri girer.

39. Lütce-i rahmet ve zevrâk-süvâr-ı tâbût-ı mağfiret olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Mekki Muhammed Efendi/s. 207*)

Bu ifade ile deniz, büyülüğu ve genişliği dolayısıyla "rahmet" kelimesiyle birlikte kullanılmıştır. Tabut da kayığa benzetilmiştir. Tabut ve kayak arasında şekil bakımından bir ilgi kurulmuştur. Buna göre ölen bir insanın tabutu, rahmet denizinde yüzen bir kayığa benzetilmiştir.

40. Tâ’ir-i rûhi bâl-i küşâ-yı evc-i semâ ve tengnâ-yı heykel-i cismâniden rehâ olarak (*El-Mevlâ El-Fâzîl Sâlihzâde Ahmed Es’ad Efendi/s. 221*)

Ölümle birlikte kuşa benzetilen insan ruhunun göğün en yüksek yerine uçup bedeninin darlığından kurtuluğu ifade edilmiştir.

41. Lezzet-bahş-ı hâan-ı ‘amîmü'l-nevâl-i memât ve târik-i meşgale-i kâ'inât olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Dürriżâde Es-Seyyid ‘Abdu'l-lâh Efendi/s. 226*)

İnsanın ölümüyle birlikte dünya işlerinden sıyrılacağı dile getirilmiştir.

42. ‘Âlem ü mineşşa-i gürfe-i cennet-i a'lâya vaż' -ı ķadem eyledi (*El-Mevlâ El-Fâzîl Kâdîzâde Muhammed Tâhir Efendi/s. 238*)

Burada kişinin öldükten sonra cennet köşkünün çardağına ayak basarak oraya yerleşeceği anlatılmıştır.

43. Tayy-i kerde-i berât-ı enfâs u müteveccih-i dergâh-ı hâliku'n-nâs olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil ‘İsmet Begzâde Es-Seyyid El-Hacc Ahmed ‘Arif Hikmet Beg Efendi/s. 239*)

İnsan hayatını sonlandıran ölümle birlikte nefislerin bedenlerden kurtulacağı dile getirilmiştir.

D.3. ATAMA İLE İLGİLİ EDEBÎ İFADELER

1. Musah̄har-ı şimşir-i tesh̄ir olup elviye-i feth̄-i peyker-i sâye-güster olduðda (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil Mevlânâ Hüsrev Muhammed Efendi ibn Ferâmerz/s. 80*)

Sihirli kılıçının büyüsüyle sancaklara gölge salmıştır.

2. Ḥallâl-ı müşkilât-ı hâss u ‘âmm oldılar (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil Mevlânâ Monlâ Gürânî Ahmed Şemsü’d-dîn İsmâ‘îl Gürânî/s. 82*)

Halkın zorluklarını çözmüştür.

3. Şâhn-ı ifâde-i iħâle kılındı (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil Halebi ‘Alâ‘u’d-dîn el-Arabi Efendi/s. 82*)

İfade meydanı (ona) bırakılmıştır.

4. Rik̄c a-yı manṣib-ı fetvâ bunlar hakkında imlâ olındı (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil ‘Alâ‘u’d-dîn ‘Alî bin Ahmed bin Muhammed el-Cemâlî Efendi/s. 87*)

Fetva makamı bunlar hakkında yazılmıştır.

5. İkmâl-i binâ ve zamîme-i fetvâ buyrıldı (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil ‘Alâ‘u’d-dîn ‘Alî bin Ahmed bin Muhammed El-Cemâlî Edendi/s. 87*)

Fetvâ makamının direğî oldu.

6. Aşhâb-ı müşkilât-ı me‘âz u melâz-ı erbâb-ı mu‘dilât olmuş idi (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil Sa‘du’llâh Sa‘dî Efendi ibn ‘Isâ Emir Hân/s. 90*)

Zorlukların çözülmesinde sığınılacak bir yer oldu.

7. Ḥall ü ‘akđ-i umûr-ı cumhûr-ı ‘ulemâ (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil Fenârizâde Muhyî’d-dîn Efendi/s. 94*)

Halkın zorlu işlerini kontrol etti.

8. Müşkil-küşâ-yı hâss u ‘âmm oldılar (*El Mevlâ El Fâzıl El Kâmil Fenârizâde Muhyî’d-din Efendi/s. 94*)

Halkın güç işlerinin çözümünü buldu.

9. Burusa Sultāniyye pāyesine pirāye-bend olup (*El Mevlā El Fāżıl El Kāmil Āmil Muḥammed Ebu's-Su'ud Efendi/s. 95*)
Bursa Sultaniye rütbesine süs verdi.
10. Nā'il-i ḡāyetü'l-ḡāyat-ı merūm olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil El-Āmil Muḥammed Ebu's-Su'ud Efendi/s. 117*)
En son dereceye ulaştı.
11. Müftī-yi müşkil-küşā-yı enām oldilar (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil El-Āmil Muḥammed Ebu's-Su'ud Efendi/s. 96*)
Halkın zor işlerini çözen müftü oldu.
12. Maḳzi'l-merām oldı (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ḥāmid Efendi ibn Muḥammed ibn Eş-Şeyh Dürüz Efendi/s. 98*)
Amacına ulaştı.
13. Nevbet-i fermān olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ḥāmid Efendi ibn Muḥammed ibn Eş-Şeyh Dürüz Efendi/s. 98*)
Buyruk sahibi oldu.
14. Halebü's-Şehbā ḫaṣṭasına revnaḳ-efzā (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mā'lūlāzāde Es-Seyyid Muḥammed Efendi/s. 101*)
Haleb kazasına parlaklık ve canlılık verdi.
15. Şām-ı şerīfe sāye-pīrā olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mā'lūlāzāde Es-Seyyid Muḥammed Efendi/s. 101*)
Kutsal Şam şehrini gölgesiyle süsledi.
16. Neḳābet-i eṣrāf ile ilbās-ı ḥilat kılındılar (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mā'lūlāzāde Es-Seyyid Muḥammed Efendi/s. 101*)
Vekillik göreviyle kaftan giyindiler.
17. Āftāb-ı zāt-ı mes'ūdī burc-ı şühūda vāsil (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Çivizāde Muḥammed Efendi/s. 102*)
Güneş gibi parlak ve aydınlık kişiliği yüksek bir payeye ulaştı.
18. Ser-ḥalqa-i efāżıl-ı kavābil olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ḳādir Şeyhī Efendi/s. 103*)

Faziletli ve yetenekli kişiler halkasının başı oldu.

19. Nâfizü'l-aḥkām (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ķādir Şeyhî Efendi/s. 103*)

Hükümleri ile (insanları) tesir altına aldı.

20. Mesned-ārā (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ķādir Şeyhî Efendi/s. 104*)

Bulunduğu (fetvâ) makamını süsledi.

21. Fermān fermā (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ķādir Şeyhî Efendi/s. 104*)

Ferman buyuran oldu.

22. Ḷamīme-i revātib-i seniyye ķılındı (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ķādir Şeyhî Efendi/s. 104*)

Rütbesinin değeri yükseldi.

23. Mesned-i efrūz-ı fetvā oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ķādir Şeyhî Efendi/s. 104*)

Fetva makamını aydınlandı.

24. 'Id-gāh-ı ervāhda hülle-pīrā-yı mey ile mütefāhir oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ķādir Şeyhî Efendi/s. 104*)

Ruhların bayram yerinde süslü cennet elbisesi ile övündü.

25. Müteşaddī-yi aḥkām oldılar (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Bostanzāde Muhammed Efendi/s. 105*)

Hüküm vermeye başladı.

26. Қaṭar-ı Rūmda şadru'l-efāżıl oldı (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Bostanzāde Muhammed Efendi/s. 105*)

Faziletli (kimselerin) başı oldu.

27. Cāh-ı 'alī-yi fetvāya ķu'ūd itmişler idi (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Bostanzāde Muhammed Efendi/s. 105*)

Yüce fetvâ makamına yerleştiler.

28. Mâzhar-ı nevâzîş oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Bostanzâde Muhammed Efendi/s. 105*)

İltifat yeri oldular.

29. Manzûme-i câha muhammes olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Zekerîyyâ Efendi/s. 106*)

Fetva makamında derecesi yükseldi.

30. Hâ'iz-i dehâne-i imtiyâz olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Zekerîyyâ Efendi/s. 106*)

Ayrıcalıklı bir makam elde etti.

31. Anaçlı şadı ile velvele-gîr-i âfâk (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Zekerîyyâ Efendi/s. 106*)

Anadolu reisliği ile her tarafa coşku saldı.

32. Pertev-endâz-ı makâm-ı fetvâ ve kandîl-i mihrâb-ı fażl u takvâ olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Zekerîyyâ Efendi/s. 107*)

Fetvâ makamına kandil gibi aydınlichkeit verdi.

33. Kâr-fermâ-yı ‘akâd ü hâll olmuşlar idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Câmi‘u'r-Riyâseteyn Mevlânâ Muhammed Sa‘de'd-dîn Efendi ibn Hasan Cân Efendi/s. 109*)

Buyrukları ile zorlukları çözen oldu.

34. ‘Âtifet-i cihân-bâni’ olduğdan şoñra (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Sun‘u'llâh Efendi ibn Ca‘fer El-‘Îmâdi/s. 112*)

Cömertlik ve keremi ile dünyaya nizam verdi.

35. Güher-rız-i cevâb oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Sun‘u'llâh Efendi ibn Ca‘fer El-‘Îmâdi/s. 113*)

Etrafına cevaplarıyla cevher saçtı.

36. Şeref-yâfte-i istinâd olmuş idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Ebu'l-Meyâmin Muştâfa Efendi/s. 116*)

Kendisine dayanılan şeref bulmuş bir makamın sahibi oldu.

37. Anaçolu şadrına pirāye-bahş olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ebu'l-Meyāmin Muṣṭafā Efendi*/s. 116)

Anadolu başkanlığına süs verdi.

38. Şadr-ı Rūma revnak olup (*El-Mevlā El-Fāżıl 'Abdu'r-Rāḥīm Efendi*/s. 126)

Anadolu reisliğine parlaklık ve canlılık kattı.

39. Zimām-ı iħtiyār oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Muḥammed Bahā'ī Efendi*/s. 129)

Yönetimin idaresini kontrol altına aldı.

40. Pā-nihāde-i Dārū's-Salṭanatü'l-Kübṛā oldılar (*El-Mevlā El-Fāżıl Memikzāde Muṣṭafā Efendi*/s. 138)

En büyük sultanat kapısına ayak bastılar.

41. Maķām-ı celīl-i fetvāya ṣu'ūd eyledi (*El-Mevlā El-Fāżıl Hācezāde Şehīd Mes'ūd Efendi*/s. 139)

Yüce fetvā makamına yükseldi.

42. Şadr-ı Anaçolu ile nā'il-i merām oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Bolevī Muṣṭafā Efendi*/s. 143)

Anadolu reisliği ile isteğine ulaştı.

43. Şadefçe-i maķāmı gevher-zātından iħlā' ve anda vāṣil-ı 'ālem-i bālā oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Bolevī Muṣṭafā Efendi*/s. 144)

Değerli kişiliği yüce bir makama kavuştu.

44. İlbās-ı ħil' at-i beyzā-yı meşihat kılındı (*El-Mevlā El-Fāżıl Çataşcalı 'Ali Efendi*/s. 147)

Beyaz kaftan giyerek meşihat makamına getirildi.

45. Şadr-niśin-i manzara-yı ārām oldılar (*El-Mevlā El-Fāżıl Debbāğzāde Muḥammed Efendi*/s. 149)

Bulunduğu makamın manzarasına süs verdiler.

46. Nekābet-i eşrafla ḫarīn-i ihsān olmuş iken (*Cāmi'u'r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu'llāh Efendi*/s. 150)

Vekillik görevi ile iyilik ve şeref buldu.

47. Zîver-i erîke-i cihân-bâni olduðda (*Câmi‘u’r-Riyâseteyn Mevlânâ Es-Seyyid Feyzû’llâh Efendi/s. 151*)

Süslü tahta çıkarak dünyaya düzen verdi.

48. Müddet-i bâlâ-nişin-i mesned-i fetvâ olup (*Câmi‘u’r-Riyâseteyn Mevlânâ Es-Seyyid Feyzû’llâh Efendi/s. 151*)

Fetva makamında yüce bir konuma ulaştı.

49. İlbaş-ı hîl‘at-i beyzâ olmuş idi (*Câmi‘u’r-Riyâseteyn Mevlânâ Es-Seyyid Feyzû’llâh Efendi/s. 151*)

Beyaz kaftan giyinmiş idi.

50. Resîde-i sem‘-i hümâyûn olduðda (*Câmi‘u’r-Riyâseteyn Mevlânâ Es-Seyyid Feyzû’llâh Efendi/s. 152*)

Bulunduğu makamın saadetli kişisi oldu.

51. Hâric rütbesine ‘âric ü maşâ‘îd-i merâtib-i me‘âric oldu (*El-Mevlâ El-Fâzîl Şâdiķ Muhammed Efendi/s. 155*)

Hariç rütbesine yükselerek yüce bir makama ulaştı.

52. Rütbe-i refî‘aya pervâz (*El-Mevlâ El-Fâzîl Şâdiķ Muhammed Efendi/s. 155*)

Yüce bir rütbeye kanat saldı.

53. Câh-ı celîlü’s-şâni fetvâya şu‘ûd u i‘tilâ ile imâme-i sübhatü'l-cevâhir-i erbâb-ı ‘ulûm olmuşlar idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl İmâm Sulṭânî Muhammed Efendi/s. 156*)

Şanlı fetva makamına yükselerek ilim sahipleri arasında tesbih imamesinin başı oldu.

54. Emr-i ircî‘î rehber-i mercî‘ olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl İmâm Şehriyârî Maḥmûd Efendi/s. 162*)

Kendisine danişılan bir makama rehber oldu.

55. Efâzîl-ı rûzgâruñ һalqa-i taħkîk ü ifâdelerine ruhsât-yâb-ı müşûl olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Mîrzâ Muṣṭafâ Efendi/s. 163*)

Saygı ve şeref duyulan bir makamda, fazileti bir işe sahip oldu.

56. Seccāde-i pīrā-yı hükūmet ve sübha-gerdān-ı icrā-yı şerīc at ve istikāmet olmuş idi (*El-Mevlā El-Fāzıl Mirzā Muṣṭafā Efendi/s. 163*)

Bulunduğu makama süs veren ve doğru yolu gösteren bir rehber olmuş idi.

57. Cilve-nümā-yı ‘azīmet olup (*El-Mevlā El-Fāzıl Ebū İshāk İsmā‘īl Efendi/s. 165*)

Cilve gösteren bir makama gitti.

58. Ḥil‘at-i beyzā-yı fetvā-yı iktisā eylediler (*El-Mevlā El-Fāzıl Yeñişehirī ‘Abdu’llāh Efendi/s. 167*)

Beyaz fetvā elbiselerini giyindiler.

59. Mesned-ārā-yı fetvā olup (*El-Mevlā El-Fāzıl Yeñişehirī ‘Abdu’llāh Efendi/s. 168*)

Fetvā makamına süs verdiler.

60. Pīrāye-bahş-ı mütemekkin (*El-Mevlā El-Fāzıl Paşmakçızāde Es-Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi/s. 171*)

Bulunduğu yere canlılık ve parlaklık verdiler.

61. Hem-cenāh-ı şehbāz-ı bülend-pervāz olmuş idi (*El-Mevlā El-Fāzıl Paşmakçızāde Es-Seyyid ‘Abdu’l-āh Efendi/s. 171*)

Yüksek ve yüce bir makama erişmiş idi.

62. Pīrāye-bahş-ı şadr-ı sa‘ādet-i naşṣ oldılar (*El-Mevlā El-Fāzıl Dāmādzāde Ebū’l-Hayr Aḥmed Efendi/s. 172*)

Bulunduğu saadetli makama süs veren bir resim oldular.

63. Murabba‘-nişin-i Şadr-ı Rūm ve müteşaddi-yi umūr-ı ḥuṣūs u ‘umūm oldılar (*El-Mevlā El-Fāzıl Dāmādzāde Ebū’l-Hayr Aḥmed Efendi/s. 172*)

Anadolu reisliğinde bulunarak halkın özel ve genel işlerini düzenlediler.

64. Karīrū’l-‘ayn-i tevfīk (*El-Mevlā El-Fāzıl Ebū İshāk İsmā‘īl Efendizāde İshāk Efendi/s. 173*)

Allah'ın yardımını ile gözü aydınlandı.

65. Pā-nihāde-i irtikā olduğunda (*El-Mevlā El-Fāzıl Ebū İshāk İsmā‘īl Efendizāde İshāk Efendi/s. 173*)

Yüce bir makama ayak bastı.

66. Cenāb-ı cihān-bānī-yī erzān buyrılmış idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Dürrī Muḥammed Efendi/s. 175*)

Makamına layık oldu.

67. İlbaş-ı ferve-i beyzā-yı ziyā ile pertev-endāz-ı maķām-ı fetvā ve ḥandil-i mihrāb-ı fażl u ṭakvā olmuşlar idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Pīrīzāde Muḥammed Sāḥīb Efendi/s. 177*)

Beyaz kürk giyerek fetvâ makamına kandil gibi ışık ve parlıtlı saatlılar.

68. Rīzā-cū-yı̄ efzā-yı̄ dīhīm-i ḥilafet olmalarıyla (*El-Mevlā El-Fāżıl Hayātīzāde Muḥammed Emīn Efendi/s. 178-179*)

Hilafet tacını giyerek Allah'ın rızasını aradı.

69. Raḥle-bend-i ‘azīmet olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Hayātīzāde Muḥammed Emīn Efendi/s. 179*)

Fetvâ masasında bağlanmıştır.

70. Ḥāric rütbesiyle dāhil-i dā’ire-i müderrisin olmış idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Ebū İshāk İsmā‘īl Efendizāde Muḥammed Es‘ad Efendi/s. 181*)

Haric rütbesiyle müderris olmuş idi.

71. Umur-ı küşāde-dest-i reviyyeti olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Ebū İshāk İsmā‘īl Efendizāde Muḥammed Es‘ad Efendi/s. 181*)

İşlerini etrafıca düşünmüştür.

72. Hülle-pūş-ı beyzā olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Es-Seyyid Murtaża Efendi/s. 184*)

Beyaz cennet elbisesiyle örtünmüştür.

73. Reside-i müntehā-yı kār oldı (*El-Mevlā El-Fāżıl Es-Seyyid Murtaża Efendi/s. 184*)

En son rütbeye ulaştı.

74. Rūm ili mesnedine pā-nihāde-i ikbāl (*El-Mevlā El-Fāżıl Dāmādzāde Feyżu’llāh Efendi/s. 186*)

Anadolu makamına ayak bastı.

75. Meşihat-ı İslamiyye ile menzil-re's-i nihāyet-i āmāl olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Dāmādzāde Feyzū'llāh Efendi/s. 186*)

Meşihat payesiyle en son amacına ulaştı.

76. Nesk-saz-ı umūr-ı ḥāss u ḥāmm olmuş idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Dāmādzāde Feyzū'llāh Efendi/s. 187*)

Halkın işlerini çözümledi.

77. Zīnet-bahş-ı mesned-i fetvā oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Dürrīzāde Muṣṭafā Efendi/s. 187*)

Fetvā makamına süs verdi.

78. Pīrāye-gīr-i yümn-i te'allī olmışlar idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Muḥammed Sāliḥ Efendi/s. 188*)

Yüceliği ve ululuğu ile etrafını süsleyen olmuştur.

79. Tesliyet-bahş-ı ḥātır oldu (*El-Mevlā El-Fāżıl Muḥammed Sāliḥ Efendi/s. 188*)

Teselli veren ve hatırlayan bilen olmuştur.

80. Nesk-saz-ı evkāf-ı buk'ateyn-i mübāreketeyn olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Veli'y-yü'd-dīn Efendi/s. 190*)

Mübārek ve uğurlu bir mertebeyle ulaşmıştır.

81. Vāşıl-ı āstāne-i sa'ādet olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Veli'y-yü'd-dīn Efendi/s. 190*)

Saadet şehrine ulaşmıştır.

82. Girih-küşā-yı mu'dilāt-ı umūr-ı ḥāss u ḥāmm olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Veli'y-yü'd-dīn Efendi/s. 190*)

Halkın zor işlerinin çözümleyicisi oldu.

83. Dārū's-Şalṭanada bād-āver-i ḥadīka-i şūhūd olmuşdur (*El-Mevlā El-Fāżıl İvaż Muḥammed Paşazāde İbrahīm Beg Efendi/s. 195*)

Saltanat kapısına yerleşmiştir.

84. Pīrāye-i seccāde-i ḥükūmet-i enām olmuşdur (*El-Mevlā El-Fāżıl İvaż Muḥammed Paşazāde İbrahīm Beg Efendi/s. 195*)

Hükümet seccadesini süslemiştir.

85. ‘Azim-i mahfil-i bekâ oldu¤da (*El-Mevlâ El-Fâzîl ‘Îvaž Muhammed Paşazâde İbrahim Beg Efendi/s. 195*)

Beka toplulu¤una gitti.

86. Ma¤am-ı vâlâ-yı fetvâya revnâk-efzâ ve mütelebbis-i ferve-i beyzâ olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Şâlih Efendizâde Muhammed Emin Efendi/s. 197*)

Yüce fetvâ makamına süs verdi ve beyaz kürk giyindi.

87. Bâ-pâye-i şadr-ı Rûm-ı Anatoli şadrına važ‘-ı kudûm eyledi (*El-Mevlâ El-Fâzîl Müftîzâde Ahmed Efendi/s. 204*)

Anadolu reisliğine ayak batı.

88. Leb-beste-i fira¤ ve lezzet-i ‘ilm ü ‘ibâdet ile şîrîn-sâz-ı dimâg oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl Mekki Muhammed Efendi/s. 207*)

İlim ve ibadetle me¤kul oldu.

89. Eltâf-ı şehriyâr-ı merâhim-i nîsâr ile talâfîf (*El-Mevlâ El-Fâzîl Es-Seyyid Yahyâ Tevfîk Efendi/s. 213*)

Merhamet saçarak ödüllendirildi.

90. Ser-efrâz-ı endâz u ezdâd oldılar (*El-Mevlâ El-Fâzîl Samânîzâde ‘Ömer Hulûşî Efendi/s. 218*)

Ba¤kalarından üstün ve yüce oldular.

91. Galata ķa¤ası mevleviyetine şâ‘ şâ‘ a-dehende-i ikbâl olmuş (*El-Mevlâ El-Fâzîl Meşrebzâde Hafîdî Muhammed ‘Arif Efendi/s. 241*)

Galata kazası ile talihi parladı.

92. Mesned-i vâlâ-yı meşîhat-i ‘uzmâ olmışlar idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl Meşrebzâde Hafîdî Muhammed ‘Arif Efendi/s. 243*)

Meşihat makamında yüce bir yer edindi.

93. Pîrâyiş-i silk-i su¤ur buyrılıup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil ‘Ömer Hüsamî’d-dîn Efendi/s. 247*)

Fetvâ makamına süslü inci taneleri gibi yazıldı.

D.4 .ÖZEL İFADELER

1. Gūş-ı hūş (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Ḥamza bin Muḥammed El-Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī/s. 74*)

Akıl kulağı.

2. Ruhşāre-i ehliyyeti gül-gūne-i leṭā’if-i me’ārif ile mütehallī olduğdan şoñra (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Ḥamza bin Muḥammed El-Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī/s. 75*)

Gül yanaklı yüzü incelik ve güzelliklerle bezenmiştir.

3. Қabża-i қudretine teslīm ü taķdīm olındı (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Ḥamza bin Muḥammed El-Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī/s. 75*)

Kudret pençesine teslim ve takdim olundu.

4. Zīver-i simāka vāṣıl ve rütbe-i ‘ulyāsı felek-i eflāke nā’il olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Ḥamza bin Muḥammed El-Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī/s. 75*)

Kudret ve yükseligi en yüksek yıldızı ve yüksek rütbesi de gökyüzüne ulaşmıştır.

5. Akmār-ı eflāk-ı şākibesi ḥaṭṭ-ı istivā’-ı işābetde cevvāl olduğına (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Ḥamza bin Muḥammed El-Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī/s. 75*)

Ay gibi parlak fikirlerinin tesiri.

6. Hūrṣīd-i iltifat-ı sultāniyye ƙarın olup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Ḥamza bin Muḥammed El-Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī/s. 75*)

İltifat güneşine yakın olmuştur.

7. Қasr-ı bī-kuşūr-ı āhiret (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muḥammed Şemsü’d-dīn bin Ḥamza bin Muḥammed El-Fenārī ‘Aliyye Rahmeti’l-Bārī/s. 76*)

Kusursuz ahiret sarayı.

8. Şuffe-i ḡurfe-i derūnı (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muhammed Şemsü'd-dīn bin Hamza bin Muhammed El-Fenārī 'Aliyye Rahmeti'l-Bārī/s. 76*)

Kalbinin çadırı.

9. Gūş-ı hūş u gerdūn-ı āmālini cevāhir-i zevāhir-i fezā' il ü fevāhir ile teħallī eyleyüp (*El-Mevlā El-Fāżıl Mevlānā Fahru'd-dīn 'Ācemī Efendi/s. 76*)

Akıl kulağını ve dünya işlerini güzel ahlak ve vasıflarla süslemiştir.

10. Ber-dūş-ı hūşında ḥāmil olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Mevlānā Fahru'd-dīn 'Ācemī Efendi/s. 76*)

Aklında taşımıstır.

11. Nuķūş-ı meveddetleriyle ṭoldı (*El-Mevlā El-Fāżıl Mevlānā Fahru'd-dīn 'Ācemī Efendi/s. 77*)

Sevgi ve muhabbet naklılarıyla doldu.

12. Şīme-i semmiyet-i nā-meşrū iyiyet-i istiṣmām olinur ise (*El-Mevlā El-Fāżıl Mevlānā Fahru'd-dīn 'Ācemī Efendi/s. 78*)

Zehirli huy ve tabiatı koklanır ise.

13. Encām-ı kelām-ı ḥulūla mubahħar olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Mevlānā Fahru'd-dīn 'Ācemī Efendi/s. 78*)

Son sözü buharlaşarak yok olmuştur.

14. Vādī-yi dalāletün müntehāsına mentehī oldukça (*El-Mevlā El-Fāżıl Mevlānā Fahru'd-dīn 'Ācemī Efendi/s. 78*)

Sapkınlık vadisinin sonuna ulaşmıştır.

15. Ḥadiķa-yı derūnında mütemekkin olan (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Ḫusrev Muhammed Efendi ibn Ferāmerz/s. 79*)

Kalbinin bahçesinde yerleşmiş olan.

16. 'Āşif-ı şarşar-ı ināyet-i Zü'l-celāl ile berkende olup şemerāt-ı sa'ādet-i ezeliyye ile berhūrdār olmuş (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Ḫusrev Muhammed Efendi ibn Ferāmerz/s. 79*)

Allah'ın inayetiyle rüzgar gibi dalından koparılp sonsuz mutluluğa ulaşmıştır.

17. Bahır-i zehhār-ı dāniş-i dirīne-i kenāruñ şeref-i ifāzasıyla aşdāf-ı evcāf-ı gevher-i ezher-i ‘irfān u cevher-i ebher-i fażl u īkān u mel’ān olup (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Husrev Muḥammed Efendi ibn Ferāmerz/s. 79*)
Bilgi denizinin coşkunluğuyla dolmuştur.
18. Cūmhūr-ı umūr-ı şer’iyesinüñ e’inne-i faşl u vaşlı kabżā-ı taşarrufina teslīm olınmış (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Husrev Muḥammed Efendi ibn Ferāmerz/s. 79*)
Halkın işlerinin dizginini yetkisi altına almıştır.
19. Nihāl-i bāğ-ı saltanat (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Husrev Muḥammed Efendi ibn Ferāmerz/s. 80*)
Saltanat bahçesinin fidanı.
20. Musahħar-ı şimşir-i tesħir (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Husrev Muḥammed Efendi ibn Ferāmerz/s. 80*)
Sihirli kılıçının büyüsü.
21. Elviye-i feth-i peyker-i sāye-güster oldukça (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Husrev Muḥammed Efendi ibn Ferāmerz/s. 80*)
Fetih yüzlü sancaklara gölge salıp korumuştur.
22. Kuvvet-i že’f-ı şeyb ü herem ile esās-ı ‘āmir-i i‘mārī gābir (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Monlā Gürānī Ḥāmed Şemsü’d-dīn ibn İsmā‘īl Gürānī/s. 82*)
Yaşlılık ve ihtiyarlığın verdiği güçsüzlükle vücut binası zayıflamıştır.
23. Evrāk-ı etbāk-ı hayatı tamam ve şuhūf-ı i‘mārī hītām olincaya degin (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Monlā Gürānī Ḥāmed Şemsü’d-dīn ibn İsmā‘īl Gürānī/s. 83*)
Hayat kitabıńın sayfaları kapanıncaya kadar.
24. Şandukā-yı derūn-ı pāki cevher-i şeref-i İslām u īmān ile tölmüş idi (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil ‘Abdu'l-Kerīm Efendi/s. 83*)
İçinin temiz sandığı İslam ve iman ile dolmuştur.

25. Riyāż-ı ahvāli şüküfe-i ‘ulūm-ı berā‘at-i rüsūm ile ḥālī ve ḥiyāż-ı a‘mālī reşehāt-ı fūnūn-ı ḡarābet-numūn ile mālī oldukça şoñra (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil ‘Abdu'l-Kerīm Efendi/s. 83*)

Halleri, ilim çiçeklerinin resmi ve İlāhī hakikatlerin damlasıyla dolmuş idi.

26. Şehsüvārān-ı mezāmīr-i fezā‘il şahīn-ı ifāde-i iħāle kılındı (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ḥalebī Ḥalā'u'd-dīn El 'Arabi Efendi/s. 84*)

Ifade meydanı koşu alanlarının usta binicisine bırakıldı.

27. Şahīfe-i hāfiẓasında (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ḥalebī Ḥalā'u'd-dīn El 'Arabi Efendi/s. 84*)

Hafızasının sayfaları.

28. Ābdār-ı netāyic-i enfās-ı durer bārlarındandur (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Şemsü'd-dīn Aḥmed bin Süleymān Kemālpasazāde/s. 89*)

Nefesinden çıkan inci gibi nükteli sözler.

29. Bedāyi‘-i nigār (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Şemsü'd-dīn Aḥmed bin Süleymān Kemālpasazāde/s. 89*)

Yeni, görülmemiş resimler.

30. Semt-i şavāb (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Sa‘du'llāh Sa‘dī Efendi ibn 'Isā Emir Hān/s. 90*)

Doğruluk semti.

31. Mihr-i envār-ı ṭabī‘ at (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Sa‘du'llāh Sa‘dī Efendi ibn 'Isā Emir Hān/s. 90*)

Tabiatın nurlu güneş'i.

32. Mihr-i ‘ālem-ġir gibi gerden-keş ve ser-efrāz olmayup (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muhyī'd-dīn Şeyh Muhammed Efendi ibn İlyās Çivizāde/s. 91*)

Âlemi kaplayan güneş gibi inatçı ve kibirli olmayıp.

33. Şimşir-i şerī‘atiyle faşl eylemek (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muhyī'd-dīn Şeyh Muhammed Efendi ibn İlyās Çivizāde/s. 92*)

Şeriat kılıcıyla ayırmıştır.

34. Seyf-i şārim-i ḫāṭī^c (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil Mevlānā Muhyī’d-dīn Şeyh Muhammed Efendi ibn İlyās Çivizāde/s. 92*)

İyi kesen keskin kılıcı.

35. Cāh-ı celīlü'l-ķaderde (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil Mevlānā 'Abdu'l-Kerīm Kādir Çelebi El Hamīdī Efendi/s. 92*)

Yüce kader makamı.

36. Nevk-i ḥāme-i müşk-bār-ı ve zebān-ı kilk-i ḡāliye-i āşārı īşār eylediği me^cānī-yi müşğin-i nesīmāt-ı fehāvā-yı 'anberīn-i fevāhāt ile dimāğ-ı 'ālemiyān-ı ser-tā-ser mu^caṭṭar u mu^canberdür (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil Mevlānā 'Abdu'l-Kerīm Kādir Çelebi El Hamīdī Efendi/s. 93*)

Misk yağdırrankaleminin sivri ucu ve güzel kokulu kaleminin dili.

37. Envār-ı müşbāḥ-ı 'ulūm-ı 'akliyye ve istināret-i žav^c-ı sirāc-ı fūnūn-ı naķliye eyledi (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil Fenārizāde Muhyī’d-dīn Efendi/s. 93*)

Aklî ilimleri meşale ve naklî ilimleri de parlak bir kandil eyledi.

38. 'Ikdu'l-le'āl-i aḥvālini ḫārīn-i iltiyām eyleyüp (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil El-'Āmil El-'Ālim Muhammed Ebu's-Su'ūd Efendi/s. 95*)

İnci dizisi hâlleri.

39. Ṭab^c-ı āyīne-i nihādi mişkale-i muḳaddemāt-ı 'ilmīyye ile maşķūl olduğda (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil El-'Āmil El-'Ālim Muhammed Ebu's-Su'ūd Efendi/s. 95*)

Yaratılış aynasını ilim cilası ile parlatmış idi.

40. Dest-būs-ı pādşāhiyle (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil El-'Āmil El-'Ālim Muhammed Ebu's-Su'ūd Efendi/s. 95*)

Padişahın elini öpme arzusu.

41. Ser-çeşme-i ifāzaların keşīrū'z-zihām ķılmışlar idi (*El-Mevlā El-Fāżīl El-Kāmil El-'Āmil El-'Ālim Muhammed Ebu's-Su'ūd Efendi/s. 96*)

Feyiz veren ifadelerinin kaynağını çoğaltmış idi.

42. Kevkebe-i bahş-ı neyyir-i ḥayr-ı zāt-ı kerīmleri āftāb-ı dırahş olup (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil El-Āmil El-Ālim Muḥammed Ebu's-Su'ud Efendi/s. 96*)

Yüce kişilikleri parlak güneş gibi olmuştur.

43. Hilāl-i ītibār-ı bedr olup (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Hāmid Efendi ibn Muḥammed ibn Eş-Şeyh Dürüz Efendi/s. 98*)

Sayınlığı dolunay gibi tamamlanmış ve armtmiştir.

44. Ferş-i seccāde-i ifāde idüp (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil El-Āmil El-Ālim Muḥammed Ebu's-Su'ud Efendi/s. 98*)

Ifade seccadesini yaymıştır.

45. İzhār-ı yedd-i beyzā eyleyüp (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Kādızāde Ahmed Şemsü'd-dīn Efendi/s. 100*)

Parlak ve beyaz elini meydana çıkarmıştır.

46. Āb-ı ālūde-i dest-māl gelür iken (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Kādızāde Ahmed Şemsü'd-dīn Efendi/s. 101*)

Suya kanmış mendil gelir iken.

47. Hażret-i Ya‘kūb gibi ḥūnābe-pāş-ı künc-i aḥzān olup anuñ murğ-ı cāni mānend-i murğ-ı İshāk-ı lāne-sāz-ı ṭurre-ṭāk-ı ‘illiyyīn ve bunlaruñ kebūter-i dil-i nālānı misāl-i ciger-pīrā-yı iħtirāk-ı dūde-i kebāb-ı ātes-ı āh u enīn olmuş idi (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Ma‘lūlzāde Es-Seyyid Muḥammed Efendi/s. 101*)

Hz. Yakup gibi inleyen gönül güvercini, hüzün köşesinde göz yaşı dökmüş idi.

48. ‘Ilm ü edeb ve taħsil-i zevāde-i rāh-ı maṭlāb kılup (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Ċivizāde Muḥammed Efendi/s. 102*)

İlim, edep ve tahsili yol azağı yapmıştır.

49. Gūş-ı naħvetine gevher-i şehvār-ı pend-i sūd-mendi girān gelüp (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Ċivizāde Muḥammed Efendi/s. 102*)

Kibirli kulağına, inci değerindeki faydalı sözler ağır gelmiştir.

50. İdāre-i ku's-ı kıyl ü ḫāl iderek (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Kādir Şeyhi Efendi/s. 103*)

Dedikodu davulunu çalmıştır.

51. Kūse-güzīn-i inzivā (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Kādir Şeyhi Efendi/s. 104*)

İnzivaya çekilmiştir.

52. Beyt-i bī-hemtā kitābe-i ṭāk-ı iclälleri olmuş idi (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Zekeriyā Efendi/s. 107*)

Kitabındaki benzersiz, eşsiz beyitleri büyülüklük ve ululuk kemeri olmuş idi.

53. Ebnā-yı zamāna tecrīd-i mātem idüp (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Zekeriyā Efendi/s. 107*)

Zamane insanlarına üzülmüştür.

54. Şāh-ı devḥa-i vücudi ve şemere-i şecere-i nesl-i mes'ūdudur (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Cāmi'u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi/s. 108*)

Varlık ağacının bahtiyar neslidir.

55. Zimām-ı meşālih-i cumhūr-ı keff-i kifāyetlerine vābeste (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Cāmi'u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi/s. 108*)

Halkın işlerini kontrolü altına almıştır.

56. Mekālid-i umūr-ı nezdīk ve devr-i rişte-i re'y-i cihān-küşālarına peyveste olarak (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Cāmi'u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi/s. 108*)

Zor ve güç işlerin üstesinden gelmiştir.

57. Her merd-i kāmil-i ḥadīka-i fezā'ilden güldeste-i bend-i ḥavāṭır-ı 'ilmiyeden olsa hediyeye-i meclis-i 'ālīleri itmekle mazhar-ı 'ināyetleri olmak muķarrer (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Cāmi'u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi/s. 109*)

Fazilet bahçesindeki hatır bağının demeti onun yüce meclisinde toplanmıştır.

58. Her ‘ārif-i piş-gāh-ı naqqadları kalmağla manzūr-ı nażar-ı iksir-i eserleri olmamağ gayri muteşavver idi (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Cāmi‘u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa‘de'd-dīn Efendi ibn Hasann Cān Efendi/s. 109*)

Eserlerinin iksirli görünümünü kimse tasavvur edemez idi.

59. İsm-i şerifleri dürr-i şāhvār-ı қalā' id gibi vāsiṭatu'l-‘ıkd-ı manzūme-i gevher-nizām-ı қaşa' id olnmış idi (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Cāmi‘u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa‘de'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi/s. 109*)

Şerefli ve yüce isimleri manzume dizisi ve iri taneli inciler gibi dizilmiş idi.

60. Kevkeb-i baht u ikbāli bī-küsūf-ı dūbāl-i revnak-efzā-yı felekü'l-eflāk-ı cāh u celāl ve ‘ālem-ārā-yı evc burc-ı istiklāl üzere iken (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Cāmi‘u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muhammed Sa‘de'd-dīn Efendi ibn Hasan Cān Efendi/s. 109*)

Geleceğinin yıldızı, dünyayı süsleyen parlak bir yıldız idi.

61. Nah̄l-i şābit-ķadem ‘azv u iclāl iken (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Sun‘u'llāh Efendi ibn Ca‘fer El-'Imādi/s. 111*)

Verdiği sözde duran büyülüksahibi idi.

62. Rüzgār-ı nā-muvāfiķ mevc-engīz-i şerr u şūr oldukça (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Sun‘u'llāh Efendi ibn Ca‘fer El-'Imādi/s. 111*)

Zamanının terslik dalgası ile ortalık karıştı.

63. Nār-ı āsār-ı celīleleri evża'-ı bī-mülâḥaṣa-i rūzgār ile müntefî olup (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Sun‘u'llāh Efendi ibn Ca‘fer El-'Imādi/s. 112*)

Değerli eserlerinin ateşini rüzgarın düşünsesizliği yok etti.

64. Gonce-i nūh beste-i nesīm-i arzū-yı murād ile küşād itdüklerinde (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Sun‘u'llāh Efendi ibn Ca‘fer El-'Imādi/s. 113*)

Rüzgar arzusuyla kapalı olan gencayı açmışlardır.

65. ḥasbe'l-fermān-ı zülfikār-ı şā'iķa-i kirdār ile (*El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Sun‘u'llāh Efendi ibn Ca‘fer El-'Imādi/s. 114*)

Yıldırım kılıcı ile ferman buyurmuştur.

66. Nağş-ı şahîfe-i hâb (*El-Mevlâ El-Fâzıl El-Kâmil Sun'u'llâh Efendi ibn Ca'fer El-'Imâdi/s. 114*)

Uyku sayfasının resmi.

67. Dâmen-i 'inâyelerinden tutup (*El-Mevlâ El-Fâzıl El-Kâmil Sun'u'llâh Efendi ibn Ca'fer El-'Imâdi/s. 114*)

İyilik eteğinden tutmuştur.

68. Evrâk-ı pür-nağş u nigâr-ı gâsiyeleri vardur (*El-Mevlâ El-Fâzıl El-Kâmil Sun'u'llâh Efendi ibn Ca'fer El-'Imâdi/s. 114*)

Nakışlı sayfaları ve resimli perdeleri vardır.

69. Meşhûr-ı 'âlem ü âvîze-i kûs-ı kabûl-i 'Arab ve 'Acemdür (*El-Mevlâ El-Fâzıl El-Kâmil Sun'u'llâh Efendi ibn Ca'fer El-'Imâdi/s. 114*)

Arap ve Acem'in bildiği, âlemin meşhurudur.

70. Ahter-i burc-ı gevher-i nesl-i mes'ûdudur (*El-Mevlâ El-Fâzıl Hâce Sa'de'd-dîn Efendizâde Muhammed Efendi/s. 114*)

Gökteki yıldı cevherinin mutlu neslindendir.

71. Teşyîd-i mebâni-yi 'ulûm idüp (*El-Mevlâ El-Fâzıl Hâce Sa'de'd-dîn Efendizâde Muhammed Efendi/s. 114*)

İlim binalarını sağlamlaştırmıştır.

72. Sevk-ı rahle-i 'azîmet (*El-Mevlâ El-Fâzıl Hâce Sa'de'd-dîn Efendizâde Muhammed Efendi/s. 115*)

Yönetim ve kontrolü eline almıştır.

73. Dağdağa-i şadâretden dâmen-keş-i istîfâ (*El-Mevlâ El-Fâzıl El-Kâmil Hâce Sa'de'd-dîn Efendizâde Muhammed Es'ad Efendi/s. 117*)

Gösterişli ve tantanalı makamdan eteğini çekmiştir.

74. Nesak-perdâz-ı 'âlem-i şadâret (*El-Mevlâ El-Fâzıl El-Kâmil Hâce Sa'de'd-dîn Efendizâde Muhammed Es'ad Efendi/s. 118*)

Bulunduğu makama düzen vermiş idi.

75. Bünyān-ı fezā'ili mü'essis (*El-Mevlā El-Fāżıl Ahīzāde Şehīd Hüseyin Efendi/s. 120*)

Fazilet binasını tesis etmiştir.

76. Evc-i ulyā-yı ķazā-yı İstanbul'a pervāz (*El-Mevlā El-Fāżıl ‘Abdu'r-Rahīm Efendi/s. 126*)

En yüce şehir olan İstanbul'a kanat çırpmıştır.

77. Zimām-ı ihtiyyāri dest-i müreffeh (*El-Mevlā El-Fāżıl Muḥammed Bahā’ī Efendi/s. 129*)

İradesinin kontrolüyle rahata kavuştu.

78. Şedd-i rihāl-i istīcāl (*El-Mevlā El-Fāżıl Memikzāde Muṣṭafā Efendi/s. 138*)

Yola çıkmaya hazırlandı.

79. Sevk-i rūzgār (*El-Mevlā El-Fāżıl Bālīzāde Muṣṭafā Efendi/s. 142*)

Rüzgarın yönlendirisi.

80. Muğtezā-yı çarh-ı būkalemūn (*El-Mevlā El-Fāżıl Bolevī Muṣṭafā Efendi/s. 142*)

Zamanın gerektirdiği şekilde.

81. Tebyīz-i sevād-ı medār iderek (*El-Mevlā El-Fāżıl Burūsevī Muḥammed Efendi/s. 144*)

Siyah ve beyazı vesile ederek.

82. Tahliş-i giribān (*El-Mevlā El-Fāżıl Burūsevī Muḥammed Efendi/s. 144*)

Yakayı kurtarmak.

83. Sīrāb-ı şarāb-ı şehādet olup (*El Mevlā El Fāżıl Burūsevī Muḥammed Efendi/s. 127*)

Şehadet şarabına kanmıştır.

84. ‘Inān-tāb-ı güriz (*El Mevlā El Fāżıl Çatalcalı ‘Alī Efendi/s. 147*)

Dizini çevirip kaçmıştır.

85. Serħadd-i vūcūda vāşil (*El-Mevlā El-Fāżıl Ankaravī Muḥammed Emīn Efendi/s. 148*)

Varlığın sınırlına ulaşmıştır.

86. Berzede-i dāmān-ı güzārende-i evkāt u ezmān iken (*El Mevlā El Fāżıl Ankaravī Muḥammed Emīn Efendi/s. 148*)

Eteğini kaldırmış zaman geçirirken.

87. Tayy-i bīsāt-ı ḥayāt (*El-Mevlā El-Fāżıl Debbāğzāde Muḥammed Efendi/s. 149*)

Dünya hayatı sonlanmıştır.

88. Baṣṭ-ı ḫalīce-i fetvā (*El-Mevlā El-Fāżıl Debbāğzāde Muḥammed Efendi/s. 149*)

Fetvā seccadesini yaymıştır.

89. Teşmīr-i sāk-ı iķdām (*Cāmi‘u’r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu’llāh Efendi/s. 150*)

İşine gayretle girişmiştir.

90. Şedd-i rāḥl-i bāzū-yı iħtimām (*Cāmi‘u’r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu’llāh Efendi/s. 150*)

Yol azağını kol gücüyle hazırladı.

91. Ṣāḥ-sār-ı bed-nihād (*Cāmi‘u’r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu’llāh Efendi/s. 151*)

Kötü yaratılışlı ağaç.

92. Pençe-i intikām (*Cāmi‘u’r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu’llāh Efendi/s. 152*)

İntikam pençesi.

93. Verā-yı perde-i esrār-vār (*Cāmi‘u’r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu’llāh Efendi/s. 152*)

Esrarlı, sırlı perdenin ötesi.

94. Hāvāle-i şimşīr-i āzār (*Cāmi‘u’r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu’llāh Efendi/s. 152*)

İnciten kılıcına havale edildi.

95. Küşe-güzin-i һumûl olduðdan şoñra (*El-Mevlâ El-Fâzîl Sâdîk Muhâmmed Efendi/s. 155*)

Bir köþeye çekilip kayboldu.

96. Ser-riþte-i tezkiye-i nefse mâlik (*El-Mevlâ El-Fâzîl Sâdîk Muhâmmed Efendi/s. 156*)

Temiz bir nefse sahip.

97. Tayy-i menâzil-i ‘adem (*El-Mevlâ El-Fâzîl Mirzâ Muþtafa Efendi/s. 163*)

Yokluk menzillerini aşmıştır.

98. Eþheb-i şîhâb-ı reftâr-ı iþbâli (*El-Mevlâ El-Fâzîl Ebû İshak İsmâ’îl Efendi/s. 165*)

Talihinin parlak atı.

99. Dehen-küþâ-yı keftâr olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Yeñiþehiri ‘Abdu’llâh Efendi/s. 168*)

Aðzını açan sırtlan olmuştur.

100. Sürâdîk-ı taþdîr (*El-Mevlâ El-Fâzîl Yeñiþehiri ‘Abdu’llâh Efendi/s. 168*)

Takdir perdesi.

101. Terbiye-i bâgiyân-ı iþbâl-i rûzgâr (*El-Mevlâ El-Fâzîl Paþmaþcızâde Es-Seyyid ‘Abdu’llâh Efendi/s. 171*)

Talih rûzgarının terbiyesi ile.

102. Kebk-i şikeste-i bâl-i һîrâm-ı meydân-ı re’y-i nâ-sâz iken (*El-Mevlâ El-Fâzîl Paþmaþcızâde Es-Seyyid ‘Abdu’llâh Efendi/s. 171*)

Kanadı kırık yürüyüşlü keklik gibi meydana çıktı.

103. ‘Înân-riþ-i կuful (*El-Mevlâ El-Fâzîl Paþmaþcızâde Es-Seyyid ‘Abdu’llâh Efendi/s. 171*)

104. Girân կadr-i vücûdî manzûme-i silkü’l-le’âl-i ‘ulemâ-yı faþl-ı iþtimâl olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl Dürri Muhâmmed Efendi/s. 174*)

Değerli vücudu incilerle kaplanmıştır.

105. Nidâ-yı irci‘î şimâh-ı cânına ilkâ-yı âvâze-i iskât-ı teklîf eyledükde (*El-Mevlâ El-Fâzîl Dürri Muhâmmed Efendi/s. 175*)

Can kulağına ölümün sesi yerleştı.

106. ‘Ummān-ı bī-girān-ı merħamet mülükāne-i mevc-hīz olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Seyyid Şehīd Feyżu’llāh Efendizāde Es-Seyyid Eş-Şeyh Muṣṭafā Efendi*/s. 176)

Deniz dalgaları gibi coşmuştur.

107. Cebīre bend-i ‘ināyet-i pādşāh-ı devrān ile (*El-Mevlā El-Fāżıl Seyyid Şehīd Feyżu’llāh Efendizāde Es-Seyyid Eş-Şeyh Muṣṭafā Efendi*/s. 176)

Padişahın lütfu ile sıkıntıları gitmiştir.

108. Raḥle-bend-i ‘azīmet olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Hayātīzāde Muḥammed Emīn Efendi*/s. 179)

109. ‘Atf-ı zimām-ı rehvār eylemişler idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Ebū İshāk İsmā‘īl Efendizāde Muḥammed Es‘ad Efendi*/s. 182)

Dizginlerini çevirmiştir.

110. Kūh-endāz-ı ḥādimü'l-lezzāt (*El-Mevlā El-Fāżıl Müftīzāde Ahmet Efendi*/s. 205)

Ölüm vakti gelmiş idi.

111. Şevk u lezzet-i dāmen-i ‘āfiyet ile güzār iderek (*El-Mevlā El-Fāżıl Mekki Muḥammed Efendi*/s. 208)

Şevk ve lezzet içinde vakit geçirmiştir.

112. Naḳdīne-i efkār (*El-Mevlā El-Fāżıl Hamīdīzāde Muṣṭafā Efendi*/s. 212)

Değerli fikirler.

113. Hāme-zen-i ictisār olarak (*El-Mevlā El-Fāżıl Şamānīzāde ‘Ömer Hulūşī Efendi*/s. 212)

Kalemini cesaretle vurmuştur.

114. Raḳm-ṭırāz-ı imzā (*El-Mevlā El-Fāżıl Şāliḥzāde Es‘ad Efendi*/s. 221)

Rakamları süsleyen imza olmuştur.

115. Āyine-i felek (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mekkīzāde Muṣṭafā ‘Āsim Efendi*/s. 221)

Feleğin aynası.

116. Pirâyiş-i silk-i suțur buyrılıp (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil* ‘Ömer Hüsâme’*d-dîn Efendi*/s. 247)

Süslü inci satırlar.

D.5. ŞEHÜLİSLÂMLARLA İLGİLİ TANIMLAMALAR

1. ‘Ulûm-ı şerîyye-i dîniyyede fi’l-meşel cebel-i râsih ve tâvd-ı şâmîh bir merd-i vâhid idi (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil* ‘Alâ’u’*d-dîn Alî bin Ahmed bin Muhammed El-Cemâlî Efendi*/s. 87)

Şerî ilimlerde sağlam ve yüce bir dağ gibi yiğit kimse idi.

2. Zamân-ı kažâ ve hîn-i hükûmetde şâbitü’l-ḥazm ve nâfizü’l-‘azm olup hâkk u bâtilî şîmşîr-i şerîc atıyla faşl eylemek bâbında mânend-i seyf-i şârim-i kâti‘ ve ‘azm-i mümtâz idi. (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil Mevlâna Muhyî’*d-dîn Şeyh Muhammed Efendi* ibn İlyâs Çivizâde*/s. 92)

Zamanlarında sözü geçen, hakkı ve yanlışı şeriat kılıcıyla ayıran keskin bir kılıç idi.

3. Fenn-i mecmû‘-ı ‘ulûm-ı pehlevân ‘arsa-i tefsîr-i yekşûvâr hîlye-i taķîr ü taħrîr şîmşîr-i kâti‘ u’l-‘irk evhâm u zünûn-ı ḥallâl-ı müşkilât/bâdiye-i şâhâyifde yera‘-ı raṭbü’l-lisâni hem-zebân/Kilk-i bedî‘ ü’l-āşâri deryâ nişâr-ı ḥâfiṣu’s-suķka/Nâ’ire-i nûr-efşân hidâyetinde ẓalâm-ı cehl ü nâdâni Hindû-yı ser-âtes gibi fâni dâ’ire-i meclîs ü ders-i taħkîkînde ervâh-ı me‘âni-yi mânend-i şâf-tuyûr-ı Süleymâni idî. (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil El-‘Āmil El-‘Ālim Muhammed Ebu’s-Su‘ud Efendi*/s. 96)

Tefsir arsasının usta binicisi olan, güç meseleleri çözümleyen, kalemi ile mucizeler saçan idi.

4. Müşârun-ileyh gencîne-i dâr-ı cevâhir-i ‘ulûm-ı ‘allâme-i müşkil-küsâ-yı Rûm-ı re’is kâfile-i kirâm-ı fuhûl/Muķaddem-i miķlâm-ı erbâb kabûl-ḥadîdü’z-zihن şedîdü’l-iştigâl-i harîş (*El-Mevlā El-Fâzıl El-Kâmil Kâdîzâde Ahmed Semsû’*d-dîn Efendi**/s. 100)

Hazine kapısının cevheri, zor durumların çözümleyicisi, fazillar topluluğunun önderi, sağlam ve keskin zihin sahibi idi.

5. Mevlânâ-yı müşarun-ileyh bahr-ı mutelâtimü'l-emvâc-ı 'ulûm-ı mütedeyyin ve müteşerri‘-i müteşallib ve müteşerri‘-i edîb ü erîb-i şefkat ü 'ârifetle hâfir-nevâz-ı žu‘âfâ-yı müstevcibü'l-merhame idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Çivizâde Muhammed Efendi/s. 103*)

Deniz dalgaları gibi coşkun, zayıfların gönlünü okşayan idi.

6. Mevlânâ-yı müşarun-ileyh deryâ-yı fasîhü'l-ircâ-yı 'ilm ü 'îrfân rükn-i râsih ve fetvâ-yı cebel-i şâmih ve taķvâ-yı 'ilm-i efrâz-ı mefâhir melek-nezâhet felek-nebâhat şeyhü'l-fenn fażl u edeb cümletü'l-melek haseb ü neseb dûdmân-ı bülend eyvân-ı mü'eyyidiyenüñ 'imâdî beyt ve 'ilm ü şerefüñ hânvâde-i pâk-i irşâdî bakîyyetü's-selef cür'a-i sûlâf-ı şeref mahdûm-ı celîl 'arîk ü aşîl idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil 'Abdu'l-Kâdir Şeyhî Efendi/s. 104*)

İlim ve irfanı deniz kadar geniş, fetvâları dağ gibi sağlam, melek yaratılışlı, ilimleri yücelten asil ve soylu kimse idi.

7. Mevlânâ-yı müşarun-ileyh fażl u ifdâl-i hâdiķa-yı me‘ârif ü 'avarifuñ nihâl-i nevber-sâye-güsteri hâzîre-i târâ'if ve ȝarâ'ifiüñ zûlâl-i 'amîmü'l-feyz-i sebz-i perveri ve hâme-i tâhîr-i dil-pezîri mânî-yi çihre-gûşâ-yı me‘âni ve câme-i ta‘bîr-i ilhâm-semîrleri ȝavâlib-i devlet ü iğbâli bâ' idü'l-evtâd şadru'l-efâzîl deryâ-yı fezâ'il idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Bostânzâde Muhammed Efendi/s. 105*)

İlim bahçesine güzellik veren, kalemi ve yüzü ile gönül açan fazilet sahibi idi.

8. Şafha-i mücellâ-yı dil-i ilhâm-ı muķâbili fihrist-i mecmû'a-i fevâ'id ve mer'et-i müteħayyileleri 'âlem-nümâ-yı heyâkil-i envâr-ı ma'ķûlât abîrû't-ta‘bîr-i pehlevân-ı 'arşa-i tefsîr-i yekşûvâr-ı kemiyyet-i hâme-i tâhîr (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Zekerîyyâ Efendi/s. 107*)

Tefsir arşasının ustası ve âlemi aydınlatan nurlu bir vücut idi.

9. İsm-i şerîfleri dürr-i şâhvâr-ı ȝalâ'id gibi vâsiyatû'l-ikd-ı manzûme-i gevher-nizâm-ı ȝâşâ'id olınmış idi. 'Ulum-ı 'âkliyyenüñ çâpük süvârı ve fûnûn-ı naķliyyenüñ râ'iz-i çevgâni ve her meclîs-i feyz-i karîni fihi bahş-i zemzemesiyle hem-reng-i safahât-ı mecâlisü'n-nefâyis ve kârgâh-ı şına 'ateyn-

i şîr ü inşâ' ve mekteb-i 'irfân-ı şu'ârâ vü bûlagâ idiler (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Câmi'u'r-Riyâseteyn Mevlânâ Muhammed Sa'ade'd-dîn Efendi ibn Hasan Cân Efendi/s. 110*)

Aklî ve naklî ilimlerin terbiyecisi, şerefli meclislerin sahibi idi.

10. Mişâl-i âftâb-ı 'âlem-tâb-ı nûr-bahş-ı hilâl-i mihr-i 'izzet olup (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Ebu'l-Meyâmin Muştâfâ Efendi/s. 115*)

Âlemi aydınlatan güneş ve nur veren izzet sahibi idi.

11. Müşârun-ileyh vâşîl-ı ser-menâzil-i taâkîk-i mecmâ'u'l-bahreyn-i şerî'at ü hâkîkat-i mevridü'n-nehrin 'ilm ü ma'rifet-i gûldeste-i ahlâk-ı hasene-i zîver-i destâr-ı i'tibârları ve naâhl-i sünbül-bestesi-fezâ'il-i müstahsene-i pîrâye-i râyet-i iştihârları 'allâme-i a'zâm ve ekmel şeyhü'l-fenn her fenn-i ma'ül idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Hâce Sa'ade'd-dîn Efendizâde Muhammed Es'ad Efendi/s. 117*)

Hakikat sahibi, arzu ve isteğine ulaşmış, şerefli ahlâk sahibi, güzel şöhretli, fenlerin şeyhi ve üstünü idî.

12. 'Îlm-i hîfz-ı âdâb-ı tarîkatde müsellem-i 'âlem-i ma'reke-ârâ-yı ârâyış-ı sîmîyâ-perdâz-ı nûmâyiş-i bedî' ü'l-beyân-ı munâliku'l-lisân-ı başîret ü intibâhda yegâne-i manşûbe-i sâzî/râ'iż-i fîkrinüñ rahş-ı mu'allimi (*El-Mevlâ El-Fâzîl Ahîzâde Şehîd Hüseyin Efendi/s. 122*)

Benzeri ve örneği olmayan gösterişli sözleri ve neşeli dili olan basiret sahibi idi.

13. Dürr-i mollâ-yı müşârun-ileyh âb-rû-yı mehâdim-i Rûm-ı mažbuťu'l-lisân merbûťu'l-beyân-ı 'arîk-i aşîl bir zât-ı cemîl idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl Es'ad Efendizâde Ebû Sa'îd Efendi/s. 124-125*)

Şerefli ve haysiyetli, övülmüş asil bir zat idi.

14. Pençe-gîr-i pehlevân ve kitâbet-i hatt-ı ta'lîkde memdûh-ı hoş-nüvisân bir merd-i ferd-i fakîh ü şalâbet-i vaâkâr ile rûstem ve nerîmâne-i şebîh bir zâtı vecîh idi (*El-Mevlâ El-Fâzîl 'Abdu'r-Râhman Efendi/s. 137*)

Kalemi ve sözü güçlü, sağlam inançlı, temiz yüzlü idi.

15. Maḥṣūb-ı meslūbū'l-‘uyūb idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Çatalcalı ‘Alī Efendi*/s.

147)

Ayıp ve kusurlarından arınmış idi.

16. Mevlānā-yı müşārun-ileyh fażl u kemāl ile nām-dār ve ‘iffet ü istīgnā ile yegāne-i rüzgār olup manşıblarında metānet ü istiklāl ve cünbiş-i ḥakkāniyet ile mümtāz-ı mu‘āşir-i emşāl idiler (*El-Mevlā El-Fāżıl Paşmakçızāde Es-Seyyid ‘Alī Efendi*/s. 159)

İffetli ve gurulu, dayanıklı ve hakkaniyetli idi.

17. Pişe-gāh-ı ifādesinde üdebā-yı zamān zānū-zede-i istifāde/terāzū-yı nażar-ı i‘tibārında dirhem ü dinār-ı hem keffe ‘ayār-ı kem-miğdār (*El-Mevlā El-Fāżıl Mīrzazāde Eş-Şeyh Muhammed Efendi*/s. 170)

Zamanının edipleri, önünde diz çöken adalet ve itibar sahibi idi.

18. Hoş-nüvisān-ı rüzgār-ı ‘āşık-ı üftāde olup kaşāne ve ķuşūr-ı şahāne eśer-i ḥāme-i behzād-nümāyişleriyle hem-naḳş-ı nigār ḥāne-i čin ü sevād medār-ı kilk-i müşikāfları vesme-i ebrū-yı ḥūr-ı ‘ayn olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Veli'y-yü'd-dīn Efendi*/s. 191)

19. Merhūm müşārun-ileyh ‘ulemā-yı ‘aşrı miyānında mürvārīd bir dürr-i ferīd ve mişāl-i faşş-ı yākūt bir gevher-i bī-nedīd idi (*El-Mevlā El-Fāżıl Müftizāde Ahmed Efendi*/s. 205)

Zamanının incisi, eşi ve benzeri olmayan bir yakut idi.

D.6. ŞEHÜLİSLÂMLARIN ŞÂIRLIK YÖNLERİYLE İLGİLİ EDEBÎ İFADELER

1. Fenn-i mecmū‘-ı ‘ulūm-ı pehlevān ‘arpa-yı tefsīr-i yeşsūvār/Mefrūz u mesnūn-ı nişār ser-zebānī-yi cevāhir menşüre-i lisānū'l-‘Arab/fażl u irfāni reşgiñ-sāz-ı dīvānū'l-edeb/bādiye-i şahāyifde yera‘-ı raṭbü'l-lisānī hem-zebān ‘Arab-ı urebānā-yı ḫalem-i mu‘ciz beyānı perdedār/kilk-i bedī‘ ü'l-āşāri deryā nişār-ı ḥafīfūş-suķķa (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil El-‘Āmil El-‘Alīm Muhammed Ebu's-Su‘ud Efendi*/s. 95)

Tefsir arşasının ustası, benzeri görülmeyen ifadelerin sahibi ve sanatlı kalemiyle mucizeler yaratınan idi.

2. Hâme-i tâhîr-i dil-pezîri mânî-yi çihre-güsâ-yı me‘âni ve câme-i ta‘bîr-i ilhâm-semîrleri ķavâlib-i devlet ü ikbâli ba‘îdü'l-evtâd şadru'l-efâzîl deryâ-yı fezâ’il idi. Zebân-ı şekkeri ‘ulkde-i lüknetle ‘akîdevâr ve manzûme-i kelâm-ı rengini nüktedâr olduğın ba‘zı şu‘arâ bugüne edâ eylemiş idi. Lükneti var dime şâkin bî-vukûf / Ayrılamaz tatlu dilden ħurûf / ‘Arabî ve Türkî eş‘âr-ı belâgat-ı şî‘ârı ve efâzile taķîzât-ı feşâhat-ı medârları vardır. (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Bostânzâde Muhammed Efendi/s. 105*)

Tatlı dili, renkli söyleyişi ve gönül açan ifadeleri vardır.

3. Hârîrü’t-tâhîr-i ‘abîrü’t-tâbîr-i pehlevân-ı ‘arşa-i tefsîr-i yek-süvâr-ı kemiyet-i hâme-i tâhîr ve gülgün-ı taķîr her fende müsellem-i ‘âlem-i câme-i vasf-ı zât-ı kerîme-i mazmûnî beyt-i meşhûr ile mu‘lemdür. Meyl-i mahlâs ile eş‘âr-ı gevher-bârları ‘unvân-ı dîvân-ı âşâr u kitâbe-i eyvân-ı ruzgârdur. (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Zekerîyyâ Efendi/s. 107*)

Ifadeleri canlı ve taze, kalemi coşkun ve her fende usta idi.

4. Müşârun-ileyh ħażretleri el-hakk ‘aynû'l-‘ayân-ı efâzîl-Rûm olup ‘ulûm-ı ‘âkliyyenûn çâpük-süvârı ve fûnûn-ı naâkliyyenûn râ'iż-i çevgânı ve her meclis-i feyz-i karîni fihi bahs-i zemzemesiyle renk-endâz-ı medâris ve ġidâ-yı ruh olan kelîmât-ı dil-pezîrleriyle şafâħât-ı meçâlisü'n-nefâyis ver kâr-gâh-ı şinâ‘ ateyn-i şî‘r ü inşâ ve mekteb-i ‘irfân şu‘arâ ve bûlaġâ eylediler. (*El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Câmi‘u'r-Riyâseteyn Mevlânâ Muhammed Sa‘de'd-dîn Efendi ibn Hasan Cân Efendi/s. 110*)

Nağmeli ifadeleriyle, medreselere renk katan ruhun gıdası olan gönül açan sözleriyle meclislere nefes veren idi.

5. Müşârun-ileyh ‘aynû'l-‘ayân-ı ‘ulemâ-yı Rûm şî‘r ü inşâda reşk-âver-i ħâce-i cihân ħandân-rû nûkte-senc ve laťife-gû bir mahdûm-ı mükerrem olup elsine-i selâşeden naâzm u nesri müşanna‘ inşâsı ve Kaşide-i Bür'eye taħmîs ve

āsār-ı ehl-i ‘aşra takrīzleri ve muķaffā imzāları vardır. (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Hāce Sa‘de ’d-dīn Efendizāde Muhammed Efendi/s. 115*)

Kendisine haset edilen güler yüzlü, güzel söyleşili, şiiri ve yazısı sanatlı ve nükteyi değerlendirebilen bir zat idi.

6. Elsine-i şelāsede eş‘är-ı dil-küşâları ve müretteb ve mükemmel dīvān-ı belāğat-intimâları olup Kāşīde-i Bür’eyi dahı taḥmīs buyurmuşlar idi.

Hevā-yı sünbülide seyr-i sünbüл-zār-ı a‘lādur

Zemīn-i āsmānı gösterür başka temāşādur

Maṭla‘-ı durer-bārlarıdır. (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Hāce Sa‘de ’d-dīn Efendizāde Muhammed Es‘ad Efendi/s. 118*)

Üç dilde gönül açan şiirleri vardır.

7. Cümle-i ebyātı ķasd-ı laṭīfi müteżammin-i üstādānedür. (*El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Zekeriyāzāde Yaḥyā Efendi/s. 120*)

Bütün beyitleri, latifelerle söylenmiş ustalık ürünüdür.

8. Şā‘ir-ṭabī‘ at şī‘r ü inṣā‘da māhir zihن-i vaḳār u ṭab‘-ı naḳkād şāhib bir vücūd olup (*El-Mevlā El-Fāżıl Muhammed Bahā’ī Efendi/s. 129*)

Şâir tabiatlı, şiirde usta, vakur bir zat idi.

6 . BÖLÜM

DEVHATÜ'L MEŞÂYİH MAA ZEYL'İN TRANSKRİPSİYONLU METNİ

Devhatü'l Meşayih Ma^c Zeyl

Zikr-i Dibace

Bismi'llâhi'r-rahmani'r-rahîm

Biñ yüz otuz bir senesi şehr-i Recebinde ķadem-nihâde-i sâha-i vücûd olup taħsil-i 'ulûm-ı 'aliyyeye sa^c y ü himmetle tekmil-i nesh-i 'ilmîyye eyledükden şoñra tariķat-1 'aliyye-i Naḳşibendiyye meşayih 'izâmından Tokâdi Şeyh Muhammed Emin Efendi merhûmdan aħż u dest-i inayet eyleyüp bi'l-āhire nā'il-i rütbe-i hilafet olmuş ve ħalvet-güzin-i 'uzlet olduğu ħälde biñ iki yüz iki senesi iş bu kârgâh-1 fenâdan bârgâh-1 Cenâb-1 Mevlâya teveccûh ve 'azîmet eylemiş olan ġavtazen-i bîħar-1 'ulûm u mecmû'a-i me^c ārif-i fûnûn-ı gencîne-i leṭa'if ü ẓarâ'if-i vâz'-1 aşlü's-ṣî'r rü'l-inşâ' Ebu'l Fażl feżâ' il-i pîrâ a^c nî Müstaķîmzâde Süleymân Sa^c de'd-dîn Efendi nâm zât-1 bî-hemtâ Cenâbları Devlet-i 'Aliyye-i 'Osmâniyyenüñ ibtidâ-yı zuhûründen biñ yüz elli sekiz sâline gelince mesned-i fetvâda şeref-bahş-1 iħtirâm olan meşayih-1 İslâm enâru'llâhu te^c ālâ berâħinuhum hażerâtını Devha-i Meşayih-1 Kibâr nâm bir mecelle-i celâlet-irtisâmda i^c lâm ve ol devhanuñ miyân-ı evrâkında ķutuf-1 râni'a-i sıfât-1 bî-müdâniyelerin irâ'et ü išmâm itdükden şoñra yüz yetmiş beş ve iki yüz senelerine kadar iki def^c a dahı tezyîl idüp devha-i behcet-nümâsın şâh u berkle berûmend-i neşv ü nemâ ve kelimât-ı ṭayyibesin "keşeceretin ṭayyibeti aşluhâ ʂâbit u fer^c uhâ fi's-semâ" kîlmış idi. Andan şoñra aşırnuñ vahîdi ve 'ulemâ ve üdebânuñ ferîdi Mevlânâ Münîb Efendi dahı iki yüz târiħinden bed'en ile iki yüz on üç târiħinde şeyħüllislâm ve müşkil-küşâ-yı ħass u 'āmm olan Muştâfâ 'Āşir Efendi Hażretlerine gelinceye degin ol mesned-i 'âliye i^c tilâ vü irtikâ eyleyen aşħâb-1 fażl u ittiķâyi vaşf u temyîz ve ol zeyl-i müsteşnâyi ta^c zîz itmişler idi. Bundan şoñra dahı mesned-i 'âliyi fetvâya revnak-efzâ olan 'ulemâ-yı a^c lâm ve fużalâ-yı benâm hażerâtunuñ terceme-i hâlleri egerçi evlâd u akrabâ ve ta^c allukât u eħibbâları taraflarından yazılıp ve yazdırılarak münferiden evrâk u şâħâyife derc itdirilmiş ise de bunlar ʐikr olnan devha-i bî-hemtâ ve Münîb Efendi merhûmuñ kaleme almış olduğu zeyl-i müsteşnâ gibi şırasıyla henüz bir yere cem^c ü taħrîr ve miyân-ı kütüb-i şâħâyife 'ilâve ve tezbîr

olınmadığı misilli ol mecelle-i merğübe ve Zeyl-i Memdūḥa-i Maḳbûle nüşhasınıñ ise vücûdı nadir olduğuna binā'en mücerred müşārun-ileyhüm hażerâtından terk-i hānkāh-1 fenā ve 'azm-i kurbgāh-1 Cenāb-1 Mevlā eyleyenlerin rahmetle yād u ber-hayāt bulunanların tūl-1 'omre mükāranetle hemiše iltifāt-1 'ālī cenāb-1 şehenşāhiye mažhariyyetle mesrūru'l-fu'ād olmaların dergāh-1 ulūhiyyetinden temenni ve istid'āya bir vesile-i cemile olmak üzere Devlet-i 'Aliyye-i Ebediyyü'l-Devāmda ibtidā şeyhüislām ve müfti'l-enām olan Mevlānā Muhammed Şemsü'd-dīn bin Hamza bin Muhammed el-Fenārī 'Aliyye raḥmeti'l-Bārī Hażretlerinden bed'en ile hālā mesned-i fetvāya revnaḳ-efzā menba'u'l-'ulūmu'l-yakīniyye ve ḥallālü'l-müşkilatü'd-dīniyye Mevlānā 'Ömer Hüsāme'd-dīn Efendi Hażretlerine degin mesned-i celīl-i fetvāya revnaḳde-i 'āṭifet-i 'ulemā-yı 'izām ve fuẓalā-yı zevi'l-ihtirām hażerâtunuñ terceme-i hāl ve menāḳib-1 bâllerine me'ḥaz ve maḥreci işbu devha ile *Terceme-i Şakāyik-1 Nu'māniyye ve tevāriḥ-i sā'iye-i ma'lūme-i merğübe oldığı hālde min-ġayr-1 liyākatin nokşanunuñ 'ilāve vü telfīkle yeñiden kaleme alınarak ve bu şirada ba'zi sebeb ve 'illet-i naṣb u 'azlleri dahı temmīk ü tensīk kılınarak 'ibarāt-1 dil-pezīr ile tezyīn ü tehzīb kılınmışdur.*⁶ İmlā vü inşāda bi-behre bulındığına binā'en bu bâbda vâkı' olan sehv ü ḥatānuñ kalem-i 'afv ile taşīhi aşhāb-1 me'ārif ve aşinā-yı kütüb-i tevāriḥden mercū ve müteżarri' dür.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Muhammed Şemsü'd-dīn Bin Hamza

Bin Muhammed El-Fenārī 'Aliyye Raḥmeti'l-Bārī

Mevlānā-yı müşārun-ileyh hicret-i nebeviyyeden yedi yüz elli bir senesi Şaferü'l-ḥayrında nām-1 'ālīlerine nisbet olunan Fenār Қaryesinde қadem-nihāde-i 'ālem-i şūhūd olmuşdur. 'Unfuvān-1 şebābda kemāl-i sa'y ile maḥsūd-1 şeyh ü şabb olup 'aşrinuñ hīyār-1 aḥyārından Mevlānā 'Alā'ü'd-dīn Esved Hażretleriyle Şeyh Cemālū'd-dīn Akşarayī hīdmetlerinden aḥz-1 'ulūm idüp zāhir hālde ba'zi şanādīd-i esātiżeden telemmüz itdiği gibi 'ālem-i feyzde müderris-i mollā-yı a'lā cenābindan dahı ānen feānen istifāza vü istimdād eyledi. 'Ulemā-yı Mışırnuñ şayt u şadā-yı mefahiri gūş-1 hūşına vāşıl u vārid olmağın ol zümre-i fā'iķa ile müşāhabet-i

⁶ Bu kısım, eserin sebeb-i telif bölümündür.

‘ ilmiyye eylemek arzüsüyla Mışır cānibine ‘āzim ve Şeyh Ekmele'd-dīn Hażretlerinüñ hıdmetlerine mülāzim olup şeyh müşārun ileyhüñ hüsn-i himmet ve nażar-i ulyāları berekātiyle ruhsāre-i ehliyyeti gülgüne-i letā’if-i me’ārif ile müteħallī oldukçandan şoñra ‘āzim-i Rūm oldu. Sekiz yüz yigirmi sekiz Recebinde mahrūsa-i Burusada kādī olup meşālih-i şer‘ iyye-i mer‘ iyyede mefatiħ-i ḥall ü ‘akd-i umūr-i cumhūr ve mekālīd-i feyz ü başt-ı cumhūr-ı umūr-ı yedd-i hükūmet ve kabza-i ķudrette teslīm ü taķdīm olındı. Selāṭīn-i ‘Oṣmāniyye yanında ķadr-ı vālā vü cāh-ı a‘lāsı zirve-i simāka vāşıl ve rütbe-i ‘ulyası felek-i eflāke nā’il olup neyyirāt-ı ārā-yı şā’ibesi ve akmār-ı efkār-ı sākibesi haṭṭ-ı istivā’-ı işabetde cevvāl olduğına i‘tināları olmağın hūrşid-i iltifāt-ı sultāniyye ķarīn olup merāsim-i levāzīm-ı vüzerātda ve meħāmm-ı mühimmāt-ı salṭanatda dahı kendüsiyle müşāvere olinurdu. Müfti olmazdan muķaddem ya‘ni sekiz yüz yigirmi iki tāriħinde ziyāret-i Ka‘be-i Şerīf itmek için ṭayy-i menāzil ve ķaṭ‘-ı merāhil idüp Kāhire-i Mışira dahil oldukça ol bilād-ı Kudüs-i ābāduñ fużalāsı ḥużūr-ı ‘ālīlerine hāzır olup mubāheşe vü müzākeresinden ķažiyye-i maržiyye-i fazīletini ķabūl eylediler. Ba‘ dehū edā’ü'l-hacc-i ķufūl ü rūcū‘ itdükde Mışır sultānı Sulṭān Mü’eyyidüñ ibrāmiyla tekrār Kāhire-i Mışira uğrayup ol diyāruñ fużalāsiyla muşāhabetle muķbil ü mu‘teber olup oradan hāzire-i lāhūt ve meṭāf-ı melā’ik-i erā’ik-i ceberūt olan Kudüs-i Şerīf-i vācibü’t-tesrīfūñ hāk-i pākine rū-māl olmak içün ol semt-i Kudüs-i semhe musāra‘at itdiler. Bu ṭarīkle arāzi-i Kudüse vaşıl ve ziyāreti maķsad-ı Aksā olan Mescid-i Aksāya nā’il oldukça enbiyā-yı ‘izām ve evliyā-yı kirām Rahīmu'llāhi'l-Meliki'l-‘Allām hażeratunuñ merāķid-ı şerīfelerinde rūhāniyyetlerinden istimdād eyledükden şoñra kendü mevlid-i ‘aşlısine ‘avdet eylemiş idi. Sekiz yüz otuz üç senesinde İntākiyye ṭarīkinden girü rīzā-yı İlāhī-yı bedreķa-i ṭalī‘a-i āmāl idinüp şālişen ziyāret-i Ka‘be ile kīrān u temettü‘ ve ba‘dehū mevṭīn-ı ķadīmenüñ şavb-ı şavāb-ı intīvāsına ‘avdet eylemiş idi. Sekiz yüz otuz dört senesi şehr-i Recebinde bu tengnāy-ı kevn ü fesāddan nūzhet-ābād-ı ķažā-yı Kudüsde ķarār u istikrār eyledi. Evāhir-i ‘ömrinde cevher-dīdesine ‘arż-ı remed-i ‘āriż olup hīcāb-ı ‘amā ile nūr-ı başardan memnū‘ ve maħcūb olmuş iken Ҳudā-yı Başaruñ nażar-ı ‘ināyetiyle ķuvvet-

i bāşırası maķarr-ı muķarrerine ‘avdet eyledi. Mevlānā-yı müşārun-ileyh uşul-i fiķıhda olan mütün-ı mu‘tebəre-i müşavvereden Menār u Pezdevī ve Maḥṣūl-i İmām-ı Rāzī ve muhtaşar İbn-i Hācib nām kitāblarıñ muhtevī oldukları ferā’id-i fevā’id ü nevādir-i bevādiri cāmi‘-i Huşūlü'l-Bedāyi‘ fī Uşūlü's-Şerāyi‘-i nām kitāb-ı müsteṭābını te ’līf idüp itmāmında otuz yıl kūşış ü verzişle berāber sūre-i Fātiħada bir tefsīr-i şerīf-i taştır ü taşdır eyleyüp verā-yı üstād-ı sürādīkāt-ı i‘cāzda muhtefī ve buṭūn-kumūn u iħtīfāda mütevāri‘ olan aħruf-ı esrār-ı esmār-ı karāniye ve mezāyā-yı ḥafayā-yı Furķāniyeyi anda münderiç ķildi ve Enmūzecü'l-‘Ulūm nām risāle-i ī‘cāzü'l- Māmī ibdā vü iħtirā‘ idüp ol derc-i fezā’ilde yüz ‘aded fūnūn derc eyledi. Ferā’iż-i Sirāciyyeyi şerħ idüp sā’ir şurūħ-ı pür-fütūħından ziyāde tenvir ķildi. Seyyid Şerīf Hażretlerinüñ şerħ-i mevāķifina müvā’hezāt-ı keşīreyi müteżammin-i ta‘liķāt-ı bedi‘a-i ta‘liķ eyleyüp uşul-i mekāṣid-ı ķavm üzere farżı muħāl olan iħtimālāt-ı bāṭilaya ziyāde vücūd virmekle ba‘żi kelām içün bu merşad ü naķż u mevkif-ı intikāzdur deyü i‘tirāz eyledi ve fūnūn-ı ‘adīdeye müte‘allik nažmen ve nesren sā’ir ḥavāsi‘ ve resā’ilden ferā’id-i fevā’idi şāmil mü’ellifāt-ı keşīre-i tesvīd eyleyüp lākin emr-i fetvā ve meşāġil-i tedris ve ķażā ol müsveddāti beyāż itmege mā’ni olmuş idi. Maħruṣa-i Burusada sūm‘a vü riyādan sāde bir mevzi‘-i felek-i asāde cāmi‘-i a‘lā ve medrese-i vālā binā idüp ķaşr-ı bi-kuşur-ı āħireti anuňla te‘sīs ü tarşış eyleyüp cāmi‘-i şerīf-i mezkūruñ öñünde defn olındı "cennetü'l- firdevs" (834) tāriħ-i vefatlarıdur. Ārif-i bi'llāh Hācī Bayrām Sulṭānuñ şeyhi Şeyħ Hamīdü'd-dīn Қayşarı Hażretleriyle dahı muşaħābet ü münāsebet idüp ‘ilm-i taşavvufi anlardan aħż eylemişler idi. El-ħakķ sāħa-i bāħa-i żāħiri ‘ulūm-ı żāhire-i ʐah̄ire ile pīrāste ve ʂuffe-i ġurfe-i derunu muħassenāti fuyūżāt-ı Īlāhiyye ile ārāste meħāmid šūriyye ve ma‘neviyyeyi şāmil bir fāżıl u mefāhir-i ‘ilmīyye ve ‘ameliyyede kāmil bir ‘alim idiler. Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Mevlānā Fahrū'd-dīn El-‘Ācemī Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh bilād-ı ‘Ācemüñ ‘āmme-i fezā’il-intimāsından ħušūsan Seyyid Şerīf Cürcānīden telemmüz eyleyüp gūş-ı hūş ve gerdūn-ı āmālini cevāhir-i zevāhir-i fezā’il ü fevāhir ile teħallī eyleyüp andan diyār-ı celīlü'l-i‘tibār-ı Rūma

gelmiş idi. Mollā Fenārīnūn oğlu Muhammed Şāh Efendinün hıdmetine vāşıl olup Maḥmiyye-i Burusada Sultāniyye Medresesinde mu'īdi oldı. Şīve-i ķadīm-i eslāf üzere ba'zı medārise müderris oldukça şoñra merhūm ve mağfurla Sultān Murād Han-ı Şānī-yi Ḥāzī zamānında ya'ni sekiz yüz otuz dört Recebinde yevmiyye otuz akçe vazife-i nazife ile müfti olup pādşāh mağfiret-penāh ol ecl-i ecille-i penāhuñ vazifesin ziyāde itmek istedükde beytü'l-māl ḥelāldür ammā vefk-i hācet ve ķadr-i kifayetden ziyādesi ḥelāl olmayup vebāldür iħrācāt nā-vācib ve me'ūnet-i nā-mütenāsib-i tekeffūl idüp mālā-yülzem tekellüf eylemek beyne'l-fuhūl nā-maķbūldür ve şeref-i i'c tidālden ḥažīz-i isrāf ve sürfe-i tenezzül ve vuşūl nā-ma'küldür diyerek kabūl itmediler. Kelām-ı ḥakkı söylemekde levme-i lā'imden ḥavf itmeyüp kelimāt-ı belāgat-ı āyātinuñ ḥakkı-ı şarihe muvaffakıyyeti meczūm ve menşūs idi. Silsile ve 'an'ane üzere 'ilm-i ḥadīşden Buḥārī nām kitāb-ı şerīfi vālid-i 'azīzinden okuyup nakl ü rivāyet için icāzet almagla şıħāħ-ı mellāħ-ı eħādīš-i şerīfenüñ rivāyet-i rāyetini ber-dūş-ı huşında ḥāmil olup meċālis ü meħāfilde naaklına naklä idinmiş idi. Mervidür ki tā'ife-i ḥurūfiyye-i ḥalle-i muđullenüñ re'is-i pür-i telbisi fażl-ı Tebrīzinüñ etbā'-ı ḥalālet-i ittibā' indan ba'zı melā'ine-i mālā-ya'nī Ebu'l-Feth Sultān Muhammed Han ibn Murād Han-ı Şānī Hażretlerinüñ hıdmetlerine vāşıl ve kemāl-i iltifatlarına ḫarīn ü rehīn olup kemālāt-ı bāṭlalarını şūret-i ḥaqqda irā'et itmekle nukūd-ı me'ārif ve muzahref ve muķaddemati müzeyyifelerine pādşāh mağfuruñ mübārek ḥāṭırları nev'an mā'il olup sikke-i kabulleriyle meskūk olmuş idi. Derūn-ı mezheb-i mühezzəbi nuķūş-ı meveddetleriyle ṭoldı ḥattā zikr olınan mel'ūn-ı maṭrūdı eşyā ve etbā'ıyla Dārū's-Sā'ādeye alup envā'-ı i'zāz u ikrām ve esnāf-ı ri'āyet ü iħtirām eyledi. Vüzerā-yı aşaf-ı ārādan memdūħu'l-ħalq ve mahmūdu'l-ħaqq Maḥmūd Paşa bu vaż' dan ġāyetle rencide olup kemāl-i mertebe ve mertebe-i kemālde bī-ħużur olduğında bunları ḥard u ib'ād eylemek aksā-yı merāmı idi lakin melāħide-i mezkure ḥakkında pādşāh sa'ādet-i destgāha nesne akmağa cür'et ü cesāret itmekden ḥavf ider idi. Muħālefettü's- Sultān eseddi mine'n-niरān bu ķażiyye-i maržiyyeyi mevlānā-yı müşārun-ileyhe i'lām idüp bu madde-i fesād-ı rūħ-ı 'ālem-i meşābesinde olan pādşāhuñ 'urūķ-ı pākine henüz tamām-ı ħulūl ve cereyān itmeden

def^c ü ref^c ine ‘ilāc nedür deyü müşāvere eyledi. Ni^c me'l-müvāzereti'l-müşāvere medlūlince mevlānā müşārun-ileyh ol melāhideniñ derūnī hällerine maṭla^c olup i^ctiķādlarınıñ ‘āyārını bilmek içün kelimāt-1 bāṭila-i ‘ātilālarını bi'z-zāt isitimā^c itmegi murād idindi. Eger ol mel^c ūnlarda şīme-i semmiyet-i nā-meşrū^c iyyet istiṣmām olınur ise şāhiblerini zehr-i ķahırla helāk idüp ol semek hükmini žuhūra getüreler ve eger şehd ü şeker gibi şīrīn ü lezīz olup çāşnī-yi şīr^ca ve lezzet-i Haqqā muvāfiķ olur ise ana göre bir şerbet bağlayalar didükde binā 'en-'aleyh zālik Maḥmūd Paşa şāhib-i tercemeyi hānesinde bir kūşede pinhān idüp ol melā^c ineyi ziyāfet ṭarıķiyle dā^c vet eylediler. Zikr olınan gürūh şekāvet-i şekve-i vezīr müşārun-ileyhi kendü mezheb-i nā-mühezzeblerine ṭālib żann idüp mezheb-i bāṭılalarına müte^cllik müşāhabete şūrū^c eylediler. El-kelām-1 yecirrū'l-kelām fehvāsına me[']al-i makāl ve encām-1 kelām-1 hulūla mübahħar olup mezheb-i fāsid ve meslek kāsidleri vādī-yi ḥalāletüñ müntehāsına müntehā olduķda mevlānā-yı müşārun ileyhi ġayret Haqq-1 istilā idüp nā-raḥmiyyet eyledük ġažabı ġaleyān eyleyüp bi'-iḥtiyār-1 kemīn-kümündan āşikār olup mülħid-i mesfure sebb ü şitem eyledi. Mülħid-i mezbūr mevlānā-yı müşārun-ileyhüñ ħavf u ħaşyetinden ħavme-i ħummā-yı himāyet-i pādšāhiye dāħil olmaħ ricāsiyla dārū 's-selām ve medār-1 emān olan serā-yı cennet-nişāne ṭoġri ķarār eyledi. Fāżil-1 müşārun-ileyh ol mülħid-i meş'ūmuñ Dārū 's-Sa^cādede ardından yetişüp bir vecihle şiddet ü hiddet-i irā[']et eyledigi pādšāh maġfiret-penāħ bu muķābelede muķāveleden istiħyā eyleyüp müdāfa^c a vü münāza^c dan süküt itmiş idi. Maṭla^c:

Hod-zehre-i muħālefet ān-1 kirābūd

meħfūmınca fāżil-1 müşārun-ileyh Sultān-1 Sa^cādet 'unvānuñ ħuzūr-1 şerīfinden mülħid-i merķūmī fi'l-ħāl aħż idüp keşān-ber-keşān Maħrūsa-i Edirnenüñ Üç Şerīfeli nām cāmi^cine bi'l-iħżār-1 mezāhib-i bāṭılalarınıñ buṭlānını ve kendülerinüñ zindikasını küfrini 'āmmeye beyān u tibyān ve katl olnmalarınıñ vücūb-1 lüzūmī ve bu ħušuṣa i^cānet idenlerüñ ʂevāb-1 'azīm ile meşāb olduķlarını ħalqa bi't-tamām i^clām u ifħām birle mevkī^c-i mezkürde iħrāk-1 bi'n-nār itdirdi. Maraż-1 mevtinde Mevlānā Tūsī^c iyādete imtisā eyledükde silsile-i kelāmī böyle 'akđ eyledigi şe^cā'ir-i

şerāyi^c-i Muhammedîyi izhâr içün zuhûr-ı şudûr-ı ‘avām ve rü’üs-ı rü’esâsı ḥalâ’iki Ȱarbey-i ‘aṣâ-yı şerî atden ḥâlî etmeyüp durûb-ı merâsim-i şer^c-i şerîfi Ȱarben tenfîz eylediñüz didükden şoñra ġayri nesne tekellüm itmedi. Sekiz yüz atmış beşde maķ^c ad-ı sıdķa ḥîram ve Edirnede mütevârîyi makâbir-i hâşş u ‘âmm oldu. Maḥrûsa-i Edirnede Dârû'l-Hadîs Câmi^c inüñ mihrâbı öñünde medfûnlardur. Üç Şerîfelü Câmi^c kurbında anlara müntehî bir medresesi vardur. Müddet-i fetvâları Murâd-ı Şâni ve Ebu'l-Feth zamanlarında otuz seneden ziyâdedür. Keşîrû'l-lihye ḡarîbü'l-hîlye bir zât-ı fezâ’il-simât idi. Ca^c le'llâhul-mennân müftehiren lâ ehli'l-cinân.

El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Mevlânâ Hüsrev Muhammed Efendi İbn Ferâmerz

Mevlânâ-yı müşârun-ileyhüñ nâm-ı sâmîleri Muhammeddür. Pederleri Ferâmerz ümerâ-yı Fransadan iken ḥâdiķa-yı derûnında mütemekkin olan bîh-saht-ı dırâht-ı küfr ü ḍâlâl-ı ‘âşîf-ı şarşar-ı inâyet-i Zü'l-Celâl ile berkende olup şemerât-ı sa^c âdet-i ezeliyye ile berhûrdâr olmuş ve kerîme-i ‘afîfesin ümerâ-yı ‘Oşmâniyyeden Hüsrev nâm bir emîr-i fercâma tezvîc idüp anı dâmâd itdükden şoñra vefât eylemiş idi. Oğlu şâhib-i terceme şâgrî hâlinde ol Hüsrev nâm dâmâdunuñ hicrinde ķalmış idi. Taķîble Emîr Hüsrev ķaynî deyü ġâyet şöhret bulmış iken keşret-i istî' mâlle ķuyûd-ı muhtelifeyi müteferriķa terhîm olinup elsine-i nâsda nâmi yalñız Hüsrev ķaldı. Evâ’il-i hâlinde cümle fûnunuñ ekâbir-i ‘ulemâ-yı mütekaddimînden bilâd-ı Rûmîde müftî olan Burhanü'd-dîn Haydar Herevî Hażretlerinden aḥz iderek ol bahîr-i zehjâr-ı dâniş-i dirîne-i kenâruñ şeref-i ifâzasıyla aşdâf-ı evcâfi gevher-i ezher-i ‘îrfân ve cevher-i ebher-i fażl u īkân ve mel'ân olup sahâ-yı bâha hâtırnuñ her kündinde bir genc-i firâvân yatur oldu. İbtidâ Maḥmiyye-i Edirnede Şâh Melik Medresesi şadaķa olinup diger bir ķarındaşı Maḥmiyye-i mezkûre medreselerinden Çelebi Medresesi müderrisi olmuş iken vefât eyledükde taşarruf itdiği mezkûr Çelebi Medresesi kendülere tefvîz olındı. Ol medresede i^clâm u ifâde ve aḥkâm-ı ifâza ider iken sekiz yüz otuz iki senesinde ķâđî-i ‘asker naşb olinup ‘asâkir-i nuşret-me’âşirüñ cumhûr-ı umûr-ı şer^c iyesinüñ e^c inne-i faşl u vaşlı ķabżâ-ı taşarrufina teslîm olnmış ve cülûs-ı Sultân Muhammed Hanîde ibkâ ķılınmış idi. ‘Asâkir-i İslâm Sultân Murâduñ yiñe taht-ı saltanatına cülûs itmesini iltizâm eyledüklerinde pâdşâh mağfur Maḥrûsa-i

Mağnisadan қalkup serîr-i sa‘ ädet-mâşîr-i ‘ Osmâniyyeye cülûs itmek üzere geldükde Sultan Muhammed Han Hażretlerini ‘azl idüp Mağnisaya gönderdiği sırasında şâhib-i terceme dahı ayrılup ol nihâl-i bâg-ı saltanata kemâl-i mihrinden sâye gibi müfârakat eylememiş idi. Hâkân-ı müşârun-ileyh ikinci nevbette câlis-i evreng-i saltanat oldukça şoñra akçe ve vazîfe ta‘yîn eylemiş ve Mahrûsa-i Kâstamoniya musâhîhar-ı şîmşîr-i teshîr olup elviye-i feth-i peyker-i sâye-güster oldukça Mevlânâ Hîdir Beg Efendiden şoñra ya‘ ni sekiz yüz altmış üçde Kostantîne ve havâss-ı refî‘a ve Galata ve Üsküdar կâdîliklerini ve Ayaşofya Medresesini kendülere tevcîh buyurmuş idi. Pâdshâh mağfuruň bir velîme cem‘ iyyetinde ol meclis-i humâyûna da‘ vet olındukda cânib-i yemin-i Mevlânâ Monlâ Gürâniye ve cânib-i yesâr kendülere teklîf olınması mûcib-i iğbirâri olmasıyla bahren Mahrûsa-i Burusaya ‘azîmet ve anda bir medrese-i bünyâd ile ifâdeye meşgûl ve kendü ‘âleminde geçinür iken tekrâr İstanbul'a da‘ vette sekiz yüz altmış beşde manşîb-ı fetvâ ile i‘zâz u ikrâm olındılar. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz seksen beş senesi Şa‘ bânunuň bir cum‘a gününde Mahrûsa-i Kostantîniyyede vefât idüp na‘ş-ı şerîfi Mahrûsa-i Burusaya nakl ve medresesi derûnında defn olındı. Dâhil-i Kostantîniyyede müte‘ addid mesâcid-i binâ’ ve şerh-i muṭavvele fenn-i usûlde telvîhe hâsiye ve Kâdî Beyzâvî Tefsîri evâ’iline havâşî-i ta‘lîk ve ‘ilm-i fiķîhda Dürer nâm bir metn-i şüreyyâ Niżâm u Ğurer nâm bir şerh-i Pervîn-i İltî‘âm te‘lîf ü tanzîm ve ‘ilm-i usûlde Merkadü'l-Vuşûl nâm metn-i metîni ve Mer’etü'l-Uşûl nâm şerh-i rezîni te‘lîf ve ma‘reke-ârâ olan Mes’ele-i Velâye tefsîr-i sûre-i En‘âma müte‘ allîk birer risâle tesvîd eylediginden başka Telhîs nâm kitâba şerh ü faħrû'l-İslâm-ı Pezdevînûn usûline hâsiyesi ve Hâsiye-i ‘Ażde hâsiyesi ve Seyyid Şerîfün Şerh-i Miftâhunuň evâ’iline hâsiyesi ve Mevlânâ ‘Alî Rûmînûn Esvilesine ecvibesi vardur. Erbâb-ı taleb her gün dâhve-i nehârda sa‘ ädetħânelerine cem‘ olup taġaddî eyledükden şoñra esbi öñünce devân u revân-ı medreseye varup emr-i tedris ve ifâde tamâm oldukça girü üslûb-ı meşrûh üzere evine getürüler ve Ebû'l-Feth Sultan Muhammed Han Hażretleri vüzerâsına Ebû Ḥanîfe-i zamânedür deyü zât-ı şerîfi ile iftiħâr u ibtihâc buyururlar imiş. Sevâlif-i eyyâmda huddâm-ı istihdâm itmeyeyüm deyü va‘d-i ahidleri sebķat itdigi sebebden bî-nihâye ‘ubeyd ü

civārīsi var iken müṭāla‘ a ḥānesini kendüler silüp sūpürüp ḡerāġ u şem‘ini bi-nefsihī uyarup bu va‘di dā‘imā incāz ü ḫifa iderler idi. Merbū‘u'l-ķāme ve ‘azīmū'l-liḥye müteverri‘ vü müteberri‘ ṣāḥib-i sūkūn u vakār bir zat-1 büzungvār idiler. "Māt-1 denīsū'l-'ulemā (885) ve rāhmetu'llāhi 'aleyh" (885) dā‘imā tārīħ-i irtihālleridür. Müddet-i fetvāları Sultān Murād-1 Ṣānī ve Fātiḥ İstanbul Ḥāzī Muḥammed Ḥan-1 Ṣānī zamānlarında yigirmi seneden ziyādedür rāhmetu'llāhi 'aleyh müşārun-ileyh bu deñlü kemālāt-1 'āliyye ile berāber gāhīce şī‘r dimege dahı tenezzül eyledüklerinden bu maṭla‘-1 eş‘ār belāgāt-1 eş‘ārlarındandur. Maṭla‘:

Başıma ġamm-1 'aşķuñda cām-1 efser yeter

Zahmuñ ile Ḳanlu pirāhen-i Ḳabāsı zer yeter

**El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Monlā Gürānī Aḥmed Şemsü'd-dīn İbn İsmā‘īl
Gürānī**

Mevlānā-yı müşārun-ileyh meskaṭ-1 re’si olan belde-i Gürānda taḥṣīl ü tekmił-i 'ulūm idüp andan Ḳāhire-i Mışira irtihāl ü intikāl ile ol 'aṣrūn 'ulemāsından ibn Ḥacer-i 'Asḳalānīden isticāze ile icāzet almış idi. Mevlānā Yegān Ḥaẓretleri Ka‘be-i Şerīfeden gelür iken Mışırda kendülere mülāķī olup şāhdan fezā'il-i meşhūdesini 'ayn-1 'ilme'l-yaqīn ile müşāhede eyledükde ma‘an diyār-1 Rūma getürmiş ve vilādet himmetiyle Sultān Murād Ḥan-1 Mağfiret 'Unvān Ḥaẓretlerinüñ meclis-i‘izzet-i celīslerine dāhil olmuş idi. Pādshāh mağfur kendülerinüñ rüsūm-1 celā' il-i fezā'il ve ḥudūd-1 leṭā'if-i me‘āriflerine vākīf u 'ārif olarak hadd ve tavṣīf ü ta‘rifden ḥāric ri‘āyete istihkākları oldukları ḷaṭ‘ u cezm eylemekle Maḥrūsa-i Burusada Kabluca ve Yıldırım Medresesiyle ikrām ve ba‘dehū ta‘līm-i Şehzāde Muḥammed Ḥan ile be-kām idüp müşārun-ileyh Fātiḥ Sultān Mehmed Ḥan Ḥaẓretlerinüñ cülūslarında vezāret-i Ḳabūlden nükūl eylemekle sekiz yüz elli beşde Ḳādī-i 'asker-i mu‘teber oldu. 'Azl ü naṣbda ve mehāmm-1 sā‘irede kimesnenüñ re'yine muvāfaḳat ve iltimāsına müsā‘ade itmedikleri miṣillü 'arż u istīzān dahı itmez oldılar. Bu vaż‘dan pādshāh 'ālem-penāh dilgīr olmağla sekiz yüz elli yedide taṣḥīħ-i evkāt bahānesiyle ḷaṭā-i Burusayı taḳlīd ve Ḳurb-1 devletden teb‘īd olunmuşlar idi. Orada dahı ḥuddām-1 pādshāhīden birinüñ ḥilāf-1 şer‘-i şerīf vāki‘ olan ifādātını Ḳabūlden imtinā‘ ile

beraber huddām-ı mezbūrı darb u ‘itāb eylemesi hâklarında āteş-i gazab ve nā‘ ire-i hiddet-i iltihāb-ı Hüsrevāniyi mūcib olarak sultān-ı ma‘ delet-‘unvān ile beynlerine bürüdet duhūl idüp Burusadan daḥı ma‘zūl olnarak bu şüretle ma‘zūl ve mahzūl u muḥakkār ve mehzūl olduğına incinüp diyār-ı Mışır ‘ubūr u vuṣūl ve Sultān-ı Mışır Kāyītbāy ikrāmiyla vāṣıl-ı me’mūl oldu. Ba‘de bu‘ din pādshāh mağfur u mebrūr da‘vet idüp sekiz yüz altmış ikide şāniyen Burusa ķazāsiyla tes‘īd ve akrānından tefrīd olinup sekiz yüz sekzen beşde müfti'l-enām ve ḥallāl-ı müşkilāt-ı hāss u ‘āmm oldılar. Hicret-i nebeviyyeden sekiz yüz ṭokşan üç senesinde ķuvvet-i ḫa‘f-ı şeyb ü herem ile esās-ı ‘āmir-i i‘mārī ḡābir ü ḥarāb olup bünyān-ı cismānī sükūṭ u hubūṭa teħāvī eyledükde li-ecli't-tedāvī ḥāric-i Koṣtanṭinīyyede bir cāy-ı feraḥ-fezāda i᷑kāmet itmiş idi. Ecel-i mev‘ūd ve yevm-i ma‘ hūdī iriṣüp me‘āric-i medāric-i ceberūta ‘ūrūc itmenüñ zamānı geldükde dāhil-i Koṣtanṭinīyyede olan ḥānelere nakl ve bir kösesinde serīr vaż‘ itdirüp anuñ üstinde başṭ-ı bisāṭ-ı isitirāhat eylemiş idi. Bir gün şalāt-ı zuhri edā idüp ķible cānibine müteveccih olduklarında ezān-ı ‘aşırdan birkaç def‘a su‘āl idüp ba‘de zamān mü’ezzin ikindi ezānnına ibtidā idüp Allāh u Ekber didigi gibi mevlānā-yı müşārun-ileyh daḥı Lā ilāhe illa'llāh deyüp teslīm-i rūh eyledi. Eser-i hayr-i lāmi‘i olan cāmi‘leri bağçesinde raşad-nişin-i rahmet-i Rabb-i Mu‘īn oldılar. Mevlānā-yı müşārun-ileyh Gāyetü'l-Emānī fī Tefsīri's-Seb‘ i'l-Meṣānī ismiyle bir tefsīr-i şerīf te‘līf idüp ve ‘alā Zemahşerī ve Beyzāvī hâklarında mu‘āhezāt-ı kesīre-i īrād ve fenn-i ḥadīṣde şahīh-i Buḥārīye Kevser-i Cārī ‘alā Riyāzī'l-Buḥārī ‘unvāniyla ma‘nūn bir şerh-i laṭīf terdīf eyleüp şurrahinden ibni Ḥaceri çok yerde men‘ ve Kirmānīye mevāzī‘-ı keşīrede tīg-i i‘tirāz ile cerh-i Қaşīde-i Şātiibiyyenün şuruhından şerh-i Ca‘berīye ḥavāṣī-i laṭīfe-i maḳbūle ta‘līk eyledi ve bi'l-cümle şerā‘if-i evkāt-i şeref-i ḡayāti ders ü fetvāya maṣrūf ve te‘līf ü taṣnīf ve ‘ibādete ma‘tūf olmağla fūnūn-ı mütedāvile-i sāmī-i rūtbetde ḥuṣūṣān ‘ilm-i tefsīr ve ḥadīṣ ve ‘ilm-i ḫīrā‘ atda yedd-i beyzā ibdā idüp fezā‘il-i ‘ilmiyyesini āyāt-ı sāti‘a ile rütbe-i i‘cāze eylemiş idi. Aşhāb-ı duyunuñ zimmetinde olan ḥuķūkunu defninden muķaddem beytü'l-māldan bī-kuṣūr-ı edā idüp ibrā‘-i zimmet eyledükden şoñra kendüleri namāzına ḥāzır olaraķ i᷑kāmet-i imām eylesün ve cesedimi ķabre vaż‘ itmelü olduķda

ayaşlarımdan süriyüp tezellül için lahdime indirmegi emr buyursun deyü pâdşâh ‘âlî-tebâr hażretlerine vaşıyyet itmişler idi. Ba‘de'l-irtihâl yüz seksen biñ akçe duyûn-ı müteferriķası erbâb-ı hukûka beyyinesiz edâ olinup meyyitini kabre iletduklerinde kendülerin vaşıyyeti üzere ‘amel itmege cür’et olinup ancak cesed-i şerîfi bir haşır üzere važ‘ olinup kabri kenârına degin sürünp anuñla lahd-i pâkine inzâl olındı. Evrâk-ı eṭbâk-ı hayatı tamâm ve şuhûf-ı i‘mârî hîtâm olincaya degin her gice pister-i isitirâhatde râhâtitmeyüp şabâh olınca ḥatem-i Kur’ân itmek dâ'b-ı muķarrerleri idi. Edîb-i erîb tünd-i şüret ve mehîb ü ṭavîlü'l-ķâme ve kebîrü'l-lihye ve nâtiķ-ı bi'l-ħakk bir zât-ı fezâ' il-simât idiler. Raḥmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâżıl El-Kâmil ‘Abdü'l-Kerîm Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh kübrâ-yı ümerâ-yı Murâd Han Gâzîden Muhammed Ağa nâm bir emîr-i vâlâ maķamuñ kullarindandur. Sağrı hâlinde Mevlânâ Ayas ve Maḥmûd Paşa ile bilâd-ı harbden şâhil-i diyâr-ı İslâma iħrâc olinup şadef-i dehânlarda cevâhir-i zevâhir-i kelîme-i tevhîd nümâyân olup "Ve min yehdü'llâhi fe hüve'l-mühted" âyât-ı celîlesi muktezâsı üzere şandukâ-yı derûn-ı pâki cevher-i şeref-i İslâm u īmân ile tolmuş idi. Mûmâ ileyh Muhammed Ağa ta'lim-i Kur’ân ve ‘ilm için bir hâce naşb idüp ba‘dehû Şehzâde Sultân Muhammed Han Hażretlerine bağışlayup ser-deste-i taşarrufını yedd-i istihkâkına tefviż eylemiş idi. Mevlânâ Tûsîden ve Mevlânâ ‘Acemîden okuyup riyâż-ı alhvâli şükûfe-i ‘ulûm-ı berâ‘at-i rûsûm ile hâlî ve hîyâż-ı a‘mâli reşehât-ı fûnûn-ı ġarâbet-nûmûn ile mâlî oldukdan şoñra ba‘zı medârisde müderris olmuş ve Maħrûsa-i Koştanținîyyenûn fethinden şoñra binâ vü inşâ olunan Medâris-i ‘Aliyye-i Me‘âliyi intibâdan birisi kendüsine ihsân buyrulmuş idi. Sekiz yüz altmış üçde kâdi-i ‘âsker olup yetmiş birde ma‘zûl ve sekiz yüz töksan üç senesi Cumâde'l-Āhiresinde me‘zûn-ı bi'l-ifṭâ olmağla maķbul oldı. Zamân-ı Bâyezîd Han Gâzîde ya‘ni ṭokuz yüz Recebince vefât eyleyüp bu tengnâ-yı zevâyâ-yı fenâdan fûşhat-ı fezâ-yı nûzhet-serâ-yı bekâya ric‘at eyledi. Müddet-i ‘ömrinde te'lîf ü taşnîf ile çendân-ı muķayyed olmayup hemân evâ'il-i Telvîhe ħavâšî yazup ġayri nesne tersîm ü terkîm itmemiṣdür. Kabr-i şerîfi Maħrûsa-

i Edirnede Sultān Cāmi‘i ķabrinde binā itdigi mekteb civārında vāķı‘ oldu. Müddet-i fetvāları yedi sene miķdāridur. Rūhu'llāhi rūḥa.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Halebi ‘Alā’u'd-dīn El-‘Arabi Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Halebü'l-aşl olup ol diyāruñ ‘ulemāsından ta‘allüm ü telemmüz eyledükden şoñra bilād-ı Rūma ‘āzim ve Mollā Gürānī hıdmetlerine mülāzım olmuş idi. Ba‘dehū Mevlānā Hıdır Beg İbni Celālü'd-dīnün hıdmet-i vālā-yı rütbetine vāşıl ve aşār-ı ifażāsı berekātiyla ‘ulūm-ı keşire hāşıl eyledükden şoñra Maħrūsa-i Edirnede Dārū'l-Hadīş Medresesinde Mevlānā Fahrū'd-dīn ‘Acemīnün mu‘īdi olup zümre-i ṭullāba rūz u şeb i‘āde-i esbāb-ı ifāde eyledi. Maħmiyye-i Burusada Sultān Murād Ğażīnün binā-kerdesi olan Қabluca Medresesinde müderris olup müdārişe tarīkiyle te’sīs-i қavā‘ id-i fūnūn-ı esīse itmiş ve tā’ife-i Halvetiyyenün rü’esāsından Şeyh ‘Alā’u'd-dīninden aħż-ı ināyetle evkātını müşāhabetlerine maħsur u makşud idüp bu tarīkle tarīka-i Şūfiyyeyi tekṁil eylemiş oldu. Müşārun-ileyh Şeyh ‘Alā’u'd-dīn Efendi Hażretlerinün yanına efrāduñ cem‘ oldığından ħavf olinup Maġnisaya varup anda temekkün-i vaṭān eylemek üzere maķarr-ı saltānatından ḥard u redd olınduklarında şāhib-i terceme dahı berāberce nefy ü iclā kılınmış idi. Ba‘de zamān Maġnisa Medresesinden Șemāniyye Medresesine terfi‘ olinup sā’ir şehsūvārān-ı meżāmir-i feżā’il ile şahن-ı ifāde-i iħāle kılındı. Evāħir-i salṭanat-ı Sultān Muhammed Hanide yevmī seksen akçe vazīfe taħbiş olinmış iken Bāyezid Han Ğażī erīke-i ‘Oṣmāniyye-i cülüs eyledükde kālā-yı vālā-yı zāt-ı şerīfinün kıymeti bilinmeyüp otuz akçe haṭṭ u naķş ile elliye tenzil kılındı. Müddet-i yesirden şoñra revāc-ı i‘tibārı tezāyüd ve ‘ulūfesi seksten akçeye teraķķi olındukdan şoñra ṭokuz yüz Recebinde yevmī yüz akçe ile müfti'l-enām-ı naşb olındı. Ṭokuz bir Recebinde müfti iken vefat idüp fūshat-ābād-ı lāhūt ve nūzhet-serā-yı ceberūta revān olup Ebā Eyyūb Enşārī Radī ‘Anhu'l-Bārī Hażretleri türbeleri üzerine müşrif-i şāhiķ-i cebelde nehr-i sa‘d-ı ābāda nāżır kubbe-i yektāda mütevārī-yi hāk oldu. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ‘ulūm-ı ‘akliyye ve şer‘iyyede ħušuṣān fenn-i tefsīr ve uşul-i fiķihda ekmel ü mükemmel ve üstād-ı ‘ālim idi. Telvīh nām kitāb-ı müsteṭāb-ı maṭla‘ indan makṭa‘ına degin maħfūz u mażbūt olup şāħiħe-i hāfiżasında bi'l-külliye merkūm u

mersūm olmağın esnā-yı ders ve ifādede ol kitābdan ikişer varak ders virür idi. Üzerinden böyle kebirü'l-lihye mizāc-ı ḥavī kimesne olup ķuvvet-i mizācından eyyām-ı şitāda böyle hengām-ı dersde meksūfū'r-re's oturmağı ‘ādet idinmiş idi. Ķuvvet-i mizācı sebebiyle her gice cāriyeleriyle cimā‘ idüp yaz u ķış bi-tevaķķuf īānesinde ġusl eyledükden şoñra yüz rek'at namāz ķırup bir miķdār ħużura varur ve mine'l leyli fe teheccede bihi nāfileten lek mažmūn-ı şerifi üzere teheccüd zamāni olduķda h̄ābdan fāriġ olup şabāh-ı tebāşır-i cenāh cilve idinceye degin müṭāla'a ider idi. Șulb-i pākinden ȳokuz ȳokuz nefsi ȝuhūra gelüp vefatından on beş miķdāri ahlāf-ı eṣrāf-ı taħlīf eyledi. Zamān-ı ifāde ve evān-ı ifazāsında aşlā semt-i teħlīf ü taşnīfe tevaġġul itmeyüp ancak muķaddemāt-ı erba'a ya ħavāši temmīk ü tensīk eylemiş idi. Rūħu'l-lāhi rūħa.

El-Mevlā El-Fāżil El-Kāmil Mevlānā Hāmidü'd-dīn Efḍalü'd-dīn Hüseynī Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh ‘ulemāyi-1 a' lāmdan Efḍalü'd-dīn Hüseynī Efendi nām kāmil-i fāzluñ necl-i necīb ve ferzend-i edībidür. Meşāġıl-ı ‘ilmiyeye kemāl-i iştigali zamānında müşārun-ileyh Efḍal Efendiden ve ol ‘aşruñ ‘ulemā-yı ferħundemanżarlarından ta' allüm ü telemmüż eyledükden şoñra Mevlānā Yegāna ħidmet-i sāmiyesine vāşil u nā'il olup tekmił-i kemālāt eylemiş idi. Sīme-i lāzime-i ‘ulemā üzere istiħkāk-ı ȝātiyyesiyle Maħmiyye-i Burusada Ķabluka Medresesine ve andan Maħmiyye-i Koştanımıyyede yevmī ellî akçe ile Murād Han Ġāzī Medresesine müderris olmuş idi. Bir müddet şoñra Der- Aliyyede tā'ūn-ı ‘azīm olup nā'ire-i ġażab-ı Īlāhi cümle nāsa şāmil ü sāti' olıcaq ƙarāri firāra tebdil idüp evlād-ı emcādiyla sākin olmaç içün bir ƙaryeye riħlet eyledi. Ancak eyyām-ı mu'tādede dersi ta'ṭil itmeyüp haftada dört gün medrese-i mezkureye ‘azīmet ve her günde ‘ādāt-ı ƙadīme-i müstedīmesi üzere dört dersüñ edāsına müdāvemet ü mülāzemet ider idi. Ba' dehū Dārū's-Salṭanata elsine-i ƙādi'c-i 'askerligi tefviż olinup Bāyezīd Han Ġāzī Hażretlerinüñ zamān-ı salṭanatlarında ya' ni ȳokuz yüz bir senesi Recebinde müfti'l-enām ve ħallāl-ı müşkilāt-ı ħāss u 'āmm olmuş idi. ȳokuz yüz sekiz Sha'bānında bu tengnā-yı kevn ü fāsidden ircā-yı fesiħü'l-enħā-yı 'ālem-i bālāya 'urūc eyleyüp Hażret-i Ebā Eyyūb Enşārī Rādī 'Anhu'l-Bārī türbe-i münevverleri

etrâfında olan mezâristânda raşad-nişân-i vişâl-i Cenâb-ı Rabb-i Müte'âl oldılar. Taârif-i şakâ'ık üzere vefatı tókuz yüz üçde vukü' bulup "Velekad mâtü'l-'ulemâ" târih-i vefatlarıdır. Edirne Kapusı yol üzerinde Uç Başı Mescidinüñ ve Keskin Dede Zâviyesinüñ kurbında bir mescidi ve Şekerciler Hâni kurbında bir medresesi vardır. 'Ulemâ-yı mâzîyeden Mevlânâ İşfahânînün metn-i Tâvâli'a yazdığı şerhe ve Seyyid Şerîf-i Hâsiye muhtaşarına hâvâşî tasîr ü Hidâye üzerine ve sâ'ir âşâr-ı bisyâr-ı terkîm ü taârif eylemişdür. Aâlât-ı hasene-i hamîdeye mâlik olup ferd-i âferîdenün tînnesinden mükedder ve mütegâyyir olmazlar idi. Mesâ'il-i şer'iyye vü 'akliyyeden bir mes'elede hîcbir def'a gâfil bulunmak vâkı' olmayup cümle-i fûnûn-ı mu' tebereden her ne makûle-i müşkilât zîkr olınsa meşrûh u mufâşsal-ı mahfûz u mazbûtları idi. Nûru'llâhi merkade.

El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil 'Alâ'u'd-dîn 'Ali Bin Ahmed Bin Muhammed El-Cemâlî Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Karamanîyyü'l-asldur. Hâl-i şabâvet ve evân-ı şebâbetde Karamanlu Mevlânâ Hamzadan okuyup Muhtaşar-ı Kudûriyi ve Manzûme-i Nesefiyi anuñ hîdmetinde ezber eylemiş idi. Ba' dehû Der-Sâ'âdeteye gelüp Mevlânâ Hüsrev Haâzretlerinden telemmüz târikiyle istifâde vü istifâza eyledükden şoñra 'ulûm-ı şer'iyye ve fûnûn-ı 'akliyyeyi dahî Burusada Mevlânâ Hüsâmzâde Efendiden ta'allüm idüp Mevlânâ Muşlihu'd-dîn Efendiye mu'îd ve duhterîn-i tezvîc ile dâmâd-ı sa'îdi olmuş idi. Ba' de zamân otuz akçe ile Maâmiyye-i Edirnede 'Ali Beg Medresesi kendüye i'âtâ ve 'atâyâ-yı Muhammed Han Gâziye sezâ kılınup ancak Karamanî Muhammed Paşa ile beynlerinde olan bürûdet-i nâgehâni sebebiyle terk-i medrese idüp 'ârif bi'l-lâh Şeyh Muşluhi'd-dîn bin Vefâ Haâzretlerinüñ hîdmetlerine ittisâl eyledi. Bâyezîd Han Gâzî 'Aliyyü'r-Râhmete ve'l-Megâzî Haâzretleri taht-ı sa'âdeteye cülûs eyledükden şoñra kendülerin 'âlem-i ma'nâda müşâhede idüp irtesi şeref-i mülâkâtıyla teşerrüf itmek içün olınan da'vete icâbetitmeyüp selâtin ile mülâkât-ı ebâgaż-ı mübâhâtür deyü imtinâ' eylice otuz akçe vazîfe ile Maârûsa-i Burusada Kabluca Medresesi müderrisligi taklîd ve ba' dehû Maâmiyye-i Amasyada iftâ içün cîren ol cânibe ırsâl ü teb'îd olındı. Ba' dehû yine Kabluca ve İznikde kâ'in

Orhān Ḡāzī ve Burusada Murād Ḡāzī Medreselerine müderris olup bir müddet şoñra terk idüp yine Amasyaya ‘azīmet ve ol diyārda Bāyezīd Ḥan Ḡāzinüñ medresesinde neşr-i ‘ulūm u fūnūna himmet eylemiş idi. Ba‘dehū niyyet-i Hacc-ı şerīf ile Mışırā ‘azim olup Mekke-i Mükerremede zūhūr iden fitne sebebiyle sene-i ātiyeye dek kibār-ı ‘ulemā-yı Mışır ile ülfet ü şohbete müdām oldu. Ol eṣnāda ya‘ni ṭokuz yüz sekiz tāriḥinde Şeyhüislām Efḍalzāde Hamīdü'd-dīn Efendi defn-i zīr-i zemīn oldukça rik‘a-yı manṣib-zībā-yı fetvā bunlar hākkında imlā olındı. Ba‘de'l-hacc vāṣıl-ı Dārū's-Salṭanata elsine olup Bāyezīd Ḥan Ḡāzī Hażretlerinüñ bünyād buyurdukları medrese-i mü’essesede ikmāl-i binā ve zāmīme-i fetvā buyruldı. Zenbillī nisbetine bādī hāneleri penceresine ta‘līk zenbil mu‘tādidi ki erbāb-ı üftāda rik‘a-i fetvā-yı ol zenbile vaż‘ idüp anlar daḥı ref‘ ü cevābını taḥrīr ü ref‘ buyurup zūhūr-ı cevāba intīzārını men‘ buyurmalarıdır. Ṭokuz yüz otuz ikide ‘azim-i dergāh-ı Rabb-i Mu‘īn ve eṣer-i birr ü ḥayrı olan Zeyrek Mektebi sahāsında çemen suffede defn-i zīr-i zemīn oldu. Vefat-ı ‘ālem-i Rabbānī- yi mā-tāriḥ irtihālleridür. Müddet-i fetvāları yigirmi altı sene miqdārı olup pādshāh mağfūr Bāyezīd-i Velī Selīm Ḥan ol zamānlarıdır. Fenn-i fiqhda muḥtārāt-ı mesā‘ili şāmil bir kitāb-ı rezīn tedvīn idüp ismini Muḥtārāt deyü vaż‘ eyledi. Zamān-ı iftāsında Hidāye nām kitābı tamām-ı tetebbu‘ idüp ol derc-i mesā‘ilde derc olınan Dürer-i Ḥurer muḥtārātı kendü kitābında īrād eylediginden ğayri sā‘ir kütüb-i fiķhiyyeden bulduğu mesā‘il-i hidāyeden aḥz̄ itdigi mesā‘ilüñ yanına te’līf ü telfīk eyledi. Zühd-i taķvāda ferīd ve ‘ulūm-ı şer‘ iyye-i dīniyyede fi'l-meşel cebel-i rāsiḥ ve ṭavd-ı şāmiḥ bir merd-i vahid idi. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mevlānā Şemsü'd-dīn Ahmed Bin Süleymān Kemāl

Paşażāde

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Maḥmiyye-i Edirnede vücūda gelüp cedd-i büzungvārī-yi ümerā-yı ‘Osmāniyyeden olmağın ‘ālem-i şabāvetde mebānī-yı ‘ulūmı taḥmīl ü tekṁīl eyledükden şoñra imāret-i semtine sālik olup evā‘il-i ḥālinde mağfurla Sultān Bāyezīd Ḥan Ḡāzī ile sefere ‘azīmetle ‘asākir-i İslām ma‘an menāzil ü merāhilde konmış ve göçmiş idi. Ol ‘aşrıda otuz akçe ile Filibe müderrisi olan Mollā Lütfī

Evrenos Beg oğlu Ahmet nâm bir emîr-i vâlâ makâma tekaddüm ve taşaddur eyledigin görmesiyle firka-i 'ulemânuñ zümrə-i 'ulemâdan bihter ü mu' teber oldığın añaçlayup sılhâtle seferden 'avdet itdiginde imâret-i tarîkâsından vaz gelüp irtifa'-yi derecât-ı 'aleyyât u fażl u kemâl eyleyeyüm deyü himmet-künân-ı taşmîm eylemiş idi. Ol seferden vaṭan-ı me'lûflarına geldükde 'âdât-ı sâdât-ı 'ulemâ üzere Hâfiżzâde ve Mu'arrifzâde Mevlânâ Kestelli ve sâ'ireden tekmil-i tarîk-i 'ilm eyledükden şoñra Maḥrûsa-i Edirneden Taşlık nâm-ı diger 'Alî Beg ve Üskübde İshâk Paşa ve yine Edirnede Halebi ve Üç Şerîfelü ve Bâyezîd Han Hazretlerinüñ medrese-i 'âliyye-i sâmiyesinde müderris olup danişmendlere ifâde vü ifâza eyledi. Ba' dehû Edirne kâdişi ve çoñuz yüz yigirmi ikide Anâtolî kâdi-i 'askeri olup çoñuz yüz yigirmi beþde ma'zûl oldu. Ba' de zamân yevmî yüz elli akçe ile yine Maḥmiyye-i Edirnede Dâru'l-Hâdiş Medresesi müderrisligi kendüye şadâka olnmış iken Sultân Süleymân Han 'Aliyyü'r-Rahmete ve'l-Ğufrân Hazretlerinüñ zamân-ı saltanat u 'aşr-ı sa'âdetlerinde ya' ni çoñuz yüz iki Şa'bâsında şeyhü'l-İslâm ve müfti'l-enâm olup hûşûş-ı fetvâda âyet-i kübrâ olmaþla istiftâ-yı tarîkiyle 'âmme-i tâvâ'if-i üns ü cân-ı mesâ'ili müşkilede kendüye mürâca'at eyledükleri sebebden elsine-i eşrâfda müfti'l-şekaleyn deyü mezkûr u meþhûr oldu. Hicret-i nebeviyyeden çoñuz yüz kırk senesinüñ mâh-ı Şevvâli ikinci gününde kemâl-i zevâle münâkalib olup mağrib-i ufûle râci' oldığında hâric-i İstanbulda es-Seyyid Ahmet el-Buhâri dâmâdi Mahmûd Çelebi merhûmuñ zâviyesinde defn olındı. İrtihâlü'l-'ulûm-ı bi'l-kemâl tarîhi vefâtlarıdur. Şadr-ı fetvâda Sultân Süleymân Han zamânında sekiz sene kadar karâr u temekkün eylemiş idi. Mevlânâ-yı müşârun-ileyhüñ 'ale'l-'umûm kâffe-i 'ulûma şûmûli olmaþın fenn-i tefsîerde tamâma karîb bir tefsîr-i bedî' ü't-terkîb tertîb eylediginden başka Keşşâfa nâ-tamâm bir hâsiye tenmîk ve fenn-i fiķîhda Hidâye-i şerh ü 'ilm-i usûlde Taqîyîr ü Tenkîh nâm bir metn ü şerh ve Mevlânâ Sa'de'd-dînün Telvîh nâm kitâbına hâsiye ve 'ilm-i kelâmda eslâfuñ müşânnefâtından tabakâtlâ râcihi tecvîd-i tecrîd idelü bir metn ü şerh te'lîf ve 'ilm-i me'anîde İslâh-ı Miftâh nâm bir metn-i bedî' ü'l-beyân tesvîd idüp kânûn ol üzere ekâbir-i şerh ve seyyid-i 'ulemânuñ şerh-i miftâhîna bir hâsiye-i te'lîf ve taşnîf ü tenmîk eyledi. Kemâl-i fażl ve 'ulûm u fûnûna vâsil

olmağla cümle-i fūnūn-ı fezā' il-i meknūnuñ ma' reke-ārā olan mebāhīs-i müşkile-i ġamiżasında nice risāleler tesvīd eylediginden başka lisān-ı Fārsī ve zebān-ı Türkīde şī'r ü inşā semtinde Nesr-i Şüreyyāya ve şī'r ü şū'āraya ve nazmī āsumāna irgümişdür. Eş'ār-ı i'cāz-ı şī'ār-ı bī-şümārdur. Gazeliyyāt-ı i'cāz-ı āyatında maħlaş zīkr itmeyüp bī-maħlaşlıgi maħlaş idinmiş idi. Bu maħla' ābdār-ı netāyic-i enfās-ı dürer bārlarındandur. Maħla':

Nice tuyinca görem sen gül-i nāzik bedeni

Kendi kiprigüm olupdur baña gözüm dikeni

Diger:

Her sadā kim zāhir oldı tiše-i üstāddan

Bir eserdür taşda kalmış nāş-i ferhāddan

merħūm Şeyh Sa' dinüñ Gūlistān nām kitāb-ı bedāyi'-i nigāristān olur nigīn ve bī-nazīr bir nazīre-i dil-pezīr dahı naķş u taşvīr ve Şahīħ-i Buħāriye ve meşārik-i envāra birer şerħ-i terkīm ve Nūcūm-ı Zāhire fī Aħvālī'l-Miśru'l-Kāhire nām kitāb ve fenn-i ḥibba Rūcū' i's-Şeyh ilā Šibāh nām kitābı laṭīf-i inşā' ile Türkīye terceme eyledi ve fetāvādan bī-nihāye mesā' il-i müşkile cem' idüp Mühimmāt deyü nām virdi ve lügat-ı 'Arabiyyeyi Fārsi tercemeler ile cem' idüp adını Muħītū'l-Lüġa deyü vaż' eyledi. Rūħu'l-lāhi rūħa ve zād fī a' lā ġurefi'l-cinān-ı fütūħa.

El-Mevlā El-Fāzil El-Kāmil Sa' du'l-lāh Sa' dī Efendi İbn 'Isā Emir Hān

Mevlānā-yı müşārun-ileyh vilāyet-i Қaşṭamoni tevābi' inden Eflāni Taṭay nām kaşabada vücūda gelüp vālid-i mācidiyile Der-' Aliyyeye gelmiş idi. Babası merħūm Murād Paşa Cāmi' inde imām olup müşārun-ileyh ezelde mu' allim 'ilmü'l-insān mālā ya'lem ta'lim itdigi ķuvve-i isti'dād-ı icmālīye 'ālem-i tafṣīle gelüp ol 'aşruñ 'ulemāsından ta'allüm ve telemmüż eyledükde safahāt-ı aħvāl-i şeref-i āmālinde muħākemāt-ı āyāt-ı fezā' il-i mufaşşal ve meşrūħ-ı muķarrer olmağla şīme-i қadīme-i қavīme üzere e'ālī-yi ehālī-yi zevi'l-me'ālī zūmresinde rūtbeten ba' dehū rūtbetin hareket idüp Mevlānā Muħammed Samsuñuñ hġidmetinde müntehā-yı verā-yı istifāża ve қušārā-yı mekāṣid-ı istifādeye vāṣil olup mūlāzemet-i 'ulūm-ı 'āliyye ile mertebe-i mūlāzemetē nā'il olmuş idi. Menāṣib-ı mu'tādeden Maħrūsa-i İslāmbolda

Başçı İbrāhīm ve ba‘ dehū Edirnede Taşlık ve Der-Sa‘ ādetde Maḥmūd Paşa ve ba‘ dehū Sultān Muḥammed Medārisinden Semāniyye Medresesine müderris oldu. Əöküz yüz otuzda kaza-yı İstanbula mevsül ve on yıl mikdārı icrā-yı enhā-yı şerāyi‘ - i revāyi‘ -i nebeviyye eyledükden şoñra yevmī yüz akçe vazife ile yine şahna nüzül eyledi. Əöküz yüz kırk tārihinde Kemālpasazāde yirine müfti olup beş yıl mikdārı melcā‘ vü merci‘ -i aşhāb-ı müşkilāt-ı me‘ əz u melāz-ı erbāb-ı mu‘ ḫilāt olmuş idi. "O kāmil-i müfti-yi devrān oldu" (940) Mışra‘ı tārih-i fetvālarıdır. Hicret-i nebeviyyeden əöküz yüz kırk beş senesi şehr-i Şevvālinüñ ikinci günü irtihāl idüp harem-i türbe-i Ebā Eyyūb Enşārīde mütevāri‘yi ḥāk-i pāk-i mezār oldu. Mevlānā Kındī Efendi bu tārihi söylemişdir.

Hudā-yı lem-yezeldür Hayyü Bāki‘

Görinen cümle mevcūdāt fāni‘

Mübārek ‘idüñ ikinci gününde

Ki Mollā göçdi yād idüp cihāni

Didi Kındī anuñ mevtine tārih

Bekāya göçdi Sa‘de ‘d-din-i Sāni‘

(940). Müddet-i fetvāları ‘ahd-i Süleymān Ḥanıde beş sene ɬadardur. Ādāb-ı şerī‘at-i Muhammediyye ve merāsim-i ṭarīkāt-ı Ahmediyyeyi rā‘i vü ri‘āyetde muhkem-i sā‘i olup cümle-i ecille-i evkātını ve kāffe-i e‘izze-i sā‘atini ‘ilm ü kemāle şarf idüp zamān-ı fetvāsında istifāde olınan müşkilāt-ı mesā‘ili aşl u fer‘iyle ma‘lūm idinüp usūl u fürū‘a taþbīk eyledükden şoñra olur olmaz cevābı yazmayup semt-i şavāba ihtidā ider idi. Қuvve-i ḥāfiżası қuvvetde olmaǵla cümle-i fūnūn-ı ‘āliyyetü’ş-şü‘ün-ı mahfūz u mažbūtı olup menākib-ı ‘ulemādan ve tevārihden çok sene-i ḥīfz u ɬabṭ eylemiş idi. Fūnūn-ı meşhūrede ba‘zi mebāhiş-i gāmiżada risāleleri ve mütāla‘a itdiği kitāblara ta‘likātı ve Tefsīr-i Beyzāviye ḥāsiyesi vardur. Sultān Muḥammed Ḥan Cāmi‘i civārında bir dār-ı ķurrā‘ binā eylemişdir. Ol mihr-i envāri ɬabī‘at ve

Sa‘ dī Şirāz-ı belāğatden bī-mesel ve bī-nazīr-i eṣ̄ ār-ı dil-pezīr şādır oldu. Bu maṭla‘ kendüleriniñdür. Maṭla‘ :

‘Ālem toldı meserretlik ben şād olmadum

Āh kim bende bir dem ǵamdan ázād olmadum

Es‘ adu'llāh hālīh ve ‘ufiye ve bālihi.

El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Mevlānā Muḥyi'd-dīn Şeyh Muhammed Efendi İbn İlyās Çivizāde

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Menteşe vilāyetinde müderrisin-i kirāmdan keşret-i kitābetle meşgūl Çivi Efendinüñ şulbünden zuhūr idüp mevālī-yi zevi'l-me‘ālī ortasında Çivizāde dinmekle meşhūrdur. Tācīzāde Sa‘ dī Çelebiden ve Fenārī Muḥyi'd-dīn Efendiden ve Mevlānā Muhammed Paşadan ta‘allüm idüp ba‘ dehū Mevlānā Қarabālinüñ vālā-yı rütbetinde tekmīl-i melekāt-ı me’sūre ve taħṣīl-i kemālāt-ı meşhūre eyleyüp mūmā-ileyh Қarabālī Efendinüñ şahnında mu‘id olmuş idi. Ba‘ dehū Maħrūsa-i Edirnede Beglerbegi ve Burusada Veliyyü'd-dīn oğlu Ahmed Paşa ve Ferhādiye ve Çorlı ve Maħmūd Paşa ve yine Edirnede Üç Şerefeli Medreselerine müderris olup Çorlı Medresesinde müderris iken ya‘ni ṭokuz yüz kırk beş senesi Şevvālinde Sa‘ dī Efendinüñ yirine müftī olmuş idi. Hidāyet-i zebāniyyeye mažhar olan şanādīd-i ‘ulemānuñ ekmeli olmağın ifāde itdigi cevāb-ı şavāb-ı nişābda nefsini ḥaṭādan hifż u viķāye eyleyüp Ҳulāşa-i Eķāvīl ü Mintikā-yı Mezāhibi yazar idi. Ṭokuz yüz kırk sekiz Recebinde ma‘zūl ve yevmī iki yüz akçe važīfe ile teķā‘ üd idüp ziyāret-i Beytu'llāh ẓafer bulduķdan şoñra şāniyen medāris-i Semāniyyenüñ birine müderris ve müddet-i yesīrden ya‘ni ṭokuz yüz elli ikide Şadr-ı Rūm İli olmuş idi. Hicret-i nebeviyyeden ṭokuz yüz elli dört senesi Şa‘bānunuñ dördüncü gicesi leyle-i işneynde yatsudan şoñra cevher-i vücudına ‘arz-ı maraż ‘āriż olup nişfu'l-leyl geçmeden vefāt iyledi. Ebā Eyyūb Enşārī Radī ‘Anhu'l-Bārī Cāmi‘-i Şerīfi civārında medfūndur. Keremiyet-i cāh u celāl ve tāb-ı āfitāb-ı ‘azv u iclāl ile mihr-i ‘ālem-gīr gibi gerden-keş ve ser-efrāz olmayup ve men tevāzu‘llāh-ı refe‘ ahullāh fehvāsına sâye gibi alçaķ gönüllü mütevāzī‘ ve müteħaşṣī‘ olup cümle-i ecille-i evkāt-şeref-i ǵāyātını ‘ilm ü ‘ibādete şarf idüp in ekremküm ‘inde'llāh itkānum fehvāsı üzere

mükerremât-ı İlâhiyye ile tekerrüm kaşdıyla levs-i muharremât u mekrûheden perhiz-kâr ve ‘afîf ü pâk-bâz ve zamân-ı ķâzâ ve hîn-i hükûmetde şâbitü'l-ħazm ve nâfizü'l-‘azm olup hakkı u bâtilî şîmşîr-i şerîc atiyle faşl eylemek bâbında mânend-i seyf-i şârim-i ķâtîc ve câzim-i mümtâz idi. Ba‘zı kütüb-i mu‘tebere-i me’sûreye ta‘likât-ı fezâ ‘il-i âyâti ve İśâr-ı fî Şerhü'l-Muhtâr ve Hüsnü'l-Ķârî fi't-Tecvîd ve sâ’ir eser-i ‘adîdi vardur. "Çivizâde itdi ‘azm" (904). Dergeh-i Hayy-i Laṭîf vefâtlarına târih-i vâkı‘ olmışdur. Müddet-i fetvâları zamân-ı Sultân Süleymân Hanîde üç sene ṭokuz mâh miğdârı olup sebeb-i ‘azl-i ecille-i meşâyîh-ı selefden Muhyî'd-dîn ibni ‘Arabî ve Celâlü'd-dîn Rûmî Kuddise Sîrrahumâ Hâzerâtıyla gâyrılere ta‘n u itâleleri olduğu mervîdür. ‘Ufiye'llâhi ‘anh.

El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Mevlânâ ‘Abdu'l-Ķâdir Çelebi El-Ĥamîdî Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Hamîdî Muhammed Efendinüñ şulb-i pâkinden ȝuhûr idüp resîde-i ȝadd-i bülûg olduðda zamânınıñ e‘âlî-yi mevâlisinden telemmüzle ba‘dehû Mevlânâ Rüknü'd-dîn Efendinüñ Maḥmîyye-i Burusada Sultâniyye Medresesi müderrisi olduğu zamânda mu‘îdi omış idi. Dîyîk-ı ma‘âş münâsebetiyle mukarrebân-ı sultânîden Muştâfâ Aḡaya mu‘allim-i ders olup mûmâ-ileyhüñ müzâheretiyle evvelâ İstanbulda el-Ĥacc Hasan Ağazâde ve ba‘dehû Dâvud Paşa ve Sultâniyye-i Burusa ve Şâhn Medreselerinden birine nâ'il ve ṭokuz yüz yigirmi yedide Burusa կâzâsına vâşîl oldu. Ṭokuz yüz yigirmi ṭokuzda İstanbul կâzâsiyla iğtinâm ve sene-i mezkûrede Anaçlı կâdî-i ‘askerligine nakl ile be-kâm olarak bu câh-1 celîlü'l-ķaderde on dört sene miğdârı Bâb-1 Devlet-i nişâb ve sa‘âdet-i âyâti me‘âb-1 umûr-1 cumhûr-1 ‘asâkir-i manşûr olup şanâdîd-i ‘ulemâ-yı ‘Arab ve ‘Acem devlet ü ikbâl ve ‘izzet ü iclâl ile Āstânesine mülâzemet ve münâdemet iderler idi. Anşîbâ-yı menâsîb-1 sâmiye ve sihâm u կaddâh-1 muṭâlib-i nâmiyeyi aşhâb-1 istihkâka tevzî‘ ü taķîm itmekde Hâkk-ı Câniye mâ'il idi. Ṭokuz yüz kırk dört senesinde ma‘zûl olup yevmî yüz elli akçe ile tekâ‘üd eyledi. Ziyâret-i Betu'llâh kaşdıyla Mekke-i Mükerremeye ‘azîmet ve ba‘dehû edâ ‘îl-ħacc ve īfâ-yı şerâ‘it-i ‘acc ü şec ile ‘avdet eylemiş idi. Ṭokuz yüz kırk sekiz senesi Recebinde müftî olup iftâ-yı müşkilât-1 mesâ‘il-i şer‘iyye-i fer‘iyye itmege meşgûl olmuş idi. Lâkin zamân-

1 sehlde mizāc-ı i^c tidāl-i imtizācına i^c tilā ve dimāğında iħtilāl vākī^c olmağın üç aydan şoñra emr-i fetvāyı terk idüp yevmī iki yüz elli akçe ‘ulūfe ile Maħrūsa-i Burusada tekā^c üd-i iħtiyār eyledi. Hicret-i nebeviyyeden ṭokuz yüz elli beş senesi Şa^c bānında yetmiş yaşıını müteċāviz iken şahā’if-i leṭā’if-i ‘ömr-i ma^c lūmī *kul yeteveffiküm melekü'l-mevt* āyatıyla maħtūm olup hazz-ı hayatı tamām oldu. Maħrūsa-i mezkürede binā vü ibdā’ eylediği mescid ve medresesinüñ hazziresinde Mūsā Babanuñ merķad-i civārında defn olındı. Vefatlarına "Geçdi o fāżil" (900) tārīħ-i vākī^c olmuşdur. Müddet-i fetvāları zamān-ı Sultān Süleymān Ḥanide üç aydan ‘ibāretdür. Fāżil-i müşārun-ileyhüñ nevk-i ħāme-i müşkbāri ve zebān-ı kilk-i ġāliye-i āṣārī īsār eylediği me^c ānī-yi müşgīn-i nesimāt-i feħāvā-yi ‘anberīn-i fevahāt ile dimāg-1 ‘ālemyān-1 ser-tā-ser mu^c aṭṭar u mu^c anberdür. Bu matla^c kelimāt-1 durer bārlarıdır.

Hancerüñ üzere düşüp virmedi dil ü cāni

Cāni andan saykınur şanma şakinur āni

Diger:

Eyler hased gedālaruñ emn ü firāġina

Ehl-i hużur şanma cihān pādşāhını

Ḥukm-i keşire-i cāmi^c bir қaşide-i bī-nazīr-i dil-pezīr-i iħtirā^c eylemişdür. Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżil El-Kāmil Fenārīzāde Muhyi'd-dīn Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Şeyħü'l-İslām Mevlānā Şemsü'd-dīn Muhammed bin Ḥamza bin Muhammed el-Fenārī al-ħafadından ve Rum İli şudüründen Muhammed Paşa Efendinüñ necl-i necīb ve ferzend-i edībidür. Yedi yüz elli bir Şaferinde kādem-nihāde-i ‘ālem-i şūhūd olup eyyām-ı şabā ve hengām-ı hadāsetinde vālid-i ‘azīzinden okuyup mebānī-yi ‘ulūmī taħṣil ve vālidi vefatından şoñra Mevlānā Ḥaṭībzāde ve Mevlānā Efḍalzāde ile mušāħebet-i ‘ilmīyye idüp meškūt-i ifażāt-1 mün̄irelerinden istiżā'et-i envār-1 müşbāḥ-1 ‘ulūm-1 ‘akliyye ve istināret-i żav'-1 sirāc-1 fūnūn-1 naqliyye eyledi. İbtidā menāṣib-1 ‘aliyye-i ‘āliye ve merātib-i semmiye-i sāmiyeden Maħmiyye-i İstanbulda ‘Alī Paşa ve ba^cdehū Maħrūsa-i Burusada Sultāniyye Medreselerine müderris olduðdan şoñra ṭokuz yüz yigirmi beþde Dārū'n-Naṣr-1

Edirneye ve yigirmi altıda İstanbul'a kādī ve yigirmi töküzda Anadolu kādī-i 'askeri olup ḥabl-i metin-i 'azl ü naṣb elinde iken Şadr-ı Şadāret-i Rūma dahı nā'ıl ve bu iki mansıb-ı 'azimü'l-haṭārda on beş yıl miqdārı hall ü 'akd-i umūr-ı cumhūr-ı 'ulemā ve ḫābṭ u rabṭ-ı cumhūr-ı umūr-ı fużalā eylemiş idi. Toğuz yüz kırk dört senesinde 'azl olınup yevmī yüz elli akçe vazife-i mu'yyene ile tekā'üd eyledi. Ol esnāda Ka'be-i Şerīfeye 'azim ve ba' de'l-hacc bir yıl mücāvir olup 'avdet eylemiş idi. Ba' dehū elli akçe terakķī olınarak yevmī iki yüz akçeye mutaşarrif iken toğuz yüz kırk sekiz Şevvālinde müfti'l-enām ve müşkil-küşā-yı hāss u 'āmm oldılar. Lākin zamān-ı sehl ve evān-ı ḫalīlū'l-mehlde kendi ihtiyyarıyla emr-i fetvādan ferāgat idüp toğuz yüz elli iki senesinüñ Cumāde'l-Ūlāsında yevmī iki yüz akçe ile tekā'üd olındı. Hicret-i nebeviyyeden toğuz yüz elli dört senesi Zi'l-Ka' desinüñ yigirmi altıncı bāzār günü ṭulū'-ı şems zamānında vefāt idüp Ebā Eyyūb Enşārī 'Aleyhi Raḥmeti'l-Bārī Hażretlerinüñ cāmi'i -i şerīfi civārında defn olındı "Muhyī-yi dīn oldı (904) 'azim-i raḥmet" vefatlarına tāriḥ-i vākı'ı olmuşdur. Raḥm-i şerīfde mücāvir olduğu evānda tefsīr-i şerīf dersine meşgūl olup vefāt idinceye degin fenn-i mezbürda taşnīf ü tedvīn itmek şarf-ı maķderet ve sa'y-ı meşkūr eylediyse de bu emr-i ḥāṭır-ı itmām-ı pezīr olmak müyesser olmadı. Fünūn-ı mu'tebereden fenn-i fiķihda olan Kütüb-i Ma' tūreden Şadrü's-Şerī'aya müte'lilik risāleler ve Hidāyeye müteferri' maķaleler tenmīk ve fenn-i me'anīde Seyyid Şerīfiñ Şerh-i Miftāhına hāsiye ibdā' idüp nice nice esrār-ı belāgat-ı esrārı beyān ve nice nice me'anī-yi bedāyi'-i eş'ārı ṭibyān u tensīk eyledi. Esnā-yı muṭāraha-i kelāmda ḫāviyyü'l-ḳālb ve ceriü'l-cenān ve ṭalīkū'l-lisān olup sağır ü kebīr-i važī' ve refī' yanında yeksān olmağın kelime-i ḥaqqı bī-pervā i'lān itmekde levme-i lā'imden ḥavf itmez idi. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Süleymān Ḥan-ı evvelde üç sene altı ay miqdāridur. Mevlānā-yı müşārun-ileyh 'arūz-ı şūmārdan Bīrūn ḡazelliyyatını ve ḫaşa' id ü mukatṭa'atını dīvān-ı üslūbı üzere tertib idüp sā'ir şū'arādan imtiyāz içün Muhyī taħalluś ider idi. Bu birkaç matla' kendülerinündür. Kıt'a:

Ögeler kim gerçi sabr-ı cemili

Veli şabruñ dağı erzānı hoşdur

Dil-i Muhyi'den eksik olmasun dürer

Misâfir hânenüñ mihmâni hoşdur

Müşârun-ileyh muhibb-i fukarâ ve şulehâ olup erbâb-ı şalâhu felahâ mâ'îl bir fâzıl ve aşhâb-ı zûhd ü takvâya ķabil bir kâmil idi. Huşş-ı vera^c ve takvâda âyet-i kubrâ olup taķî vü naķî ve müteverri^c vü müteşerri^c ve mübâya^câtında ħelâli ħarâmdan temyîz ve huķuk-ı^c ibâddan gâyetle perhîz ider idi. Rahmetu'l-lâhi^c aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzıl El-Kâmil El-‘Âmil El-‘Âlim Muhâmmed Ebu's-Su‘ûd Efendi

Sultânu'l-müfessirîn muķaddemet-i ceyşü'l-müte'âħhirîn şâhibü'l-fetâvâ Mevlânâ Ebu's-Su‘ûd Efendi ibn eş-Şeyh Muhyi'd-dîn Muhâmmed bin el-‘Îmâdî Hażretleridür ki sa^c âdet-i ķurbında kâ'în Müderris Kâryesinde sekiz yüz โตکشان altı Shaferinüñ on yedinci ve ‘alî rivâyetin sekiz yüz โตکشان yedi Shaferinüñ on โตکuzuncı günü pertev-endâz-ı ‘âlem-i vücûd ve şem^c-i nûr-eşşân-ı meclis-i şühûd olmuşlar idi. Evâ ‘il-i hâlinde peder-i vâlâ güherleri terbiyelerine ķiyâm ve ‘ıķdu'l-le'âl-i ahvâlini ķarîn-i iltiyâm eyleyüp cevher-şaf-ı isti^c dâdî ķabil-i kabûl ve ṭab^c-ı āyîne-i nihâdî mişkale-i muķaddemât-ı ‘ilmîyye ile maşķûl olduķda ifâza-i envâr-ı me^cârif-i ‘ulûm ve ifâde-i envâr^c leṭâ^c if-i manṭûk u mefhûm ķîlmışlar idi. Derece-i kemâl-i fażl u ķabiliyyetleri vâşıl-ı sem^c-i hümâyûn Bâyezîd Hanî olmağla yevmî otuz akçe Celebi ‘ulûfesi ihsân olinup câh-ı mahşûş-ı ‘ulemâ ile ser-efrâz ve müstaķillen dest-bûs-ı pâdşâhiyle mazhar-ı i^c zâz olup ba^c dehû anuñ târiķ-i sa^c âdet-i refîk ve devr-i meçâlis-i ders ü taħṣîl eyleyüp nice zamân Mü'eyyidzâde Efendi hîdmetlerinde istifâzâ-yı nevâdir-i fûnûn ve istifâde-i ‘ulûm-ı mefrûz u mesnûn eyledükden şoñra mülâzemetle ber-murâd ve müşârun-ileyhe dâmâd oldılar. Toķuz yüz yigirmi iki târiħinde Şeyħü'l-İslâm Kemâlpaşazâde yigirmi beş akçe ile Қanķırı Medresesin virmiş iken ‘azîmet muķadder olup otuz akçe ile Aynagölde vâķı^c İshâk Paşa Medresesi ikrâm ve ba^c dehû kırk akçe ile Dâmâd Paşa ve şâniyen Maḥmûd Paşa ve Keybozda kâ'în Muştâfâ Paşa Medreseleri müderrîsligi in^c âm olundı. Toķuz yüz otuz ikide Kireçcizâde yirine Burusa Sultâniyye pâyesine pirâye-bend olup mu^ctâd

üzere ‘akd-i meclis ders-i ‘āmm ve ser-çeşme-i zülāl-i ifāzaların kesirü’z-zihām kılmışlar idi. Otuz dört tārīhinde medāris-i Şemāniyyeden birine nā’il ve beş sene anda evkāt-ı hamsede ‘ibādāt u ta‘līme iṣtiqāl-i tāmm eyledükden şoñra ṭokuz yüz otuz ṭokuzda Burusa ķazāsına vāṣil ve sene-i ātiyede İstanbul ķazāsına tebdīl ve āftāb-ı ‘ālem-tāb gibi şeref-i ikbāle taḥvīl olındı. Kırk dört Rebi‘ü'l-Evvelinde şadr-ı ‘ulemā-yı Rūm ve nā’il-i ḡāyetü'l-ḡāyat-ı merūm olup sekiz sene pey-der-pey fetk u retk-i umūr-ı cumhūr-ı kārī oldukça şoñra ṭokuz yüz elli iki Şa‘bānında selef-i salifleri Muḥyi'd-dīn Efendi yirine şeyhü'l-İslām ve müftī-yi müşkil-küşā-yı enām oldılar. ‘Aşr-ı Süleymān Ḥan ol ve Selīm Ḥan-ı Sānīde otuz sene miğdārı mesned-i meşihat-i İslāmiyyeye kevkebe-i bahş-ı neyyir-i ḥayr-ı zāt-ı kerīmleri āftāb-ı dırāḥ olup ṭokuz yüz seksen iki senesi Cumade'l-Ūlāsının beşinci günü sinn-i şerīfleri seksen yediye dāhil oldukça mihmān-ı ecel-i ‘ācil olup dā‘ī-yi mihmān-ḥāne-i cināna lebbeyk-zenān-ı riyāż-ı kesirü'l-ḥiyāż-ı rīḍvāna ḥirāmān olup Ḥażret-i Eyyūb civārında binā eyledükleri mekteb sahāsında defn olındılar. Toğuz yüz yetmiş iki tārīhinde İrşādü'l-'Akli's-Selīm ilā Mezāyā'l-Ķur'āni'l-'Azīm ismi ile vesīm olan tefsīr-i hidāyet-i sefirleri süre-i Şa‘d āhīrīne bālig oldukça taraf-ı şehriyāriden isti‘cāl olnımağla hemān tebyīz ü irsāl eyledükde meşihat-i İslāmiyyeye muhassas şehriyye iki yüz akçenüñ üzerine üç yüz akçe žamm ile beş yüz akçeye iblāg olnmış idi. Yetmiş üç Şa‘bānında itmām idüp ‘arż eyledüklerinde vazīfe-i mezkūre üzerine yüz akçe daha žamm ve envā‘-ı teşrifāt ile ikrām olnmış idi. Toğuz yüz kırk sekiz senesinde vāķī‘ İştabur Seferinde Rüstem Paşa mevālisinden mülāzimleri Hasan Beg merhūm henüz irtibāt itmegün esnā-yı seferde süre-i Feth-i tefsīrin ikrā‘ buyururlar ol taķarrüb ile Tefsīr-i Keşşāfdan süre-i kerīme-i mezkūre üzerine hāsiye-i şerīfe ta‘līk eylemişlerdir. Hidāyeden Kitāb-ı Büyü‘a hāsiyesi ve mecmū‘a-i fetvāları reşk-endāz-ı fuşūl-ı ‘imādī belki mevzū‘āt-ı ‘ulūm ve fihrist-i mesā‘il-i fūnūn u daķā‘ik-i hākā‘ikden mü’ellif olan ve her cevāb-ı ḥabl-i metīn ve faşlu'l-ḥiṭābda eş‘ār-ı ‘Arabiyyelerinüñ eşher-i Қaşīde-i Mimiyyedür. Mevlānā-yı müşārun-ileyh el-ḥakk muķtedā-yı ahlāf ve reşk-endāz eslāf ‘allāme-i memālik-i Rūm Şeyh fenn-i mecmū‘-ı ‘ulūm-ı pehlevān ‘arşa-i tefsīr-i yekşuvār hīlye-i taķīr ü taħrīr şimşīr-i қāṭī‘ u'l-‘irk

evhām u zünün-1 ḥallāl-1 müşkilāt ve mefrūz u mesnūn-1 nişār ser-zebānī-yi cevāhir menşure-i Lisānū'l-^c Arab minaşşa-i 'arā'is fażl u irfānı reşgīn-sāz-1 Dīvānū'l-edeb bādiye-i şahāyifde yera^c-1 ratbü'l-lisānī hem-zebān 'Arab-1 'urebānā-yi kalem-i mu^ciz beyānı perde-dār mā yenştiku 'ani'l-hevā baṭḥā-yı kef-i baṭḥā-yı kerīmi 'amīmū'l-feyz kerāmet-benān-1 dest-i mekārim vesīmi mühürdār-1 gencine-i fażl u hikmet ḳaṭarāt-1 merşefe-i aklāmında muḥaddērāt-1 me^cānī meşakkate ve kilk-i bedī' ü'l-āşārı deryā-yı nişār ḥafīfū's-suķķa nā'ire-i nūr-eşfān hidāyetinde ẓalām-1 cehl ü nādānī Hindū-yı ser-āteş gibi fānī dā'ire-i meclis ve ders-i taḥkīkinde ervāh-1 me^cānī-yi mānend-i şāf-ṭuyūr-1 Süleymānī idi. Hı̄fṭa-i Rūmda Kemālpasazāde Efendiden şoñra hāme-i 'icāz-1 tırāzla çihre-küsā-yı sevānī-yi me^cānī ve devr-i nemā-yı mezāyā-yı seb^c ü'l-meşānī fi'l-hākīka anlar mu^callim ol bunlar mu^callim-i şanī idiler. Baht-1 Hudādād ile āşār-1 celīlerine olan rağbet bir te'līfe naşīb ve makām-1 iftāda bir müfti bunlar gibi sa^cādet-i kābūle muşīb olmamışlardır. Hilye-i şerīfleri ṭavīvü'l-ķadd-i ḥafīfū'l-^cāriżin beyāz ve semre-yi miyānında beyn beyn mehāsin-i celīleleri ṭulānī ve şebb-i māhtāb gibi nūrānī-yi vakūr ve edīb-i vecīhe ve mehīb-i libās-1 zühd ü taķvā-yı şī'ār ve dişarı ve iltibās-1 erbāb-1 cümleden 'ārī hem-renk selef-i şālihīn pīr ü şahābe ve tābi'i^c in idi. Defter-i mülāzemet-i vaż^c u ta^cyīn ve 'ulemāya her pāyeden taħšīş-i 'aded-i māla zimmet ve yedi senede bir nevbet taħmin olinmak mevlānā-yı müşārun-ileyhüñ netīce-i sa^cy-1 meşkūridur. İskilibde bir cāmi^c ve İstanbulda bir ḥamāmı vardur intīkāllerine "Ḳadd intīkālū'l-Mevlā Ebu's-Su^cūd Māt-1 ferdū'l-zamān (982) mevlānā Mollā Ebu's-Su^cūda olan makām-1 cennet" tārīħ-i müte^c addid-i ʐuhūr eylemişdür. Raħmetu'llāhi 'aleyh raħmeten vāsi^c ah.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Hāmid Efendi İbn Muhammed İbn Eş-Şeyh Dürüz

Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh medīne-i Ḳoneviđen ʐuhūr ve ol şehr-i şühürda ḳaṭ^c-1 menāzil-i devren devr-i sinīn ü şühür eylemişlerdir. Vālid-i keşīrū'l-mehāmidi Muhammed Efendi Yeñişehir қādīsı iken fevt olmuş bir merd ü güzīn ve cedd-i emcedi Dürüz Efendi Şeyh zāviye-nişin idi. Ṭokuz yüz tārīħinde encümen-ārā-yı vücūd ve pertev-endāz-1 'ālem-i şühūd olup maṭla^c hālinde şu^cā^c-yi baht u sa^cādet-i

nümāyān ve şafha-i cebin-i kameralı misālinden hūtūt-ı necābet-i zāhir ǖ̄ ayān olmağın
toğuz yüz yigirmi iki senesinde Dārū'l-Mülk-i Rūma ķudūm eyleyüp Çivizāde
Efendiye ve Mahmūd Paşa Medresesi Sa' dī Efendiye ve Aşçızāde Hasan Çelebiye
ittişāl ve her birinden istifāzā-i envār-ı 'ilm ǖ̄ kemāl itdükden şoñra yigirmi beş
tārihinde Sultāniyye müderrisi olan Қadri Efendi hıdmətlərinə intisāb ve iktisāb-ı
feyz-ı nuzzār-ı bī-hesāb eyleyüp müşārun-ileyh Қadri Efendi toğuz yüz yigirmi toğuz
tārihinde şadr-ı 'ālī-ķadr olduqla tezkirecilik hıdməti ile hilāl-i i'tibārı bedr olup
toğuz yüz kırk tārihinde mülāzemet-i şerefin iħrāz itmişler idi. Şehr-i mezbürda
yigirmi akçe ile Burusada Mollā Husrev Medresesine ba' dehū yigirmi beş akçe ile
Bāyezīd Paşa Medresesinde ba' dehū otuz akçe ile Kütahyada Germiyan Oğlu
Medresesine ba' dehū müşliyye ile Burusada Ahmed Paşa Medresesine müderris olup
kırk sekiz Hilālinde Ebu'l-Leyṣ 'Uleysī yirine kırk akçe ile Dāvūd Paşa Medresesi
müderrisi olmuşlar idi. Ol esnada Çivizāde Efendiye dāmād olup toğuz yüz elli iki
tārihinde şehzāde hācesi olan Ca' fer Efendi yirine Kekbozada Muştafā Paşa hāricine
nā'il ve elli dört Hilālinde Mevlānā Ca' fer 'İmādī yirine Maġnisa fetvāsına vāṣil
oldılar. Elli beş senesi dāhilinde Şehzāde Medresesine ferş-i seccāde-i ifāde idüp elli
altı Muḥarreminde Kara Çelebi yirine Şām ķazāsı ile maķzī'l-merām ve elli yedi
esnāsında Celālzāde Şālih Efendi yirine ķazā-yı Mışır-ı Zātū'l-Ehrām ile ikrām
olındı. Elli toğuzda ma'zūl ve ba' dehū edā'i'l-hacc İstanbul'a mevşūl olup altmış
tamāmında Fāżıl Efendi yirine toksan akçe ile Ayasofya Medresesi tevcīh ve altmış
bir Zi'l-Hiccesinde Kara Çelebinüñ def'a-i şāniyesi yirine Maḥrūsa-i Burusa
hükümeti tefviż ķılındı. Altmış üç Şäferinde Niksārī Muştafā Efendi yirine hākim-i
Dārū's-Saltana ve altmış dört Şevvālinde 'Abdu'r-Rahman Efendi yirine şadr-ı
'ulemā-yı Rūm ve nā'il-i ġāyetü'l-ġāyāt-i merūm oldılar. On sene mikdārı kemāl-i
nezāhetle te'ātī-yı umūr ve nihāyet sedād u istikāmetle tesviye-i aħvāl-i cumhūr
eyleyüp yetmiş dört Rebi'c ü'l-Āħirinüñ evāhīrində Siketvar Seferinden gelürken
dārū'l-cihād Belgradda vazīfe-i emşāl ile mütekā' id ve mesned-i refī'i şadārete
Kādīzāde Efendi müteşā' id oldı. Zamān-ı şadāretlerinde bir def'a altmış sekiz Zi'l-
Hiccesinde ve bir def'a yetmiş üç Sha'bānında nevbet-i fermān olup ķudāt-ı 'aşākir

onar ve bilād-ı şelāse efendileri beşer sā'ir taht kādīleri üçer mülāzim virmek kānūni bunlar zamānında ķarārdāde oldu. TSRMLSIT yüz seksen iki Cumade'l-Ūlāsında Şeyhü'l-İslām Ebu's-Su'ud Efendi yirine müfti-yi müşkil-küsā-yı enām olup ol makāmuñ dağı kemā-yenbegi hükmin virüp hall-i mu'dilat ve keşf-i mübhemāt üzere iken seksen beş Sa'bānunuñ üçinci günü vefāt eyleyüp Eyyüb civārında mütevāri-yi mezār-ı pür-envār ķılındı. Mevlānā-yı müşārun-ileyh şibt-ı sicālü'l-mağfireti 'aleyh mahzenü'l-esrār-ı fazl u taķvā ve matla'u'l-envār-ı ifāde ve iftā-yı istikāmetde 'ilm-i nezehātde müsellem-i 'ālem kiştzār-ı āmāl ehl-i kemāle mānend-i bārān hengām-ı zamān şadāreti tevārih-i eyyām idi. Âşār-ı celîlesinden dört kīt'a vāki'āt-ı mesā'il-i cem' eylemişlerdir. Fetāvā-yı Hāmdiyye dinmekle meşhūrdur. İstanbulda bir mescid-i şerīf inşa ve müte'addid mülāzimin oṭaları binā ve vazifeler ta'yin ve ifā itmişlerdir. Müddet-i fetvāları Murād Ḫan-ı Sāliş zamān-ı salṭanatlarında üç sene üç māh miķdārı olup hazā "maķām-ı Maḥmūd" (985) tārīh-i vefātlarıdır.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Kādīzāde Ahmed Şemsü'd-dīn Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh İhādim 'Alī Paşa-yı 'Atīkūn utekasından olup Devlet-i Süleymāniyye evā'linde Edirne ķazāsı müntehā-yı yesir-i menāzil-i peymāsı olan peder-i vālāları Mevlānā Bedrü'd-dīn Maḥmūd Efendinüñ şulbünden TSRMLSIT yüz on sekiz tārīhinde perde-i serā-yı 'ademden meclis-i şühüda vaż'-ı ķadem ķılıp evā' il-i hālinde Edirnede Dārū'l-Hadīş müderrisi İshāk Çelebinüñ ifadesine ve ba'dehū Üç Şerefeli müderrisi Çivizāde Efendi ħidmetlerine vāşıl ve şoñra Ebu's-Su'ud ve Sa'di ve Ķādir Efendilerüñ şeref-i mülāzemetlerine nā'il olmuşlar idi. İbtidā yigirmi beş akçe ile Burusada Ferhādiye ve otuzla Veliyyü'd-dīn oğlu Ahmed Paşa Medreselerine müderris ve TSRMLSIT yüz elli ħudūdında fūnūn-ı şelāseden bi'l-imtiħān Burusada Ķabluca ve TSRMLSIT yüz elli üçde Der-Sa'adetde 'Alī Paşa-yı 'Atīk Medreselerinden müteşaddi-i ders ü taħkik olup bu hāl ile devr-i medāris eyledükden şoñra TSRMLSIT yüz altmış üç Šaferinde Halebū's-Şehbā ķazāsiyla ikrām ve altmış yedi Zi'l-Ķa desinde seksen akçe ile icrā-yı teķā'üdligiyle telħkām olmuş iken Semiz 'Ali Paşa vakitinde İstanbul teftişi me'mūriyyetiyle be-kām oldu. TSRMLSIT yüz yetmiş bir Rebi'ü'l-Evvelinde İstanbul ķazāsiyla iclāl ve yetmiş dört Rebi'ü'l-Āhīrinde Şadr-ı Rūm İli

pāye-i kādri a^clā vü ikmāl olındı. Sene-i merkūme Zi'l- Hiccesinde 'azl ve Vezir-i A^c zam Muhammed Paşa ile beynlerinde bürūdet ve işāra-i ḡubār-ı si^c ayet ile ķudūret vāki^c olmağın Mahrūsa-i Edirneye hicret idüp Medrese-i Dārū'l-Hadīşde neşr-i 'ulūm u fūnūn ile iştigāl üzere iken maḥdūmları 'Abdur'r-Rahman Efendinün intikālinden muşāb olduklarından terk-i medrese ile Der-Sa^c adete 'avdet idüp vazife-i mu^c ayyinelerinüñ i^c adesiyle hākkında hürmet kılındı. Pādşāh Keyhüsrev ve Nihād-i Sulṭān Murād Şāliş-i Evrenk-nişin-i 'adl-i vedād olduķda hātiırların tatyīb ve sek森 üç Şaferinde Dārū'l-Hadīş-i Süleymāniyye ile mensūr-ı i^c tibārını teşbīb buyurmuşlar idi. Sene-i merkūme Rebi^c ü'l-Evvelinde şāniyen Şadr-ı Şadāret-i Rūm ile bekām ve sek森 beş Sha^c bānunuñ beşinci günü Hāmid Efendi fevtinden müfti'l-enām ve müşkil-küşā-yı haşş u 'āmm oldılar. Ol manşib-ı celīlde dahı ifā-yı hākk-ı iftā ve izhār-ı yedd-i beyzā eyleyüp sek森 sekiz Rebi^c ü'l-Āhīrinüñ on birinci yevm-i erba^c āda maraż-ı su^c i'l-mi^c deden terk-i hāyat-ı müste^c ārla Küçük Қaraman reh-güzārından a^c dād eyledigi Қubbe-i Şafaya defn olındı. Sinn-i şerīfleri yetmişden mütecāviz ve müddet-i fetvāları zamān-ı Murād Ḥan-ı Şālişde üç seneye mütevāşıl idi. Müşārun-ileyh gencīne-i dār-ı cevāhir-i 'ulūm-ı 'allāme müşkil-küşā-yı Rūm-ı re^cis ķāfile-i kirām-ı fūhūl muķaddem-imiklām-ı erbāb ķabūl-i hadīdü'z-zīhn şedīdü'l-iştigāl-i hāriş deryā-keşān fażl u kemāl vāsi^c ü't-takrīr vāzīhu't-taħrīr edīb ü erīb melā-yı muhibb idi. Āşār-ı 'ilmiyyelerinden ibni Hemmāmī itmām itmek üzere Kitāb-ı Vükelādan āhīr kitāba dek Hidāye şerhi ve ol kitābdan āhīr fenn-i şāniye varınca şerh-i Miftāh-ı Şerīfe hāsiyesi ve Şadru's-Şerī'a evā^c iline hāsiyesi ve mebhās-ı māhiyyetden Şerh-i Tecrīde hāsiyesi ve Telvīh ü Mevāķīfa ta^c likātī ve Tefsīr-i şerīfe müte^c allik kelimātī ve hāneleri muķabilinde mescid-i şerīf ve dāru'l-ķurrāsı vardur. Edirnede pederlerinüñ mescidini tevsi^c vü ta^c mir ve idārātını tevfīr ü tekşīr itmişlerdir. Müftī Ahmed Çelebi eyledi "uqbāya 'azm" (988) vefātlarına tāriħ-i vāki^c olmuşdur. Mehābet-i fażīlet ve taķvāsı bir mertebede idi ki bi^c-bāk ve bi^c-pervā kā 'inen min kān kelām-ı hākkı ifā ve müdde^c i ne maķūle müsta^clı ve cebbār olsa hākkında zülāl-i şer^c-i şerīfi icrā iderler idi. Zamānelerine gelince beglerbegleri şudūr-ı 'ulemāya taķaddüm eyler iken Rūm İli ve Anaçoli emīrū'l-'ulemāsından

gayre taڭaddüm bunlaruň eser-i re'y-i կavimleri olup el-yevm şudur-ı i'zām ve vüzerādan ġayriye muķaddemlerdir. Dīvān-ı Humāyūn ṭa'āmından ṭašt u tāba-i vüzerāya mahşūş olup kādi-i askerlere āb-ı ālūde-i dest-māl gelür iken müstakillen lākin ve ibriķ gelmege kendüleri bā'is olmuşlardır. Rahmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ma' lülzāde Es-Seyyid Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Şudur-ı Devlet-i Süleymāniyyeden Ma' lül Muhammed Emīr Efendinüñ mahdūm-ı necābet-i mersūmlarıdır. Ṭokuz yüz kırk һudūdında zīver-i şahīfe-i vücūd-ı ābyārī-i feyz-i Ḥudādād ile sāye-eğen-i çemen şuffe-i şühūd olup nice zamān üstādü'l-'ulemā'i'l-'allām Ebu's-Su'ūd Efendi hıdmetlerinde kā'ım ve mülāzim olduđan şoňra ol һaźrete dāmād olmuşlar idi. İbtidā otuz akçe ile Burusada Emīr Sultāna menşüb Kāsim Paşa Medresesine müderris olup ba' dehū devr-i tekmil-i medārisle Ṭokuz yüz yetmiş üç Şevvālinde Ḥalebü's-Şehbā қažāsına revnak-efzā ve yetmiş dört Zi'l-Hiccesinde Şām-ı Şerīfe sāye-pirā olup yetmiş yedi Muħarreminde қažā-yı Mışır-ı Zātū'l-Ehrām ve yetmiş sekiz senesi Cumade'l-Āhiresinde Burusa қažāsı ile maķzī'l-merām oldılar. Yetmiş Ṭokuz Ramažānında Edirne қažāsına nā'il ve seksen bir Muħarreminde Anaṭolı şadāretine vāşıl olarak seksen üç Recebinde vazīfe-i emşāl ile mā'il ve 'uzlet ü istirāhat ve seksen dört Rebi'ü'l-Āhirinde tevcīh-i manşib-ı celīl-i nekābet-i eṣrāf ile ilbās-ı ḥil'at қılındılar. Seksen yedi Şaferinde kādi'l-kudāt-ı Rūm ve şadru'l-'ulemā-yı қurūm olmuşlar idi. Seksen sekiz Rebi'ü'l-Āhirinde şeyhü'l-İslām ve ḥallāl-ı müşkilāt-ı enām olup seksen Zi'l-Hiccesinüñ yigirmi altıncı günü dağdağa-i umūr-ı 'āmmeden tebā'üd ve iħtiyār-ı sükūn ve tekā'üd eyleyüp ṭoksan iki Muħarreminde mahdūmları İshāk Efendinüñ fiķdānından Hażret-i Ya'kūb gibi һūnābe-pāş-ı künc-i aħzān olup anuň murġ-ı cāni mānend-i murġ-ı İshāk-ı lāne-sāz-ı ṭurre-ṭāk-ı 'illiyyin ve bunlaruň kebūter-i dil-i nālānı mişāl-i ciger-pirā-yı iħtirāk-ı dūde-i kebāb-ı āteş-i āh u enīn olmuş idi. Sene-i hitāmində ya'ni Ṭokuz yüz ṭoksan üç Muħarreminde tecdiđ-i mātem idüp māh-ı merķumuň on ikinci günü һirāmān-ı nūzhet-serā-yı rīḍvān ve 'āzim-i riyāz-ı keşīru'l-hiyāz-ı cinān oldılar. Si'r-i peyāmi iştidükde tāriħini didi "raħmete vāşıl (992) oldi" naķib-ı tāriħ-i vefātlarıdır. Zincirli Қuyu қurbında vālidlerinüñ dārū'l-ķurrāsı

ḥażīresinde defn olındı. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ‘aynū'l-‘ayān ‘ulemā-yı Rūm-ı ‘ālī-ṭabī‘ at ve bülend-himmet şerīfū'n-nefs ve şaf-ṭavīyyet Ebu's-Sa‘ādāt-ı Seyyidü'l-Sādāt hā'iz-i fezā' il-i Vehbī ve mekteb-i fā'iz-i ‘āle'l-‘āl ve ḥaṣā' il nisbī ve ḥasbī kemāl-i fezā' il-i nefsāniyye ile maḥfūf cemāl-i feṣāḥat ü belāğatle mevşūf saḥī ve kerīm-i ‘ālişān ve şāhib-i himmet idi. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Murād Ḥan-ı Ṣalīṣde bir sene üç ay miğdāridur. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fażıl El-Kāmil Çivizāde Muḥammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Devlet-i Süleymāniyyede şeyhü'l-İslām olan Çivizāde Efendinün mahdūm-ı güzīn ve gevher-kān-ı rezīnidür. Ṭokuz yüz otuz yedi senesinde āftāb-ı ȝāt-ı mes'ūdī burc-ı şühūda vāṣil ve ḡurre-i ḡarrā-yı vücūdī maṭla‘-ı sa‘ādetden ḥil‘ at-i nūr-ı hestī ile mütemessil olmuş idi. "İnnahu ḥayru'l-veled" (937) tāriḥ-i vilādetleridür. Vālid-i mācidlerinden ahz-ı sermāye-i ‘ilm ü edeb ve taḥṣīl-i zevāde-i rāh-ı maṭlāb ȝılup ṭokuz yüz elli tāriḥinde pederleri ile edā-yı ḥacc-ı ekber ve eṣnā-yı ṭarīkde ya‘ni mütūn-ı fiķhiyyeyi ezber eylemişler idi. Pederleri elli dört tāriḥinde ‘āzim-i dārū's-selām olup bunlara kırk beş akçe vazīfe in‘ām olnımağa nice zamān ‘ulemā-yı ‘aşrdañ pervīz ve Taşköprizāde Ƙarasılı Efendiler dārū'l-ifādesine müdāvemet ve ṭokuz yüz elli ṭokuz senesinde ‘Abdu'r-Rahman Efendi nevbetinde mülāzemetle ber-murād ve Cenāb-ı mevlevīye dāmād olmuşlar idi. Altmış dört Şevvālinde Ƙāsim Paşa Medresesine müderris olup ba‘dehū devr-i medārisle Süleymāniyyede yetmiş yedi Muḥarreminde Şām-ı Şerīf ƙażāsiyla tebcīl olındılar. Yetmiş sekiz Cumade'l-Āhiresinde Mışır Ƙāhireye ve yetmiş ṭokuz Ramażānında Maḥrūsa-i Burusaya ve seksen bir Muḥarreminde Edirne ƙażālarına vāṣil ve seksen üç Recebinün dördüncü günü İstanbul ƙażāsına nā' il ve yigirmi beşinci günü Anaṭolı mesnedine mütevāṣil oldılar. Seksen beş Şa‘bānında Şadr-ı Şadāret-i Rūm İli ile be-kām olmuş iken Vezīr-i A‘zam Muḥammed Paşanuñ guş-ı naḥvetine gevher-i şehvār-ı pend-i sūd-mendi girān gelüp mesned-i şadāretden ref‘ ine sa‘y-i bi‘-girān itmegın seksen yedi Şaferinde vazīfe-i emşāl ile mütekā‘ id olmuş idi. Seksen ṭokuz Şaferinde sāniyen şadrü'l-‘ulemā ve sene-i merkūme Zī'l-Hiccesinün yigirmi altıncı günü makām-ı meşīḥat-i İslāmiyyeye zīnet-efzā olarak ol makām-ı ‘ālīnün dahı tamām-ı

hükmini īfā ve fetvā ve taķvāda selef-i şālihiñe iktidā eylemişler idi. Toķuz yüz töksan beş Cumāde'l-Ūlāsınañ yigirmi sekizinci yevm-i erba'āda sinn-i şerifleri elli sekize vāṣıl oldukça gūlmīh-i binā-yı vücūdları inhilāl ve eyvān-1 cāh u celälleri zelzele-i şarşar-1 fenā ile zevāl bulup Hażret-i Ebā Eyyūbda pederleri cenbinde mütevāri-yi mezār-ı fā'iżü'l-envār kılındı. "Çivizāde Efendi (995) bu cihāndan eyledi rīḥlet" vefatlarına tāriḥ-i vākı' olmuşdur. Mevlānā-yı müşārun-ileyh bahır-ı mutelātimu'l-emvāc-1 'ulūm-1 mütedeyyin ve müteşerri-ı müteşallib ve müteverri-ı edib ü erib şefkat ü 'āṭifetle ḥāṭır-nevāz žu'āfā-yı müstevcibü'l-merħame idi. Müddet-i fetvāları hilāfet-i Murād Han-ı Şālişde beş sene beş māh miğdāridur. Vezir-i a'żamlar müftilere gelmek ve ķudātuñ eyyām-1 žāyi'ası žā'yifıyla i'tibār olınmak bunlaruñ ḥasenātındandur. Zeyrekde ve Şehremiñi ķurbında mescid-i şerifleri vardur. Rahmetu'llāhi 'aleyh rahmeten vāsi' ah.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil 'Abdu'l-Ķādir Şeyhī Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh 'ahd-i Bāyezid ve Selīm Han ol zamānlarda şadr-ı 'āli-kādr olan Mü'eyyidzāde 'Abdu'r-Rahman Efendinüñ birāderi seccāde-nişin irşad-ı ķutbü 'l-evtād ǵavşu 'l-müştā'ın ve 'avnü 'l-münācī Şeyh Kerim Hācī Efendi Hażretlerinüñ ferzend-i ahteridür. Toķuz yüz yigirmi hūdūdında deryā-yı zulumāt-ı 'ademden şāhrā-yı şūhūḍa važ'-ı ķādem ve ȝill-i şāhsār-ı vücūdda başṭ-ı bisāṭ-ı 'ayş ü dem ķilup sinn-i temyīze vāṣıl oldukça taħṣil-i kemālāt-ı nefse mecd ü sā'ī ve ādāb-ı mücāhideyi kemā-yenbegi mürā'i olup fūnūn-ı rā'ikeyi mertebe-i lāyikasında taħṣil ü 'ulūm-ı nāfi'ayı 'alā ḥasbel-l-merātib-i tekṁil eyledükden şoñra 'ulemā-yı 'aşr-ı ħidmetlerinde iştigāl ve idāre-i ku's-ı ķıyl ü ķāl iderek şeyħü'l-İslām üstādū'l-'ulemā'i'l-a'lām Ebu's-Su'ūd Efendi āstānesine vāṣıl ve ser-ħalqa-i efāżıl-ı ķavābil olup ħidmet-i 'aliyyelerinden mülāzim ve tarīk-i sa'ādet-i refiķ-i tedriġe 'āzim olmuşlar idi. İbtidā otuz akçe ile Gelibolida Sarıca Paşa Medresesi ile ber-murād ve devr-i medārisle toķuz yüz yetmiş Rebī'ü'l-Evvelinde Ġarīk 'Arabzāde yirine Süleymāniyyeden birine ferş-i seccāde-i ifāde ve irşad oldılar. Yetmiş dört Cumāde'l-Ūlāsında ħākim-i Şām ve sene-i mezbûre Zi'l-Hiccesinde ķażā-yı Mışır ile makżi'l-merām olup yetmiş altı Recebinde Maħrūsa-i Burusada nāfiżü'l-aħkām ve selef-i

bāhirü's-şereflerine kā'im-maķām olmuşlar idi. Yetmiş yedi Recebinde Şāh Efendiden şoñra İstanbul ķažāsına revnaķ-efzā ve yetmiş sekiz Cumāde'l-Āhiresinde Ḥubbī Mollāsı yirine Anatoli şadırına mesned-ārā yetmiş ṭokuz Muharreminde Mu' allimzāde yirine Қaṭar-ı Rūmda fermān-fermā olmuşlar idi. Seksen bir Muharreminde vazīfe-i emsāl ile tekā' üd-i iħtiyār idüp ṭoksan bir Z̄i'l-Hiccesinde Șāliħ Mollā Efendi yirine Dārū'l-Ḥadīš-i Süleymāniyye žāmīme-i revātib-i seniyye kılındı. ṭoksan beş Cumāde'l-Ūlāsında Şeyhü'l-İslām Çivizāde Efendi meşāgıl-ı dünayevīyyeden āzāde oldukça müfti'l-enām ve müşkil-küşā-yı eyyām olmuşlar idi. "Fā'ik-i dīn-i Muhammed (995) ve 'aleyhi'l-fetvā" fetvālarına tāriħ-i vākī' olmuşdur. ṭoksan yedi Cumāde'l-Ūlāsında vākī' Beglerbegi vak'asında iki yüz elli akçe vazīfe-i tekā' üd ile kūşe-güzin-i inzivā ve yirlerine Bostānzāde Muhammed Efendi mesned-efrūz-ı fetvā oldu. Beş sene miķdārı dağdağa-i cāh u celālden āsude-dil olarak 'ilm ü 'ibādāte meşgūl iken biň elli Şevvālinüñ evāhîrinde eyyām-ı zindegānisi āhîr ve 'id-gāh-ı ervâhda hülle-pīrā-yı mey ile mütefâhir oldu. Hażret-i Eyyūb Türbesi civârında Yaḥyā Efendi zāviyesinde vālid-i mācidleri cenbinde medfūndur. Müddet-i fetvâları 'aşr-ı Murād Ḥan-ı Sālişde iki sene miķdāridur. Mevlānā-yı müşārun-ileyh deryā-yı fasiħü'l-ircā-yı 'ilm ü 'irfān rükn-i rāsiħ ve fetvā-yı cebel-i şāmiħ ve takvā-yı 'ilm-i efrāz-ı mefâhir melek-nezâhet felek-nebâhat şeyhü'l-fenn-i fażl u edeb cümletü'l-melek haseb ü neseb dūdmān-ı bülend eyvān-ı mü'eyyidiyenüñ 'imādi beyt ve 'ilm ü şerefüñ ḥānvâde-i pāk-i irşadı baķiyyetü's-selef cür'a-i sūlāf-ı şeref maħdūm-ı celil 'ariķ ü aşil idi. Eyyedu'llâhi te' ālā bi'd-deracātū'l-'alā.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Bostānzāde Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh zamān-ı salṭanat-ı Süleymān Ḥanide şudūr-ı 'ulemādan Bostān Muştafa bin Muhammed el-Tirevī Efendinüñ şāh u şecere-i vücûdı ve maġz-ı semere-i zāt-ı mes'ūdıdır. ṭokuz yüz kırk iki senesinde fūrūzān-ı meclis-i şühûd ve nisānda ḥaźire-i vücûd olup nesim-i tevfīk-i Rabbānī ile hareket ve cevher-i isti'dādīn 'arż-ı ḥācegiyān-ı 'ilm ü fażīlet kılup nice zamān 'Arabzāde ve ba' dehū Қādīzāde ve Üstād Gül Ḥāce Çelebi Hażerāti hîdmetlerine müşā'ün-ı tāriķ-i taħṣil yolından irtibāt ve revākīyyūn-ı dārū'l-ifādeleriyle ictimā' ve iħtilāt eyledükden

şoñra tókuz yüz altmış üç senesinde mülâzemetle mazhar-ı i^czâz ve altmış altı târihinde kırk akçe ile Eski İbrâhîm Paşa Medresesiyle mümtâz olup ba^cdehû şırasıyla devr-i medâris iderek seksen bir Şaferinde idâre-i kü'üs-1 taâkîkleri miski'l-heitâm olarak hâkim-i Dîmîşk-1 Şâm ve seksen üç Recebinüñ dördüncü günü Maârûsa-i Burusa hükümetiyle 'âlî-makâm yigirmi gün şoñra medîne-i Edirnede müteşaddî-yi aâkâm oldılar. Kâble'l-vuşûl-i nâ'il-i me'mûl olup seksen dört Şa^cbânında Dârû's-Salṭana hükümetine vâşıl ve seksen beş Şa^cbânında Anatoli şadrına nâ'il ve seksen sekiz Rebi^c ü'l-Âhirinde Қaṭar-ı Rûmda şadru'l-efâzîl oldı. Seksen tókuz Şaferinde mütekâ^cid olarak ve râtibe-i emşâl ile te^câti^c-yi umûr-ı şadâretden mütekâ^cid olarak töksan bir Rebi^c ü'l-Evvelîsında Mîşir Kâhireye sâye-i i^czâz şaldılar. Toxsan beş Rebi^c ü'l-Evvelinde şâniyen münevver-i eyvân-ı şadâret ve töksan yedi Cumâde'l-Ülâsında makâm-ı vâlâ-yı fetvâya muvâşalet eylediler. Elf-i kâmil Recebinde altı yüz akçe vazîfe ile tekâ^c üden kûşe-güzîn-i mihrâb-ı 'ibâdet ü inzivâ olmuşlar idi. Biñ bir Şaferinde sâlişen şâdr-ı vâlâ-yı Rûma su^cûd ve sene-i mezbûre Şevvâlinde Bayrâmzâde Zekeriyyâ Efendi fetvâdan şâniyen câh-ı 'âlî-yi fetvâya kû^cûd itmişler idi. Maâkâm-ı meşîhate mahşûş altı yüz akçe üzerine yüz akçe daha žamm ile mazhar-ı nevâziş oldılar. Biñ altı Şa^cbânının yigirmi dördüncü günü berât-ı zindegânisi ķarîn-i heitâm ve kilk ü devât-ı fetvâsı gibi dehân u zebân-ı 'ukde-i kûşâsı dem-bestesi-ı ceffe'l-kalem ve temme'l-kelâm olup Şehzâde Câmi^ci hâreminüñ şâhrâha nâzîr manzarası dâhilinde defn olındı. Müddet-i fetvâları 'aşr-ı Murâd Hân-ı Sâlis ve Muhammed Hân-ı Sâlisde iki def^a yedi sene sekiz mâh miâdâridur. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Bostânu'l-Ārifîn 'ilm ü kemâl-i Ravżatûş-Şâlihiñ fażl u ifdâl-i hadîkâ-yı me^cârif ü 'avarîfuñ nihâl-i nevber-sâye-i güsteri hâzîre-i tarâ'if ve żarâ'ifüñ zülâl-i 'amîmü'l-feyz-i sebz-i perveri ve hâme-i taârîf-i dil-peżîri mânî-yi çihere-güşâ-yı me^câni ve câme-i ta^cbir-i ilhâm-semîrleri ķavâlib-i devlet ü ikbâli ba^cidü'l-evtâd şadru'l-efâzîl deryâ-yı fezâ'il idi. Zebân-ı şekkeri 'ukde-i lüknâtle 'akîde-vâr ve manzûme-i kelâm-ı rengîni nüktedâr olduğın ba^czı su^carâ bugüne edâ eylemiş idi. Si^cr:

Lükneti var dime şakin bi^c-vukûf

Ayrılamaz tatlı dilden huruf

‘Arabi ve Türkî eş’âr-ı belâgat-ı şî’ârı ve efażile taķriżât-ı feşâhat-medârları vardur "Ders-i ‘ilmüñ (1006) bozıldı Bostâni" vefâtlarına târiḥ-i vâkı‘ olmuşdur. Samatya semtinde Hâcî Kadın Mahallesinde minâresiz bir mescid binâ buyurmışlardır. Erğada'l-lâhu ‘îşe fî- bostânu'l-cinân.

El-Mevlâ El-Fâzîl El-Kâmil Zekerîyyâ Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyhüñ gevher-i vücûdî hâk-i Ankaradan bedîdâr ve Bayrâm nâm merd-i şalîhüñ ‘îd-gâh-ı hânedânına sermâye-i iftihâr u i‘tibârdur. Toğuz yüz yigirmi hûdûdında sâha-i mehd ü vücûd olup evâ’îl-i hâlinde birâderleri Ya‘kûb Efendiden terbiyet-i muķâddem eyleyüp ba‘dehû ‘Arabzâde ‘Abdu'l-Bâki ve Ma‘lûl Emîr Efendilerüñ hîdmetlerine vâşîl ve toğuz yüz elli târihinde Mevlânâ Emîr Efendi ile Mîşîra gidüp orada hîdemât-ı ‘aliyyelerinde kâ’im ve Şeyh ‘Alî Muķaddesi ile şirket üzere derslerine müdâvîm olmuşlar idi. İbtidâ yigirmi akçe ile Burusada Hâmza Beg Medresesine müderris ve ba‘dehû Burusa kâdîsı Kara Çelebi merhûmuñ ‘arz-ı mûcibince terâkki ile manzûme-i câha muğammes olup altmış bir târihinde Sultân Süleymân Nahçivân Seferine revâن olduđda Haleb müştâsında rekb-i Sultâniyye vâşîl ve otuz akçe ile Çendik Medresesine nâ’îl olmuşlar idi. Ba‘dehû kırk akçe ile Kâbluca Medresesiyle i‘zâz ve yetmiş üç senesi mâh-ı Cumâde'l-Ülâsinuñ yigirminci günü yevm-i hâmisde Şeyh Vefâ Câmi‘inde cem‘iyyet ü şadreyn-i fâzileyn Hâmid Efendi ve Pervîz Efendi hûzûrunda Hidâyenüñ kitâb-ı Cinâyatından kîrâ’at idüp ol firka-i celile miyânında kemâl-i fazilet ile ser-efrâz ve hâ’iz-i dehâne-i imtiyâz olup yetmiş beş Şevvâlinde Üç Şerefeli pâyesiyle şürefât-ı ķaderleri ‘âlî olmuş idi. Yedi Zi'l-Ķâ‘desinde Bostânzâde Muğâmmed Efendi yirine Şahn-ı Şemâniyyeye hîrâm ve seksen Şaferinde Bahâ’ü'd-dînâde yirine Sultân Selîm ķâdim-i dârû'l-ifâdesin makâm idüp seksen bir Şaferinde Ümm-i Veledzâde merhûm yirine ķâzâ-yı Halebü's-Şehbâya ve seksen beş Şa‘bânında Maĥrûsa-i Burusaya duhûl ve seksen sekiz Zi'l-Hiccesinde İstanbul ķâzâsına vuşûl ile defî i hâyret ve istigrâk eyleyüp seksen toğuz Zi'l-Hiccesinde Anaçoli şadri ile velvele-gîr-i âfâk ve toğsan bir Rebi‘ü'l-Evvelinde sûz-ı ‘azl-i derûnunu iħrâk eylemekle telħiġ-i dimâġ olup toğsan

dört Hilâlinde taraf-ı Şâmdan Hacc-ı Beytü'l-Harâm ve edâ-yı nûsk-i İslâm eylemiş idi. Toşsan yedi Cumâde'l-Ülâsında Bostânzâde Muhammed Efendi yirine şadru'l-'ulemâ-yı Rûm ve nâ'îl-i gâyetü'l-gâyât-ı merûm olmuş iken toşsan sekiz Şa'bâsında umûr-ı 'âmmeden tebâ'üd ve idârât-ı mu'îne ile ihtiyâr-ı tekâ'üd eyledi. Toşsan tokuz Recebinde şâniyen Şadr-ı Rûm İliye sâye-resâ ve elf-i kâmil Recebinüñ leyle-i Mî'râcında perteve-endâz-ı maķâm-ı fetvâ ve ķandîl-i mihrâb-ı fażl u taķvâ olup bu beyt bî-hemtâ kitâbe-i tâk-ı iclâlleri olmuş idi. Şi'r:

Gelür her yüzyıl içre dini bir tecđid ider idüm

Bunuñ gibi müceddid biñde bir ancaķ gelür haķķā

biñ bir Şevvâlinüñ on ikinci günü yevm-i ahîdde deydene-i müstahsene-i 'Osmâniyye üzere hîl'at-i tehnîyet-i bahâriyye için Bâb-ı Hümâyûna güzâr idüp muntazır-ı ruhşat-ı duhûl iken ecel-i 'âcil-i hulûl eyledi. *Mevtü'l-'âlim ke mevtü'l-'âlem* fehvâsı üzere ebnâ-yı zamâna tecđid-i mâtem idüp Cenâbî Çelebinüñ târiħ-i meşhûri zebânez-i nevha-i engîzân-ı pür-ġam olmuş idi. (Târiħ) Füç'eten Zekeriyâ Efendi (1001) göçdi hemân / Sultân Selîm Câmi'i kurbında binâ buyurdukları Dârû'l-Hâdiś civârında siķaye dâhilinde defn olındılar. Mollâ müşârun-ileyh 'allâme-i mûlk-i Rûm Şeyhü'l-'Arabiyye üstâd-ı fûnûn-ı edebiyye seniyye-i sekîneleri kâ'idetü'l-mûlk-i ķavâ'id ve şafha-i mücellâ dil-i ilhâm-ı muķâbili fihrist-i mecmû'a-i fevâ'id ve mer'et-i müteħayyileleri 'âlem-nûmâ-yı heyâkil-i envâr-ı ma'ķûlât ve hîzâne-i hâfiżaları bahâne-i şûr-ı mesâ'il-i menkûlât 'Işâmi'l-haseb aşma'yyü'l-edeb hâriřü't-tâhîr 'abîrû't-tâbir-i pehlevân 'arşa-i tefsîr-i yekşûvâr kemiyyet-i hâme-i tâhîr ve gulgûn-ı zebân-ı taķîr her fende müsellem-i 'âlem câme-i vaşf-ı zât-ı kerîme-i mažmûni beyt-i meşhûr ile mu'lemdür. Beyt:

Leyse mina'l-lâhu bî-müstenkir

E'y-yecmu'u'l 'âlem fi'l-vâhid

âşâr-ı 'ilmiyyelerinden Hidâyeye hâsiyeleri vardur. Kitâbü'l-Vükelâdan âhir kitâba varınca ibni Hemmâma zeyl olmak üzere yazmışlar Tefsîr-i Beyzâvîden sûre-i kerîme-i A'râfa hâsiye-i şerîfe ta'lik buyurmuşlardır. Şerh-i Miftâh-ı Şerîfe ve Şadru's- Şerîaya hâsiyeleri vardur. Müṭâla'a buyurdukları Tefsîr-i Beyzâvî ve

Keşşāf ve Telvīḥ ü Mevākīf ve Dürer-i Ḥurer ve havāṣī-yi tecrīd-i ekser-i ḥaṭṭı şerīfleri olup hevāmişinde olan i‘lāk-ı Ta‘līkāt-ı şerīfeleri teclīd ü tanzīm olınsa müstakıl hāsiyeler olmağa mütehammildür. Ḥayrāt-ı ‘amīmū'l-berekātları olarak İstanbulda bir medrese ve bir Dārū'l-Ḥadīṣ binā ve eṭrāfında mülāzimīn için hucūrāt inşa itmişlerdir. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Murād Ḫan-ı Ṣalīṣde bir sene beş māh miğdāridur. Meyl-i mahlās ile eş‘ār-ı gevher-bārları ‘unvān-ı dīvān-ı āşār u kitābe-i eyvān-ı rüzgārdur. Haḳḳ-ı ihkāk ve zu‘afāya eṣfāk üzere bir fāzīl-ı kerīm-i ‘ale'l-ıtlāk idi. Ekremu'llāh bi's-sa‘ādetē fi'l-‘ukbā kemā ekrem fi'l-ūlā.

El-Mevlā El-Fāzīl El-Kāmil Cāmi‘u'r-Riyāseteyn Mevlānā Muḥammed Sa‘ade'd-dīn

Efendi ibn Ḥasan Cān Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh pādshāh hetf iklīm-i Sultān Selīm-i Ḳadīm Ḥaẓretlerinüñ sa‘ādet-i münāvemeti ile mümtāz-ı akrān olan Ḥasan Cān Efendinüñ şāh-ı devḥa-i vücūdı ve şemere-i şecere-i nesl-i mes‘ūdudur. Ṭokuz yüz kırk üç tārīhinde meclis-i efrūz-ı şühūd ve ṭirāzende-i encümen-i vücūd olmuş ididur. Eyyām-ı ‘uṭle-i ḫarūre-i mürūrindan şoñra kesb-i fezā’il-i nefṣāniyyeye bezl-i ictihād ve i‘dād-ı funūn-ı me‘ārifī mertebe-i lāyiķasında i‘dād idüp ṭarīk-i ‘ilme sūlūk itdükde ol ‘aşrūn ‘ulemāsından Ḳaramanī Muḥammed Efendi ve emṣāli mevālī-yi fiḥām-ı hīdmetlerinde iştīqāl ba‘dehū Ebu's-Su‘ūd Ḵastānesine ittisāl eyleyüp nice zamān Ḳand-ı me‘ād-ı ifādelerinden şehd-kām ve Ṭokuz yüz altmış üç senesinde şeref-i mülāzemetle be-kām oldılar. Ba‘dehū müddet-i yesirede otuz akçe ile Murād Paşa Medresesine şeref-bahşā olup Ṭokuz yüz yetmiş ikide Ḥāric rütbesine vāṣıl ve bu şüretle devr-i medāris iderek seksten bir senesi Muḥarreminde Mağnisada ‘ilm-i efrāz-ı imāret olan Sultān Murād Ḫan-ı Ṣalīṣ Ḥaẓretlerinüñ ḥācelik manṣib-ı celīline nā’il olmuşlar ididur. Seksten iki Ramażānında vāķī‘ cūlūs-ı hümāyūnları ‘akabinde Ḳānūn-ı Selāṭīn-ı ‘Āl-‘Oṣmān ve ṭarīka-i meslūke-i ḥācegān üzere muķaddem-i ‘ulemā ve müsteşār-ı umūr-ı dīn ü dūnyā olup zimām-ı meşālih-i cumhūr-ı keff-i kifāyetlerine vābeste ve mekālid-i umūr-ı nezdīk ve devr-i rişte-i re'y-i cihān-küşālarına peyveste olaraq ẓabṭ u rabṭ-ı ahvāl-i dīn ü devletde a‘māl-i re‘y-i ‘ālem-ārā ve ‘akd ü ḥall-i menāsib ü

münâsebede izhâr-ı yedd-i beyzâ eyleyüp lisân-ı dehrden *Ahsen kemâ ahsenü'llâhi ileyk* mazmanını gûş-ı cânla işgâ ve terbiyet-i ķavâbil ü terfīc-i şan-ı efâzılda icrâ-yı hükm-i hümâyûn *Anî'llâh-ı ye'mûrküm intü'dî'l-emâneti ilâ ahluhâ* itmişler idi. Her merd-i kâmil-i ħadîka-i fezâ'ilden güldeste-i bend-i ħavâṭır-ı 'ilmîyyeden olsa hediyye-i meclis-i 'âlileri itmekle mazhar-ı 'inâyetleri olmak muķarrer ve her 'ârif-i ehl-i dil ǵavta-i deryâ-yı me'ârifden bir dürr-i girân-mâye ele getürse 'arz-ı piş-gâh-ı naķķâdları ǵalmaǵla manzûr-ı nażar-ı iksîr-i eşerleri olmamak ǵayri muteşavver idi. Ol cihetden nâm-ı nâmileri ħâl-i cebhe-i ħubâñ-ı zibâ-yı şemâ' il gibi zîver-i dibâce-i Kütüb ü Resâ' il ve ism-i şerîfleri dürr-i şâhvâr-ı ǵalâ'id gibi vâsîtatu'l-'âkd-ı manzûme-i gevher-nizâm-ı ķaṣâ'id olnmış idi. Bu ħâl üzere kemâl-i şevket-i bâhire-i devlet-i Ķâhire ile kevkeb-i baht u iqbâli bî-küsûf-ı dûbâl-i revnak-efzâ-yı felekü'l-eftâk-ı câh u celâl ve 'âlem-ârâ-yı evc burc-ı istiklâl üzere iken biñ üç tariħinde pâdşâh-ı maǵfûrla Murâd Han-ı Sâlis 'âzim-i dâr-ı na'im olup ǵantana-yı Sultân Muhammed Hanî ǵulgûl-endâz-ı Süleymânî oldukça կuvvet-i baht-ı şadr-ı 'âcil-i ǵâhir olmaǵın kemâ fi'l-evvel kâr-fermâ-yı 'âkd ü ħall olmuşlar idi. Biñ dört senesinde ol pâdşâh Ȑâzî Engürüs Seferine 'ilm-i efrâz-ı cihâd oldukça hem-rikâb-ı şâh-ı kâm-yâb olup Egri Kal'ası teshîirinde ve gerek ǵâbur-ı düşman tedmîrinde tedbirleri taķdîre muvâfiķ olmaǵla ol ǵazâ-yı ekberde 'asâkir-i düşmandan yüz biñden ziyâde gebr-i nâ-pâk-i ǵâgaşte-i ħâk-i helâk olmaķ netâyic-i re'y-i 'âlem-ârâlarından ta'âdâ olınmadığı çâr-ı ceht-i 'âleme velvele-i iştihâr şalan Қâşide-i Tannâne ve Ȑazâ-nâme-i üstâdenelerinden müstefâddur. Biñ altı Sha'bânında müfti'l-enâm ve ħallal-ı müşkilât-ı ħâss u 'âmm olup "dünyâya müjde oldı Sa'dî Efendi (1006) müftî" meşîhatlerine târiħ düşürilmişdir. Biñ sekiz Rebi'ü'l-Evvelinüñ on ikinci yevm-i ħamîsde de'b-i kerîmleri üzere ziyârete gelen eşrâf-ı 'ulemânuñ ķulübini tatîyb ve muşâhabet-i 'ilmîyye ve 'arz-ı hüner iden ķavâbili taħsil-i 'ilme tergîb-i maşlahatın itmâm itdükden şoñra Ayaşofyada Ķirâ'at-i Mevlid Şerîf Cem'iyyetine 'azîmet için tecđid-i vužûya niyyet eyledüklerinde ol ħâlde nâdî-yi ecelü'l-'âcel deyüp fûc'eten intîkâl

Ve kıldı nevāfile-i niyyet

Dem-i āhirde kim vužū' itdi

El yuyup bu cihān-ı fānīden

'Ālem-i kudse tāhiren gitdi

kıṭ' asınıñ me'äl-i hüzn-i iştimāli üzere mahfil-i kudse isti'cāl eylediler. Қaşaba-i Ebā Eyyübda i'c dād itdikleri dārū'l-kurrā' һazīresinde mütevārī-yi hāk-i pāk-i 'iṭirsa ve medfen-i mu'atṭarları tūde-i hīrmen-i du'ā oldu. Āşār-ı celilelerinden mollalarınıñ bed'en 'ālemden 'aşr-ı Sultān Süleymān Ḫanīye gelince Fārsī tārīhin terceme eylemişlerdir. "Nāgehān göçdi (1008) Ḥāce Sa' de'd-dīn" tārīh-i riḥletleridür. Ḫādim-i şer'iyyet ve i'ānet-i dīn ü devlet ile 'illet-i müstaķille-i devām-ı қiyām-ı saltanat ve şāhib-i fażīlet ü ma'rifet idi. Ekmel ve Şadrü's-Şerī' aya hāsiyeleri Tārīh-i Temīmeye dahı taḳrīzi ve Tācū't-Tevārīh nāmiyla eṣer-i mu'teberleri vardur. Müşārūn-ileyh һazretleri el-haqq 'aynū'l-'ayān-ı efażīl-i Rūm olup 'ulūm-ı 'akliyyenün çapük-süvārı ve fūnūn-ı naķliyyenün rā'iż-i cevgānı ve her meclis-i feyz-i қarīni fihi bahş-i zemzemesiyle renk-endāz-ı medāris ve ǵidā-yı rūh olan kelimāt-ı dil-pezīrleriyle hem-reng-i şafahāt-ı mecālisü'n-nefāyis ve kārgāh-ı şinā'ateyn-i şī'r ü inşā ve mekteb-i 'irfān-ı şu'arā vü būlagā eylediler. Sinn-i şerifleri altmış beş 'adedine vāṣil ve müddet-i fetvāları Sultān Muhammed Ḫan-ı Şālis zamān-ı saltanatlarında bir sene sekiz māha mütevāşıldur. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Şun'u'llāh Efendi ibn Ca'fer El-'Imādī

Mevlānā-yı müşārun-ileyh 'aşr-ı Sultān Süleymān Ḫanide Anaṭolı şudurından İskilibli Ca'fer Efendi merhūmuñ mānend-zer-i Ca'feri kān-ı vücūd-ı mes'ūdının cevheridür. Toğuz yüz altmış senesinde dest-i şun'-ı İlāhī ve ḥāme-i Şibgatu'llāhi peyker-zāt-ı mükerremlerin şahīfe-i devrinüñ leyl ü nehār ve pīrāye-bahş-ı mecmū'a-i rüzgār eyledi. Evā'il-i ḥālinde üstādū'l-ehālī Mevlānā Fāḍil el-Cemālī Efendiden mālik-i meleke-i isti'cād ve nā'il-i sermāye-i 'akl-ı müstefād olup ol 'akl-i 'āşir ile mü'evvil olan mu'allim-i evvelden taħṣīl eyledükleri re'sü'l-māl fezā'ili i'māl ve ticāret-i rābiha-i fażl u kemāl içün ṭārik-i sa'ādet-i refīkde āheng-i ḥaṭṭ u ter-i ḥāl

idüp nah̄l-i sābit-kadem ‘azv u iclāl iken nesīm-i tevfīk-i Rabbānī ile hāreket ve cevher-żāt-ı ‘ālī ķadrin ‘arz-ı h̄ācegiyān-ı kūce-i ‘ilm ü fažīlet ķıldukdān şoñra Mevlānā Ebu's-Su'ud Efendi Hażretlerine ittişāl eyleyüp nice zamān münāvele-i ķand-i me‘ārif-i ifadelerine müdāvim ve h̄idmet-i i‘ādelerinde ķā’im olmuşlar idi. Toğuz yüz yetmiş yedi tārīhinde mülâzim olup yetmiş sekiz Ramażānında Manav Seyfī Efendi yirine ibtidā kırk beş akçe ile Beşiktaşda vākı‘ Hayre'd-dīn Paşa Medresesine nā’il ve devr-i medārisle ṭokşan altıda Sultān Murād Han vālidesi medresesine vāşıl omışlar idi. Ṭokşan sekiz Zi'l-Ka‘desinde Maḥrūsa-i Burusa hükümeti keff-i kifāyetlerine tefvīz ve ṭokşan toğuz Cumāde'l-Āhiresinde Edirne kažāsına terfi‘ olındı. Elf-i kāmil Recebinde hākim-i Dārū's-Salṭana ile be-kām ve sene-i mezbûre Şevvālinde Anaṭolı şādrına zīver virüp biñ bir Şevvālinde Rūm İli şadāretiyle nā’il-i merām olmuş idi. İki seneye ķarīb ol maķām-ı celīde iktişāb-ı zikri cemīl ķilup biñ üç Cumāde'l-Ūlāsında vākı‘ cülüs-ı Muhammed Han-ı Şalis ‘akībinde tekā‘üd-i iħtīyār eyledi. Biñ yedi Muħarreminde tekā‘üdlikerine elli akçe zāmm ile ser-efrāz ve luṭf-ı maħsūs-ı pādşāhi ile mümtāz olup biñ sekiz Rebī‘ü'l-Evvelinde H̄āce Sa'de'd-dīn Efendi merħūm yirine şeyħi'l-Īslām ve müfti‘yi müşkil-küşā-yı enām olmuşlar idi. Şadr-ı A‘zam Yemişçi Hasan Paşa hālā ķurb-ı şitā ile zamān-ı sefer-i ‘omr-i ‘aded-i bed-güher gibi pāyāne irmiştir. Bu sene tedārik-i mühimmāta şarf-ı evkāt olinup ol bahārda sipāh-ı ārāste ve esbāb-ı tecemmül-i nā-kāste ile hāreket olinmak ümīdine başṭ itdiġi muķeddemāt-ı memdūħā intācına işābet-pezīrleri sedd-i sedid olmaġin h̄āh u nā-h̄āh bedreka-i āh ile ‘azm-i rāh-ı sefer itmiş ise de mevlānā müşārun-ileyh dahi on Shaferinde ‘ulūfe-i me'lūfe ile mütekā‘id ve maķām-ı meşīħat-i Īslāmiyyeye H̄ācezāde Muhammed Efendi müteşā‘id oldu. Ve on bir Recebinüñ yigirminci günü def-a-i şāniyede ħalefi maķāmində ķā’im olup zīerde beyān olduğu vechle sene-i merķume māh-ı Şa'bāninüñ yigirmi beşinci günü Yemişçi Hasan Paşa ile Poyraz vak‘ası zuhūr idüp rüzgār-ı nā-muvāfiķ mevc-engiz-i şerr u şur oldukda künc-i ferāğatde ‘uzlet-nişin ve yirlerine Ebu'l-Meyāmin Muştafā Efendi mesned-i iftāda mekin olmuş idi. Ol eśnāda muķteżā-yı ‘aşr üzere bir seneden ziyāde muhtefi‘ ve nār-ı aşār-ı celīleleri evzā‘-ı bī-mülāħaza-

i rüzgār ile müntefî olup on iki Recebinde vâkı‘ cülûs-ı Sultân Ahmed Han ol esnâsında mazhar-ı nevâziş ve ‘âtifet-i cihân-bâni olduðdan şoñra sene-i merkûme mâh-ı Zi'l-Kâ de evâsiþtında yedi yüz yigirmi akçe vazîfe ta'yîn olinmiş idi. On üç Muharreminde şâlişen halefi yirine makâm-ı iftâya i‘âde ve mesned-i lâdiminde karârdâde kılındı. Biñ on beþ Rebi‘ ü'l-Evvelinde Vezîr-i A‘zam Dervîş Paşa sa‘yyi ile ‘azl olinup Muþtafa Efendi şâniyen müfti'l-enâm oldılar. Sene-i mezbûre Recebinde anlar ‘âzim-i dârû's-selâm bunlar dördüncü defâ şeyhü'l-Îslâm olup on yedi Şaferinde sa‘y-i þavâþî vü esfar-ı havâþî ile ‘azl ü iz‘âc olinup yedi yüz eþi akçe vazîfe ile mütekâ‘id ve ‘alâ’ik-i câh u iclâlden mütebâ‘id olmuş idi. Biñ yigirmi senesinde þarîk-i Şâmdan edâ-yı hüccetü'l-Îslâm ve ziyâret-i ravza-yı Resûl-ı Enâm-ı ‘aliyye-i efâlû's-şalât-ı ve's-selâm eyleyüp sene-i mezbûre evâ'linde ķufûl ü ȝubâr-ı maþdem-i kerîmlerin iksîr-i bereket-i İstanbul itmişler idi. Biñ yigirmi bir Şaferinün sekizinci günü yevm-i selâsede medkûken rîhlet ve hilâl-i vûcûd-ı riyâzeti-i ‘ibârların mazhar-ı envâr-ı cemâl itmege dikikât idüp şî'r:

Murg-ı revâni göklere irdi hürnâ gibî

Kaldı þaþîz-i þâkde bir iki üstüþ’ân

nesr-i Câmi‘-i Ebu'l-Fethde Üsküdarî Hûdâyî Mahmûd Efendi Haþretleri şalât-ı cenâzelerin ba‘de'l-edâ Kırk Çeþme þurbânda naþb-ı ȝatîb ve minber ile câmi‘-i mu‘teber eyledükleri Hüsâm Beg Mescidi haþiresinde mu‘tekif-i künc-i karâr-ı raþmet-medâr oldılar. "Îlâhi ile Sun'u'llâha raþmet (1021)" târiþ-i vefâtlarıdur. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh şabb-ı sicâlü'l-mâgfîret ‘aliyye-i mecmâ'u'l-bâhreyn şerî‘at ü ȝâlikat mevridü'n-nehrin faþl u ma‘rifet şî'r:

Muktedâ-yı fuþalâ-yı hâtimetü'l-müctehidin

Hüccetü'l-Hakk-ı 'aliyyü'l-þâk imâme'd-dünyâ

mefhûmına mâ-þadaþ ȝayr-ı dîn ü ȝavvâl-ı bi'l-þâkk ve menba‘-ı zûlâl-i faþl u hîkmet ve müsteþâr-ı umûr-ı dîn ü devlet fetvâları metîn ü muhkem nezâhet ve taþvâları müsellem-i ‘âlem ȝâhir ü bâþını ma‘mûr ȝutb-ı dâ'ire-i vilâyet mahzen-i esrâr-ı kerâmet idi. Menkûldür ki Sefer-i Engürüsde serdâr olan müşârun-ileyh Vezîr Yemiþçi Hasan Paşa kec-fehm ve ȝod-re'y-i tûnd-ȝûy-ı cebbâr olmaþla sedd-i Îslâm

ve sügür ve diyār-ı Müslimîn olan Budin Kal^c asına düşman hûcûm üzere iken iltifât itmeyüp ^c asker-i İslâm-ı taraf-ı âhire sevâk itmekle düşman Peşte Kal^cası Hîşârına müstevlî ve Budin Kal^c asına müsta' lî olup bu sebebden hezârân-ı ehl-i İslâm nâ' il-i şehâdet ü giriftâr-ı esâret-i düşman ve cevâmi^c ve mesâcid-i maķârr-ı erbâb olup eşnâm u ezlâm olduğu cihetden sipâh tâ'ifesi istiftâ eyleyüp serdâr-ı merkûmuñ katline fetvâ virmişler idi. Ol eşnâda Yemişçi Hasan Paşa âstâneye gelüp manzûr-ı pâdşâhî ve dâmâd-ı şehenşâhî olmağla Yeñiceri tâ'ifesi imdâd eyleyüp sipâh tâ'ifesinin rü'esâsından Poyraz Muştâfâ ve emsâli maķhûr u maķtûl ve nûcûm-ı sûreyyâ-yı niżâm-ı cem^c iyyetleri perişân u ufûl olduķda Vezîr Cebbâr kuvvet-i câhîna mağrûr olup şâhib-i tercemenüñ izâle-i vücûdına ķaşd itmekle nice zamân iħtîfâ idüp hattâ müte^c allîkâtı daħi mekânlarından āgâh degil idi. Zamân-ı ferc-i karîb olduķda bir seher taşradan hâreme pûr-tâb olınmış bir mektûb bulurlar ol ġonce-i nûh beste-i nesîm-i arzû-yı murâd ile küşâd itdüklerinde hattâ-ı şerîfleri ile selâm u du^c ādan şoñra in-şâa' llâh-ı Te^c ālâ yigirmi günden şoñra mânî^c ber-ṭaraf olup sizlere mülâkî oluruz deyü yazılmış görüp mesrûr oldılar. Fi'l-vâki^c zamân-ı ma^c hûd mûrûr idicek Yemişçi maķhûr ve bunlaruñ âftâb-ı devleti karîn-i ʐuhûr olur merhûm müşârun-ileyhden vezîr müşârun-ileyhüñ ta^c yîn-i zamân-ı ķatlini aşlından su'âl olınduķda bugüne güher-riż-i cevâb oldılar ki bir gice bir şahş-ı nûrânî ʐâhir olup elime bir şûret-i fetvâ şunup imzâ teklîf eyledi nažar itdükde gördüm ^c aynı ile Yemişçi haqqında virdigüm fetvânûn şûretidür ol kimseden isti^c fâ idüp luť eyle baňa bu teklîfi eyleme bir def^c a iftâ eyledigüm için bu deñlü belâya mübtelâ oldum deyüp imtinâ^c mdan i^c tizâr eyledüm memnû^c olmayup tekrâr ibrâm idicek yanımdan bir kimse beni āgâh eyleyüp saña bu teklîfi eyleyen Hażret-i 'Alî Kerîmu'llâhi Veche ve Rađiya'llâhu ^cAnh Hażretleridür. Karşuda erîke-nişîn-i ^cazv-ı i^ctibâr olan fâhr-i 'âlem Şalla'llâhu Te^c ālâ-yı ^cAleyhi ve Sellem Efendimiz Hażretleridür anlaruñ fermân-ı 'âlişânları ile gelmişlerdür didükde nažar itdüm ol Sultân dîni çâryâr-ı güzin ile murabba^c-nişîn-i mesned-i temkîn görüp sem^cen ve tâ' aten diyerek imzâ-yı fetvâya taħriķ-iyerâ^ca ķıldum. Ol sâ^cat Yemişçi Hasan Paşayı dest-besté ve gerden-şikeste-i meydân-ı siyâsete getürdiler. Vahydür Kerrâruñ nažar-ı murğ-ı eserine

yaturdılar. Hasbe'l-fermān-ı zülfikār-ı şā'iķa-i kirdār ile kellesi pirān ve miyān-ı meydāna ḡalṭān oldu. Hażret-i 'Alī Rađiya'llāhu 'Anh fermān-ı şerīfi yirine getürdükden şoñra geldiği cānibe revān oldukça bu meclisün naḳş-ı şahīfe-i h̄āb ve bu maķule h̄āb-ı şahī ve 'āyīne gibi rū'yā-yı rū-yı h̄āb olduğın bilüp 'akablerince isti'cāl ve dāmen-i 'ināyetletlerin tutup bu vak' anuñ yevm-i vuķū' indan su'āl itdüm buyurdılar ki yigirmi günden şoñra ʐuhūr ve āftāb-ı ġayret-i İlāhī-yı ifāża-yı nūr ider ol sebebden müte'allikāta taķidim-i besāret ve tezkire ile işāret itmiş idüm buyurmuşlardır. Āşār-ı celilelerinden Tefsīr-i Keşşāf evā'iline hāsiyeleri ve mekteb-i hāme-i sīmīn-i կılādeye evrāk-ı pür-naḳş u nigār-ı ġāsiyeleri vardur. Fünūn-ı 'adīdeden Kütüb-i Mütedāvileye ta'īlīkāt-ı şerīfleri Mu'allakāt-ı Ka'be gibi meşhūr-ı 'ālem ve āvīze-i kūs-ı կabūl-i 'Arab ve 'Acemdir. Ekser-i evkāt-ı şerīfleri itmām-ı meşālihden şoñra 'ibādete maşrūf ve ṭab'-ı tecerrüd-i i'tiyādları melā-yı h̄iṭṭa-ileṭā'if-i կudsiyyeye müncezib ü meşgūf olmağın ʐikr olunan müsveddātı beyāzā alarak cem' ü tedvīn ile silkü'l-cevāhir կilmamışlar idi. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Muhammed Han-ı Şālis ve Aḥmed Han-ı Evvelde dört def' ada altı sene on māh miķdāridur. Vucūh-ı ḥayrātdan sa'ādetħānelerine ƙarīb ve ƙābr-i pür-nūrları ile tūde-i hāk-i ḥaremi reşk-endāz-ı kesīb olan Hüsām Beg Mescidini cāmi' eyleyüp cihāt-ı mebrūreye vezā'if-i mevfūre-i ta'īn buyurmuşardur.

El-Mevlā El-Kāmil El-Fāżıl H̄āce Sa' de'd-dīn Efendizāde Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh mu'allim-i maķām-ı Murād Hanı Seyyidi'l-'ulemā'i'l-a'īlām Şeyhü'l-İslām Sa'dü'l-eyyām Sa'de'd-dīn Efendinün ahter-i burc-ı gevher-i nesl-i mes'ūdıdır. Toķuz yüz yetmiş beş Şa'bānunuñ yigirmi sekizinci cum'a gününde ƙabl-i țulū'u's-şems-i 'ālem-i lāhūtdan misāfir ve nūr-baḥş-ı mülk-i 'anāşır olup ol tāriħde vālidi Burusada Yıldırım Han Medresesi müderrisi olmayla anda vūcūda geldi. Üstādları Mollā Tevfīk himmeti ile teşyid-i mebāni-yi 'ulūm idüp rütbe-i isti'dāda vuşūlünden şoñra ṭoksan dört Cumāde'l-Ūlāsında pederlerinden mülāzim olup ol gün İsmihān Sultān Medresesi pāyesiyle ikrām olındı. ṭoksan yedide şahna gelüp ṭokuzda Selīmiyyeden Süleymāniyyeye h̄i'rām eyledi. Biň tāriħinde Mekke kažāsıla teşrif ve biň birde isti'fā itdi. Biň dörtde İstanbul kažāsı

virilüp girü ol sene Anaçolu şadrına geçdi. Egri sefirine gidüp ba' de'l-ķufūl iki sene ma' zūl oldukça şoñra biñ yedide Rūm İli şadāreti virildi. Biñ on Şaferinde Sun' u'llāh Efendi yirine şeyhü'l-İslām olup "veskü Ḳavl-i Muhammed ve 'aliyye'l-fetvā" tārīh-i fetvāları vākı'ı oldu. On bir Recebinüñ yigirmi ikinci günü tekā' üd idüp on yedi Şaferinde şāniyen Sun' u'llāh Efendinüñ def' a-i rābi'ası yirine makām-ı iftāda ķarār itdiler. Bu kerre yedi seneden ziyāde kevkeb-i ikbälleri fer' ü ziyāde olup altmış biñ akçe ze' āmet olan Ḳalkandelen hāşları žamīme-i revātib-i seniyye ve 'ilāve-i vezā'if-i 'aliyyeleri olmuşdur. Biñ yigirmi dört Cumāde'l-Āhiresinüñ beşinci gününde kırk տokuz yaşında iken ṭa'ne-i ṭa'ün ile 'ālem-i bekāya 'azm itdi. Cenāzeleri Cāmi'-i Eyyüb Enşāriye ihzār ve şeyhü'l-'aşr-ı Üsküdarı Mahmūd Efendi imām-ı şaff-ı ihtiyār ķılınup du'ā vü şenā ile vālidi türbesinde defn olındı. Manşib-ı fetvā-yı birāderleri Es'ad Efendiye tevcīh olındı. Müşārun-ileyh 'aynū'l-'ayān-ı 'ulemā-yı Rūm şı'r ü inşāda reşk-āver-i ḥāce cihān zekāda 'akl ol fazīletde Ḥāce zāde-i Şāni idi. Ḥandān-rū nükte-senc ve laṭīfe-gū bir mahdūm-ı mükerrem olup elsine-i şelāsedē nażm u neşri ve müşanna' inşası ve Қaşide-i Bür'eye taḥmīs ve 'aşr-ı ehl-i 'aşra taķrīzleri ve muķaffā imzāları vardur. Vālid-i mācidlerine iktidā eyleyüp cum'a günleri Ayasofyada livechi'l-lāhu Te'ālā iftā iderler idi. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Muhammed Ḥan-ı Şāliş ve Aḥmed Ḥan-ı Evvelde iki def' ada sekiz sene on bir ay on beş gün mikdāridur. Pederlerinüñ Tācū't-Tevāriħini tezyīn ü tezyīle şurū' idüp tekmil-i müyesser oldı. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl El-Kāmil Ebu'l-Meyāmin Muştafā Efendi

Şarı Gürzzāde kaynı diñmekle şöhret-şı' ārdur. Toğuz yüz ellı üç tārīhinde 'ālem-i ervāhdan mülk-i eşbāha hicret ve misāl-i aftāb-ı 'ālem-tāb-ı nūr-bahş-ı hilāl-i mihr-i 'izzet olup tārīh-i vilādeti ħayrū'n-nebiyyīn vākı'ı olmuşdur. Sinn-i temyīze vāṣıl oldukça ṭarīk-i sa'ādet-refīk-i 'ilme sevk-i rahle-i 'azīmet ve tāhriķ-i ķāfileye himmet ķılmış idı. Maḥrūsa-i Burusada Қabluca müderrisi olan müşārun-ileyh Şarı Gürzzāde Efendi hıdmetlerine vāṣıl ve 'ukde-i 'alāka-yı müşāheret ile ķarīn-i kabūle nā'il olup ba' dehū Paşa Ḥācesi Mahmūd Efendi ve İsmīħān müderrisi 'Abdü'l-Ğānī Efendi ve ba' dehū Ebu's-Su'ud Efendi cem'iyyet ve Āstānelerine dāhil ve intisābla

iktisāb-ı ‘azv u ref’et-i bī-hesāb itmiş idi. İbtidā yigirmi akçe vazīfe ile Nişancı Medresesine ba‘ dehū Kestel ve Pervīz ve Kürekçi Başkanı Medreselerine müderris olup o şırada Kara Çelebizāde Hüsām Efendiye dāmād ve taķrīb-i karābetle Ḥāce Efendi āstānesine şeref-yāfte-i istinād olmuş idi. Bu şuretle devr-i medāris iderek biñ dört Cumāde'l-Āhiresinde Dāru'l-Ḥadīṣ-i Süleymān Han ile taħṣīl-i ‘unvān ve biñ sekiz Recebinde Edirne қażāsiyla mazhar-ı ikrām kılındı. Biñ on Şaferinüñ ikinci günü İstanbul қażasına nakl ü taħavvül ve ol manşib-ı celīlede kemāl-i istikāmet ve şehāmet ile icrā-yı aḥkām-ı şer‘ iyyeye himmet idüp ve firet-i zahā’ir ile her kūse-i reşkīn-sāz-ı kiler-i ekābir olmağın bi'l-istihkāk Ebu'l-Meyāmin laķabı ile şöhre-i āfāk olmuş idi. Biñ on bir Recebinüñ yigirmi ikinci günü Anaçlı şadrına pirāye-bahş olup sene-i merkūme mah-ı Şa‘ bānunuñ yigirmi beşinci günü Yemişçi vak‘asında bağıteten şeyhü'l-İslām ve müfti-yi müşkil-küsā-yı enām oldılar. Biñ on üç Muharremiñüñ oninci günü altı yüz akçe vazīfe ile mütekā‘ id olup sene-i mezbûre Recebinüñ yigirmi ikinci günü yevm-i hāmisde maraž-ı կulunc ve renc-i ‘ilāve-i ibtilā ile һavāle-i zāt-ı melek-simāt ve puğzen şem‘a-i һayāt olmuşdur. Cāmi‘-i şerīf-i Sultān Muhammed Hanuñ һarem-i irem nişanına muttaşıl һānelerine muķābil maħallede medfūndur. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Muhammed Han-ı Sālis ve Aḥmed Han-ı Evvelde iki def‘ ada bir sene on māh miķdāridur. Mollā-yı müşārun-ileyh deryā-yı fasīḥü'l-ircā-yı ‘ilm ü ‘irfān-ı vecīh ve vākūr-ı beşāset ü semāhatle meşhūr ve meşāyiḥ-ı tariķate şifte-dil-i cāmi‘-i şerīf at ve tariķat-ı mecma‘ u'l-bahreyn-i fażīlet ve haķīkat-i pāknijād ve melek-nihād idi. Āşār-ı ‘aliyyelerinden imtiḥān maħalline risālesi ve işbāh ve nażā’ir-i fiķhiyyeye ta‘likātı ve қarīn-i қabūl olmuş kelimātı vardur. Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Ḥāce Sa‘de'd-dīn Efendizāde Muhammed Es‘ad Efendi Müşārun-ileyh Sa‘de'd-dīn Efendi Hażretlerinüñ şulbünden ړokuz yüz yetmiş sekiz senesi Muharremiñüñ oninci gicesi leyle-i hāmisde pertev-endāz-ı ‘ālem-i şūhūd ve müteşaddī-yi şu‘ūd-ı kaşr-ı çār-erkān-ı vücūd olmuş idi. Pederi müşārun-ileyhüñ ihtimāmı ile taħṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp ړokuz yüz ړoksan altı Recebinde mevkif-ı istifadeden mihrāb-ı ifādeye taķdīm ve Kemāl Efendi yirine haşeki pāyesi ile tekrim

olındılar. Bu şüretle devr-i medāris eyledükden şoñra biñ bir Şevvālinde Dārū'l-Hadīş-i Süleymān Ḥanī ile tekmil-i devre-i ders ü ifāde ve itmām-ı mehāmm-ı taħkīk ve icāre eyleyüp biñ dört Cumāde'l-Āhiresinde Maħrūsa-i Edirne kažasına nā'il ve sene-i mezbüre Zi'l-Hiccesinde Anaṭolı pāyesine vāṣil ve biñ yedi Muħarreminde bi'l-fi'l ḥākim-i Dārū's-Salṭana oldılar. Biñ on Şaferinde Anaṭolı şadri ile hilāl-i ītibārı bedr olmuş iken on bir Recebinde ref̄ olınup on iki Ramażānında şadr-ı Rūm ve nā'il-i ġāyetü'l-ġāyat-ı merūm olup on üç Şa'banında vazīfe-i mu'tāde ile dağdağa-i şadāretden dāmen-keş-i isti'fā ve on beş Şaferinde şāniyen ol şadr-ı 'āliye ku'ud ve on yedi Muħarreminde kūse-nişin-i 'uzlet ü inzivā eylediler. Yigirmi üç Hilālinde Hacc-ı Beytullāhu 'l-Harām ve ziyāret-i ravża-yı Seyyidü'l-enām-ı 'aleyhe efḍalü's-selām eyleyüp bi'l-'avde Karaman içine geldüklerinde ya'ni biñ yigirmi dört Cumāde'l-Āhiresinde birāderleri Şeyħü'l-İslām Muhammed Efendinüñ vuķū'-ı vefatıyla kendüleri manṣib-ı celīl-i fetvā ile mübeşşer olmuşlar idi. Yedi sene-i kāmile müsteşār-ı dīn ü devlet ve müşkil-küşā-yı mülk ü millet olup biñ otuz Hilālinde Sultān 'Osmān Kişver Ḥan Gāzī ile Leh Seferine revān ve Boġdana dāhil olduklarında tedbir-i ḥaṭṭ-ı bedenleri serħad-i ītidālden ḥāric olmağla żarūri īhtiyār 'avdet eylediler. Ba'de zamān mušāheret-i Cenāb-ı şehensāhī ile mübāhī olup otuz bir Recebinde vāķi' Fetret-i 'Osmān Ḥanī gününde īhtiyār-ı 'uzlet ü inzivā itmişler idi. Otuz iki Zi'l-Hiccesinde şāniyen mesned-i ifāde ve iftāda karārdāde kılınup otuz dört Şa'banunuñ on dördüncü günü neyyir-zāt-ı ḥūrṣidi'l-me'āniyi perde-i ġamām-ı ḥamāmda uful ve menzil-i ḫadīm-i bākiye kūfūl idüp Hażret-i Ebā Eyyūbda vāķi' vālid-i mācid ve birāder-i vālā-güherleri cenbinde künc-i maħzūn-ı mütevāri' ve medfūndur. Müşārun-ileyh vāṣil-ı ser-menzil-i taħkīk-i mecmā'u'l-bahreyn-i şeri'at ve ḥaġikat-i mevridü'n-nehrin 'ilm ü ma'rifet-i güldeste-i ahlāk-ı hasene-i zīver-i destār-ı ītibārları ve naħl-i sünbül-bestə-i feżā'il-i müstaħsene-i pīrāye-i rāyet-i iştihārları 'allāme-i a'żam ve ekmel şeyħü'l-fenn her fenn-i ma'ül idi. Üsküdāri Maħmūd Efendi Hażretlerinden tekmil-i ṭariķat ve taħsil-i sermāye-i erbāb-ı haġikat eyleyüp beyt:

Mecma'u'l-bahreyn-i 'ilm ü ma'rifetdür meşrebüñ

Anda hıızır-ı hâl ve Musâ-yı şerîcât ve hem-nişîn

mazmûnına mazhar olmuşlar idi. Ekrem-i fezâ’ıl-i beşeriyye olan fażilet-i sejhâ ve ‘atiyyedür ki fıkra-yı mute‘affine dest-i taşaddukî kûşâd ve ‘attâr-ı bahâr gibi mevrûş ve mükteseb olan dirhem ü dinârı berbâd iderler idi. Hükümetleri eyyâmında kemâl-i ‘adâlet ve şehâmetle nesâk-perdâz-ı ‘âlem-i şadâret ve fetvâları hengâmında bereket ve istikâmet ve diyânet ile erbâb-ı tarîk-i hâdiyi râh-ı eslem olmuşlar idi. Elsine-i şelâşede eş‘âr-ı dil-küsâları ve müretteb ve mükemmel dîvân-ı belâğat-intimâları olup Қâşîde-i Bür’eyi dahî taḥmîs buyurmuşlar idi. Şî‘r:

Hevâ-yı sünbülîde seyr-i sünbül-zâr-ı a‘lâdur

Zemîni âsmâni gösterür özge temâşadur

matla‘ı güftâr-ı durer-bârlaridur. Müddet-i fetvâları ‘aşr-ı Sultân Ahmed Han ol Muştâfa Han ol ve ‘Osmân Han-ı Şânîde sekiz sene altı mâh miğdâridur. Raḥmetu’llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâżıl El-Kâmil Zekeriyâzâde Yaḥyâ Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh biň târihinde şeyhü'l-İslâm iken vefât iden Zekeriyâ Efendinüñ necl-i necîb ü ferzend-i edîbidür. Evâ’ıl-i hâlinde tarîk-i ‘ilme sülük idüp Vâlide Medresesinden Haleb Mollâsı olup Şâm ve Edirne kažâlarına dahî muṭâşarrif olduķdan şoñra biň on ikide İstanbul ķâdîsi ba‘dehû Anaṭolî ve altı aydan şoñra Rûm İli ķâdî-i ‘askeri olaraķ biň otuz birde vâķî‘ vak‘a-yı Sultân ‘Osmân Hanîde Şeyhü'l-İslâm Muhammed Es‘ad Efendi ihtiyâr-ı ‘uzlet ve ferâğat itmegin manşîb-ı fetvâ bunlara virilmiş idi. Cülûs-ı Muştâfa Hanîden şoñra kemân-keş ‘Ali Paşa nev‘an istiklâl şüretin bulup ṭama‘ vü irtîşâ ve ‘adem-i ḥâvf-ı ḥaseden emşâli ḥâşa’ıl-i zemîmeye nâ’ıl olmaġın tebrik-i ‘îd içün şâhib-i tercemeye varduķda esnâ-yı kelâmda rüşvet müzâkeresi aňılıp naşîhat yüzünden terk-i rüşvet bâbında ba‘zi kelimât ile paşaya ta‘rîz itmeleriyle paşanuñ infî‘âl ü dehsetine ve beynlerinde nefret ve ‘adâvete bâ‘is olup ve Paşanuñ hîkd u ķudûretini ķayın atası Bostânzâde dahî taż‘îf idüp eger Yaḥyâ Efendi şadr-ı fetvâda ķalursa seni endâhîte itdirmesinde şekk yokdur deyüp nice mekr ü hîle dahî ta‘lim itmekle kemân-keş müşârun-ileyh bir gün hużûr-ı pâdşâhîde Yaḥyâ Efendinüñ pâdşâhî iclâs ħuşûsında rîzâşı yoġ idi ḥattâ Mora

vak^c arasında ‘ulemānuñ murādı Sultān Muṣṭafāyı hal^c ve sizi iclās iken Mora ile ittifāk idüp māni^c olarak bu sebepler ile bu kadar hazzā^{ı̄n} telef oldu. Eger bu ķavliñüz şadr-ı vezārete gelmesem yine māni^c olması muķarrer idi. Hāliyātuñ turmayup zorbalar ile vifakde ve tekrār Sultān Muṣṭafā ile Morayı iżhār için şafākda der-i ‘ulemāya ķılıc çekmenüñ Devlet-i ‘Oṣmāniyyede hergiz vākı^c olmuş degil iken ol fitne-i marziyye anuñ yüzünden şūret-pezīr olduğından cümle ‘ulemā münkesirü'l-hātīrdur deyüp müfti^{-yi} müşārun-ileyhüñ ‘azlini ‘arz itdükde pādşah cihān-şāhib-i tercemenüñ ‘azline aşdār-ı fermān idüp yirine Es^cad Efendi tekrār müfti^c oldu Mora Hüseyin Paşa dahı bulunup ķatlı birle cezásını buldı. Müşārun-ileyh Es^cad Efendinüñ otuz dört Şa^cbānunuñ on dördüncü günü vuķū^c-ı vefatiyla maķām-ı kerīm-i iftāda şāniyen bunlar mukīm oldılar. Kırk bir Recep-i şerīfinüñ yigirminci günü Vezīr Alkamī žāmir-i Recep Paşa iğrāsı ile ‘asker-i tecemmu^c idüp ilhāhları ile Şadr-ı A^czam Hāfiż Ahmed Paşa maqtūl ve ol vezīr-i hā^{ı̄n} maķām-ı şadārete mevşūl oldukça maşlaħat-ı dik̄kat üzere şāhib-i terceme dahı mütekā^c id olup yırlerine Ahīzāde Hüseyin Efendi şu^cūd eyledi. Biñ kırk üç senesi Recepbi evā^cilinde müşārun-ileyh Ahīzāde Hüseyin Efendinüñ vuķū^c-ı şehādetinde Şeyh Sanān Қaryesinde olan żay^casında idi. Hātt-ı hümāyūn ile seri^cen adım gidüp şālişen şadr-ı fetvāyi teşrif itdiler. Biñ elli üç senesi ‘id-ı edhāda ziyāde ҳaste olup sene-i mezbûre Zi'l-Hiccesinüñ on sekizinci leyle-i sebtde vefat iderek Sultān Muḥammed Ḥan Cāmi^c-i Şerīfinde namāzı edā olinup pederi Zekeriyā Efendi Türbesine defn olındılar. ‘Aşr-ı Sultān ‘Oṣmān Ḥan-ı Şāni ve Murād Ḥan-ı Rābi^c adan üç def^c ada yigirmi seneye қarīb ol maķām-ı ‘älîde temekkün idüp āhir-i^c aşrlarında istiklāl-i tāmm üzere merci^c -i enām olup Sultān Murād Ḥan ile revān ve Bağdād Seferlerine ‘azīmet ve ba^cdehū Sultān İbrāhīm Ḥan Hažretlerinüñ evā^cilinde Muṣṭafā Paşa ile yek-dil ve yek-cihet olup ke'l-evvel müsteşār-ı umūr-ı dīn ü devlet olmuşlar idi. Cinci Ḥācenüñ zuhūriyla ba^cżı müfsidler fürce bulup pādşah ‘itābına mazhar itdiler. Luṭf u ikrāma me'lūf olmuş ve pādşāhlardan iltifāt göre gelmiş molla-yı zi^c-şān şākiṭ-ı i^ctibār olmağla taħammül idemeyüp sinn-i inhiṭāt dahı gāyete irmekle istilā-yı hümūm u ġumūmdan şāhib-firāş olup āhir-i ‘azm-i āhiret itdi. Müşārun-ileyh elṭaf-ı meħādīm-i Rūm-ı laṭīfe-i kūy-ı küşāde rūy-ı hoş-

şohbet şā'ir tabī'at mütevāzī ve ḥaluk u kerīm zamānında nazīri 'adīm idi. Ebu's-Su'ūd Efendiden şoñra gelen müftülerüñ mümtāzı olup müretteb ve müdevven eş'ārı vardur. Cümle-i ebyātı kaşd-1 latīfi müteżammin-i üstādānedür Muhsin-i Kaysarīnūñ Ferā'iż-i Manzūmesine şerh düşmiş ve ḥānesi öñünde bir medrese eylemişdür. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Ahīzāde Şehīd Hüseyen Efendi

Şudūr-1 Devlet-i Selīmiyyeden Ahīzāde Muhammed Efendinūñ şemere-i şecere-i vücūd-1 aşılı ve cevhare-i cemhere-i nesl-i celīlidür. Toğuz yüz seksen Cumāde'l-Ūlāsında perverde-i şadefçe-i vücūd ve dest-i sūr-1 sāhil-i şühūd olup sinn-i temyīze resīde olduķda taħṣīl-i mertebe-i istī' dād ve sa'dü'l-eyyām-1 seyyidü'l-'ulemā'i'l-a'lām H̄āce Efendinūñ meclis-i 'amīmü'l-feyz-i ifādelerine dāhil ve cevher-i istī' dād-1 Hudādādları nażar-1 iksīr-i eṣer-i üstād-1 kāmile vāṣıl olmağın ṭokşan yedi tārīhinde mažhar-1 luṭf-1 'ināyet ve melzūm-1 lāzime-i mülāzemet oldu. Toğşan sekiz Hilālinde ibtidā kırk akçe ile Papas Oğlu Medresesine müderris ve bünyān-1 fezā'ili mü'essis ve ṭokşan ṭokuzda munfaşıl olup şırasıyla devr-i medāris eyledükden şoñra on bir Zi'l-Ḳā' desinde Şari H̄āce yirine Dārū'l-Hadīş-i Süleymāniyye rütbesiyle iħrāz-1 'azv u ihtişām ve on üç Şa' bānında Mużaffer Efendi yirine medrese-i Burusa tevcīhiyle nā'il-i merām ve on dört Şevvālinde Rīḍvān Efendi yirine baġteten Dārū's-Salṭana hükūmetiyle be-kām oldilar. On beş Şevvālinde ma'zūl ve on yedi Cumāde'l-Āhiresinde şāniyen hükūmet-i mezküreye mevşūl olup sene-i tamāmında munfaşıl ve biñ yigirmi Cumāde'l-Āhiresinin selhinde Kāfzāde Feyżu'llāh Efendi maħlūlinden şadr-1 Anaṭoliya vāṣıl oldilar. Yigirmi bir Şa' bānında vazīfe-i muķirra ile iħtiyār-1 kūse-i 'uzlet ve yigirmi iki Cumāde'l-Āhiresinde Dāmād Efendi maħlūlinden Rusçuk Arpalığı tevcīhiyle mažhar-1 luṭf u 'ātifet olup yigirmi üç Ramażānında 'Azmīzāde yirine İstanbul қażasını iħtiyārla *E's-ṣey' ü lā yūsennā illā ve kād yūselleş* mažmūnı aşikār oldu. Yigirmi dört Rebi' ü'l-Evvelinde vazīfe-i tekā'üdleri i'āde ve makām-1 hükūmet-i Koştanṭiniyede Muşlī Efendi karārdāde kılındı. Yigirmi günden şoñra Mollā 'Alī Efendi yirine Ğalaṭa қażası arpalıklarına bedel ve cebr-i kesr içün bedel-i mā-yeteħallel-i vāķi' olaraķ yigirmi beş Cumāde'l-Ūlāsında Zeyne'l-Ābidīn Efendi

mahlülinden Anatoli şadı ile mükerrerden bünyān-ı ķadri meşid ve tekerrür-i isnād ile me'āni-yi cāh u celāli mü'ekked olmuş idi. Yigirmi yedi Zi'l-Ķa' desinde Pervari Arpalığı ile 'uzlet-nişin ve halef-i sâbıkları Ğānîzâde Efendi şadr-ı güzin oldu. Biñ otuz Şa' bânında mecmū'-ı arpalıklarunuň ħalli fermān olmağın Pervari daňı vücûh-ı ķudâtdan Dökmeçizâde Efendi mahdûmu Celâl Çelebiye tevcîh olındı. Otuz bir evâ'linde tekrâr arpalıkları ibkâ ve ħakk-ı rivâyetleri īfâ olnmış idi. Otuz iki Şaferinde Kethüdâ Muştâfa Efendi yirine Şadr-ı Rûm ve nā'il-i ġäyetü'l-ġäyât-ı merûm oldılar. Sene-i mezbûre Zi'l-Hiccesinde mütekâ' id olup Bostânzâde Muhammed Efendi ikinci def'a şadr-ı şadâret ve Pervari Arpalığı tekrâr bunlara 'ilâve-i esbâb-ı ri' äyet olındı. Otuz beş Şevvâlinde Kara Çelebizâde Efendi yirine sâniyen mesned-ārâ-yı şadâret olmuş idi. Otuz yedi Rebi' ü'l-Āhirinde be-tekrâr mütekâ' id ve ol maķâm-ı refî'a 'Azmîzâde Efendi müteşâ' id olup Rusçuķ Arpalığı bunlara nakl eyledi. Otuz ړokuz Hilâlinde Menteşzâdenüň mutaşarrif olduğu Gelibolu manşibına tebdîl itdiler. Kırk bir Muharreminde Ebu's-Su'ud Efendi yirine üçüncü def'ada dest-pîrâ-yı şadâret olmuşlar idi. Sene-i mezbûre Şaferinüň yigirmi altıncı günü ɏahve-i kübrâda mübtelâ oldukları ɏarha-i cān-güzâr-ı zaḥmetden vefât eylediler deyü ma'rûf-ı pâye-i serîr-i sultânî oldukça manşib-ı şadâret-i Anatoli şadı Çeşmî Muhammed Efendiye 'inâyet irtesi yevm-i erba'āda mânend-i Yusûf Şiddîk haber-i fevt-i ħilâf-ı vâkı' olduğu taħkîk olunup ba'de'l-aşr iki şadr-ı sa'ādet-güster-i kemâfi'l-evvel maķamlarında muķarrer ķılındılar. Sene-i mezbûre Recebinüň yigirmi birinci günü Vezîr 'Alķamî Žamîr-i Recep Paşa iğrâsı ile 'askeri tecemmu' eleyüp Vezîr-i A'żam Hâfiż Ahmed Paşa ilhâhları ile maktûl ve ol vezîr-i hâ'in maķâm-ı şadârete mevşûl oldukça maşlaħat-ı ķuvvet üzere şeyħü'l-İslâm-ı cemâlü'l-eyyâm Yaḥyâ Efendi mütekâ' id ve bunlar maķâm-ı refî'-i fetvâya şâ' id olmuşlar idi. Kırk üç Recebinüň evâ'linde müşârun-ileyh ħayr-ħâhlîk yüzünden Sultân Murâd ȏan Hażretlerinüň vâlidelerine yazdıkları tezkire-i a'dânuň kendûsi ħakkında olan ifk ü iftirâsnı te'yîd ider şûretde vâkı' olmağla tezkire-i mezkûre müşârun-ileyhâ cānibinden Burusaya taraf-ı pâdşâhiye ırsâl olındı. Cün nâme-i vâlide yedd-i hümâyûna vuşûl olup müftî efendinüň tezkiresin görüp ɏažiyyeye maṭla' oldukları

sā‘at ‘azm-i Dārū's-Saltāna idüp sarāy-ı hümāyūna vāşıl oldukları anda şāhib-i terceme ile oğlu İstanbul қādīsi Muhammed Çelebiyi birer sefīneye կoyup Kıbrıs Ceziresine nefy ile fermān ve makām-ı fetvā şāniyen Yahyā Efendiye ihsān olındı. Oğlu Çelebi mūmā-ileyh müşādif-i hevā ile gitmiş ve şāhib-i terceme ber-cihetiyle henüz boğazı çıkmaksızın tekrar һakkında vāķī‘ olan irāde üzerine Bostancı Başı Doçe Yedi Kule açıklarında zavraq ile yetişüp sāhile çıkdirıldıdan şoñra Ayastefonoz nām կaryeden geçirüp Қarafarye nām կaryede bir Yeñiçeri menziline itdirüp edā-yı namāz u niyāz u vaşıyyetle teslīm-i bī-enbāzdan şoñra Bostancı hirmenleri kemend atup kārını itmām ve ol hādi'l-menkūl ve'l-ma‘kūluñ rūh-ı pür-fütūhuñ i‘zām-ı dārū's-selām itdiler. Meyyitini ol sāhilde tahtu'l-reml-i defn ü pinhān idüp āstānede medresesi civārında kendüsi çün binā ve tehiyye eyledigi merķad-zībā mu‘atṭal կaldı. Rahmetu'llāhi Te‘ālā ‘aleyh. Mollā-yı müşārun-ileyh şıbt-i sicālü'l-mağfiret-i ‘aleyh կuvve-i һāfiżada ‘ilm-i һifz-ı ādāb-ı tariķatde müsellem-i ‘ālem ma‘reke-ārā-yı ārāyiş sīmiyā-perdāz-ı nūmāyiş bedi‘ ü'l-beyān-ı munṭaliku'l-lisān-ı başıret ve intibāhda yegāne-i manşube-i sāzī şatranc-ı tedbirde ferzāne naķş-ı günā-gün-ı neyyirüñ ve füsünde esb-i cārū ve rā'iż fikrinüñ rahş-ı mu‘allimi şebhūn-ı mecunda duhāt-1 ‘Arab yanında A‘cemī rişhand ile pesendiyle ‘ālemi bend itmek kārı ve mevā‘id-i ‘arkūbye ile nice sāde-dilleri meftūn itmek nuḥbe-i efkārı ve bi'l-cümle ‘ayb u hüneri ma‘lūm-ı ‘ālemiyān vādīsinde ferīd-i cihān idi կalem-i incā-yı resīd ve ser-be şikest-i āşār-ı ‘ilmiyyeleri ‘Ankā gibi şöhre-i dünyā ve mişāl-i cevher-i kimyā çeşm-i a‘yāna tūtiyā idi. Hāneleri muķabilinde medrese-i celîleri vardur. Balat semtinde bir kinīse cāmi‘ idüp vezā’if-i ta‘yīn itmişler idi. Hüdāyī mahlaşı ile eş‘ārları vardur. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Murād Ҳan-ı Rābi‘ ada yalñız iki mah miķdāridur.

El-Mevlā El-Fāżıl Es‘ad Efendizāde Ebū-Sa‘id Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Cāmi‘u'r-riyāseteyn Hāce Sa‘de'd-dīn Efendizāde şeyħü'l-İslām sālifi'z-zikr Muhammed Es‘ad Efendinüñ maḥdūm-ı mükerremleridür. Vilādetleri biñ üç senesinde vāķī‘ olup vālidi sāyesinde nāz u na‘īm ile perveriş buldı. Vāşıl-ı rütbe-i һod-bülüğ oldukça şoñra taħṣil-i ‘ilme sālik ve vālidi

müşārun-ileyhüñ himmet ü i^cānetiyle tariķ-i tedrīse dāhil ve rü'ūs-ı hümāyūna mālik olmuş idi. Bu şuretle ķať^c-ı merātible rütbe-i mevleviyyete nā'il ve biň otuzda Süleymāniyyeden Şām ve otuz ikide Burusa mevleviyyetleriyle ikrām olinup otuz dört senesi Muħarreminde İstanbul ķažasına vāşıl oldılar. Müddet-i mu^ctādesin teknil eyledükden şoňra 'azl ve otuz altı senesi Cumāde'l-Ūlāsı ġurresinde şāniyen naşb olındı. Otuz sekiz Ramażānuň yigirmi yedinci günü Şadr-ı Şadāret-i Anaṭoli ile be-kām ve otuz ṭokuz senesi Zi'l-Қa^c desinde Rūm İli tevcīhiyle nā'il-i 'azv ü iħtişām olmuşlar idi. Ba^cde'l-'azl kırk ṭokuz senesine gelinceye ķadar hāne ve sāħilħānelerinde bi'l-izzi ve'l-iqbāl-i iķāmet ve sene-i merķume Rebi^c ü'l-Āħiresinüñ on beşinci günü şāniyen manşib-ı mezkūra icābet eyledi. Elli bir senesi 'azl ve yine kūše-i vaħdetde muķim oldukları hālde elli üç senesi Zi'l-Қa^c desinüñ sekizinci günü Zekeriyyāzāde Yaħyā Efendi üzerine müfti'l-enām ve müşkil-kūşā-yı hāss u 'āmm olmuşlardır. "Ola şadr-ı cāh-ı fetvāda mü'eyyid bu Sa^c id" "Sa^cd-i kevkeble zamāne oldı (1502) müfti bu Sa^c id" fetvālarına tāriħ-i vāki^c olmuşdur. Biň elli beş senesi Zi'l-Қa^c desinde ħasbe'l-icāb 'azl olinup hāne ve sāħilħānelerinde iķāmet üzere iken biň altmış bir Ramażānında müfti^c-yi vakıt bulunan Kara Çelebizāde 'Abdü'l-'Azīz Efendi makām-ı 'ālī-yi fetvādan bi'l-'azl Saķiza nefy ü iclā ve bunlar şāniyen cāh-ı vālā-yı fetvā ile tebcīl olınmış iken altmış iki Ramażānuň sekizinci günü İstanbuldan ma^czūl Es^cad Efendiyi bi'z-zāt ħarb eylediginden 'ulemā-yı tecemmu^c iyla şehr-i merķumuñ on ikinci günü 'azle mübtelā ve kūše-i hānesinde iħtiyār-ı inzivā eylemişler idi. Biň altmış dört senesi Shaferinüñ on dördüncü yevm-i sebt-i Bahā'i Efendi vefatında şālişen müfti olup yine ķapusı merci^c-i enām oldı. Biň altmış beş senesi Recebinde şadr-ı vakıt bulunan Ebşir Paşanuň ħarekāt-ı nā-şavābiyla zümre-i sipāhiyāndan Kurd Muħammed nāmində bir şahş-ı bī-edeb Üsküdarda mecrūħ ve me'yūs olan zümre-i sipāhiyi kendüye uydurup cem^c iyyet-i fesāda cür^c et ve nihāyet tā'iife-i merķume ile Yeñičeri nāmerdleri yek-dil ve yek-cihet olarak gūyā mezālimi def^c itmek ve dīn ü devlet umūrına niżām virmek ķaşdıyla ref^c-i livā-yı şekāvete cesāret ve Şadr-ı A^czam Ebşir Paşa ve Şeyħü'l-İslām Efendi ile sā'irenün ķatlleri hākkında 'arż-ı iştikāye mübāderetle gitdikçe fesād u tuġyānları izdiyād bulup evvelā

şadr-ı a' zam müşārun-ileyhüñ ķonaǵında hūcūm birle emvāl ü eṣyā-yı mevcūdenüñ cümlesini gārāt itdikleri gibi şāhib-i terceme-i müşārun-ileyhüñ ķonaǵını daḥı nā-sāvb yüz elli seneden berü hāndān-ı hüsni cānda müddeħarı olan nefāyis-i emti' a ve bisāt ve kütüb-i nefīse ve nevādir-i nādīdesi ān-ı vāhidde tāriħ-i kerde-i dest-i bī-üdebān olup ḥattā kütübħānesi ve kendülere maḥşūs oṭası olan mekānuñ şadefkārı ve ħalkārī-yi münaķkaş dolab կapaķlarını daḥı կapadup götirmişler ve һaremde olan nisvān-ı mühimmātına ve bisāt u evāniye varincaya қadar gāret itmişler idi. Āteş-i fitne yine müntefī olmayup şadr-ı a' ʐamla şāhib-i tercemenüñ қatlleri bābında 'ilm-i efrāz-ı tuğyān olmalarıyla h̄āh u nā-h̄āh ikisinüñ қatline rīzādāde-i pādshāhi olmış iken naķibü'l-eşrāf Zeyrekzāde Efendi cümleye i' tirāz idüp şeyhü'l-İslām nāmına olan ādem-i sā'ir-i ehl-i cerāyim gibi rāyegān-ı қatl olınmak ve mertebe қabiħdür artıq nāmūs-ı 'ulemā berbād olup her birimizi ġayri birer bahāne ile қatl iderler tā cümləmüz қatl olınmadıkça Efendi müşārun-ileyh қatl olınmaz deyüp һakkā ki 'aceb-i cür' et ü tedbir idüp muķaddemāt-ı ma' қūle-i mūhiše başṭ itmekle vezir-i müşārun-ileyh қatl olınup müfti'-yi müşārun-ileyh maħd ü meyle ma' an қayıga važ' ve Geliboliya nefy ü iclā olınmışlar idi. Altmış yedide Mekke-i Mükerreme қādīsı olup bir hafta geçdükde Şām ve ol esnāda kendü hūkūmet eylemek üzere Konya қażāsı tevcīh olınmış iken bunlaruñ birisine gitmek müyesser olmayup taraf-ı saltanat-ı 'aliyyeye 'arż-ı hāller gönderüp Şa'bān Ḥalīfe ve zevcesi Meleki Қadın vesātetiyle taķdīm olınup merħamete қarīn 'āfv ü 'ināyet ü elṭāfina mu'tād olduğu cānib-i saltanat himmetiyle Der-Sa'ādete 'avdetle Āzādlı Çiftliginde қarār itmiş idi. Biñ altmış altı senesinde ʐuhūr iden vaḳ'a-yı hā'ilede i' ānetinde bulunan bī-günāħlar ḡadr-ı hussād ile ma'dūm olmaġin kemīn-i kīnde mekin olan a' dāsi firşat bulup қurb-ı civār-ı devletden devr ve yine arpalıkları olan Geliboliya me'mūr itdiler. Her naşıl ise yine 'avenesi izn-i 'avdeti müteżammin-i emr-i taħṣil eylemeleriyle İstanbula duħūl müyesser ve sāħilħāneleri cāy-ı makarr olmış idi. Biñ yetmiş iki Zi'l-Қa' desinde riħlet idüp қaşaħba-i Eyyūbdaecdādī қurbında merķad-i raħmet-i merşadda ķu'ud eylediler. Tāriħ-i vefātlarıdur "El hītām (1602)" Dürr-i mollā-yı müşārun-ileyh āb-rū-yı meħādīm-i Rūm-ı mažbuṭu'l-lisān merbūṭu'l-beyān-ı 'arīk-i

asıl bir zât-ı cemîl idi. Sa‘ dî mahlası ile ba‘zı eş‘ârı vardur. Müddet-i fetvâları def‘ a-
yı evvelîde ya‘ni sâltanat-ı Sultân Muhammed Han-ı Râbi‘ ada on yedi ay mikdâri
olup mecmû‘ı dört buçuk senedür. Rahmetu’llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Mu‘îd Ahmed Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh fîl-aşl Kazâbâd ķazâsından olup esnâ-yı hadâset-i sîn ü
sâl ü ‘unfuvân-ı şabâvet-i şebâb hâlinde meskaṭ-ı re’si olan Kazâbâddan Der-
Sa‘âdete gelüp Fehmî Efendiye mu‘îd ve mülâzim olmuş idi. Taâlib-i şafâhât-ı
devrûn eyyâm u leyâl ile târik-i tedrîse dâhil ve biñ otuz beş târihinde Dârû'l-
Hâdişden Şâm ve otuz tökuzda Mîşir ve kırk üçde Edirne ķazâlarına nâ’il ve ba‘de'l-
‘azl kırk beşde ķazâ-yı İstanbula vâşîl olmuş idi. Biñ kırk yedi senesi Zi'l-Ķâ desinde
şâdr-ı Anatoliya şu‘ûd idüp Sultân Murâd Han Gâzî Bağdad Seferine gider iken
Üskûdara nûzûlünde esnâ-yı imtihânda mülâziminden Hüseyen nâm kimesne Şeyhü'l-
İslâm Ebu's-Su‘ûd Efendizâdeyi iğzâb eylemiş iken iğmâz idüp şâhib-i terceme-i
Ahmed Efendi al aşağı idüp degnekle ta‘rîz eyledi. Her ne ķadar müstaķîm ve
mûteşerri‘ idi ise de tab‘ında nev‘an ǵılzet ve meşrebinde fezâzat-ı maķarr olup
rüşvet almam rüşvet ve himâyetden neş‘et iden şefâ‘ati dahî tutmam deyüp vüzerâ-yı
i‘zâm ve erkân-ı zevi'l-ihtirâmuñ recâ vü şefâ‘atlerini redd eylediginde mâ‘adâ
istihfâf-ı güne-i kelimât ile te‘âzum gösterüp kibâr u devletüñ şân u hâtiırlarına
ri‘âyet itmez ve çendân-ı hâtiir gözetmez idi. Mülâzim-i merkûmuñ ta‘rîz oldığın
pâdşâh mağfur işidüp Hüseyen Paşa var ķadi‘-i ‘askerlere ḥuşûşân Anatoli
Efendisine söyle fuķarâ-yı kuzâta merhamet ve hâllerine münâsib menâşîb ile tesliyet
idüp ‘unf-ı vücûd ile mu‘âmeleden ve şikâyet olınmaķdan hâzer itsünler deyü
fermân buyurup müşârun-ileyh ale's-seher tebliğ-i fermân itdükde şâhib-i terceme
ḥuşûnet ile biz bu tâ‘ifeden akçe almazuz ve her birinüñ vaqt-i ‘azl ü naşb u
istihkâkîn bilürüz deyü paşa-yı müşârun-ileyhi redd ü tekdir eyledigi sem‘-i
hümâyûna vâşîl olup keyfiyyet-i şeyhü'l-İslâm efendiden su‘âl olındukda şâhib-i
tercemeden şikâyet-âmîz bir iki nûkte ve hâkimâne birkaç ecvibe-i müsekkite ile
maķşûdını edâ ve pâdşâha du‘â idicek ol sâ‘at ‘azl ve Belgrada nefy hâkâkînda
fermân-ı hümâyûn şâdir olmuş idi. Hâkâkînda vuķû‘ bulan ǵâzab-ı pâdşâhi teskin

oldığından bā-emr-i hümāyūn çādırı başına yıkıldıktan şoñra ķalķup ḥasbe'l-emr-i Belgrada ‘āzim oldı. Ba‘de'l-‘afv Der-Sa‘adete gelüp biñ kırk ṭokuz senesi Zi'l-Ka‘ desinde şāniyen nā'ıl-i şādr-i şadāret-i Anatoli olmuş idı. Biñ elli bir senesi Cumāde'l-Ūlāsında Şadr-i Rūm İli ile tebcīl olınup biñ elli dört senesi Rebi‘ ü'l-Evvelinde ‘azl olındı. Elli beş senesi Zi'l-Ka‘ desinde şeyħü'l-İslām ve müfti'l-enām olup ‘ulemādan ba‘žı bi‘kes-nevāz-ı ‘ālem "müfti'l-enām-ı ‘ādil" müşra‘ını tārih dimişdür. Biñ elli yedi senesi Rebi‘ ü'l-Evvelinde vefat idüp Kādī Çesmesinde binā eyledigi medresesi ķurbında medfūndur. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ḡarīb-nevāz ve şāhib-i imtiyāz ehl-i ‘ilm ü mültezem ḥilm-i zāt-ı ‘adīmü'l-‘adīl mümteni‘ ü'l-meşel idı. Esbağu'llāhī sicāl-i nevāle-i ‘aleyh "gitdi āh Ahmed Efendi (1065) o re'īs-i ‘ulemā" tārih-i vefatlarıdır. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān İbrāhīm Hanıde bir sene dört māh miğdāridur.

El-Mevlā El-Fāżıl ‘Abdu'r-Rahīm Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Edirne vilāyetinden ʐuhūr idüp taħṣīl-i mebānī-yı ‘ulūmdan şoñra Hüseyin Halħālī Meclisine varup taħṣīl-i envā‘-ı fūnūn eylemiş idı. Bi'l-imtiħān silk-i müderrisine dāħil ve refte refte devr-i medāris iderek Süleymāniyye Medresesine vāsil ve andan Yeñişehir ve ba‘dehū Sultān Ahmed Han merħumuñ Dārū'l-Hadīsi ve biñ kırk ṭokuz Recebinde Şeyħü'l-İslām Ebu's-Sa‘id Efendi cenāħ-ı himmetiyle āşıyāne-i ‘ilm olan Medrese-i Süleymāniyyeden evc-i ‘ulyā-yı қażā-yı İstanbula pervaż ve nevbet-i devlet-i Sultān Murād Hanıde ba‘ži erkān-ı devlet himmetiyle İzmitde şadr-i Şadāret-i Anatoliya nakl ile ķarīn-i iħtizāz ve ba‘dehū Edirneye iclā ve ‘avdeti esnāsında Şadr-i Rūma revnaķ-bahşā olup biñ elli yedi senesi Rebi‘ ü'l-Evvelīsinde mesned-i fetvāya i‘tilā idüp kemāl-i ta‘yīn ü istiķlāl ile nā'ıl-i ‘azv-ı iħbāl oldılar. Biñ elli ṭokuz Recebinde Ocaq Ağalarunuñ hengām-ı tasalluṭlarında Murād Paşa ǵadrı ile ‘azl ile Mekke-i Mükerremeye irsāl olınup ba‘de edā 'i'l-hacc-ı hıdmet-i hukūmet-i Қudüs-i Şerif ile müşerref olmuş ve yine Ocaq Ağalarına żarūri mürāca‘at ile ‘avdete me'zūn olup Üsküdar қażası virilmiş idı. Nāgāh Ağalar Vak‘ası һudūş idüp Ebū-Sa‘id Efendinüñ mesned-i fetvāyı teşrif eylediginde Belgrad қażasıyla tekrār Der-Sultān Murād Hanıden ib‘ād

olinup dört buçuk sene kadar Belgradda meşgül-i hıdmet-i ‘ābād olmuşlar idi. Biň altmış altı senesi Rebi‘ ü'l-Āhirinüň onuncı günü irtihāl idüp Belgradda ‘imāret ta‘bir olinur cāmi‘-i haremde mütevāri‘yi hāk oldılar. Mevlānā-yı müşārun-ileyh bahır-i zehhār-ı ‘ulūm u i‘tiķādı pāk ü şalāh ile mevsūm idiler. Havāmiş-i kütübde tāhrīrāt-ı makūlesi āşār-ı ‘inde't-tahkīk maķbūl ü merbūtdur. Lākin şalābet-i zühd-i hasebiyle cerī vü cesür idiler. A‘yān-ı ‘aşra ‘adem-i mülāyemetle mu‘āmele itdiginden ekser-nās kendülerinden müteneffir idi. Hal‘ ü şehādet-i Sultān İbrāhīm Hanıde şudūr iden bī-pervā hareketi ve hākk-gūyluk vādisinde itāle-i lisānı ve ba‘zı mertebe-i zuhūra gelen cür’eti bā’is-i ķadeh ü mezemmeti olmuşdur. Levme-i lā’imden hāzer ve manşib-ı dünyā içün medār-ı irtikāb itmez bir merd-i muteşallib idiler. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān İbrāhīm Hanıde ve saltanat-ı Sultān Muhammed Han-ı Rābi‘ ada iki sene üç māh miķdāridur. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Muhammed Bahā’ī Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh şeyhü'l-İslām sālifü'z-zikr Hāce Sa‘de'd-dīn Efendinüň mahdūmı Şudūr-ı Rūmdan ‘Azīz Efendizādedür. Mu‘tād üzere medārisde ķat‘-ı merātib iderek Süleymāniyyeye andan Selānik ve biň kırk üçde Halebü's-Şehbā ķāđisi olmuş idi. Lākin Haleb Beglerbegi Aḥmed Paşa ile imtizāc idemeyüp mükeyyifât ile ălūdedür elinden tütün çubuğu düşmez icrā-yı aḥkām-ı şer‘ iyye itmege şu‘ūrı yokdur deyü paşa-yı müşārun-ileyh tarafından hīlāf-ı vāķı‘ olunan inhā Murād Han Gāzīnüň henüz duğān yasağı temşitine ihtimāmları zamāna müsādif olmaǵla kırk dört sālinde ‘azl ve Kıbrıs Ceziresine nefy itmişler idi. Kırk beş evāhīrinde mazhar-ı ‘afv olarak ‘avdetle kırk sekiz senesi Muharreminde Şām-ı cennet-meşāmm mevleviyetlerine sāye-resā olup elli dört Şaferinde Edirne ķażasıyla be-kām ve sene-i ātiye Rebi‘ ü'l-Evvelinde ķażā-yı İstanbul ile ikrām olındı. Elli altı Muharreminde Şadr-ı Anatoli olmuş iken bir ay şoñra Şadr-ı Rūma nakl ile pāye-i ķadri müsta‘lī ve sene-i merkūme Zi'l-Ķa‘ desinde ‘azl-i mübtelā oldı. Elli yedi Cumāde'l-Ūlāsında şāniyen Şadr-ı Rūma taşaddur ve Şevvālde nā-hengām-ı ‘azl ile tekkerrür eyledi. Biň elli ړokuz senesi Recebinde şeyhü'l-İslām ve müfti'l-enām olmuşlar idi. "Gelmedi dehare Bahā’ī (1059) gibi ‘ālim müfti‘" fetvālarına tārīħ-i vāķı‘

olmuşdur. İngilerelülerden birinüñ İzmirde muķim İngiltere Konsolosunda iki yüz akçe da‘ vāsı olup İzmir ķadı̄sı Hāsimizāde Konsolos mūmā ileyhi iħżār u taķrīr-i da‘ vā itdükde Konsolos mūma ileyh iibrāz-1 ‘ahd-nāme eylesün Efendi bu da‘ vāyi diñlemekle me ‘mūr degülsin deyü iżħar-1 ħušunet idüp ‘ahd-nāmeye nazar olındukda birinüñ yine İngilterelülerden biriyle iki yüz akçeden nāķis da‘ vāsı olukda bundan ķuzāt-1 İslām fażl eyleye eger iki yüz biñ akçeden ziyāde ise bunda istimā‘ olınmayup İngiliz memleketine hāvāle olına deyü münderiç olmasıyla ķadī müte’ellim olup cebren istimā‘ olınmağa ķasd itdükde Konsolos mūma-ileyh ħuddām-1 mahkemeyi silküp çıķup mekānına gitmiş idi. Mūmā ileyh Hāsimizāde de ‘azv-1 hukūmet ve mukteżā-yı şeri‘ atden nāşī gāyret ü hāmiyyet ve ‘ulüvv-i ‘irk-1 hāsimiyyet-i cem‘ ile şāhib-i tercemeye vuķū‘ -1 hāli bildirmiş idi. Bu konsolosu ‘azl ü ref‘ itdiressüz deyü Vezir-i A‘zam Melek Ahmed Paşa haber gönderdükde vezir-i a‘zam müşārun-ileyhe bezm-i iştigāl-i kesiremüz vardur luṭf idüp bu ķažiyyede mukteżā-yı hāl ne emri īcāb ider ise temşit ü icrāsına kendüler taķayyud buyursunlar didükde şer‘ an lāzim gelen umūri īrās ne dimekdür diyerek hiddet ü gāyretinden ‘ākibet-endişlik mahalli ķalmayup Ġalaṭaya adam irsāliyle İngiltere Balyosunu celb birle Konsolos mūmā ileyhüñ ķabāyiñni ziķr idüp ‘azlini iibrām itdükde Balyos mūmā-ileyh bu konsolos devletüm tarafından manşib olmağla ben ķaldırmaga ķadir degilüm didükde mevlānā-yı müşārun-ileyhi ġażab-1 istilā idüp Balyos mūmā ileyhi ķonağında habs itmiş idi. Bu bābda kendüsinden vāķı‘ olan ħaṭāyi derk itmediginden erkān-1 devlet ‘azli bābında ittifāk idüp altmış bir senesi Cumāde'l-Ūlāsında bi'l-‘azl şehr-i merķumuñ on sekizinci günü deryā cānibinden arpalığı olan bir yaġmaya nefy olındılar. Geliboliya varduklarında anda sākin olmuşlar idi. Biñ altmış iki Ramażānuñ on ikinci günü Ebū-Sa‘id Efendi üzerinden sāniyen mesned-i fetvāya şu‘ūd idüp biñ altmış dört senesi māh-1 Şaferinüñ on üçüncü cum‘a günü ‘illet-i hunnākdan vefāt eyledi. İrtesi sebt günü namāzi ba‘de'l-edā Ebu'l-Feth Cāmi‘ nūr-1 Lāmi‘ ī kurbında iħdaş itdigi türbesi muķabilinde āsūde-i merķad-i cennet-i revnak ve nişin-i raħmet-i tāk oldı. Vefatlarına bu beytüñ müşra‘ -1 sānisi tāriħ-i vāķı‘ olmuşdur.

Hitāb-1 irci‘ iden oldu bi-hūs

Bahā'ī ke 'se-i mevti (1064) kilup nūṣ

Senüñ mezārında tārīḥ budur "menzilüñ Firdevs ola (1064) el-Fātiḥā" Mevlānā-yı müşārun-ileyh serhāyl-i ḫavābil-i Rūm şāhib-i ḥayṣiyet ve şā'ir-ṭabī' at şī'r ü insāda māhir-i zihن-i vakār ve ṭabī'-i naḳḳād şāhibi bir vücūd olup egerçi bir fenn-i kemā-yenbegi itkān üzere tamām görüp Ḳānūn-ı taḥṣīl-i vechle def̄-i cehele şuğl itmiş degil idi. Zīrā şohbet-i yārān ve ülfet-i mükeyyifat ile evkāt-ı istigrāk üzere olduğından ġayri zimām-ı ihtiyyarı dest-i müreffeh ve müferrihāta virmiş ve i'tidāl-i mizāc-ı ḥudūdından ṭaşra gitmiş idi. Lākin ƙuvvet-i ṭabī'at ve ḥiddet-i zekā vü fetānetiyle meleke-i istihrāca mālik olup her vādīde emşāline müsāvī gorinüp şirket ider idi. Kable'l-mevt-i 'alā'im zevāl ve intikālden imāret-i 'acībeye mazhar olarak cümleden tebdīl-i ahlāk idüp meşrebleri luṭf u semāhat ve mekārim ve ref̄ et üzere iken intikāllerine ḫarīb-i evkātde ṭabī'atlerine ceberūt ve ḫasvet ḡālib olup cüz'ī-yi umūrda tehevvar ve ḡazab-ı nā-be-mahall kendülerden şudūr iderdi. Şufiyye-i mezākından çāşni-mend olmağla meşāyiḥ u fuḳarā o zümre-i derviṣān ve žu'afaya 'atiyyeleri nā-makṭū' ve idhār-ı māl u ṭama' -i zemīmesi muķteżā-yı ṭabī'atlerinden merfū' iken ṭamā'at-ı ittibā'a ruḥsat virüp kendüler daḥī ebniye-i müferrihe ta'mīrine taḳayyūd ü ifrāṭ idüp luṭfina me'lūf olan muḥṭāclar 'arz-ı hācāta cür'et itdükce ḍīn-i cebīn ile ḫahr u nehy mu'amelesi idüp bir ḥabbe ihsān itmedüklerinden mā'adā ol maḳūle şuleḥā vü aşḥāb-ı recānuñ geldüklerine bile rīzāları yoğ idi. Evā' il-i ḥāllerinde aşḥāb-ı kemāle bezl-i maḳdūr ile semāhat idüp evāhīr-i ḥāllerinde imsāk ü zinnet ile izhār-ı ḫasvet itmege başlamış idi. Def̄ a-yı şāniye iftāsında ekşer tevcīhāti agrāza mebnī olup müsta'idini ḥerāg itmemek muķteżā-yı ṭabī'atları idi. Vefātlarından yigirmi gün maḳdem Derviṣ Hüseyen ki aşḥāb-ı cezbeden bir mükāşif derviṣ olmağla Ebu's-Su'ūdzāde Şādīk Çelebiye nāgehānī gelüp ḫalķ beni müftīye götür dijicek ol daḥī baş üzere deyüp götürdü. Kapudan içeri girdigi gibi Bekka Efendi kažā-yı müteveccih oldı ḫurtılana ḫerīn deyü feth-i kelām eyledükde mollā-yı müşārun-ileyh ḥāb-ı ḡāfletden uyanup dedem bunā ḫare nedür dijicekbuna ḫare yokdur belā-yı redd ü 'omri ziyāde idici umūrı siz ta'līm ider iken vaqt-i rehāda *tācir vallāhi terbuḥ  ā* ḫā'idesi üzere şiddet-i tedārukni görmekden ne 'aceb ḡaflet itdiñüz

tedârük vakıtinde gerek idihâlâ fırsat fevt oldu yol tedârükin gör deyüp bir ‘âkîlânâ cevâb virdigi dehşetinden müşârun-ileyhüñ şu‘ûrı gidüp istîlâ-yı hâyretden dervîşe hele oturuñ def‘i bâbında teveccûh-i derûn ile lutf idüñ didükde dervîş bu kadar aña itdigimiz lutfdur deyüp firâr ider gibi meclisden çıkışup gitdi ammâ müşârun-ileyhüñ râhatı gidüp havf-ı mevt ile bî-huzûr ve kažâ-yı Rabbâni ol gice vak‘asında görür ki kendüyi ‘uryân idüp bir harîr-i ebyâza şarup hânesi kârşusunda olan bağçesinde bir ağaç altına küçük çadır ķurup bunda otur dimişler irtesi bîdâr olduğu gibi bu mûhiş vak‘a dervîşün kelâmını mü’eyyid idügini idrâk idüp üç yüz filori çıkışup ķurbân u taşadduk için müvezzi‘ne virdi. Ol sefîh-i mağrûr Efendi vesveye uğramış deyüp ol altın ve ķurbânları ve sâ‘ir şadaķâti müsteħakk ve muhtâcına virmeyüp hevâdârları olan şühûd-ı zûr-ı maķûle-i ķuzgunlara bezl idüp böyle şeylerde dahı ticâret derdine düşdiler. Efendinüñ bir ‘illeti yoğ iken sebt gününü geçürebilsek eyidür didigi mükerrem nâmında ‘aynı ile böyle dimişler vâkı‘ân bâlâda beyân olduğu üzere şehr-i Şaferüñ on birinci çehârşenbe günü cüz’ice ɬummâ ba‘dehû su‘âl ile başdan bir nâzile-i hârre boğazına manşîb ve ɬunnâk ɬudûş idüp çehresi bâdincâni levne girüp teneffüse ķâdir olduğu hâlde üçüncü cum‘a günü bîħûd düşüp ɬîn-i telkînde şehâdet getür didiklerince iki kerre parmaqların ve elin ķaldırup işâretle teslîm-i rûh eyledi. Haķkâ ki zât-ı bî-mu‘âdil her fennde yegâne vaqt idi. Fetvâlarınıñ birinci def‘ası ‘âşr-ı Sultân Muhammed Han-ı Râbi‘ada bir sene on bir mâh ikinci def‘ası iki sene altı mâh miķdârı olup mecmû‘ı dört sene beş mâh miķdâridur. Raḥmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâżıl Kara Çelebizâde ‘Abdü'l-‘Azîz Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Şâdâret-i Rûmdan ma‘zûlen Maħrûsa-i Burusada ‘uzlet ü inzivâ üzere iken biñ yedi Muħarreminde fûc’eten vefât iden Kara Çelebizâde Hüsâme'd-dîn Efendinüñ maħdûmidur. Қâ‘ide-i ‘â‘ide-i devre-i müderrisin üzere devr-i medâris iderek biñ otuz altında Yeñişehirden ma‘zûlen Mekke-i Mükerreme ve kırk üç Recebinde İstanbul ķâdîsı olup Sultân Murâd Han-ı Râbi‘ Hażretleri eṭvâr-ı nâ-şâyestesini istimâ‘ itmekle Kıbrîsa nefy itmişler ve ba‘dehû simâsında şemere-i şalâħ-ı zâhir olmuşdur deyü vükelâ-yı devlet cerâyimini ‘afv u recâ itdiklerinde ħîz-i ķabûle ķarîn olmanın İstanbula gelmege izn ü ruħsat buyurmuşlar idi. Biñ elli bir

târîhinde Dimetoğa kazası arpalık virilüp ecli sekizde Sultân Muhammed Han-ı Râbi' Hâzretlerinüñ serîr-ârâ-yı 'Oşmâni oldukları esnâda Rûm İli ķâdi-i 'askeri olup pâdshâh 'âlem-penâh hâzretlerine te'lîf itdiği târîhi 'arz idüp Bahâ'î Efendiye rağmen şeyhü'l-İslâmlîk pâyesi hâtını taħṣîl eylemişler idi. Ba' de'l-'azl bağçelerinde muķîm iken Balyos maddesinde Ocağ Ağaları Bahâ'î Efendiyi 'azl itdürdükde ya' ni biñ altmış bir senesi Cemâziye'l-Evvelinde şeyhü'l-İslâm olup "eyledi Haqq-ı izz ile müftî 'Azîz-i 'âlemi (1061)" fetvâsına târîh düşürilmişdir. Siyâvuş Paşa şadâretinde hâvâşş-ı mukarrebin ağaları için Ocağ Ağaları cem' iyyet itdükde âteş-i fitne 'ulüvv-gîr olup Ocağ Ağalarınıñ devleti bergeste olmayla ağalar tarafında bulunmak töhmetiyle 'azl ve Saķiza nefy-i fermân olnmış ve ba' dehû Burusaya gelmekle me'zûn olmuş idi. Ecdâdından kalan vaḳf-ı menzilde muķîm iken altmış sekiz Rebi'ü'l-Evveli gurresinde intikâl ve Sârbân Şeyh Muhammed maḳberesinde mahzûn-ı nihân-hâne-i künc-i melâ'ik-i muḥâl kılındı. Müddet-i fetvâları zamân-ı Sultân Muhammed Hanîde beş ay miķdâridur. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh muvakķar ve muhteşem ve 'azamet-i bî-endâze şâhibi vâsiṭâtu'l-kâme ve mülaḥham ve şadâsı ince ve kelâmi seri' söz bilür ilzâm ü ifhâma kâdir müte'âzîm-ı ǵâzûb ve ta' n u dahîl ile kesr-i hâtıra mâ'ıl hâreketi nâdir ve 'ilmi ķadr-i müsterek ma'rifeti akrânlarına gâlib taķîr ü taħrîrde selâset-i ta'bîr ile sebk-i kelâm u inşâda mehâretleri sâ'irden ziyâde idügine ve rütbe-i 'ilmîne müte'addid âşâr-ı şehâdet ider cümleden Ravzatü'l-Ebrâr nâm bir târîh yazmışdur. Mebde'-i Âdem-i 'aleyi's-selâmdan Sultân Muhammed Han ibni Sultân İbrâhîm Han Hâzretlerinüñ cülüsâna gelince 'alî-yi târîkü'l-ihtîşâr-ı taħrîr idüp şoñra Burusada tekmiline himmet ve mebde'-i cülüs-ı pâdshâh-ı maġfurla Sultân Muhammed Han-ı Râbi' adan biñ altmış sekiz senesine gelince on senelik vaḳâyî'-i müştemil bir ȝeyl tertîb itmişdur. Lâkin meşrebleri mukteżâsına ta'asşub vâdîsin iħtiyâr itmekle erbâb-ı devletüñ cümlesine һarf-i endâzlîkda taksîrât itmemişdir. 'Ale'l-ħušûş Bahâ'î Efendi gibi bir vücûd-ı muhteremi haşm-ı ittiħâz idüp һâlkında hezl-i āmîzâne uđħûke-i 'acîbe yazdığını müṭâla'a idenlere ma'lûmdur. Aşlâ kimseden iħtirâz ü ictinâb eylemeyüp һâkk-güylük vâdîsini iħtiyâr içün kibâr-ı devlete ve vüzerâya varınca müdârâ itmeyüp

ḥātīr-mānde olurlar ise de kelām-ı ḥakkı bī-mūhābā īrād idüp Sultān İbrahīm Ḥan ḥal‘inde kendülerden şudūr iden cür‘et ve iķdām ve āşikāre söyledigi kelimāt-ı huşunet-āmīzi vāreste-i tāhīr ü tezkīrdür. Soñra Burusada ol vaż‘-ı nā-münāsibe peşimān olup zeyl-i tārīhinde erkān-ı devlet ve iħvāna gelen risālelerinde nazm u nesr ile izhār-ı ḥulūş ve niyāz-mendī birle ṭaraf-ı salṭanata ḥayr-hāhlīk ‘arż idüp bed-hāhlīk semtine meyl töhmetinden ibrā-yı ȝimmete ɻatı çok sa‘y itdilerse de müfid olmayup vakıt-i cülūsda ȝuhūr iden cünħa-i lisānı ferāmūş olmağla ṭaraf-ı salṭanata emniyyet ɻilup i‘timād külliħāşil olmayup bir daħi maķām-ı fetvāya degil İstanbula bile taķribine ruħsat virilmeyüp ol ḥuzn ü kürbet ile müteveccih-i dār-ı āħiret olincaya degin diyār-ı ġurbetde mübtelā-yı hicrān u miħnet olmişlardur. Ābād-ıecdādından mūriş-i vāfir māla mālik olup kendüsü daħi düyündan ‘āri‘-yi aġniyādan olmaġin mesken ve libās-ı ta‘āmda ve terbiye-i etba‘ u ḥademe ve dārā vü iħtişāmda vezirāne ve belki mülükāne idi. Ta‘āmī nefiś-i ḥulviyyāt-ı sükker-i pāk-i vakıt-i ta‘āmda müte‘ addid etbā‘ı ve misāfir bulunanlar ādābla ḥāzir olup ba‘ de’t-ta‘ām yanında oturmazlar idi. Züvvār u misāfirin üçün başkaca müzeyyen ota-yı mahşūsi olup ɻaleb itdigī adam yanına da‘vet olınaraq resmice şoħbet idüp ekser evķatde yalñizca kāsāne-i mahşūsasında müṭāla‘a-yı kütüb ü tāhīre meşgūl olurlardı. Sā‘ir ḥuddāmdan mā‘adā tāze-rū-yı meh-pāre beş altı dāne nāzeniñ hīdmetkāri eksik degilse de pāk-dāmen ve şāliħ olup lākin müşāħede-i cemāl-i ḥubān ile mütelezziz olmağla ol maķule şureti ve şireti maħcūb celebileri evlād yirine terbiye idüp okudup yazdırıp cerāġ itmege mā‘il olup ḥattā o maķule maħdūmlara eyyām-ı sitāde Hind Alacası ve mīrzāyi boğası ɻapama ve şāl u ķušāk ve eyyām-ı şayfda ince kırım kesimi beyāz sāde ve şavm-ı şarma ɻolan ķušāk ķuşadup eyyām-ı mu‘tedilede süt mā‘isi ince boz ḥaftānlar giydirüp çakşir giydirmez ve sādelerinüñ yırtmac-ı şikāfi şātir etegi miṣāl iki ɻariş miķdārı olup bir iki yerden rabṭ üçün altun ɻopça dikerler imiş ki misāfir ḥużūrında açılmaç üçün yırtmaçlar ilkinür idi. Sā‘ir vakıtde kūşāde olup esnā-yı hīdmetde sur‘atle āmed-şüd itdükçe şakķi tūlānī yırtmaclardan sīmīn topuklaruñ şā‘şā‘sı meclise pertev şalar imiş. Bu vechle topuk seyri ve kırım kesimi esvābuñ şikāfindan āyīne-i temāşasın idüp bu ɻadarla ɻanā‘at itdükleri ḥalde

kendüsine fis̄k ile töhmet olinur idi. Zümre-i ḥuddām-ı velī nīc metlerinün gerek ḥayr ve gerek şerr-i aḥvâllerini ketm itmedükleri hâlde müşārun-ileyhüñ naṣarı ile telezzüzden ġayri bir ferde taḳarrüb belki bir būse aldığı yokdur deyü yemin iderler imiş. Maḥrem-i esrārı olan kibārdan biri sultānum bu tāze uşaqları istihdām itmeñüz çendān-ı münāsib görülmez didükde ḥüsн-i şüret-i ḫabiliyyet-i şirete ‘alāmetdür bir alay ḫabīḥü'l-veche ahremen istihdāminden bunlar münāsibdür ve bir alay feseķa şerrinden ḥifz u terbiye ile adam itdigimuz cihetle me'cūr oluruz didükde ammā Sulṭān ṭarz-ı libāslarında muḥterī tekellüflerde ītināñuz sebebiyle a᷇ dāñuz ṭa᷇ n-ı dostlarıñuz sū'i-żann iderler didükde telezzüz-i naṣardan ġayri ķasdımız yokdur cevāsīs-i ‘uyūb olanlar tefahħuś iderek pākbāzlığımıza muṭṭalī olup sū'-i żandan kurtılur ḥased-i cibilli belāşıyla ȝemm ü ġiybet idenler seyyi'atımızı alur cemāl-i ḥūbān-ı mer'et-i şun'-ı yezdān olmağın muḥakkakından olan ‘urefā-yı kibār-ı naṣar-ı ‘ibretle müşāhedesi bābında meslūbu'l-iḥtiyārlardur. Selefde gelen kelīmin ‘ārifinden katı çok devletlü bu ḥuṣuṣ içün ḥussād-ı kec-naṣar tarafından sihām-ı ṭa᷇ n u teşnī e siper olmuşlardır. Ḥulefā ve mülük ve kibār-ı sālifenüñ mecālis ü ḥikāyātı münkeşif olan kütüb-i mufaşşalada bu ma᷇nāya mütē allik ḥikāyāt-ı ḡarībeye nihāyet yokdur. Cümleden Ḥāce Sa'de'd-dīn Efendi tāriḥleri tercemesi olan Semerātū'l-Edvār ve Mirķāt-ı İḥtiyār nām kitābda naklä ider ki İmām Ḡazālī Kuddise Sırrahū Ḥaẓretleri hüccetü'l-İslām ve ‘ilm ü ‘irfān u taḳvā ile memdūḥ u ḥāss u ‘āmm iken ibni Cevzī ol ȝāt-ı ‘ālişāna ṭa᷇ n idüp eḥādīş-i mevžū' a naklä ider ve tāze vü nevreste-i maḥcūblar terbiye idüp müşāhede-i cemāl-i emredāna mā'il idi deyü ȝemm itmişlerdir. Terġib ü tezhib-i maşlaḥati içün ‘avāma eḥādīş-i žā' ife naklä itmek revā ve enżār-ı ulū'l-ebṣār-ı maḥz-ı mülāḥaża-i cenāb-ı Ḥudā iken İmām Ḡazālī gibi ‘aziz deḥhäller ṭa᷇ nından kurtulmamışdur ve Nūre'd-dīn Şehīd Ḥaẓretleri ‘ilm ü şalāḥ u taḳvā ile ma᷇rūf u meşhūr ve muktedā-yı mülük bir pādshāh-ı şāhīb-i sūlūk iken bir maḥbūb-ı ibrīkdārı olup evkāt-ı ḥamse ve gicelerde teheccüd vakıtinde dā'imā abdest virmek hīdmetinde olup yanından ayırmayup hemvāre müşāhede-i cemāl-i pāki ile taḥṣīl-i cedd ü hāl iderler imiş. Vezīri ma᷇māmində olan İsmā'ıl bir gün nuşh u pend idüp sultānum ba᷇ ži ķāşır naṣarlar ḥaḳķiñuzda sū'i-żann idüp ibrīkdāra muḥabbeti vardur dirler didükte

tebessüm idüp beli sözdür bir կatre nutfe կudreti bu հüsn ü cemāle nā'il ve böyle sıfat-ı cemile ve ahlāk-ı hamideye vāşıl iden maḥbūb-ı ḥaḳīkīnūn pertev-cemāl-i sun'-ı pāki müşāhedesine āyīne-mezā olduğu cihetden ibriķdāruñ meftūniyuz deyü cevāb virmişler. Tacü't-Tevāriħde mezkürdur ki Nūre'd-dīn āteş-i 'aşkı gitdükçe mütezāyid olup ibriķdāruñ bir lahzā mufārakatına tākat getürmeyecek āşufte hāl olmağın 'arż-ı saltanata ḥalel-i terettüb itdigi ecelden bir gice cevf-i leyilde el կaldırup İlāhī maḳṣūd-ı ḥaḳīkī senūn cemāl-i bā-kemālündür nefsi zālim bu հüsn-i mecāzī tarafına zimām-ı կalbimizi bī'l-külliye cezb-i tekāżāsin idiyor mağlūb-ı nefsi olmazdan evvel tehāret üzere emānetüni kabż eyle deyü du'ā itdükde ol sā'at hastalanup irtesi merhūm olmuş. Hüsn ü cemāle meyl ü muḥabbet żarūri olduğu bu hikâyelerden ma'lūm olduğından biz daḥi pākbāzlıklı müşāhedesinden mütelezziz oldığımız ma'nayı bir alay ahmaqlarunuñ ta'nından һavf ile terk itmezüz. Ef'al-i 'ibāduñ seyyi'at u һasenätina muhāsib ḥaḳḳ Te'ālā olduğından kāşır-ı nażar olan cūhhāl-i ebterlerine virse disün deyü cevāb virmişler. Vāķı'a bu meşreb-i tekellüfat-ı resmiyyeye çendān-ı dil-bestə olmayan āzāde 'ārifler vādīsidür ammā ef'al ve akvāli fetvā menzilesinde olan muktedā-yı nās u 'uzemā-yı 'ulemāya göre lāzımdur ki ḥaḳķında sū'-i զann olnımağa bā'ış olan şeylerden կudreti mertebe-i taṭhīr-i zeyle һayāl-i һalķdan bed-gümāni կal' ve bed-gūylar lisānını kīt'a-yı bezl-i mechūd eyleye zīr-i aḥkām-ı şer'e һuṣuṣān mesned-nişīn-i fetvā olanlara böyle lākaydāne һareketden çok ژarār olup һattā müşārun-ileyhüñ ravża-i fażl u şī'r ü inşāsı āşārından ehlne ژāhir olmağın selefleri Bahā'ī Efendiye tefavvuķ ve meziyyetini ehl-i inşāf-ı ma᷑arr iken 'aşrlarında kendülerinden şoñra ilā vakṭinā hāzā cemī'-i һalķ-ı müşārun-ileyh Bahā'ī Efendiyi medh ü şenā ile terçīh idüp kendüyi sevmezler ve 'ilm ü ma'rifetine mu'terif olmayup medh eylemezler ve bu şübhe erbāb-ı me'ārife bā'ış-i һalecān-ı һāṭır olup sālħürde-i kibāruñ taḳrīri üzere Bahā'ī Efendinüñ egerçi şī'rinden ғayri eseri yokdur ve ālūde-keyf imişler lakin mizāc-ı 'ālemi bilüp muktezā-yı 'aşra göre müdārā һuṣuṣān taraf-ı saltanata temahħuż-ı һāliş ile vefādārlik merāsimini icrāya կādir ve umūrlarında çendān-ı maglūb-ı tevābi' olmayup re'ylerinde müstaķil imişler. Bu կadar leṭāfet-i meşreb ve çelebilik ile aşħāb-ı recāya 'abs-ı veche ile

şöyle iżhār-ı vakār eylerler ve kimesne nā-ma'kūl-ı recāyı 'arża kādir olmayup def̄ itdüklerinde def̄ -i ucūbe-i müsekkite ve hüsn-i müdāfa'a ile şöyle def̄ iderler imiş ki hātırların mecrūh itmez ve edebe muhālif münāza'a vü müşācereye mü'eddī olmaz imiş. İltimāsına müsā' ade itmedükleri kimesneleri ġayr-i yüzden ķavlı ve fi'li veche münāsib ile muṭayyeb idüp ma' -hāzā derviṣ-meşreb hoş-şohbet olup kibr ü ġurūr ile ħalqı kendüden tenfir itmemekle 'āmih-i ħālk-ı muħabbetlerine meyl ile bilen ve bilmeyen kāmil ve Çelebi Müftidür dirler şāhib-i terceme ise muhtəsem ve mebzūlū'l-ni'am-ı fāzıl u kemāl-i maħdūm-ı güzide olup lakin ħudūd-ı merāsim-i icrāsı ķaydına ifrāṭla dil-bestə ve kendü şān u kemāline i'tinā şāhibi olmağla ref̄ -i vahşet-i ehībbā ve taṭyīb ķilup üdebā içün lāzum gelen ṭarḥ-ı tekellüf ve mu'āmele-i telaṭṭuf-ı hīcbir ferdle itmeyüp ekābir ü e'āzīmdan hīc kimseye müdārā ve müdāhene-i mu'āmelesine tenezzül itmezler idi. Hem meclislerden herkese rütbe-i dünyeviyyesine göre mu'āmele itdiginden mā'adā ekābir ü aşağırun cüz'ī ve külli şudūr iden cünħa ve ķušūrını müddetü'l-ōmr-i 'afv ü ġadrını ķabūl eylemediginden başka meclislerinde her bār vird-i lisān ve şāhibini rüsvā-yı cihān eyledikleri sebebiyle ħalq kendüden nefret idüp emsäl-i 'Arabdan *Men 'ayyere 'uyyire ve men 'azelene'n-nāse feħalluhū* mažmūnincə cüz'ī ķušūrin lisāna ṭolayup haqqında ifk ü iftirā ile 'āmme-i nās-ı kemālāt ile feżā'ilini ķadeh idüp tercīh-i 'azīm ile Bahā'ī Efendiyi tercīh iderler idi. Şeref ü fazl u kemāl ħalkuñ medħine göre olmayup ekser nās ṭab' ina mülāyim ve muvāfiḳ olan kimseyi medħi iderler ol cihetle medħi ü zemmleri mu'allel bi'l-ağrażdur. Müşārun-ileyh Bahā'ī Efendi ruħbu's-ṣadr-ı bi-niyāz meşreb olmağla keyf-ālūd-ı yārān ve gürūh-ı su'ārā veķišşa-ħānları dāhil meclis idüp mu'āşeretlerinden istinkāf itmeyüp ħattā Cennet-mekān merħūm Sultān Süleymān Ҳan Hażretleri buyururlarmış ki dünyāda bize ve şāhibine fā'ideli hüner 'avām-pesend olan hünerdür zīrā ħavāss-pesend olan hünerün ṭālibi ve rāġibî biñde bir bulunmaz dirler imiş. Vākī'ān nefsu'l-emre muṭābiķ bir kelām ħaċdur. Müşārun-ileyh 'Azīz Efendi Burusa şehrinde şuya iħtiyāc yoġ iken rūz-ı mi'ad içün a'dād-ı zāt itmek niyetiyle māl ħarc idüp müte' addid ćeşmeler binā itmişlerdür müddet-i

fetvâları ‘aşr-ı Sultân Muhammed Hân-ı Râbi‘ ada beş mâh miâdârı olup pâye-i fetvâ ile bekâm olmak bunlarda vuķū‘ bulmuşdur Rahmetu'llâhi ‘aleyh.

Zeyl

El belâ-yı müvekkil bi ‘-mantık fehvâsına insân cemî‘-i belâya lisânı evcinden giriftâr ola gelmişdür.

Şañmañuz mîhnet ü gám bülbüle gülden geldi

Kafese girdi belâ başına dilden geldi

Kelimetü's-şerr tükeddinâ ke 'esake ve tuťra ve 's-seke mažmûnînca bir şerr söz sahibin ni‘ metini men‘e belki kellesin gidermege sebeb olmak müttefîk-i ‘aliyye olmağın cümle insân lisânını žabt idüp nef‘ ü žararını fîr itmezden muâkaddem bir sözü söylememek lâzîmdur. ‘Ale'l-ħušūş kibâr-ı devletden ve erkân-ı salânatdan ma‘ dûd olan devletlülere žabt-ı lisân ziyâde ehemm ü elzemdir ve bir fırsat vakıtinde toğrı söyler disünler mülâḥâzâsiyla endâzeden hâric söz söyleyen elbetde žarar çeker. Zîrâ rüzgâr bir hâl üzere kalmaz ve aħvâl-i devlet ve eṭvâr-ı ricâl memleket bir siyâk üzere tûrmaz. Çünkü aħvâl-i kâ‘inât inkılâbdadur şayed ol kelâmdan mütezarrir olan kimse cânına iħbâl-i ruzgâr ġaddar-ı teveccûh ide şe'āmeti çekilmek emr-i muâkarrerdür ve ħušuṣan mülük-ı kirâm-ı vüzerâ-yı ‘azâm hâkkında hayr du‘â ve zikr-i cemîlden ġayri harf söylemek kať an câ‘iz degildür. Egerçi muġayir-i medh ü senâ ile irtikâb-ı kizbden tevakkîl olnur ise sükût-ı cümleden ulâ ve enfâ‘ olduğu kütüb-i Tevâriħde meşîr olmağla bi'l-münâsebe zeyl olındı.

El-Mevlâ El-Fâzîl ‘Abdu'r-Rahman Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh ma‘ zûlen biň elli beşde vefât iden Tûlimci Koca Hüsâm Efendinüñ ferzend-i dil-pesendidür. Vilâdeti biň üç senesinde vâkı‘ olmuş idi. ‘Unfuvâن-ı şebâbda sâlik-i mesâlik kesb-i kemâl ü ‘âric-i me‘âric-i iktîṭâf her şecere-i nevâl olup devre-i mu‘tâde-i tedris-i tekmil ü te’sîsinde Süleymâniyyeden biň ellide Halebü's-Şehbâ ve âtiyede Şâm-ı cennet-meşâmma naķl ile be-kâm ve elli dört Saferinde każâ-yı İstanbul ile nâ'il-i merâm oldu. Elli ṭokuz Şevvâlinde Şadr-ı Anatoliya ve altmış iki Ramažânında Şadr-ı Rûma i‘tilâ vü irtikâ ve âtiye Şevvâlinde ‘azl ile iktinâ eyledi. İstinâd-ı isti‘dâd-ı Hudâdâd ile altmış beş Reçebinde Şeyhü'l-

İslām Ebū Sa‘īd Efendi sāliṣen şadr-ı fetvādan ba‘id oldukça bunlara meşihat-ı İslāmiyye teklīf olinup nev‘an ictināb ve naḥvet ba‘dehū ḥarūrī kabūle ruḥsat gösterdi. Biñ altmış altı senesi Cumāde'l-Āhiyesinde ẓuhūr iden fitne ve vaḳ‘a-yı Çenārda ağalar nāmına olan bir ṭakım zorbaldan zümre-i sipāh-ı müte‘ayyinlerden Kara ‘Abdu'l-lāh nām kimse gibi ortalığına maşlaḥat-güzār fettānı ol esnāda gördigi müfti efendiden ḡayri ağalara ṭarafdar yok yalñız müfti ile iş bitmez eski bildigi ‘ayyārlığını ele alup müfti-yi müşārun-ileyh bu ṭā'ifeye şöyle cevāb virilse böyle olsa deyü ba‘zı münāsib söz söyledükde müşārun-ileyh sen var deyüp cem‘ iyyet yolladı. Merkūm At Meydānı kurbında cem‘ iyyete mülāķī olup ‘illet-i cinsiyete mağrūren bre yoldaşlar bunun aşlı nedür iḥtiyārlarınuz ile söyleşecek cevāb vardur durun dirken zümre-i sipāhiyāndan bir bölüm üzerine seyl-i seyf idüp bī-çāreyi rīze rīze itdükden şoñra her pāresini mehterhāne tırabuzanları üzerine āvīzān itdüklerini şāhib-i terceme işitdiği gibi pādshāhī Ayaḳ Dīvānidan men‘ idüp bir ān muğaddem baş u cānını taḥlīş içün manşıbından ferāg-ı ḥarūrīyle iżhār-ı zekā ve Kudüs-i Şerīf ḳażāsını recā idüp on gün maḳām-ı iftā Memikzāde Efendiye bi't-tevcīh anuñ a‘lāmetiyle Kudüs-i Şerīf ḳażāsı kendüye ihsān olnmış idi. Bir seneden şoñra ‘Ayintāb arpaliği ile kām-yāb olup binefsihi ḥareket ü şitāb eylemek üzere tenbīh ve yeri āhira tevcīh ḳılınmış idi. Ba‘dehū Mışır kurbında Çīze arpaliği virilüp biñ seksen bir senesi Cumāde'l-Ūlāsında ondan "riḥlet eyledi el-Murtażā" (1081) tārīh-i vefātidur. Müddet-i fetvāları zamān-ı şevket-‘unvān-ı Sultān Muhammed Han-ı Rābi‘ ada bir seneden nokşāndur. Pençe-gir-i pehlevān ve kitābet-i ḥaṭṭ-ı ta‘līkde memdūh-ı ḥoş-nüvīsān bir merd-i ferd-i faḳīh ve şalābet-i vaḳār ile rüstem ve nerīmāne-i şebīh bir ẓāt-ı vecīh idi. Ca’lu'llāhi el-Hüsniżāde.

El-Mevlā El-Fāżıl Memikzāde Muṣṭafā Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh şeyhü'l-İslām sālifi'z-zikr Mu‘id Efendinüñ dāmādıdır. Mevsim-i şebābda fūnūn u kemālāta ḫānūn üzere intisāb idüp bir veche ḫā‘ide-i mer‘iyye-i merātib-i tedrisi tekmil ve biñ elli ikide Süleymāniyyeden Kudüs-i Şerīf ile tebcīl olinup elli dört Şaferinde Mışira nā'il ve elli yedi Rebi‘ ü'l-Evvelinde ḳażā-yı İstanbul'a vāṣıl oldilar. Sene-i merkūme Şevvālinde Şadr-ı Anatoliya nakl ile

tefavvuk-ı mādūn idüp Zi'l-Hiccede pāye-i Şadr-ı Rūm virilüp elli sekiz Recebinde Anatolıdan 'azl ile maḥrūm oldu. Elli ṭokuz Şevvālinde bi'l-fī'l Şadr-ı Şadāret-i Rūm İli ile bekām ve müddet-i mu'tādelerin ba' de't-tekmīl hānesinde istirāhat u ārām eyledi. Altmış üç Şevvālinde sāniyen manşib-ı mezküre i'tilā ve sene-i āyinede bi'l-'azl li 'illetin Esīri Efendi ile ma'an nefy ü iclā olınup ba' de'l-'afv pā-nihāde-i Dārū's-Salṭanatū'l-Kübrā oldılar. Altmış altı senesi Cumāde'l-Āhiresinde vak' a-yı tuğyān-ı şecere-i Çenārda maḳām-ı iftā kendüye tevcīh olındı. "Müftī-yi fitne" (1066) fetvālarına tārīḥ-i vākı' olmuşdur. Lākin tā'ife-i bāgiye beyninde bu esnāda Hācezāde Mes'ūd Efendi dururken āhirüñ dest-i emānetine teslīm-i kilīd Sa'īd-i fetvā her vechle nā-becādur dinildigine ve naşbları ise def-i vak' a-yı tuğyān-ı şecere-i Çenār içün olduğuna binā-yı hīn-i naşblarından on üç sā'at mürüründe 'azl ve iki çavuş ile Maḥrūsa-i Burusaya ırsāl ve Mekke-i Mükerreme mücāveretiyle şedd-i riḥāl-i isti'cāl olınup Harem-i Şerīfe ba' de'd-duḥūl ḫażāşunuñ emri dahı vuşūl buldı. Ba' dehū ḫażā 'i'l-vatār şehr-i Halebü's-Şehbā kendüye cāy u maḳarr olmuş idi. Altmış yedide orada vāṣıl Cenāb-ı Rabbü'l-erbāb olup gevher-i vücūd-ı nā-yābı maḥzūn şadefçe-i turāb ķılındı. "El ḥalvet" tārīḥ-i vefātlarıdır. 'İlmde ķadr-i müşterek hilmde ḡarībü'l-meslek mā'il-i şohbet taşavvuf-ı tārik evzāc-ı tekellüf bekā-yı Hakkda fānī ve hālik bir merd-i ferd-i sālik ḥayru'l-mesālik idi. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Hācezāde Şehīd Mes'ūd Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh firdevs-i āşıyān merhūm u mağfur Sultān Ahmet Han Hażretlerinüñ imāmı ve mu'allimi olup biñ on altı senesinde vefāt iden Aydınlı Muştafa Efendinüñ mahdūmlarıdır. Beyne'l-avām Boznāz Müftī diñmekle meşhūr olmuşlardır. Şeyhü'l-İslām Es'ad Efendiden mülāzim ve ba' dehū müderris olup bahasbe'l-'āde devr-i medāris iderek Haleb ve Burusa ḫażālarına nā'il ve biñ altmış bir senesi Ramażānuñ yigirmi sekizinci günü Şadr-ı Anatoliya vāṣıl oldılar. Kārdān-ı devlet 'indinde ķavvāl-i bi'l-ḥakk olmaç üzere şöhret bulmağın taraf-ı salṭanatuñ iltifātiyla ta'yin-i tāmm-ı kesb idüp maḳām-ı şadāret ve müdebbirān-ı devlet ile muhāvere vü müşācere maḳāmində ķiyām eyler idi. Ebşīr ve Murād Paşalar zamānında çokluğ yüz virmemekle müte'ellim olup gūşe-i inzivāda dā'imā ricāl-i

devletüñ nokşanın zikr idüp harf atardı. Biñ altmış altı senesi Cumāde'l-Āhiresinde Yeñiceri talebiyle maķām-ı celīl-i fetvāya şu'ūd eyledi. Mütekellim ve cesür olmağla kādi-i 'askerlikleri vakıtinde vüzerānuñ nā-ma'kūl hareketlerine i'tirāz idüp şöyle olmak ma'küldür didigi gibi müfti oldukça şoñra dahı dīvān-ı meşveret meclislerinde sözini diriğ itmeyüp bī-pervā hākk söyle idi. Ma'māfih ķavl-i talebiyle naşb olduğından ol töhmetden ta hīr |-i ȝeyl itmek için taraf-ı saltanata şadākatle temahħuđ idüp meydān zorbalarınıñ izālesine gerçekden sa'y ü himmet itmiş idi. Bu ħušuṣda žuhūra gelen hīdmeti muvāfiķ ṭab'-i hūmāyūn olup Şehīd Sa'īd Sultān 'Osmān Han Hażretlerinüñ h̄ācesi 'Ömer Efendinüñ sābiḳan nā'il olduğu Sivas aklāmindan on biñ ġuruşluğ hāşş kendüye iħsān buyrulmağla sā'ir meşayiħ-i İslāmdan ziyāde mazħar-ı ikrām olup ef'al-i güzeştesinden iġmāz-ı 'ayn ve müsāmaħa olnmış idi. Umur-ı devleti taşħiħ ü aħvāl-i 'ālemüñ niżāmina iħtimām idüp lākin derūni ġarażdan hālī olmadığından her ħušuṣda söz benüm olsun ve taraf-ı saltanata kimse taķarrüb itmeyüp häll ü 'akḍ ü 'azl ü naşb-ı re'ymile icrā kılınsun deyüp ȝerre ɻadar murādına muhālif hiss eyledigi adamı ɻarb u setm ile 'arżimi yiküp mümkün ise ɻatline dek sa'y ider idi. Şadr-ı Şadārete sevk itdiġi boynı yaralı Mehmed Paşa maķām-ı Şadārete geldükde kendüsini istiķāl idüp hūzūr-ı hūmāyūna yalñız gidüp geldiginden bī-hūzūr olup vezir-i müşārun-ileyhüñ 'azli bābında nihāni Vālide Sultān Hażretlerine hāber göndermiş idi iki günde bir vezir tebdil olnmak üzere żararını mülāhaža itmeden niçün böyle hām fikre zāhib olur deyü ɻaṭħi' i' cevāb virilmekle bu maġlubiyete şabr idemeyüp cibillet-i mukteżāsına vāķi' ve ȝayr-ı vāķi' ocağı taħrikle Sultān Süleymānı iclās itmek sevdāsına düsgidi vezir-i a'żam müşārun-ileyh Muhammed Paşa tarafından gizlüce taraf-ı hūmāyūna i'lām olındıkda ol sā'at Diyarbekr ɻažāsı nāmiyla nefyne ħaṭṭ-ı hūmāyūn taħrīr ve sene-i merkūme Ramażānuñ yigirmi beşinci günü Sinan Paşa Köşkinde meşveret var deyü da'vet olinup vürūdında Bostancı Başı ma'rifiyle bir ɻayika vaż' ve beş altı nefer Bostancı ile Burusaya nefy olnmış idi. Burusaya vuşūlinde bir gün ol Diyarbekre gidelüm deyü teċċil idüp ol eśnāda yollar Seydi Ahmed Paşanuñ ve Abaza Hasan Ağanuñ levendāti baķiyyesinden meħuf olmağın kendüyi Diyarbekre i'sal üçün

Burusada bir bayrağ sekbân pozmağa sürüc eylediği sırasında Diyarbekre 'âcilen gitmek üzere yazılın emr-i şerîf bir çavuşla Burusaya gönderilerek Burusa kâdîsi Rûhu'llâh Efendiye tebliğ olındukda Mollâ Efendinüñ kendüsine hâtır mândeligi cihetle yollar mehûfdur levendâti yazup tedârüken görüp gitmek üzeredür deyü nev'an 'avk-i te'hîrine telmîhi müş'ir bir 'arz yazup âstâne-i sa'âdet'e gönderdi. Vezîr-i a'zam ol 'arzı hûzûr-ı hümâyûna bi't-takdîm katli hâkkında hâtî-ı hümâyûn taâşîl virmese mollâsı mûmâ-ileyhe hîjâben katli içün tekrâr emr-i şerîf taâhîriyle mübâşir ile tevâşîl eyledi. Kâdî-i mûmâ-ileyh ba' de'l-ğurûb nâ'ibi ve ba'zı kimseleri koşup icrâ-yı fermân içün gönderüp şâhib-i terceme ise misâfir olduğu hânenüñ etrâfına nâzır mûrtefi köşkinde sâde-i 'arak-çin ile oturmuş meyve tenâvül idüp şâhib-i hâne ile ahlâvine müte'allik söz söyleşür iken Şevvâlûn on birinci gicesi ki vakıt-i 'ışâra ortalık nûr-ı kamer ile rûşen oldığından şâhib-i hâne pencereden hîlâf-ı mu'tâd ve vâfir eşhâş-ı müşâhede idüp aşlı ne ola deyü taşra çıkar görür ki menzili dâ'iren mâdâr kuşadılmış Nâ'ib Efendi ve Şubaşı ve gayri birkaç adam içeri girmiş ol aralık şâhib-i terceme dahî hayâllenüp pencereden taşraya nażar itdükde hânenüñ etrâfına şâf çeken müsellâh-1 bî-emânları gördükde hürdeyi añlayup nefsinde bahâdîr-1 zûr-1 bâzû-yı şâhib olmayla hemân havl-i cân ile dal kılıç olup bu hârifler kimlerdir gice ile bunda ne aralar deyü na'ra urmağa başlayup mübâşirler hâvf-ı mevt ile hamle ider deyü hûcûm idemeyüp nihâyet hâbişlerüñ cesûrlarından birkaçı ota içine girüp yaşıklar ve sâ'ir bisât-ı maķûle-i eşyâ ilkâ iderek birden hûcûm eylediler. Müftî-yi müşârun-ileyhüñ ďarbından birkaçunuñ kellesi zaħmdâr olukdan şoñra hezâr-1 zûr u zâr ile aħż idüp kârîn-i tamâm itdiler. Müddet-i fetvâları 'aşr-ı Sultân Muhammed Han-ı Râbi' ada dört ay miķdâridur. Rahmetu'llâhi 'aleyh.

Müverrihâde 'Azîz Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyhüñ nişâb-1 'âkl u şu'ûrdan dûr olduğu hîdmet-i lâzimesi olmayan umûra müdâhele idüp kendüyi kayda mübtelâ itdiginden añaşılur ise de isnâd olınan iclâs maddesinden bî-haber ve beri'ü's-sâha olup maħz-1 iftirâ idügine şekk olmadığından baħiše devlet ü dûnyâ hârişleri olan ġaddârlar 'âkîbet-i fîşat bulup bî-ċâreyi ġadr ile telef itdûrdiler ve keremi kolları üzerine 'amîm olan Rabb-i

Rahîmden berâ'at-ı zimmeti ve zahm-ı cellâdlardan gördigi horluk ve zilleti bâ'is-i 'afv-ı haṭâ vü zenûbı olup şeref-i şehâdet ile seyyi'ati mağfur yevmü'l-cezâ-yı Sultan deşt-i Kerbelâda mahşûr olmaklılığını temennî idüp müşârun-ileyhün eziyyet-i gûnâgûn ile katı olındıdan şoñra kat'-ı târik iden işrâ vü eşkiyâ gibi cesedi ser ü pâ bürehne yektâ kefen ile hâric-i şehrde mezbele-i mezellet üzere ilkâ olinup rûz-ı diger na'sı üzerine važ' idecek bir dilbend bulunmayup fiķrâ-yı Eşrefiyeden bir merd-i muteşallib başı üzerinde olan destânlarını çıkarup i'âde itdigini taħrîr ü tezkar ve bu keyfiyyet-i şerbet ü ihtişâma meftûn olan aşâhab-ı yesâre 'ibret olmağa şâlihdür deyü katillere inkisâr eylemişdür. Muķtezâ-yı hîkmet-i Îlâhiyye Burusa kâdîsı bulunan mûmâ-ileyh Rûhu'llâh Efendi dahı çok geçmeden bu kâr-ı nâ-pesendün mücâzâtına mübtelâ olup Köprili Mehmed Paşa vakitinde seyf-i gâdr ile katl olnmışlardur. Nâ-haṭâk yere katl-i nefş iden maḳtûl ve anı dahı katl iden maḳtûl olur hîkmet-i Rabbâniye ve irâdât-ı ezeliyye böyle câri ola gelmişdür. Müşârun-ileyh Mes'ûd Efendi Defterdâr Mehmed Paşa gibi 'âlim ve 'ârif-i bî-cûrm ve bî-günâhî ve Yeñiceri Ağası ve dahı birkaç kimseleri nâ-haṭâk yere itdirmekde 'illet-i müstaķille olduğından "Beşşiri'l-kâtile bi'l-katli" mazman-ı şerîfi üzere şimşîr-i intikâm ile mücâzât olnmak muvâfiq-ı irâdât-ı Îlâhiyye olmanın tertîb-i cezâ-yı a'mâli vâkı' ve gâyr-i vâkı' bu maķûle esbâb-ı zâhireye mübtelâ oldu. 'Ufî'llâhi 'an seyyi'atihim.

El-Mevlâ El-Fâzîl Hanefî Muhammed Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh kânûn üzere kûşîş-i taħsîl-i 'ulûm ve tekmil-i fûnûn mevsûmetü'r-rûsûm idüp târik-i tedrisâ duħûl ve devr-i medârisle Edirne-i Selîmiyyeden Süleymâniyyeye mevşûl olmuş idi. Biñ kîrķ dörtde Medîne-i Münevvere elli birde Mîşir ve elli altında Edirne mevleviyyetlerine ve elli sekiz senesi Muħarreminde hedâyâ ve 'ubûdiyyet i'tâsiyla Şadr-ı Anatoliya nâ'il olup lâkin yine sene-i mezbûre Cumâde'l-Úlâsında bî-hengâm-ı 'azliyle mükedder ü telħkâm ve biñ altmış bir senesi Ramażânında Şadr-ı Şadâret-i Rûm ile be-kâm ve biñ altmış altı senesi Şevvâlinde müfti'l-enâm ve müşkil-küşâ-yı hâşş u 'âmm oldılar. 'Aşr-ı Sultan Muhammed Han-ı Râbi'ada dört ay miķdârı ol maķâm-ı 'âlide karâr idüp ancak 'illet-i şameme mübtelâ pîr-i za'ifü'l-hâl olmağla altmış yedi senesi Şaferinûn üçüncü

günü 'azl ve altmış töküz Muḥarreminde hādimü'l-lezzāt işrāb-1 zehr-āb-1 kā'ın müzīlü'l-hayāt idüp vefāt ve ḳurb-1 kabır-i Ebī Eyyūb radıya'l-lāhu 'anhda Fātiḥ K̄bris Muṣṭafā Paşa merkādi verāsında şadr-nişin-i evkāt-1 mülākāt oldu. Dīvān kātiblerinden Nā'ib Muhammed Efendinüñ vefatına söylediği tāriḥdür. "Cennet ide maḳām-1 Ḥanefiye Rabb-i Mūcīb" (1069) Ḥanefiyyü'l-meżheb mütelevvinü'l-meşreb idi. Rahmetu'l-lāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Bālızāde Mustafā Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh mahallat e'immesinden Bâlî Efendi nâm imâm-ı kârsâzuñ oğlıdur. Müsâ' ade-i baht-ı pâyidâr ve sevk-i ruzgâr ile târik-i tedrîse dâhil ve devr-i medâris hîtâmında alata Mevleviyyetine vâşîl olup ba' de'l- azl biñ elli sekiz senesi Rebi'ü'l-Evvelinde def' aten adr-ı Rûm olmuş iken altmış iki senesi Ramażânunuñ yedinci günü tekrâr adr-ı Anatoliya tenzîl ılındı. Biñ altmış yedi senesi aferinüñ üçüncü günü Hanefî Efendi 'azlinden müfti'l-enâm ve müşkil-küşâ-yı hâşş u 'âmm oldılar. Ri'âyet-i merâsim-i târik aydından âzâde-i lâ-ubâlî-meşreb olma la makâm-ı fetvâda arâr-ı ma'kûl görülmeyüp sene-i merkûme a'bânunuñ okuzinci gününde 'azl olınup arpalık ta'yîn olunan Filibe âzâsına nefy ü iclâ ve on günlük alata âzâsıyla bahremend olan mahdûmî da ı refâkatîyle isrâ olındı. Bir seneden şo ra Ya boliya ta vîl ve ba' dehû hâvâşş-ı 'aliyyeden Südlicede kâ'in sâhilhânelerde ikâmetine ruhşat-ı pâdşâhî uhûriyla tekrim ü tebcîl olındılar. Biñ yetmiş ikide vefât idüp sâhilhâneleri ittişâlinde târik-i 'âmma ma sus çemen-şuffede gözden nihân ve mihmân-serâ-yı âbirde pinhân oldu. "Muştâfâ olsun (1072) şefî'-i Muştâfâ" târih-i vefâtlarıdur. Ba' de bu' din üzerine buyût-ı 'adîde binâ'en ve e raf-ı selâsesi muhât-ı cüdürân-ı bâlâ olma la merkad-i merhûm  iyîk u mezâlim alup âyende vü revendeye bâdî-yi na arda nâ-ma' lûmdur. Müshârun-ileyh lâ-ubâlî-meşreb âhib-i edeb kûlfet-i ülfetden âzâde bir merd-i dil-firîb-i sâde idi. Cenâb-ı Hâlid bin Zeyd ra iya'llâhu 'anha rivâyetleriyle olan e âdis-i erîfeyi tetebbu'c u cem' idüp dîbâce vü hâtime ve fi'l-cümle menâkîb-ı lâzimesin ta rîr ile bir eser-i bî-nazîr idüp tûrbeleri penceresinde vakf u takrîr eylediler. Er adahu'llâhu'l-Mennân fî urefi'l-cinâñ müddet-i fetvâları 'asr-ı Sultân Muhammed Han-ı Râbi' ada altı ay yigirmi gün

miğdarı olup bu müddetde silsile-i medhûle tertîb eylediginden gayri sinn-i bülûğdan dün-ı şubyâna rütbeler taşım idüp târik-i ‘ilmîyyeyi ber-hemzede herc ü merc itdüklerinden a‘dâsı bu makûle tevcîhâtı celb-i mâl garażına haml idüp kendüler ise zamân-ı hukûmetinde elimden geldigi kadar aşdıka vü aşinâları kayırmaga sa‘y iderüm halk ne dirler ise disün dimesi sebeb-i ‘azli olmuşdur. Bu niyyet gerçî ‘ulûvv-i himmet ‘alâmeti olup fakat bir cihet-i mu‘tedileye muhtâc ve liyâkat u isti‘dâda dahı ri‘ âyet şark olduğu âzâde-i kayd u iħticâcdur ki zamânında rütbe-i i‘tâsiyla çeraġ eyledükleri adamlar ba‘ de zamân matrûd u mahzûl olmaya her târikin ricâline tevcîh-i merâtib ü menâşib ne miğdâr kîllet üzere olur ise ol târik-i mažbût ve ehâlisi ‘azîz olur deyü Efendi i‘tirâz ve şikâyet ider.

El-Mevlâ El-Fâżıl Bolevî Muştâfâ Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh şeyhü'l-İslâm-ı sâbık Yahyâ Efendiden mülâzim olup mukteżâ-yı çarh-ı bûkalemûn ile Rûm İli ķaleminde râh-ı ķazâya rizâdâde ve sevâd-ı Rûmdan Aķhişâr nâm ķazâda hâkim olmuş iken üstâdına istinâd ile târik-i hayru'l-ferîk-i tedrîse ‘azim ve dâhil olmak ile ‘Alî Paşa-yı ‘Atîk müderrisi ve Haremeyn müfettişi iken luṭf-ı Rabbâni ve himmet-i Cihân-bâni ile biñ elli beş Zi'l-Ķâ desinde def aten ķazâ-yı Burusa ile be-kâm ve âtiye Rebi‘ ü'l-Evvelinde Edirneye nakl ile iğtinâm ve Recebinde ķazâ-yı İstanbul ile iħtirâm olındılar. Elli yedi Rebi‘ ü'l-Evvelinde ma‘zûl olup altmış üç Şevvâlinde Anatoli pâyesiyle ikrâm olnmış iken şâniyen ķazâ-yı İstanbul in‘âm ve altmış Cumâde'l-Āhiresinde ‘azl ve âtiye Ramażânında bi'l-fi‘l Şadr-ı Anatoli ile nâ'il-i merâm oldu. Altmış yedi Şa‘bânında Şadr-ı Rûma nakl ve on gün mürûrunda Vezîr-i A‘zam Köprili Mehmed Paşa sevk ü ta‘rifîyle Şeyhü'l-İslâm Bâlîzâde Efendi makâmı bunlara teklîf ve meşîhat ile talîf olındı. Lâkin vezîr-i a‘zam müşârun-ileyh Girid serdârı Deli Hüseyen Paşanuñ izâlesine ihtimâm üzere bulunup katlı hâkkında fetvâ taleb itdükçe ol makûle adamuñ cüz‘î cürmi sebebiyle katli meşru‘ degildür bir yere nefy itsünler şoñra dîn ü devletüñ bir maşlahatına yarar dimekden gayri cevâb virmemiş idi. Lâkin şadr-ı a‘zam müstaķil bi'r-re'y olmağın kelâmını tenfiż idüp şâhib-i tercemenüñ ‘adem-i müsâ‘adesi müfiđ oldı. Ol esnâda Burusaya vuķû‘ bulan ҳareket-i hümâyûni dahı

müfti-yi müşārun-ileyh müstaħsen görmeyüp Venedik üzerine sefer ü ‘azīmeti tercīh eylemiş idi. Şadr-nişin-i vekālet olan müşārun-ileyh Muhammed Paşa umūrunda müstakil olmağla şāhib-i tercemenüñ katl ü nefy hūşında muhayyersin deyü aldığı irāde üzerine ‘azl ü nefy ile iktifā olınmasını ricā idüp altmış ṭokuz senesi Recebinde ‘azl ve Mışira iclā ve seksen altıda şadefçe-i maķāmı gevher-zātından ihlā ve anda vāşıl-ı ‘ālem-i bālā oldu. "Nāsa tāriḥin didüm ilhām olup" "Muştafānuñ rāhmet (1086) ola cānına" tāriḥ-i intikālleridür. Müddet-i fetvāları Sultān Muhammed Han-ı Rābi‘ ‘aşrında iki sene kadar Dürr-i Kenzī şerh idüp ve eşkāl-i te’sis-i hāsiye yazmışdur. Bülend-himmet ‘ālī-yi menzilet idi. Encāhu'llāhi mine'l-belvā fi'l-‘ukbā.

El-Mevlā El-Fāżıl Burusevī Esīrī Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh mesķat-ı re’si olan Maḥrūsa-i Burusadan gelüp taḥrīz-i maḥṣūl-i isti‘dād ile tebīż-i sevād-ı medār iderek ṭārīk-i müderrisiyetini dā’ir ve mütenāhiz-i ‘aķd-i ‘āşır oldukça biñ elli dört Recebinde Mekke kādīsı olup ol esnāda ağa-yı Dārū's-Sa‘āde Sünbul Ağa dahı dārū'l-ķahr-ı Mışira ṭard u ib‘ād olınmağla ikisi bir sefīnede hem-rāh u hem-rāz lenger-endāz-ı pīsegāh-ı cezīre-i Rodos olup sevāhīl-i bahrdan korşan maḥşūş ‘ale'l-ġafle başduklarında bunlar taħliş-i gīribāndan me'yūs olup müstağrīk-ı bahr hayret iken sā’irleri kātibete sīrāb-ı şarāb-ı şehādet olup ancak bunları esīr ve diyār-ı mel‘ anet-medārlarına ırsāl ü tesyīr idüp emr-i hacc-ı muķadder olmamağla müyesser dahı olmadı. Ba‘de zamān kāyd-ı esāretden rehyāb-ı rehā olup ħalāş olduklarında Esīrī lafżını maħlāş ittiħāż eylemişlerdir. Elli ṭokuz Recebinde kāzā-yı Mışır ile ikrām ve altmış iki Ramazānında Edirne kāzāsiyla şād-kām ve altmış dört Zi'l-Ķa‘ desinde Şadr-ı A‘zam Ebşīr Muştafā Paşa ile müfti-yi vaqt bulunan Ebū Sa‘īdzāde Es‘ad Efendi ve sā’ir erkān-ı devlet haķlarında bir taķīm muzaħrefat ile mālāmāl mihr-i sezā olaraķ hūzūr-ı hūmāyūna taķdīm eyledükleri varaka-yı bi-me’älde mevādduñ esās u aşlı olmayup aralıkda şikāk-ı iħdās ideceklerinde şekk yokdur deyü müfti-yi müşārun-ileyh tarafından tezallüm-i ħal olınmasıyla Memikzāde ile ma'an bā-ħaṭṭ-ı hūmāyūn-livechin nefy ile aħż-ı intikām olınup iṭlāk ‘aķabinde yaġmalatmış beş Zi'l-Hiccesinde kāzā-yı Kostantinyye ile makzi'l-merām ve altmış yedide ‘azl ü teb‘id olınup ātiye Recebinde Şadr-ı Anaṭoli

ile taklîd ve altmış çoğuz Recebinde Şeyhü'l-İslâm Bolevî Efendi yirine mesned-i vâlâ-yı fetvâya naâl ile tes'îd olındılar. Ammâ Vezîr-i A'zam Köprilizâde Fâzıl Ahmed Paşa ile huâzûr-ı hümâyûnda *Min gayri reviyete ve müdâhenete izâlem yekûn 'avnü'n-mine'llâhi'l-ülfetâ fe evvelü mâ yecmini 'aleyhi'c-ictihâduh* mefhûmînca Köprili Mehmed Paşanuñ müzâkeresi esnâsında kendinüñ 'adem-i perhîz üzere umûr-ı bî-temyîze ictirâsını müş'ir-i kelâm îrâd itmekle yetmiş iki Recebi gurresinde 'azl ve Burusaya nefy ü ibâd olinup çoğuz iki Şevvâlinde vefât idince anda mütemekkin ve derk-i merg ile mâ-sivâyi terk eyledükde Pirinc Hânı kurbında Maâhalle Mescidi tahtında merkad-i cennet-i mersadda mütevâttın oldu. Târih-i vefâtını tâlib Burusevî tâhirîr eylemişdür. "Virüp cânuñ Esîri bend-i fânîden rehâ bulduñ târih-i refîeti ola a'lâ-yı (1092) İrem menzilgehüñ el-Fâtihâ". Müddet-i fetvâları Salânat-ı Sultân Celîlü'l-menkabet Muhammed Han-ı Râbi' ılahramân-ı şavletde üç sene-i kâmildür. Esîr-i yârân baba-yı 'âlemiyân idiler. Eskene'llâhu fi-ğurefi'l-cinân.

El-Mevlâ El-Fâzıl Şun'îzâde Es-Seyyid Muhammed Emin Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Halebden ma'zûl iken biñ yigirmi üç târihinde vefât iden Kara Şun'u'llâh Efendinüñ necl-i necîb ve ferzend-i edîbidür. Evâ 'il-i hâlinde dâhil-i 'idâd-ı müderrisin-i kirâm olup biñ elli altıda Edirne ve sene-i âtiyede Burusa pâyesiyle Halebü's-Şehbâ ve şoñra Mîşir ile şâd-kâm ve elli çoğuz Recebinde İstanbul ķâzâsiyla kâmkâr ve âtiye Şa'bânında 'azl ve altmış dört Zi'l-Ķâ desinde pâye-i Şadr-ı Rûmda kâr-fermâ olup yetmiş iki Recebi gurresinde meşîhat-i İslâmiyyeye naâl ile tes'îd olındılar. "Oldı Muhammed Emin 'îlmiyle müfti'l-enâm (1072) târih-i fetvâlarıdır." Lâkin bü'l-hevesân-ı mehâdîmden olarak evzâ'ında mu'ayene olunan heels-i vakâr-ı maķâm-ı fetvâya ħalel virür hâlet olmaçla yetmiş üç senesi mâh-ı Rebi'ü'l-Âhirinüñ çoğuzuncu günü zehr-âb-ı 'azille telhkâm olup biñ yetmiş altı senesi Muħarreminde vefât iderek Üsküdarda Hüdâyi Mahmûd Efendi ħânkâhları dâ'iresinde defn olındılar. Müddet-i fetvâları 'ahd-i Sultân Muhammed Han-ı Râbi' ada on bir ay ķadardur. 'Akl-ı kâmil ve 'adl-i şâmil müteşerri' ve takvâ-penâh bir zât-ı fezâ'il-i destgâh idi. Ammâ umûr-ı ħâriciyyede қalîlü'l-intibâh

leyyinü'l-cānib kāyd-ı rüsūm ve tekellüfatında mücānib idi. Ref^a llāhu Te^c ālā ale'd-derecātū'l-cinānu'l-^c aleyyāt.

El-Mevlā El-Fāżıl Minkārīzāde Yahyā Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Mekke-i Mükerreme ķādīsı iken biñ otuz dört senesinde vefāt iden 'Alā'iyeli Minkārīzāde 'Ömer Efendinün mahdūm-ı necābet-i mevsūmlarıdır. Biñ kırk altı senesi rü'ūsa nā'il ve ḥasbe'l-^c ādete'l-mu^ctāde tekmil-i merātib-i medāris ve her birinde 'ulūm-ı şettā ve fūnūn-ı lā-yuhşā ta^c līm ü tefhīmine mümāris idüp Süleymāniyye Medresesinden biñ elli sekiz Zi'l-Hiccesinde Mekke-i Mükerremeye vāşıl olmuş idi. Altmış iki Şevvālinde Mışır Zātū'l-Ehrām ve ba^c de'l-azl 'avdet ve vaşanlarında arām idüp altmış altı evā'linde şāniyen Mışır Kāhireye vuşūl ve itmām-ı müddetde 'avdet ve ķufūl ve astāne-i 'aliyyeye duħūl esnāsında altmış yedi evāħirinde şālişen ķażā-yı Mışır taķlid olındı. Yetmiş iki Cumāde'l-Āhiresinde Şadr-ı Rūmda taşaddī-yi hukūmet üzere iken sene-i ātiye Rebi^c ü'l-Evvelinde Şeyhü'l-İslām Sun^c ızāde es-Seyyid Muhammed Emīn Efendi iħtiyār-ı künc-i 'uzlet ve bunlar ķadem-nihāde-i şadr-ı vālā-yı meşīhat oldığına şeyhü'l-İslām (1072) lafżi tāriħ-ı vāki^c olmaħ għarā'ib-i ittifakiyyātdandur. Seksen dört Rebi^c ü'l-Evvelinde 'āriżā-yı 'illet-i felc ṭabi^c atını taħrif eylemekle tašħiħ-i mizāc idince Edirneden tevkif ve Şadr-ı Rūm Ankaravī Muhammed Emīn Efendi niyābet-i mesned-i fetvā ile teşrif olındı. Lākin meşveret-i umur-ı 'izām zuhūrında cenb-i Devlet-i Aliyyede müfti'l-enām-ı mün^c adim ve 'illetlerine dahı 'adem-i te'sir-i mu^c ālecāt ve müdāvemet-i münfehim olduğu pādşāh-ı 'ālem-penāha ta^c rīf olni mağla sene-i mezbûre Zi'l-Ķa^c desinde 'azl ve yevmiyye biñ akçe vazīfe ile teķā^c üd ve sā'ir ta^c yināt-ı şehriyye ile talħif olındı. Seksen sekiz tāriħinde vefāt idüp ten-i pākleri Üsküdarda kā'in medrese-i mü'essseleri ittişālinde vedi^c a-yi hizāne-i ħāk oldı. Zamān-ı salṭānāt-ı Sultān Muhammed Han-ı Rābi^c ada on bir buçuk seneden ziyāde müddet-i fetvāları vardur. 'Ākibet-endiħ ve ḥayr-ħāħ bir zāt-ı fāżıl-ı 'āli-cāħ idı. Tecāvüzü'llāhu 'an seyyi'atihi ve eskenehu bī-ħubūhati cinānihi menzil-i Minkārī zāde ve cennet-i me'vā ola tāriħ-i vefatlıdır.

El-Mevlā El-Fāżıl Çatalcalı 'Ali Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Ayasofya ve Dırağman şeyhi Tefsîri Şeyh ‘Ömer Efendinüñ ḥalîfesi olup Çatalcaya ırsâl eylediği Şeyh Muhammed ibn Hasan el-‘Alâ’î Efendinüñ şubünden biñ kırk bir senesinde Çatalcada ķaşab-pûş-ı vücûd ve hîrâmende-i şâhrâ-yı şûhûd olup bülûğ-ı sinn-i temyîzde İstanbul'a ‘inântâb-ı gürîz ve Minkârizâde Efendi dâ’iresinde dil-hâhi üzere taħṣîl-i ‘ilm ü fażl ve tekmil-i ‘akl u naql ile Mevlânâ-yı müşârun-ileyhden mülâzim olup biñ yetmiş üç senesi hâricden dâhil şâhn-ı tedris ve eşnâf-ı kibâr her kâvm ile enîs ü celîs olarak Girid Seferinde ordu-yı hümâyûn zafer-nümûn kâdîligi Selânik ķažâsına vesîle-i i‘tilâsi olup ba‘ dehû ķažâ-yı Mîşir ile kâmyâb ve manşîbina ‘azm ü şitâb üzere iken biñ sekzen bir Recebinde kâriha-yı hümâyûndan Şadâret-i Rûm İli ihsân ve ‘avdete şitâbân oldu. Sekzen dört Şaferinde ‘azl olinup Zi'l-Ķâ‘ dede velî ni‘ met ve bâdî-yi sa‘âdeti olan müşârun-ileyh Minkârizâde Efendi makâmında ķiyâm eylemişler idi. "Ma‘ denü'l-‘ilmi ‘aleyyih ve ‘aleyhi'l-fetvâ" (1084) târiħ-i fetvâlarıdur. On üç sene mikdârı tanzîm-i umûr ve tensîk-i mesâlih-i cumhûrda müstebid-i bi'r-re'y oldukları dest ü dâmen-i taķbil iderek nâ'il-i ikbâl olan nûr-ı devlet-i vüzerâ tarafından istîskâl olındığından mâ‘ adâ mûrâ‘ât-ı resm-i târiķde gâyet tedkîk idüp olur olmaz ricâlarına müsâ‘ade göstermediği için Қâ‘im-makâm Receb Paşa recâ-mend-i ‘azli olmağa töksan yedi Zi'l-Ķâ‘ desinüñ sekizinci günü şadme-i ‘azl ile der-i devletden dûr ve Burusada kûşe-gîr-i kûnc-i ferâg u huzûr oldu. Yüz bir Ramazânında âstâne-i ‘aliyyede sa‘âdetħânelere ‘avdete me'zûn olup iķâmet üzere iken yüz üç Cumâde'l-Āhiresinde Edirneye da‘vet ve Şeyhü'l-İslâm Ebû Sa‘îdzâde Efendi makâmına şâniyen ilbâs-ı ħil‘at-i beyzâ-yı meşîħat kılındı. “Āleme oldı yine müftîyi ‘alî ‘âkil” (1203) târiħ-i fetvâlarıdur. Lâkin zamân-ı ķalîlde enfâs-ı ma‘dûdesi tamâm olup sene-i merkûme Şa‘bânında murğ-ı rûh-ı revâni ‘âlem-i ķudüse pervaze iķdâm ve cesed-i pâki Edirne mezâristânında arâm eyledi. Müddet-i fetvâları def‘ a-yı evvelîde salṭanat-ı Sultân Muhammed Han-ı Râbi‘ ada üç sene iki mâh on beş gün ve şâniye Sultân Ahmed Han-ı Şâni müddetinde iki aydan ziyâdecedür. ‘Âlem-i fâzil ‘âkil ü kâmil zümre-i nîk-endîşândan mahsûb-ı meslûbü'l-‘uyûb idi. Fetvâları

beyne'n-nās mütedāvil-i eyādī-yi fezā' il-i istināsdur. Seğāhu'llāhul ḥayyūm bi'r-rahīku'l-maḥtūm miyyedi semiyyedi'l-ma' lūm.

El-Mevlā El-Fāżıl Ankaravī Muhammed Emin Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Ankara diyārında Hüseyin Efendi nām kimsenüñ şulbünden biñ yigirmi sekizde serhadd-i vücūda vaşıl ve meydān-ı şühürda mütemessil olmuşdur. Bedrağa-i 'avn-i Rabbānī ile eyyām-ı 'unfuvān-ı civānide seref-yāfte-i taħṣil ve muvaffak-ı vişāl-i şāhid-i tekmīl olup Devlet-i 'Aliyyede sālik-zümre-i müderrisīn-i kirām ve tekmīl-i medāris-i sa'ādet irtisām 'akībinde gürūh-ı 'aliyye-i mevālī-yi 'izāmdan olup devr-i menāşib-ı 'aliyye-i cevānib ü eṭrāf iderek biñ yetmiş yedi tārihinde Yeñişehirden ma' zülen Burusa ve seksende Mışır kažāları ve seksen iki Şaferinde kažā-yı İstanbul ve ḫarīn-i elṭāf olup sene-i kāmile hītamında Şadr-ı Anatoliya nakl ile mazhar-ı nevāziş ü kabūl oldu. Seksen yedi Cumāde'l-Ūlāsında ma'zūl ve ṭoşsan altı Cumāde'l-Ūlāsında şāniyen mesned-i mezkûre mevsūl ve sene-i ātiye Zi'l-Ḳa'desinde Şeyhü'l-İslām 'Alī Efendi 'uzlet-nişin-i iħtilāṭ-ı e'ālī vü edānī oldukça hīl'at-ı beyzā-yı fetvā bunlaruñ zīb-reviş-i i'tilā-yı şānī olup "Ālimü'l-fīķ Muhammed (1097) ve 'aleyhi'l-fetvā" müşra'-ı zībāsı tāriħ-i ġarrā-yı fetvālarıdır. "Müfti-yi rūy-ı zemīn oldu Muhammed Emin" (1097) bu müşra' dahı tāriħ-i fetvālarıdır. Ez-dil ü cān-ı temşıyet-i mehāmm-ı enāmda berzede-i dāmān güzārende-i evkāt ü ezmān iken ṭoşsan sekiz Zi'l-Hiccesinde şarşar-ı hevil-nāk-ı hādimü'l-lezzāt-ı ṭayy-i bisāt-ı ḥayāt eyleyüp na'ş-ı rahmet-i naḳṣī Sultān Selīm kurbında Koġacide Tūrbesi pişegāhında nihāde-i şandūka-yı ravża-yı cennāt-ı 'āleyyāt oldu. "Müfti-yi dehr idi ḥayf göçdi (1098) Muhammed Emin" müşra'ını Nazīm merhūm tāriħ dimiştür. Müddet-i fetvāları 'ahd-i Muhammed Ḥan-ı Rābi' 'adālet-nihādda bir seneden ziyādedür. 'Akīl ü kāmil her kārda mu'tedil vaķūr ve deryā-dil bir zāt-ı kerīmü'l-ṣifāt 'amīmū'l-berekāt idi. Kendilere mensūbe fetvā-yı meshūre eyādi-i fuķahā ve ḥükķamda menşūredür. Bir medresesi ve Tenvīre hāsiyesi vardur. Ekremu'llāhi bi'l-fevz ve'n-necāt yevmū't-tenād ve zāde luṭfihi.

El-Mevlā El-Fāżıl Debbāğzāde Muhammed Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Debbâg Şeyh Mahmûd Efendinüñ mahdûm-ı mükerremleridür. Ta‘yîn-i müverrihîn üzere biñ altmış yedi senesi hâric rütbesiyle be-kâm ve kântara-yı seyl-i berâzîh-i merâtib-i müderrisin iderek Dârü'l-Hâdişden biñ yetmiş yedide Şâm ve seksen birde Edirne ile nâ'il-i merâm ve seksen beş Cumâde'l-Ülâsında nâ'il-i kažâ-yı İstanbul ve sene-i kâmiledede ma'zûl olmuşlar idi. Toksan Rebi‘ ü'l-Âhirinde Şadr-ı Anatoliya nâ'il ve yigirmi altı ay güzârında ‘azl olınup toksan sekiz Zi'l-Hiccesinde Şadr-ı Rûm İliye vâşıl olmuş iken Şeyhü'l-İslâm Ankaravî Efendi tâyy-i bisât-ı hayatı ve bunlar baş-ı kâliçe-i fetvâda şebât eyledi. Târihleri "belî İmâm Muhammed (1098) makâmıdur fetvâ" ammâ hal‘-ı Muhammed Hanîde zorba nâmına olan melâ'in-i vükelâ-yı devlet beyinde kendü izâleler içün ittifâk ve mu'âhede-i âşârin müşâhede itmeleriyle ba‘zı ricâl-i menâşibi tebdîl ile emr-i hâfir-ı taħîl itmek sevdâsına düşüp iibrâmlarıyla biñ toksan tokuz senesi Rebi‘ ü'l-Âhirinüñ on ikinci günü mesned-i fetvâdan tenzîl ve hâvâşş-ı tekâ‘üd ile ikrâm olınmış idi. Yine sene-i mezkûre Cumâde'l-Âhiresinde tâ'ife-i ‘aliyye-i ‘ulemânuñ dil-pesendi Şeyhü'l-İslâm es-Seyyid Feyzû'llâh Efendi def‘ a-yı ûlâda ‘azl ve Erzuruma me'mûr olduklarında bunlar tekrâr ol cah-ı vâlâ ile mesrûr olmuşlar idi. Bir zamân müteşaddi‘-i fetk ü retk-i umûr-ı cumhûr olup herkesi taṭîib ve kûlûb-ı ehl-i hacâti taṭîib itmek mülâhazasıyla her silsilede hareket-i sâbiķa ile Zeydi ‘Amruñ ‘Amri Bekrüñ yerine tâhîk ve murâdlarına cümleyi hissemend-i sürûr itmek iken i‘tibâr-ı sâbiķ ile medreseden medreseye devr eyledigi ‘ulema hâkkında luť olmayup cevr olduğuna binâ'en bu hareketleri žamâyir-i ķavmi tefkîk idüp beyne'l-‘ulemâ teħaddüs iden ķiył ü ķâl-ı vâşıl-ı sem‘-i hümâyûn oldukça yüz bir Ramażânında ‘azl ile mübtelâ-yı âlâm ve biñ yüz on dört senesi Rebi‘ ü'l-Âhirinde vesîka-yı hayatı mahtûm-ı hâtm-i hîtâm olup İstanbulda Sultan Selîm kurbında binâ buyurdukları medrese-i mü’esseseleri meydânında şadr-nişîn-i manzara-yı ârâm oldılar. Def‘ a-yı ûlâda altı ay kadar müddetinüñ bir miğdârı evâhîr-i ‘ahd-i Sultan Mehmed Han-ı Râbi‘ada ve mâ‘adâsı ‘ahd-i Sultan Süleymân Han-ı şâniđe ve şâniyede iki seneden ziyâde vaştını yine zamân-ı Sultan Süleymân Han-ı şâniđe

mürür eyledi. Tāhirü'z-zeyl fārisü'l-hayl fāzil-1 nīkū-şemā' il id. Teğammedu'llāhu bi-ğufrānihi ve eskenehu bi-hubūhati cinānihi.

Cāmi‘ u'r-Riyāseteyn Mevlānā Es-Seyyid Feyżu'llāh Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh vilāyet-i Erżurumdan ʐuhūr idüp vāşıl-rütbe-i bulūğ u nişāb oldukçandan şoñra teşmīr-i sāk-1 iķdām ve şedd-i rah̄l-i bāzū-yı iħtimām ile tekmil-i 'ilme sa' y ü ictihād ve taħṣil-i bīdā'a ve isti' dād 'akībinde yani H̄āce Vānī Efendi biñ yetmiş dört Hilālinde der-i devlete gelüp kendülerin daħi da'vet ve kendüye dāmād idinmiş idi. Biñ yetmiş sekizde edā-yı Hacc-ı Şerīf içün Cānib-i Hicāza 'azīmet ve ba' dehū īfā 'i'l-hacc-1 'avdetlerinde mevkib-i hümāyūn Yenīşehirde bulunmak münāsebetiyle ḥogrīca oraya 'azīmet ve kā' in pederleri mūmā ileyh Vānī Efendinüñ vilādetiyle ħużur-1 hümāyūna müşūl olup biñ seksen Recebinde Sultān Muştafā Han-ı sānīnūñ h̄ācesi Seyyid Muhammed Efendi fevt olmağla bunlar istihdām ve ol esnāda bā-ħatt-1 hümāyūn mülāzim ve biñ seksen bir Muħarrreminde müderris olup biñ seksen altıda bā-pāye-i İstanbul Sülymāniyye-i Dārū'l-Hadīşinden Sultān Ahmed müderrisligiyle tekā' üd ve seksen ṭokuz Recebinde Şehzāde Sultān Ahmed ta'limine daħi me'mur olmuşlar idi. Biñ ṭoksan yedi Zi'l-Ka' desinde Şadr-ı Şadāret-i Rūm İli ile bekām oldukçandan şoñra zamān-1 Cennet-mekān Sultān Muhammed Han-ı Rābi'ada ya'ni biñ ṭoksan yedi ħudūdına dek hīdmet-i ta'lim-i şehzādegān civānbahtān ile fā'iķū'l-aķrān ve biñ ṭoksan sekiz senesi Zi'l-Hiccesinūñ yigirminci günü nekābet-i eşrāfla ķarīn-i iħsān olmuş iken pādshāh maġfūruñ ħal'1 ve vuķū'-1 cülūs-1 Süleymān Han-ı sānī esnāsında zorba nāmına olan melā' īn-i vükelā-yı devlet bābında izāleler içün ittifāk ve mu'āhede-i āsārin müşāhede itmeleriyle ba'żi ricāl-i menāşibi tebdīl ile emn-i hātir taħṣil itmek sevdāsına düşüp ilħāħ uibrāmiyla ṭokuz Rebi' ü'l-Evvelinūñ on ikinci günü Şeyħü'l-İslām Debbāgħzāde Efendi bi'l-iqtīżā iħtiyār-1 inzivā ve bunlar mesned-i fetvāya revnak-efzā olmuşlar idi. Sene-i mezbūre Cumāde'l-Āħiresinde hūcūm-1 bāgiyān ile şadru'l-vakt Siyāvūş Paşaşehīd ve ehālī-yi şehr-i hūcūmıyla erbāb-1 baġy u tuġyānuñ daħi sarsakları cesedlerinden teb' id olinup Şadr-ı Şadāretle Vezīr-ı A'żam Nişancı İsmā' īl Paşa tes' id olındukda kendüye hem-dimāġ Debbāgħzāde

Efendiyi müfti itmek ķasdiyla veyâhûd şâhib-i tercemenüñ vak^c adan bir gün muğaddem zorbalar da^c vetiyle ağa ķapusına varmaķ töhmeti için şehr-i mezbûruñ yigirmi sekizinde ‘azliyle Erzuruma nefy idilmiş idi. Yüz elli altı Cumâde'l-Āhiresinde Cennet-mekân Sultân Muştâfa Han-ı Şâni câlîs-i evrengde salşanat ve zîver-i erike-i cihân-bâni olduķda ‘alâka-yı ta'lim ü ta‘allüme ri‘āyet ve hâkk-ı ‘ilm-i şerîfi şiyânet idüp tefviż-i umûr-ı fetvâ içün Erzurumdan da^c vet ve sene-i merkûme Şevvâlinüñ on birinde Maħrûsa-i Edirnede manşîb-ı vâlâ-yı fetvâya şâniyen vuşûl bulmuşlar idi. Biñ yüz on beş senesine gelinceye degin ړokuz sene müddet-i bâlâ-nişîn-i mesned-i fetvâ olup zamân-ı devleti imtidâr u müsâ‘id-i ikbâli gitdikçe isti‘dâd ve şadr-ı fetvâya geldigi vakıtte henüz rütbe-i hârîce ‘âriż olmamış bulunan etbâ‘ vü evlâtını müddet-i nûh sâle fetvâsında bâ-hasbe't-ṭârik altmış yıllık menâzil-i ‘âliyyeye is‘âdda te‘cîl idüp hattâ ekber-i evlâtı olup pâye-i Şadr-ı Rûm ile Anatolîdan ma‘zûl cây-ı vâlâ-yı nekâbet-i eşrâf ile ser-efrâz-ı fuħûl olan es-Seyyid Fethu'llâh Efendiyi intikâllerinden şoñra manşîb-ı fetvâya halef ve câ-nişînleri olmak üzere pâye-i rütbe-i sâmi‘yi şeyhü'l-İslâm ile i‘zâz olınmak bâbında rikâb-ı kâmyâba telhiş-i taķdîmiyle ‘arz u inhâ ve ol bâbda vuķû‘ bulan müsâ‘ade-i seniyye üzere mahdûm müşârun-ileyh ilbâs-ı hil‘at-ı beyzâ olınmış idi. Biñ yüz on beş senesi Der-Sa‘âdetde erbâb-ı baġî vü ṭuġyânuñ dâ’ire-i fesâdları tamâm-ı cem‘iyyet ü niżâm bulduķdan şoñra Edirnede rikâb-ı hümâyûna mahżar-ı taķdîmiyle şâhîb-i terceme ile mahdûmları müşârun-ileyh Fethu'llâh Efendi ve Şadr-ı Rûm es-Seyyid Muhammed Dede Efendi ve Şadr-ı Anatoli es-Seyyid Muştâfa Efendi manşîblarından ‘azl olınup kendüleriyle ba‘zı da^c vâmız görilmek üzere âstâneye irtsâl olınmadığı taķdîerde Dârû's-Salṭana Edirneye ṭoġrı ‘âliyyü'l-ittifâk rû-be-râh olacağımızda қat‘en şekk ve intibâh buyrılmaya deyü Taşçızâde eş-Şeyh ‘Abdu'llâh Efendi şâhşar-ı bed-nihâd ile gönderdükleri mahżar-ı serâ-yı Şadr-ı ‘Âlide vukû‘ bulan meşveretde mevlânâ-yı müşârun-ileyhüñ ma‘lûmî olıcaķ miħfer-i mezbûruñ rikâb-ı salşanata taķdîmine қat‘en rizâ göstermeyüp Bostancı Başı ‘Alî Aġa şâdîr olan fermân-ı ‘âli mûcibince dört yüz қadar Bostancı neferâtiyla Havşa merħalesinde mûmâ-ileyh ‘Abdu'llâh Efendi ile refîklerinüñ öñlerin alup getürdikleri mahżarı ‘alî

rivâyete ihrâk-bi'n-nâr itdükden şoñra kendüleri Egri Dere palançasına nefy ü tesyîr olnmışlar idi. Bu keyfiyyet inhâ-yı mahremân-ı salşanat ile resîde-i sem' -i hümâyûn olduðda Vezîr Râmî Paşaya İstanbuldan gelen elçiler hâkkında sünûh iden hâreketiñüz erbâb-ı şekâvet ü fesâdûn žarûri âteş-i kemînelerin fûrûzân itmeden ġayri neyi müntec olur buyurduklarında vezîr müşârun-ileyh şâhib-i tercemenüñ re'yiyle vuķûc inı alî rivâyete hîfz olinan mahżar-ı mezkûrı irâ'e ile Cenâb-ı pâdşâhiyi iğzâb idüp ol hâlde müftî-yi müşârun-ileyhüñ azline ve dört nefer evlâdiyla vañan-ı aşlısı olan Eržuruma nefy vü ta'zîb ve Egri Dere Palançasına nefy olinan eşħâş-ı bî-edebler dahı Edirneye da'vet ve tatyîb olnmak üzere fermân buyrıldı. Çavuş Başı 'Osmân Aġa yeddiyle nefylerini nâṭîk-ı fermân müftî-yi müşârun-ileyhüñ bulındığı mahalle irsâl ve ķable'l- īşâ' Edirneye bir sâ'at mesâfe olan Şabuncı Қaryesine īşâl olındılar. Erbâb-ı fitne vü fesâduñ âteş-kineleri henüz sükûn bulmadığından vezîr-i a' zâm telâşa düşüp bu melâ'ın müftî-yi müşârun-ileyh evlâdları ellerine girmedikçe ârâm itmemek hasebiyle nâçâr žarâr-ı āmmadan hâşş-ı evvelidür diyerek pençe-i intikâmlarına teslîm olnmadı. İktizâ eyleye deyü ve Adana İskelesinden sefîneye süvâr olmamaları ħušûsında te'cîl ve Eržuruma 'azîmetleri ve Adana hâvâlisinde mekse taħvîl olındı. Edirnede kâ'in hâneleri ve Bezistânda ve cevâmi'de bulunan mälleri başılıp aħż u ķabż olındıktan şoñra tā'ife-i eşkiyânuñ müşafir râhiyeleri andan tertîb-i ħušûsan 'umûmen 'ulemâ Efendilerden her birine ikişer yüz ġuruş yol hârcliği i' tā' kılındı. Verâ-yı perde-i esrâr-var zuhûr idecek mûcibi mevlânâ-yı müşârun-ileyhe ve evlâd u etbâ'ına sedd-i râh olup devr-i ķasabât u büldân iderek Pervârî ķazâsına geldüklerinde mübâşir ķazâ ma'rifetile girü Edirneye iħżâr birle şînif-ı 'ulemâya ri'āyeten tarîkleri evvelen imârete taħvîl ve ba' dehû aġa ķapusında kâ'in maħbese ilkâ ve tenzîl olındılar. Karakâş Muştâfa nâm sipâhi ve Turucanlı Ahmed nâm Yeñiceri ve Küçük 'Alî nâm cebeci-i sâ'ir cellâdân-ı bî-emân ile üç gün hâvâle-i şimşîr-i âzâr ve şikence vü ezâ ile bîzâr olduklarından şoñra hâklarında taleb olunan fetvâ-yı telefi virmekde Hâlefî Efendiden ġâyet tevakkuf u taħarrî ve dünyâ manşabı içün ķalemiyle böyle ġadr-i 'azîme-i mübâşeretden teberri'c itmek lâzîm u vâcib iken istifâ iden ġaddârlara temşît-i ġarez-i nefxde hevâdâr olup ifnâlarına cevâz

ile iftā ve sā'irler dahı ol kībāle-i ḡadr u zulmi imzā itdiler. *Māleküm keyfe tehkumūn emleküm fīhi kitābe tedrisūn kellā seye‘lemūn ṣūmme kellā seye‘lemūn hūn-1 nā-hakk-1 bī-ċāreye āteş viren ḥun-ḥārlar müftī-yi müşārun-leyhi zindāndan iħrāc ve bir ħammāl-i bār-ġiri ile At Bazāri nām maħalle getürmekle iz‘āc idüp ser-felaket-zedelerin seylāb-1 cūybār-1 şehādet eylediler. Ba‘żi erāzil-i eşħās ayaġina taħduḍkleri ipi bir taħkīr ü taħfiż ile çeküp Yeñiċeri Ordusina getürdüklerinden şoñra Nehr-i Tuncaya atup āyin-1 düşmenān ḥāndān-1 nübuvveti icrā ve nām ibni Mülcemī iħyā itdükleri ḥayret-fermā-yi ehl-i şu‘ūr ve fayşal-1 da‘vā-yi mazlūmiyyeti vābeste-i yevm-i nūşur oldı. "Vehm-i aħkemü'l-ħakimīn" "inne şehīd (1115) bilā şübheti" tārīħ-i vāki‘ olmuşdur. Āşār-1 қalemlerinden "Kitābü'l-Ezkār Bi'l-‘Ays Ve'l-İbkār" nām evrādları ve zebān-1 Türkī ile müveşseħa-i leṭā'if-i settāyī cāmi‘ bir mecmū‘ aları ve mecmū‘ a-i fetevāları ve Beyżāvī hāsiyeleri sūre-i Nebeden aşağı ‘iśāme hāsiyeleri ve şerħ-i ‘akāyid-i ħalħalīsine ta‘līkātları ve "Neşāyiħü'l-Mülük" ve Haṭīb Kāsim ravżasına tercemeleri ve sā'ir āşāri dahı vardur. Erżurumda Burusa ve cāmi‘ ve dāru'l-ķurrā ve Şāmda Dārū'l-Ḥadīs ve Medīne-i Münevverede bir medrese ve İstanbulda medrese ve kütübħāne ve mekteb ve cevāmi‘-i selātīne birer imām żammı ve terviħelerde ‘Aşr okımaq āşār-1 hasenelerindendür. Müddet-i fetvāları ‘aşr-1 Sultān Muħammed Han-1 Rābi‘ ve Sultān Süleymān Han-1 Şāni ve Sultān Muştafā Han-1 Şāni sekiz sene sekiz buçuk māhdur. Vak‘an mezkure-i esnāsında Edirnede kādī bulunan Yekçeşm Hüseyin Efendi fırsat-1 ġanimetdür deyü Şadr-1 Anatoli ile ƙarirü'l-‘ayn olup Vezir-i A‘żam Rāmī Muħammed Paşa ile istikbāl-i ‘asākir-i baġiye içün otağa geldüklerinde iktiżā-yi vaqtē binā’en şehr-i Rebi‘ ü'l-Evvelüñ on dördinde rütbe-i vālā-yi fetvā ile be-kām olınmış idi. Lākin bir fetvā imzāsiyla mücāmele muķadde ve bir emre müdāhele müyesser olmadan ‘asākir-i ƙahr-1 mazhar iibrāmiyla Şeyħü'l-İslām-1 Sābiķ İmām Muħammed Efendi şāniyen irtifā‘-1 mesned-i fetvā eyledükde Hüseyin Efendinüñ ‘adem-i iħtifasī bādī-yi nefy ü iclāsı olup vesīle-i i‘tinā bir maddede rev-nūmā olmamağla mesned-i vālā-yi fetvā ile be-kām olan ‘ulemā-yi ‘izām hażerāti şırasında taħrīrden ihmāl olındı.*

El-Mevlā El-Fāżıl Ebū-Sa‘īdżāde Feyżu'llāh Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh biñ elli üç senesinde hâ'iz-i rütbe-i celîle-i fetvâ olan Ebû Sa'îd Efendinüñ necl-i necîb-i ferzend-i edîbidür. Biñ kırk senesinde tevellüd idüp "ay toğdı" (1040) târih-i vilâdetleridür. 'Unfuvân-ı civânîde ya'ni biñ elli beşde def' aten Mihrimâh Sultân Medresesi müderrisi ve altmış dört Şaferinde yigirmi beş yaşında iken İstanbul pâyesi kerem ve Zi'l-Ka' dede Rûm İli pâyesiyle Galata manşibini esbâg-ı ni'am idüp altmış Cumâde'l-Ûlâsında bi'l-fi'1 kâdi-i İstanbul ve Recebinde ma'zûl olup on üç sene miğdârı 'azl-i medîd ile ikâmetden şoñra biñ yetmiş yedi Şaferinde Şadr-ı Anatoliya taşaddur ve Arpalık târikiyle Selânik ve İzmir kažâlarını bi'z-zât kendüleri žabtdan şoñra biñ tóksan beş Zi'l-Hiccesinde yine şadâret-i mezkûreye tekerrür eylediler. Ba' dehû 'azl-i yesîr ile biñ tóksan yedi Zi'l-Ka' desinde Rûm İli kâdi-i 'askerligi ile ķadr ü şâni ziyâde ve ba' de'l-'azl biñ tóksan sekiz Zi'l-Hiccesinde yine şadâret-i merķumeye i'āde olinup biñ yüz bir Ramažânında mesned-i fetvânuñ yedd-i mü'eyyidlerine iħâlesi evvelî görildükde ism-i sâmileri "Feyżu'llâh Efendi" meşîħatlerine (1101) târih-i vâkı' olmuşdur. Ammâ yüz üç Cumâde'l-Âhiresinde hûzûr-ı hümâyûn-ı şevket-mâkrûnda Vezîr-i A'żam 'Arabacı 'Alî Paşanuñ netîce-i muķaddimât-ı tezvîrâtı ħilâfinda ġayreten hâric-i ādâb-ı vukû'a gelen kelimâti 'azline sebeb olup 'akîbinde Bozcaşa Cezîresine nefy ü iclâ olınmasına fermân-ı hümâyûn temhîr ü imlâ olınmış iken Hâlefî 'Alî Efendi ricâsiyla Beşiktaşda kâ'in yalısında ikâmetine müsâ'ade buyrılmış idi. Müşârun-ileyh 'Alî Efendi sene-i merķume Şa'bânında vefât idüp ol maķâmda bunlar şâniyen hâllâl-ı müşkilât olup ammâ muķtezâ-yı hükm-i âlûdını keyf ile Vezîr-i A'żam Sûrmeli 'Alî Paşa ser-fürû eylemeyüp yüz beş Şevvâlinde bi'l-'azl Saķiza nefy olinup Cezîre-i merķumeyi düşmân istilâ itdükde vire ile karşusunda vâkı' Çeşme nâm mahalle çıķup bu ķadar meşâ'ib-i giriftâr oldukça şoñra yine hâline terâħhüm olınmayup Mîşira nefy ü taġrib ile ta'zîb olındı. Ba' de zâlik 'afv ü itlâk olınarak Fındıklıda kâ'in yalısında kendü hâliyle meşgûl iken biñ yüz on beş senesinde vefât ve terk-i kârbâr-ı hayat eyledi. "Göçdi Feyżu'llâh Efendi" (1110) mîşra' inuñ cevherîsi târih-i irtihâlleridür. Def a-yı ūlâda yigirmi bir ay müddet-i fetvâsınañ bir senesi zamân-ı Sultân Süleymân Han-ı Şânîde mâ'adâsı Sultân Ahmed

Han-ı Sānīde mürür idüp mecmū‘-ı müddet-i fetvāları dört seneden nākışdur. ‘Akıl u reşid ve her fende māhir ve her gūne-i hünerde mahāreti zāhir olup emsāl ü etrābına hayret virür fezā‘il ve ‘ulūm-ı sā’iresinden mā‘adā fenn-i ‘ulūm-ı nūcūm-ı felekiyyeden hīsse-yāb ve kemālāt-ı şī‘r ü inşāda ḥā‘iz evfā-yı nişāb olarak ammā gāyet mütehevvir ve şedid idi. Ervāhu'llāhu te‘ālā bi-feyzihī'l-akdes sa‘iden ve a‘lāhu bifażlıhi'l-enfüs maķāmen ‘adidā.

El-Mevlā El-Fażıl Şadık Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh fażl u kemāl ile ser-bülend olan Şadru'd-dīn Şirvānī ahfādından olup vilādetleri biñ kırk tāriḥinde vākı‘ olmuşdur. Mevsim-i şebābda funūn-ı kemālāt yoluyla intisāb itdüden şoñra ḥāric rütbesine ‘āric ve maşā‘id-i merātib-i me‘āric oldı. Devre-i mu‘tāde-i tedrisi tekмilden şoñra ya‘ni biñ töksan bir tāriḥinde Halebü's-Şehbā ba‘dehū Şadr-ı ķazā-yı Mışira taşaddur ve ‘azlinden bir müddet şoñra yine manşib-ı mezbüre tekerrür eyledi. Biñ yüz senesi müfti'l-enām Ebū Sa‘īdzāde Feyzū'llāh Efendinüñ imdād-ı cenāh-ı himmetleriyle Şadr-ı Anaṭoli gibi rütbe-i refī‘aya pervāz ve andan baṭrīkü'l-naķl yüz beşde Şadr-ı Rūm ve yine sene-i merķume Şevvālinde müfti‘yi müşārun-ileyh Feyzū'llāh Efendi üzerinden mesned-i fetvāyı iħrāz eylemişler idı. "Şadiku'l-ķavl Muhammed ve 'aleyhi'l-fetvā" (1105) meşīhatlerine tāriḥ-i vākı‘ olmuşdur. Her ne ķadar hilm ü meskenet ile mecbūl ve dā‘imā kendü ḥāliyle meşgūl idı iseler de ḥāce-i pādşāhī Feyzū'llāh Efendinüñ menfāları olan Erzurumdan bā-ħaṭṭ-ı hūmāyūn-ı Der-Sa‘ādete ‘avdetleri ve ol vakıt vezir-i a‘zam bulunan Sürmeli ‘Alī Paşayı bi-ħużūr itmekle müşārun-ileyh Feyzū'llāh Efendinüñ mesned-i fetvāya naķlleri biraz zamān te’ħir ve bu aralikda mine'l-‘amūd ile'l-‘amūd-ı ferc-i manṭukınca ṭardu teb‘idine başka re'y ü tedbir olınur deyü ziħninde ķarār virüp hezār-gūne-i mükāyed ile şāhib-i tercemenüñ biñ altı Sha'bānunuñ dördüncü günü ‘azlinde te‘cīl ve cā-yı vālā-yı fetvāya Şadr-ı Rūm Muhammed Efendi naķl ü taħvīl olınmış idı. Fındıklıda vākı‘ ħānelerinde on iki seneden mütecāviz kūse-güzīn-i ħumūl oldukça şoñra biñ yüz on sekiz senesi Şevvālinde Paşmakçızāde es-Seyyid ‘Alī Efendi üzerinden şāniyen mesned-i mu‘allā-yı fetvāyı teşrif idüp gāyet-pīrā olduğundan temşit-i umūr-ı fetvāya kat‘en

dimâğı olmamağla fırsat buldukça ‘acz ü fütürini müş‘ir-i kelimâta ağāz itdiginden mā‘adā ahdice Sultānuñ cenâzesi şalâṭına emânet itdükde her tekbirde bayrām namâzı gibi ellerin ķaldırup nūh mertebe-i pîr-i nā-tuvân olduğu ma‘lûm-1 pâdsâh-1 bend-i nevâz olmağla biñ yüz on ṭokuz senesi Şevvâlinde ‘afv olinup kemâfi'l-evvel Fındıklıda vâkı‘ hânesinde inzivâ ve ḥumûl üzere iken biñ yüz yigirmi bir senesi Ramażân-ı Şerîfinüñ sekizinci günü ravża-yı Rîdvâna ṭoğrı reftâr ve ni‘am-ı fâniyeden imsâk idüp zülâl-i nesîm-i dârû'n-na‘îm ile iftâr eylediler. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh baḥr-i zeḥhâr fezâ’il u ‘ulûm olup her fende mâhir ve her hünerde emşâline rûchâni zâhir olduğından mā‘adâ ser-rişte-i tezkiye-i nefse mâlik ve cihângîr Şeyhî Efendiden aḥz-i inâbetle ṭarîk-i Haḳka sâlik olarak ‘îlmi gibi takvâda müsellem-i enâm ve lafzen ve ma‘nen şeyhü'l-İslâm idiler. Def‘ a-yı ȫlâda ṭokuz mâh miķdârı ‘aşr-ı Sultân Ahmet Han-ı Sâniye ve sâniyede bir sene vaştı ‘aşr-ı Sultân Ahmet Han-ı Sâlişde güzerân ve mecmû‘-ı müddet-i fetvâları bir sene ṭokuz ay miķdâridur. Raḥmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâżıl İmâm Sultâni Muhammed Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh mesâkat-ı re‘si olan Burusada zîver-i miḥrâb-ı iķâmet iken Hudâvendigâr-ı huld-âşıyân merhûm Sultân Ahmet Mehmed Han-ı Râbi‘ Hazretlerine imâm ve Sultân Ahmet Medresesinde Yeñişehir ķâzâsiyla medâric-i medârisde hareketi tamâm olup ba‘de zamân kâdî-i İstanbul ve ķâzâ-yı merkûmdan ‘azli Hilâlinde def‘ a-yı şadâret-i Rûma irtifa ile nâ’il-i gâyetü'l-gâyat-ı merûm oldukça şoñra biñ ṭoksan târihinde Şâdiķ Efendi merhûmuñ yirine mükerrerden Şadr-ı Rûm ve biñ yüz altı Şa‘bânında merhûm müşârun-ileyhüñ yirine câh-ı celîlü's-şân-ı fetvâya şu‘ûd u i‘tilâ ile imâme-i sübhatü'l-cevâhir-i erbâb-ı ‘ulûm olmuşlar idi. İki mâh altı gün ol câh-ı celîlüñ hükümini icrâ ile ‘azle mübtelâ ve kemâl-i izzet ü ikrâm ile İstanbulda kâ‘in sa‘âdet hânelerde meks ü ārâm buyurup biñ yüz on beş târihinde zuhûr iden Edirne vak‘a-yı garîbesi esnâsında Kañlıcaķda vâkı‘ sâhilhânelerde iken erbâb-ı şûr u fitne At Meydânına getirüp miyânlarında müftî nâmina şâyân görmeleriyle muķteżâ-yı hâl üzere altı ay miķdârı makâmında ibkâ vü taķrîr olınmış idi. Ancaķ evzâ‘-ı sâbîkasından gâyri Vezîr-i A‘zam Hasan Paşa

naşbında Paşa oğlum senüñ vüzerātuñ icmā'-ı ümmetle olmuşdur sözini tefvvüh itmenüñ hüsн ü կubhını idrāk idemeyüp kelām-ı mezbür bi'l-āhire sem'-i hümāyūna vāsil olduğu hälde yine kendüye istihālet virilmiş iken ma'züller içün bir alay yaramazlar pādşāh-ı İslāma mehīn ve dīn ü devlete 'adū-yı mübīn idiler. Hele cezā-yı mā-yelaklärını buldilar yolından mesned-i emn ü asāyişde 'arż-ı nūmāyiş idişi iğbirār-ı şāhāne-i mūcib olmuş idi. Nehc-i mübīn üzere bahāne-i ders-i tefsīr ile maşlaḥat-ı cezaya mu'ayyen olan sene-i merkūme Ramażān-ı şerīfinüñ on sekizinci sebt günü serā-yı hümāyūna varup derse mülāzim olan efendilerüñ olduğu mevkīfde mahall-i bahse nigāh üzere iken Silah-dār Ağa ḥaber-i 'azl ü nefy ile vardığında kendüyi hużur-ı hümāyūna da'vet içün geldi ȝann idüp yerinden կiyām ve Ağa müşārun-ileyhe şādir olan haṭṭ-ı hümāyūnı īrād u i' lām itdükde kendüye istilā iden hayret üzîtrâbdan bir zamān nuṭķ u cevāba kādir olmayup ba' dehū hezār-ı piç ü tāb ile fermān pādşāhimizüñ diyerek meclisden taşra çıkışup Bostancı Başı mübāşeretiyle Yalı Köşkinde Dergāh-ı 'Alī կapucı başılarından Küçük Hasan Ağaya bi't-teslīm Fenār Bağçesi sāhilinde āmāde olan çekdirmeye süvār oldukça şoñra mahall-i menfāsı olan Burusaya 'āzim ve müterāhi olup yigirmi altı seneyi mütecāviz zamān Burusada iķāmet ve erbāb-ı 'ulūm u ifhāma tediş ü ifādeye müdāvemet eyleyüp biñ kırk bir senesi Rebī' ü'l-Evvelinde Burusada çār-tekbīr zen-i ālāyiş-i 'ālem-i 'anāşır ve esbāh ve şem'-i mihrāb gibi kenāre-gīr-i encümen-i ervāh oldu. Def'a-yı evvelide altmış gün müddetini salṭanat-ı Sulṭān Muştāfa Ḥan-ı Şāniye ve şāniyede altı ay kadar vakıt-i zamān-ı Sulṭān Ahmet Ḥan-ı Şālişde güzerān ve mecmū'-ı müddeti töküz aydan noksandur. 'Ābid ü zāhid şāhib-i ḥulūş ve mürā'i-yi ṭavr-ı mahşūş idi. Ca' le'llāhu te' ālā li'l-müttekiñ imāmen.

El-Mevlā El-Fāżıl Paşmaķçızāde Es-Seyyid 'Alī Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Üsküdar կažāsından ma'zülen vefāt iden Paşmaķçızāde Muhammed Efendinüñ şulbünden biñ kırk sekiz tarīhinde zīver-i mehd-i şühûd olmuşdur. Sinn-i şebāb-ı tekmil ve 'ulemā-yı 'aşrından fūnūn-ı fażl u kemāl taħṣil itdükden şoñra müfti-yi yegāne-i fāżıl 'Abdu'r-Rahīm Efendi hīdmetlerinden mülāzim ve tarīk-i hidāyet-i refīk-i 'ilme 'āzim oldılar. Devre-i mu'tāde-i medārisi

tekmīl ve biñ töksan sekizde Kudüs-i Şerīf ile tebcīl ve yüz birde Edirne ķazāsiyla tekrīm olınup yine sene-i mezbürede nekābet-i eşrāf ile ķarīn-i mezīd-i elṭāf olmuş iken Rūm İli pāyesi daḥı irdāf kılınup beyne'l-emsāl ta'yīn-i tāmm-1 iħrāz eylediler. Şeyħū'l-İslām-1 vakıt bulunan Feyżu'llāh Efendi 'azl olındukda bunlar yine manṣib-1 nekābetle İstanbulda mekše me'zūn olmuşlar idi. Müfti-yi müşārun-ileyh Feyżu'llāh Efendi 'azl-i çihil rūze ile mesned-i fetvāya 'avdet buyurduklarında mābeynlerinde ma'kūd olan mihr ü muħabbet ma'lūm-1 taraf-1 devlet olmamağla ikrāmen yine Rūm İli ķādī-i 'askerligi ile Edirneye da'vet ve şeyħū'l-İslām müşārun-ileyh ħażretleriyle ma'an 'azīmet itmek üzere aşdār-1 menşür-1 'ināyet buyrıldı. Tekmīl-i müddet-i mu'tādeden şoñra ma'zūl ve İstanbulda olan ħānelerde ilm ü 'ibādetle meşgūl iken bi-takdīri'llāhu Te'ālī zuhūr iden Edirne vaq'asında her firka kendü emsāl üaqrānunuñ ol kār-1 bed-hencārda bulunmaları ķaydına düşüp zümre-i 'ulemā daḥı müşārun-ileyhüñ da'vetleri arzusunda olmalarıyla h̄āh u nā-h̄āh meydāna da'vet ve kūlfet-i icābet ile taşaddī idüp żāt-1 'iffet-i nişāblarına bi'l-ikrāh mesned-i fetvāyi cilvegāh eylediler. Lākin kendüleri umūrında fikr-i enāmī der-piñ ider bir ħiredmend-i 'ākībet-endīş olmağla irāde-i cumhūr ile teveccūh iden manṣib-1 fetvādan temāyüz ile ħalās oldıldan şoñra altı ay mürüründə ya'ni biñ yüz on beş Ramazān-1 Şerīfinuñ on sekizinci sebt günü żāt-1 liyākat-şı'ārları mesned-i fetvāya iclās ve revişt-i ķabiliyyetlerine h̄ilat-i beyzā-yı fetvā ilbās olınmış idi. "Ālimü'l-fiķh 'alī ve 'aleyhil'l-fetvā" (1115) meşīħatlerine tāriħ-i vāki' olmuşdur. Üç seneden mütecāviz tesviye-i umūr-1 'ulemāya ķiyām u kemāl-i 'iffet ü istikāmet ile ṭāriħ-i 'ilme vaż'-1 kānūn u nizām buyurdukdandan şoñra Vezīr-i A'żam Çorlılı 'Alī Paşanuñ ilħāhiyla biñ yüz on sekiz senesi Şevvālinde Şadr-1 fetvādan tecnīb ve Sinob ķazāsına nefy ü ta'zīb olındılar. Biñ yüz yigirmi iki senesinde İstanbul'a 'avdete me'mūr ve sene-i merkūme Cumāde'l-Ūlāsunuñ on ṭokızuncı günü Ebezāde Efendi yirine Şadr-1 fetvāya tekerrürleriyle 'āmme-i 'ulemā memnūn olup temşıyet-i umūr-1 ṭāriħ-i 'ilm ile meşgūl iken biñ yüz yigirmi dört senesi Muħarreminde münħarifü'l-mizāc ve der-mānde-i ķabūl-i 'ilāc olup māh-1 mezbūruñ dördüncü günü bi-emri'llāh-1 te'ālā terk-i manṣib-1 ħayāt ve merātib-i dünyeviyyeden ķat'-1 nażar-1 iltifāt buyurdılar. "Beħkāya

göçdi es-Seyyid ‘alī ol müftī-yi āfāk” vefatlarına tārīh-i vāki‘ olmuşdur. Mevlānā-yı müşārun-ileyh fażl u kemāl ile nāmdār ve ‘iffet ü istīgnā ile yegāne-i ruzgār olup mansıblarında metānet ü istiklāl ve cünbiş-i hākāniyet ile mümtāz-1 mu‘āşir-i emsāl idiler. Müddet-i fetvāları ‘aşr-1 Sultān Ahmet Han-ı Şālisde iki def‘ada dört sene sekiz māh on beş gün miğdāridur. Rahmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Ebezāde ‘Abdu'llāh Efendi

Müşārun-ileyh seferler taķrībiyle ordu-yı hümāyūn balçılda bulunduğu eyyāmda bir vilādet-i hümāyūn vuķū‘a gelüp vālideleri ķabilelik hīdmetinde bulunmak münāsebetiyle Ebezādelik ile şöhret-yāfte oldu. İsti‘dād-1 ħudādād ve ķabiliyyet-i māder-zād ile mükemmeli ve kāmil ‘ālim ü fāżil olmağa şah̄n-1 ‘ālemde ‘āric ve rütbe-i hāricle pey-ā-pey devr-i medāris idüp biñ ṭoķsan altıda Haleb mevleviyetine nā’il olmuş idi. Biñ yüz tārīhinde Mışır ve yüz üçde Edirne ve yüz altı senesinde Mekke-i Mükerreme ķāđisi iken sene-i merķume Recep-i Şerīfinde Edirneye ‘avdet olinup şehr-i merķumuň yigirmi birinci günü kendüye Şadr-1 Anaṭolı ‘ināyet olındı. Yüz sekiz senesi Şa‘bānunuň yigirmi ikinci günü Rūm İli şadāretiyle be-kām ve müddet-i mu‘tādesin tekmīl ile hāne ve şāhīlhānesinde ārām ve du‘ā-yı devlete devām üzere iken Enderun hālkunuň şefā‘atiyle tekrār Şadr-1 Rūm olmak üzere hatt-ı hümāyūn şādir olmuş idi. Müftī-yi Esbağ Feyzūllāh Efendinüň ǵažabına mažhar olup Kıbrıs Ceziresine nefy ü iclā olinmiş idi. Cülūs-1 Ahmet Han-ı Şālisden muķaddem Burusaya nakl ü taħvīl olinup Eskişehir'e geldükde cülūs-1 hümāyūn vuķū‘ından hāberdār olup müşārun-ileyh Feyzūllāh Efendinüň vefatından ṭolayı hā’il-i mündeffi‘ ve ber-ṭaraf oldı žanniyla Burusaya gitmeyüp ṭoġrıca İstanbul'a teveccüh ve gelüp Beşiktaşda bir yaliya nūzūl itdükde izn-i şehriyāri şudür itmeden astāneye gelmege cesāret itmesi rīzā-yı devlete muğayir olmak hasebiyle muķaddem şādir olan fermān-1 ‘alī hukminuň icrāsı lāzım olmağa muķaddemen me’mūr olduğu Burusaya ‘āzim olmuş ise de ba‘dehū mažhar-1 ‘afv olup hānesinde ‘avdet eylemiş idi. Biñ yüz on yedi senesi māh-1 Şaferinuň sekizinci günü baṭriķü’t-tekkerrür mesned-i şadāret-i Rūma taşaddur idüp biñ yüz on ṭoķuz senesi māh-1 Şevvālinde Şādīk Efendi ‘azlinden müftī-yi enām oldılar. "Enā ‘Abdu'llāh etāniye'l-kitāb" (1119) fetvāsına

vâkı‘ olmuşdur. İki buçuk sene miğdârı ol makâm-ı ‘âlînün dahî hükümini icrâ ile biñ yüz yigirmi iki senesi Cumâde'l-Ûlâsına on çoquzinci günü ‘azli fermân ve makâm-ı fetvâ şâniyen Paşmakçızâde es-Seyyid 'Abdu'llâh Efendiye ‘inâyet ü ihsân buyrıldı. Biñ yüz yigirmi dört senesi Muharremînün dördüncü günü müşârun-ileyh 'Abdu'llâh Efendinün vefâtından şâniyen ilbâs-1 hîl‘at-1 beyzâ-yı fetvâ ile taârif olinup nezd-i sâltanat-ı seniyyede bulunan Îsvec Kralunuñ diyârına ırsâli Moskâvlu ile olinan şulh u mükâvele iktizâsından olmağın bu bâbda olinan müzâkerede mevlânâ-yı müşârun-ileyh Kral müşârun-ileyhüñ gitmesini tercîh ve gitmediği taâkdirde bây-1 hâl-i ahz ve Dimetokaya naâl ü iskân olınmaç hûşşunu re'y ü tensîb idüp Kral mûmâ-ileyh ise ne diyârına ve ne de Edirneye ‘azîmete muvâfakât göstermediginün üzerine kendüsine hûcûm u müşâcereden şoñra cebren ahz ü girift birle bir emr-i ‘âlî Dimetokaya gönderilmiş idi. Ahz-1 Kral mûmâ-ileyh kendü re'y-i maâşusu olduğunuñ hâlka iş‘âr idüp hedef-i i‘tirâz-1 nâs olmaçla biñ yüz yigirmi beş senesi Şaferü'l-hayrînuñ on altıncı günü ‘azliyle bu güft-gû teskin ve makâm-ı fetvâya 'Aṭâ'u'llâh Efendi ta‘yîn olındı. Rûm İli Hîşârında kâ'in yalılarına gelüp giden zurah-ı vûkelâyi dahî ü teşnî‘i müştemil ba‘zı kelâm-ı tefevvûh eyledigi vezîr-i a‘zamla halefleri Efendi ķulübün tekdir ve‘arz u inhâları tab‘-1 mülükâneyi müşârun-ileyhden tenfir itmekle biñ yüz yigirmi altı senesi Trobzonâ nefy ü tesyîr olındılar. O esnâda Kasım Fîrtînası ta‘bir olinan vakıt-i haṭar-nâk-1 karîb ve Karadeñizde ‘azîm fîrtîna vuķû‘ı bâ‘is-i havf ü nehîb iken me‘mûriyyet hasebiyle nâ-çâr hezâr-1 havf u iżtirâb ile ‘azîmet itmiş idi. Bi-tâkdiru'llâh te‘âlâ Kara Şu öñünde fîrtînaya müsâdif olup bulunduğu sefîne ile gârk oldu. Hayrat u müberrât ve âşârindan nesne görilememiştir faķat gâriķen vefâti kendüsine bâ‘is necât-1 âhîret oldığına delîl olabilir. Müddet-i fetvâları ‘âşr-1 Şâltân Ahmed Han-1 Şâlişde iki defâ ada üç sene sekiz mâh beş gün miğdâridur. Raḥmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâżıl Muhammed 'Aṭâ'u'llâh Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh eşrâf-1 ķuzâtdan İbrâhîm Efendi nâm zât-1 şerîfün şulbünden mütevellid ve evâ‘il-i hâlinde sâlik-i mesâlik kesb-i dâniş ü kemâl ile mütevakkîd olup meşâyîh-1 İslâmiyyeden ‘allâme-i Rûm Münkârizâde Yaḥyâ Efendi

merhūmuñ hıdmetinde mülāzim ve tariķ-i hidāyet-i refik-i ‘ilmiyeye ‘azim oldukça devre-i mu‘tade-i medārisi teknil ve biñ noteqan yedide Yeñişehir ve biñ yüz ikide Şām-ı Şerif ķazāsin taħṣil idüp ‘azl-i dūr u dırāzdan şoñra ya‘ni biñ yüz yedi Muħarreminde Şeyħü'l-İslām-ı Esbaጀ es-Seyyid Feyżu'llāh Efendi himmetiyle İstanbul ķazāsimi iħrāz eylemiş idi. Biñ yüz on beş Zi'l-Hiccesinüñ sekizinci günü Şadr-ı Anatoliya şu‘ud ve biñ yüz on sekiz senesi Şa‘bānunuñ yigirmi dördüncü günü Şadr-ı vālā-yı Rūm İliye kū‘ud idüp ba‘de'l-‘azl biñ yüz yigirmi dört senesi Cumāde'l-Ūlāsunuñ yigirmi dördüncü günü sāniyen mesned-i Şadr-ı vālā-yı Rūma revnak-efzā ve biñ yüz yigirmi beş senesi Şaferü'l-hayrnuñ on altıncı günü makām-ı ‘alī-yi meşīhat-ı İslāmiyyeye revnak-bahşā olmuşlar idi. “Aṭā’ullāh Efendiye sezā her vechle fetvā” (1025) tariħ-i meşīhatleridür. Zamānında müfti'l-enām ķalemine mufevvež olan tevcīħāt-ı ‘ilmiyye yaġmaya döndiginden Vezir-i A‘żam Dāmād ‘Alī Paşa Hāzretleri hafiyen aħvālini teftiħ ve sedd-i bāb-1 rüşvet itmege çalışur iken şāhib-i terceme tarafından irtikāb ħaberi alınmak vezir müşārun-ileyhüñ hātirin taħriş itmekle sene-i merkūme Şa‘bānunuñ yigirmi dördüncü günü mansib-1 fetvādan tenzil ve ol mesned-i vālā ile sābiķān Rūm İli қādi-i ‘askeri Maħmūd Efendi tebcil olındı. Rūm İli Hişārında vākī‘ yalısında meks ü arām üzere iken meclislerine gelüp giden zevāda vükelāyi dahl ve teşni‘i müştemil ba‘ži kelimāt-1 tefvvüh eylemeleriyle deryādan sefīne ile Sinoba nefy olinup Kāsim Fırtnaları zamānına tesādūf itmekle Қaradeñiz Ereglisi semtlerinde bir ‘azim fırṭına żuhūriyla refik-i ‘izzeti olan Şeyħü'l-İslām-ı Sābiķ Ebezāde ‘Abdu'llāh Efendi rākib olduğu sefīne ile bi-ķażahi'llāhi te‘alā mübtelā-yı girdāb-1 "Fekāne mine'l-muğraķin" olup bunlar ni‘met-i necāt ile kāmbin olmağla ķaradan Bolı ķazāsına ‘azim olarak vākī‘ hāli der-i devlete i‘lām itdükde meks ü arāma me ‘mūr veche meşrūh üzere güzār-ı eyyām u dūhūr iken bi-taķdiri'llāh te‘alā biñ yüz yigirmi yedi senesi evrāda ‘azim-i dār-ı bekā oldı. Müfti-yi müşārun-ileyh beyne'l-‘ulemā fekāhet ile ma‘rūf ve evżā‘ vü eṭvārında şalābet ü vakār ile mevşūf olup emşāl ü akrānı beyninde "ħalif-i tu‘raf" libāsiyla ārāste bir zāt-1 şāhib-i žuhūr ve aħkām-1 şer‘iyyede ictihād gibi bülend da‘vālara cesūr-ı şāhib-1 fetvā idi.

Müddet-i fetvâları ‘aşr-ı Sultân Ahmet Han-ı Sâlisde iki mâh yigirmi gün miğdâridur. Rahmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl İmâm Şehriyârî Mahmûd Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Țobhâneli Ahmet Ağa nâm kimesnenüñ mahdûm-ı me’âli-melzûmidur. Tekmil-i müddet-i şabâvet ve taâşîl-i istîc dâd ve hâysiyyet idüp Cennet-mekân Sultan Muştâfâ Han-ı Sâniye hîdmet-i imâmet esnâsında devr-i medâris-i mu’âtâde-i ta’lîm-i ifâde üzere iken Edirne pâyesiyle Yeñişehir kâzâsiyla dil-şâd ve biñ yüz on sekiz Rebi’ü'l-Evvelinüñ yigirmi birinci günü Şadr-ı Anatoliya iş’âd olınup Şadr-ı A’zam Çorlulu ‘Alî Paşanuñ himâye vü iltizâmında olmaçla kendüden eski bulunan emsâline tercih ve taâkîdiyle on țokuz Şa’bânuñ on sekizinci günü Şadr-ı Rûm İli dahı is’âd olınup ba’de'l-‘azl yüz yigirmi beş Rebi’ü'l-Âhirinde müftî'l-enâm ve mercî-i hâss u ‘âmm oldılar. "Mahmûd Efendi (1125) mesned-i fetvâyi ķıldız zeyn" târih-i fetvâlarıdur. Kânûn-ı tarîk üzere müderrisine mahşûş olan mağrec nâmına menâşîbî ma’zûllere tevcîh eyledükleri müderrisine ‘adem-i hüsn-i ȝanlarına mahmûl ve mecbûriyyetleri bilinmediginden bu vaż’-ı ȝarûrîlerinden ȝolayı medhûl olduklarından başka muâkaddemen bi'n-nefs ȝužûr-ı hümâyûna varup bi-hasbe'z-ȝâhir Ebezâde ‘Abdu'llâh ve ‘Atâ'u'llâh Efendilerün nefylerine mübâşir olduklarından müşârun-ileyhânuñ rekâbetlerin istiškâl ile nefylerine bâ’is olmakda şâhib-i istiklâl ȝann olınmaçdan nâşî müşârun-ileyh Ebezâdenüñ ȝarıken vefâti işidildükde miyân-ı ȝalâda ba’zi güft-gû istimâc olındığından biñ yüz yigirmi altı senesi Zi'l-Hiccesinde ‘azl olınmış idi. Otuz târihinde emr-i irci’î rehber-i mercî olup “Adn ola Mahmûd Efendiye maķâmu'l-Fâtiha” (1130) târih-i vefâtlarıdur. Müddet-i fetvâları ‘ahd-i Sultan Ahmet Han-ı Sâlisde on țokuz ay կadardur. Müşârun-ileyh hoş-edâ menba’-yi şafâ mahmûdu'l-ȝîşâl memdûhu'l-fa’âl simâ-yı şalâh-ı hüveydâ bir ȝât-ı bi’hemtâ idi. Müşârun-ileyhüñ gerek tevcîh-i menâşîb ve medâris ve gerek müşârun-ileyh Ebezâde ‘Abdu'llâh ve ‘Atâ'u'llâh Efendilerün nefylerine mübâşeretden ȝayri medhali olmayup umûr-ı mezkûrede ise mükellef ve me’mûr ve mecbûriyyet ile ma’zûr iken şudûr iden ȝarekât-ı mezbûresi evvâh-ı ȝalâda memdûh olmadığı görüldükde emr-i

terbiye-i zimmet idemeyüp mübāşir siper-i töhmet olduğu Rāşid tāriḥinde mufaşşalan nikāste-i ḥāme-i iṛṣād-i cāmedür. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżil Mirzā Muṣṭafā Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh şudūr-ı 'izāmdan 'Abdu'r-Ra'ūf Efendi nām zāt-ı şerīfün ferzend-i edībi ve necl-i necībidür. Biñ kırk ḥudūdında ṭayy-i menāzil-i 'adem ve şah̄n-ı vücūda važ'-ı Ḳadem ḳılup eṣnā-yı ḥadāset sinn-i sālinde muķim-i gülşen-serā-yı cihān-ı merhūm Sultān İbrāhīm Ḥan Ḥaẓretlerinüñ eyyām-ı salṭanatlarında serā-yı hümāyūna şeref-yāb-ı duḥūl ve dest-yārī-yi sermāye-i istī' dād ile Mīrzā Muḥammed Efendi ve emsāli efāżil-ı ruzgāruñ ḥalqa-i taḥkīk ü ifādelerine ruḥsat-yāb-ı müsūl olup a'lā-yı merātib fażl u kemāle 'urūc ve muṣāhib Muṣṭafā Paşa Ḥaẓretleriyle serā-yı sultāniñden ḥurūc eyledükde şeyhü'l-İslām 'ālī-maḳām Minḳāri zāde Yaḥyā Efendi merhūmdan mütelemmiż ve nażar-ı ehālī perverleriyle muğtenim ve medrese-i ḥaric ile dāhil-i tarīk-i tedris olup müşārun-ileyhüñ dāmādları merhūm Muṣṭafā Efendinüñ Anaṭolı Ṣadāretlerinde tezkirecelikleri hīdmetinde müstahdem olup biñ sekzen üçde Kamanice Ḳal'ası fetḥ olındukđa kendülere mevleviyyet teveccüh idüp ḥareket ve itmām-ı müddet-i 'akībinde ya'nı biñ sekzen altıda Yenişehir kažasıyla mübeccel ve ṭokşan ikide Mışır ve Kāhire ve ṭokşan yedide Mekke-i Mükerreme ve İstanbul kažalarında seccāde-i pīrā-yı hükūmet ve sübhā-gerdān-ı icrā-yı şerī'at ve istikāmet olmuş idi. Ṭokşan ṭokuz Cumāde'l-Āhirinde ma' zülen Kıbrısa nefy ü iclā olınmışlar idi. Ba' de'l-ıtlāk yüz altı Sha'bānında Ṣadr-ı Rūm İli ile be-kām ve ba' de'l-'azl ṭokuz Sha'bānında şāniyen mesned-i mezkūre irtikā ile nā'il-i merām olmuş iken tekrār belā-yı iclāya mübtelā ve Sinobda iğāmet itmek üzere fermān-ı Sultān-ı cihān-ārā şudūr ve on beş senesinde peyām-ı 'afvı zuhūr idüp yigirmi Zi'l-Hiccesi gurresinde şālisen Ṣadāret-i Rūm İlide mesned-nişīn ve ba' de'l-'azl ḥalvet-güzīn olmuşlar idi. Biñ yüz yigirmi altı senesi Zi'l-Hiccesinde fā'iz-i gāyetü'l-gāyat-ı merām ve ṣadr-ı celīlü'l-ḳadr-ı fetvāya dahı i'tilā ile nā'il-i kām oldılar. "Muṣṭafā Mīrzā Efendi oldu" (1126) müfti'l-enām umūr-ı külliye-i Devlet-i 'Aliyyenüñ cerh ü ta'diline müte'allik umūrda muṭlaqū'l-lisān ve 'azm-i şöhret ü şān ve Ḳadem-i tarīk ve zamān ḥasebiyle mesned-ārā-yı fetvā olanlara 'ādetā rakīb

oldukları nümāyān olmağın İstanbul ķażāsı ve şadāret-i Rūmdan ‘azl ü infişālleri hālinde Kıbrıs ve Sinob Cezirelerine nefy ile giriftār mihen-cāh-ı celīlü's-şān oldukları gibi Edirnede kādī-i ‘asker olan Dāmādzāde ve Hāmidzāde Ahmed ve ‘Abdu'llāh Efendiler ħaklarında dahı rikāb-ı hūmāyūna virilen manzūm ‘arz-ı hāl şāhib-i terceme-i müşārun-ileyhüñ etba‘ından ba‘žilarunuñ desīsesi olmaç üzere i‘lām olınmaǵla biñ yüz yigirmi yedi senesi Rebi‘ü'l-Āhîrinde cāh-ı fetvādan bi'l-‘azl Trabzonda mekş ü ikāmete me'mūr olmaǵla mübtelā-yı cilā-yı vaṭan olmuşlar idi. Ba‘de'l-‘afv Mīrgūnda kā'in sāhilħānelerinde ikāmet ve mekş ü istirāhat üzere iken biñ yüz otuz beş senesi Şaferü'l-ħayrunuñ üçüncü günü kemāl-i teyakkuz ve intibāh birle mihmān-serā-yı cihān-ı fānīden irtihāl ve žibā-yı fethāne-i cinān-ı cāvidānīye intikāl eyleyüp Қalenderħāne ķurbında ħāneleri pīsegāhında mekteb-i şerīfi ħażiresinde rākīd-i mezār menba‘ u'l-envār oldu. Müddet-i fetvāları salṭanat-ı Ahmed Ḥan-ı Şāliṣde beş aydan noķşān olmaç hüveydādur. İbtidā-yı hällerinden intihā-yı āmāllerine degin neşr-i feżā'il ü me'ārif ile evkāt-güzār ve sinn-i şerīfi ṭokşanı mütecāviz bir merd-i fazīlet-şī‘är idi. Sūre-i Neb'eye cüz ī hāsiyesi ve Türkī eşrāt-ı sā‘at bir risālesi ve Şāh Hüseyen hāsiyesi vardur Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Menteşzāde ‘Abdu'r-Rahīm Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh fi'l-aşl Burusa şehrinde małkeme başkātibi Muhammed Efendinüñ necl-i necīb ve ferzend-i edībidür. Evā 'il-i hālinde taħṣīl-i biđā‘a-yı fażl u kemāl itdükden şoñra İstanbula gelüp müfti‘yi benām Minkārīzāde Yaħyā Efendi āstānesine intisāb ve tarīk-i tedrise duħūl ile beyne'l-akrān ta‘yin-i iktisāb eyledi. Tekmīl-i devre-i tedrīsden şoñra ibtidā Yeñišehir ve biñ yüzbeşde Edirne ķażālarına nā‘il olup ‘azlinden on sene mürüründə Müfti‘ es-Seyyid Feyżu'llāh Efendi ħilāf-ı ķānūn-ı tarīk Üsküdar ķażāsin tevcīh ve üç aydan şoñra Mışır mevleviyyeti iħsāniyla terfīh eylemiş idi. Biñ on yedi Cumāde'l-Āhiresinde İstanbul pāyesiyle be-kām ve biñ yüz yigirmi senesi Şa‘bānunuñ onuncı günü Şadr-ı Anatoli tevcīhiyle nā‘il-i merām oldu. Biñ yüz yigirmi üç Rebi‘ü'l-Evvelinüñ on yedinci günü Şadr-ı Şadāret-i Rūma revnak-efzā ve ba‘de'l-‘azl yigirmi beş Şaferinüñ yigirmi ikinci günü sāniyen ve biñ yüz yigirmi yedi senesi Cumāde'l-Āhiresinüñ on üçüncü günü dahı şaliṣen makām-ı

mezkûre sâye-bahşâ olmuş idi. Mâh-ı mezbûruñ yigirmi üçüncü günü müfti'l-enâm ve iki seneye ƙarîb memdûh-ı hâşş u 'âmm oldukları hâlde 'illet-i pîrî ile esîr-i firâş ve mübtelâ-yı derd-i cân-hîrâş olmağla biñ yüz yigirmi töküz senesi Zi'l-Hiccesinüñ on tökuzuncı günü dâr-ı fenâdan şedd-i riħâl ve 'âlem-i bekâya irtihâl idüp Edirnede Zîr-Mâr Mescid-i şerîf-i ħazîresine defn olinup a' yin-i nâsdan iħtîfâ kılındı. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh pîr-i şâ'ib tedbir ü şâhib sülük ü seyr ve mahâret-i fażîletde maħsûd-ı ġayr idi. Müddet-i fetvâları 'aşr-ı Sultân Ahmed Han-ı Şâlişde bir sene sekiz mâh miķdâridur. Raġibu'llâh şerâħ vecâ' lü'l-cenneti meşvâh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Ebû İshâk İsmâ'îl Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Efâżu'llâh zülâl-i raħmete 'aliyye biñ elli beş senesinde eşrâf ƙużât-ı Rûm Îlidен 'Alâ'iyeli İbrâhîm Efendi merħumuñ şulbünden ʐuhûr ve tekmîl-i biđâ'a-yı 'ilm ü irfâna şarf-ı sermâye-i dâniş-i mevfûr idüp ƙâdi-i 'asker Kara Ƙadri Efendi merħûmdan mülâzemetle mesrûru'l-fu'âd ve sekzen dört Recebinde bi'l-istihkâk hâric medresesiyle ber-murâd olup isti' dâd-ı mâder-zâdları hasebiyle şadr-ı 'ulemâ yanlarında mükerrem ve mektûbcı ve tezkirecilik ve Maḥmûd Paşa niyâbeti ve İstanbul ƙismeti gibi hîdmetlerde müstahdem olarak devre-i ṭarîk-i tedrisi tamâm ve biñ yüz dört Şevvâlinde Dârü'l-Hadîs-i Süleymâniyyeden eşheb-i şihâb-ı reftâr-ı ikbâli ƙažâ-yı feżâ-yı Halebû's-Şehbâya hîrâm itmiş idi. Yüz on Şaferinde Burusa ƙažâsı ve on altı Muħarreminde Mekke-i Mükerreme pâyesiyle mažhar-ı 'inâyet ve sene-i mezbûre Şevvâlinde Mîşir Kâhire ve yüz on sekiz Muħarreminde semend-i ikbâlleri Mîşirdan Mekke-i Mükerremeye nakl ile cilve-nümâ-yı 'azîmet olup yüz yigirmi Zi'l-Ka' desinde ƙâdi-i İslambol ve yüz yigirmi iki Ramażânında Anaṭolî pâyesiyle 'idâd-ı ƙużât-ı 'asâkire duħûl idüp yigirmi üç Rebi'ü'l-Evvelinde Anaṭoli Şadri ile talṭîf ve sene-i mezbûre Zi'l-Hiccesinde Şadâret-i Rûma nakl ile on sekiz ay tevkîf olinup ba' dehû itmâmu'l-merâm 'azl olınduķdan ve yüz yigirmi yedi Cumâde'l-Āhiressinde tekerrür ile 'âleykdâr olduklarından şoñra yüz yigirmi sekiz Zi'l-Hiccesinde şeyħü'l-İslâm ve müftî-yı müşkil-küşâ-yı enâm olmuşlardır. "Oldı İsmâ'îl Efendi mujde kim müftî-yi dîn" fetvâlarına târîħ-i vâkî' olmuşdur. Biñ yüz otuz senesi Cumâde'l-Ūlâsında 'azl

ile ḥasbe'l-ḳader Sinoba nefy ü iclā olinup otuz iki Zi'l-Ka' desinde Yalaḳābād ve otuz üç Cumāde'l-Ūlāsında Ḳayalardaki şāḥilhānelerinde iḳāmete izn ile vīrānhāne-i derūnları me'mūr ve müşeyyed kılınmış idi. Leyl ü nehār seccāde-i 'ibādetle müterak्कib-i ezān ve iḳāmet üzere iken ḳubbe-i vālā-yı kitābhāne-i kemāl ve cebel-i Mu'alla-yı Ka' be-i fażl u efāzıl olan ser-i sa'ādetmendlerindeki ǵurre-i teverrüm ve iki sene miḳdārı ḥulefā-yı 'azrā'ıl meşābesinde olan ṭabībān ḥām-dest-i cerāhān-ı zer-perestüñ hem-reng-i ḥarebe-i Ebū Yaḥyā olan neşter-zārları şikencesine mübtelā olmağla müşra' :

'Ömür ki be-telhi güzer kutebih

mefhūmı üzere ḥayāt-ı çend-rūze-i bī-ṣebātdan iżhār-ı teberrüm idüp yüz otuz yedi senesi Zi'l-Hiccesinüñ yigirmi sekizinci işneyn gicesi 'azm-i rāḥat-ı ābād-ı gülşen-serā-yı na'īm ve şehbāz-ı lāhūtī pervāz ve rūḥ-ı revānını şayyād-ı cān şikār ḫabżu'l-ervāha teslīm eyledi. Müşārun-ileyh fāzıl u kemāl ḥizāne-i seniyyeleri cevāhir-i zevāhir-i 'ulūm u fūnūnī hāvī vü şāmil devr-i endīş ü müdebbit evžā'ları eṭvār eslāfi müzekker zamān-ı ḥükūmetlerinde seyf-i şārim beyān-ı Ḥakk ve bāṭilda bī-bāk-ı levme-i lā'īm meclis ü şohbetde beşūş ve ḥande-rū bi'l-cümle mā-şadaḳ beyt-i meşhūr:

Selāse-i teşruku'd-dünyā bi-behçetihā

Semsü'd-duhā ve Ebū İshak ve'l-kamer

idiler. Na'īm mahlaşı ile eş'ār-ı āb-dār ve tēdrīs ü taşīḥ itdükleri kütüb-i celīle hevāmişinde bī-şūmār-ı sevāniḥ efkārları olup Çehārşenbe Bāzārı ķurbında meskāt-i re'sleri olan ḥāne 'arşasında fetvādan 'azlleri ḥālinde bir cāmi'-i şerīfbinā ve ol mahallede āb-nāb-ı cān-fezā icrasıyla ehālī-yi maḥalleyi iḥyā ve irvā buyurmuşlar idi. Cāmi'-i şerīf-i mezkūruñ sāḥħasında vedī'a-yı künc-i mezār ķılındılar. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Sultān Ahmed Ḥan-ı Şālişde bir sene altı māh miḳdāridur. Rahmetu'llāhi 'aleyh sebeb-i 'azl-i müşārun-ileyh mesned-i fetvāya maḥzan Dāmād İbrāhīm Paşanuñ dest-yārī-yi himmetleri ile nā'il ve şadr-ı müşārun-ileyhe dā'ır olan umūrda kemāl-i başīret üzere ḥareket itmek sürüştına kā'il olmuş iken ol makāmda bir kaçınuñ imtidād ve bi-ḥasebi'r-rütbe şān u şohreti izdiyād bulduğda aḥvāl-i eṭrāfinı

təhaffüzden iğmāz idüp mağlub-ı hükm-i hevā-yı şebāb olan evlād u etbā' kendüden murādları üzere hərekete fırsat-yāb olmaqla žarūrī taraf-ı devletden müşāhede itdükleri müsā'adeye mağrūr ve ol makāma münāsib olmayan hərekət ile beyne'n-nās-ı meşhūr oldılar. Bundan mā'adā vezir-i müşārun-ileyhüñ dest-yārī-yi 'avn ü 'ināyetiyle müteşā'id-i şadāret-i 'āliyye olup mukteżā-yı makām olan nām-ı kām-ı ihrāz itdükde dā'iye-i ferīd-i istiklāl ile ķudret-i 'azl ü naşb ve zīr ve recāhat-i re'y ü tedbir sevdasına düşen ba'zi eslāf-ı şudūr-ı 'ulemā gibi vezir-i a'zam tebdilinde baş-ı küffār ve kendü tezāyid-i nām u şānlarına bā'ış olacak bir vezirə həşr ve taħsiş-i istiħkāk hujūşunda īşrārdan mā'adā 'azl u naşb-ı mecmū'-ı vükelā-yı devletde kendülerine müstenid olanları tercīh ve sā'irleri ķadħ ü tecrīħ gibi ba'zi etvār u hərekətleri dil-pesend-i tāb'-ı Sultān Ahmed Hāni olmamağla 'azl olındılar.

El-Mevlā El-Fāżıl Yeñişehiri 'Abdu'l-lāh Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Yeñişehirden zuhūr ve sinn-i şebābı bi't-tekmīl temyīz-i 'akl u şu'ur eyledükden şoñra taħṣil-i 'ilm ü fūnūna sa'y ü ġayret ve o şirada merci'-i hāss u 'āmm olan Dārū's-Saltānatū's-Seniyyeye 'azīmetle 'aşrīnuñ 'ulemā ve fużalāsına intisāb ve bi'l-imtiħān müderrislik rū'ūsı iħsāniyla beyne'l-aķrān şeref-i iktisāb eylemiş idi. Ba' dehū devr-i medārisle Dārū'l-Hadīs-i Süleymāniyyeye vāsil ve həsbe'ṭ-ṭariķ mevleviyet rütbesine nā'il olup 'ilm-i fiķħda der-kār olan ma'lūmāt-ı kāmilesine mebnī fetvā emānetiyle nā'il-i merām ve Burusadan Rūm İli ile mağbūt-ı enām olup zātında şahīb-i fažilet ü 'iffet ve istikāmet olmak hasebiyle ķā'im-makām rikāb-ı hūmāyūn Dāmād İbrāhim Paşanuñ nażar-ı iksir-i eśerlerine mazħariyyetle rütbe-i celīle-i fetvāya bi-həsbe'ṭ-ṭariķ isti'dād virilmiş idi. Şeyħü'l-İslām-ı vaqt bulunan Ebū İshāk İsmā'īl Efendinuñ etvār u hərekətləri dil-pesend-i tāb'-ı Ahmed Hāni olmadığından şahib-i tercemenuñ makām-ı 'āli-yi iftāya is'ādi tensib gorilmegle biñ yüz otuz senesi ma'zulen biñ yüz yigirmi altı senesinde vuķū bulan Mora Seferinde ordu-yı hūmāyūn ķażāsiyla be-kām ve sefer 'avdetinde ya'ni yigirmi sekizde Şadr-ı A'zam Şehīd 'Alī Paşa merħūmuñ himmet-i āşafaneleriyle Şadr-ı Anatoli ile şād-kām olmuşlar idi. Ba' de'l-'azl Şadr-ı Cumāde'l-Ūlāsinuñ beşinci sebt günü ħil'at-ı beyzā-yı fetvāyi iktisā eylediler. On iki sene on māh ol

maķām-ı ‘älîde karâr ve temsiyyet-i umûr-ı dîn ü devlete mazhar-ı iltifât olup biñ yüz
kırk üç senesi Rebi‘ ü'l-Evvelinüñ on beşinci günü daḥve-i kübrâda Yeñicerilik
iddi‘äsında bulunan erâzil-i eşħâs taraflarından zuhûr iden fitne vü fesâdda ‘ulemâ ve
erkân-ı devlete ma‘an serâ-yı hümâyûna da‘ vet olinup Bostancılar Otaşında bir gice
beytütet ve irtesi günü namâz-ı şubh-ı ba‘de'l-edâ derûn-ı serâ-yı hümâyûnda vâki‘
Şuffe nâm mahallede ‘akd-i cem‘ iyyet ve muķteżâ-yı kâra göre meşveret itmek
muşammem iken ṭulū‘-ı fecrden muķaddem olduğu oṭadan Zülâlî Efendiyi alup sâ‘ir
efendilerüñ cem‘ iyyetgâhlarına ‘azîmet ve Ayaşofya vâ‘izi Esîrizâdeyi daḥı da‘ vet
ve cümleye hîṭâb ile bu ḫadar zamân mesned-ârâ-yı fetvâ olup nâmûs-ı ‘ulemâyi
siyânet ve müddet-i medîd-i cümleye hîđmet itmiş idim. Bu sinn ü sâlimde benüm
kaṭarât-ı ḫûnum ile rîş-i sefîdim gülgûn olmak lâyîk ve sezâ olmamağla bu bâbda
cümleñizden isti‘ânnet iderdüm deyü kelimât-ı riķkât-engîz ve girye-âmîz ile taḥrîk-i
‘arak u şefkât eyledükde ḥużzâr-ı meclis-i ‘alîyyü'l-ittifâku'l-‘iyâzen bi'llâhi te‘âlâ
bu ma‘nâya rîzâ-dâde olmak hâric-i ‘akl-ı inşâfdur deyü redd-i cevâb eyledüklerinde
mevlânâ-yı müşârun-ileyh be-tekrâr dehen-küşâ-yı keftâr olup erbâb-ı cem‘ iyyetüñ
murâdları muķaddemen biz maḥmûdu'l-ḥîşâl bir imâm isterüz deyü yazdukları
tezkireden ma‘lûm iken beyhûde niçün zahmet-keş ve çâresi zâhir ü âşikâr olan
ma‘nâ ile ne sebeb ile mužtarib ve müşevves oluruz hemân namâz-ı şubhı edâ ve
‘ale'l-‘umûm varup pâdşâhı ḥal‘ ile cümlemüz ıztırâbdan ḥalâş u rehâ olalum ben
daḥı bir mahall-i münâsibde ma‘zûlen iķâmet ve baķiyye-i ‘omrimi şarf-ı zîkr ü
‘ibâdet ideyüm deyü ḥatm-i kelâm idüp ba‘dehû vaqt-i şâfi‘ idé namâzı edâya kîyâm
ve ‘umûmen efendiler ile Hâşş Bağçe derûnında Revân Otaşısı hâricinde mevkîfe ve
devr ü ârâm idüp kelâmından ḥużûr-ı meclis serbeceyb-i taḥayyür ve ıztırâb ve
ba‘zıları daḥı verâ-yı sürâdîk-ı taķîdirden ne gûne naķş-i ‘azîb-i şûret-yâb olacaķdur
deyü müterakkîb-i inkîlâb iken Şadr-ı A‘zam İbrâhîm Paşa mahall-i merķûma gelüp
ayağ üzerinde cümleden isti‘lâm-ı ahvâl ve ben ölüm eri olmuşumdur ancak
velîyyü'n-ni‘ metimizüñ ḥalâşına bir çâre tedârik itmek cümlemize lâzımdur deyü
îrâd-ı maķâl itdiginüñ ‘akîbinde şâhib-i pâdşâhimuz tercemeyesini ve ķapudan ve
kethüdâyi ‘azl ü nefyleriñüzi fermân buyurdılar deyü hîṭâb ile hâsekiye Bostancılar

Otaşına getürmek üzere emr idüp ba^cdehū çekdirmə ile Bozçaatasına nefy ü iclā olındı. İntifā^c-yi nā^cire-i fitne vü fesād ‘akībinde ‘azm-i ḥacc-ı beyt-i Rabbü'l-‘İbād ve ziyāret-i Mutahhara-i Cenāb-ı Şefā^c at-mu^ctād-ı ‘aleyhi şalavātullāhi'l-melikü'l-cevād eyleyüp ḥāmiş-i ḥamse-i itmām eyledükden şoñra yine cāy-ı evvel ƙarārlarına ‘avdet ve yüz elli beş tārihində Kanlıcada vāki^c sāhilhānelerinde ƙarāra ruhşat olınmış idi. Elli altıda murğ-ı rūhuñ teslīm-i şayyād-ı ḵarūriyye'l-inķiyād idüp ‘azim-i cinān-ı şemān ve ƙarye-i mezbürede vāki^c İskender Paşa Cāmi^c Şerīfi ḥazīresinde mihmān vādi^c-yi ḥāmūşān oldu. Zamān-ı fetvāları on üç seneden iki māh ƙadar noķşān olup ḥātime-i devlet Sultān Ahmet Ḥan-ı Ṣālis oldu. Behcetü'l-Fetāvā nām eṣer-i mu^cteberleri mütedāvil eyādi^c-yi ȝevi'l-‘irfāndur. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Mīrzāzāde Eş-Şeyh Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh biñ yüz yigirmi altı senesinde şeyhü'l-İslām ve müfti'l-enām olan Mīrzā Muştafā Efendinüñ mahdūm-ı mükerremleridür. Sinn-i şebābı tekmīl ve vālid-i müşārun-ileyhüñ himmet ü terbiyetiyle ‘ulūm u fūnūni taħṣīl eyledükden şoñra rū'usa nā^cil ve şırasıyla Müşila-i Süleymāniyyeye vāşıl olmuş idi. Kifāyet-i fażl u isti^cdād ve es-Seyyid Feyżu'llāh Efendiye dāmād olup i^cānetiyle İzmir ve Edirne ve çok geçmeden İstanbul pāyesiyle ƙaṭ^c-ı rütbe-i iħtirām ve biñ yüz yigirmi beş Şaferinüñ yigirmi beşinci günü Anaṭoli ƙādi^c-i ‘askerligi tevcīhiyle mazhar-ı ikrām oldu. Biñ yüz yigirmi senesinde Nemçelinüñ Nakż-ı ‘ahdi cihetiyle sefer-i hūmāyūnuñ iktiżāsına dā'ir ḥużūr-ı hūmāyūnda ma^cküd meclis-i ma^chūdda Vezir-i A^czām Dāmād Şehid ‘Alī Paşa ile sebkət iden mu^carażā vü münāżaralarından vezir-i müşārun-ileyh gāyet dil-gīr olmaǵla arpaliqları olan Pervāri ƙażāsına bi'l-fi^c1 icrā-yı aħkām-ı şer^ciyye itmek üzere mahall-i mezbüre ib^cād olınmış idi. Biraz müddet mürüründə Mīrāhūr Ağanuñ şefā^c atiyle ‘afv olınmaǵın bir ƙaç gün mübtelā olındıkları derd-i hecriye müdāvāt ve Rūm İli pāyesi iħsāniyla ǵadr-ı şābiķa mükāfāt ƙılındı. Biñ yüz yigirmi togroup senesi Cumāde'l-Āhiressinüñ oninci günü bi'l-fi^c1 Şadr-ı Şudūr-ı Rūm olup müddet-i mu^ctādesin tekmīl eylemiş ve ba^c de'l-‘azl otuz iki senesi Zi'l-Ķa^c desinüñ on üçüncü günü şāniyen manşib-ı mezkür ile tebcīl olınmış idi. Biñ yüz kırk üç senesi Rebi^c ü'l-Evvelinde ȝuhūra gelen Dāmād

İbrâhim Paşa vak^casında ‘ulemâ ve erkân-ı devletle serâ-yı hümâyûna da^cvet olinup İbrâhim Paşanuñ re^yiyle şeyhü'l-İslâm-ı vak^t bulunan Yeñişehirli 'Abdu'llâh Efendi bi'l-^cazl bunlar her ne kadar kabûl-ı fetvâdan şûret-i istîgnâ iżhâr ve i^ctizâr itmiş iseler de Şadr-ı Rûm olan Seyyid 'Abdu'llâh Efendinuñ ibrâmiyla hâh u nâ-hâh bâr-1 hil^cat-ı fetvâyi zîver-dûş-ı taḥammül idüp ancak bi't-ṭab^c meşgale-i enâmdan mu^crîz-ı hûşûşân dîde-i dekâyîk beynlerine gâyetle za^cf-ı 'âriż olup eşgâl-i 'âmme ile iştigâlden istinkâf ve pey-der-pey ol câh-ı mu^callâ-yı pâye-gâhdan sa^câdetâhanelerinde iğâmet itmek üzere istîfâ ve rikâb-ı müstetâb-ı pâdşâhîden istiṭâf itmeleriyle ricâlleri karâin-i kabûl olmağa biñ yüz kırk üç senesi mâh-ı Zi'l-Ka^cdesinuñ üçinci pençenbe günü ma^czûl kılındılar. Sultân Tepesi nâm mahall-i mürtefi^cde vâkı^c me^vvâ-yı dîrin ve 'iffet-serâ-yı pişinde halvet-güzîn-i peygûle-i ârâm ve kenâr-ı seccâde-i ta^cabbûd ve teheccûdde şubh u şâm pâ-ber-câ-yı kıyâm iken biñ yüz kırk altı senesi Zi'l-Hiccesinde sinleri a^cdâd-ı seb^cini mütecâviz olduğu hâerde murğ-ı rûh-ı 'âlîleri 'âzim-i nûzhet-serâ-yı ferûh ve reyhân ve uzlifeti'l-Cennetü li'l-müttekeñin makâmında mesned-nişîn-i dârû'n-na^cîm-i cinân olup vâlidleri cenbinde muķîm-i mesned-mezâr oldılar. Mevlânâ-yı müşârun-ileyh perhîz ve 'afâfda dûş-ber-dûş-ı 'ârif-i Bistâmî ve neşr-i Tevârîh ve nezâhet ile eṭrâf ü eknâfda nefha-rîz-i şöhret-i aṭṭâr ve câmi^c olup pişegâh-ı ifâdesinde üdebâ-yı zamân zânû-zede-i istifâde ve dâru'l-^culûmu'l-fâzîl karâr-dâdesinde dâniş-virân cinân-1 hîdmet-güzâr-ı dânişmendi ve i^câde olduğından mâ adâ terâzû-yı nażar-1 i^ctibârnda dirhem ü dinâr-ı hem-keffe ayâr-ı kem-miķdâr ve mevleviyyet ve şadâretlerinde iktisâb-ı rîzâ-yı hûdâdan gâyri pişe ve derûn-ı meşhûnında haşyetu'llâhdan özge fîr ü endîşesi olmayup cerâg-ı halvet-hâne-i hâyâtları pûfkerde-i tûnd-bad-ı memât olınca her şeb tâb-ı sihr-i cebhe-i nûrânî-yi ta^cât u münâcâtı ķandil-i pûr-żiyâ seccâde-i teheccûd ve 'ibâdât ve her üçünde bir hâtm-ı Kur'ân-ı Kerîm ile müteveccih dergâh-ı ķabilü'd-de^cavât olup meşâyiħ-1 kurrâ fenn-i celîl-i kîrâ'atde kendülerden ricâmend-i hall-i müşkilât olurlar idi. Müddet-i fetvâları aşr-ı Sultân Mahmûd Han-ı Evvelde yedi mâh miķdâridur. Rahmetu'llâhi 'aleyh rahmeten vâsi^c ah.

El-Mevlâ El-Fâzîl Paşmakçızâde Es-Seyyid 'Abdu'llâh Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh şeyhü'l-İslâm sâlifü'z-zikr es-Seyyid 'Alî Efendinün ferzend-i fûrûzende-i ahteridür. Toksan bir ȝudûdında zîver-efzâ-yı 'âlem-i şühûd olup ȝadika-i melevân zamânında terbiye-i bâgiyân-1 ikbâl-i rûzgâr ile bi-hasbe't-träk pûyân u devân ve biñ yüz yigirmi dörtde Yeñişehirden ma'zûlen Mîşir ve yüz yigirmi yedi Ramażânında İstanbul ȝazâlarıyla şâdân ve âtiye Şevvâlinde 'azl ü tevakkuf ve otuz Zî'l-Ka' desinde nekâbet-i eşrâfla teşrif olındı. Otuz iki Cumâde'l-Âhiyesinde Şadr-ı Anatoliya nakl ve irtesi sene 'azl olinup otuz yedi Şevvâlinde Şadr-ı Rûmda pîrâye-bahş-1 mütemekkin ve senesi tekâmilinde 'azl ve ȝavâşş-1 tekâ'üd ta'yîn olinup şâniyen kırk bir Şevvâlinde manşîb-1 mezkûrle bekâm olmuş idi. Kırk üç Rebi'ü'l-Evvelinde vâkı'an vak'a-yı hevil-nûmâ zuhûr eyledükde müteşaddî-yi umûr bulınup sene-i merkûme Cumâde'l-Âhiyesinde 'azl olındılar. Yine sene-i merkûme Şevvâlinde Mîrzâzâde Efendi üzerinden şerîf-i şadr-ı vâlâ-yı fetvâ ile kâm-revâ olup lâkin ifrât-1 kibr ü naâhet ve nâtîka ve 'ibâdâtında saht u rü'ünnet-i der-kâr olup gerek meclis-i müşâverede ve gerek âhirde ȝužûr-1 hümâyûna duhûl itdükçe mahall ü ȝavr u edeb-i saltanat-1 evzâ-yı nâ-sezâ ile pîrâne ve tehakkümâne mu'âmele itdükden ve muktezâ-yı fitratı üzere müzâkere ve temsiyet-i umûr-1 mehâmm-1 saltanat-1 seniyyede bildiginden bir ȝatve eyler ve gitmeyüp menüm diger niyyet vâdîlerinde cilve-nûmâ-yı taâhayyür ü ihtizâz ve kebk-i şikeste-i bâl-1 ȝirâm-1 meydân-1 re'y-i nâ-sâz iken zum'unca best ü kûşâd-1 evcîgâh-1 ȝükûmet ve re'yinde hem-cenâh-1 şehbâz-1 bûlend-pervâz olmuş idi. Muşâlahâ-i 'acem ȝuşûsında muğayir rîzâ-yı 'âli ȝâkâ-gûyân ve dîn ü devlete izhâr-1 i'tirâzât-1 beyhûde-i ȝayr-i vâdîde ve serd-i maâkalât-1 nâ-münâsibe ve kelimât-1 bâdiresi bâ'ış-i taâdiş-i sâmi'a-yı şehriyârî ve sebeb-i iğbirâr kîlûp cihândârı olmaâla kırk dört senesi mâh-1 Şa'bânınıñ yedinci ahâd günü Şadr-ı vâlâ-yı maâkâm-1 iftâdan bi'l-'azl ziyâret ve ȝavâf-1 Beytu'llâhu'l-ârâm için sû-yı deryâdan taraf-ı Ka'be-i 'ulyâya 'azîmet eylediler. Edâ-yı ȝacc u ȝifa-yı şerâ'it-i 'acc ü şecc birle taraf-ı Şâma 'inân-ri'z-i ȝufûl ve ric'at ve anda üç mâh müddet-i âsûde-nişîn bisât u istirâhat oldukça sonra istid'âsî üzere ȝasbe'l-emr maâzca'-i 'ârif-i Rûm olan Konya şehriyle ma'lûm-1 merzübüm olmağın esnâ-yı ȝudûmlerinde ya'ni kırk beş târihinde 'azm-i cevârihi ȝayyûm ve ȝurb-1 ȝâbr-i

Mevlânâ-yı Rûmda mütevârī-yi hâk-ı mağfiret lüzüm oldu. Müddet-i fetvâları ‘ahd-i hîlafet-i Sultan Mahmûd Han-ı Evvelde on ay miğdâridur. Raḥmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Dâmâdzâde Ebû'l-Hayr Ahmed Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Şeyhü'l-İslâm Minkârîzâde Yahyâ Efendinüñ dâmâdi ve şudûr-ı Anatolîdan ma'zûlen vefât iden Kanğırlı Muştâfa Efendinüñ veled-i emcedleri olmağla beyne'l-etrâb Dâmâdzâde dinmekle şöhret-yâbdur. Vilâdetleri biñ yetmiş altıda vâkı̄ olup 'ulûm-ı nâfī a-yı taħṣîl ve medâris-i mu'tâde-i tekmîl idüp biñ yüz on ikide Selânikden ma'zûlen Burusa kažâsiyla tebcîl kılındı. Yüz on sekiz Recebü'l-ferdinde seccâde-nişîn-i kažâ-yı vâlâ-yı İstanbul ve sene-i âtiyede ma'zûl olmuş idi. Yüz yigirmi iki Muharreminde Şadr-ı Anatolî olup on beş ay pîrâye-bâş-ı şadr-ı sa'âdet-i naķş oldılar. Biñ yigirmi altı Rebī'ü'l-Âhirinde Rûm İli kâdî-i 'askeri olup anda daħħi on beş ay zîver-efzâ-yı cây-ı vâlâ-yı Şadr-ı Rûma şâ' id ve âtiye Zi'l-Ka' desinde istid'ā-yı 'azlle mütekâ' id ve otuz altı Cumâde'l-Âhiresinde on yedi ay sâlişen murabba'-nişîn-i Şadr-ı Rûm ve müteşaddî-yi umûr-ı hûşûş u 'umûm oldılar. Kırk dört Şa'bâni evâhirinde Şeyhü'l-İslâm Paşmakçızâde Efendi me'mûren 'azm-i hacc-ı Beytu'llâhu'l-Harâm eyledükde zîver-efzâ-yı mesned-i meşîħat-ı İslâm kılınmağla bâlâ-yı vâlâ-yı istî dâdına hîl at-ı beyzâ-yı şafâ ile ikrâm olındı. "Oldı fetvâya zihî (1144) Ahmed Efendi şâyân" fetvâlarına târiħ düşürlümişdür. *İnne's-semâniñe ve bi-lügatiħâ* mefhûmına mâ-sadaq müste' id-i iftirâk-iramaħ pîr-i 'âlîlu'l-mizâc olmağla dest-i kerem-i peyvestelerinde şelel-i irtî'âş-ı zuhûr idüp müşli nâdîde ve ġayr-i ma'hûd nev-ibdâ' mahall-i imzâ-yı ketebe-i fetvâya bir tâk-ı müdevver şeklinde mihr ile ħatm eylemegi iħtirâ' eylediler. Ol esnâda sâhilserâlarında tedbîr-i tabî'at ve 'ilel bahânesiyle erbâb-ı meşâlihüñ tezâħümini kırk gün ƙadar istiķâli bâdî-i inkisâr-ı züçâce-i hâlî olmasıyla yüz kırk altı Cumâde'l-Ûlâsında ol makâm-ı sa'idden teb' id olinup Karadeñiz Boğazı muķâbilinde Büyük Derede vâkı̄ sâhilħanelerinde iştigâl-i teveccûħ Rabb-i Gaffâr ile evkât-güzâr iken bi-kažâhi'llâhi te'âlâ cây-ı karârları bir şeb-i sūzân nâr-ı vuķûd-ı ƙahhâr olmağla çend mâh Rûm İli Hişârında karâr 'akibinde Südlicede kâ'in sâhilserâlarında istikrâr ve elli dört Zi'l-Hiccesinde teslim-i ḥayât-ı müste'âr ve vâsil-ı civâr-ı raḥmet-medâr-ı Gaffâr olup

kaşaba-yı Ebū Eyyūbda Nişancılar nâm mahallede inâbet-kerdesi olduğu Kutb-ı Zamân Ǧavşü'l-Evân Hażret-i Şeyh Seyyid Muhammed Murâd Efendi en-Nakşibendi kuddise sırrahu zâviyesinde pederleri Dâmâd Muştâfâ Efendi cenbinde mütevâri-yi ḥâk-i pâk oldılar. Müddet-i fetvâları ‘aşr-ı Sultân Muhammed Han-ı Evvelde bir sene sekiz mâh mikdâridur. Garîb-nevâz-ı çâresâz baba-yı ‘âlem-i ekrem ü a‘lem şûfi-nihâd şâf-i tîkâd keşîrû'r-remâd bir ȝât-ı şalâh-mu'âlât idî. Etâla 'l-lâhu fi 'l-‘ukbâ hayren keşîrâ ve keremenvé fîren Büyüük Dere ķurbında Kefeli Köyi nâm mahallede yalıları muğâbilinde vâkı‘ mescid-i ķaryeye minber-i cum‘a vaż‘ eylemişlerdir. Südlice İskeleri Meydânında kâ 'in çeşme dahı kendüleründür. Raḥmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Ebû İshâk İsmâ‘îl Efendizâde İshâk Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh biñ yüz yigirmi sekiz târihindede şeyhü'l-İslâm ve müfti'l-enâm olan İsmâ‘îl Efendinüñ necl-i necîb ve ferzend-i edîbidür. Vilâdetleri biñ töksan senesinde vâkı‘ olmuşdur. ‘Ahd-i şebâbından berü miyâne-i muhâdim-i şudûr-ı bûlend-i i‘tibârda âşâr-ı haşâ 'il-i pesendîde ve cem‘i eştât-ı fûnûn-ı ‘adîde ile şöhret-şî‘âr olup eyyâm-ı tedrisinde teftîş ve kısmet hîdmetlerinde me'mûr ve biñ yüz yigirmi sekiz târihindede İzmir ve ba‘dehû Mekke-i Mükerreme pâyesiyle nâ 'il-i me'mûl ve biñ yüz otuz beş Ramażânında ķazâ-yı İstanbula mevsûl olmuşdur. Nâmûs-ı ‘iffetleri çirkâb-ı tam‘-ı ȳâmdan pâk ü ‘âri ve meşâlih-i ‘ibâdu'llâh zîmnâda tâhîr olınan ve şâ'ik ve şukûkuñ maḥşûl-i ‘ârisi degil ücret-i kalemiyyeleri bile kendü ceyb-i iktidârından virilmek mu'âlât-ı tab‘-ı istîgnâ-nâ-kerdârı olmağla ma‘zûl ve manşûb hedîyye nâmına bir berg-i sebze-hûr ķabûliyle kimseden maḥcûb olmamış idi. Kırk bir Şevvâlinde Şadr-ı Anaçolî ile ķarîrû'l-‘ayn tevfîk ve kırk üç Rebi‘ ü'l-Evvelinde vâkı‘ cülûs-ı Maḥmûd Han-ı Evvelde bir müddetcik gûşe-gîr-i ȳâlvet taħkîk olınup kırk beş târihindede meclis-i şeyhü'l-İslâmîde teħalluf-i şadr-ı Rûm İli için ba‘zı kelimât-ı tefevvuhiyle berâ-yı te'dîb arpâlığı olan Kütahyaya nefy ü ta‘zîb olınmış idi. Kırk altı senesi evâ 'ilinde rütbe-i şadâret-i Rûm İli ihsâniyla kâm-revâ ve sene-i mezbûre Cumâde'l-Ūlâsında şadr-ı refî‘ ü'l-ķadr-i meşîhat-ı İslâmiyyeye pâ-nihâde-i irtikâa olduķda ‘iffet ü taķvâda ‘âlem-gîrlerine binâ 'en taraf-ı hümâyûn-ı cihândârîden Bağçe Kapusu ķurbında bir serâ-yı ‘âli ihsâniyla bâhirü'l-

imtiyāz ve ‘atāyā-yı her dem ȝuhūr-ı şehriyārıden mālik nişāb-ı iltifāt ve i‘zāz olup bir sene kadar ol maḳām-ı refī‘ ü's-şānuñ hükmini virdükden şoñra biñ yüz kırk yedi senesi Cumāde'l-Āhiresinüñ üçüncü günü kevkeb-i ikbāl-i hayatı mütevāri-yi perde-i ufūl oldu. Müşārun-ileyhüñ me 'āşir-i bī-miṣl ü müdānisi şenā-hāni-yi rūh-ı ‘allāme-i şāniye erzānī vü şayān ve nīm-i işāret-ebrū-yı semāhati numūne-nūmā-yı luṭf-ı şārih bir mekyān ve bāgiyān ȝihن-i rīḍvān pesend-i ‘adīmū'l-aķrāni mürebbi-yi ezāhir-i şükūfezār-ı cinān olmağa sezāvār idigi müsellem-i müşkil-pesendān-ı devrāndur. Her silsilesi selīs ve her tevcīhi müsellem ve nefīs şāhib-i tevāżu‘ ve vaķār-ı muhibb-i dost ve düşman-āzar kerīmū't-ṭab‘ pāk-i‘ tiķād müsteħakk-nevāz dervīş-nihād istignā-şı‘ār ve ‘ālī-cenāb bir ȝāt-ı melek-ħaşlet ve nāyāb idi. Vālid-i keşīrū'l-meħāmidlerinüñ civār-ı Cāmi‘-i Selīm Ḥanīde binā itdükleri cāmi‘-i şerīf sāħasında peder-i behişt-i ƙarārlarına muṭṭaşıl ten-i pākleri vedī‘ a-yı nihān-hāne-i hāk-i ġufrān-ı medār kılındı. Terceme-i şifa-yi ƙādī-i ‘iyāz-ı nuħbe-i aşāri ve elsine-i şelāṣede müretteb eş‘ārı vardur. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Maħmūd Ḥan-ı Evvelde bir sene miķdāridur. Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Dürri Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyhüñ pederleri ismi İlyāsdur. Girān-ķadr-i vücūdī manzūme-i silkü'l-le'āl-i‘ ulemā-yı fażl-ı iştimāl olup fā'iż-i merātib-i hāric ü dāhil ve hā'iż-i ƙasbu's-sebk-ı hādemāt-ı erbāb-ı fezā'ıl olarak ber-tertīb-i ‘ādī devr-i medāris-i ifāża mu‘tādī tekmil ve menāşib-ı mevleviyyet ile tebcīl olnup ez-cümle Halebū's-Şehbādan ma‘zulen biñ yüz yigirmi bir Muħarreminde Mışır Kāhire ve yüz yigirmi ṭokuzda Mekke-i Mükerreme ve yüz otuz iki Rebi‘ ü'l-Evvelinde bir sene-i kāmile ƙazā-yı İstanbulda müteşaddī-yi şakk u hākk olup otuz sekiz Şevvālinde Şadr-ı Anaṭoliya īşāl olındukda ‘azli ‘akībinde pāye-i Şadr-ı Rūm ile müteşaddī olup kırk üç Cumāde'l-Ūlāsında bi'l-fi‘l Şadr-ı Rūm İli ile terakķi ve iki ay geçdükde Şeyħu'l-İslām İshāk Efendi ‘azim-i dār-ı telakkī olduğu ya‘ni biñ yüz kırk yedi senesi Cumāde'l-Ūlāsında ol maḳāmda tevakķi olındılar. "Dürri taķvā-yı şahň-ı fetvāyı müzeyyen eyledi" (1146) müşra‘ inuñ cevheriñ tāriħ-i fetvālarıdur. Biñ yüz kırk sekiz senesi Şevvālinde ‘āriżā-yı nezleden mizācları münħarif olup taħṣil-i birr ü tāmm

idince medār-ı hall-i umūr-ı ‘ibād olan fetvā-yı şerīfe ve tevcihāt-ı ‘ulemā ve sā’ir iṣārāt-ı şeyhü'l-İslāmiyye mevkūf umūr u ḥuṣūṣda becā-yı imzā kendü mihr ü mahşūşları ile temhīri ḥuṣūsına müsā‘ade-i ‘aliyye-i Cenāb-ı cihān-bānī-yi erzān buyırılmış idi. Lākin že‘ f-ı pīrī kendülerüñ dāmen-gīri olmagla sene-i merkūme Zi'l-Hiccesinde ref̄ olinup Üsküdarda kā’in hānesinde iğāmete me'zūn olmuşlar idi. Kırk ṭokuzda nidā-yı ircī‘ī şimāḥ-ı cānına ilkā-yı āvāze-i iskāṭ-ı teklīf eyledükde mest ü medhūş ve Karaca Ahmed reh-güzār-ı mezārīstānında mütevāṭṭin-ı vārī-yi hāmūş oldı. ‘ilm ü fażl ile mevşūf luṭf-ı ṭab̄ la ma'rūf bir zāt-ı munşif ve ḥakkla muṭṭaşif idi. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Maḥmūd Han-ı Evvelde bir sene yedi māh miğdāridur. Ekremu'l-lāhu fi'l-ukbā kemā-kān fi'd-dünyā.

El-Mevlā El-Fāzıl Seyyid Şehīd Feyżu'llāh Efendizāde Es-Seyyid Eş-Şeyh Muştafā Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Cennet-mekān Sultān Muştafā Han-ı Şāni Ḥaẓretlerinüñ zamān-ı ma‘delet-‘unvānlarında mesned-ārā-yı meşīhat-i Islāmiyye olan Seyyid Feyżu'llāh Efendi merhūmuñ mahdūm-ı muhteremleri olup biñ ṭoksan ṭārīhinde ḳadem-nihāde-i ‘ālem-şühūd olmuşdur. Hengām-ı fetvā peder-i müşfiķlerinde devr-i medāris ve neyl-i mevleviyyet iderek biñ yüz on üç senesinde Mekke-i Mükerreme ḳażāsiyla terfi‘-i şān ve on dörtde bi'l-fī‘l Anaṭoli ḳāḍī-i ‘askeri ve der-‘akāb Şadr-ı Rūm İli pāyesiyle mümtāz-ı akrān olmuş idi. Ber-muḳtezā-yı taķdīr-i hikmet-semīr-i Rabbānī yüz on beş senesinde bu tennūr-ı bāz-gūne-i ‘ālemden ser-zede-i ẓuhūr olan seylāb-ı tūfān-zād-ı fiten-i pür-miḥen ola ḡark-ı āb-ı ḥarāb-sāz-ı hān-mān-ı müftī-yi devrān olmağa iktihām idüp pūşide-i ḳāmet-i hayatı olan cāme-i sebz-nişār-ı fetvā-yı ḳabançe-i derende-i eşrār-ı bed-kirdārdan girībān-ı çāk-i laḥt-ı raḥt ve ol ma‘den-i iksīr-i fażilet-libās gül-reng-i şehādet ile ḥirāmān-ı ravża-yı cinān oldukça şoñra şāhib-i terceme ba‘ži iḥvān ve hūyişān ile Yedikule maḥbesinde bir müddet mübtelā-yı ‘anā ve ba‘dehū Kıbrıs Ceziresine ta‘zīb ü iclā ve biraz eyyām mürūrunda Burusada tevaṭṭun ve īvālarına īmā olnmış idi. Yigirmi sekiz seneden mütecāviz Burusada iğāmet ve dergāh-ı muḥavvili'l-ahvālden ḥayriyyet-i ‘ākībet istid‘āsiyla encām-ı kara dīderūz-ı intiżār üzere iken biñ yüz kırk üç senesinde ya‘ni cūlūs-ı

Sultân Mahmûd Han-ı Evvelde hakkında ‘ummân-ı bî-girân-ı merhamet-mülükâne-i mevc-hîz olup astâne-i sa‘âdet ‘avdet ve kırk beş senesinde muktezâ-yı târiķ üzere şadâret-i Rûm İli ihsân ve hatırl-ı meksûrı cebîre bend-i ‘inâyet-i pâdshâh-ı devrân ile mesrûr u şâdân ve kırk sekiz senesi Zi'l-Hiccesi ğurresinde mesned-i vâlâ-yı fetvâya iş‘âd ile kâm-rân oldılar. "Mübârek bâd-hâlâ şadra (1148) nûr-ı Muştafâ geldi" meşîhatlerine târiħ-i vâkı‘ olmuşdur. Toğuz sene iki ay revnak-ezfâ-yı makâm-ı fetvâ ve beyne'l-‘ulemâ‘ iffet ü taķvâ-yı ma‘delet-ârâ ve hüsn-i sîret ve dirâyet-i diyânet-intimâ ile mezkûr olmuşlar idî. Evâhir-i hâlinde ‘illet-i felce ibtilâ ile nice müddet hânelerinden taşra harekete mefkûdü'l-kudret iken biñ yüz elli sekiz senesi ‘âkıbet-i sebeb-i ‘âdi-yi rihlet olıcaç ‘araż-ı maraż-ı âher istilâsiyla sene-i merkûme Muharremi selhînde tâ’ir-i rûh-ı revâni cânib-i cevelân-gâh-ı Kudüse tâyrân ve terk-i âşiyân-ı nâ-be-sâmân fenâ birle nidâ-yı irci‘îye lebbeyk-i gûyân ve vedâ‘-yı câh u hân-mân itmekle na’s-ı mağfiret-i inti‘âşları Üskûdarda Şeyhü'l-İslâm-ı Sâbîk merhûm Mîrzâzâde Muhammed Efendi merkâd-i pür-envârları kurbında defîn-i hâk-i ‘itir-nâk oldu. Müşârun-ileyh edîb ü lebîb fezâ‘il-i mevrûşına bâhire ile ma'rûf ve fiṭratda hâlim ü selîm ħâsa‘ il-i ħasene ile mevşûf-ı ħayrât u müberrâta mâ‘il bir zât-ı memdûhu's-ħemâ ‘il olmağla ħaşaħba-yı Ebû Eyyûb Enşâri mužâfatından Nişancılar Kurbında târiķat-ı ‘aliyye-i hâce-gân-ı Naħsbendiyye mahşûş malzemesi mükemmell şeyħ ve mûrīdesi efđal ü ekmel bir hânkâhda dervîş-penâh-ı bünyâdiyla ħasenât-ı sâriye ve İstanbulda sirâc-hâne başında bir çeşme-i āb-dâr ihsâniyla ħayrât-ı câriyeye muvaffak olmuşlardır. "Rîdvanu'llâh" (1158) vefâtlarına târiħ-i vâkı‘ olmuşdur. Müddet-i fetvâları ‘aşr-ı Sultân Mahmûd Han-ı Evvelde toğuz seneden ziyâdedür. Raħmetu 'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Pîrîzâde Muhammed Şâhib Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyhüñ hilâl-i vücûdî maṭla‘-ı ehille-i fażl u kemâl olan Dârû's-Saltanatu'l-‘Aliyyeden bedîdâr ve dergâh-ı ‘âli yeñiçerileri ağayanından Pîrî Aġa nâm pîr-i sa‘âdet-mendüñ ferzend-i edîb ve necl-i necîbi olup biñ seksen bir senesi evâ‘ilinde tekyegâh-ı hândân-ı pederîye pîrâye-bahş-ı iftiħâr olmuş idî. Sinnide sâlede taħṣîl-i ‘ilm ü ķirâ‘at ve tecvîd ü tekmil-i vucûhât-ı Kur’ân-ı mecid itdükden

şoñra cevāhir-i isti‘ dādīn ‘arż-ı nezd-i aşhāb-ı fażl u kemāl idüp nice eyyām-ı fāzıl Şeyh Süleymān Efendi ve Tāhir ve İshāk ve Aḥmed Efendilerden istifāze-i envār-ı ‘ilm ü istifāde-i fevā’id-i manṭuk ve mefhūm iderek Şeyhü'l-İslām merhūm Mīrzāzāde Efendi hīdmetlerinde gevhergān-ı ‘ilm ü ‘irfanı hüsn-i niżām bulduğandan şoñra biñ yüz altı tārihinde emīn-i fetvā Gelibohlu Muḥammed Efendinüñ Қudüs-i Şerīf қažāsına ‘azīmetlerinde mülāzemetle bekām olup ḥasbe'l-‘āde ṭayy-i merātib-i mu‘tāde iderek pāye-i erba‘īne vāṣil ve andan Şeyhü'l-İslām be-nām Feyżu'llāh Efendinüñ dā’ire-i ‘aliyyelerine incizāb ile intisāb ve kitābçılık hīdmetiyle şeref-yāb ve müşārun-ileyhüñ emriyle Dalṭaban Muṣṭafā Paşa imām ve ba‘dehū Rāmī Muḥammed Paşa muktedā-yı be-nām olup biñ yüz on üç senesi Şaferü'l-hayrında ibtidā hāric ile ‘Ālī Cān Medresesine ‘āric ve bu şüretle devr-i medāris ve me‘āric iderek teftiş-i evkāt-i hāremeyn ile Dārū'l-Hadīş-i Süleymāniyyede seccāde-nişin ve re’is-i müderrisin oldılar. Biñ yüz otuz bir senesinde Selānik ve ba‘dehū Yeñişehir қažāsıyla manzūme-i ikbälleri müstezād ķılınup ‘āmm-i erba‘īnde İmām Sulṭānī ve Mu‘allim Şehzādegān hākānı ta‘yīn ve şamīme-i revātibleri ķılınan müstevfi arpalıklar ve Burusa қažāsıyla kām-bīn ķılındı. Kırk iki sālinde bi'l-fi‘l Burusa mevleviyeti ve sene-i mezbürede Mekke-i Mükerreme pāyesi ve kırk üçde İmām ol sulṭānī ve İstanbul қažāsı ve bu ħilāde pāye-i Şadr-ı Anaṭolı ‘ināyetiyle maḥsūd-i etrāb u emsāl ve kırk altı Rebi‘ü'l-Evvelinde bi'l-fi‘l Şadr-ı Anaṭolı ve kırk ṭokuzda pāye-i Rūm ve ellide bi'l-fi‘l mesned-nişin-i Şadr-ı Rūm ve nā’il-i ġāyetü'l-ġāyat-ı merūm oldılar. Elli bir Şevvālinde ma‘zūl ve bervech arpalık Toḳad kažāsına mevşūl olup elli altı Muḥarreminde şāniyen mesned-ārā-yı Şadr-ı Rūm ve elli sekiz māh-ı Şaferü'l-hayrınıñ ikinci gününde ilbās-ı ferve-i beyzā-yı žiyā ile pertev-endāz-ı maķām-ı fetvā ve ķandil-i mihrāb-ı fażl u taķvā olmuşlar idi. Elli ṭokuz Rebi‘ü'l-Evvelinüñ on üçinci gününde ‘illet-i mizācı hasebiyle Şadr-ı fetvādan infiṣāl ve Beşiktaşda vāķı‘ sāhilħānelerde du‘ā-yı devām-ı devlete müvāżebet ve iştigal ve çend rūz mürüründe mā-fi'ż-żamīrleri olan dā‘iye-i isķāt-i farīża-yı Hacc-ı Şerīf-i ķat‘-ı rişte-i şabr u arām itmegin bi'l-istizān Der-Sa‘ādetden hareket ve edā-yı nesk-i hüccetü'l-İslām ve ziyāret-i Ravża-yı Muṭahhara-yı Seyyidü'l-Enām ile ‘avdetlerinde

Geliboli kāzāsında meks ü arām itmeleri fermān olındı. Altmış bir Muḥarreminde civār-ı saltanat-ı ‘aliyye olan Tekfūr Tağı ķaşabasında iķāmete mā’il ve çār māh mürüründe Üsküdardaki īānelerinde istirāhate me’zūn oldılar. Biñ yüz altmış iki senesi Recep-i Şerīfinüñ ṭokızıncı yevm-i şelāsede nidā-yı ircī ‘īye lebbeyk-i gūyān ve dārū'l-ğurūr-ı fānidēn dārū's-sürūr-ı bākīye rīħlet ve hilāl-i vūcūdī riyāżet-ı nūmūdını mazhar-ı envār-ı tecelliyyāt itmege müsāra‘ at idüp murğ-ı revānı göklere uçdı hūmā gibi irtesi gün na’şları Üsküdarda vālidleri cenbinde medfen-i mu‘ayyenlerine īşāl ve gencīne-i ḥāk-i ‘ītir-nāke idhāl olındılar. Mevlānā-yı müşārun-ileyhüñ her fende mehāret tāmmesi ve āşār-ı ķalemiye-i celīletü'l-‘itibārlarından Muqaddime-i Ḥaldūne tercemesi ve tetebbu‘ itdiġi nesh-i mu‘tebereye hezār-ı ta‘likāt ve hāsiyesi olup ‘Arabi ve Fārsī ve Türkī eş‘ār-ı meżāmin-i medār ve inşā-yı leṭāfet-ṣī‘āri maķbūl-i ṭabāyi‘-i fuħūl ve huşuşān nāṭīka-yı pākīze edāsı muħayyer ‘ukūl olup el-hāşıl nūshā-yı memdūha-i vūcūdī mesā‘il-i me’ārif-i ḥükmiye ve fezā‘il-i ‘avārif-ı celīle ile memlū bir zāt-ı sütūde hīşāl nīk-ħu idi. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Maḥmūd Ḥan-ı Evvelde bir sene bir ay on beş gün miķdāridur. Rahmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Hayātīzāde Muhammed Emin Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Sultān Ahmet Ḥan-ı Ṣāliḥ Hażretlerinüñ zamān-ı saltanatlarında ser-eṭibbā bulunan Hayātīzāde Muştafā Efendinüñ necl-i necīb ve ferzend-i edībidür. Sinn-i temyīze resīde oldukça şoñra taħṣīl-i ‘ulūm u fūnūn ile müderrislik rū’üsına nā’il ve ḥasbe't-ṭarīk devr-i medārisle Yenişehir mevleviyyetine vāşıl olmuş idi. Biñ yüz kırk yedi senesinde Edirne ķaşasıyla be-kām ve ba‘de'l-infişāl kırk ṭokuz senesi Zi'l-Ķa‘ desinüñ ikinci günü ser-eṭibbālık hīdmetiyle nā’il-i merām olup mü’elħheran İstanbul pāyesi iħsān ve biñ yüz elli iki senesi Zi'l-Ķa‘ desinüñ yiğirmi altıncı günü bi'l-fi‘l ķażā-yı Dārū's-Saltanatu's-Seniiye ile şādān olmuşlar idi. Ba‘deħu Anaṭolı ve biñ yüz elli iki senesi Zi'l-Ķa‘ desinüñ üçüncü günü Ṣadāret-i Rūm İliyi teşrif idüp emr-i ḥaṭīr-i fetvāya zāten ve zamānen liyākat ile şāhib-i istihkāk ve ‘ale'l-iṭlāk ‘ilm ü fažīlet ve ‘iffet ü dirāyetleri müsellem-i ăfāk olduğundan ġayri ḥayr-ħāh-ı dīn ü devlet ve rīzā-cū-yı efzā-yı dīħim-i hīlāfet

olmalarıyla biñ yüz elli ıtakuz senesi Rebi'ü'l-Evvelinün üçüncü günü inābet-i Kübrā-yı Meşîhat-ı İslâmiyye ile tebcîl olındılar. Şâhibü'l-fetvâ Muhammed (1159) şâdîku'l va' di'l-emîn târih-i fetvâlarıdır. Yedi ay kadar ol makâm-ı 'âlide karâr itmiş ise de že' f-ı ķuvâ-yı bünye ve 'ilel ķadîme-i bedeniyelerinden nâşî kûlfet-i umûr-ı fetvâ ve kesret-i meşgale-i bî-intihâya vücûdları ġayr-i müteħammil olmağla bu cihetle rû'yet-i meşâlih-i 'ibâd-ı ta'atṭul ve temşîyet-i emr-i fetvâda takşîr ve ta'îl-i iktîzâ itmeden veyâhûd 'ulemâya nâ-sezâ evzâ'-ı nâ-becâya ictirâ eylemek hâletleri ve kübrâ-yı 'ulemâ-yı 'allâm-ı dil-gîr olacak ba'zı eṭvâr-ı nâ-çesbân nûmâyân olmak 'alâmetleri ve hûşûşân hâdem ü hâvâşî ve ķurenâ-yı sû'-i tehâşî cesâretlerinden hâdiş olan aḥvâl-i bâ'iş kîyl ü kâl olmak keyfiyyetleri resîde-i sâmi'a-yı 'âlim-i bâlâ olmasına sene-i merkûme Şevvâlinün üçüncü günü bi'l-'azl Burusaya nakl olındılar. İstek ve arzûları der-kâr olduğından altmış bir senesi Muħarremi gürresinden i'tibâren žabt itmek üzere bâ-haṭṭ-ı hümâyûn Mekke-i Mükerreme ķâzâsı tevcîh ve 'inâyet ve vuķû' bulan müsâ' ade-i seniyye üzere oradan hâreket ve Şâm-ı Şerîfe raħle-bend-i 'azîmet olup vuşûllerinden şoñra ba'zı güne 'ilel ü esķâme ibtilâ ile 'adem-i ķudretleri hüveydâ ve sefer-i râh-ı Hicazdan isti'fâ-yı gûne-i inhâları vârid olmağla mes'ûline müsâ' ade buyrılmış idi. Rûcû' ve 'avdetleri bâbında yazılan emr-i şerîfûn vuşûli esnâda mübtelâ oldukları dâ'-i 'udâl ķâbil-i pezîrâ-yı devâ olmayup sefer-i âhiret kendülere rev-nûmâ olmağın yüz altmış sâli Şevvâlinde Şâm-ı cennet-meşâmmâda dest-şûy-ı kâr-bâr-ı fenâ ve râħile-bend-i raħt-ı cû-yı sû-yı dâr-ı bekâ oldılar. Müddet-i fetvâları zamân-ı Maħmûd Han-ı Evvelde yedi ay kadar olup mevrûş-ı peder ü cûdâ olan fenn-i ṭabâbetde mahâretleri müsellem olduğından mâ'adâ terâkîb-i kelâmiyenün icrâsını şalâbe-i şâhîfe-i tedbirde fehm ü iz'ân ile sitâyende-i taşvîr ve terkîb ü ta'bir eylemege ķâdir īhâm u tevriyede ħayli hünerli ve akrâni nâdir şûfî meşreb ve nâzik-ṭabi'at idi. Riyâset-i etîbbâdan mesned-i fetvâya nakl olmak bu târiħe gelince fakat bunlaruñ hašâ'iş-i ķabiliyyet-i zâtiyelerindendir. Raħmetu'llâhi 'aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Ak Maħmûd Efendizâde Es-Seyyid Muhammed Zeyne'l-Ābidîn

El-Hüsni Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh biñ yetmiş sekiz senesi Cumâde'l-Ülâsına û on tökuzuncı
leyle-i eħadda deħliz-i ‘ademden ārâyiş-i mihr-i vücûd ve ħandân-ı Ak Maħmūdiye
mânend-i beydâ-yı beyżâ-yı nümûd-1 žiyâ-pâş-1 envâr-1 şühûd ve Şeyħü'l-‘Abidîn
terkîbi târîħ-i vilâdet-i mes'ûdları olup sinn-i temyîzde ħirâmân-1 sâħa-i bülûg ve
cevher-i isti‘ dâdî lem‘ a-rîz-i fûrûg olukdan şoñra pîrâye-i bâlâ-yı insâni olan libâs-1
‘ilm ü ma‘rifet-i telebbüsle ‘arż-1 kâmet-i liyâkât iderek târîk-i feyz-i refîk-i
‘ilmiyyeye duħûl ve neyl-i mülâzemet birle ol pâyin süllem-i ma‘mûle mevşûl olup
Anħaravî Muħammad Efendi merħumuñ zamân-1 fetvâsında dâħil-i meslek ħâric ve
refste refte ķat‘-1 medâric ķilarak mahrec-i Selânik ile vâsil-1 me‘āric olukdan şoñra
ber-mukteżâ-yı işâl-i târîk-i bilâd-1 erba‘ adan ketf-i himâyet ümmü'd-dünyâya ilticâ¹
ya‘ ni ħükûmet-i Mişir nâdiretü'l-‘âşr ile muzâri‘ āmâli neyl-i merâmdan ervâ ve biñ
yüz yigirmi yedi senesinde ķažâ-yı İstanbul ile kâm-revâ olup otuz sâlinde evvelen
câħ-1 vâlâ-yı niķâbet ile kesb-i şerâfet ve otuz dört Sha‘bâñında mesned-i Anaṭolî
‘inâyet ve ba‘dehû kîrk senesi Şevvâlinde tekmîl-i erba‘în ve Şadr-1 Rûm İli ile
karîn-i behcet buyrılıp biñ yüz elli łożuz târîħine gelince vakıt bu vakıt dört def a
Şadr-1 Rûm ile tebcîl ve manşib-1 celîl-i niķâbete daħi çârbâr-1 teşrif ile tamâm-1
şerâfet-i zâtı tekmîl eyledükden şoñra sene-i merkûme Şevvâlinün onuncı gününde
Hayâtiżâde Muħammad Emîn Efendi infiṣâlinde şeyħü'l-İslâm ve müfti'l-enâm olup
lâkin kemâl-i herem kendüde nûmâyân ve ħall ü ‘akđ-i umûr-1 meħâmda
ma‘zûriyyetleri zâhir ü ‘ayân olmakdan nâšî şevâgîl-i râħat fersâ-yı umûr-1 fetvâdan
kenâre-gîr-i ferâġ ve istiraħat olmak üzere altmış bir senesi Recebinde mesned-i
fetvâdan infiṣâl ve Қaňlıca sevâħîlinde vâķî‘ sâħilħânelereinde de‘avât-1 ħayriyye-i
pâdšâhiye müvâzebet ve iştigâl üzere iken sinni ‘akđ-i sâmini güzarân ve kemâl-i
herem kendüde nûmâyân olup biñ yüz altmış dört senesi Zi'l-Қa‘ desinün selhinde
sebeb-i ‘ârî-yi riħlet olan ba‘żi ‘araż-1 marâż rev-nûmâ ve ‘illet ü ża‘f-1 pîrî vücûdını
istilâ itmekle āħirü'l-emr-i nidâ-yı irci‘îye lebbeyk-i gûyân ve alâ’ik-i fenâdan dest-i
efşân olup murġ-1 rûħi gûlzâr-1 cinâna ṭayrâن eyledi. Hażret-i Ebû Eyyûb Enşâri
raħmeti'l-Bârî hażiresinde vâlid-i mācidleri Ak Maħmûd Efendi merħumuñ ķabri
ķurbında defîn-i ħâk-i ‘itħir-nâk oldi. Müşârun-ileyh zatinda hüsn-i ‘akîdet ve pîrâye-i

şalâh u ' ifset ile ārâste-gürûh fuğarâ ve dervîşâne meyl ü muğabbet ve kemâl-i şefkat ve merhamet ile pîrâste olup vücûhla mağbûb-ı erbâb-ı ķulûb olduğından bi'l-cümle hâss u ' âmm hâkkında hüsn-i hâline şehâdet ve hüsn-i hâtimeye delâlet iderek hâlet-i hîn-i vefâtında meşhûd-ı ' ayn-ı ' ibret olmağla gûiyâ lisân-ı ricâl-i ǵaybdan hüsn-i hâtime-i terkîb-i irtihâllerine târih-i ǵarîb-i vâkı' olmuþdur. Müddet-i fetvâları ' aşr-ı Sulṭân Mahmûd Han-ı Evvelde bir sene on ay miþdârıdur. Raḥmetu'llâhi ' aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Ebû İshâk İsmâ'îl Efendizâde Muhammed Es'ad Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh biñ ړoksan altı Zi'l-Kâ' desinde Şeyhü'l-İslâm İsmâ'îl Efendinüñ şulbünden zîb-ārâ-yı şühûd ve pîrâye-bahş-ı gehvâre-i vücûd olup ' akl-ı heyûlânîden ҳalâş ve ' akl-ı bi'l-melege rütbesiyle ihtişâş hengâmında peder-i vâlâ güherlerinden ve Muþavvelci Muhammed Efendiden istifâde-i ' ulûm ve çok geçmeden taþkîk-i manþûk u mefhûm idüp yüz yigirmi iki târihînde der-şemîn-i isti' dâdî ma' lûm şayrefiyân-ı esâtiñ olduğından hâric rütbesiyle dâhil-i dâ'ire-i müderrisin olmuş idi. Vâlid-i mâcidleri meşîhatde şâhn ile be-kâm ve hîdmet-i teftîş ve emânet-i fetvâ ile memdûh-ı hâss u ' âmm ve bundan şoñra Selânik mevleviyyeti ile Harem ve çok geçmeden birâderleri İshâk Efendi meşîhatinde Mekke pâyesiyle mükerrem olup aþa-i kebir ve dârû'l-cihâd Belgrad Seferlerinde ordu kâdîsı bulunup te'sîr-i re'y-i münîriyle ɻatı çok meşâlih-i devlet-i ɻarîn-i hüsn-i temşîyet ve nice muğâlik umûr-ı küşâde-i dest-i reviyyeti olup yüz elli yedi Muharreminde bi'l-fi'1 Sadr-ı Rûm ve on yedi mâh-ı ɻâdr-i müteşaddîyi hîkûmet-i ɻuşûş u umûm olup elli ړokuz senesi Şevvâlinde evcâh-ı refî' ile tekrâr ihrâren dest-mâye-i rîf'at ve şehr-i cenbinde ' azl ve sâhilhânesinde iþkâmet itmiş idi. Biñ yüz altmış bir senesi Recebinde şeyhü'l-İslâm ve ɻallâl-ı müşkilât-ı enâm oldu. Meşîhatine fuhûl-i ' ulemâdan ' Âsim Efendi bu güne târihî inşâd itmuþdur. "Didi ' Âsim kemîne şevk ü şâd birle târihîn bu nice câmedür Es'ad Efendi giydi fetvâyi" (1161) Râğıb Muhammed Paşa muþâsarrîf-ı ümmü'd-dünyâ iken taþdîm itdiği târihîdür. Câh-ı sâmi' rûkn-i iftâbâd bâ-Es'ad Sa'îd muhît-i zât-ı fezâ'il-simâtları olan şalâbet-i dîniyye ve celâlet-i ' ilmiyye ve ' ameliyeleri muktezâsına hârekât-ı fuhûl-i pesendleri egerçi memdûh u maþbûl olup lâkin mizâc-ı vakte evfâk-ı imtizâca muvaffak olamadıkları cihetden bir ay iktîzâ ' azl

ü inzivâlarıyla tesviye-i umûr-ı makşûd-ı ‘aleyhânuñ te’diye ve icrâsı lâzîme-i hâlden görünmekle sene-i ‘âtiye Şa‘bânunuñ yigirmi yedinci günü ‘azl ü tenzîl olinup kurb-ı saltanatda meks ü arâmîna ruhşat gösterilmeyüp teb‘îdine istî‘câl ve sur‘at ve esnâ-yı râhda mâ-lezîme-i seferiyesin rû‘yet idüp Şâm-ı şerîfe ‘azîmet ve andan huccâc ile mürâfeât ile Mekke-i Mükerremede iķâmet eylemek üzere bâ-işâret-i şeyhü'l-İslâmî ve emr-i ‘âli şâdir olmuş iken tekrâr hâkkında ‘inâyet-i şehriyârı bedîdâr ve varup Gelibolu kaşabasında müvâzebet-i da‘vât-ı pâdshâhî ile evkât-güzâr olmaları bâbında şeref-bahş-ı şudûr olan ħaṭṭ-ı hümâyûn mûcibince berren şavb-ı me‘mûre ‘atf-ı zimâm-ı rehvâr eylemişler idi. Mü‘eħheran hâkkında ‘afv-ı şehenşâhî ser-zerre-i zuhûr ve İncir köyinde iķâmeti içün ħaṭṭ-ı hümâyûn şeref-şudûr olup âstâne-i sa‘âdet gelmiş ise de birkaç mâh mizâcî münħarif ve imâre-i mevt-i ‘ayn-i başıretine münkeşif olup biñ yüz altmış altı senesi Şevvâl-i mükerreminüñ onuncı ħamîs gicesi lebbeyk-i zen-dâ‘î-yi ecel ve vâşîl-ı raħmet-i ‘izz ü cellolaraq pederleri mezâr-ı pûr-envârları ittişâlinde defîn-i ħâk-i ‘itîr-nâk oldu. Peder-i emcedlerinüñ binâ itdükleri câmi‘-i şerîf-i pîsegâhında olan medrese ve mekteb ve şâdirvân ve müte‘ addid dersiyeler âşâr-ı hayriyyelerindendür. Mevlânâ-yı Müşârun-ileyh fâzil-ı yeğâne ve müfred-i zamâne-i Şâni‘-yi Taftazâni belki mu‘allim-i şâni‘ ulûm-ı sitâde meħâreti żâhir ve fûnûn-ı edîbede nûsûh-ı ķalemi pesendiđe-i evâ‘il ü evâħir oldığından ġayr-i fenn-i mûsîkîde ‘adîl-i Farâbî ve şîr ü inşâda raġbet-şiken Aşâr-ı Veysi ve Nergisi olup leħçe nâmında olan lûgati ittisâ‘ ve ma‘lûmâtına dâll ve sûre-i Yâsin ve Āyete'l-Kûrsî ve Āyete'l-Mâṣdariyyete bir binâ‘ tefsîrleri vâreste ķîyl ü ķâl aşħâb-ı mu‘âriżâ ve cidâl olduğında başka Câre'llâhi Zemahşerinüñ Eṭvâkû'z-zeheb Fi'n-Neşâyiħ Ve'l-Ḥuṭab ismiyle mevsûm olan kitâbını tanżîr ve Eṭbâkû'z-zeheb nâmıyla tesmiye iden ‘Abdü'l-Mü‘min Işfahâni mesleginde bir ešer-i belîg te’lîf ve Bülbül-nâme ve Tezkire-i ḥâñendegân nâmında bir risâle taşnîf idüp zâde-i tab‘-ı laťifleri olan beste ve semâ‘î ve kâr ve naķş-ı ṭibâ‘-ı ķuvâ ile ferah-bahş olup bundan başka Hemziyye ve Dimyâtiyye ve Mażriyye ve Bür'e ķâşidelerini taħmis ve müstaķilen ķâşide-i Hemziyye ve Lâmiyyesi sencîde-i mîzân-ı қabûl-ı erbâb-ı ‘irfan

ve mergūb yiñe tāzān-ı meydān-ı fazl u īkāndur. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Maḥmūd Ḥan-ı Evvelde on üç māh miğdāridur. Raḥmetu'llahi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Halīl Efendizāde Muḥammed Sa‘id Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh iki def̄a Şadr-ı Anatoli olan Berkili Halīl Efendinüñ ķuvve-i bāshire-i ibtihācı ve dey-cūr-hāne-i emelinüñ fürūzende-i sirācı olup peder-i vālā güherleri türbesiyle muķaddemāt-ı ‘ulūmī zihinde ke'n-naḳṣ-ı fi'l-ḥacer-i sābit eyledükde rū'ūs-ı hümāyūna nā'il ve devre-i ma'lūmeyi tekṁil ile ḥasbe't-tārīk Yeñişehir Fenār-ı mevleviyetine vāṣıl olmuş idi. Biñ yüz kırk bir tārīhinde Burusa һükümetiyle def̄ -i hüzn-i lehef ve o tārīhde Mekke-i Mükerreme pāyesiyle dürrāc-ı medāric-i ‘ulüvv ü şeref olup kırk sekizde İstanbula қādī ve һükümetinden ‘ālem-i rāzī olduğından şeref-i tekerrür ile seyf-i meslūl һükümeti nāfiẓ ve māzī olmuş idi. Biñ yüz ellî iki sâli Zi'l-Hiccesinde Şadr-ı Anatoli ve altmış bir senesinde Şadr-ı Rūm İli olup her birinde on altışar māh istikrār ile Şadr-ı Şudūr-ı dağ-dār idüp altmış iki Şa'bānunuñ yigirmi yedinci günü şeyhü'l-İslām ve ḥallāl-ı müşkilāt-ı enām oldu. Tabī'atlerinde olan fezāżat ve һuşūnet һasebiyle sene-i ātiye Cumāde'l-Āhiresinde ‘azl ve Burusaya iclā olınup müṭāla'a ve te'līf ile terk-i meşgale-i dūnyā eylemiş iken altmış sekiz senesi Cumāde'l-Ūlāsı evā'ilinde Burusada intikāl ve emr-i irci 'iye imtişāl iderek Hażret-i Emīr Sultān қuddise sırrahū dā'iressinde def̄in-i hāk-i ‘itir-nāk olmuşlardur. Müşārun-ileyh ‘ālim ü dānā ve fāżıl-ı bī-hemtā āşār-ı қalemi müsellem ve ‘ilm ü edebde akrānı tālī kendi muķaddem idi. ‘Aynī Tārīhinüñ bir kīt' asını terceme idüp ifāde-i merām ve sebeb-i kelāma қādir olduğu eser-i mezkürden zāhirdür. "Dāhil-i me'vā ola (1168) inne'l-lāh-ı rāci'ūn" (1168) fevti tārīhidür. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Maḥmūd Ḥan-ı Evvelde on māh miğdāridur. Raḥmetu'llahi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Es-Seyyid Murtażā Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Şeyhü'l-İslām şālifi'z-zikr Feyżu'llāh Efendinüñ mahdūm-ı mükerremleridür. Yüz altı senesinde tevālüd idüp sinn-i şebābı tekṁil eyledükden şoñra biñ yüz otuz sekiz tārīhinde Behcetü'l-Fetāvā şāhibi Yeñişehirli Müfti 'Abdu'llāh Efendiden müderris olup ḥasbe't-tārīk devre-i mu'tāde tamām ve

nā'ıl olduğu Galata mahrecinden ba' de'l- azl yüz elli dört tārīhinde dört ay kadar taqlīd-i ķazā-yı İstanbul ve yüz altmış senesi Zi'l-Hiccesi gurresinde Anaçlı ķadī-i 'askerligine mevşūl olarak ve ba' de'l- azl hānesinde inzivā ve yüz altmış üç senesi Cumāde'l-Āhiresinde Muhammed Sa'īd Efendi teb'īd olındıkda bunlara tevcīh-i şadr-ı fetvā ile hülle-puş-ı beyzā olup feyz-i pederaneden vāyedār ve tafrāt-ı nizāmiye ile reside-i müntehā-yı kār oldı "İlāhī izzile olsun (1163) mü'eyyid şadr-ı fetvā" tārīh-i fetvālarıdır. Hadd-i zātında perhīz-kār ve 'afīf ü 'arīkü'l-aşl ve şerīf ise de ǵalebe-i 'illet ile mehzūl ve žā'īf olup resm-i günlerde ǵužūrı müte'assir ve bu cihetle 'azli žamīr-i enver Hażret-i Sultān 'Oşmān Ḥanıde müstetir olmuş idi. Yüz altmış sekiz senesi şehr-i Rebi'ü'l-Evvelinüñ yigirmi sekizinci günü cāh-ı vālā-yı meşīhatden tenzīl ve Vaşṣāf 'Abdu'llāh Efendi mesned-i mezkür ile tebcīl olnup kendüleri bā-irāde-i seniyye sāḥilhānelerine mutaşarrif ve zāviye-i 'ibādāt ü ṭā' atda mu'tekif oldı. Bu hāl ile evkāt-güzār iken yüz yetmiş bir Zi'l-Ķa' desi evāhīrinde vefāt idüp Ebā Eyyūb Enşārī rađī 'anhu'l-Bārī Türbesi Ḥāricinde vālidesi ķurbında karār eyledi. Mevlānā-yı müşārun-ileyh her tāriķle müteferridāne reftār-ı muhtaşaru'l-hāl yegāne-i eṭvār her hāleti mülāhazardan 'ibādet ve her ҳareketi müntec fikr-i şalābet olup arpalıkdan nükūl ve 'adem-i ķabülleri ǵavāşş-ı ṭab'-ı 'iffet-i perverindendür. Miyān-ı akrānda mutaşallib ve metīn ve muta' aşşib fi'd-dīn ismi gibi merd-i ferd-i zamānī ve beş seneye ķarīb müddetle hātime-i devlet Maḥmūd Ḥanı olmuş idi. Bir ay կadar vaqt-i hītāmī Sultān 'Oşmān Ḥan-ı Šālişüñ evā'il-i eyyāmidur. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzīl Vaşṣāf 'Abdu'llāh Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Ak ḥiṣārda mütemekkin Şeyh Müceddi'd-dīn neslinden ve Muhammed Efendi nām zāt-ı şerīfūñ şulbünden mütevellid olup կuvve-i aşliyye ile bi'l-cümle 'ulūmī mu'āşırı olan 'ulemādan ahz u telakkī ve āstāneye gelüp Kara Halīl Efendiye intisāb ile dārū'l-ifadesinde taħsilāt sābikası kesb-i terakkī eyleyüp hīdmet-i i'ādelerinden mülāzemetle nā'ıl ve iltifāt-ı erba'a-yı şāmil biñ yüz on bir tārīhinde vāki' imtiḥānda bi'l-istihkāk medrese rü'ūsiyla maħsūd-ı emşāl olmuş idi. Üstādları Fāzīl müşārun-ileyhe dāmād ve bu vechle һāne-i vīrān-ı āmāli ma' mūru

ābād olup giderek devre-i mu^ctāde-i ikmāl ve Selānik manşıbı ile te'sīs-i mebānī-yi amāli ve yüz kırk tārīhinde Mışır Zātū'l-Ehrām ķażāsıyla ikrām olınmış idi. Bir sene ol diyārda neşr-i āşār-1 hükümet itdükden şoñra āstāneye 'avdet idüp İrān ħalkunuñ mu^cteķidleri olan Mezheb-i Ca^cferī ħušuñında ħadīṣ olan şübhe ve eşkāli izāle ķaşdiyla āstāne-i sa^cādetden birkaç nefer 'ulemā-yı ehl-i sünnetüñ ħużūrlarını Nādir Şāh iltimās eyledigine binā'en Kara Muhammed Paşazāde Vezīr Muştafā Paşa o tarafa şüret-i sefāretde me'mūr ve şāhib-i terceme ve Şalġamcızāde ve Dīvān Kitābeti 'unvāniyla mülakkab Şāliḥ Efendi bi'r-rüfāka^c ăzim-i şavb-1 mezkūr olmuşlar idi. Қandehar ve Semerķand ve Şīfahan semtlerinde imrār-1 ezmān ve İrāniyān ile қadħ-1 zinād-1 'ilm ü 'irfān ve fażl u kemāllerini cümlesi istiħsān itmişler idi. İnkīzā-yı maşlaħat ile āstāne-i sa^cādete 'avdet ile Şadāret-i Anaṭolı ile nā'il-i ferħat olup yüz elli beş tārīhinde ma^czūl ve yüz altmış iki senesi Recebinde Şadr-1 Rūm ile vāṣil-1 ser-menził-i me'mūl olup altmış beşde tekerrür ve mesned-i şadārete taşaddur ve altmış sekiz Şaferinde şeyħü'l-İslām ve müfti'l-enām olmuşlar idi. Ża^cf-1 pīri^c illetiyle beş māhdan şoñra 'azl olınup Mīr-gūn oğlu şāhīlserāyında bast-1 būriyā-yı ikāmet ve yetmiş dört senesi Zi'l-Ķa^c de evā'linde iħtiyār-1 sefer-i āħiret eyledi. *Mevt-i 'ālim mevt-i 'ālem* ve intikāl intikāl lafz-1 mükerrerleri ve müverriħ Hākim Efendinüñ "itdi 'Abdu'l-lāh Efendi (1164) cennet-i 'Adn-i maķarr" müşra^c-1 cevherdārı tārīh-i vefātlarıdır. Müşārun-ileyh 'ömr-i şād sāle ile inşā ve şī'r ü taħrīr-i risāleden bir an ħālī olmayup hevāmiş-i kütüb-i muħtelifü'l-üslübda niyyet-i fikri olan tedķīkāt-1 ġarzāt-1 'ilm ü fażlina menn-i aķvā'l-i emārāt olup 'unvānu's-şerefi tezyīl ve biñ beş yüz beytden mütecāviz Behcet-Nūmāsı ve fenn-i kelāma dā'ir bir risāle-i mahşūası ve ħaġġ-1 ta^clīkde olan ħusn-i edāsı vāreste-i şā'ibe-yi tenķis ve ta^clīldür. 'Abdī ve Vaşṣāf mahlaşıyla taħalluş idüp bu iki beyt-i zāde-yi ṭab^c-1 me^cārif-i neb^c leridür.

Bilmez 'ārifüñ fevtinden ol kadr-i āşāri

Mihekk-i ħāk ile sencīdedür ħusn-i ħired

Şimdi velehu

Tenezzül eylemem hep fuħūl iken maħżā

Berā-yi faħr-i muħakāta fażl-1 ubāli

müddet-i fetvâları ‘ahd-i Sultân ‘Osmân Han-ı Sâlisde beş mâh miğdâridur. Rahmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Dâmâdzâde Feyzûllâh Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh şehyü'l-İslâm sâlifü'l-beyân Dâmâdzâde Ebu'l-Âhayr Ahmed Efendinüñ Burusa kâdılığında şulb-i pâkinden biñ yüz on iki târihinde zîb-ârâ-yı şühûd ve pîrâye-bâhş-ı gehvâre-i vücûd olup ‘unfuvân-ı şebâb esnâsında *Ulâ’ike abâ’i fectini bî-mislihüm makâliyle zamâneye hîtâb eyleyüp o hîlâde munâzam silk-i müderrisin-i kirâm ve devre-i ma‘lûmeden şoñra Ğalaña ķâzâsiyla şâd-kâm olmuşlar idî. Yüz kırk üç târihinde Burusaya hâkim ve İstanbul pâyesiyle rişte-i manşîbî munfaşım olup yüz elli ikide töküz mâh Şadr-ı Anaçolî ve altmış üçde Rûm İli şadâretiyle kevkeb-i tâli‘i müsta‘lî olmış idî. Altmış yedi Şa‘bânında tekrâr Rûm İli mesnedine pâ-nihâde-i i ikbâl ve yüz altmış sekiz senesi Şa‘bânında mesned-i meşîhat-i İslâmiyye ile menzil-res-i nihâyet-i âmâl olup Dâmâdzâde Feyzûllâh Efendi terkîbi târih-i vâkı‘ olmuşdur. Mesned-i mezkûrede medâr-ı ‘akd u hâll-i umûr-ı ‘ulemâ ve müretteb hûdûd-ı merâtib vereşe-i enbiyâ olmuşlar ise de muķtezâ-yı hâl ile altmış töküz Şevvâlinde ‘azl olınup İncir köyinde istirâhat ve yüz altmış Cumâde'l-Âhiresinde tekerrür-i meşîhat ile kesb-i kemâl-i ref‘ et eylemişler idî. Lâkin ķurenâ-yı devletden ba‘zı sâde-levhân-ı hussâd kendi hâllerin müşârun-ileyh cenâblarına nisbet ü isnâd ve şiryân-ı mekr ü fesâdlarında merkûz u meknûn olan hûn-ı mefsedet nûmûnları ǵaleyân ve rağmen lâ-naķd-i meşâlib-i nâ-şâyân ırâd u beyân iderek âhîrû'l-emr yüz yetmiş bir Cumâde'l-Ülâsına on altinci günü şiken-i ‘azl ü iclâ ile rencîde-hâṭîr ve çend rûz mûrûrunda Südlicede vâkı‘ hânesinde iķâmeti bâbında emr-i ‘âlî-yi şâdir olup gûşe-i һumûl ve inzivâ oldukları hâlde biñ yüz yetmiş beş senesi Cumâde'l-Ülâsı evâhirinde ‘araż-ı marâždan cevher-żâti jeng-bestesi-elem ü evvelîn pâye-i mirķât-i âhîret olan ǵurbet-gâh-ı mezâra vaż‘-ı ķadem idüp Südlice verâsında kûşâd eyledigi zâviye dâ’iresinde defîn ü ǵarîk-i rahmeti Rabbi'l-‘âlemîn oldu. Müşârun-ileyh ‘ilm-i ebdânda mâhir ve fenn-i müsikîde müceddeden beste-i ićâdına ķâdir idî. İki def‘ ada ‘aşr-ı Sultân ‘Osmân Han-ı Sâlis ve Muştâfâ Han-ı Sâlisde yigirmi beş mâh kadar müfti'l-enâm ve nesķ-sâz-ı umûr-ı*

hāşş u ‘āmm olmuş idi. Burusa ceddi kādīsı iken şulbünden pederleri zuhūr itdigi gibi bunlaruñ dağı pederleri Burusa hükümetinde iken meşime-i çāk-i bürüz olmaları ittifakiyyāt-1 ḡarībedendür. Rahmetu'l-lāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Dürriżāde Muṣṭafā Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh fuḥūl-1 ‘ulemādan Şeyhü'l-İslām-1 Esbağ Dürri Muhammed Efendinüñ mahdūmı olup biñ yüz on dört tārīhinde tevellüd itmiş ve otuz üç tārīhinde bā-ibtidā-yı hāric-i ṭarīk-i tedrīse duḥūl ile devr-i medāris iderek ibtidā’ altmışlı rütbesine resīde olduķda pederleri makām-1 fetvāya gelmekle Ğalaşa Mevleviyetiyle bekām ve der-‘akab Edirne ve Mekke pāyeleriyle ikrām olinup pederlerinüñ vefatından şoñra elli iki tārīhinde İstanbul kādīsı ve elli ṭokuzda Şadr-1 Anatoli ve altmış dörtde Şadr-1 Rūm oldukça şoñra altmış ṭokuzda mükerrerden Şadr-1 Rūm iken ‘ahd-i Sultān ‘Oṣmān Ḥan-1 Sālisde ki sene-i merķume Şevvālinde şeyhü'l-İslām olup sekiz ay miķdārı makām-1 fetvāda bulunaraķ yüz yetmiş Cumāde'l-Āhiresinüñ yigirmi sekizinci günü merāret-i ‘azl ile telh-kām ve Gelibolida iķāmātine aşdār-1 fermān şehriyār-1 enām olmuş idi. ‘Ahd-i Sultān Muṣṭafā Ḥan-1 Sālisde ya’ ni yetmiş beş senesi Şevvālinde şāniyen Burusadan mütecāviz ve bi'l-‘azl sekzen yedi senesi Zi'l-Ḥiccesinüñ on beşinci günü şālişen zīnet-bahş-1 mesned-i fetvā oldu. Faķat ‘illet-i pīri ve sekzen sekiz senesi Recebinde mesned-i fetvādan mütenezzil ve yerlerine İbrāhīm Beg Efendi müntakıl olup Fātiḥ Civārında vāķı‘ sa‘ādet-hānesinde iķāmet üzere iken vefat idüp Fātiḥ Sultān Mehmed Ḥan-1 Cāmi‘ Şerīfi namāzı edā oldukça şoñra Edirne Қapusı hāricinde La'līzāde Çeşmesi verāsında cadde kenārında defn olinmışdur. Müşārun-ileyhüñ şekl ü şemā’ili ve eṭvār u mişvārı güzel ve kevkeb-i iķbāli münçeli ve evlād u etbā‘ı ve čerāġı çok olup vefatına dek hüsni zindegāni ile imrār-1 evkāt itmişdir. Fikihdan Dere-i Beyzā nāmında bir kitāb-1 mu‘teber te'līf ile ibkā-yı nām eylemişdir. Ba‘žı ricāl ü kibāruñ vesīle-i intifā‘ ve temettü‘ ide geldükleri gibi taşra vüzerā ümerasından bir ferd-i istišħāb itmeyerek iṣbāt-1 ‘iffet ve şalāt-1 ḥamse-yi cemā‘atle edāya müdāvemet eyler ve aħsam namāzından şoñra yatsuya қadar seccāde üzerinden қalķmayup Ḥālik-i bī-enbāze tażarru‘ vü niyāz üzere bulunur idi. Rahmetu'l-lāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Muhammed Şālih Efendi

Silsile-iecdādı elf-i kāmil ricālinden Kāsim Paşa medfün ser-ḥalķa-yı ṭarīķa-yı ‘Uşşākī kuddise sırrahu'l- Āli Hażretlerine peyvestedür. Pederleri Kırımı ‘Abdu'l-lāh Efendizāde Yaḥyā Efendi Ḡalaṭa ve Mışır Kāhirede ḥākim-i şer‘-i mübīn olup ba‘ dehū biň yüz otuz bir tārīħinde māh-1 Rebi‘ü'l- Evvelinde maḥfil-güzin ‘illiyin ve Şırt Tekyesi dā’iresinde Müştakīm Efendi merķadi mukābilinde gūše-nişin-i çemen-şuffe-i bağçe-serā-yı ‘Adn-1 berīn olmuşlardır. Terceme-i hāli ārāyiş-i şahīfe-i beyān olan müfti'l-enām Yeñişehri ‘Abdu'l-lāh Efendi şāhib-i tercemenüň menba‘-ı zülāl-i şalāh ve mecmū‘-ı fi‘āl-i felāh olduğın başarı-ı başıret ve nażar-ı feyz-i ‘ibretle müşāhede eyledükde idhāl-i şahn-ı tedris ve dāmād-ı emcād-ı mu‘tād eylemekle bünyān-ı ‘alāka-yı müşāheret hutūnetini te’sis idüp çend sāl teftiš-i Haremeyn ve teftiš-i fetvā ile iştīqal esnāsında tekmil-i ṭarīķ-i fevz-nūmā ve Halebü's-Şehbā mahreciyle kām-revā ve ba‘ de'l- azl Şām-ı cennet-meşāmm ile dahı be-kām olup Haremeyn-i muhtereminden Medīne-i Münevveredāmet bi'l-envār Münevvere kažasıyla şeref-yāb ve ḥitām-ı eyyāmında müteveccih-i ṭarīķ-i iyāb oldılar. Yüz elli ṭokuz sāli Cumāde'l-Āhiresi selhinde taķīlid-i kažā-yı Dārū's-Salṭanatu'l- Aliye ile tebcīl ve müddet-i mu‘tāde-i tekmil eyledükde meşkūrū'l-mesā‘-ı olmak sebebiyle yüz altmış üç senesi Şevvālinde Anatoli pāyesiyle tekrār hükūmet-i İstanbul ȝāt-ı vilādetlerine dahı medār olmuş idi. Hükūmetlerine zīver-i seccāde-i şer‘-i resūl (1162) tārīħ-i vākı‘ olmışdur. Yüz altmış yedi Şābānı evā’ilinde sene-i kāmile Şadr-ı Anatoli ve yüz yetmiş bir senesi māh-1 Rebi‘ü'l-Evvelinde dahı Şadr-ı Rūm ile yetmiş beş güne կadr-i vücūd-1 feyz-i nūmūdlarıyla pīrāye-ğir-i yumn-i te‘allī olmışlar idi. Sene-i merķume Cumāde'l-Ūlāsunuň on altıncı günü necm-i ikbāli dīrahş-ı cāh-ı refī‘-i meşīhate şeref-bahş olup "Memdūh Şeyhü'l-İslām" (1161) tārīħ-i vākı‘ olmışdur. Aħlāk-1 ḥamīde ve evşāf-1 ber-güzide ile müte‘ārif ve elṭāf-1 mālā-nihāyesi erbāb-1 haysiyyet ve istihāle müteżā‘ if ve müterādif iken "Ve eyyü kerīmū lem taşibhi'n-nevā'ib medlūli üzere biň yüz yetmiş iki senesi Zī'l-Ka‘desi evā’ilinde muşībet-i ‘azl ile mükedder ve Kanlıcada vākı‘ sāhilhānesinde iķāmetle tesliyet-bahş-1 ḥātīr oldu. Yüz yetmiş beş tārīhi ‘id-i fitriñüň ibtidā ki günü iftār-1 şavm-ı sevā

ve rūh-ı revānı ‘azm-ı ‘īdgāh-ı bekā olup fetvāḥāneleri muğābilinde Rāziye Kādīn dāmādī kādī-i ‘asker Muhammed Efendi Medresesi dāhilinde defīn-i merķad-i mīnū-nūmā ķılındı. Müddet-i fetvāları vaqt-i salṭanat-ı Sultān Muṣṭafā Ḥan-ı Ṣāliṣde on iki buçuk ay miğdāridur. Tāriķa-yı Ṣūfiyyede ṣāfi-nihād pāk-i‘ tiqād vaqūf üzere ‘ākībet-endīs ayrlamaz tatlu dilden ḥurūf-ı hasb-i ḥāl makālini der-piş iderler idi. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl İsmā‘īl Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Devlet-i ‘Aliyyede re’isü'l-küttāb olan Küçük Çelebi diñmekle ma'rūf Muhammed Efendinüñ şulbünden dūr-ı zindegāniye vürūd ve giderek kesb-i nūmüvv-i vücūd eyleyüp biñ yüz yigirmi senesi Recebinde müfti'l-enām bulunan Ebezāde ‘Abdu'llāh Efendi müşārun-ileyhüñ ķabiliyyetine naẓar ve medrese rū'usıyla ķadrini bālā-ter idüp Şeyhü'l-İslām İsmā‘īl Efendiye dāmād ve bu takrib-i kibār-ı ‘ulemāya ceht-i ķarābetle rābiṭa-bend-i i‘tiżād ve devre-i mu'tāde-i ba‘ de't-tekmīl Yeñişehir Fenār ķażasını taħṣil itmiş idi. Elli iki tāriħinde Burusaya ḥākim ve elli yedide Medīne-i Münevvereye ‘āzim ve altmış birde İstanbul ķażasıyla kām-rān ve yetmiş tāriħinde Şadāret-i Anaṭolı ile şādān olup ba‘de'l-‘azl pāye-i Ṣadr-ı Rūma vaşl olnmış idi. Yüz yetmiş iki Zi'l-Ķa‘desi evā'ilinde müfti'l-enām ve ḥallāl-ı müşkilāt-ı hāss u ‘āmm olup "fāżıl-ı devrān" (1162) meşīħatlerine tāriħ-i vākı‘ oldığından başķa şadr-ı vaqt Rāġib Paşa "Biñde bir ancaq dūşer bu resme tāriħ-i lātiħ cāh-ı fetvā olsun İsmā‘īl Efendiye sa‘id" tāriħini gūyā ve Ḥalil Resā Efendi daħħi oldı "İsmā‘īl Efendi 'izzile müfti'l-enām" tāriħ-i benāmiyla şöħret-nūmā oldı. ‘Ahd-i Sultān Muṣṭafā Ḥan-ı Ṣāliṣde sekiz māh ķadar mesned-nišīn-i fetvā olduķdan şoñra biñ yüz üç senesi Cumāde'l-Āhiresinüñ yigirmi sekizinci gicesi deryā-yı bīkerān-ı ‘ālem-i fāniden Iā ‘āsimu'l-yevm min emri'l-lāh makāliyle gūyā olaraq ref-i raħt u vücūd u ‘azm-i semt-i bekā-yı ħulūd eylediler. Müşārun-ileyhüñ her fende eli ve me‘ārif ve ‘ulūm-ı cüz’iyye vü külliyyede medħali oldığından ġayri elsine-i selāsedē nażmen ve neşren neşr-i maṭbū‘-ı tāriħinden ma‘lūmdur. Haqq bu ki inşāsi raġbet-şiken-i Münseħat-ı Ḥarezmī ve bedi‘-i zamān ve sebk ü encām elfāżi dağzen-

i kalb ve sāf ve h̄āce cihān olup şī‘ri Seb‘ a-yı Mu‘allağaya sāmin aşdāf-ı elfazında dürer-i me‘āniyi laṭīfe ḫāmin olup cem‘ itdiği kütüb-i devāvīn-i nefīse h̄āric-i Haddā-Hesa ve imzāsiyla ulūf-ı derecelerine resādur. "Āşım Īsmā‘īl Efendi ķıldı Firdevs-i mekān" nevres-i merhūmuñ fevtine inşād itdiği tārīhdür. Müşārun-ileyhüñ eş‘ärindən yād-ı rāşit olan bu beytler bu mahalle ḫayd olındı. Beyt:

Hep hüsn ü ‘aşka dā’ır imiş güft-gū-yı halk

Dillerde dāstān imiş esrār şandığım

Velehu:

Demm-i tiğ siyeh-tāb-ı nigāhuñ kılma zehr-i ālūd

O kudretden mükeħħal çeşme zālim sürmeler çekme

Yüksek Қaldırıım Civārında Molla Gürānī Mahallesinde kendülerine mensüb medrese ħażiresinde medfūndur. Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Veli'y-yü'd-dīn Efendi

Müşārun-ileyh Silivri Қapusı dāħilinde Yayla semtinde sākin Șolağ Başı el-Hacc Muṣṭafā Ağanuñ şemere-i fu‘ādı ve reyhān-ı rey‘ān-ı gūlistān-ı murādı olup türbe-i feyz-i ķadr ile mümeyyiz miyān-ı ḥuşk u ter olduķda pederlerinüñ binā-kerdesi olan medrese ibtidā’en hāricle Ebezāde ‘Abdu'l-lāh Efendi meşīhatinde bunlara müyesser olmuş idı. Bir müddet şoñra müfettiş ḥaremeyn ve nesķ-sāz-ı evķāf-ı buķ‘ateyn-i mübāreketeyn olup devre-i mu‘tādesin ikmāl ile Halebū'-Ş-Şehbāya hākim ve hengām-ı fitratda zur-ı bazū-yı ser-keşān ile manşıbı alup dört māh mürüründə Ğalağa ķazāsiyla ħadše-i deründan sālim olmuş idı. Bundan şoñra Mışır Қāhire manşıbı ile be-kām ve Medīne-i Münevvere ķazāsına neyl ile ‘azm-i Ravża-yı Seyyidü'l-Enām ve ruhsā-yı ‘atebe-i Beytü'l-ħarām olup ba‘dehū İstanbul pāyesiyle vāyedār ve altmış ṭokuz Şa‘bānında Șadāret-i Anaṭolı ile kām-kār ve yetmiş birde Rūm İli Șadāretiyle taṭyīb ve altı māhdan şoñra Mağnisaya ta‘zīb olınmış idı. Bir seneden şoñra vāreste-i ḫayd-ı ġurbet ve vāṣil-ı āstāne-i sa‘ādet olup yetmiş üçde Çelebzāde vefāt ve ‘azm-dār-ı mükāfāt eyledükde tārīħ-i naşbları olan fażl-ı Rabbānī ile nā'il-i dest-māye-i kām-rānī ve Cumāde'l-Āħire selħinde şeyħü'l-İslām ve girih-küşā-yı mu‘dilāt-ı umūr-ı hāşş u ‘āmm oldılar. Halil Resā Efendinüñ nazmen ola dā’im Veli'y-yü'd-dīn

Efendi Şadr-ı fetvāda ve Müstakīmzādenüñ nesren "hoş-nüvis-i 'ulemā" meşihatlerine tārīh-i vākı‘ olmuşdur. Tevcīh-i meşihat Hilālinde haste bulunup ferve-i beyzā hānelerine ırsāl olınmak zamānlarında vuķū‘ bulan keyfiyyātdandur. Hiddet-meşreb-i isnād ve yetmiş beş senesi Şaferinüñ beşinci yevm-i ahđ-i mesnedinden tecnīb ü ib‘ad olındığından ġayri hacca me’zūnen mevsimi gelinceye dek Burusada iķāmete irāde-i hūmāyūn vuķū‘ bulmuş idi. Bir müddetden şoñra āstāne-i sa‘ādete ‘avdet ve evkātını vaḳf-ı ta‘āt-ı Cenāb-ı eħadiyyet eyleyüp seksen Zi'l-Ka‘ desinde mükerren şeyħü'l-İslām olup lākin pīr-i fāni bālig-i nişāb-ı zindegānī oldukçalarından bu def‘a vücūdlarına tārī olan maraż u sakm-ı ‘ilāve-i derd-i şeyħūhet ü herem olmağla seksen iki Cumāde'l-Āhiressinüñ on üçüncü salı günü ‘āzim-i semt-i dārū's-selām oldılar. Otaççılar kurbında Murād Efendi zāviyesinde medfūndur. Müşārun-ileyhüñ çīre-desti himmetiyle nüvişte olan kīt‘āt-ı ta‘ālik müsellem-i erbāb-ı tedķīk olup şīve-i hūtta-yı īrāniyān-ı dil-dāde ve cevdet-i қalemine hoş-nüvisān-ı ruzgār-ı ‘āşılık-ı üftāde olup kaşāne ve ķuşur-ı şahāne ešer-i hāme-i behzād-nümāyişleriyle hem-naķş-ı nigār hāne-i čin ü sevād medār-ı kilk-i müşikāfları vesme-i ebrū-yı hūr-ı ‘ayn olup Sultān Bāyezīd Cāmi‘i dāhilinde bir kitāb-hāne-i bedī‘ ü'l-inşā-yı binā ve derününe nefāyis-i kütüb-i imlā ve bāligen mā-belağ vaḳfinı tertīb ile ihrāz-ı dest-māye-i şenā idüp ekşer mahallelerde bulunmayan kütüb-i nādirde o kitāb-hānede mevcūd izdiħām-ı talebe ile dā'imā istifāde-i ‘ulūm olındığı meşhūd olup hāric sürede mu‘allā-simātlarına müstened olan çeşme-sār-ı nüzhetgāh-ı sağār u kibārdur. Mükerren Şadr-ı Vālā-yı Rūm İliyi hā'iz re'isü'l-'ulemā iken ‘āzim-i gülşen-i senā-yı bekā olan maħdūm-ı me'ālī-melzūmları Muhammed Emin Efendi Hażretleri dahı kütüb-i girān-bahā-yı iştirā ve pederleri merħūmuñ kitābhānesine vaż‘ ile hākk-ı nebūti icrā eylemişlerdir. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Muştafā Ḥan-ı Şālişde iki def‘ada yedi sene bir māh miķdāridur. Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Ebū Bekr Efendizāde Ahmed Efendi

Müşārun-ileyh Tirevī Ebū Bekr Efendinüñ maħdūm-ı me'ālī-melzūmidur. Biñ ṭoksan yedi senesinde dest-ārā-yı minā-yı serā-yı vücūd olup nişāb kīrk ve temyīze resīde ve nilūfer-zār-ı haṭṭ-ı ‘izārı demīde olduńda Şeyħü'l-İslām Maħmūd Efendiye

dāmād ve hāric rü'üsüyla ber-murād olmuş idi. Kırk ikide Ğalaṭa ve kırk sekizde Mışır Harem ve elli üçde Mekke-i Mükerreme ile mükerrem olup elli yedide İstanbul kādīsı naşb u ta'yīn ve altmış dörtde Şadr-ı Anatolida temkin olinup altmış ṭokuzda Şadr-ı Rūm ve yetmiş bir senesi tekerrür-i şadāretle maḥsūd-ı 'ulemā-yı rüsūm olmuş idi. Yetmiş beş Şaferinde şeyhü'l-İslām ve müşkil-küşā-yı enām olup sekiz aydan şoñra zātına buṭū ve reḥāvet-i isnād ve mesned-i vālādan ib'ād olındıysa da şunūf-ı şāhāne ile memnūn ve kış günleri hānesinde ve yaz günleri sāhilhānesinde iķāmete me'zūn olup du'ā-yı devām-ı pādşāhī ile meşgūl iken biñ yüz sekzen bir senesi Şaferinüñ beşinci günü enfās-ı hayātı tamām ve rızk-ı maķsūmı hītām bulup hīrāmān-ı nūzhetgāh-ı rīḍvān ve 'āzim-i riyāż-ı keşīrū'l-hiyāż-ı cinān olup Bahā'ī Efendi Mezāristānında pederi cenbinde defīn-i hāk-i 'itir-nāk oldu. Müşārun-ileyh ekşer 'ulūmdan hāber-dār ve h̄ān-ı ni'meti mesbūt-ı kibār u şāğār bir zāt-ı 'ālī-tebār idi. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Sultān Muştafā Ḥan-ı Şālisde sekiz ay miķdāridur. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Pīrīzāde 'Osmān Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh biñ yüz elli sekiz sāli Şaferinde şeyhü'l-İslām ve müfti'l-enām olan İbn-Haldūn mütercimi Pīrīzāde Şāhib Efendinüñ maḥdūm-ı me'ārif-i rüsūmlarıdır. Vilādetleri biñ yüz yigirmi iki sālinde vākī' olup 'unfuvān-ı şebābı tekmīl ve 'ilm-i fūnūni taħṣīl eyledükden şoñra biñ yüz kırk iki senesinde tarīk-i tedrīse dāhīl ve ḥasbe'l-'āde devr-i medāris ile biñ yüz elli birde maħrec-i Ğalaṭa ile rütbe-i mevleviyete vāṣil olmuşlar idi. Elli yedide Ka'be pāyesiyle ikrām ve elli sekizde vālid-i mācidleri şerefde Şadr-ı fetvā oldukça ḫalem-i berekāt-ı tev'emleriyle İstanbul ḳażāsiyla nā'il-i merām oldılar. Yüz altmış beş Şa'bānında Şadr-ı Anatoli ile tebcīl olinup müddet-i mu'tādelerin itmām u tekmīl eyledükden şoñra yüz altmış ṭokuz ḡurre-i Şaferinde Sultān 'Osmān Ḥan-ı Şālis ḥaẓretlerinüñ çend māhemānet-i hīdmetlerinde bulunup sene-i mezbūre Şevvāli evāhīrinde Şadr-ı vālā-yı Rūm İliye i'tilā ve yüz yetmiş senesi ḡurre-i Rebi'ü'l-Evvelinde 'azl ve nice sāl Burusada iķāmete mübtelā oldu. Yüz yetmiş beş Şa'bānı evāhīrinde şāniyen ba'de'l-'azl yetmiş ṭokuz senesi rebi' -i şānisinde şālişen zīver-efzā-yı Şadāret-i Rūm İli olmuşlar idi.

Senesi tamāmında istī‘ fā ve inzivā ķilup bu hāl üzere iken Şeyhü'l-İslām Veli'y-yü'd-dīn Efendinüñ irtihāl-i dār-ı bekā eyledigi yüz sekzen iki tārīhi Cumāde'l-Āhiresi dördüncü günü şadr-ı celīl-i fetvā ile iclāl olındılar. "Şād olup didi melek bu Haqq-ı kelām" "Şeyhü'l-İslām eħaħk-ı tārīħ-i tāmm" vāķī‘ olmuşdur. On altı aydan çend rūz ziyādece müddet-i fetvālārı ‘aşr-ı Sultān Muştafā Han-ı Şālisde ķarār u tekmil ve sekzen ikide çehre-efrūz-ı bürüz olan Moskof Seferi esnāsında müteşaddir-i fetvā bulunup infi‘ āl ve te'sir-i inkidār ile 'Osmān sitem-dīde (1182) tārīħinde ya‘ni biñ yüz sekzen üç senesi Zi'l-Ka‘ desinüñ altıncı günü riħlet ve Akşarayda Murād Paşa Cāmi‘ i merķadinde Şadr-ı Esbaħ Kara Dāvud Paşa ķabri ķurbında defīn-i türbet oldu. Müşārun-ileyh nazm u nesr ile mümtāzü'l-aķrān ve beyne'l-etrāb meħħar-ı ȝevi'l-elbāb muħibb-i fuķarā seħā-nādire-gū bir ȝat-ı bī-hemtā idı. Tab‘-ı nūvāz ile me'lūf ȝi'r ü nażm bulunmaġla ba‘ži veķayi‘e tārīħleri ve Sāhib mahlaşıyla eş‘ār-ı dilārāları vardur.

Gōñül yap zāhidā beyt-i Hudādur ta‘āt istersün

Muħakkakdur ki bāb-ı cenneti hātir-ṣiken aċmaz

Beyt-i eş‘ārı belāğat şī‘ārlarındandur. Rahmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Muhammed Sa‘īd Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh ibtidā-yı cülüs-ı Sultān Maħmūd Han-ı Evvelde şeyhü'l-İslām olan Mīrzāzāde Şeyh Muhammed Efendinüñ ferzend-i ercümendidür. Yüz yigirmi iki tārīħinde tevellüd iderek otuz üç tārīħinde ṭarīķ-i tedrīse dāhil ve peder-i ekremleri meşīħatde bulunmak ħasebiyle ṭayy-i merātib iderek ħāmise-i Süleymāniyyeye vāśil olduķdan şoñra pederleri ma‘zūl olmaġla beş sene ķadar rütbe-i mezkurede beklemiş idı. Biñ yüz kırk beşde İzmir ve elli altıda bilād-ı erba‘ adan Burusa ķażāsı ve sene-i mezbürede Mekke pāyesiyle be-kām ve altmış birde İstanbul ķażāsıyla maķzi'l-merām olup yetmiş bir Sha‘bānında Şadr-ı Anaṭolı ve yetmiş üç Şevvāli evāħirinde Şadr-ı Rūm bi't-teşrif ba‘de'l-azl yetmiş beş Muħarreminde nekābet-i eṣrāf ile talṭif buyrılmış idı. Yetmiş yedi sāli Rebi‘ ü'l-Šāniśinde tekrār Şadr-ı Rūm ile ikrām olınup bir sene tamām-ı müddet ile istī‘ fā ve yetmiş sekiz Zi'l-Hiccesinde manṣib-ı nekābetden dahı inzivā ve sekzen bir senesi

Cumāde'l-ulāsı evāhirinde tekrār naķibü'l-eşrāf olup sālişen Şadr-ı Rūma nakl olinmişlar idi. Müddet-i 'örfiyesi teknilinde fark-ı külli ile sübha-şümār-ı 'ibādāt-ı Cenāb-ı Mevlā oldukları hälde sekzen üç senesi Zi'l-Ka' desinün altıncı günü şeyhü'l-İslām bulunan Pīrīzāde 'Osmān Efendiye ḥayrū'l-ḥalef olup 'aşr-ı Sultān Muṣṭafā Ḥan-ı Sālişde üç buçuk sene miğdārı zīver-efzā-yı maķām-ı meşīhat olmuş idi. Nahīf ü nazīf ve fāzıl u 'afīf bir ẓāt-ı şerīf olup ḥaqqāniyyeti söyler ve mürāfa' ātda fevķa'l-'āde taħkīk ü tedkīk-i müdde'ā eyler idi. Lākin ẓāten ẓā' ifū'l-bünye ve naħifū'l-tertīb olup 'ömri 'ilel ve eskām ile geçüp hele ẓā' f-1 pīrī dahı geldükde vücūdı bütün bütün mecmu'a-yı 'ilel olduğından rüküb u nüzüle ve kīyām u ku'ūda muğtedir olamayarak bir meyyit-i müteħarrik olmağa ziyāretlere gidemeyüp ḥattā mu'āyededen mažhar-ı 'afv-ı hūmāyūn olmuş idi. Vākī' olan isti'fāsına mebnī sekzen yedi Cumāde'l-Āhiresi ġurresinde 'azl ile Üsküarda vākī' ħānesinde iżkāmet üzere iken biñ yüz sekzen sekiz senesi Zi'l-Hiccesinün on sekizinci günü vefāt idüp na'şı Karaca Ahmed nām mahallede peder ü cedleri dā'iressinde defn olinmişdur. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ṭarīk-i 'ilmīyyenün niżāmātını tevṣīk ile vaż'-ı ḫadīmīne i'āde esbābına teşebbüs eylemiş ise de īcāb u vaqt ü hāl üzere bu yolda ḥekīmāne ve müşfikāne hareket-i lāzimeden iken taħrif ü ta'rif hūşşalarında ifrāt u tefrifden hālī olmamasıyla netice-i me'mūleye vaşıl olmamışdur. Müşārun-ileyh şuleħā ve pīr ü 'ulemā šāh-rāh şer'-i şerīfe sālik nūfūz-1 kelāma mālik istikāmet ile mevşūf-1 hīdemāt-1 'ilmīyyeye iştigāl ile ma'rūf tārik-i zīnet ve ḥaşmet-vakūr ve ḥulki-cūd ve mükerrem idi. Raħmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Şerīfzāde Es-Seyyid Muhammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh mevālī-yi kirāmdan Yeñişehirli Şerīf Efendi merħumuñ ferzend-i sa'īdi ve şāhib-i fetāvā Şeyhü'l-İslām Çatalcalı 'Alī Efendinün hafīdi olup biñ yüz on beş tāriħinde mütevellid ve otuz üç senesinde müderris ve elli ṭokuz tāriħinde Amid kažasıyla dāhil-i silsile-i mevālī ve hasbe't-ṭarīk Burusa ve Mekke pāyeleriyle nekābet rütbelerine nā'il ve yetmiş Muħarreminde İstanbul ḫādīsi ve sekzen Muħarreminde Şadr-ı Anaṭolı ve sekzen üç senesi Şa'bānında Şadr-ı Rūm İli ve sekzen yedi ġurre-i Cumāde'l-Āhiresinde şeyhü'l-İslām olmuşlar idi. 'Aşr-ı Sultān

Muştafâ Han-ı Sâlisde altı buçuk ay miğdârı mesned-i vâlâ-yı fetvâda bulınduğdan şoñra seksen yedi senesi Zi'l-Hiccesinüñ on beşinci günü 'azle mübtelâ ve altı sene hânesinde ikâmet idüp fi'l-asl 'illet-i pîri ile nâ-tuvân olup hezâr-ı meşâkkat ile edâ-yı rükû' vü súcûd ider iken nâ-mizâc olarak biñ yüz töksan üç senesi Zi'l-Hiccesinüñ on altıncı cum'a gicesi 'âzim-i dâr-ı bekâ oldilar. Hâzret-i Ebâ Eyyûb Enşâri civârında Şeker Pâre Türbesi ķurbında kâ'in Çivizâde merâkîdinde medfûndur. Müşârun-ileyh şâhîhü'n-neseb kerîmü'l-ħaseb fâris-i firdevs ferâset-pâkîze-i haṭt u kitâbet-i şerîf ibn-i Şerîf zât-ı laṭîfi müstaġnî-yi tavṣîfdür. Hoş-nüvîs ta'likât olmaǵla kesret-i kitâbet ile mevsûf idi. Raḥmetu'llâhi 'aleyh.

El-Mevlâ El-Fâżıl 'İvaż Muhammed Paşazâde İbrâhîm Beg Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Maḥmûd Han-ı Evvelüñ vüzerâ-yı 'âlî-şânından Fâtih Belgrad 'İvâz Paşanuñ ferzend-i fürûzende-i ahteridür. Nihâl-i vûcûd-ı bih-bûdları biñ yüz otuz iki senesinde Dârû's-Salṭanada bâd-âver-i ḥadîka-i şühûd olmuşdur. Birâderi Ḥalîl Paşa dağı şâhib-i mihr olduğu seyf-i ġâlib (1182) senesinde ordu-yı hümâyûnda kendüleri necâbet ve feṭânet ile ma'rûf olup le 'alleküm tettekûn târîhinde ibtidâ' hâric ile dâhil-i ṭârik-i ḥayru'l-ferîk olup derecât-ı tedrîsi ba'de't-te'sîs biñ yüz elli üç târîhinde Yeñişehir Fenâr mahreci ile be-kâm ve yüz altmış üçde Maḥrûsa-i Burusada dağı pîrâye-i seccâde-i hûkûmet-i enâm olmuşdur. Biñ yüz altmış beşde Medîne-i Münevverede hîdmet-i şerî'at-i şerîfe müyesser olup ba'de'hî vaṭanlarına vâşıl ve sa'ādetâhanelerinde istirâhat hâşıl oldukça 'Oşmân Kethüdâzâde İsmâ'îl Efendi şâniyesi 'azlinde hîdmet-i şerî'at-ı Dârû's-Salṭana ile şeref-yâb oldilar. On sekiz ay mûrûrinda istî'fâ idüp Sîddîkzâde Muhammed Ḥalîl Efendi hûkûmet-i İstanbul ile meşgûl iken 'âzim-i maḥfil-i bekâ oldukça yetmiş üç Cumâde'l-şânîsinde şâniyen bâ-pâye-i Anatoliya me'mûren töküz aydan ziyâde hîdmet-güzâr olmuşlar idi. Yetmiş beş Muḥarreminde Kâtibzâde Muhammed Reffî Efendi refînde Şadr-ı Anatoli olup müddet-i 'örfîye-i kâmilesin teknil ve inzivâ eyledi. Seksen târîhi Rebi' ü'l-şânîsinde Pîrizâde 'Oşmân Efendi 'azlinde Şadr-ı Rûm İli ile kâm-yâb ve bir sene-i kâmile hîdmet-i şerî'at-ı şerîfe ile şeref-yâb oldu. Seksen bir senesi şehr-i Ramažânında Şâlih Efendizâde Muhammed Emin Efendi 'azlinde

hükümet-i Şadr-ı Rūm tekrar kendülere tevcīh ile tebcīl olinup müddet-i mu^ctadesin tekmīl itmiş idi. Dürriżāde Muṣṭafā Efendinüñ def^ca-yı şâlısesi ‘azlinde şeyhü'l-İslām (1188) tārīhinde evāhir-i şehr-i Recep-i şerīfde lābis-i ferve-i beyzā ve cālis-i şadr-ı vālā-yı fetvā oldılar. Biñ yüz seksten ṭokuz senesi Cumāde'l-Āhiressinde Tolma Bağçede Kırımlulara ziyāfet tertib olındığı gün Şadr-ı A^cżam 'İzzet Muhammed Paşa ile istirahat ve şohbet esnāsında pederinden mevrūş Selīm Ağaya sene-i sâbiķa üzere bir muķāta^ca ricā itdükde Şadr-ı A^cżam otuz kīse żammıyla tālī var deyü i^ctizār ideyim dirken müfti^c-yi müşārun-ileyh 'avām-ı nās ve bā-ḥuṣūş Tatar arasında ǵażabnāk olarak papuçsız çadırdan hūrūc ile ‘arabasına binüp yalısına gitmiş idi. Ol şırada Şadr-ı A^cżam ‘azl olinmiş ise de kendüleri dahı Bekkōz kažāsında ikāmete me'mūr olarak bu hāl üzere on bir aydan ziyādece inzivā itmiş idi. Yüz ṭoksan ṭokuz tārīhi Cumāde'l-Ūlāsi evāhirinde Dürriżāde Muhammed 'Aṭa'u'llāh Efendi ‘azlinde sāniyen şadr-ı vālā-yı fetvā ile tekrim ve ol ferve-i beyzā eskiden biçilmiş ḥaftānı olduğın bu tārīh-i güzide tefhīm eyledi "Bīkes-nūvāz-ı erħam-ı müfti'l-enām-ı 'ālem" (1199) lākin selefinüñ ‘azli ve az zamānda vefātı şehādetiyle bir sā'at menħusada lābis-i libās-ı fetvā-yı tekerrür eylediginden bu kerre dahı ba^cżi eṭvārı mizāc-ı mülükāneye muġāyir geldiginden naşbindan seksten üç gün geçdükde ya^cni biñ yüz ṭoksan ṭokuz senesi māh-ı Sha^cbānunuñ on dördüncü günü belā-yı ‘azle mübtelā oldı. Etbā^c vü hüddāmı keşīr olup meşīhatden infiṣālı hasebiyle me'lūf oldukları fevā^cid ü ‘avā^cidden maħrūm olduklarından ṭolayı maħall-i be-maħall mesāvi ve metā^cib-i devleti mevzū^c-bahş itmege mübāşeret itdüklerine ve kendüsü dahı müte^cazzim bir zāt olduğu hālde iqbāl-perest olan bir ṭakım iħtiyātkārlaruñ iħtilātından iħtiraz itmeyerek lisānından ba^cżi ṭokunaqlı sözler şādir olduğına mebnī İstanbuldan teb^cidi lazı̄m gelmekle sene-i merķume Zi'l-Ķa^cdesinüñ ṭokuzinci günü arpalıkları olan Ankaraya nefy ü iclā olındı. Ba^cdehū Maħrūsa-i Burusaya taħvīl olinup munṭażir-ı luṭf u ‘ināyet-i devlet iken cülūs-ı Hażret-i Sultān Selīm Handa mevsimi ile hāne ve şāhīlħānelerinde ikāmete me'zūnen ‘ukūd u iṭlākları müyesser olup āstāneye vaşl u šumārende-i eyyām u leyāl iken biñ iki yüz on iki sāli gurre-i Zi'l-Ķa^cdesinde Akşaray kurbında hānelerinde ķu^cud eyyāmında irtiħāl idüp Sultān Bayezid

mağberesinde defn oldılar. Defn ateynde on dört ay kadar zamān-ı fetvāları vardır. Rahmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Şāliḥ Efendizāde Muḥammed Emīn Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh devr-i Sultān Muṣṭafā Ḥan-ı Ṣānīde Anatolı pāyesiyle İmām Sultānī olan merhūm Top Kapulu Şāliḥ Efendinüñ şulbünden biñ yüz yedi senesi Ḥilālinde Edirnede tevellüd idüp otuz iki senesi eṣnāsında müderris ve altmış senesi Şa'bānında Selānik Mollāsı ve altmış altı Muḥarreminde Şām ve yetmiş bir senesinde Medīne-i Münevvere ve yetmiş dört senesi Rebi' ü'l-Āhîrinde İstanbul kādısı olmuş idi. Seksen bir senesinde Anatolı pāyesine nā'il ve seksen dört senesinde Şerīfzāde Efendi yirine bi'l-fī'l Anatolı ve seksen sekiz senesinde Dāmādzāde Muḥammed Murād Efendi yirine Ṣadr-ı Rūm İliye vāṣıl olmuşlar idi. Yüz seksen ṭokuz senesi Cumāde'l-Āhiresinde maḳām-ı vālā-yı fetvāya revnaḳ-efzā ve mütelebbis-i ferve-i beyzā olup on yedi ay miḳdārı maḳām-ı meşīḥatde karār itmiş ise de istilā-yı pīrī hasebiyle eṭrāf u havāṣisini lāyikyla žabṭ u rabṭ idemeyerek ba'zı mertebe-i lisāna geldiginden ṭoksan senesi Şevvālinüñ ṭokuzinci günü 'azl olındı. Ta'likāt u mensūbātinuñ vuķū'a getürmiş oldukları ba'zı fāhiṣ işler 'ayān olmağla 'azlinden birkaç gün şoñra Burusaya nefy ü iclā olındı. Mahall-i menfāsına vuşūlünde otuz gün mürūrunda ya'ni biñ yüz ṭoksan bir senesi Muḥarremü'l-Ḥarāminuñ dördüncü günü vefāt idüp Hażret-i Sultān Emīr civārında defn-i ḥāk-i 'ıtır-nāk oldu. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ehl-i luṭf u seḥā ve melāz-ı fuḳarā olup ḥukūk-ı kādīmeye ri'āyet ider mürūvvet ve fütūvvetlü bir zāt-ı hüceste-ṣifāt olup sūlūş malından aḥz olınacak 'akardan olmak üzere Şeyh Murād Efendi Tekyesine nān-bahā ve ḥatm-ı ḥāce-gān için vazīfe ve Top Kapu ḥavālīsinde kā'in ḥānesi civārında olan Aḥmed Paşa Cāmi'i ḥuddāminuñ vazīfelerine beşer aķçe žamīme ve medresesi hücürâtına birer pāre nān-bahā ta'yīn itmişdir. Rahmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Vaṣṣāf Efendizāde Muḥammed Sa'īd Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyhüñ yüz on ṭokuz senesi Ḥilālinde şeyhü'l-İslām olan 'Abdu'llāh Vaṣṣāf Efendinüñ şulbünden mütevellid ve kırk üç senesi eṣnāsında müderris ve altmış dört senesinde Ğalaṭa Mollāsı olmuş ve altmış sekiz Ḥilālinde

pederleriyle beraber menfiyen Burusada bir müddet ikāmet iderek ba^cde'l-ıtlāk pederinüñ ḥalefi olan Murṭażā Efendi tarafından nişāne-i sihām-ı cefā olup ḥattā Mekke pāyesi aldıdan şoñra on bir sene miķdāri İstanbul pāyesinde tevkīf olnmış idi. Lākin emr-i dünyā içün kimseye ser-fürū itmez bī-niyāz ve ‘ālī-cenāb bir zāt olduğından aşlā fütür getirmeyerek kīsmet-i ezeliyeye rīzā-dāde olduğu hālde ḥānesinde muķīm ü mütemekkin oldu. Her ne ḥāl ise *Fe-inne'l-yüsre ye'ti ba^cde 'usur* müfādī zāhir olarak seksen iki tārīhinde Anatolı kādī-i ‘askeri ve seksen altı sālinde Şadr-ı Rūm ve ferah-bahş senesi (1190) Şevvālinüñ on ṭokuzuncı günü şeyhü'l-İslām olup iki sene yigirmi üç gün miķdārı meşīhatden şoñra inḥirāf-ı mizācı hasebiyle ma^czūl ve neşāt-ābāda muttaşıl olan sāhilhānelerinde müdāvāt ile meşgūl olduğu hālde biñ yüz ṭoksan iki senesi Recebinde tebdīl-i hevā žimnında bi'l-istīzān mahall-i merķūmdan aşl kendü sāhilhānesi olan Mīr-gūn Oğlı Yalısına naql idüp tedbīr-i müdāvāta meşgūl iken şehr-i merķūmuñ üçüncü günü şalāt-ı şubhı edā eṣnāsında minderde itkā idüp ism-i celāli zīver-i lisān iderek rūh-ı revāni vāşıl-ı ravża-yı rīḍvān olup Ebā Eyyüb Enşārī ‘Aliye Rahmeti'l-Bārīde vāķī^c pederleri kabri ķurbında defīn-i ḥāk-i ‘mezār oldu. Müşārun-ileyh keyfiyyet-i ahvāle ve tārīka-yı şūfiyyede hüsn-i ‘ākīdeye ‘ārif bir zāt-ı es^c ad ve tab^c-ı sı^cr şāhibi ve cūd-ı bih-būd-ı emced idi. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Muştāfa Han-ı Sālisde bir sene sekiz ay miķdāridur. Rahmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Es^c ad Efendizāde Muhammed Şerīf Efendi

Mevlānā-yı müşarun-ileyh sābıkān tercemesi yād u tezkār kılınan şeyhü'l-İslām Efendinüñ necl-i necīb-i ferzend-i edībidür. Vilādetleri biñ yüz otuz Muharremiñüñ altıncı gicesinde vāķī^c olmuşdur. Fāżıl-ı ‘afīf tārīhinde şeref-yāb-ı şāhn-ı tēdrīs ve mahrec-i Āmid ile ya^c ni biñ yüz altmış yedi tārīhinde Diyarbekr ķazāsiyla merātib-i mu^ctāde-i tekṁīl ü te'sīs idüp seyyid-^c aded sālinde (74) Maḥrūsa-i Burusa ve sene-i merķūmede pāye-i Mekke-i Müktereme ve yüz seksende ḥükūmet-i Dārū's-Salṭanatu's-Seniyye ile müste^c id olmuşlar idi. Tedbīr-i ḥakkāniyyet (1185) senesi ġurre-i Rebi^c ü'l-Āhirde Şadr-ı Anatolı ve biñ yüz sekzen ṭokuzda Şadr-ı Rūm İli ‘ināyet buyrılıp müddet-i mu^ctāde-i ba^cde't-tekmīl kesb-i rāhat ve biñ yüz ṭoksan iki

Cumāde'l-Ülāsında müfti'l-enām ve ḥallāl-ı müşkilāt-ı hāşş u 'āmm olmuşlar idi. Dört buçuk seneye ḫarīb mesned-ārā-yı fetvā oldukça fromanlı şoñra müddet-i medīd olmak hasebiyle kūşe-i inzivā-yı mesned-i iftāya bi't-tercīh isti'fā itmesine binā'en çoksan altı senesi Şevvālinüñ beşinci pençenbe günü ḥāne ve sāhil-ḥānesinden ḫangısında ister ise istirāhat itmek üzere 'azl olındı. Sāl-i cülus-ı Sultān Selīm Ḫanide ya'ni bin iki yüz üç senesi Zi'l-Ḳā' desinüñ yigirmi yedinci günü def'a-yı ṣānīde telebbüs-i ḥilat-i fetvā ile bi'l-ezīb-i i'zāz u ihtiyāz oldılar. Ammā pādshāh mağfur müceddid-i 'aşr olmak üzere ḫaffe-i niżāmāt-ı mülkiyye ve ḫavānīn-i 'askeriyyeyi tecđid eylemek niyyetinde olup böyle bir vakıt-i nāzikde ise cerī ve cerbezeli bir zātuñ makām-ı meşīhatde bulunması lāzımeden oldığına ve şāhib-i tercümenüñ ḫa'f-ı pīri ve 'illet-i mizāci hasebiyle böyle vakıt-i nāzikde makām-ı meşīhate 'ā'id olan ḥuṭub-ı cismiyenüñ bir vefk-i dil-ḥāh-ı 'ālī irādesine muvaffak olamayacağı anlaşıldıgına mebnī iki yüz dört senesi Muḥarremiñüñ yedisinde 'azl olnup çend māh mürūrunda ya'ni sene-i merķume Ramażānunuñ ḫokuzında manṣib-ı ḥayātdan daḥı ma'zūl olarak irtihāl-i dār-ı bekā eylemişdir. Müşārun-ileyh haseb ü neseb ve şeref-i mevrūs ile mükteseb-cihetleriyle 'uzemā-yı 'ulemādan mānend-i müfred-i mümtāz ve müntehabdur ki ābā vüecdādlarından kendüleriyle ferve-i beyzā-yı meşīhat-i İslāmiyyeyi telebbüs iden ḫokuz 'adede resān ve her biri ḫarīb-ı berīn-i 'uluvv-i şāndur. Fuṣūlü'l-ārā Fī Şe'ni'l-Mülük Ve'l-vüzerā ismiyle birer risāle-i laťifleri vardur. Tevcīhāt-ı ḫalemiyeleri ṭalibinde min cemī' ü'l-cihāt taḥākkuk-ı istihkāk-ı ḫaḳīkiye mevkūf ve vücūh u liyākat ile bāy u gedāya maṣrūf ve ḫaleminden ziyāde mālinā cōmerd idügi beyne'n-nās müsellem ve ma'rūf idi. İki def'a eyyām-ı meşīhati dört sene beş aydur. Elsine-i ṣelāsede şī'r ü inşāya muktedir olduklarından mürettebat dīvānı olup bu kīt'a zāde-i ṭab'-ı şerīfleridür.

Hakk-ı 'alīmest dānībe-tahkīkat-ı ahkām

Cün be-tahkīk-ı der-eflāk-ı muķavvem bāşı

'Ālimü'l-ġayb Hüdāvend-i ḥekīmest hemān

Sūhanest kiz-būd gertumin-ecem bāşı

Velehū nazm

*İtdüm güzeller içre 'alağa efendime
Sad-āferin-i tabī'at-ı dilber-pesendime*

*Tarf-ı rahne-i kākülüñ ol meh görüp demiş
Kıldum rübüde mihre varınca kemendime*

Velehū beyt

*Çıkmaz seher o şehdür devlet serayına
Tā- āf-tāb düşmiyecek hāk-pāyine*

Rahmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Kara Hişārī Es-Seyyid İbrāhīm Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh eşrāf-ı ķuđātdan 'Oşmān Efendi nām zātuñ oğlu olup Kara Hişār Şerīfi ķazāsında biñ yüz on üç tāriħinde tevellüd itmişdür. Biñ yüz yigirmi yedi tāriħlerinde Der-Sa'ādete gelüp 'ammisi ve ķayın pederleri olup mükerrenen Rūm İli ķādī-i 'askeri olan Zeyne'l-Ābidīn ma'iyetiyle Mekke-i Mükerremeye gidüp geldükden şoñra kırk üç senesinde müderris ve altmış sekizde Selānik ķadīsı olup yetmiş dörtde Şām Mollası iken Mekke pāyesi almış idi. Seksen ikide İstanbul ķadīsı ve sekzen üçde naķibü'l-eşrāf iken Anatoli pāyesiyle şāniyen İstanbul ķadīsı ve sekzen dörtde Anatoli ķādī-i 'askeri ve sekzen yedide şāniyen naķibü'l-eşrāf ve töksan ile töksan üç tāriħlerinde mükerrenen Rūm İli ķādī-i 'askeri ve re'isü'l-'ulemā'i'l-'alām olmuş idi. Biñ yüz töksan altı Şevvālinde müfti'l-enām olmuş ise de sinni töksanı mütecāviz pīr ü sālħurde olduğından intilāk-ı baṭına mübtelā olup sekiz ay mürūrunda ya'ni töksan yedi senesi Cumāde'l-Āhiresinüñ on yedinci günü mebtūnen vefāt eyledi. Sultān Selīm civārında vākı' Bekçigöz Mahallesinde ħażire-i mahşūşalarında defīn-i hāk-i 'itir-nākdür. Müşārun-ileyh fi'l-aşl vesīle-i feyz-i ta'ayyüş-i hīdmet ve'n-ni' met olmaǵla hīdemət-ı şer'iyye ve 'örfiyyeden mā'adā umūr-ı şarf-ı zih̄n eylemeyüp mezkür-ı bi'l-hayr olacak bir eṣer-i ibkāsı müyesser olmamışdur. Lākin müsteşār-ı mü'temen-i mālik re'y-i derīn bir şahş-ı ahşen idi.

Müddet-i fetvâları ‘aşr-ı Sultân ‘Abdu'l-Âmid Hanîde sekiz ay on beş gün miğdâridur. Rahmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Dürrizâde Es-Seyyid Muhammed ‘Atâ'u'llâh Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Devlet-i ‘Aliyyede üç defâ a şeyhü'l-İslâm olan Dürrizâde Muştâfâ Efendi merhûmuñ mahdûmî olup biñ yüz kırk iki senesinde mütevellid ve kırk sekizde müderris ve yetmiş ikide Selânik Mollâsı ve yetmiş sekizde Mekke pâyesini hâ'iz ve seksen üç târihindé bi'l-fi'l İstanbul ķâdîsı ve seksen sekiz Cumâde'l-Âhiresi evâ'ilinde Şadr-ı Anaâlı ve töksan ikide Şadr-ı Rûm İli olmuş idi. Töksan yedide mükerrerden Şadr-ı Rûm İli olup sene-i merkûme Cumâde'l-Âhiresinüñ on sekizinci salı günü şeyhü'l-İslâm olarak iki seneye ķarîb makâm-ı meşîhatde bulundukdan şoñra şadr-ı maktûl Halîl Hamîd Paşa ya gaflet ve yâhûd ittilâhâ hasebiyle mümâşât ve müdâhene itmekle müttehim olduğından anuñ ҳakkında zuhûra gelen şerâre-i ǵayz u ǵazab-ı pâdshâhî bunuñ ҳakkında dağı müste'il olarak töksan töküz senesi Cumâde'l-Ûlâsi evâhîrinde ‘azl birle ‘ulemâya eşîd cezâ olan nefy ü ta'zîb mu'âmelesi ҳakkında zuhûra gelerek kethüdası ‘Osmân Efendi ile berâber varup iskât-ı fariâza-yı Hacc itmek için bahren Câniib-i Hicâza gitmek üzere Geliboliya irsâl olındı. Sebeb-i ǵayr-i ǵâfy ile tedâri ci vucuduna müstevlî olan istikâ illetleri bu defâ a zuhûr iden ҳareket-i ķusri ile mütezâyid ve müterakki olmaǵla belde-i merkûmede biñ yüz töksan töküz senesi Recebinüñ altıncı günü vefât eyledi. "Varup ǵayfa Gelibolida Dürrizâde fevt oldı" (1999) târih-i vefatlarıdur. Müşârun-ileyh ǵilm ü mütevâzi ve ǵulleb ķalup nâsa mâ'il ǵâtiri ǵill ü ǵışdan ǵâlî ve mütehayyirler ҳakkında mürûvveti väsiyyeti ‘âlî idi. Yazıcızâde Muhammed Efendi ķuddise sırrahû ķabr-i enverleri ķurbında medfûndur. Müddet-i fetvâları ‘aşr-ı ‘Abdu'l-Âmid Hanîde iki sene on bir ay miğdâridur. Rahmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl ‘Arabzâde ‘Atâ'u'llâh Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh ǵuld-âşiyân-ı Sultân Ahmed Han-ı Șâlisde yigirmi bir sene կadar emânet ve ta'lim-i şehzâdegân һidmet-i celîlesiyle kesb-i şeref ve mefharet ve elli töküz Recebinde Şadr-ı Rûm İli iken ‘âzim-i dâr-ı âhiret eylemiş olan ‘Abdu'r-Rahmân Efendinüñ mahdûm-ı güzinleri olup biñ yüz otuz iki senesi

Şevvâlinde mütevellid ve ellî târîhinde müderris olarak on yedi sene miğdârı Ahî Çelebi ve Üsküdar ve Güzelhişâr Aydîn ve Gelibolu Tîrnova niyâbetlerinde bulunmış ve yetmiş târîhinde Haleb Mollâsı olmuş ve ba‘de'l-‘azl Edirne pâyesi almış idi. Seksen üç Recebinde Şâm ve sekizde Mekke ķâzâsı ile be-kâm ve ŧoksan üçde İstanbul ķâdîsı ve ŧoksan beş Zi'l-Ķâ‘desinde Şadr-ı Anaâlı olup infîşâllerinün beşinci günü Rûm İli pâyesi ve birkaç gün şoñra bi'l-fi‘l Şadr-ı Rûm olmuş idi. Ŧoksan ŧokuz senesi Şa‘bânunuñ on dördüncü günü şeyhü'l-İslâm olup bir müddetden berü vücûdına müstevlî olan ħastelikden bî-tâb bulunmuş iken lâzîme-i mâhiyet-i insâniyyeden olan ħubb-ı câh-ı iktîzâsiyla rûsûm-ı mu‘tâde-i terk itmeyerek altmış üç gün ķâdr-ı maķâm-ı meşîħatde bulunduðan şoñra sinni altmış yedi seneye bâlig olduğu hâlde sene-i merķûme Şevvâlinuñ on altıncı pazar gicesi vefât idüp Şadefçeler içinde iħżâr itmiş olduğu ħażîreye defn olındı. Müşârun-ileyh münşif-i müteverri‘-i halîm ve mütevâzî‘ kibr ü ġurûrdan sâlim lisân-ı ‘âşr-ı ‘âlim bir zât-ı memdûħu'l-şîfat idi. Raħmetu'llâhi ‘aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Dûrrîzâde Es-Seyyid Muhammed ‘Ārif Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh üç def‘ a şeyhü'l-İslâm olan Dûrrîzâde Muştâfâ Efendinuñ mahdûm-ı me‘ârif-i rûsûmlarıdır. Hâricden mahrece varinca terâkkiyât-ı mirkât-i medârisi ba‘de't-te'sîs Mahrûsa-i Burusayı şer‘-i müstaħsen (1188) târîhi üzere bir sene mutâsarrif olup tâmü'l-iħlâs (1194) sâlinde daħi ‘Arabzâde ‘Aṭâ'u'llâh Efendiye İstanbul ķâzâsında peyrev oldılar. Yuġnikumu'llâħ sâli Şevvâlinde Seyyid İbrâhîm Efendinuñ maķâm-ı fetvâya naķlinde şeref-yâb-ı nekâbet-i eşrâf olmuş idi. Biñ yüz ŧoksan yedi sâli ġurre-i Zi'l-Ķâ‘desinde Seyyid Nâfi Efendi ref‘inden Şadr-ı Anaâlı olup ve a‘zamu'l-‘afv (1198) sâli leyle-i ķadrinde mesned-i şadr-ı vâlâ-yı Rûm İli ile be-kâm ve bir sene daħi ma‘an niķâbe-i riyâset-i ‘ulemâya ķiyâm eyledi. Mîkât-ı (1199) hûrmet târîhi Şevvâl-i şerîfinuñ on sekizinci günü lâbis-i ferve-i beyzâ ile müfti'l-enâm ve müşkil-küsâ-yı hâss u ‘âmm olmuşlar idi. Altı ay ķadar müddetinde bir ‘âlî imtiħân idüp ve meşîħat-i ħânkâħ Muştâfâ Paşa tevcîħine tevfîk-i bâb olmuşlardur. Hayr-i ferîk (1200) târîhi Rebi‘-i sânisinuñ onuncı günü hicbir sebeb ve ‘illet-i tahtında olmayarak bi'l-‘azl şâħilħânelerde ikâmetle du‘â-yı Devlet-i

‘Aliyyeye iştigâlle me’mûr oldılar. Halefleri Hamîdîzâde Efendi defî rakîb veyâhûd muğaddemen taraflarından rencîde-i hâtır olmak gibi bir sebeb-i bî-takrib ile evvelâ arpalıkları olan Kütahyaya mevsim-i Hacca dek ikâmet ve şâniyen haccâc ile gidüp ba’dehû tavâf-ı Beytu’llâhu'l-Harâm tâ’if-i pür-leşâ’ifde meks ü ârâm itmek üzere nefy ü ta’zîb itmiş iken ‘avâtif-ı şehriyâr-ı merhamet-nümûn ile tâ’ifde ikâmetden ‘afv ile memnûn ve ba’de'l-hacc yine Kütahyaya ‘avdete me’zûn olmuşlar idi. Mekki Efendinüñ meşîhat-i şâniyesinde sahilhanelerine da’vet ü ‘avdet ile ikrâm olındılar.

Bir zamân iylese de sâ-yı hilâfa cereyân

Yine mecrâ-yı kadîmin bulur âb-ı ihsân

beşâret üzere iki yüz elli senesi Zi'l-Ka’ desinüñ yigirmi ikisinde şâniyen mehâmm-ı meşîhat-i ‘uzemâ’ uhde-i himmetlerine tefviż ve ilbâs-ı ferve-i beyzâ ile müsvedde-i âmâilleri tebyîz kılındı. Kendüleri hâkkında sevk eylemiş olduğu nefy ü teb’îd gadrına karşılık olarak bunlar dahı Hamîdîzade müşârun-ileyh Muştafa Efendiyi evvelâ hacca gitmek ve ba’dehû Mağnisada ikâmet itmek üzere nefy ü iclâ itdirüp münkâde bulunan sâ’ir ‘ulemâyi itlâk itdirdiler. Lâkin ol hengâmda vezîr-i a’zam bulunan ‘İzzet Muhammed Paşanuñ ihmâl ü tekâsül ve rehâvet vü tegâfüllerinden nâşî Vidinli Pâsbânzâde ‘Oşmân Ağanuñ Rûm İlide ba’zı kıla’ ve tülâ’ a tağallüb ü istilâ ve Fransızlaruñ diyâr-ı Mîşriyyeye tasalluṭ u istilâ eylemeleri müşillü Devlet-i ‘Aliyyeye nice nice dâhiye-i dehyâya mübtelâ olmak ķažiyyeleri müşârun-ileyh ‘İzzet Paşanuñ ‘azlini iktîzâ itmekle şâhib-i terceme dahı mu’âmele-yi sûd u ziyânda şerîk-i ‘inân idilerek iki yüz üç senesi Rebi’ü'l-Evvelinüñ on sekizinde ma’iyyet-i ‘azl ile hem-‘inân kılınup hemân ol gice Mahrûsa-yı Burusaya iclâ ve çend mâh mûrûrunda yine ruhşat-ı ric’at ile gird-i kederden taşfiye vü ihlâ kılındılar. Hâne ve sahilhanelerinde istirâhat ve du’â-yı devâm-ı ‘ömr-i şevket-i şehenşâhiye müvâzebet üzere iken iki yüz on beş sâlinde dâne-i dünyeviyye-yi muğaddereleri teknil olmağa murâb-ı rûhi ķasretden tâ’ir ve ‘azm-i serâbistân-ı fî maķ ad-ı sîdâk-ı ‘ind-i melîk-i muğtedir olup cesed-i şerîfleri Üskûdarda Miskinler Kabristânı civârında vâlid-i cedd ü emcedleri maķberesi kurbında defn olındı. "Kurb-ı Hakkda buldu rûh-ı ‘ârif-i

bi'llâh mekân" târîh-i vefâtlarıdır. Erbâb-ı 'ulûm ve tullâb-ı zevî'l-fühûmdan nice müstemendânî-yi rü'üs u mülâzemet ile çerâg-ı dânişmendân-ı medreseden ez-ķadîm her altı ayda ikisi iħrâc olnmak mu'tâd iken bunlar her üç ayda bir iħrâclaruñ i'tiyâd ve bu ķâ'ide-i müstahseneyi vaż' u īcâd ile nice ehl-i dâniş ü isti'dâdî irşâd eylemişlerdir. Def'a-yı evvelîde devr-i Ḥamîdiyyede altı ay ve def'a-yı şâniyeleri sâltanat-ı Şehîd Sa'id Selîmiyyede altı sene ve üç mâh ile yigirmi beş günde nihâyet bulmağla imtidâd-ı müddet ile eslâf-ı kirâmlarından katı çok meşâyiħ-ı iżâma sebkât eylemişlerdir. Raħmetu'llâhi 'aleyh.

El-Mevlâ El-Fâżıl Müftîzâde Ahmed Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh vâlid-i mâcidleri Gelibolida me'zûn-ı bi'l-iftâ olmağla müftîzâdelik ile şöhret-şî'ârdur. Târîk-i tedârişı ba'de't-te'sîs hîdemât-ı şer'iyyede teknil-i merâtib-i te'nîs ile biñ yüz sekzen bir sâlinde ġalaṭa maħrecinde ve mü'eħħaran Edirne pâyesine vâşil ve Sultân Muştâfâ Han-ı Şâlis evâhîr-i sâltanatda ya'ni biñ yüz sekzen altı târîhinde ʐuhûr iden sefer-i hümâyûnda Mekke-i Mükerreme pâyesiyle ordu ķâdîlige nâ'il olmuşlar idi. Toħsan Zi'l-Ķâ' desinde hâkim-i İstanbul ve müddet-i mu'tâdesin bi't-tekmîl toħsan ʈoķuz senesi leyle-i ķadrinde bâ-pâye-i Şadr-ı Rûm-ı Anatoli şadrına vaż'-i kudûm eyledi. Altı ay mûrûrunda Dürriżâde 'Ārif Efendinüñ şadr-ı fetvâdan vak'a-yı infišâliyle sahilħânelerde me'mûren kiyâm eylediginde ya'ni biñ iki yüz senesi Rebî'ü'l-Āħîrinüñ on beşinci günü câlis-i şadr-ı fetvâ ve lâbis-i ferve-i beyzâ oldılar. İhyâ-yı şe'ā'ir-i farż u sünnet ve iħfâ-yı fevâ'id-i ʐulm ü bid'ate şûrû' ve her hûşûṣda ʐevâhîr-i nuşûş üzere te'aşşul-i usûl ü tefri'i-fürû' itmekde iken ol esnâda Nemçe ve Rusya Seferlerinüñ ʐuhûrı erkân-ı devletüñ ber-meşgâleleri hezâr ve her biri bîzâri-yi sıklet-i evzâr ile zâr u nizâr olup şâhib-i tercemeye daħi metâ'-i meşîhat üzere bu ża'f-ı şeyħûħat-ı 'âriż ve bu 'illet ile gâh mütemâriż olmağla pâdşâh ķadr-dân 'Abdu'l-Ḥamîd Han iki yüz iki senesi Şaferinüñ on beşinci günü rahât-ı 'azl ile şâdân eylediler. Beglerbegi nâm mevkî'i-behišt-fâmda vâkî' sahilħâne-i şafâ-yı âşıyânelerinde ārâm ve şübh u şâm tilâvet-i Kur'ân-ı Mübiñve muṭâla'a-yı 'ulûm-ı dîn ile taħayyûd ve 'ibâdât-ı fürûż u nevâfil ile taħarrüb ü ta'abbûd üzere iki sene

miğdârı āsûde ve levh-i derûn-ı şafvet-nümûnlarından maḥabbet-i dünyā "Ke'n nakşî 'ale'l-mâ'i sūdeh" olmuş iken Ḥamîdîzâde Muṣṭafâ Efendinüñ şadr-ı fetvâ-yı i̇tilâlalarında arpalıkları olan Ankara kažâsına nefy ü iclâ ve böyle bir müctehid ve mücâhidi giriftâr-ı ǵurbet-i belâ eylemişler idi. İki yüz dört senesi Ramažânunuñ yevm-i erba'ında Mekkî Efendi işâretleri üzere itlâk ve Şevvâlûñ on altısında yine sahilhânelerde 'avdet ile mažhar-ı ibtihâc olnmış idî. Beyt:

Kemend-endâz-ı dehrüñ kimse bendinden halâs olmaz

Zamâne gösterür Behrâm isen de 'âkîbet-i kûri

Lâzimesince kûh-endâz-ı hâdimü'l-lezzât iki yüz altı senesi Rebi'ü'l-Evvelinüñ on üçüncü yevm-i işneynde mîtin-i metîn-i memâat ile ol rûkn-i rekîn-i dîn-i mübîni hedm ü ifnâ ve öyle bir cebel-i şâmihi merâkîd-ı Üskûdardan Havz Kapusu civârında bir mezâr-ı teng ü târda ketm ü iḥfâ itmekle mevtü'l-âlim ke mevti'l-âlem şüretleri bedîdâr ve 'âmme-i Müslimîn bu һayr-ı dehşet-i eşerden pejmürde-i endûh u efkâr oldılar. Merhûm müşârun-ileyh 'ulemâ-yı 'aşrı miyânında mürvârîd bir dürr-i ferîd ve mişâl-i faşş-ı yâkût bir gevher-i bî-nedîd idî. Mübtelâ-yı za'f-ı pîrî iken yine iḥkâk-ı hâkda cüst ü çâlak ider şüret-i ǵažabda görünüp ǵâyet-i derecede hâlim ve nihâyet-i mertebede mütevâzî ve leyxinü'l-cevâb ve vaķâr u meskeneti câmi' bir zât-ı ma'murü'l-cevâníb idiler. Âşâr-ı fezâ'illerinden Beyzâvînûñ ba'zı mevâzî-ı müşkilesi üzerine mu'teber ve müte' addid resâ'illeri olup esnâ-yı fetvâlarında iklîm-i Fâs hâkimi Mevlânâ Muhammed cenâbları 'ulemâ-yı Devlet-i Oşmâniyyeden 'âlâ tarîķi'l-imtiħân dört mes'ele-yi mufaşşaladan su'âl ile tâlib-i hâll ü tibyân olduklarında *bir su 'âle yer қomaz ol ǵamze-i hâzır cevâb neşidesi* üzere bi-nefsihi ve bilâ-tekellüf cümlesine müfid ve muhtaşar ecvibe-i şâ'ibe-i taħrîr idüp sâ'ir 'ulemâ-yı a'lâm için esvele-i âyete ve ecvibe-i vâkı'a-yı taħrîz ile կuvvet-i metânetlerine şehâdet ve i'lâmdan ǵayri maşlahat-ı āħîr-i terk ü te'ħîr buyurdılar. El-hâşîl ulûf-ı fezâ'il ü kemâlât ile 'idâd-ı fużalâda vâħid-i kâlif ve meşâyiħ-ı İslâmuñ şâħib-mâyesi idüğü şadr-ı iftâya re's-i mâyede taşaddurlarından zâhir olmak bilâ-ħilâfdur. Müddet-i fetvâları 'aşr-ı Sultân 'Abdu'l-Ḥamîd Hanîde iki sene bir mâh on beş gün miğdâridur. Raħmetu'llâhi 'aleyh.

El Mevlā El Fāżıl Mekkī Muḥammed Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh serā-yı cedid-i hümāyunda kilār-ı hāşşa ağalarından iken taħṣil-i fezā' il ü me'ārif ile dāhil-i sarāydan rü'üs-ı hāric ile çerāğ olmış ve kat'-ı merātib iderek Mekke-i Mükerreme mevleviyyeti ile hā'iz-i ķaşbu's-sebk-i iħtirām ve iħrām-bend-i ziyāret-i Beytu'llāhu'l-Ḥarām olup biñ yüz yigirmi altı sālinde Ḥarem-i Şerīfde mücāveretle sākin olduğu hālde ol maķām-ı pāk-i feyz-nākde vefat itmiş olan Celīl Efendinün mahdūm-ı mükerremleridür. Mažhar-ı levlāk olan ol maķām-ı feyz-nākde mānend-i zemzem-i ḥayāt-ı efzūd-ı rešha-pāş-ı şahā-yı vücūd olmağla nāmī Muhammed Mekkī ile mümtāz u benām kīlinmiş idi. Ba'zi huddāmī mübāşeretiyle Beytu'llāhu'l-Ḥarāmdan şedd-i hirām ve mānend-i Dürr-i Yetim kān-ı cevāhir kevn ü mekān olan bendergāh-ı İstanbulla hirām idüp çend sāle-i hengām-ı şabāveti imrār ve temyīz-i beyāz u sevāda kesb-i iktidār eyledükde ber-muktezā-yı *Uṭlubū'l-'ilme mine'l-mehdi ile'l-laħdi* medlūli şerīfi üzere mülāzemet-i meċālis-i esātize-i 'ulūm ve muvāzebet-i medāris-i cehābize-i fūhūm iderek 'unfuvān-ı şebābetde taħṣil-i māye-i 'avārif ile şeyħ-i vāşil ve tekmīl-i dāye-i me'ārif ile mürşid-i kāmil olup biñ yüz kīrk yedi senesi Zi'l-Hiccesinde rütbe-i hāric ile şah̄n-ı tadrīse dāhil ve nice müddet umur-ı hīdemāt-ı şer'iyyede mutaşarrif ve müdāhil olmuş idi. Biñ yüz yetmiş ṭoķuz senesi Rebi' ü'l-Evvelinde Selānik mevleviyyetine nā'il ve seksen beş senesi Rebi' ü'l-Evvelinde hūkūmet-i Dīnişķu's-Şāma vāşil ve yüz ṭoķsan Muħarreminde ķazā-yı Medīne-i Münevvere ile tenvīr ve ziyāret-i Ravża-yı Muṭaħħara ve Ka'be-i Mükerreme ile dīde-i başarı u başireti karīr kīliniukturādan şoñra vaṭan-ı aşlısine 'avdetle kesb-i rahāt-ı hāşıl eylemişler idi. Ṭoķsan sekiz senesi Ramażān-ı Şerīfinün yigirmi yedinci günü berāt-ı kādr ü refeti tecđid ü neyl-i ķazā-yı Dāru's-Salṭana ile eyyām-ı rūzda 'id-i pür-bālā-yı 'id idüp sene-i kāmile hūkūmet-i ṭayyibe ile taṭyīb-i ḥavāṭir-ı eṣnāf-ı enāmī tetmīm eyledi. Sene-i merkūme Ramażānu'n yigirmi altısında pāye-i Anaṭoliya važ'-ı kādem-i i'tilā ve iki yüz senesi Rebi' ü'l-Āħirinün on birinci günü bi'l-fi'l Şadr-ı Anaṭoliya pāye-i Șadāret-i Rūm dahı 'ilāve-i isti'lā kīlinup yine sene-i merkūme Cumāde'l-Āħiresinün on beşinde Șadāret-i Rūma bā-naķl-i nā'il-i mürūm ve cem'-i riyāset-i 'ilmīyye vü

resmiyye ile şadru's-şudûr-ı karmu'l-ķurūm olmuş idi. İki yüz iki senesi Şaferü'l-hayrunuñ on beşinci günü telebbüs-i ferve-i beyzâ ile maķām-ı fetvâda cevâb-ı lâ vu ne' am birle mesâ'il-i sâ'ilini cerh ü te' dîl eylemiş idi. Yüz dört gün mîkdârı maķām-ı iftâda bulunarak henüz mûcib-i 'azli olacak bir sebeb hâdiş yoğ iken telhî-yi 'azl ile leb-bestesi firâg u lezzet-i 'ilm ü 'ibâdet ile şirîn-sâz-ı dimâğ oldılar. İki yüz beş senesinde şeyhü'l-İslâm bulunan Tevfîk Efendinüñ vukû' -ı vefatına ve Şadr-ı A'zam Yusuf Paşa maķām-ı fetvâya me'mûnu'l-ġâ' ile bir zâtı taķrib ile kesb-i emniyyet-i maṭlabı ve istîzhâr u i'āne ile rü'yet-i umûra meslek ve meşrebi olup dil-hâhi olan zât kim ise anı ricâ itmek ağleb-i iħtimâl olduğına ve şâhib-i tercemenüñ dervîş-nihâd ve hulûş üzere mu'tâd u umûründen ġayri şey'e müdâhele itmedigi mücerreb bulunmasına mebnî sene-i merkûme Recep-i Şerîfinüñ yigirmi ikinci günü şâniyen maķām-ı fetvâya iş'âd olındı. İki yüz altı senesi Zi'l-Ķâ' desinüñ on üçüncü günü icrâ kılinan rü'üs imtiħânından ṭolayı ba'zi kîyl ü kâl-i taħaddüs idüp tarîk-i 'ilmiyyenüñ ber-nizâm-ı tahtına alınması teżekkûr olduğuna ve şâhib-i terceme ise gerçi 'âlem ü fâzil bir zât olup lâkin 'inâyet-i iħtiyâr ve hûsn-i müdâfa' aya 'adîmû'l-iqtidâr olduğından 'inân-ı umûri şunuñ bunuñ eline geçerek meşîhatine müteferri' olan umûr-ı mühimme ba'zi müte'ayyinen zamâne elinde ķalup bu maķûle nizâmât-ı cedîdenüñ icrâsı ile cerbeze aşħâbından nüfuzin īkâ'a ķâdir bir zâtuñ maķām-ı meşîhatde bulunmasına menût olduğından başka yeñiden pek çok şeyler yapılp icrâ olnmak ve hûşuşıyla aħvâl-i 'askeriyye ıslâħ kîlinmak üzere olduğundan her hâlde maķām-ı meşîhatde bir muktedir zât bulunduğuda sâ'ir vükelâya zâhir ve yâver olmak läzîme-i hâl ü maşlaħatdan idügine binâ'en sene-i merkûme Zi'l-Ķâ' desinüñ yigirmi ikinci günü 'azl ile umûr-ı hâricden tekâ'üd ve taķarrüb-i şâh-ı devlet-penâhdan tebâ'üd eyleyüp Rûm İli Hişârında vâkî' şâhilħânelerde iħkâmet üzere iken iki yüz on ikisenesi Cumâde'l-Ūlâsına yigirmi ikinci yevm-i işneyn-i arzû-yı lücce-i raħmet ve zevrak-süvâr-ı ṭâbût-ı maġfirat olup beyt:

Kadriñi senüñ müşallada bilüp ey Bâķî

Turup el bağlayalar karşuña yârân şaf şaf

neşidesi üzere Cāmi‘-i Ebu'l-Fethde cemā‘ at-ı aḥbāb u etrāb-ı edā-yı şalātına şitāb ile Bahā‘ī Efendi Türbesinde ol cevher-i girān-behāyı defīn-i turāb eylediler. Merhūm müşārun-ileyh herkese tevāzu‘ ve şefkat ü merhametde ‘afv-ı cenāḥ ile mevsūm u telebbüs ü meskende miğdār-ı kifāye ile iktifā ve esbāb-ı şöhretden tevakķī vü iħtīfā birle fazla-yı mālī vücūh-ı ḥasenāta maķsūm ve her važī‘ ü şerife tarḥ-ı kūlfet ile def̄ -i vahşet ve bast-ı ülfet idüp iżħār-ı hiddet eylemek ‘indinde muğtaż ve maħsūm idi. Binā‘en-‘ aleyh seksen yedi sene müddet-i ṭavīle-i hayatı şevk ü lezzet-i dāmen-i ‘āfiyet ile güzār iderek emsāl-i kirāmuñ mübtelā oldukları nefy ü ta‘zīb ü ‘azl bī-takrib ile keder görmeyüp ‘azl ü infiṣāllerinde dahı eyyām-ı şitāda ḥānelerinde kūse-güzin-i germiyyet ve hengām-ı şayfda sāhilħānelerinde kenāre-nişin-i selāmet olmuşlar idi. Fażla-yı maşārifinden idħār eyledükleri nuķud ile ištirā-yı emlāk u ‘akār ve cümlesin vaḳf u tescīl ile celb-i riżā-yı Kerīm ü Ġaffār idüp ġallesinden Cāmi‘-i Sultān Muhammed Ḥanda behr-i yevm-i edā olnmak üzere berr ü resiyye ve Rūm İli Hişārında Pertek ‘Alī Cāmi‘inde beher sāl kīrā‘at-i mevlid-i nebeviyye ve hişār-ı merkūmda beher sāl yevm-i mu‘īnde fuķāraya taķsim içün ‘āşure ve pilav zerde ve beher sāl fuķarā-yı ḥaremeyn-i muħteremeyne irsālini şart u ta‘yīn ve her sāl yine derāhim-i mu‘ayyene naşş u tebyīn eylemişlerdir. Āşār-ı kalemleriyle kütüb-i ‘adīde olduğından başka evā‘il-i Beyżāviye bir ḥāsiye ve kaşide-i Bürdeye lisān-ı Türkī üzere şerh-i mufaşşal ve mebāhiş-i sıfātu'llāha dā‘ir bir risāle-i Türkiyye ve usūl-i fiķihdan aksām-ı nażmi beyānda bir risāle-i Türkiyye ve tavżīħden Muqaddemāt-ı Erba‘a üzere bir risāle ve mahall-i sa‘deyn olan isti‘āre-i teb‘iyye-i temsiliyye üzere bir risāle-i Türkiyye cem‘ ü tarşīf ve hüsn-i sebk üzere važ‘ u taşnīf ve ṭariķat-ı Naḳşibendiyeden Dülgerzāde Şeyh Muhammed Śiddīk Efendi Hażretlerinden ve silsile-i Eşrefiyeden şeref-baḥş-ı zümre-i eşrāf olan Mevlānā ‘Izzü'd-dīn Efendi cenāblarından şidk-ı bī‘at ile iktisāb-ı şeref eylemişlerdir. Müretteb ve müzehheb divān-ı eş‘ārı dahı vardur müddet-i fetvāları ‘aşr-ı ‘Abdu'l-Ḥamīd Hanıde üç ay on dört gün Selīm Han-ı Ṣalīṣde bir sene dört ay miğdāridur. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

(*Zeyl*) müşārun-ileyh Mekkī Efendinüñ ‘azli kendüsü iħtiyār ve rükūb u nūzūle ‘adīmū'l-iqtidār olduğından ve hüsn-i müdāfa‘aya ķudreti olmayup ‘inān-ı umūri

şunuñ bunuñ eline geçmiş olmasından nāsi dinilmiş ise de Süleymān Fā'ik Efendi mecmū'asında muharrer oldığına göre müşārun-ileyhüñ 'azline Rūm İli pāyelülerindense mecālis-i meşverete dāhil meşālih-i hafiyye-i devlete mahrem ve vāķif olan Tatarcık 'Abdu'llāh Efendi sebeb olup ḥattā ba' de'l-'azl ziyāret žimnında bir gün yalısına varduñda müşārun-ileyh Mekkī Efendi eṣnā-yı müşāhebetde yalısı ebniyesinüñ eskilüğinden bahsle münāsebet götürüp giceleri sivrisinekden ve huşuşıyla Tatarcıkdan hīc rahātım yokdur diyerek ḥakkında vāķı' olan ihāneti telmīh eylemişlerdir. Mūmā-ileyh 'Abdu'llāh Efendi müşārun-ileyh Mekkī Efendinüñ 'azliyle Dürriżāde 'Ārif Efendinüñ meşīhatine sa'y itmiş ise de müşārun-ileyh 'Ārif Efendi 'Abdu'llāh Efendinüñ nüfuz u iğbālini çekemeyüp nihāyetü'l-emr-i nefy itdirmiş olmasına nazaran mūmā-ileyh 'Abdu'llāh Efendi kendü 'aleyhine ḥareket ile ḥatā eylemiş dimek idüğü Cevdet Efendi Tāriḥinüñ beşinci cildinde muharrer ve mesṭūrdur.

El-Mevlā El-Fāżıl Es-Seyyid Muhammed Kāmil Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Şadāret-i Rūmdan infiṣāl ile Şadr-ı şuffe-i firdevse ittiṣāl eyleyen efḍalu'l-'aşr-ı 'Oṣmān Efendinüñ necl-i necīb ve ferzend-i sa'īdi ve ve min ciheti'l-āmm Şehīd Sa'īd Feyżu'llāh Efendinüñ sebt-i reşīdidür. Biñ yüz kırk bir sālinde feyz-cūd-ı āferīnende-i her mevcūd ile ḥīrāmān-ı mihr-i vücūd olmuşdur. Ba' dehū 'idde-i rüşd ve sedād u isti' dād-ı māder-zād ile meşāhir-i efāzilden istifāde-i envār-ı fezā'il iderek māhiyyet-i ehliyyeti mānend-i māhçärde-i bedr-i kāmil olmaqla yüz elli beş senesi Şa'bānında bālā-reş ve'l-istihkāk sımtu'l-le'āl-i tāriķ-i tedrīse revnaķ-efzā-yı intiżām ve ittiṣāk olup 'ulemā-yı enām ve fużalā-yı be-nām ile medrese-i 'ulūm-ı 'akliyye vü şer'iyye ve mūmārese-i fūnūn-ı aşliyye ve fer'iyye ile istikmāl-i nefse iştigāl ve şarf-ı yevāķit-i mevāķitile istikmāl-i meleke-i kemāl idüp müddet-i tedrīsinde dahı rū-yı ḥandān ve pākī-yi meydān ile āşinā vü bīgāneye baş-ı bisāt-ı ni'met ve bezl-i sımāt-ı mekremetde 'ālā vechi'l-'ayān kibār-ı ķavmi ile hem-pā ve 'inān ve nūfūz-ı kelām ve 'ulüvv-i menzilet ü maķām ile temşiyet-i muṭālib-i žu'afā belki i'ānet-i meşālih-i akṛān u ekfāda bī-rayb u gūmānı 'uzemāyı vaktı ile hem-dest ve hem-zebān idi. Yüz seksen beş sāli Muḥarreminde Ğalaşa ķażāsı ile binā-

yı ikbāli te'sis ve pāye-i Kudüs-i Şerīf ile ķadem-i 'izz ü şerefî tesbīt ü tarşīş kılınmış idi. Yüz ŧoksan bir senesi Şevvâlinde Mîşir-ı meymenet-i maşîr ile makzî'l-merâm ve ba' dehū hükûmet-i belde-i tâyyibe ile taŷyib olinip te'dîye-i merâsim hacc u īfâ-yı levâzîm u şerâ'it-i 'acc ü şecc ile 'avd ü iyâb eyledükden şoñra yüz ŧoksan ŧokuz Ramažân-ı Şerîfinüñ yigirmi sekizinci günü pâye-i İstanbula važ'-ı ķadem ile ser-efrâz ve iki yüz senesi Şa' bâniunuñ on ŧokuzında manşîb-ı nekâbet-i eşrâf ile beyne'l-akrân-ı mümtâz oldılar. Yine sene-i merkûme Zi'l-Ķa' desinüñ beşinde pâye-i şadâret-i Anaçoli ile taşaddur ve iki yüz bir senesi Cumâde'l-Āhiresinüñ on dördinde bi'l-fi'l Sadr-ı Anaçolida tebahtur iki yüz iki senesi Rûm İli pâyesiyle emsâl-i kirâmîna takdîm ü tercîh olinup sene-i merkûme Cumâde'l-Ülâsinguñ yigirmi altıncı günü Muhammed Mekkî Efendinüñ def'a-yı ülâları 'azlinden naşb-ı manşîb-ı fetvâ ile mercî'-i e'âlî vü emâsil kılındı. Biñ iki yüz üç senesi cülûs-ı Sultân Selîm Han-ı Râbi' vuķû bulup teceddûd-i saltanat hasebiyle tâyyibü'l-cereyân olan vuķû'âtından olmak üzere sene-i merkûme Zi'l-Ķa' desinüñ yigirmi yedinci günü 'azl ile hânesinde iķâmet ile istirâhate me'zûn oldılar. Biñ iki yüz beş senesi Muğarrreminde şeyhü'l-İslâm vaqt bulunan Hamîdîzâde Muştâfa Efendi meşîhat-i ma'zûllerinden Dürriżâde Muhammed 'Ârif Efendiyi Kütahya ve Müftîzâde Ahmed Efendiyi Ankaraya nefy itdûrdigi şirada şâhib-i tercemeyi dahî arpalığı olan Keşan ķâzâsına nefy ü iclâ itdirmiş idi. Mekkî Efendi şâniyen şadr-ı fetvâ ile şeref-yâb oldukça münkâde bulunan 'ulemâ-yı 'izâmuñ cümleten 'afv u 'iṭlâkları hâkînda iyedigi 'araża şimdilik kâmil-i iṭlâk olinsun deyü haṭṭ-ı hümâyûn şudûr itmekle vaṭan-ı aşîlerine 'avdet ile memnûn kılınmışlar idi. Üskûdarda Şira Yalılar Meydânında kâ'in sâhilhânelerinde ārâm u meşgûl-i 'ibâdât ü tâ'at-i Rabb-i enâm iken biñ iki yüz on beş sâlinde tekmil-i müddet-i hayatı ve terk-i meşgale-i ķâ'inât eylediler. "Kıldı Kâmil Efendi ħuld ü maķâm" (1215) târiħ-i vefâtlarıdur. Müddet-i fetvâları 'aşr-ı Sultân 'Abdu'l-Ĥamîd Han ve Selîm Han-ı Şâlisde bir sene altı ay miķdâridur. Raħmetu'llâhi 'aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Hamîdîzâde Muştâfa Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh fuhûl-i ‘ulemâdan Mîşir kâdîsi iken vefât iden Hâmîdi Muhammed Efendinüñ şulbünden biñ yüz kırk dört târihinde tevellüd ve sinn-i temyîze vuşûlünde rûşd ü zekâti hasebiyle zamân-ı ķalîlde ‘ulûm-ı ‘aliyyeyi teknil ve biñ yüz altmış yedi senesinde vâkı‘ Murtażâ Efendi imtiḥânında ‘aliyyü'l-e‘ âlî okuyup bu haşyetle müđerris olmuş idi. Ba‘dehû sarây hâcesi olmuş ve mebâdiyi hâlinden berü bir tarafından iktisâb-ı ‘ulûm u fûnûn ve ṭarîk-i Naķşibendîde seyr ü sülükü olduğına mebnî bir tarafından dağı sıfât-ı şûfiyye üzere taşfiye-i derûn ile meşgûl olmasına Enderûn ve Bîrûnda nâzikâne ta‘lîm-i ṭâlibîn ve irşâd-ı sâlikîn ile ȝâhir ü bâtinî ma‘mûr olmak üzere meşhûr olarak havâşş-ı muķarrebîn kendüye mu‘tekîd olmalarıyla havâşş-ı refî‘a mevleviyetiyle kesb ü refî‘et ü ihtişâş eylemiş idi. Ba‘dehû nefes ve nûşhasınıñ te’sîri ‘Abdu'l-Hâmîd Han Hażretlerine ‘arz u ilkâ olnup anlar dağı gerek nefs-i hümâyûnlarda ve gerek şehzâdegân-ı kirâmında bereket-i enfâsını bi'l-müşâhede-i i‘tiķâd-ı tâmla kendüye müteveccih olmağın ṭâfrât-ı mütevâliye ile Anaçlı pâyesine կadar çıkışup sefer münâsebetiyle meclis-i mükâlemât u müzâkerâtda dağı fużalâdan birinüñ bulunması lâzım gelmekle bu müşillü meclislerde bulunacak mahrem-i esrâr-ı devlet olmuş idi. Teceddûd-i salṭanat hasebiyle sükût-ı kevkeb-i kevkebe-i iķbâli melhûz iken Enderûn ve Bîrûnda tarafından ve mu‘tekîdleri kesîr olduğından Sultân Selîm Han-ı Şâlis Hażretlerinüñ icrâsını taşmîm eylediği ıslâhât-ı mülkiyye ve niżâmât-ı sâ‘irenuñ tesviyesinde böyle bir ȝâtuñ serkârde bulunması muvâfiķ-ı maşlaħat görüldiginden cülûs-ı hümâyûnlardan bir ay mürûrunda muķaddeme-i meşîhat olmak üzere ‘uhdesinde Rûm İli pâyesi tevcîh olınmış idi. Biñ iki yüz dört senesi Muħarreminüñ yedinci günü Şeyhü'l-İslâm Mevlânâ Es‘ad Efendizâde Muhammed Şerîf Efendi şadr-ı fetvâdan tenzîl ve bunları ol makâm-ı ‘âlî pâyesiyle tebcîl olınaraķ hâll ü ‘akd-i umûr-ı devlet yedd-i istîklâline tefvîz olınmış ve kendüleri dağı ber-muķteżâ-yı me’mûriyyet-i ṭarîk-i ‘ilmiyyenüñ niżâmâtını tevşîk ü vaż‘-ı կadîmine i‘āde esbâbına teşebبüs eylemiş ise de īcâb u vaqt ü hâl üzere bu yolda hekîmâne ve müşfikâne hareket-i lâzimedden iken talîf ü ta‘nîf ȝuşûşlarında ifrâṭ u tefrîṭden hâli olmamasıyla vükelâ-yı devlete sermâye-i tesviye-i umûr olan ma‘lûmât-ı devletden maḥrûm olduğuna mebnî ‘âlemüñ mizâc u

mişvârı fâsid ve bu ‘asrda kendüsünüñ naqdîne-i efkârı kâsid olduğunu müvâzene iderek bunca senelerden berü ve esâs-ı ķadîmine vehn-i indirâs-ı ‘âriż olmuş olan tarîküñ rûsûm-ı mevžû‘a sinni taǵyır ü tebdîl ile def aten važ-ı aşlısine ircâ‘ ve taḥvîl-i ķaydına düşüp bağıracak ‘ulemâdan nice kimesneleri mağdûr ve nicelerini vaṭanlarından devr ü mehcûd idüp hâkkında efkâr-ı ‘umûmiye müteğayyir ve ekseri erkân-ı devlet kendüsinden rencîde-i hâṭîr ve giderek eṭvâr-ı ḥuṣûnat-ı âşârından Sulṭân Selîm Ȑan Hażretleri dahı müteneffîr olarak iki yüz beş senesi Recebînûñ sekizinci günü meşîhatden ‘azl ile İncir Köyinde iķâmete me’mûr oldılar. Ba‘dehû mahall-i menfâsı Mağnisaya taḥvîl olinup oradan Hacc-ı Şerîfe ‘azîmet ve ‘avdetinde ya‘ni biň iki yüz sekiz senesi Rebi‘ü'l-Âhirinûñ yigirminci günü Mağnisada vefât eyledi. Müşârun-ileyh kâ‘ide-i hûkûmet üzere te’sîs olunan tenâvüb-i menâşibdan behre-dâr ve devâ‘î-yi nefs-i emmâreden henüz bir emri ķažâ ve kâşdîdi ve güzeşti maşlaḥatını rü’yet-i imzâ ile kâm-kâr olmuş olduğundan def aten aksâ-yı merâtib-i beşeriyyeye râtib ve a‘lâ-yı menâşib-i ‘ilmîyyeye vâşib oldukça ķadîmi ma‘rûf u me’lûf oldukları şûret-i hîlm ü tevâzu‘ ve sîret-i zûhd ve teverru‘ larından tebâ‘üd ve fart-ı şiddetle tažîyîk-i ķulûb-ı enâm u meyl-i zînetle ve tevsi‘-i dâ‘ire-yi ihtişâmda eslâf-ı kirâmlarından teferrûd eyledüklerinden başka iħkâk-ı hâkk ve icrâsî ‘adl-i muṭlak ķaşdıyla ictihâdda muhtefî ve hadd-i i‘tidâlden cânib-i ifrât-ı müteħħattî olup ez-ķadîm-i kâbiren ‘an-kâbir ni‘met-i mâder-zâd ve ‘izzet-i Hudâdâd ile maħsûd olan nice ekâbir-i ‘âlem-sûdî ‘azl ü nefyile bî-ħużûr ve ķuđât ve nüvvâb ile müftî ve müderrisin ü tullâbdan nice žu‘afâ-yı dahı envâ‘-ı tekdir ile h̄âb u raħâtdan mehcûr itmeleriyle āşinâ vü bigâne semt-i me’ârifelerinden girîzân ve taķî vü şakî dest-i müvâhîzelerinden eşk-rîzân olduğundan iħsân-dîdeleri dahı zevâl-i câhîna nigerân "ve mā tereke'l-hâkku li ‘Ömere şiddîkâ" du‘âsi şûret-i hâllerinden nûmâyân olmuş idi. Bu mertebe-i fażl u taķvâ ile be-nâm ve ķurb-ı şehriyâr-ı kâm-kâr ile maġbuṭu'l-enâm olduğundan mesned-i vâlâ-yı meşîhatde her ser-keş emrine râm ve ķayd-ı hayâtlâ bir vefk-i merâm-ı karâr u ārâm idecekleri melħûz-ı hâss u ‘âmm iken on sekiz ay on gün ʐarfında pertev-i ikbâli müntefî ve kevkeb-i iclâli muhtefî oldu. Raħmetu'llâhi ‘aleyh müşârun-ileyh dâmen vü pâk ve

mu' temed ü emin ve ' ilmiyle ' amil bir zat-ı hakanat-bin olup ıslah-ı tarika yoliyla mübâşeret ve zecr ü ' unf-ı emrinde i' tidâle ri' ayet ü te'ennî ve tedric ile umûrına mübâderet itse idi vakıtinde ' ilm ü kemâl-i revâc-ı dâste-i iştihâr-ı vahd-i nâ-şinâsan-ı rûzgâr adını ta'kup tehzib-i ahlâk ve ta'âfir-i i' râk-ı fezâ' ilini nekkâde-i efkar iderler idi deyü Vâsif Efendi ba'zi erbâb-ı vukûfdan rivâyet ider.

El-Mevlâ El-Fâzîl Es-Seyyid Yahyâ Tevfîk Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh müderrisinden Eyyûb Efendinüñ oğlu olup biñ yüz yigirmi yedide ve ' alî-rivâyete on çoñuzda tevellüd eylemiş ve kırk çoñuz târihinde vâkı' imtihânda bakîyye-i imtihan i' tibâriyla müderris olmuşdur. Tarîk-i tedrisi tetmîm eyledükden şoñra yüz sekzen bir senesi Rebi'ü'l-Evvelinde Selânik ve yüz sekzen yedi Şaferinde Şâm-ı cennet-meşâmm ve yüz çoñsan iki Muharreminde kažâ-yı Mekke-i Mükerreme ile ' azv ü ihtişâm eylediler. Yüz çoñsan çoñuz Ramažânunuñ yigirmi altısında pâye-i İstanbul ile müşerref iki yüz senesi gurre-i Zi'l-Ka' desinde pâye-i Anaçlı ve iki yüz bir senesi Cumâde'l-Âhiresinüñ on dördinde pâye-i Rûm İli ile şafha-yı şâhîfe-i iclâli muzâ'af kılınup iki yüz iki senesi Rebi'ü'l-Evvelinüñ yigirmi sekizinde bi'l-fi'l Şadâret-i Rûm İli ile nâ'il-i merâm ve ba' de'l-azl iki yüz üç senesi Receb-i Şerîfinüñ yigirmi birinci günü tekerrür ile şâd-kâm olmuş idı. Lâkin müddet-i mu' ayyinesin henüz tanşîf itmiş iken sâbiķu't-terceme Hâmidîzâde Muştâfa Efendi mesned-i fetvâyi teşrif itdiği günün irtesi 'azl ile ta'rif ve sâ'ir mağdûr u maträdları zümresine redîf ve çok geçmeden elâf-ı şehriyâr-ı merâhim-i nişâr ile talîf ve iki yüz dört senesi Cumâde'l-Âhiresinüñ yigirmi sekizinde eşref-i terîn-i menâşib-ı ' ilmiyye olan nekâbet-i eşrâf ile teşrif olınmış idı. O şirada Hâmidîzâde Muştâfa Efendinüñ 'azli ve kendülerinüñ naşbi tezkîr olınup egerci hâl ü hâreketi tab'-ı selîm-i şehriyâriye muvâfiķ degül ise de ba' dehû münâsibi naşb olınmak üzere biñ iki yüz beş senesi Receb-i Şerîfinüñ yigirmi birinde şeyhü'l-İslâm-ı naşb olınup 'akîb-i naşbında akdemce tarîk-i ' ilmiyyeye dâ'ir yapılan nizâmuñ hilâfina hâreket ve hâzz-ı nefş için kimesneye nefsâniyyet itmemesi ve tarîk-i tam' u irtikâba gitmemesi ve şerîc at-i garradan ayrılmaması ve selefi vakıtinde mağzûb pâdşâhi olmaqla te'dîb içün nefy olınmış olanları ıtlâk-ı dâ' iyesine düşmemesi ve şayâsını

ḥāvī bir kīt̄ a-yı ḥaṭṭ-ı hūmāyūn-ı şād olmuş idi. Ḡayret-i akrān belāsiyla manṣib-ı celīl-i fetvāya ḡāyete'l-ḡāye-i ḥāriṣ olarak ḥattā velev bir gün olsun şeyhü'l-İslām olmazdan Allāh cānumı almasun deyü du'ā vü niyāz ile dem-sāz olduğu mervi olup ancak *an belā' mü'kil bi'l-manṭık* mü'eddāsına yevm-i naşbindan on üç gün mürürında 'āzim-i dār-ı bekā olup Küçük Karaman ķurbında binā eylediği medresesinde defn olındılar. "Cāh-ı iftādan geçüp Yaḥyā Efendi gitdi vāh" tārīh-i fetvālarıdır. Mevlānā-yı müşārun-ileyhüñ 'ulūm-ı ḫitāde-i biḍā'ası der-kār ve elsīne-i selāsede şī'ri vardur. Şām-ı Şerīf ķażasına naşbinda kīt̄ a:

Subḥ-ı vuṣlat olup eṣer-i nā-būd

Şebb-i hicret-i cihāni tār itdi

Heves-i zülf-i yār ile Tevfīk

Şām-ı cennet-meṣāmma dek gitdi

neşidesiyle tevdīc-i aḥbāb itmişdür. Avdetinde daḥı şeyhü'l-İslāma taḳdim-i hedāyā eyledükde bu kīt̄ a-yı 'arż u ihdā eylemişdür. Kīt̄ a:

Luṭf u ihsān-ı kerem seyyid-i mün'am işidür

Cürm ü taḳṣīr ü güneḥ bende-i nā-kām işidür

Yok tefārik-ı Haleb kim anı kılsun iṭḥāf

Kādī-yi Şām hedāyāsı daḥı Şām işidür

Merhūm müşārun-iley ķadr-śinās ve hüner-perver bir zāt olup ancak müddet-i meşihatı ḡāyet ķaşır olduğından bir şeyi yapmağa vaştı müsā' id olmamışdur. Ḫasenāt-ı māliyeden bir medrese-i ra'nāları vardur ki pederlerinden ırşle mālik oldukları ħāne-i 'arşasında ḥucrāt-ı 'adīde ile dershāne-i dil-güşā ve süknā-yı müderris için bir menzil-i ferāḥ-bahşā binā vu inşa ve ṭalebe ve müderrisini vezā'i if-i vāfiye ile iğnā eylemişlerdir. Bahār-ı Ṣirāziye bir kīt̄ a rü'üs-ı tedris-i i'ṭāsına muvaffak olmuşdur. Raḥmetu'llāhi 'aleyh mūmā-ileyh Bahār Efendinüñ nāmı 'Alī olup fūnūn-ı ḫitāde-i biḍā'ası ve 'ale'l-ħuṣūṣ 'ulūm-ı riyāžiyede mehāret tāmmesi ve elsine-i selāsede eş'ār-ı maḳbūle ve mergūbesi var idi ki ancak kimyāgerlerüñ

merâkına düşmiş idigünden ‘ömrini sahîk-ı eczâya ve varını böyle bir câm-ı sevdâya şarf ide geldigünden yakasını süfliyyetden ḥalâş idememişdür ve fi'l-aşl İrân ehâlisinden olduğu hâlde sâ'ibe-i teşyî‘ den taħħîṣ içün kendüsini Buħāralı tanıtılmak istermiş ḥattâ bu kerre müđerris olduğunda defter-i müđerrisine ismi Bahâr-ı Buħārî deyü yazılmışdur. Ma‘ -ħazâ Šî‘îlik şî‘ ârindan taħħîr-i dâmen-i ištîħâr idemeyüp yine ṭarîküñ içine Kızılbaş karşıdı laķirdıları tefevvuh olinup ol ‘aşrıda ise ṭarîk-i ‘ilmiyyede Kara ‘Abdu'llâh nâmında biri olduğundan Surûrî Efendi mizâħ tarzında şî‘ r:

Çünkü var bunda o Çingâne Kara ‘Abdu'llâh

Hey efendi ne olur bir de Kızılbaş olsun

beytini inşâd itmişdür.

El-Mevlâ El-Fâżıl Muştafâ ‘Âşir Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh Re’isü'l-Küttâb el-Ḥâcc Muştafâ Efendi ‘aleyhi’r-Rahmetenüñ şulbünden biñ yüz kırk iki senesi Muħarreminüñ yevm-i ‘âşirde mânend-i mâh çârde-i maṭla‘ -1 feyz ü vücûddan pertev-bahşâ-yı ṭulū‘ -1 vücûd u ṭâli‘ -i mes‘ûd ile revnaķ-efzâ-yı meṭâli‘ -i su‘ûd olmuşlardır. Zamân-ı қalîlde necâbet-i mâderzâd u himmet-i üstâd-1 fezâ‘il-nijâd ile taħṣîl-i muqaddemât-1 ‘ulûma ictihâd ve miyân-ı akrânda iħrâz-1 ķašbu’s-sebk-i temyîz ü infirâd itmekle yüz elli yedi senesi Zi‘l-Қâ‘ desinüñ on dördünde rü’üs-1 hümâyûn ile ber-murâd olup ҳarekât-1 fâżilâne ile merâsim-i ṭarîk-i itmâm ve rütbe-i mevleviyete istihkâk-1 tâmm-1 hâşîl iderek yüz seksen iki Şa‘bânında Yeñişehir Fenâr ķažâsiyla tevkîr ve yüz ṭokşan bir senesi Zi‘l-Қâ‘ desinde Maħrûsa-i Burusa ķažâsi bi’t-tevcîh-i pertev-i iftiħârları iş‘äl ü tenvîr olındı. Yüz ṭokşan beş Muħarreminde ķažâ-yı Mekke-i Mükerreme ile makżîl-merâm ve dâ’ire-i emîrâne ile niyyet-i ħacc u iħċac üzere iħrâm-bend-i ta‘żîm ve iħtirâm oldılar. Biñ iki yüz senesi mâh-1 Şa‘bânunuñ yigirminci gününde ķažâ-yı Dârû’s-Saltana gerden-i liyâkatlarına ta‘lîk ve re’s-i mâyede ictihâd-1 mušibleri ile şerî‘at-i Muştafaviyye takvît ü tecdiđ olındı. Sene-i merkûme Zi‘l-Қâ‘ desinüñ onuncı gününde pâye-i Sadâret-i Anaṭoli ile bekâm ve iki yüz iki senesi

Cemāziye'1-Evvelīsinüñ on beşinde bi'l-fi'1 Şadr-ı Anatoliya važ'-ı ķademle nā'il-i merām oldilar. İki yüz üç senesi Şa'bānunuñ on beşinde beyt:

İrişdüm baħre cūy-ı āsā basīt-i hākden geçdüm

Bisāt-ı kurba erdüm çenber-i eflakden geçdüm

feħvāsınca pāye-i Şadāret-i Rūma āric ve merātib-i ilmiyyeden vāşil-ı nihāyet-i me'āric olup iki yüz dört senesi Muħarrremiñüñ yigirmi sekizinde Tevfik Efendi azlinden bi'l-fi'1 Şadr-ı Şadāret-i Rūma nā'il ü vāşil olmuşlar idi. Sayyit-i hüsn-i ictihādları tħixx-żgħid u ħaż-żgħid u ħaż-żgħid ya'ni şeyħu'l-İslām-ı vaqt bulunan Ḥamidīzāde Muştafā Efendiyi bī-şabr u ķarār itmekle sene-i merkūme Şevvālinüñ yigirmisinde vaṭan-ı ebb ü cedleri olan vilāyet-i Қaştamoniya nefy ü iclā olinup Medīne-i merkūmede nice müddet ikāmet ve nice nice āşar-ı ḥayrat u müberratı važ' u iħyāya müşāberet eylemişler idi. İki yüz beş senesi Şevvālinüñ ġurresinde afv ü itlāk olinup maħall-i ikāmetlerinde mecd ü ikbäl ile kiyām u misāl-i bedr-i tāmm-ı meşrik-ı vaṭan-ı aşlilerine ħirām eylediler. İki yüz yedi Recebinde Şadāret-i Rūma tekerrür ve taşaddur idüp itmām-ı müddet ile ħāne ve sāhilħānelerinde evkāt-güzār iken iki yüz on üç senesi Rebi' ü'l-Evvelinüñ on sekizinci yevm-i hamisinde münhaşır-ı zāt-ı takvā-penāħħili olan manṣib-ı fetvāya naṣb u taqrir olındilar. Dāmādları Halil Nuri Beg Efendiniñ meşihatlerine söyledigi tāriħdür. "Tāmdur cem-i żamir eyler iseñ mes'eleye" "Cāh-ı 'ilm ehline düṣdi ve 'aliyyü'l-fetvā" bu şuretle on beş tāriħine ķadar ifā-yi umur-ı şer'iyye ve meşalih-i dīn ü Devlet-i Aliyyede kemā-yenbegi sa'y-ı ūfi ve her şuretle icrā-yi ahkām-ı emr-i fetvāda himmet-i lā yuħsā buyurdukları müstaġnī tarif ve beyān olup ancak muķteżā-yı vaqt ü ħāl ol aralik azllerin īcāb itdirüp sene-i merkūme Shaferinüñ on beşinci günü azl ile ħāne ve sāhilħānelerinde istirāhat ü ārām üzere iken on ṭokuz senesi Şa'bānunuñ yigirmi beşinci hamis günü 'azim-i dār-ı beka ve vāşil-ı rahmet-i cenāb-ı Mevlā olup Bağçe Kapusı civārında binā vü iħyāsına muvaffaq oldukları kütübħāneleri saħasında defiñ-i ħāk-i iħtur-nāk oldilar. "Meded kim Muştafā Efendi geçdi dünyādan" tāriħ-i vefātlarıdır. Küccel-ceyb ve ħalbü'l-edib ve şirül-velid-i baħt-ı ibn-i maķalle ve bunlardan ġayri elsine-i selāsedē resā'il-i nefise ve tekārīr-i silsile-i ibdā' vu taħrīr

eylemişlerdir ki her biri resā' il-i H̄arezmī ve Münše'āt-ı H̄āce Cihān ve Ḥamse-i Nergisiyi ṭa'ne zen-i rekāket ü taḳṣīrdür. Merhūm Ebū Bekr Paşazāde 'Aṭā Begüñ kendülerinden delā' ilü'l-hayrāt kīrā'atini isticāzelerinde tahrīr buyurdukları bī-nokta icāzet-nāme 'ilm ü fażl u kemāllerine delīl ü burhāndur. Mu' teberāt-ı tefasīr-i şerifeden Tefsīr-i Münṣī nām bir kitāb-ı dikkat-menişi kemāl-i taṣhiḥ ü taḥkīk üzere ketb ü tenmīk ve öyle bir kitāb-ı kebirü'l-miḳdār ve keşirü'l-esrārī mānend-i faşṣ-yākūt bir kīt̄ a-yı mevzūnede gūncīde-i tensīk eylediler. Şīve-i ḥuṭūṭı letāfet-i ḥaṭṭ-ı dil-berānı mensī ve intīzām-ı cevāhir-i ḥurūfına nisbet ile sübha-i zeydān bir zencīr-i muḳassīdür. Erbāb-ı dānişden nice bī-kesānı tevcīh-i mülāzemet ile kām-yāb ve nicelerüñ i'tā-yı rū'üs ile ser-efrāz-ı intihāb ve aşhāb-ı 'irfāndan nice bī-berk ü nevāyī dahı tertīb-i cihād ve revātib ü tanzīm-i ma'āş ü merātib birle müretteb-sāz-ı levāzīm u esbāb eylemişlerdir. Tevcīhāt-ı vecīheleri ancak cihāt-ı istihkāka tābi' ve ol bābda erbāb-ı muṭālibüñ emel ü 'amelleri ḡayri nāfi' olduğu gibi luṭf u ihsānları müstehakkīne bilā-ṭaleb ve vāṣil ve müserri' ve ḡayr-i müstehakkīnden ba' de't-ṭaleb ve't-tab' dahı maḥcūb u mümteni' idi. Medīne-i Ḳastamoniya vürüdlarında anda vāki' Kādi Naşru'llāh Cāmi'-i Şerīfinde beher sāl velādet-nāme-i sürūr-ı kā'ināt 'aleyhi efḍalü's-ṣalavāt ve ekmelü't-tahiyāt-ı kīrā'atini şart u ta'yīn ve vezā'if-i maṣārifine vāfi' evkāf-ı mükemmile-i mu'ayyene-i vaż' u temkīn ve Bağçe Ḳapusına ḫarīb ḫāne-i bī-bahāları 'arsasında bir dārū'l-kütüb ve dārū'l-ḳurrā ve dershāne ve hücre-i müstaḥfiẓin bināsına ḥāgāz ve merāfiḳ u levāhīkını kemā-yenbegī tertīb ü ifrāz idüp vezā'if-i ḳurrā-yı müderrisin ve ḥuffāz u ḥuddām içün atyeb-i mālindan 'akārāt-ı cesīme vaḳf u tesbīl-i nezāret ve tevliyetin peder-i cennet-maḳarlarınıñ vaḳf-ı 'azīzime ilhāk ile şart u tescīl buyurup derūnına ḫāric-i ez-ta'dād-ı kütüb-i Ḳiyeme-i vālā-ḳiyem vaż' u i'dād eylemişlerdir. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Sultān Selīm Han-ı Șālişde bir sene on bir ay miḳdāridur. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl Şamānīzāde 'Ömer Ḥulūṣī Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh İstanbul pāyelülerinden olup biñ yüz altmış üç senesinde 'azim-i ḫażā-yı gülşen-i dārū's-selām olan Hüseyin Efendi nām fāżıl-ı be-nāmuñ şemere-i fevā'idi ve şükufe-i devḥa-i nesl-i nezāfet-nijādıdır. Biñ yüz kırk senesinde

mānend-i ḡonce-i ter revnak-ṭirāz-ı gülşen-i vücūd ve mīṣāl-i mihr-i enver-i pertev-
endāz-ı ‘avālim-i şūhūd olup eyyām-ı şabāvetleri mānend-i bād-ı şabā-yı güzer ve
zīhn-i fetānetleri mīṣāl-i āb-nāb-ı tefrīk-i şūretinüñ ve bi de mazhar olduķda taħṣil-i
‘ilm ü kemāle şūrū‘ ve iktinā-yı ma‘kūl u meşrū‘ la meleke-i isti‘dāda temellükleri
su‘le-i āftāb gibi peydā-yı bedā-yı zuhūr u şūyū‘ olmaǵla biň yüz altmış iki
senesinde şeyhü'l-İslām sāmī-maķām bulunan İsmā‘il Efendizāde Muhammed Es‘ad
Efendi Hażretlerinüñ sā‘id-i müsā‘ade-i es‘ādlarından rū‘us-ı ‘ināyet-i me’nūs ile
isti‘ād ve ol sa‘ādetle ser-efrāz-ı endāz u ezdād oldılar. Ba‘dehū kā‘ide-i ṭarīk-i
tedrīs üzere medreseden medreseye ḥareket ve her birinde bi'n-nefs tedrīs-i ‘ulūm-ı
nāfi‘a ile neşr-i ḥayr u bereket iderek ṭarīk-i tedrīsi tekmiľ ve biň yüz ṭoksan
Recebinde mevleviyyet-i İzmir ile tebcīl olundılar. Sene-i kāmīle ol şehr-i vālāda
ğāyet ‘iffet ü nezāhetle icrā-yı şerī‘at-i ḡarra idüp ba‘de'l-‘azl ve'l-ķufūl vežā‘if-i
‘ilm ü ‘ibādetle meşgūl iken biň yüz ṭoksan yedi Şa‘bānında hūkūmet-i Kāhire ile
encüm-i sa‘d-i ikbālleri zāhire kılıṇup anda daḥı sene-i kāmīle ğāyet ‘azv-ı şalābetle
iħkāk-ı Haġġa dikkat ve cebābire-i Mīṣra mağlūb olmamak üzere tekmiľ-i şān-ı
mevleviyyet eylediler. Tekmiľ-i müddetle āstāne-i ‘aliyyeye ‘avdet ve ‘ādet-i
kadīmeleri üzere muvāżebet-i ‘ilm ü ‘ibādet üzere iken biň iki yüz senesinde ķażā-yı
Mekke-i Mükerreme ile mükerrem ve iħrām-ı bend-i Beytū'l-Haram olup her vechle
hūrmet ü ri‘āyetle itmām-ı sāl-i hūkūmet ve vaṭan-ı aşlılerine ba‘de'l-‘avde iki yüz
beş senesinde pāye-i ķażā-yı İstanbul ile mümtāz ve iki yüz altı sali Zi'l-Ķa‘ desinde
pāye-i şadāret-i Anaṭolı ile ser-efrāz oldılar. Biň iki yüz ṭokuz senesi Muħarremi
ġurresinde bi'l-fi‘l şadr-ı Anaṭolı ve on iki Recebi ġurresinde Rūm İli şadr-ı vālāsına
revnak-efzā ve on beş tārihi Şaferinüñ on sekizinci günü meşīhat-i İslāmiyyeye şeref-
baħṣā oldılar. On sekiz senesi Muħarreminde ‘azl ü inzivā itmişler iken merħum
Haġri Efendi birāderi Seyyid Efendi nām yād-kāruñ ba‘żi ricāl ve Ocaklu takımından
bu maķūle-i mefsedetde eli ve medħali olanları taħriķe ibtidār birle şeyhü'l-İslām
vaqt bulunan Şerifzāde es-Seyyid ‘Aṭā'u'llāh Efendi pādšāh-ı merħum u maġfur
Sultān Selīm Han-ı Sālis Hażretlerinüñ naṣb-kerde ve hemiše iħsān-dīdesi olup vefi-
yi ħadd-i zāta muta‘aşşib ve saħt-1 ser ü muteşallib olmaǵla kendüsinden bir vechle

emniyyet cā 'iz olmayup in' izälleri bi'l-cümle şanādīd-i Bektāşiyeye 'umde-i āmāl ve bu bābda mecmū' -i müttefikü'l-bāl olduğunu ifāde vü beyān ile ba' zı sāde-levhāları iğfāl ve mukteżā-yı vaqt ü hāle nazaran 'uzleti derece-i vücūba īşāl ile madde-i a'zām ve teşdīd ü aķdāmī hāvī Vālide Sultān tarafına tezkire taħrīriyle inhā ve muķarrebān-ı sāde-żamīr ü maķbūlen nāķis tedbir dahı müşārun-ileyh 'Atā'u'llāh Efendinüñ muķaddemen meydān-ı lahmada hūt gibi sükūt-ı ṭabī' isi şüret-i inkāra hām ile madde-i muħarrereyi bi't-taşdīk 'azli žimnında ibrām ve māh-ı Cumāde'l-Ūlāsınıñ yedinci günü mesned-i fetvādan 'azliyle şāhib-i terceme şāniyen ya' ni biň iki yüz yigirmi iki senesi Cumāde'l-Ūlāsınıñ yedinci günü evcāh-ı celīl ile tebcīl olnmışlar idi. Lākin ferdāsı ḥasbe't-ta'lim-i cumhūr-ı pīrān ve dūdmān-ı Bektāşiyye Cāmi' -i Süleymāniyyede şaf-bestə-i şuffe-i ictimā' ve i'āde-i ma'zūl müşārun-ileyh hūşusunda āşāre-i ḡubār-ı ḡiryü nizā' eyledükleri Sekbān Başı Muştafā Ağa tarafından huzūr-ı pādşāhiye 'arz u inbā ve istid'āları mūcibince seleflerinüñ i'āde-i naşbları ricā olındııkda Ocaklu ṭakımınıñ şeyhü'l-İslām naşbi gibi emr-i 'azīme-i taşaddīlerinüñ aşl u fürū'ından istifsār olındııkda müşārun-ileyh 'Atā'u'llāh Efendinüñ 'azli mūmā-ileyh Seyyid Efendi gibi çend nefer-i müfsid-i nā-bekāruñ böyle bir hūṭab-ı cesīmeye ibtidār eylemelerinden nāṣī olup beher hāl maķāmına i'ādesini bi'l-cümle Ocaklınıñ maṭlūb u müsted'āları olduğu pāye-i salṭanata ifade olnmasıyla ve şāhib-i terceme ise beyzā-yı fetvānuñ ḥasbe'l-iķtiżā-yı dūş-ı liyākāt-intimālarından nez' ü istilāb olduğunu añlayup 'illet-i şeyhūħatle irāde-i fetvāya 'admi ķudretlerin inhā iderek cāh-ı vālā-yı fetvādan isti'faya hāme-zen-i ictisār olarak selefleri yine maķām-ı fetvāya iş'ād ve kendüleri sāhilħānelerinde iķāmet itmek üzere ib'ād olundılar. Zātlarında merkūz olan māye-i şiddet ve vāye-i kīne-dārı şavlet ü şalābet-i ism-i sa'ādetleri mā terkü'l-ḥakkū'l-'ömr-i min şiddīk sırrını taħkīk eylemege 'āmme-i 'ulemā-yı ṭarīk kendüsinden mücānebet üzere oldukçalarından bu keyfiyyet cümleye mūcib-i inbisāt ve meserret olmuş idi. Ber-mukteżā-yı taķdīr-i mümteni'ü'l-taġyīr biň iki yüz yigirmi beş senesi Şaferinüñ yigirmi ikinci günü sālişen mesned-i vālā-yı fetvā zāt-ı fażlēt-i intimālarıyla şeref-efzā olup bu kerre iki sene iki ay yigirmi iki gün ol maķām-ı 'alīde kīyām u hallāl-ı müşkilāt-ı hāşş u 'āmm

oldılar. Lâkin bu def̄ aki meşîhatleri pek şeyhûhata teşâdûf ve o cihetle maṭlûb olan şîhâat-i vücûd-ı maddesi mefhûm-ı muhâlif olmağın bi't-ṭav̄-ı ve'r-riżâ-yı ihtiyyâr-ı inzivâ ile irżâ olup iki yüz yigirmi yedi senesi Cumâde'l-Āhiresi gurresinde 'azl ve ḥâne-i sa'ādetħânelerinde gûşe-gîr-i inzivâ ve meşgûl-i 'ibâdet-i Cenâb-ı Ḥudâ oldukları hâlde iki yüz yigirmi yedi senesi Şevvâlinüñ üçüncü günü vefât idüp Otlakçı Yokışında maḳbere-i maḥşûşalarında defîn-i ḥâk-i mezâr oldu. Müşârun-ileyh 'âlim ü fâzîl vefî-yi hadd-i zâta mutâ'aşşîb ve resm-i târiķ ve arpâlik ve ma'îsetler hûşûşında mümsik ü mutâsallîb idi. Câmi'-i Ebu'l-Fethâ ḫârîb-i ḥâcerât-ı 'adîde ve cem'a kîlinmak üzere mescid-i şerîfi câmi' ve bir ḫâlenderħâne binâ vu tarşîs ve süknâsını sâkinân târiķat-ı Naḳşibendiyyeden dervîş-i Özbekiyyeye şart u tanşîs ve vezâ'if ü ṭâ'a'mîyyelerine vâfi 'akâr u nükûd dahî vaḳf u taḥsiş eylemişlerdir. Müddet-i fetvâları üç def̄ ada Sultân Selîm Ḥan-ı Şâlis ve Muṣṭfâ Ḥan-ı Râbi' ve Maḥmûd Ḥan-ı Râbi' ve Maḥmûd Ḥan-ı Şâni ḥâzerâtunuñ zamân-ı 'adâlet-dârlarında beş sene bir mâh yigirmi üç gün miḳdâridur. Raḥmetu'llâhi 'aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Şâlihzâde Ahmed Es'ad Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh 'âşr-ı Bâhirü'n-Nâşr Sultân Muṣṭafâ Ḥan-ı Şâlisde şeyhü'l-İslâm olan Muḥammed Şâlih Efendinüñ maḥdûmî ve biñ yüz sekzen ṭokuz târiħinde maḳâm-ı vâlâ-yı fetvâya şeref-bahşâ Muḥammed Emîn Efendinüñ dâver-i ekremidür. Biñ yüz târiħinde ḫadem-nihâde-i sâha-yı vücûd olup sinn-i şebâbî tekîl eyledükden ve vâşîl-ı hadd-i bülûg oldukça şereflî şerîfî dâhil ve 'ale'l-'âde devr-i medârisle rütbe-i mevleviyete ve maḥrecden bilâd-ı erba'aya vâşîl olarak ba' de'l-'azl Mekke-i Mükerremeye mažhar ve ba' dehû İstanbul қâzâsiyla şeref-i ḫadr-i meziyyeti ber-ter olmuş idi. Biñ iki yüz beş senesi Zi'l-Hiccesinüñ yigirmi dördüncü günü Şâdr-ı Anaṭoli ve iki yüz sekiz senesi Recebi gurresinde Şâdr-ı Rûm İli ile bekâm ve on üç senesi gurre-i Recebinde tekerrür-i şadâret-i Rûm ile nâ'il-i merâm olup iki yüz on sekiz senesi Muḥarreminde manşîb-ı celîl-i fetvâya i'tilâ ve bu cihetle hâysiyyet-i fâzîlâneleri dûbâlâ kılındı. Üç sene altı ay miḳdârı mesned ü vâlâ-yı fetvâda ḫârâr u

rivāyet-i umūr-ı şer^c iyye ve meşālih-i dīn ü Devlet-i ‘Aliyyede bezl ü mā-ḥaşal-i iktidār idüp lākin iki yüz yigirmi bir tāriḥinde nā-geh ẓuhūr iden vaḳ^c a-yı ḡarībe-i ‘acībede Şehīd Sultān Selīm Ḫan-ı Ṣalīṣün Nizām-ı Cedidüñ īcād u icrāsı maṭlab ve mültezim-i hūmāyūnları oldığına binā’en fetvā-yı cevāzda rakm-ṭirāz-ı imzā oldukları sebeb ü ‘illet olmaķdan nāṣī sene-i merkūme ḡurre-i Recebinde ‘azle mübtelā ve ḥāne-i bī-minnetlerinde gūše-ġir-i inzivā olmuşlar idi. Cūlūs-ı Maḥmūd Ḫan-ı Ṣānī ‘akībinde ya^c ni biñ iki yüz yigirmi üç senesi Cumāde'l-Āḥiresinüñ yigirmi ikinci günü ṣāniyen mesned-i vālā-yı mezkūre-i revnaḳ-efzā-yı ‘āṭifet oldılar ise de ol aralık Şadr-ı A^c zam ‘Alemdār Muṣṭafā Paşaunuñ vefātı ve neferāt-ı evcāġ-ı mülgānuñ izdiyād-ı ‘utüvv ü tuğyānları vukü^c ıyla üç ay on günden şoñra bī-icāb mūcib-i ‘azli fe^c-i bāġiyenüñ itfā-yı āteş-i şer ü fesādlarına mümkün mertebe medār oldı. Vükelā-yı devletden birçoḳ zātuñ ḥūn-ı nā-ḥakläri rīzān ve ser-felāket-zedeleri ḥāk-i mezelleтde ḡalṭān olduğu şirada müşārun-ileyh dahı def^c a-yı ūlā-yı meşīhatlerinde niżām-ı cedīde şūret-nümā-yı rīzā bir minvāl-i meşrūh-ı fetvā-yı cevāzda rakm-ṭirāz-ı imzā olduklarınuñ sebebinden istinbā içün mecme^c a kelimesini iktiżā iyedigini Ocaklu Ṭakımı inbā eyledüklerinde meclisde olan şudūr-ı ‘ulemā-yı a^c lām-ı sāk u fāk üzere kīyām u liyāḳat-ı zātiyesiyle şeyhü'l-İslām olmuş bir adama ḥavāle-i hūsām ve bu şūretle sill-i şīmşīr-i tekāzā ve ibrām olnmak naķīşa-yı ṣān-ı ‘ulemā ve belki inhitāk-ı ḥavme-i şerī^c at-ı ḡarrāyi müstevciб idüğini ifhām ve cümlemüz çāk çāk ve üftāde-i ‘arşa helāk olmayınca bu kār-ı nā-ma'mūl şūret-yāb-ı hūşūl olmayacağıni i^c lām eyledüklerinde biñ belā ile ferāgat ve ‘arūs-ı ḥacle pīrā-yı ‘ulemāya zerī^c a-yı mestūriyyet olmuşlar idi. Bu ḥāl-i firāġ-ı bāl ile ḥānelerinde mekīn ve ṭā^c at-güzīn-i ized-cihān iken biñ iki yüz otuz senesi ṭā'ir-i rūhī bāl-i kūşā-yı evc-i semā ve tengnā-yı heykel-i cismānīden rehā olaraḳ maḳām-ı ḥūr-ı maḳṣūrāt-ı fi'l-ḥīyām tarafına ḥīrām ve meşāri^c -i cennātin tecrī mi'n-tahtihā'l-enhārdan reşf-i mā'ü'l-hayāt-ı hūlūd-ı devām eyledi. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ‘ulūm-ı ‘aliyyeyi ‘ārif ü efkār salṭanat-ı seniyyeyi vākīf bir zāt-ı ‘aleykdār idi. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Selīm Ḫan-ı Ṣalīṣ ve Sultān Maḥmūd Ḫan-ı Ṣānīde iki def ada üç sene ṭokuz ay on gün miķdāridur. Rahmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Şerīfzāde Es-Seyyid Muḥammed ‘Aṭa’u’llāh Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Şeyhü'l-İslām-ı Esbak Es'ad Efendizāde Muhammed Şerīf Efendinüñ şulbünden yüz yetmiş üç senesi şehr-i Cumāde'l-Ūlāsında zīnet-efzā-yı gehvāre-i vücūd olup yüz seksen beş senesi ḥilālinde ṭarīk-i feyz-i refīk-i tēdrīse dāhil ve yüz ṭoḳsan yedi senesi şehr-i Muḥarreminde Ğalaṭa Mevleviyyetine nā'il oldukdan şoñra iki yüz dört senesi şehr-i Rebi'ü'l-Evvelinde Edirne mevleviyyeti pāyesini iħrāz ve iki yüz altı senesi Mekke-i Mükerreme mevleviyyetine mažhariyyetle 'azm-i cānib-i ḥicāz idüp ba'de'l-'avde iki yüz sekiz senesi şehr-i Şevvālinde ḫażā-yı Dārū'l-Hilafeti'l-Aliyye 'ilāvesiyle hīdmet-i müstevcibü'l-mefhāret-i nekābete me'mūr ve iki yüz on beş senesi şehr-i mezkürde Rūm İli Şadāreti pāye-i mu'tebelerini hā'iz olarak iki yüz on ṭoḳuz senesi şehr-i Şa'bānında bi'l-fi'l Rūm İli Şadāreti 'uhdelerine bi't-tevcīh vāyedār-ı şādī-yi vücūd buyrılıup iki yüz yigirmi bir senesi şehr-i Recep-i ġurresinde lābis-i libās-ı fetvā ve iki yüz yigirmi iki senesi şehr-i Cumāde'l-Ūlāsında maķām-ı vālā-yı meşīhatden müfārakat ve irtesi günü sāniyen cāh-ı vālā-yı mezkürde mükārenetle kām-revā buyrılmış ise de iki yüz yigirmi üç senesi şehr-i Cumāde'l-Ūlāsına yigirmi yedinci günü 'Alemdār Muṣṭafā Paşa merhūm beş biñ Ḳadar şāki's-silāḥ ve kifāḥ ile nāgehān derūn-ı İstanbula duḥūl birle dehşet-efgen kılup sükkān ve ṭoġrı Bāb-ı 'Āliye tevcīh-i 'inān idüp muşammem olduğu üzere der-ān sā'at Şadr-ı Rūm Sābiḳ 'Arabzāde 'Ārif Efendi cānib-i şehriyārīden da'vet ve ḥużūr-ı hümāyūnda aksā-yı ferve-i beyzā-yı meşīhat olinup bunlar Bebek nām mahallede vākī' sāhīlhānelerine iclā olinup 'ibādāt-ı Cenāb-ı Rabb-i Қadīr ile meşgūl iken Akça Kazanlık nām қaşa拜aya sevk ü isrā' iki sene mürūrinda arpalığı olan Medīne-i Güzelhīsār kendüye cāy u me'vā kılınup biñ iki yüz yigirmi altı senesi şehr-i Rmažān-ı mağfiret nişānında 'āzim-i dār-ı beķā olmışdur. Medīne-i Münevverede vākī' Cāmi'-i 'Atīk sāħasında medfūndur. Müşārun-ileyh 'ilm ü fażlı zāhir bir fāzıl-ı şāhib-i me'āsir olup hāsiye ve fūnūn-ı sā'ireye dā'ir müte'addid risāle ve müretteb bir kīt'a-yı dīvānce-i rengīn-i maķāle ile cerīde-i 'ālemde ibkā-yı tām eylemişdür. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Sultān Selīm Han-

1 Sâlis ve Muştafa Han-ı Râbi^c ada bir sene on mâh yigirmi altı gün miğdâridur. Rahmetu'llâhi ^c aleyn.

El-Mevlâ El-Fâzîl ^cArabzâde Muhammed ^cÂrif Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh şeyhül-İslâm sâlifü'z-zikr ^cArabzâde ^cAtâ'u'llâh Efendinüñ şulbünden biñ yüz elli bir senesi sâha-i vücûda vürûd ve giderek sûd u ziyâni fark u temyîz idüp tiz vakitde ķat^c-ı merâtib-i ^câliye ve ŧayy-i merâhil-i hâliye ederek rütbe-i mevleviyete nâ'il ve mahrec ü bilâd-ı erba^c ayı geçdükden şoñra ķazâ-yı Mekke-i Mükerreme ile şeref-yâb olarak edâ-yı hâcc u ifâ-yı şerâ'i^c-i ^cacc ü şecc ile bi'l-^cavde iki yüz sekiz senesi Şaferinüñ yigirmi beşinci günü İstanbul ķazâsına vâşıl olmuşlar idi. On târihi gurre-i Muharreminde Şadr-ı Anaçolı ile be-kâm ve iki yüz on beş senesi gurre-i Recebinde evvelen ve ba^cde'l-^cazl yigirmi iki târihi Şa^cbânında şâniyen şadr-ı vâlâ-yı Rûm ile nâ'il-i merâm oldılar. Biñ yüz yigirmi üç senesinde Çorapçı Çayıรında hâyme-nişîn-i ârâm olan ^cAlemdâr Muştafa Paşanuñ nâgehân derûn-ı İstanbula duhûl ve ^cazîm-i kevkebe ile Bâb-ı ^cÂliye zelzele-bahş-ı vuşûl ve çend sâ'at hâşmet-nûmâ-yı kû'ud oldukça şoñra mu^caskerîne ^cavdet eyledigi sene-i merkûme Cumâde'l-Ûlâsunuñ yigirmi yedinci günü idi. Her ne esbâba mebnî ise der-ân sâ'at serîr-i ârâ-yı saltanat ve dîhîm-i efzâ-yı hîlafet olan Sulṭân Muştafa Han-ı Râbi^c Hażretleri cânib-i sâmisinden da^cvet ve hûzûr-ı hümâyûnlarına müşûl olicak tevcîh-i manşîb-ı vâlâ-yı fetvâ ve dûş-ı liyâkat-pûş-ı fezâ^c illerine aksâ-yı ferve-i beyzâ ile mazhar-ı luþf u ^câtifet olmuş idi. Ancað müşârun-ileyh ^cAlemdar Muştafa Paşanuñ emeli pâdşâh müşârun-ileyhüñ hâl^ci ve Sulṭân Selîm merhûmuñ tekrâr cülûsları oldığından sene-i merkûme Cumâde'l-Âhiresinüñ dördüncü hâmis günü ^cale's-seher on beş biñden efzûn a^cyân u ^casâkirle Bâb-ı ^cÂliye vürûd ve bi^c-tevâlkuf Şadr-ı A^czam Çelebi Muştafa Paşa dehen-i bâz-ı ta^cn u neferin olarak hecme-endâz-ı mehâbet ve ķahren istirdâd-ı mihr-i vekâlet idüp Râmîz Efendinüñ ihtâr u tezkîriyle şâhib-i terceme ve şadreyn Efendilerüñ ihdârlarına adamlar irsâl ile vuşûllerinde dîn ü devlete dâ'ir ba^czı meşâlih-i ^carz-ı muktezâ^c oldığından pâdşâh Alî Cenâb tarafına ^cazîmeti muktezâ-yı vaqt u hâl-i icas eyledi deyü şâhib-i tercemeye kiyâm u kû'ûdî ferâmuñ eylediginde icâbetde girân-

cânlığı paşa-yı müşārun-ileyhce mūcib-i tehevvür olmağla hemān ejder-şifat-ı şerāre-pāş-ı sațvet olarak ‘Arab oğlu misin nesün̄ ƙalƙ deyü bülend-āvāz ile na’ra-zen-i şavlet oldukça hemān lā havle-künān hem rikāb-ı ‘inān olarak serā-yı hümāyūna şitāb eylemişler idi. Bu geliş saray ƙalkınuñ mesmū‘ı olıcaç derhāl orta ƙapuyı sedd ü bendle duhūle mümāne‘ at itmişler idi. Paşa-yı müşārun-ileyh pişgāh-ı bābda yalñız şāhib-i tercemenüñ duhūlı ƙakkında na’re-zen-i i‘lām ve ƙapuyı bir miķdārca aralık itdirüp ba‘zı tebliğāt ile derūn-ı sarā-yı hümāyūna sevk ü i‘zām itmiş idi. Huzūr-ı şehriyāriye müşūl oldukça süpürde-i sāmi‘ası olan maķūlāti һāk-pā-yı ‘āliye ‘arż u ifāde iylemek şadrına leb-i cenān olmakda iken pādşāh һazretleri bu fesādda Muştāfā Paşa ile hem-dost-ı ittifāk imiş kimesne öñüne düşüp beni һāl‘ eylemeklüge geldüñ şimdi seni çāk çāk şimşir-i helāk iderüm deyü һışm u ғažabına kānūn-ı dehānından ātes-efşān tehdid oldukça tebri’e-i zimmetle baş-ı i‘tizār itmek dā‘iyesine teşmīr-i zebān ideym dir iken çıkış git bu dernegi tefrik ü perişān ve paşayı i‘āde eyle yoħsa seni şöyle iderüm deyü emr ü fermānla huzūr-ı hümāyūnlarda ṭard u teb‘id ve bir ṭarafdan ise ƙurenā yād-kārları gūyā bu maddenüñ mūcid ü mürevvici kendüleri olmak şüretiyle kāriz-i dehānından çirkāb u ‘id-i bī-hesāb isāle iderek i‘āde itmişler idi. Bu һālde beyne’s-seyfin ƙalup Enderūn meksi ise ṭaşrada paşaya hadşe-i ‘azīme olmağın cā-be-cā şayha-yı ārām-ı fermā ile iħrācını iltimās ve verā-yı bābda olanları tehdid-i bī-kiyās idüp hele efendi müşārun-ileyhē һā’ib ü һāsir-i şikāf-ı deründan żāhir oldukça paşa-yı müşārun-ileyhce gūne ki kārdan istifsār eylemekle tel‘asüm iderek bī-ser ü ben serd-maķāl-i şadreynde iken bre münāfiķ içерүde başka şürete inkılābla merāmuñi taķlib ü taħrif eyledüñ diyerek üzerine sill-i seyf-i ta‘nīf olup tīz işe şimdi şūret vir deyü i‘ādeye icbār eylemekle tekrār içерүe duhūl ve serāy һavlısında öteberüye serserīyi geşt ü güzāra meşgūl olmuş idı. Ol hengāmda nezīr ü fettāħ vesā’ir bir ṭakım bergeste-i semt-i fellāħ-ı һabis ü ғaddār ve la‘in siyeh-kārlar müşārun-ileyh ‘Alemdār Paşanuñ maṭlab-ı i‘lāsi olan vücūd-1 bih-būd-1 Selīm Haniyi āgaşte-i һūn u һāk iderek cesed-i emcedlerin ṭaşra biraķduklarında emr-i salṭanat-1 һalāşına nesl-i nesl-i ‘Osmāni ve nekāve-i aşl-1 aşil-i һākāni irşen ve istihkāken şāhib-i tāc-1 mūlk ve taħt-1 dūrre-i beyzā dürc-i cihān-bānīyi ġurre-i ġarrā-yı burc-1

hükümrânı a'ni Sultân Mahmûd bih-bûd-ı reyyân-ı deryâ-yı râhmet-i Rabb ü Rûd Hażretlerine intikâl idüp cülûs-ı hümâyûnlarıyla defî maķâle-i kıyl ü kâl olduğu şirada ya'ni sene-i merkûme Cumâde'l-Âhiresinûn yigirmi ikinci günü 'azl-i muķadder olduğuna küll-i şey'i bu kadar deyüp sâhilhânelerinde murabba'-nişin-i 'âfiyet ve çâr-bâliş-i âsâyiş-i istirâhat olmuşlar idi. Kırk bir senesi Şevvâli evâhîrinde irtihâl-i dâr-ı bekâ ve 'azm-i kurb-gâh-ı Cenâb-ı Mevlâ idüp Şadefçeler içinde kâ'inecdâdi maķberesinde defn olındılar. Müşârun-ileyhüñ evân-ı pîrîde ta'lik hatt ile her sene bir müşhaf-ı şerîf-i tâhîrîr ve teberrüken Ravza-yı Mużâhhâraya tesyîr buyurdukları teşhîr olunmuşdur. Müddet-i fetvâları 'aşr-ı Sultân Muştâfa Han-ı Râbi' ve Mahmûd Han-ı Şâni 'Adlîde yalñız yigirmi beş gün miķdarıdır. Rahîmetu'llâhi 'aleyh.

El-Mevlâ El-Fâzîl Dürriżâde Es-Seyyid 'Abdu'llâh Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh 'aşr-ı Sultân Selîm Han-ı Şâlisde altı seneden mütecâviz revnaķ-efzâ-yı maķâm-ı fetvâ olan Dürriżâde Mevlânâ es-Seyyid Muhammed 'ârif Efendinûn ferzend-i fûrûzende-i ahteridür. 'âlem-i 'ademden şâhrâ-yı vûcûda pâ-nihâde-i vûrûd ve dâye-i cevdet ü zekâvetüñ âğuşında meblaġ-ı kemâle şu'ud eyledükden şoñra taħṣîl-i 'ilm ü me'ârife sâlik ve şîme-i 'ulemâ üzere müderrislik rû'ûsına nâ'il ü mâlik olup devr-i medâris ve pey-der-pey ṭâfrât ile mahrec-i mevleviyetlerinden İzmîr kažâsına 'âric olmuşlar idi. Şârisıyla bilâd-ı erba'aşa uğramaksızın biñ iki yüz sekiz senesi Mekke-i Mûkerreme pâyesiyle bekâm ve ba' de'l-'azl İstanbul kažâsiyla nâ'il-i merâm olup "şimdi Dürriżâde ahrâ (1220) Şadr-ı Anaṭoliya" târiħ-i gurresi üzere iki yüz yigirmi senesi mâh-ı Şaferinûn sekizinci günü Şadr-ı Anaṭoliya zînet-efzâ ve iki yüz yigirmi iki senesi Muḥarreminûn on sekizinci günü Râ'if İsmâ' il Paşazâde 'İşmet Begüñ vefâtından manşîb-ı nekâbet-i sâdât-ı kirâma şeref-bâhsâ olmuşlar idi. Şadr-ı vaqt bulunan 'Alemdâr Muştâfa Paşanuñ ǵadr-ı Yeñiceriyân ile vuķû'-ı vefâtı ṭâ'ife-i bâgiye-i merkûmenûn yeñiden izdiyâd-ı 'utuvv ü tuğyânlarına sebeb ü bâdî olarak şeyhü'l-İslâm vaqt Şâlihzâde Ahmed Es'ad Efendinûn gûyâ defî a-yı ūlâ meşîhatlerinde Nizâm-ı Cedîdüñ mürevvicileri gûrûhîndan olup kâdî-yi 'Abdu'r-Râhman Paşanuñ

Rūm İli bakıyyesine geçtiği sırasında inkisār-ı Bektāşīyye hakkında fetvā virdiği tā'ife-i bāgiye tarafından kale alınması hasbe'l-vakt müşārun-ileyh Es'ad Efendinün 'azlini iktizā itdirüp "virdi Mevlā mesned-i fetvā-yı Dürrīzādeye" tārīh-i dil-pesendi üzere yigirmi üç senesi māh-ı Şevvālinün ikinci günü huzur-ı hümāyūna celb birle 'uhde-i vālā-yı aşilānelerine tevcīh-i mesned-i vālā-yı fetvā ve aksā-yı ferve-i beyzā buyrulmuş idi. Bir sene on bir ay on gün kadar ifā-yı emr-i vezā'ifde bezl-i mā-haşal-i ķudret ve iki yüz yigirmi beş senesi māh-ı Şaferinün yigirmi ikinci günü mübtelā-yı 'azl ü kürbet olarak gūše-i hānelerinde ihtiyār-ı inzivā vü 'uzlet itmişler idi. İki yüz yigirmi yedi senesi maķām-ı meşīhatde bulunan Ömer Hulūşī Efendinün bi't-tav'-ı ve 'r-rizā ihtiyār-ı inzivā eylemeleri iktizā itmekle sene-i merkūme gurre-i garrā-yı Cumāde'l-Āhiresinde şāniyen maķām-ı vālā-yı fetvāya revnakde-i 'atīfet olup bu kerre daḥı üç seneye ķarīb mesned-i 'ālī-yı mezkürde ķarār u icrā-yı emr-i me'mūriyyetde nişār-ı naqdīne-i iktidār itmişler idi ise de biñ iki yüz otuz senesi Rebi' ü'l-Āhîrinün on sekizinci yevm-i sebtde şadr-ı vaqt bulunan Hürşid Aḥmed Paşa ile ma'an maķāmlarından infiṣālleri iktizā ve ikisi bir günde kabūl-i 'azl ü inzivā itmişler idi el 'uhdeten 'aliyyü'r-rāvī Üsküdarda müceddeden binā vü inşa itdikleri ķonağunu lüzümünden ziyāde vüs'at ü cesāmeti veyāhūd müşārun-ileyün te'azzumunu hazm idemeyen ħuṣemāsı hakkında ba'żi sözler söylemeleri infi'āl-i 'ālī-yı da'vet itmekle iki yüz otuz altı senesi Receb-i şerīf-i maġfiret-redīfiūn on yedinci günü muķteżā-yı āb-dāne-i Maġnisaya nefy ü iclā olındılar. İki seneden mütecāviz orada iķāmetle giriftār-ı envā' u'l-āmm u mihen oldukları hälde otuz sekiz senesi şehr-i Şa'bān-ı Şerīfinün on dördüncü cum'a gününde vāķı' Hudāvendigār Ğāzi 'Abdu'l-Ḥamīd Ḥan 'Aliyye'r-Rahmete ve'l-Megāzī ḥażretlerinün vilādet-i hümāyūnları şemere-i hasenesi olarak hakkında elṭāf-ı mülükāne-i mebzūl ve İstanbul'a gelmesi için yazılan iṭlāk-ı fermānı şavb-ı semūhilerine mevsūl olduđda Der-Sa'ādete 'avdetle ħāne ve sāħilħānelerinde iķāmet üzere iken biñ iki yüz kırk dört senesi şehr-i Cemāziye'l-Evvelinün yigirmi üçinci günü lezzet-bahş-ı hān-ı 'amīmū'l-nevāl-i memāt ve tārik-i meşgale-i kā'ināt olup Üsküdarda Ķaraca Aḥmed civārında kā'in kabr-i mahşūşda defīn-i hāk-i mezār oldu. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ġayet

müte^c azzim ve servet ü sāmān ile meşhūr dā'i resi muntazam ādāb u merāsim-i ṭariķde fevka'l-ġāye i^c tināya mecbūr bir zāt-i 'ālī-yi vaķūr idi. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Es-Seyyid Muhammed Zeyne'l-Ābidin Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh biñ yüz yetmiş bir tārīhinde cālis-i dīhīm-i evreng-i şāhī ve nā'il-i tāc-ı taht-ı şehensāhī olan Cennet-mekān Sultān Muṣṭafā Ḥan-ı Ṣalīs Ḥaẓretlerinüñ zamān-ı salṭanatlarında bulunan Şeyhü'l-İslām Sellemehü'selām İsmā'īl 'Āşim Efendinüñ ḥafīd ü sefīdi ve şirrahū Emīnīzāde Muhammed Es^c ad Efendinüñ maḥdūm-ı sa^c ididür. Biñ yüz altmış üç tārīhinde ṭirāz-ı gehvāre-i vücūd olup biñ yüz seksen yedi senesinde re'sen rü'usa nā'il ve ṭariķ-i 'ilmīyye-i resmiyyenüñ merāsimine mā'il olarak devre-i mu'tāde-i ba'de't-tekmīl Dārū'l-Hadīṣ-i Süleymāniyyede re'isü'l-müderrisin ve bilād-ı şelāše-i ma'lūmenüñ biriyle maḥrec-i raşaḍ-bīn iken iki yüz on beş senesi Üsküdar mevleviyyeti tevcīh olnmağla maġmūm ve iki yüz yigirmi bir senesi Edirne ve yigirmi ikide Mekke-i Mükerreme ve İstanbul pāye-i refī'aları ile müserref ve yigirmi üç Şevvālünüñ dördüncü günü Dürrīzāde Abdu'llāh Efendinüñ makām-ı meşīhati teşriflerinde cāh-ı celīl-i nekābet-i eṣrāf ile hā'iz-i iḱbāl ü şeref olup yigirmi sekiz Cumāde'l-Āḥiresi gurresinde 'azl ile ahlāfinā eslāf ve defter-i 'ulemāda ma'zūlin-i naḳibü'l-eṣrāf yazılıp ve yigirmi ṭokuzda Anaṭolı pāyesiyle refī' ü's-şān ve otuz senesi Rebi^c ü'l-Āḥirinüñ onuncu günü makām-ı bülend-i iħtirām şeyhü'l-İslāmī ile kām-rān oldığına ṭariķ-i 'ilmīyyeye ḥayrān olduğu hälde iki sene on bir ay ṭokuz gün yerā'a-yı fetvā-yı müsellem-i dest-i iftāları olmuş idi. Otuz üç senesi ʐarfında ʐuhūr iden vaķ'a-yı Mūm-ı Mezmūmda ya'nı sene-i merķume Rebi^c ü'l-Āḥirinüñ ṭokuzinci günü 'azle mübtelā ve Burusaya incilā olunmuş idi. Otuz dört Muḥarreminde ɻařin-i ıtlāk olarak Üsküdarda zībende-i iħāmet-i bālāħāne-i güzārende-i eyyām u rāħat iken otuz ṭokuz senesi Recebinüñ on dördüncü gicesi cāh-ı cihān-ı terk ü makām-ı a'lā-yı 'illiyyini derk itmekle raḥmet-i ḥakkā vāṣil ve müjde-i maġfirete nā'il oldılar. Mollā Gürānī Cāmi' karşusunda ceddi Çelebzāde merķadi cenbinde mütevāri-yi ḥāk-i pāk-i 'iṭir-nākdür. Müşārun-ileyh her bir fenden behre-yāb-ı nişāb olup ħuṣuṣān Cevdet-i haṭṭ-i ta'līkde sānī-yi 'imād u dil-güzārda Şeyh Śiddīk Efendi cenāblarından aħż u dest-i ināyet idüp kaṣr-ı dīni ābād

eylemiş muhibb-i müfriṭ-i ‘ulemā ve şefik-i aceze-i fużalā-yı ‘ākil u müdebbir-i ekşer-i fünnüni aşinā ve havaşṣ ve ‘ulūm-ı ḡarībede yektā-yı meclis-ārā ve sahn-i şinās-ı zārif ve nükte-dān bir zāt-ı şāhib-i ‘irfan idi. Cümle-i letā’if-i kelāmindadur ki meşihatleri eṣnāsında vuķū‘ bulan bir rikāb-ı hümāyūnda Sultān Maḥmūd Ḥan-ı Şāni ‘Aliyye Rahmeti'l-Bārī Hażretleri ḥāce Efendi sāhilde niçün hāne tedārikine rağbet eylediñüz deyü kelimāt-ı talṭīf-i āyātiyla su’al buyurduklarında bedāheten sāhile ihtiyyācım yokdur zīrā i‘zām ‘ākībinde her cānibüm deñiz olur diyerek cevāb virmesi bā‘iṣ-i hānde vü tebessüm-i şāhāneleri olmuşdur. Daha bunun gibi sözleri ve bi'l-bedāhe kelām-ı mažmūnları vardur ḥattā zikri mesbūk mūm fiğrasında bu mumuñ fitili uzar ise bizim fenār söner didigi mūcib-i ‘azlleri olmuşdur. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Maḥmūd Ḥan-ı Şālisde iki sene on bir ay sekiz gün miğdāridur. Rahmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Mekkīzāde Muṣṭafā ‘Āşim Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh şeyhü'l-İslām sellemü's-selāmdan Mekkī Efendi gibi ‘ālī Ka‘be-i halef ya‘ni lü'lü-yi te'le'lü'-yi lālā-yı vücūdına öyle bir fāżıl-ı bī-müdānī-yi şadef olup tārīħ-i vilādetlerinden on üç sāli mürüründe ya‘ni iki yüz senesi Muḥarremü'l-Ḥarāmını on sekizinci günü rü'üs-1 hāricle dāhil-i ṭarīk-i ‘ulemā ve merātib-i medāris-i ṭafrāt-ı maḥdūmāne ile zamān-ı dirāz-ı mu‘taddan endek müddetde ṭayy ile biñ iki yüz on iki sālinüñ şehr-i Rebi‘ ü'l-Evvelinde Galata ķažasına mollā ve on altı senesinüñ şehr-i Rebi‘ ü'l-Āhirinde Anaçoli ķādī-i ‘askerligiyle şādān buyrulup sene-i kāmile-i mu‘tādeden şoñra ma‘zūl ve yigirmi ṭokuz şehr-i Rebi‘ ü'l-Evveli gurresinde Rūm İli ķādī-i ‘askerligi cāhina mevşūl olup müddet-i mu‘tāde-i sene-i vāhideden şoñra du‘ā-yı pādşāh-ı ‘aşra evkātını haşr üzere iken müfti'l-enām olan Çelebizāde es-Seyyid Muhammed Zeyne'l-‘Abidin Efendi merhūmuñ in‘izāli vuķū‘ında otuz üç sali şehr-i Rebi‘ ü'l-Evvelinüñ on ṭokuzuncı günü ħil‘at-i beyzā-yı fetvā zāt-ı mu‘tedilü's-şifātlarına ilbās u iksā olinmağla kār-fermā-yı ṭarīk-i ‘ulemā ve meşgūl-i imzā-yı iftā ve otuz dört sali Zi'l-Ķa‘desinüñ sekizinci günü el-Ḥacc Ḥalīl Efendi merhūmuñ ser-mesned-i fetvāya iş‘ādī irādesiyle hasbe'l-ķader maķām-ı meşihatden mu‘azzezen ma‘zūl ve şayf u şitāde yalı ve

ķonağında ed^c iye-i ḥayriyye-i pādşāh-ı zamān ile meşgūl iken otuz ṭokuz sali Muḥarreminüñ on ṭokuzuncı günü Şıdkızāde Aḥmed Reṣīd Efendi merḥūmuñ infiṣālinde sāniyen bir ilcāⁱt-tekrār Hasan cāh-ı celīl-i fetvā ile dīn ü devlete mü^ctemen buyrulup bu kerre de eyyām-ı cāhı rūz-nāme-i ķaderde kırk bir senesi şehr-i Rebi^c ü'l-Āḥirinüñ on üçüncü günü tamām ve yırlerine tārīh-i mezkürede Anaṭolı ķādī-i 'askeri bulunan Қādīzāde Muḥammed Tāhir Efendi merḥūm müfti'l-enām ve yine müteveffā-yı müşārun-ileyh mükerremen ve mültefiten şayfiyye vü şītā^c iyyesinde ķarīn-i ārām olup sübħa-i dürdāne-i du^c ā-yı ḥayr-ı dāverāne-i idāre ve lāzīm-ı māhiyyeti olan ḥayr-ḥāḥı salṭanat-ı seniyye ve şabāḥı ināre itmekde iken zebān-ı ilhām-ı Ḥudā fe^cazzeznā bi-sāliṣin ta^czīz-i nīgūya olup Ḥudāvendigār Cennet-mekān Sultān Maḥmūd Ḥan-ı Ṣānī şıbt-ı 'āliyye sicālū'r-raḥmete irādesiyle kırk sekiz sāli şehr-i Ramažāninuñ on yedinci günü def^c a-yı şāliṣede Şabuncızāde es-Seyyid 'Abdu'l-Vehhāb Efendi merḥūmuñ že^cf-ı beden ü herem ile 'azli iktiżā iderek mesned-i 'ālem-i pesend-i şadr-ı fetvā ihsān ve yine ehl-i ṭārīk-i şādān buyrulmuş idi. Ḥidmet-i celīle-i iftā-yı icrā ve şıdk-ı cülüs-ı devlet-ebed müddeti kemā-yenbegi īfāda iken iki yüz elli beş senesi Rebi^c ü'l-Āḥirinüñ on ṭokuzuncı bāzār irtesi günü bālā-res ve'l-istiḥkāk erīke-pīrā-yı salṭanat-ı ăfāk olan merḥūm ve maġfur ilā raḥmete Rabbü'l-ġafūr 'Abdu'l-Ḥamīd Ḥan-ı Ḡāzī Ḥaẓretleri daḥlı ol dā^c ī-yi şıdk-ı mürā^c ı-yi mevrūşlarını maḳām-ı fetvāda ibkā ve vālid-i ḥālidü'l-meḥāmidlerinüñ taḥṣīl-i rīzāsında bulunmış olan dā^c iyān u bendegānuñ şıdk u 'ubūdiyyetleri nezd-i hūmāyūnlarda şefkāt-i mahşūşa ile mu^cteber olduğunu işbu ibkādan ittibā birle rūh-ı pūr-fūtūḥ-ı ḥākān-ı maġfiret-i iktirānı ihyā ve bi'z-zāt daḥlı ḥulūş-ı derūnunu tecrübe birle mu^c temed ve müsellemü'l-ētvār olarak def^c a-yı şāliṣe naşbindan mürūr iden on dört sene iki māh on üç gün müddetde ārām-ı bedene-i ḥidmet-i şıdk u 'ubūdiyyet-i şāhāne-i tercīh ile vücūdca taḥammül-i it^cāb ve ṭaraf u şāhāneye ehl-i 'ilm ü kemāl-i du^c ăcılardan ed^c iye-i ḥayriyye-i isticlāb iderek altmış iki senesi Zi'l-Hicçetü'l-Şerīfesinüñ ǵurresi olan mübārek cum'a gicesi sā^cat on ķarārında ḥamāma varup tevażżū^c iderken 'illet-i ķarfeten ķadīmesi olan żīk-i şadr-ı sebeb-i 'ādisi ile kendüye ǵayş gelüp ve ol ḥālde firāşına getirilüp yarım sā^cat miqdārı cemā^cat-ı keşīre-i

itbā' inuñ şehādetlerince ism-i celāle hems-i tarīkiyle iştigālde iken 'ālem-i āhirete revān ve na' şını şudūr-ı 'ulemā-yı Bāb-ı Fetvā-yı penāhīden olup Ebu'l-Feth Cāmi' -i envārla mu' annide ba' de's-şalātu'l-cum'a hāzır olan vekil-i mutlak hażretleri varken saltanat u şudūr-ı 'ulemā vecm-i ǵafir-i cemā' at-i Müslimīn ile şalāt-ı cenāzesi edā vü tehlīl ü ǵikr ile ǵurb-ı cāmi' -i şerīfde vākı' Bahā'ī Efendi merhūmuñ mağberesinde vālidi Mekkī Efendi merhūmuñ merkadi cenbine defn ile rūhına Fatihā hāyan oldılar. Merhūm müşārun-ileyh esbaǵu'l-mevlā e'r-raḥmete 'aleyh hengām-ı şebābından berü viķaye-i nāmūsına sā'ī ve bulunduğu ǵidemāt-ı şer'iyyede dūş-ı 'iffet ü istikāmetde mürā'ī sefəh ü fücurdan devr ü ehl-i 'ilm ü kemālüñ ǵadrlarına ri'āyetde meftür ve dirāyet-i kāmilesi müsellem ü dīn ü devlete ez-cān u dil şidki etemm bir hāndān-ı 'ilm ü 'irfān-ı nişān olup eṭvār-ı mehāsin-i şī'ārı maǵbūl-i ehl-i dirāyet olmaǵla müddet-i sinni olan yetmiş beş sene içinde āyīne-i felekde şüret-i zişt-i keder-i 'azl ü ta'zīr hāletleri görmedigi ve semt ü nefy ü iclāya semend-i 'azīmet sürmedigi hālde üç kerre yāveri ǵalī -yi sa'īd ü imdād-ı 'ömr-i medīd ile şeyhü'l-İslām olup üç def̄ ada cem'en mercī -i 'ulemā olmuşdur. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Hacc Ḥalīl Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh biñ yüz yetmiş birde şeref-i cülusleri mažbūt-ı vekāyi' -i nüvīsān olan Cennet-mekān Sultān Muṣṭafā Ḥan-ı Şālis Hażretlerinüñ ibtidā dünyāya gelen kerīmine mükerremleri Habtu'llāh Sultān 'illiyetü'ş-şān hażretlerine ānān-ı dāyenüñ Çerkesde bī-kes ǵalan küçük oǵlı olup murzı'a-yı müşevviķe cennet gibi sarāya alınmış iken gül yevm-i nāle-künān-ı āh u figān ile vaqtini güzerān ve hūşuşıyla Sultān 'illiyetü'ş-şān emzirür iken daḥı başka güne nālān u giryān olduğunuñ sebebini bilenler hākān-ı zamāna beyān itdüklerinde ǵavālī -yi Çerākese her ne ǵadar dāhil ǵavza-yı hukūmet-i 'Āl 'Oṣmānī degül ise de dāye-i bī-vāyenüñ ta'rif-i ǵarīfī üzere Çerkeze adamlar tesyīr ve bulup getürmeleri içün irā'e olnan tedbīr-i muvāfiķ-ı taķdīr düşmekle müddet-i ǵalīlede bulunup Ḥarem-i Hümāyūna getürülmiş idi. O günlerde vücūda gelen Sultān Selīm ile birlikde olmaları vālidesine ta'rif olunup nihāyet-i zamān-ı Muṣṭafā Ḥanıde Sultān Selīm gibi perverde-i nāz u

na^c īm iken Muştafa Han gözden nihān olunca Harem-i Hümāyūndan hazineye irsāl ve on beş sene kadar devr-i Hamīd Hanīde Sultān Selīmden ıraq düşdigine derūn-ı Enderūnda tesliyet-i mahāl iken iki yüz üç senesi pādsāh mağfūr müşārun-ileyhe Sultān Selīm Han-ı Şālis müşerref-i tāc u taht olduklarında def̄ aten hazine kethüdālığı ile tebçīl ve her söz kendüsiyle tekmīl olduğu müstağnī-yi beyān u tafṣīldür. On üç sene şoñra Ğalaşa Mevleviyeti ile sarāy-ı hümāyūndan çıkışlığı ricā ve sāye-i Selīm Hanīde kimsebecā vü nā-becā dimeyüp on altı senesi mevleviyyet-i mezküreye nā'ıl ve böylece ṭarīk-i 'ilmiyeyeye dāhil oludan şoñra on sekiz senesi Mekke-i Mükerreme pāyesiyle muvakķar ve sene-i mezbūre içinde Beytu'llāha yüz sūrmek müyesser olup 'avdetinde pāye-i refī'a-yı İstanbula mevşūl ve çok geçmeksiz Anaçılı kādi-i 'askerligi ile mebcūl oldılar. Yigirmi dörtde Rūm İli pāyesi nāmına taħrīr ve meclis-i 'aliyyeye me'mūriyeti 'ilāve-i tevkīr olnmış idi. Yigirmi sekizde bi'l-fi'l şadr-ı celīlü'l-kadr-ı Rūm İliyi hā'ız ve otuz dört senesinde yine tekerrüri cā'ız olmaǵla sene-i mezbure Zi'l-Ķa desi ǵurresinde infiṣal ü 'azlinün sekizinci günü maķām-ı bülend-i iħtirām-ı şeyħü'l-İslāmiyye ittişāli dahı Enderūn hālkına bā'ış-i iftiħār oldı. Yigirmi aydan 'ibāret olan müddet-i meşīħatlerinde muġāyir-i ma' delet-i hārekete ictisārı mesmū'-ı şehriyār-ı sipihr-i iktidār olmamış iken fetret-i millet ādem zuhūrunda maķāmindan devr ü iħbālū'l-ibkādan mehcūr olması içün kendüye 'azv olnan kūşūr-ı hasebiyle kendüleri Karaħiṣār şāhibi ve celīleleri Hāce Hānim dahı Burusaya nefy ü iclā olunmuşlar idı. Karaħiṣāra vuşlünde hanım mūmā-ileyhāyi cellād-ı bīdād her-çi-bād-ā-bād itdigi mesmū'-ı olicağ evān-ı pīrīde güm-kerde-i rāh-ı şu'ūr olup bezl-i naķd-i cān itmegin Karaħiṣārda kā'in Gedik Ahmed Paşa Cāmi'-i Şerīfi sahāsında medfūn-ı hāk-i siyāh ve mecrūħ-ı evzā'-ı čerħ-i geçiruni nigāh oldı. Müddet-i fetvāları 'aşr-ı Sultān Maħmūd Han-ı Şāni-yi 'Adlīde bir sene yedi ay on altı gün miķdāridur. Raħmetu'llāhi 'aleyh müşārun-ileyh Cāmi'-i Ebū Eyyūb Enşārīde Ramażān-ı Şerīflerde imsākdan şalāt-ı fecre ɻadar Kur'ān-ı 'Azīmū's-şān tilāvet olnmak ve sā'ir aşħāb-ı hāyrāt ile muvācehe-i sa'ādetde zevcesi Hāce Hānimuñ ve kendilerinün isimleri yād ɻılinmak üzere nuķūd vaqtına muvaffak olmuşlardur.

El-Mevlā El-Fāżıl Yāsincızāde Es-Seyyid ‘Abdu'l-Vehhāb Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh Sinopda defīn-i hāk-i ‘ıtır-nāk olan Seyyid Bilāl Kuddise Sirrahu'l-Müte'äl Hazretlerinüñ sülale-i tāhirelerinden Ayaşofya-yı Kebir-i Cāmi‘-i Şerīfinde Yāsin hān olan es-Seyyid Muştafā Efendinüñ maḥdūm-ı ‘ulemā-yı ’aşr-ı Selīmiyyeden ‘Oşmān Efendinüñ necl-i necīb ve ferzend-i edibidür. Biñ yüz yetmiş iki hīlālinde ķadem-nihāde-i gehvāre-i şühūd ve zīnet-efzā-yı mihr ü vücūd olup evā’il-i hāllerinde Enderūn-ı Hümāyūna dāhil ve silkü'l-le’äl hīdemāt-ı Selīmiyyeye nā’il ü vāşıl olarak ol evānda bāhr-i zehhār-ı ‘ulūm u fūnūn Gelenbevī İsmā‘ıl Efendi Hazretlerinden ‘ulūm-ı ‘akliyye vü nākliyye ve fūnūn-ı şer‘iyye-i fer‘iyye-i bī-tamāmihā taħṣīl ü tekṁīl eylemişler idi. Enderūn-ı Hümāyūndan muṭayyeben ihrāc ve iki yüz Rebi‘ ü'l-Evvelinüñ on ikinci günü bā-rū'ūs-ı hümāyūn-ı silkü'l-le’äl-i tedrişe idrāc olinup devr-i medāris-i ‘āliye eyledükleri evānda kendüleri daħi Bāyezīd ve Yeñi Cāmi‘de neşr-i ‘ulūm u fūnūn ile dāhil-i meclis-i ‘ālīleri olan yüzden ziyāde erbāb-ı taleb ve aşħab-ı erye-i i‘tā-yı izn ü icāzetle meydān meydān ‘ulemāda müşār-ı bi'l-benān olmuşlar idi. Bu şüretle devr-i medāris ve ķat‘-ı merātible maħrec-i mevleviyetlerinden Selānik ķażāsına nā’il ve biñ iki yüz yigirmi beş tāriħinde bilād-ı erba‘a pāyesine vāşıl olarak yigirmi altı sali hīlālinde sefaretle īrāna revān ve īfa-yı levāzim-ı me'mūriyyetle Der-Sa‘ādete pūyān oldılar. Emr-i sefaretçe hūsn-i hīelmet ü itmām-ı me'mūriyyet eylemeleri mūcib-i maħzūziyyet-i pādşāh-i mekārim-i küster-a‘ni Maħmūd Ḥan-ı Sāni‘yi ‘Adlī ‘Aliyye Rahmete Rabbi olmağla Mekke-i Mükerreme pāyesi ihsān ve çok geçmeden İstanbul pāye-i refī‘ası tevcīhiyle kesb-i şeref-i ‘azv ü şān eylediler ve otuz bir senesi Zi'l-Hiccesi gurresinde Sıdkızāde Ahmet Şehīd Efendi infiṣālinde nām-ı nāmī-yi ‘ālīleri Şadr-ı Şadāret-i Anaṭolı ile tebcīl ve otuz üç Rebi‘ ü'l-Āħirinüñ yigirmi ikinci günü Tevfīk Efendi hafīdī Sıddīk Efendi infiṣālinden nekābet-i sādāt-ı manṣabı refī‘i ve otuz beş tāriħinde Rūm İli Şadāreti pāyesi ihsāniyla tescīl kılındılar. Otuz altı tāriħinde ba‘zi şekā-piše ve bed-endiħlerüñ taħriķ-i rekiķleri ile sebük-mağzān-ı millet-i dā’ire-i itā‘ atden çıkmaga cür’et eyledükleri mesmū‘-ı erkān-ı devlet olicak keyfiyyet-i tedkīk ü taħkīkiyle merām-ı mefsedetüñ ġavrına vāşıl u esās-ı ‘isyān ve ‘utuvv ü

tuğyānuñ ve ne sebebden neş'et itdigine ittilāc hāşıl olmağın bu hāl müsemmirü'l-melāl-i iħfā veyāħūd eṭrafiyla ifṣā olınmak ṭarīklerinüñ ḫangi şakiyy-i enseb diñilerek meclis-i meşveretde envāc-1 efkār-1 şācibe ile tefekkür ve bunuñ üzerine çok su'äl ve cevāb tekerrür itdigi hālde şadr-1 a'zam vaqt bulunan 'Ali Paşa ve gerek müfti-yi müşkil-küşā-yı el-Ḥacc Čerkes Ḥalīl Efendi şadra şifā virür ve bir söz bulmağa ḫādir bir re'y-i rezin-i irā'esine muktedir olamaduklarından ve şāhib-i tercemenüñ bu bābda olan re'y-i dil-peżiri nezd-i salṭanat-1 seniyyede şāyān-1 taħsin ü taħdir bulundığından ve vezir ü şeyħü'l-İslām müşārun-ileyhüñ 'azl ü infišälleri dahı žamīru'l-hām-1 semīr-i pādşāh maħmūdu'l-fa'äl olduğından nāşı evvelen vezir-i müşārun-ileyh mesnedindendür ve Gelibolidan iħkāmete me'mūr olup sāniyen müşārun-ileyh Ḥalīl Efendi dahı Karahişār-1 şāhibe sevk ile şāhibesinden mehcūr kılınduklarınıñ 'akībinde ya'ni sene-i merķume Cumāde'l-Āħiresinüñ yigirmi dördüncü günü bunlar maķām-1 meşīħate intihāb u ṭaraf-1 salṭanatdan ser-destarı Aħmed Efendi da' vete şitāb idüp hużur-1 hümāyūna celb ile dūş-1 feżā'il-i pūş-1 liyākatlerine aksā-yı hil'at-1 beyzā ve tevcīħ-i maķām-1 vālā-yı fetvā ile ḫadr-i 'alīleri dūbālā kılılmış idi. Seyyid-i ehl-i 'ulūma şadr-1 fetvā oldı sa'd "kıldı Haqq Yāsincizāde bendesin müfti'l-enām" 'Izzet Mollā Efendi merħumuñ meşīħatlerine söylemiş olduğu tāriħdür. Bir sene sekiz ay bir gün mesned-i 'alī-yi fetvānuñ kemāhiye haqqihā hükmimi icrā ve otuz sekiz senesi Shaferinüñ yigirmi beşinci günü Śidki zāde Aħmed Reśid Efendinüñ mesned-i meżkure naşbi 'azllerini iktiżā itdirüp ma'zul ve Medīne-i İzmirde ṭokuz ay ḫadar me'muren iħkāmet ve haqlarında 'afv-1 'alī zuhuriyla ḥāne ve sāħilħānelerde 'ibādāt ü ṭā'at ve du'a-yı devām-1 'ömr ü şevket-i pādşāh-1 ma' delet-simāt ile meşgūl iken şeyħü'l-İslām-1 vaqt Kādīzāde Muhammed Tāhir Efendinüñ rāħat u istirāħati iltizām ve ḥayr u du'ası iġtinām olunmak aksā-yı āmāl-i pādşāh-1 Īskender iħtişām olmağla anlar ma'zul ve bunlar biñ iki yüz kırk üç senesi Ševvāl-i şerīfinüñ yigirmi ikinci günü sāniyen cāh-1 vālā-yı fetvā ile taltif ve ḫadr-i ḫāmet-i istikāmetleri hil'at-1 beyzā-yı semmūr ile teşrif buyrıldı. Bu kerre dahı dört sene on ay yigirmi altı gün kemāl-i 'azv-i iħtirām ve maķām-1 vālā-yı meşīħate revnak-eftā-yı ve bi'l-cümle 'ulemā vü şuleħā haqlarında

fevka'l-ğāye hüsn-i mu'āmele ve nevāziş-i īfāya i'tinā vü temşiyet-i meşālih-i şer'iyye ve mehāmm-i umūrda kemā-yenbeğī bezl-i cüll-i ūfi buyurmuşlar idi. Lākin mukteżā-yı herem-i pīri ve bedenlerine tāri olan ża'f hasebiyle haqlarında rāḥm u eşfāk ḥaẓret-i mülükāne žuhūra gelerek lācili'l-istirāhat kırk sekiz senesi Ramażānuñ on yedinci günü ma'zūl ve hāne ve sāhilhānelerinde iķāmetle du'ā-yı icābet-i āyāt-ı pādşāhī ile meşgūl oldılar. Kırk ṭokuz senesi Ramażān-ı mağfiret nişānuñ 'aşr-ı āhirinde rīħlet ve leyle-i ķadrde beytütet-i laħd-i mağfiret eyledi. ḥaqqā ki merhūm müşārun-ileyh fāzıl-ı bī-müdānī ve şāni-yi Sa' de'd-dīn Taftazānī olup her bir ḥarekāt-ı 'iffet-i āyātından gerek Devlet-i 'Aliyye ve gerek 'umūm-ı 'ulemā ve ahālī hoşnūd ve rāzı olarak cevāmi de bir def'a dāhil-i meclis-i 'ālīleri olan ṭullāba iżn ü icāzet virdükleri mişülli gerek me'mūr ve gerek ma'zūl bulundukları evānda hānelerinde daħi neşr-i 'ulūm u ifāde-i fūnūn ile meşgūl olarak şāniyen iżn ü icāzet virmiş ve 'ilm-i kelāmdan ve uṣūl-i ḥadīṣden ba'żi tel'ifāt u taşnifāta muvaffaq olmuş bir ȝāt-ı ḥuceste-şifāt idi. Hattā ḥarekāt-ı fāzılānelerinden şehriyār-ı ḥuceste-i eṭvār-ı pādşāh-i cihān-ı müşārun-ileyh Sultān Maḥmūd Han-ı Şāni şāhib-i Kur'ān-ı şayyit-i 'aliyye-i sicāli'l-mağfirete ve'l-ġufrān ḥaẓretleri hoşnūd olmalarıyla Cāmi'-i Ebu'l-Fethde iķāmet olinacaq şalāt-ı meyyitine kemāl-i tevāżu' la maḥşūşān Çırağan-ı sāhilsarāy-ı hümāyūnlarda erkence kelefe-i ḥareketi ihtiyyār ile hāzir olup ol farż-ı kifāye-i cemā'at-i kübrā-yı Mūslimīn ile edā ve ehl-i 'ulemā olan hürmetlerini bu yüzden daħi icrā ile veliyyü'n-ni metlik ḥukūkunu īfā buyurmuşlar idi. Raḥmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāzıl Şıdkızāde Ahmed Reşid Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh 'ulemā-yı 'aşr-ı 'Abdu'l-Ḥamīd Hanıden ṭoħsan yaşına ƙarib bir pīr-i fānī olduğu hälde iki yüz dört senesi evāhirinde münzevilen vefāt iden ordu қādīsi Esbak Muhammed Şıdkī Efendinuñ şulbünden biñ yüz yetmiş bir senesi Zi'l-Ḥiccesinuñ ikinci gününde zīb-efzā-yı mehd-i şühūd olup 'unfuvān-ı şebābı tekmīl ve şīme-i 'ulemā üzere ṭarīk-i tedrīse duħūl ve isti' dād-ı māder-zād ile 'ulūm u fūnūnı taħṣil eylemişler idi. Rütbe-i hāric ü dāhil diyerek devr-i medārisle maħrec-i mevleviyetlerinden İzmır kažasına vāṣil ve ba' de'l-'azl biñ iki yüz yiġirmi

Recebinde ordu kādīlīğinā nā' il olaraq bu şüretle ḫaṭf-i merātib ve ṭayy-i menāzil-i menāşib idüp bilād-i erba'a ve Mekke-i Mükerreme ve İstanbul ḳaẓālarına pā-nihāde oldukdan şoñra biñ iki yüz otuz bir senesi Şevvālinüñ on beşinci günü şadr-ı vālā-yı Anaṭolı ile bekām ve yine sene-i mezbūre Zi'l-Ḳa' desi ḡurresinde evvelā müddet-i ḍarifesin ba' de't-itmām otuz altı Zi'l-Ḳa' desi ḡurresinde ṣāniyen manṣib-ı vālā-yı Şadr-ı Rūm İli ile nā' il-i merām olmuşlar otuz sekiz senesi Ṣaferinüñ yigirmi beşinci günü Şadr-ı Ṣa'ādetde bulunan İzmirli Ṣāliḥ Paşa ile Şeyhü'l-İslām Yāsinzāde 'Abdu'l-Vehhāb Efendinüñ 'azlleri iktiżā idüp mesned-i vālā-yı şadārete Ḳapudan-ı deryā ve muḥāfiẓ sevāhil-i Asya olan meşhūr 'Abdu'llāh Paşa intihāb olundığı gibi maḳām-ı sāmī-yi meşīhate dahı bunlar elyak u ahrā gorilerek mü'ezzin Başı Şākir Aġa veşātetiyle sāhil-i serāy-ı Beşiktaş celb ile dūş-ı feżā' il-i pūş-ı liyākatlerine ferve-i beyzā-yı fetvā ilbās u aksā ve müşārun-ileyh 'Abdu'llāh Paşa ile Bāb-ı Āliye isrā olundılar. "Eṣah̄hu'l-ḳavl Ṣidkīzāde virdi zīb-i fetvāya" (1238) tāriḥ-i fetvālarıdur. Kābiren 'an kābir-i nesl-i ṭāhir olmalarıyla cümlenüñ ḥayrına çalışlığından başka eslāf zamānlarında birer nihāne ile kürbet-i gurbete mübtelā olan 'amā-yı şulehāyi şırasıyla ḫayd-ı ta'b u ḫarūretden āzād ve her birini ḫā' ide-i ṭāriķ-i 'ilmīyye üzere mesrūr u dil-şād idüp maḳām-ı meşīhate lāzim olan umūr ve mesālih-i mehāmm-ı salṭanat-ı seniyyede kendülere müteferri' ḫuṣūṣāti bir vefk-i dil- ḫāh-i 'alī-yi rū'yet ü tesviyede bezl-i mā-haşal-i ḳudret buyrulmuşlar ise de çarh-ı geçiriyi mu'ṭād-ı zāt-ı fażılāların dahı biñ iki yüz otuz ṭokuz tārihi Muḥarreminüñ on ṭokuzuncı bāzār günü maḳāmindan ib'ād eylemiş idi. Berki ḳaẓāsı arpalık taḥsişiyle Rūm İli ḥiṣārında vākī' sāhilhānelerinde ārām ve rūz u şeb meşgūl-i 'ibādāt u ṭā'at-i Rabb-i enām ve du'ā-yı ḥayriyye-i pādşāhiye devām üzere iken ḥaste ve inżimām-ı ḫa' f-ı pīrī ile 'ilācdan vāreste olup nihāyet biñ iki yüz elli senesi Cumāde'l-Ūlāsınuñ on altıncı sebt günü irtihāl-i dār-ı bekā ve irtesi günü Cāmi'-i Ebu'l-Fethde ba' de'z-żahr müfti'l-enām ve şudūr-ı 'izām ve sā'ir 'ulemā-yı kirām cemm-i ḡafīr ile namāzin edā idüp vaşıyyeti üzere Egri Ḳapu civārında meşhed-i aşhab olan ṭokludere Ḳurbında defn-i mezār ḳılıṇup 'uyūn-ı nāsdan ihfā olındı. Müşārun-ileyh feżā' il-i zātiye ile ser-āmed-i i'lām-ı ḫuṣūşa fenn-i celīl-i fiqh-ı şerīfde şāhib-i itkān-ı

tāmm idi. Müddet-i fetvāları ‘aşr-ı Sultān Maḥmūd Ḥan-ı Sānī-yi ‘Adlīde on ay yigirmi altı gün miğdāridur. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

El Mevlā El-Fāżıl Kādızāde Muhammed Tāhir Efendi

Mevlānā-yı müşārun-ileyh üç def‘a meşihat-i İslāmiyyeye revnak-ezfā olan Dürri zāde Muştafā Efendinüñ dā’ireleri müteħayyirāndan ve eşref-i ķudātdan Toķadī ‘Ömer Efendinüñ şāh-ı devha-i vücüdī ve şemere-i şecere-i nesl-i mes‘ūdīdur. Biň yüz altmış dört hīlālinde kūşe-i şehr-i sitān-ı vücūda vāşıl ve hīyābān-ı ‘ālem-i şūhūda dāhil olarak ictinā-i şemerāt-ı fezā’ ile müdāvim ve iğtinā-yı nev-bāve-i ‘ilm ü ‘irfāna müvāzebet ü mülāzim olmağla ‘ulemā-yı ‘aşr-ı hīdmetinde iştigāl-i tāmm ile taħṣıl ü ‘ilm ü kemāl eyledükden şoñra biň yüz Ქoksan altı tārihi Muħarremiñüñ sekizinci gününde vāki‘ rü’üs imtiħānına dāhil ve bi'l-istihkāk müderrislik rü’üsüna mālik ve ṭarīk-i ķażāya sālik olup Anaṭoli ve Rūm İlide kā’ın bilād-ı celīlede fermān-revā-yı hūkm ü imzā olmış ve biň iki yüz yigirmi bir tārihində mesned-ārā-yı Şadr-ı Rūm İli bulunan ‘Oşmān Paşazāde Mevlānā ‘İzzet Begüñ şerī’atçılık hīdmetinde istihdām olunmuş ve ba‘dehū mahrec-i mevleviyyetlerinden Yeñişehir Fenār ķażāsiyla be-kām buyurmuşlar idi. Ba‘de'l-‘azl bilād-ı erba‘aya ugramaksızın Mekke-i Mükerreme pāyesi ihsān ve iki yüz otuz üç senesinde bi'l-fi‘l İstanbul ķażāsiyla hurrem üşādān olup iki yüz kırk sāli Zi'l-Hiccesiñüñ on beşinci günü Şadr-ı Anaṭoli manşib-ı celili ile tebcīl olundılar. Otuz üç tārihindən berü iki def‘a müşerref-i manşib-ı fetvā ve mükellef-i mesned-i iftā olan Mekkīzāde Muştafā ‘Āşim Efendinüñ zāhiren ‘azlini iktiżā ider bir hālet yoġ ise de hasbe'l-iqtizā kırk bir senesi şehr-i Rebi‘ ü'l-Āħirinüñ on üçüncü sebt günü müşārun-ileyh ‘Āşim Efendinüñ ‘azli ve cāh-ı fetvā bunlaruñ ‘uhdelerine tevcīhi taşmīm buyrulmağla da‘vetlerine Berberbaşı ‘Oşmān Ağa irsāl ve hāne-i sa‘ādetlerinden teşriflerine isti‘cāl olnup Timur Kapu tarafından istikbāle me’mūr olan hūnkār çukā-dārları rikāblarında yürüyerek Top Kapu Sarayına vuşūl ve akdemce celb olunmuş olan Şadr-ı A‘zam Selīm Paşa ile ma‘an hūzūr-ı meyāmin-i mevfūr Hażret-i Maḥmūd Ḥan-ı Şāniye müsūl olıcaq maķām-ı meşihate hāzır olınan libās-ı ferve-i beyżā Hās Oṭa Başı

Muhammed Ağa ma'rifetiyle dūş-ı liyākat-pūş-ı fāzılānelerine iksā ve ḥaklарında mu'āmele-i luṭfiyye icrā buyrulmuş idi.

Bu nice cāmedür Tāhir Efendi giydi fetvāyi

Velehu:

Giyüp zeyn eyledi Tāhir Efendi sevb-i fetvāyi

tārīḥ-i meşīhatleridür. Bir müddetden berü aralık aralık zuhūra gelen fitne ve 'ışyān u fesād u ṭuğyānlarıyla maṭāvī-yi şahā'if ü defātir ü tevārīḥ-i memlū olan Yeñiçeri ṭā'ife-i bāgīyesinün külliyen maḥv u izāleleriyle hān-mān-ı āteş-i şerr ü şerlerinün itfāsı dīnen ve devleten ehemm ü elzem olmasıyla sene-i merkūme Zi'l-Ḳā' desinün yigirmi birinci bāzār günü hāmil-i mihr-i vekālet-i müşārun-ileyh Selīm Paşa ile sā'ir bi'l-cümle erkān-ı devlet ve şudūr-ı 'izām ve sā'ir ḥuẓūrı lāzım gelenler 'akd-i emcūmen-i meşveretle bu bābda 'arız u 'amīk-i müzākere ve ārā-yı sābıkā ile müṭāla'a olundığı şırada evcā'-ı mezkūruñ hedm ü ilgāsı ve ṭā'ife-i bāgīye-i merkūmenün izāle vü imhāsi һakkında ber-mukteżā-yı şer-i şerīf-i raḳm-ṭirāz-ı fetvā olup 'avn ü 'ināyet-i Rabbānī ve yumn-i tevcihāt-ı hażret-i pādşāhī ile evcāg-ı mezkūruñtevābi' velev eħaqķıyla çend sā'at tarafında zīr ü zīr ve ṭā'ife-yi bāgīyenün hān-mān-ı āteş-efşānları hākister olması gerek devlet ve gerek bi'l-cümle bendegān u ehālī vü teb'aya bā'iş-i emn ü emān u mūcib-i istirāhat-ı bī-pāyān olmağla elsine-i 'ālemde du'ā-yı hayriyye ile yād u tezkār ve 'avāṭīf-i 'aliyye-i mālā nihāye-i Cenāb-ı pādşāhīden yedd-i beyzā-yı taħrīrlерine şāyān-ı āftāb-ı iltibās-ı ber-ħātemü'l-mās iħsāniyla mazhar-ı luṭf-ı bī-şūmār kılınmışlar idi. Kendüleri mecmū'-ı bahrin şerī' at u ṭariķat-ı mevridi'n-nehrin fażilet ü semāħat-ı muķtedā-yı 'ulemā-yı iċ-čām bulunmağla kemāl-i 'azv-i şān ile manṣib-ı 'ālī-yi fetvāda karār u devām idüp faġat sinīn-i 'ömr-i 'azizleri seksemi mütecāviz bir pīr-i feżā'il-i pīrā olduklarından nezd-i saltanat-ı seniyyede ārām u istirāhatleri mültezim olmasına mebnī kirk üç senesi Şevvāl-i Şerīfinün yigirmi ikinci günü ma'zūl ve müstevfī arpalık taħbişiyle hānelerinde 'ibādāt u ṭā'at ile meşgūl iken pīr-i fānī ve bālig-i nişāb-ı zindegānı olduklarından vücūdlarına ṭārī olan maraż ve saqm-ı 'ilāve-i derd-i şeyħūħat u herem olarak nihāyet iki yüz elli dört senesi Receb-i Şerīfinün yigirmi yedinci leyle-i

me‘āricde feżā-yı bī-intihā-yı āhirete rak̄-ı ‘ālem ü mineşşa-i ġurefe-i cennet-i a‘lāya vaż-ı ķadem eyledi. Mevlānā-yı müşārun-ileyh ‘ilm ü kemāl ile ārāste ve zühd ü takvā ile pīrāste-i tarīkat-ı ‘aliyyeye müntesib-i ‘āli-yi himmet ü maķām-ı ‘ulüvv-i menzilet-vakūr ve ‘afīf bir ȝāt-ı ħuceste-i menkabet idi. Altı Mermər civārında kā’ın Küçük Ḥamām ittişālinde nām-ı ‘ālilerine mensüb bir Ķadriyye Dergāhı binā vü inşā ve şeyħ ü fuķarā sene-i nuķūd-ı vāfiye-i vaḳf u taħšíşıyle āhiretlerin iħyā buyurmuş ve on iki tarīk üzerine Nūriyye ismiyle müsemmā bir risāle-i laťife te’lif vü taħrireylemişlerdir. Hażret-i Ebū Eyyūb Enşārī Rađiye ‘Anhu'l-Bārī Hażretleri civārında kā’ın Bostan Īskelesi maķberesinde medfūndur. Müddet-i fetvālārı ‘aşr-ı Sultān Maḥmūd Han-ı Şāhide iki sene altı ay beş gün miķdāridur. Raħmetu'llāhi ‘aleyh.

**El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil ‘İsmet Begzāde Es-Seyyid El-Hacc Aħmed ‘Ārif
Hikmet Beg Efendi**

Hadīka-i fażl u kemālüñ naħlbendi ve riyāż-ı ‘ilm ü hikmet ü ‘irfānuñ ser-bülendi ‘allāme-i ‘aşr u evāni el-Hacc ‘Ārif Hikmet Beg Efendi Naķşibendi el-Ḥuseyni Hażretleridür. Müşārun-ileyh kibār-ı şudūr-ı ‘ulemā-yı salṭanat-ı Selīmiyyeden Rā’if İsmā‘il Paşazāde es-Seyyid İbrāhīm ‘İsmet Beg Efendi merħumuñ necl-i necibi olup biñ iki yüz bir senesinüñ re’s-i şühūri olan Muħarremü'l-Ḥarāmuñ yigirmi beşinci aħd gicesi gehvāre-i zib-i ‘ālem-i ekvān ve a‘dād-ı sinīn-i sinn-i temyīz ü kemälleri hem-şümār tilke ‘išreten kāmile olduķda ‘oşr-i mi‘şār-ı feżā’il-i ħadşeye ve iktisābilerine berā’ atü'l-istihlāl olmaç üzere iki yüz on bir senesinde dībāce-i evṣāf-ı mahdūmānelere ķudvetü'l-‘ulemā’i'l-muħakkakiz-i ‘unvān olmuş idi. Süllem-i çendin-i pāye-i tedris-i reftār-ı kibārāne ile güzār u evkāt-ı muħtelifesini istikmāl-i kemālāt-ı ‘aliyye vü edebiyye ve istimlāk-ı melekāt-ı me‘ārif-i cüz’iyye vü külliyye ile imār iderek iki yüz otuz bir tārīhinde tevelli-yi ķażā-yı Ķudüs-i Şerīf ile ser-i ikbälleri takdīs ve otuz altı salinde Mişır Kāhire ve otuz sekizde tħiyabe-yi tħayyibe mevleviyyetleriyle ķuvve-yi nażariyeleri hukūmet-i ‘ilmīyye ile te’nis buyrulmuş idi. İki yüz kırk altı senesi ‘uhde-i İstanbul ȝāti ve zamānilerine İstanbul pāye-i refi‘i tevcīħ ve kırk yedi senesi Zi'l-Ḥiccesinde nekābet-i sādāt-ı kirām ile ķadr-i aşalet-i

ħasbiyye ve nisbiyyeleri tenviye buyrulup kırk sekiz senesi Muħarremü'l-Ḥarāmında Șadāret-i Anaṭolı pāye-i celīlesi ȝāt-ı bī-müdāniyeleri iktibās-ı şeref ü meziyyet ve elli senesi Şaferinde manṣib-ı nekābetden infiṣāl ve iħtiyār-ı istirāħat itmiş idi. Elli dört senesi şehr-i Ramażān-ı Şerīfinde Șadāret-i Rūm İli pāyesini iħrāz u bürheten mine'z-zamān-ı meclis-i vālā-yı aħkām-ı 'adliyye a'zāligiña ve elli altı tāriħinde teftiš-i aħvāl-i bilād-ı żimnında Rūm İli cānibine ve ba' dehū Dār-ı Şūrā-yı 'Askeriyyeye me'mūr buyrulup ħuṭub-ı cismiyye ve mevādd-ı mühimme-i salṭanat-ı seniyyede mesā'i-yi meşkūre iħrāz iderek güzārende-i vaqt ü sā'at iken kendü lisān-ı hikmet-i beyanlarından şudur iden beyt:

ħikmetinden 'ārifā olmaz su ȝal

Seyħü'l-İslām eyledi yezdān beni

(1262) müşra'-ı tāriħi maġzansınca iki yüz altmış iki senesi Zi'l-Hiccesinüñ ikinci günü dūş-ı fezā' il-i pūş-ı istiħkāklarına ferāce-i beyzā-yı fetvā iksā buyrulup yetmiş tāriħine կadar aħkām-ı nevāmīs-i ileyhi ve bi'l-cümle vezā'if-i mütenevvī' e-i meşihat-i İslāmiyyeyi kemā-hiye ḥakkīħā icrā vü īfā eylemekde olduğu hälde sene-i mezbūre Cumāde'l-Ūlāsınuñ yigirminci sāli günü mesned-i vālā-yı fetvādan bi'l-infiṣāl sāħilħāne-i sa'ādet ü āşıyanelerinde 'ibādāt u tā'āt īzed-i gerd-kār ve müzāvele-i kütüb ve esfār ve müdāvele-i şafāyiħ-i şahā'if-i āşarıyla imrār-ı eyyām u leyāl eylemekde iken yetmiş beş senesi Sha'bān-ı Şerīfinüñ on beşinci aħd gicesi tayyi kerde-i berāt-ı enfās ve müteveccih-i dergāh-ı ħaliku'n-nās olup şalat-ı cenāzesi Üsküarda ȝāt-ı meşihat-penāħi ve şudur u 'ulemā ħażir oldukları hälde ba' de'l-edā Nuħ Kuyusı nām mahallede kā'in maħbere-i mahşūşlarında mütevāri-yi ħāk-i 'anber-sā oldılar. Mevlānā-yı müşārun-ileyh tesbīħ-i kārgāħ-ı ṭab'-i selīmleri olan *Elem ta'lem bin semā-yi fikri telūħbā-fikha şemsü '-me'ārif Teferrüs-i vālidi feyyi'l-mezāyā Fe yevme velidet laķabeni be-'ārif* vefkince fi'l-ħaċċika 'ulūm-ı 'akliyye vü naqliyyede yegāne cihān-vālā-yı sīmā-yı me'ārif-i edebiyye ve eś-ār-ı 'Arabiyye ve Fārisī ve Türkide 'adīmū'l-aqrān olup şemā'il-i memdūħa ve celā'il-i ħaṣā'il-i ber-gūzidesi pirāye-i ser-safha-i tevāriħ olmaġla šāyāndur. Rahmetu'llāhi 'aleyh rahmeten vāsi'a. Müşārun-ileyh ħażretlerinüñ meşihatlerine dā'ir Sulṭān 'Abdu'l-

Mecdî Hanî Gâzî Hażretlerinüñ hattı-1 hümâyûn-ı şevket-mâkrûnları şimdiye kadar meşîhat-ı İslâmiyyeye revnağ-bahşâ olup terceme-i hâlleri bilâda silk-i taħrîre geçirilen meşâyiħ-ı ‘ulemâ-yı ‘izâm hażerâtı haklarında şudûr iden hûtût-1 hümâyûnlarda müşli görülmemiş olduğundan şûret-i münîfesinüñ temenniyen ve tebriken zeyl ü taħrîrine ibtidâr olundı benüm vezîr-i me’âli-semîrüm haylice zamândan berü mesned-i meşîhat-ı İslâmiyyede bulunmuş olan Mekkîzâde Muştâfa ‘Âsim Efendi gibi ahlâk-ı müntehaba ve ‘iffet-i mücerrebe aşhâbindan bir zâtuñ irtihâli keyfiyyeti kemâl-i te’sîr-i meyy-i mûcib olmuş ise de hükm-i Celîl-i Îlahîye rîzâdan başka çâre olmamağla hemân merhûm müşârun-ileyhi râhmet ile yâd itmekdeyüm cümleye ma’lûm olduğu üzere makâm-ı fetvâ-yı mecmû‘-ı ‘ulemâ-yı dîn ü mübînün mercî-i münferidi ve kâffe-i umûr-ı şer‘iyyenüñ mahall-i hall ü ‘akdi olmasınayla ol mesned-i mu’tenâyi bu kerre ‘Îşmet Begzâde ‘Ârif Hikmet Beg Efendiye iħâle vü tefvîz eyledüm mîr-i müşârun-ileyhüñ fezâ’il-i zâtiye ve haṣâ’il-i hamîdesi ve’l-hâṣil câmi‘-i kemâlât-ı insâniyye olduğu herkesüñ müsellemi olmağla in-şâa’llâh-ı te’âlâ meşâliħ-i mevkûlesinde tevfîkât-ı Şamedâniyyeye mazharriyetini elṭâf-ı Rabbâniyeden me’mûl iderüm çünkü muhâfaza-yı hukûk-ı nâs gerek Der-Sa‘ ädetimizde ve gerek eyâletlerde de’âvī-yi şer‘iyyenüñ burûca diķkat görülmesine mevkûf olarak bu ķažiyye ise aķdem-i amâlim olduğuna ve bu emelimüñ huşûli daħi iķdâmât-ı mütevâliyeye muħtaç bulunduğuna binâ’en cümle ‘ulemâ-yı kirâm ile bi'l-ittifâk mîr-i müşârun-ileyhüñ bu huşûşa şarf-ı mesâ‘î-yi cemîle idecegi misillü ‘irfân-1 bâhirü'l-burhânî cihetile meşâliħ-i nâzike-i mülkiyyede vûkelâ-yı Devlet-i ‘Aliyyemize mu’în-i ķaviyy olacağında daħi ištibâħ yokdur. Mîr-i müşârun-ileyhüñ me’mûriyyeti huzûr-ı hümâyûnimuzda icrâ olınarağ usûl-i ķadîme-i vechle ol emerde Bâb-1 ‘Âlimize gitmiş olmağla oradan daħi Bâb-1 Fetvâya ‘azîmetinde teşrifât-ı mu’tâda ve merâsim-i iħtirâmiye ma’-ziyâdetin īfâ olinsun hemân Rabbimüz Te’âlâ ve Tekaddüs Hażretleri cümleñizi umûr-ı me’mûreñizde muvaffaq buyura āmîn bi ħurmeti seyyidi'l-mûrselin.

El-Mevlâ El Fâżıl Meşrebzâde Hafîdî Muhammed ‘Ârif Efendi

Mevlânâ-yı müşârun-ileyh şudûr-ı ‘izâmdan Meşreb Efendi merhûmuñ hafîdi ve kibâr-ı müderrisîn-i Dârü'l-Hilâfetî'l-‘Aliyyeden vezîr müfettişî Esbak Merhûm Şâtırzâde Emîn Efendinüñ mahdûm-ı me‘ârif-i bedîdi olup şeref-i mihr ü vücûd oldu. (1206) Cenâb-ı ‘Ârif târih-i tâmmî hesâbınca biñ iki yüz altı senesi Hilâlinde eşî‘ a-pâş-ı sâhire-i ‘âlem-i şuhûd olarak hengâm-ı şabâveti emr ü temyîz-i beyâz u siyâh ve tefrik-i emşâl ü işbâhîna kesb-i iktidâr eyledigi gibi meşâhir-i esâtîze-i a‘lâm u cihân-dîde-i fezâ’ il-ittisâmdan Kânkirevî ‘Abdu'llâh Efendi ve Büyük Emîn Efendi merhûmlarıñ meçâlis-i ders-i feyz-rusullerine mülâzemet ve cem‘-i re’sü'l-mâl-ı me‘ârif ve kemâlâtâ bezl-i cüll-i iķdâm ve haşr-ı makderet eyleyüp meknûz-ı fitrat-ı zâtiyeleri olan isti‘ dâd-ı tâmm ve fetânet-i mâla kelâm-ı ictâbınca müddet-i ķalîle żarfında taħṣîl-i dest-mâye-i fûnûn-ı cüz’iyye vü külliye ve tekmil-i dâye-i ‘ulûm-ı ‘âkliyye vü naqâliyye eyledükden şoñra Şeyhü'l-İslâm-ı Esbak Çelebizâde hafîdi merhûm Zeyne'l-‘Abidîn Efendinüñ imtihân-ı tâlibân-ı târiķ-i tedris içün teşkil ü tertîb eylemiş olduğu meclis-i ‘âliye dâhil olarak isbât-ı müdde‘â-yı ehliyyet ü istihkâk idüp iki yüz otuz iki senesi Recep-i Şerîfinüñ on üçüncü günü ibtidâ’ hâric ile silkü'l-le'âl-i müderrisîne inĥirât ü iltihâk eylemiş ve sene-i merkûmede Şeyhü'l-İslâm-ı Esbak Sîdķîzâde Ahmed Reşîd Efendi Hażretlerinüñ sıhriyyeti şerefine nâ’il ve iki yüz otuz altı senesi Hilâlinde muhellefât ķassâmlığı ve mü’ehherân şadr-ı Esbak Selîm Paşa merhûmuñ zamân-ı şadâretindeve Şeyhü'l-İslâm-ı Esbak Kâdîzâde Tâhir Efendi ve kâ’in-i peder-i vâlâ-güherleri müşârun-ileyh Ahmed Reşîd Efendi ve Mekkîzâde ‘Âsim Efendi Hažerâtunuñ evân-ı meşîhatlerinde taht-ı nażâriyyetlerinde bulunan evkâf müfettişligi misillü hîdemât-ı şer‘iyyede istihdâm ve kırk beş târihinde taħrîr nüfûs me’mûriyyetiyle Rûm İlîde kâ’in Dobniçe ve Randomir ķazâlarına i‘zâm olnmış idi. Târiķince dâhil-i dâ’iretü'l-burûc-ı tedris olduğu târiħden i‘tibâren on ṭokuz sene żarfında Hareket-i Altmışlı raddesine kadar hareket-i tabî‘iyye ve mu‘tâde ve ba‘dehû Hâmîse-i Süleymâniyyeye tâfra ile devr-i medâris-i resmiyye ve қat‘-ı resmiyye ve қat‘-ı menâzil-i mertebe-i ‘ilmiyye iderek iki yüz elli bir senesi Rebi‘ü'l-Âhirinüñ ġurresinde Galata ķazâsı mevleviyyetine şâ‘şa‘ adehende-i iķbâl olmuş el-hâletinde maṭbû‘en pîrâye-i kütübħâne-i duhûr ve

mütedāvil-i eyādī-i fukahā-i ‘uşur olan "Cāmi‘ ü'l-İcāreteyn" nām kitābuñ mesā 'il-i mütercimesini me 'hazlerine taþbīken tehzīb ü taþhīh ve nükûl-i müzeyyelesini 'ilāve-i ma' lūmāt-ı şahîhesiyle tertîb ü tenkîh iderek ahsen-i şüretle şirâze-bend-i tetmîm olındıdan şoñra hâkân-ı huld-âsiyân Sultân Mahmûd Han Gâzî Haþretlerine 'arz u taþdîm eylemesi üzerine mevleviyyet-i mezkûre-i şabtından þokuz mâh şoñra ya' ni elli iki senesi Muþarremü'l-Harâmî gürresinden i' tibâren 'uhde-i istihâllerine Mekke-i Mükerreme pâye-i refî'i tevcîh ve kâdr-i vâlâları ibcâl ve tenviye buyrulmuş idi. Müddet-i mevleviyyet ve hükûmetini bi't-tekmîl tâyy-i secl-i cerh ve ta' dîl ü tescîl eyledükden şoñra üç mâh kadar mahkeme-i askeriyye kassâmlığı hîdmetinde güzârende-i vakıt ü sâ'at ve ba' dehû kendüsünüñ müsellem ve ber-kemâl olan ma' lûmât-ı fiþhiyye ve dirâyet-i zâtîyyesi cihetiyle elli üç senesi Hîlâlinde fetvâ-yı emâneti mesned-i mu' tenâsına revnak-þirâz-ı mes' adet olmuş ve iki yüz elli dört senesi Rebi' ü'l-Âhirinüñ on beþinci günü İstanbul pâyesiyle kâdemeli mi' râc-ı kâdr ü meziyyeti terfî olınarak fetvâ emâneti 'uhdesinde kâlmaþ üzere kubbe-i miş ad-ı keyfiyyet ma' lûmesi için me'mûriyyet-i muvaakkata ve mahşûsa ile Kudüs-i şeref cânibi 'âlisine gönderilmiş ve umûr-ı me'mûresini ber vefk-i dil-hâh-ı tesviye vü ifâ birçok makâmât-ı muþaddesenüñ ziyâretiyle iþrâz-ı şeref-i 'âlem-i bahâ iderek Dârü'l-Hîlafeti'l-'Aliyyeye kufûl ve 'avdet eylemiş idi. Elli altı senesi Şevvâl-i şerîfinüñ beþinci günü kâmet-i istihâllerine câme-i pâye-i şadâret-i Anaþolu iksâ ve fetvâ emânetden 'afviyla Anaþolu tarafına teftîş-i aþvâl-i bilâd-ı me'mûriyyetiyle i' zâm u isrâ buyrulup müddet-i kâlile þarfında icrâ-yı vuþûl-i 'âdâlet ü niþet iderek Âstâneye 'avdetle şadr-ârâ-yı şuffe-i istîkrâr u istirâhat iken elli þokuz senesi hîlâlinde def'a-yı sâniye olmak üzere fetvâ emâneti manşîb-ı celîline şeref-efzâ-yı fekâhet ve târih-i mezkûrde müşârun-ileyh 'Âsim Efendi Haþretlerinüñ emr ü işâretiyle Buruseví Dede Efendi merhûmuñ Siyâset-nâme nâm risâle-i meþhûresini ahsen-i şüretle tercümeye hâme-i civân-himmet itmiş idi iki yüz altmış iki senesi Hîlâlinde meclis-i vâlâ-yı aþkâm-ı 'adliyye a'zâlıgına ve altmış üç senesi Ramaþân-ı Şerîfi gürresinde bi'l-fi'l şadr-ı vâlâ-yı Rûm ve müddet-i mu' tâde-i şadâretlerinde selef-i zî-şerefleri 'Ârif Hikmet Beg Efendi Haþretlerinüñ inþimâm-ı re'yleriyle

emvāl-i eytām һakkında el-һāletehinde mer^ciyyü'l-icrā olan uşūl-i mažbūt u müstaħsene-i te'sīs ü tarşīn ve emvāl-i eytām-ı medīdi 'unvāniyla bir zāti müceddeden me'mūr-ı müstakil-i naşb u ta'yīn iderek emvāl-i eytāmuñ telefden şiyānet ü viķayesi hūşına muvaffakiyyeti misillü minaşşa-ārā-yı ȝuhūr olan nice me'sere-i memdūha-i 'adālet ü һakkāniyyet-i müsellemesi ȝibṭa-fermā-yı կurūm olmuşdur. Ba' de'l-infişāl meclis-i mezkûre һasr u müdāvemet ve fetk ü refk-i umūr-ı Devlet-i 'Aliye ile imrār-ı vaqt ü sā'at eylemekde iken 'ārif-i bi'l-lāh oldu. "Yümn ile müfti'l-enām" tāriħ-i işrābinca iki yüz yetmiş senesi Cumāde'l-Āhiresinüñ yigirmi birinci sāli günü *leyse mine'l-lāh-ı yü mestenkirān yecme'l-'ālem fi-vāhid* neşidesince nüşha-yı kübrā-yı fezā 'il ü kemālāt-ı insaniyye ve 'unvān-ı kitāb-ı 'avārif u me'ārif-i enīse olan zāt-ı kerrūbiyyü'l-şifātları revnaķ-bahşā-yı maķām-ı mu'allā-yı fetvā ve zīnet-efzā-yı mesned-i vālā-yı meşīhat-i 'uzmā olmuşdur. Müşārun-ileyh celā' il-i şemā' il-i memdūha-i 'iffet ü һakkāniyyet ile muttaşif olarak zamān-ı sa'd-iiktirān-ı meşīhatlerinde umūr-ı şer^c iyye ve mevādd-ı mütenevvi'e-i salṭanat-ı seniyyesinüñ rū'yet ü tesviyesi һakkında bezl-i mā-ħaşal-i himmet ü vezā'if-i müterettibe-i meşīhat-i İslāmiyyeyi kemā-hiye-haķķihā ifāya şarf-ı cüll-i iķdām u maķderet ve tāriķ-i 'ilmīyyeye müte'allik nice āsār-ı nāfi'a ve müstaħseneye muvaffak olup ez-cümle teķallübāt-ı 'aşriyye ile uşūl-i mevżū'asına һalel-i külli gelmiş olan tāriķ-i każā ile tāriķ-i hūkūmet ve niyābete müceddeden nizāmāt-ı maħsūsa-i te'sīs ü te'aşşul ve Bāb-ı Fetvāda ȝevāt-ı ma'dūdeden mürekkeb bir meclis-i intihāb teşkil ve memālik-i maħrūsada istihdām olınan hükkām-ı şer^ci eṣnāf-ı һamseye taķsim ve hūkūmet-i şer^c iyyenüñ mevkūfū'n 'aleyhi olan 'ilm-i fiķha ve sakķ-ı ferā'iż-i ta'allüm içün һidemāt-ı şer^c iyyede istihdām olınmak dā'iyesinde bulunanlara Süleymāniyye Cāmi^c-i Şerīfi civārında Mu'allim-ħāne-i Nüvvāb nāmiyla bir mekteb kūşādiyla bezl ü luťf-ı 'amīm eylemiş olduğu hālde iki yüz yetmiş beş senesi Cumāde'l-Ūlāsinuñ yigirmi birinci gicesi Cennetü'l-me'vā ola 'Ārif Efendiye maķām" müşra'ı tāriħince 'azim-i dārū's-selām ve Edirnekapusu һāricinde kā'in Muştafā Paşa Dergāhi һażīresinde mütevārīyi һāk-i 'anber-fām olmuşdur. Raħmetu'llāhi 'aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil Muḥammed Sa‘ de'd-dīn Efendi

Müşārun-ileyh müderrisin-i kirāmdan ‘Abdu'l-Ḥamīd Efendinüñ şulb-i şahīhi ve sıķāt-rübāt-ı ‘an‘ane ile meşāhīr-i ‘ulemā-yı Devlet-i ‘Aliyyeden biñ altı sālinde makām-ı fetvāya revnak-efzā olan Cāmi‘ ü'r-Riyāseteyn Mevlānā Ḥāce Muḥammed Sa‘ de'd-dīn-i bī-hemtā ḥaṣretlerinüñ ahfād-ı gevher-i şemīnidendür. Zāt-ı me‘alīsimātları biñ iki yüz on üç sālinde Der-Sa‘ ādetde zīver-i şafha-i şahīfe-i şūhūd ve mişāl-i keyān-ı vāşıldār-ı dā’ire-i vücūd olup evā’il-i ḥālinde taħṣīl-i ‘ilm ü kemāl ve iş‘āl-i nā’ire-i iştigāl eyledükden şoñra ṭarīk-i kažāya sālik ve bilād-ı Anaṭolidan nice kažānuñ hükūmet-i şer‘iyyesine mālik olarak hükm-i hükūmetde müdde‘āsı şer‘-i şerīf vācibü't-tecellī tenfīz ü tescīl idüp edā-yı merāsim-i kažāda sīret-i veşīka-yı marziyye üzere ḥareket buyurmuşlar idi. Aydın hükūmet-i şer‘iyyesinde bulındıkları evānda Kara ‘Osmānzādelerüñ ba‘zı isā’etleri kendülerinüñ bir müddetçik Kütahyaya iclālarına sebep virüp iki üç aydan şoñra ‘afv-ı ‘āliye mazhar ve yine hasrete'n-nüvvāb olan Medīne-i Mağnisa niyābetiyle ķadr-i ‘ālīlerī ta‘zīz olnmış idi. Medīne-i mezbürede çend sene iķāmet ve icrā-yı hükm ü emrde muvāfiķ-ı aħkām-ı şer‘ iyye ḥareket idüp ba‘ de'l-‘azl bir müddetçik ārām u istirāhatden şoñra Tanzimāt-ı Hayriyyenüñ ibtidā-yı icrāsında ya‘ni elli beş senesinde tertīb olnan muhaşşılıkklardan mülhaqātiyla Güzelhişār Aydın muhaşşılığına intihāb u ta‘yīn buyrulup menāfi‘ ve ṭayyārātuñ ķat‘ indan ṭolayı ol vaqt vālī-yi eyālet Aydın bulunan Çengelzāde Tāhir Paşa ile beynlerinde vuķū'a gelen mübāyenet ü münāferet maşlaħaten ber-vechle ķabil-i te'līf olamayup ba‘zı müşkilāti da‘vet itmekle bi'ż-żarūre keyfiyyeti ber-taħsil derbār-ı şevket-karāra ‘arż u inhā eylemeleri üzerine muhaşşil tarafından şikāyet olındığı kendüye bildürmemek için ba‘zı mevādd-ı mühimme müzākeresi žīmnında muvakķaten Der-Sa‘ ādete ‘azīmetiñüz lāzım geldi deyü taštīr buyrılan emr-nāme-i sāmī üzerine müşārun-ileyh Tāhir Paşanuñ Der-Sa‘ ādete vuşūlünde li-ecli'l-muħākeme Der-‘Aliyyeye ‘azīmetleri hakkında taštīr buyrılan emr-nāme-i sāmī mūcibince kendüleri dahı Der-‘Aliyyeye kīyām buyıldıodka kendülerinüñ her vechle berā’atleri bāhir ve müşārun-ileyh Tāhir Paşanuñ haksızlığı zāhir olaraq anlaruñ eyālet-i mezkure vālīliginden ‘azliyle iktifā

ve bunlar yine mu'azzezen mahall-i me'müriyyetlerine i'āde ve isrā kılınmışlar idi. Elli yedi tārihində ba'zı eyālet ve ķazā birleştirilerek defterdārlıq vechle ricāl-i Devlet-i 'Aliyyeden ba'zı zevāt-ı kirāma tevcīh olındığı şırada Aydın eyāleti umūr-ı māliyesi dahı Gümrukçı Esbaş İzmir muhaşşılı Şalih Bey tevcīh olınmak münāsebetiyle muhaşşillikdan ma'zūl ve Der-Sa'ādete 'avdete me'zūn olarak bir müddet şoñraca māliye ħazine-i celîlesinde mīri kitābetine ve me'müriyyet-i mezkure 'uhdelerinde olduğu meclis-i zirā'at a'zalığına me'mūr buyırlarak tatyib ü şādān buyıldırılar. Altmış iki evā'ilinde me'müriyyetleri 'uhdelerinde ķalmaç üzere bā-irāde-i seniyye mahrec pāyesiyle Çörekşu Sevāhilinde kā'in ħudūduñ taħdīd ü tefriķi ve ba'zı mevādd-ı müşkilənүñ ta'yin ü tebyinine me'mūr buyılmış ise de kable'l-'azīme ya'ni sene-i mezbûre Zi'l-Hiccesi evāsitində evkāf-ı hūmāyūn müfettişligiyle tebcīl buyrulduklarından şoñraca Trabzon cānibine 'āzim olarak ba'deħu itmāmu'l-ħademe Der-Sa'ādete 'avdetlerinde Mekke-i Mükerreme pāyesiyle dahı ikrām olındılar. Sekiz sene müddet müfettişlik umūrını kemā-hiye-ħakkıħā rü'yət ü tedkīk-i madde ile her şey'inüñ ṭogrıdan ṭogrıya tesviyesi ħakkında bezl-i mā-ħaşal-i ķudret eylemelerine ve liyākat u ehliyyet-i zātiyye ve umūr-ı cāriyede müsellem ve meşhūr olan ma'lūmāt-ı tāmmelerine mebnī yetmiş tārihində bā-pāye-i İstanbul meclis-i muħāsebe māliye a'zalığına zīnet-efzā ve yetmiş ikide şadr-ı vālā-yı Anatalı pāye-i refī'asıyla kām-revā olup yetmiş dört ħilālinde meclis-i vālā a'zalığına ta'yin buyılmış idi. Maķām-ı meşīhatinde bulunan Meşrebzāde ħafidī 'Ārif Efendinüñ 'āzim-i dār-ı beka olmaları cihetle kendülerinüñ ħilkat-ı zātiyye ve fiṭrat-ı aşliyyeleri olan kemālāt u istiħkāk-ı bāhireleri iktizāsinca nezd-i salṭanat-ı seniyyede her vechle elyāk u aħrā görılmekle yetmiş beş senesi Cumāde'l-Ūlāsunuñ yiğirmi birinci günü meşīhat-ı İslāmiyyeye şeref-bahşā olmuşlardır. Mekke-i Mükerreme pāyelülerinden Kıbrıszāde İsmā'il Haqqı Efendinüñ meşīhatlerine söylediği tāriħdür: Haqqı yā İslām olan taṣdiķ ider tāriħini / Ehl-i īmānuñ bugün müftisi Sa'de'd-dīndür. İki yüz seksen tāriħine gelince ifā-yı umūr-ı şer'iyye ve temşıyet-i meşāliħ-i seniyyede fevķa'l-ġāye şarf-ı naķdīne-i himmet buyurmuşlar ise de sene-i merkūme ħilālinde rütbe-i tedris-i 'azv ü şerefini muħafaza itmekde olan

imtiḥān uşūlünüñ icrāsı ‘akībinde ya‘ni sene-i merkūme Cumāde'l-Āhiresinüñ on birinci günü ḥasbe'l-ķader infiṣāl idüp ẓātiyyelerine maḥşūş olan arpalık bedelinden mā‘adā şehriyye yigirmi beş biñ guruş ma‘āş taḥṣīş ü ihsāniyla mu‘azzezen ḥāne ve sahilħānelerde ikāmet ve du‘ā-yı devām-ı eyyām-ı ‘ömr ü şevket-i şāhāneye müvāżebet üzere iken dūçār oldukları ‘illetden rehā-yāb olamayup nihāyet seksen üç senesi Rebi‘ ü'l-Evvelinüñ yigirmi dördüncü bāzārirtesi gicesi ṭārik̄-i ḥayāt-ı müste‘ār ve vāsil-ı raḥmet-i Rabb-i Ḥaffār oldu. İrtesi günü Cāmi‘-i Fātiḥde namāzı edā olinup Karaca Ahmed Kabristanında defīn-i ḥāk-i ‘anberin oldılar. Müşārun-ileyh şidk u istikāmetle ma‘rūf mā‘il-i şuleħā-yı pīr-i ‘ulemā- şāhire-i şerī‘at-i ‘azāba sālik nūfūz-ı kelāma mālik şalābetle mevşūf-ı hīdemāt-ı ‘aliyyeye iştīgal ile terk-i zīnet ve haşmet ve vaḳūr-ı ṭārik̄-i ‘aliyyeye müntesib ḥaqq-ı kelāmı ifādede levme-i lā‘imden ḡayri müctenib ḥaṣib ü nesib ve rey’inde muṣib ḥayr-ḥāh-ı dīn ü devlet gibi bir ẓāt-ı fezā‘il-i edīb idiler. Şūfiler Maḥallesinde Şeyh ‘Ömer Efendi Dergāhına minber vaż‘ıyla ba‘zi vezā‘if-i taḥṣīşine muvaffaq oldukları gibi sā‘ir maḥallelerde daḥi āṣār-ı ḥayriyyeleri vardur. Raḥmetu'llāhi ‘aleyh.

El-Mevlā El-Fāżıl El-Kāmil ‘Ömer Hüsāme'd-dīn Efendi

Semm-i fāruq-ı ekber ve silsile bend-i tebār-ı aṭħar-ı gencīne-i uşūl ü fürū‘-yı ‘ulūm-ı şer‘iyye ve vākīf-ı ḥaqqā ‘ik ü daqā‘ik-i fūnūn u me‘ārif-i edībe ve cāmi‘-i kemālāt-ı insāniyye a‘ni Mevlānā ‘Ömer Hüsāme'd-dīn Efendi Hażretleridür. Müşārun-ileyh Re‘isü'l-Küttāb-ı Esbak merhūm ‘Āṭifzāde Muhammed Celālü'd-dīn Efendinüñ ḥafīdi ve ‘aşr-ı Sultān Selīm Han-ı Ṣalīḥ ‘ulemāsından olup biñ iki yüz yigirmi üç tāriḥinde terk-i ḥayāt-ı müste‘ār iden Mevlānā Muhammed Cemālü'd-dīn Efendinüñ şāh-ı şecere-i mes‘ūdıdır. Biñ iki yüz on dört senesi Ḥilālinde perde-i serā-yı ‘ademden meclis-i şūħūda vaż‘-ı ķadem idüp bāliġ-i sinn-i nişāb oldukçandan ve tekṁīl-i ‘unfuvān-ı şebāb eyledükden şoñra taḥṣīl-i ‘ulūm u fūnūn u me‘ārifle iki yüz yigirmi ṭokuz senesinde rü‘us-ı hūmāyūn ile ber-murād ve meşīd-i iltifāt ile manzūme-i i‘tibārları müstezād ķılınmış idi. Ba‘de-zīn devr-i medāris ve ķaṭ‘-ı merātibde müṭāla‘a-i kütüb-i ‘ulūm u fūnūn u tevāriḥ ile iştīgal esnāsında iki def‘a Medīne-i İzmirdə ḥākim olarak icrā-yı hükm-i ḥükūmetde ve īfa-yı merāsim-i ķažāda

seyr-i vesīka-i marzīyye üzere haretle merāsim-i tarīk-i tēdrisi itmām ve ḥasbe-t-tarīk tam otuz senede ya'ni altmış dört senesi Cumāde'l-Ūlāsi gurresinde mahrec-i mevleviyetlerinden Selānik kažasıyla be-kām ve bilād-1 erba'a ya ugramaksızın sene-i merķube Recebinüñ yigirmi beşinci günü bā-işāret-i 'aliyye-i Mekke-i Mükerreme pāyesiyle şād-kām olup bir müddetçik dahı Evkāf-1 Hümāyūn müfettişligi vekāletinde bulunarağ me'mūriyyet-i mezküreye müteferri'i -i ḥuṣūṣati kemā-hiye-ḥakkıhā rü'yetinde şarf-1 mesā'i ve ihtimām buyurmuşlar idi. Altmış beş tārīhinde Edirnede teşkil买的 buyrılan meclis-i kebir-i eyālet a'żalığına me'mūren ol cānibe 'azīmetleri iki sene kadar īfā-yı emr-i me'mūriyyetde dil-ḥāh-1 'āliye muvāfiğ ve uşul ü ķavānīn-i 'aliyyeye muṭābiḳ hāl ve haretleri mūcib-i mahzūziyyet-i 'ālī olmasıyla altmış altı senesi şehr-i Cumāde'l-Ūlāsınıñ on beşinci gününde İstanbul pāyesi ihsān buyrılmış ve mü'eħherān Burusa meclis-i kebiri 'azalığına ve yetmiş iki senesi Şa'bānunuñ on birinci günü pāye-i Şadr-1 Anaṭolı meclis-i me'ārif-i riyāsetine revnak-efzā ve mü'eħherān Bāb-1 Fetvā-yı penāhīde vāki' meclis-i intihāb-1 nüvvāb-1 şer'i riyāsetine ve yetmiş altı Zi'l-Ķa' desi gurresinde bi'l-fī'l şadr-1 vālā-yı Anaṭoliya şeref-pīrā olup müddet-i 'örfiyelerin ba'de't-tekmīl yetmiş sekiz senesi şehr-i Muħarremü'l-Ḥarāmınıñ yigirmi yedinci günü Şadāret-i Rūma 'āric-i merātib-i 'ilmiyyeden vāşıl-1 nihāyet-i me'āric olmuşlar idi. İki yüz seksen senesi Cumāde'l-Āhiressinüñ on birinci işneyn günü maķām-1 meşihat-i İslāmiyyede bulunan merhūm Sa'de'd-dīn Efendi Hażretlerinüñ ḥasbe'l-īcāb infiṣāli vuķū'ında hīdmet-i celīle-i iftā-yı saltanat-1 seniyyesinüñ eşref-i hīdemātından ve kendüleri aşhab u fażl u kemālden olarak aħkām-1 celīle-i şer'iyyenüñ hüsni cereyānına nezārete liyākatları bāhir ve müsellem idügine binā'en hūzūr-1 hümāyūn-1 meymenet-maķrūn-1 şāhāneye celb ile maķām-1 meşihat-i İslāmiyyeye me'mūriyyetleri icrā buyrılmış ve ol bābda pīrāyiş-i silk-i suṭūr buyrılıp Mābeyn-i Hümāyūn Başkitābeti hīdmetiyle mübeccel 'uṭūfetlü Emīn Beg Efendi Hażretleri yediyle Bāb-1 'Ālī-yı cānib-i sāmīsine bi'l-vürūd vükelā-yı fiħām ve 'ulemā-yı 'izām u me'mūrīn-i kirām hażerāti müvācehelerinde kemāl-i ta'żīm ü tevkīr ile kīrā'at olinan ḥaṭṭ-1 hümāyūn şevket-maķrūn Cenāb-1 şehriyārī mūcibince

keyfiyyet cümleye i^c lān olnmış idi. Meşîhâtlerine şu^c ārā-yı ^c aşruñ ercümendi Muştafa Şafvet Efendinüñ nażma getürdigi târiḥ-i ra^c nādur / Hüsâme'd-dîn Efendi müjdeler müftî-yi dîn oldı / Me'mûr oldukları günden berü ahkâm-ı celîle-i şer^c iyyenüñ kemâ-yenbegî hüsn-i cereyânına himmet ü i^c tinâ buyurmakda iken seksen üç senesi şehr-i Rebi^c ü'l-Evvelinüñ yigirmi yedinci pençenbe günü ħasbe'l-icâb ^c azl ü infîşâlleri vuķu^c bularak müstevfî ma^c āş taħsişiyle hâne ve sahilħânelerde ārām u istirâħatle hemiše du^c ā-yı devâm-ı ^c ömr ü şevket-i şehenħâħ ile meşgûllerdir. Müşârun-ileyh hażretleri cümle-i ^c ālemi ħayr ile yād eyleyüp ferd-i āferîdenüñ nâmûsına şeyn īrâş ider kelâm hezl-ilmâmdan mu^c teriż ve seng ü ta^c n ve külâħ-1 kelâm-ı setrûñ ile cevâhir ķilup ^c ālemyâni şikestinden müctenib-i cümle-i ^c ulûm-ı zâhire-i bâhire ve fûnûn-ı mütedâvile-i fâhirede müşâreket-i ^c ilmiyyeleri zâhir ve derûn-ı merħamet-nûmûn-ı semûħileri me^c ārif ü kemâlât ile memlû vü meşhûn idügi bâhir ve semt-i imlâ vü inşâda olan ma^c lûmât-1 kâmileleri erbâbı ^c indinde ma^c lûm u müsellem-i ħasib ü nesib hadd-i zâtında lebîb ü kerîm-i merħamet ve mürûvvetleri mebzûl ^c ālî himmet-i fezâ'il-sîret-i tariķat-1 ^c aliyyeye müntesib ve zât-1 ħuceste-şifâtlarıdır. Tave'llahu ^c ömrehü ve nûfi Raħîmu'llahi yevmü'l eħad yevm-i meżkûrda mābeyn-i humâyûn cenâb-1 mülükâne başkitâbeti hîdmet-i celîlesiyle mübeccel ^c aṭufetlü Emîn Beg Efendi Hażretleri vesâetiyle Bâb-1 ^c Āliye vürûd iderek vükelâ-yı fiħâm ve şudûr-1 i^c zâm ve ba^c zi me'mûrîn-i kirâm hażerâtı hużûrlarında kemâl-i tevkîr ü ta^c zîmle kîrâ'at olunan ħaġġ-1 humâyûn-ı şevket-nûmûn-1 Cenâb-1 pâdshâhide meşîhat-i İslâmiyye hîdmetinde bulunan müşârun-ileyh Hüsâme'd-dîn Efendinüñ ħasbe'l-icâb infîşâli vuķu^c bulup hîdmet-i celîle-i iftâ-yı saltanat-1 seniyyemizüñ eşref-i hîdemâtından oldığına ve şudûr-1 ^c izâmdan Refîk Efendi Aşħâb fażl u kemâlden olarak ^c indimizde fevķa'l-ġâye maṭlûb-1 mültezim olduğu vechle ahkâm-1 celîle-i şer^c iyyenüñ hüsn-i cereyân u īfâsına vakıt ü neżâretine liyâkati müsellem idügine binâ'en müşârun-ileyh celb ile makâm-1 meşîhat-i İslâmiyye me'mûriyyeti icrâ ķılınmış olmağla i^c lân-1 keyfiyyete ibtidâr olınsun deyü emr ü fermâni buyrılmış ve mantûk-1 münîfi üzere keyfiyyet cümleye i^c lân olnarak müşârun-ileyh hażretleri dahı umûr-1 me'mûrelerine mübâşeretle ahkâm-1 celîle-i

şer^c iyyenüñ maṭlūb ve mültezim pādşāhi üzere hüsn-i cereyān u īfāsına leyl ü nehār sa^c y-ı bī-şümārla cümle tarafından isticlāb-ı de^c avāt-ı icābet-āyāt-ı pādşāhiye mazhar u muvaffak olmakdadurlar. Rabbimiz Te^c alā ve Tekaddüs Hażretleri şinif-ı ‘ulemā ve üdebā ve meşāyiḥ u şulehā ve kāffe-i üli'n-nihā ve elibbāya ihsān-ı ma^c aş-ı rüteb ve bezl-i ‘atāyā ve i^c tā-yı maṭlab- cihetleriyle pey-der-pey vuķū^c a getürdükleri sāha-i semāħat-ı mesāħa kerem ü iltifāt-ı bī-pāyān hūmāyūnlarunuñ emsāli ve iltifāt u hūrmet ve ri^c ayet-i şāhānelerinüñ mānendi kütüb-i tevāriħinde mestūr ve şahā^c if-i aşārda manzūr olmayan eriķe-pīrā-yı salṭanat-ı ‘uzmā ve zīnet-endāz-ı taht-ı ‘ālī-baht ḥilafet-i kübrā mürebbī^c-yi ‘ulemā ve erbāb-ı me^c ārif ve bāzil-i envā^c-ı ‘avātīf u ‘avārif-ı halīfe-i şeh-i levlāk serīr-i pādşāh kerrār-ı kirdār- ‘ālem-gīr-i şevket-me^c āb-ı merāħim-nişāb Efendimüz Hażretlerini taht-ı ‘ālī-baht-ı şāhānelerinde ber-murād ve sāye-i şevket-vāye-i hūmāyūnlarda müşārun-ileyh hażretleriyle bi'l-cümle bendegān u dā^c iyān şadākāt-nişānların nev-be-nev mazhar-ı lutf u ‘ātifet-i hūsrevāneleriyle hurrem ü şād-kām buyurmak da^c vet-i icābet-āyātı nāṭikā-pīrā-yı zebān-ı ‘ubūdiyet kılınmaktadır. Dāme merci^c üli'l-enām medde'd-duhūrı ve'l-a^c vām.

SONUÇ

Osmanlı Devleti’nde şeyhüislâmlar bulunduğu konum itibariyle, devletin hem dinî hem de idarî-siyasî alanlarında söz sahibi olmuş önemli şahıslardır. Dinî bir otorite durumunda olan şeyhüislâmların İlmiye sınıfının başı olmalarından kaynaklı bilgi ve rütbece değerleri yüksek tutulmuştur. Toplumsal ve sosyal yaşamın düzeninin sağlanmasında verdikleri fetvâlarla öne çıkan bu âlim şahsiyetler, dinî bir lider olmanın yanı sıra ilmî ve edebî yönden verdikleri eserlerle de merak ve ilgi konusu olmuşlardır. Bu nedenle hem Osmanlı döneminde hem de günümüzde bu çok yönlü kişiler için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan Müstakimzâde Süleyman Sadettin Efendi’ye ait olan *Devhatî'l-Meşâyîh* şeyhüislâm biyografilerini içeren ilk müstakil Türkçe eserdir. Alanında önemli bir kaynak olan bu esere farklı isimler tarafından zeyiller yazılmıştır.

Söz konusu esere zeyil yazanlardan birisi de çalışmamızın konusunu oluşturan Ahmet Rıfat Efendi’nin *Devhatî'l-Meşâyîh Maa Zeyl* adlı eseridir. Ahmet Rıfat, eserini oluştururken *Devhatî'l-Meşâyîh* ve zeyillerinden faydalanyanmıştır. Eserinin dibacesinde, zeylini yazma nedenini açıklamıştır. Buna göre dibacede, *Şakayık-ı Numaniye* ve bilinen başka tarihler olduğu hâlde eserini mevcut olan eksiklikleri tamamlamak üzere oluşturduğunu bildirmiştir. Şeyhüislâmların tayin ve uzaklaştırma sebepleri de verilerek yeniden kaleme alınan bir eser olduğunu dile getirmiştir. Bu yönyle eser, kuru bir zeyil olmanın ötesinde, birleştirici ve tamamlayıcı olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Yazارının da deyimiyle "ibarat-ı dil-pezir" (güzel, hoşa giden ifadeler) ile oluşturulmuştur.

Eserde Şeyhüislâm Molla Fenarî’den itibaren Ömer Hüsamettin Efendi’ye kadar olan şeyhüislâmların hayat hikâyeleri anlatılmıştır. Biyografilerine yer verilen şeyhüislâmların doğum, ölüm, tahsil, atama, azil ve karşılaşıkları çeşitli olaylar eserin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Şeyhüislâmların müderrislik, kadılık, kazaskerlik, şeyhüislâmlık görevlerine gelmesiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Hâl tercümeleri verilen şeyhüislâmların tarihî ve siyasî yönlerine degenilmiştir.

Şeyhüislâmların tarihî yönlerinin yanı sıra ilmî ve edebî yönleri de dikkat çeken bir diğer husustur. Metinde bazı şeyhüislâmların eserleri hakkında bilgi verilmekle birlikte şâirlik yönlerine de vurgu yapılmıştır. Özellikle birkaç yönyle öne çıkan padişah hocalığı yapmış Hoca Sadettin Efendi’nin yanında, Ebussuud Efendi, Bahaî Efendi, Yenişehirî Abdullah Efendi, Bostanzâde Muhammed Efendi, Esad Efendi, Kemalpaşazâde gibi şeyhüislâmların edebî yönlerine dikkat çekilerek

şâirlik yönleri vurgulanmıştır. Aynı zamanda isimleri verilen bu şeyhüislâmlar ve diğer pek çok şeyhüislâmın şahıslarına yönelik sanatlı ifadeler de kullanılmıştır. Buradan hareketle, şeyhüislâmların dinî birer lider olmalarının yanında, şâirlik gibi vasıflara sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Ahmet Rıfat, eserinde bazı şeyhüislâmların hayat hikâyelerini kısa tutarken bazı şeyhüislâmların hayat hikâyelerini daha uzun tutmuştur. Yukarıda belittiğimiz şeyhüislâmların yanında Dürrizâde, Damadzâde, Çivizâde, Hocazâdeler gibi köklü ulema ailesine mensup şeyhüislâmlara dâir bazen ayrıntılı bazen de kısa bilgiler vermiştir.

Şeyhüislâmların biyografilerinin verildiği bu eserin konusunu oluşturan doğum, ölüm, atama, çeşitli özel ifadeler şeyhüislâmların ilmî ve edebî yönleri sanat değerleri bakımından incelenmiştir. Çalışmamızda öncelikli hedefimiz, metnin düzgün bir şekilde Latin harflerine aktarılması ve daha önce belirttiğimiz ifadelerin edebî yönden nasıl ifade edildiğini incelemek olmuştur. Eserde zengin bir ifade özelliği taşıyan bu kullanımlar daha çok mecaz, kinaye ve teşbih sanatlarıyla kendilerini göstermiştir.

KAYNAKÇA

Ahmet Rıfat Efendi, *Osmancı Toplumunda Sâdât-ı Kiram ve Nakibüleşraflar: Devhatü'n-Nukabâ*, hz. Hasan Yüksel, M. Fatih Köksal, Dilek Matbaası Yayınları, Sivas, 1998.

Akgündüz, Ahmet, "Ebussuud Efendi" *DİA*, X. Cilt, 1994, s.365-371.

Ari, M. Salih, "Osmanlılar'da Şeyhülislâmlîk Müessesesi", *Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, I. Cilt, Sayı 1, 1994 s. 170-178.

Atar, Fahrettin, "Fetvâ" *DİA*, XII. Cilt, 1995, s.486-496.

Babinger, Franz, *Osmancı Tarih Yazaları ve Eserleri*, çev. Coşkun Üçok, Kültür Bakanlığı Yayınları, Mersin, 1992.

Bilgegil, M. Kaya, *Edebiyat Bilgi ve Teorileri*, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2015.

Bilgin, Emrah, *Devhatü'l-Meşâiyih ve Zeyilleri (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks)*, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015.

Bilkan, Ali Fuat, *Şeyhülislâm Şâirler*, Hece Yayınları, Ankara, 2006.

Boyacıoğlu, Ramazan, "Tarihi Açıdan Şeyhülislâmlîk, Şer'iye ve Evkaf Vekaleti", *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Sayı 1, 1996 s. 161-171.

Çetin, Mahmut, *Biyografi Kitabı*, Biyografi Net İletişim ve Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Çift, Salih, "Mir'atü'l-Mekâsid" *DİA*, XXX. Cilt, 2005, s. 147-148.

Çift, Salih, "Modern Anlamda İlk "Bektaşilik Kitabı" Olarak Mir'atü'l-Mekâsid Kaynakları", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, XV. Cilt, Sayı 1, 2006 s. 187-212.

Devellioğlu, Ferit, *Osmancı-Türkçe Ansiklopedik Lûgat*, Aydın Kitabevi, Ankara, 2013.

Dilçin, Cem, *Yeni Tarama Sözlüğü*, TDK, Ankara, 2013.

Ekinci, Ekrem Buğra, "Osamlı Devleti'nde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, III. Cilt, Sayı 5, 2005 s.417-439.

Eliaçık, Muhittin, "Osmanlı'da Manzum Fetva Geleneği", *Journal Of Turkology*, Sayı 2, Kış 2011 s. 105-146.

İpşirli, Mehmet, "Devhatü'n-Nukabâ" *DİA*, IX. Cilt, 1994, s. 230.

- İpşirli, Mehmet, "Şeyhüislâm" *DİA*, XXXIX. Cilt, 2010, s. 91-96.
- Katgı, İsmail, "Osmanlı Devleti'nde Katledilmiş (maktul) İlk Şeyhüislâm Ahîzâde Hüseyin Efendi: Hayati, Kariyeri, Faaliyetleri ve Katledilmesi", *Hikmet Yurdu*, XI. Cilt, Sayı 1, 2013 s.395-414.
- Katgı, İsmail, "Osmanlı Devleti'nde Padişahın Emriyle (Siyaseten) Katledilmiş Şeyhüislâmlar", *Tarih Araştırmaları*, V. Cilt, Sayı 3, 2013 s. 85-115.
- Kaydu, Ekrem, "Osmanlı Devleti'nde Şeyhüislâmlık Müessesesinin Ortaya Çıkışı", *Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi*, Sayı 2, 1977 s. 201-210.
- Levend, Agah Sırı, *Türk Edebiyatı Tarihi I*, TTK Yayınları, Ankara, 1998.
- Mumcu, Ahmet, *Osmanlı Devleti'nde Siyaseten Katl*, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2007.
- Özcan, Abdülkadir, "Tabakat-Osmanlı Dönemi" *DİA*, XXXIX. Cilt, 2010, s. 299
- Saraç, M. A. Yekta, *Klasik Edebiyat Bilgisi Belâğat*, Gökkubbe Yayınevi, İstanbul, 2016.
- Sefercioğlu, M. Nejat, *Nev'i Divanı'nın Tahâlîli*, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001.
- Sümer, Faruk, "Türkiye Kültür Tarihine Umumî Bir Bakış", *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XX. Cilt, Sayı 3-4, 1962 s.213-244.
- Şemseddin Sami, *Kâmuş-ı Türkî*, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 1996.
- Taş, Kemalettin, "Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhüislâmlık Kurumu-Sosyolojik Bir Çözümleme-", *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı 1, 2005 s. 81-101.
- Taşdelen, Vefa, "Biyografi: Ötekine Yolculuk", *Millî Eğitim Dergisi*, Sayı 172, 2006 s. 8-15.
- Turan, Şerafettin, "Hoca Sadreddin Efendi" *DİA*, XVIII. Cilt, 1998, s.196-198.
- Turan, Şerafettin, "Kemalpaşazâde" *DİA*, XXV. Cilt, 2002, s.238-240.
- Ünver, İ. (2008). Çevriyazida Yazım Birliği Üzerine Öneriler. *Turkish Studies*, 3(6), 1-46.
- Üzgör, Tahir, *Türkçe Dîvân Dîbâceleri*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

Yakut, Esra, *Şeyhüllâmlîk: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din*, Kitap Yayınevi, 2005.

Yazıcıoğlu, M. Sait, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde Kelam", *İslâmî İlimler Dergisi*, Sayı 4, 1980 s.273-283.

Yurdakul, İlhami, Aydın, Bilgin, "Şeyhüllâmlîk Kurumunun Tarihçesi, Kaynaklar ve İlgili Literatür", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, Sayı 23, 2014, s. 379-417.

Yüksel, Mehmet, "Osmanlı Toplum Yapısında Şeyhüllâmlîk Makamına Bir Bakış", *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, XXII. Cilt, sayı 3, 2016 s. 3487-3500.



EKLER

Ek 1. Fotoğraflar (İBB Atatürk Kitaplığı 0. 00217)



Fotoğraf 1.Eserin arka ve ön kapak görseli.



Fotoğraf 2. Eserin zahriyye sayfasının görseli.



Fotoğraf 3. Eserin tezhipli sayfasının görseli.



Fotoğraf 4. Eserin son sayfasının görseli.